

# AKIŞ

HAFTALIK



**Doğunun Kalkınması  
için  
Bir Yabancı Tecrübe**

Yazan : Metin TOKER

Alican - Dinçer  
Kırılan Kozlar

FIYATI : 1 LİRA

1962 BÖYÜK  
**PURO-FAY**  
**MÜSABAKASINA**  
*mutlaka katılınız*

1 TALİHLİYE

*Bedava*

1962 model, yepyeni bir

**RAMBLER**  
**AİLE ARABASI**



**MÜSABAKAYA İSTİRAK ÇOK KOLAYDIR:**

3 adet Puro Tuvalet Sabunu ambalajı ile birlikte 3 adet yuvarlak Fay Temizleme Tozu kutusu bir arada birleştirilmiştir. Bunları bir zarfa koyup zarfın arkasına açık adresinizi yazarak P. K. 572 İstanbul adresine en geç 25 Haziran akşamına kadar postalayınız.

**MÖHİM:**

a) Mektuplarınızın katiben teahhütü göndermeyiniz (pratik güçlükler oluyor)

b) Zarfların üstüne P. K. 572 - İstanbul'dan başka birşey yazmayınız (Puro Fabrikası v. z. gibi)

**PURO-FAY MÜSABAKASI TALİMLERİ**  
**1 TEMMUZDA BELLİ OLACAK:**

Müsabakaya iştirak edenler arasında Noter bururanda yapılacak kur'a sonunda 1 talihli **RAMBLER AİLE ARABASINI**, 100 talihli bir dörüne Puro, 100 talihli 1 dörüne Fay, 100 talihli 1 kutu Ari Bisküvisi kazanacaklardır.

**RAMBLER 62**, bütün Amerikada en çok aranan ve en çok satılan arabalardandır. En küçük arabalardan daha ekonomiktir (4 litre ile 210 km.) Puro Fabrikasının hediyesi Rambler 62'yi, İstanbul, Levent, Büyükdere Cad. Puro Tuvalet Sabunu ve Fay Temizleme Tozu Fabrikalarında bizzat görebilirsiniz.

terkibinde bol köpükli deterjan bulunan **FAY TEMİZLEME TOZU**, en iyi kalite ve kalitesine kıyasla piyasasındaki en ucuz temizleme tozudur.



**Köpükli - Deterjanlı**



**Herşeyi Daha İyi Temizler**



terkibinde, krem hassaları bulunan **PURO TUALET SABUNU** kalite mükemmeliyeti bakımından piyasada satın alabileceğiniz en iyi Tuvalet Sabunu ve en güzel güzellik müstahızdır.

**Bol Köpükli ve Neşe Kokulu**

**PURO**

*Tuvalet Sabunları %'de 100 saftır*



## Kendi Aramızda

# A K İ S

Haftalık Aktüalite Mecmuası  
Yıl : 9, Cilt : XXIV, Sayı : 417

Yazı İşleri:  
Rüzgârlı Sokak No.: 15  
Tel: 11 89 92  
P. K. 582 Ankara

İdare :  
Rüzgârlı Sokak No. : 15  
Rüzgârlı Matbaa  
Tel: 10 61 96

Başyazar;  
Metin Toker

AKİS Neşriyat Ltd. Şirketi adına  
imtiyaz sahibi ve Müessese Müdürü  
Mübin TOKER

Yazı İşlerini fiilen idare eden  
Mesul Yazı İşleri Müdürü  
Kurtul ALTUĞ

Karikatür :  
TURHAN

Fotoğraf :  
Hüseyin EZER  
Associated Press  
Türk Haberler Ajansı

Klişe :  
Doğan Klişe

Bu mecmua Basın Ahlâk Yasasına uymayı taahhüt etmiştir.

Abone şartları :  
3 aylık (12 nüsha) : 10.00 lira  
6 aylık (25 nüsha) : 20.00 lira  
1 senelik (52 nüsha) : 40.00 lira

İlan şartları:  
Santimi: 20 lira  
3 renkli arka kapak : 1.500 TL.

İlan işleri:  
Telefon : 10 61 96

Dizildiği yer :  
Rüzgârlı Matbaa

Basıldığı yer :  
Milli Eğitim Basımevi  
FİYATI: 1 LİRA

Basıldığı tarih: 24.6.1962

Kapak Resmimiz  
Alican - Dinçer  
Son kozlar

Sevgili AKİS Okuyucuları,

girildiğimiz hafta, Türkiye için bir ciddi buhran haftası oldu. Başkentte çeşitli çevreden çeşitli kimselerin evlerinde yatmaya cesaret edemedikleri geceler olduğunu söylemek, durumun vahim tarafım gözler önüne sermeye yeter. Krizin temelindeki sebepler bir hal çaresi bulunmasını güçleştirdi. Haftanın sonunda, akılların biraz başa gelmesi neticesi kısmi bir sükunet Ankara'ya geldi. AKİS iç sayfalarında, böyle bir haftanın hikâyesini anlatmaktadır.

Şu anda, batılı hayat tarzımızın, hâdiselerin icabı temel direği vaziyetindeki İsmet İnönü bir müsbet netice almak için gayret sarfediyor. Batılı hayat tarzımızın sadece demokratik bir sistemle devam edebileceğine şaşmaz inançla kani bu mecmua, İnönünün gayretlerinin samimi destekçisidir. Ancak bu desteğin hududu, esas gayenin gözden kaçırılmamasıdır. Türkiye bir gerçek ve iki ihtimal ile karşılaşmaktadır. Gerçek, iş görme imkanına sâhip bir kuvvetli hükümetin lüzumudur. İhtimallerin birincisi böyle bir hükümetin Parlamentoda gerekli desteği, yani ekseriyeti bulmasıdır. Bu AKİS'in en halisane temennisidir. İnönünün gayreti bu yolda görüldüğünden dolaydır ki, bütün iyi dilekler kendisiyle beraberdir. İhtimallerin ikincisi, Parlamantoda bu desteğin, yani ekseriyetin bulunmamasıdır. O takdirde memleketi en karanlık ve kötü ihtimallerin beklediğine inandığını, bu mecmua çok yazmıştır. Zira AKİS, otoritesini başka yoldan alacak bir kuvvetin Türk toplumunun 1962 yılının ortasındaki seviyesi, şartları ve temayülü karşısında en kısa zamanda perişan olacağını, bu heveste kimselerin hüsrana uğrayacaklarını, darbelerin darbeleri takip edeceğini ve kuzey, rüzgârlarının başka iklimleri mutlaka getireceğini kolaylıkla kestirmektedir. Zaten bu görüş, bilhassa memleketin sağlam kuvvetleri tarafından paylaşıldığından dolaydır ki İsmet İnönüden görevine devam etmesi "ısrarla rica olunmuş"tur.

Ama İsmet İnönü, buhranı geçiştirmek için bulduğu ekseriyette yetinecek, kendisine karşı duyulan hissi değil, akli hayranlığı boşa çıkaracak olursa, kabinesini şahıs ve fikir bakımından yetersiz bırakırsa havanda yalnız başına su dögecektir. Zira onun karşılaşıacağı itibarsızlık, bütün sistemimizi altüst etmeye yetecektir. Gene başarı kazanmamış bir İnönüden sonra, Türkiye kaosun içine isteristemez düşecektir. Millet beklediğinden çok kendi bekledikleri Bakanlıkların peşinde politikacılar çemberi İsmet Paşaya Türkiye'nin büyük realitesini unutturursa, İsmet Paşa memlekette yeni bir ruh estiremezse kendini yitirmeden emaneti iade etmelidir. AKİS'in bu sayısını okuyanlar, geçen hafta bu sütunlarda belirtilmiş şüphe ve endişenin bertaraf olmadığını anlayacaklardır. Bir krizin patlak vermiş olması, o satırlara ilk elde hak vermiştir.

AKİS hâdiselere, ihtiyatlı bir iyimserlikle bakmaktadır. İtiraf etmek lâzımdır ki ihtiyatın dozu, şimdi, iyimserliğinkinden fazladır.

"Bu sayıda, KALKINMA başlığı altında, bir memleketin geri kalmış bir bölgesini kalkındırmak için İtalyada girişilmiş bir önemli tecrübenin hikâyesi yer almaktadır. İtalyanların, kendi memleketlerinde bulunan ve, bizim Doğumuz mesabesinde, hatta şartları içindeki Güneylerini ilerletmek için kurdukları özel teşkilâtı, onun çalışmalarına, prensiplerini, ruhunu ve tabii doğurduğu tenkitleri Metin Toker yerinde incelemiştir. Bu tecrübe, Türkiye için alâka uyandırıcıdır. Zira yazıda verilen rakkamlar, İtalyanın Kuzeyi ve Güneyi arasındaki farkın bizim Batımız ile Doğumuz arasındaki farktan az olmadığını açıkça göstermektedir. Mesele, bu gerçeği göz önünde tuttuktan sonra çareyi bir sistem içinde aramaktır. İtalyanlar bunu yapmışlardır ve görülüyor ki başarı da kazanmışlardır.

Doğu Meselesinin, geçirilen açlık tehlikesi sırasında gösterişli politikacılarımız tarafından ele alındığı, fakat işin gösterişi bitir bitir terkedildiği hazin bir levha halinde gözler önündedir. Her halde bu, dâvanın çözüm yolunu kolaylaştıran bir davranış sayılmayacaktır

Saygılarımızla

AKİS

## YURTTA OLUP BİTENLER

## Millet

## Asıl büyük tehlike

"Bitirdiğimiz haftanın sonunda bezgin bir millet, Devlet Başkam Cemal Gürselin İsmet İnönüyü bir defa daha görev başına çağırmasını, İsmet İnönünün de elinden geleni yapmak üzere yeniden teşebbüse geçmeyi kabul etmesini kayıtsızlıkla öğrendi. Çok kimse omuzlarını silkti. Pek az kimsenin gözlerinde umut ışıkları parladı. Bunun, politikacıların bilmediği, görmediği, anlamak istemediği bir sebebi vardır: Halk bezgindir. Bu bıkkınlık, şu anda, Türkiye'yi tehdit eden en büyük tehlikedir. Zira, hırslı ve ateşli halde milletler fikirleri savunmak için hazırdırlar, fakat bıkkınlık getirmiş olanları canlandırmak için mutlaka bir ateş lâzımdır. İsmet İnönünün, yeniden kolları sıvadıktan sonra giriştiği müzakerelere bakılırsa ve ortadaki değişmemiş zihniyet göz önünde tutulursa böyle bir ateşin böyle bir anlayışla yakılmasındaki güçlük kendini belli etmektedir.

Memlekette' hayatın felce uğramış bulunduğunu söylemekte, bir mübalağa yoktur. İş hayatı durmuştur ve herkes, artık bekleyişin de değil, bir hareketsizliğin içindedir. Birinci Koalisyon Hükümetinin, politika güçlükleri kadar, hatta tından da fazla, Bakanlarının kifayetsiz ve laflakıyata olması neticesi çarkı harekete getirememesi, yatırımlara girip hayatı açamaması şimdi mukadder neticesini vermektedir. Devlet dairelerinde, bu Bakanlardan bir kısmının kendilerine meşgale diye memurlarla uğraşmayı seçmiş olmaları dinamizmi yok etmeye yetmiştir. Bugün, bir tek umum müdür bir tek imza atmamaktadır. Hele kimin Bakan kalacağı, kimin yerine kimin geleceği belli olmadığından tereddüt havası daha da yaygındır.

Ama bunların hepsinin üstünde, politika çekişmelerinin doğurduğu bezginlik devletin bütün kademelerinde, millet hayatının bütün safhalarında tam bir anarşiye, otorite buhranına yol açmıştır. Türk toplumunun disiplinsiz bir kalabalık haline süratle yaklaşımını, idareci zümre

görmemektedir ve anlamamaktadır. Açık ihtilâl, rejimi değiştirme, pek parti kurup faşist sistemi deneme temayüllerinin fütursuzca söylenebilmesi, herkese ve her şeye yalan yayınla dil uzatılabilmesi, bir tezvir kampanyasının bu maksatla hareket geçmiş olması, bunun karşısında ise mevcut kuvvetlerin tuhaf, anlaşılmaz tavırla kayıtsız kalmaları halktaki bezginliği, "ne olucaksa olsun" veya "ne olursa olsun" havasını kuvvetlendirmektedir.

Başkentte, hâdiselerin içinde bu-

lunanlar vahim ihtimallerin tehdidi altında sarsılırken milletteki bu bezginlik ve kayıtsızlık, hiç bir işin iyi gitmemesinin neticesi olan sıkıntı, darlık bitirdiğimiz haftanın en dikkat çekici tarafıdır. Bundan evvelki buhranlarda heyecanlanan milletin bu defa kendisini başlayan yazın rehavetine terketmesi, umursamazlığa gömülmesi aldığı görevin İsmet İnönüye yüklediği ağır yükü göstermektedir.

Cuma gecesi, saatin geceyarısına yaklaştığı bir sırada, İnönünün millet



Yeni Kabineyi kurmakla vazifeli İsmet İnönü

*Büyük başın büyük derdi*

Haftanın İçinden

# Sorunun cevabı

Metin TOKER

İsmet İnönü'nün yeni hükümeti kurma görevini Devlet

Başkanına iadesinden sonra, yeni bir Başbakan adayının arandığı günlerde sayın Gürselin A. P. Genel Başkanına niçin bir şans tanıyamadığı suali soruluyor. A. P. şu anda, Parlamentoda C. H. P. den sonra en fazla temsilciye sahip partidir. Onun Başkanının, iddia edilen bir takım siyasi meşrep yakınlıkları dolayısıyla, ekseriyet olmasa bile bir kütleyi Meclis içinde toparlayabileceği inancında olanlar vardır. Zaten bunun dışında, genel prensipler bakımından, en kuvvetli partinin lideri mazeret söyleyince ondan sonra gelen partinin liderine başvurulması gerekmektedir. Buna -ve öyle görünüyor ki bir tekim ümitlere- rağmen sayın Gürsel böyle bir yolu denemek imkânını bulamamış, memleket realite-ri kendisini, kriz patlak verdikten sonra temkin ve basirete zorlamıştır.

Teşekkül tarzı ve kuvvetlerin nisbeti itibariyle, şahıs olarak İsmet İnönüden başka bir kimsenin hükümeti kuramaması bir matematik zarurettir. C. H. P. için, sadece lideriyle birlikte iktidar ortaklığı bahis konusudur. İnönü mazeret söyleyince, C. H. P. den başka bir görev alacak ve C. H. P. onunla, liderinin belirttiği prensipleri umursamayarak hükümet kuracak! Eğer İnönü, sadece kapris, şahsi endişe dolayısıyla nazlansa bu ihtimal düşünülebilir. Ama gerçek bu olmadığından dolaydır ki elaltından yapılan bütün sondajlar menfi netice vermiş, böyle bir durumun imkânsızlığı belirmiştir. Beslenen hayallerin yıkılmasının sebebi budur

C. H. P. katılmayınca Mecliste bir ciddi hükümet kurmaya yetecek çoğunluk kalmamaktadır. Seçimler çeşitli şekillerde tefsir olunmuştur. Hatta neticeyi, milletin C. H. P. ni istemediği tarzında yorumlayan yüksek makam sahipleri dahi çıkmıştır. Fiili durum ortadadır. C. H. P. siz bir koalisyon, adet yetersizliği dolayısıyla mümkün değildir. Zira, C. H. P. nin yanında Bağımsızlar ve Bölükbaşı Grubu hiç bir maceraya hevesli görünmemektedirler. Bu bakımdan, A. P. liderin şans tanınmaması fiili bir önemi haiz değildir. Millet iradesi, C. H. P. siz bir iktidarın kurulmasına imkân bırakmayan bir Meclis seçmiştir..

Buna rağmen, kuru hukuk itibariyle Devlet Başkanı A. P. kapısını çalması gerektiği kanısında olanlar, Gürselin o yola sapamaması için bir takım mânilerle karşılaşmış bulunduğunu sezinlemişlerdir. Mâninin, memleketin sağlam kuvvetleri olduğu gerçeği de gözden kaçmamıştır. Bu yüzdendir ki şimdi, 1980 öncesinin çalımı edasının yerini almış bulunan ürkek, korkak, "höt" denilince tornistan etmeye hazır bir üslûpla bir sapık "Parlamento Hakimiyeti" anlayışının şampiyonları sızlanmakta, bu sisteme Demokrasi denilemeyeceğini söylemektedirler. Bu sapık anlayış, Parlamentonun isterse Hilâfeti bile geri getirebileceğini iddiada en meşhur formülünü bulan ve kendi başıyla birlikte memleketin de başını derde sokan zihniyettir. "Parlamento Hakimiyeti" demek, umumi heyet salonundaki koltuklarda oturanların yarısından bir fazlası neye el kaldırırsa onun mutlaka tatbik olunması gerektiği dernek değildir. Bu. iptidai "kelle başına oy" sistemidir. Medeni

bütün topluluklarda Parlamento kuvvetlerin sadece biridir ve bu kuvvet, öteki kuvvetleri hesap etmek zorundadır. Anayasa, metni ve ruhuyla, bunlardan biridir. Halk, Ordu, Gençlik, Basın hep bu çeşit kuvvetlerdir. İnsan hakları beyannamesinde dahi bazı hallerde ayaklanmaların meşru gösterilmesi böyle bir muvazenenin mevcudiyetinin delilidir. Nitekim 1960 Meclisi, Hilâfeti geri getirmek bir yana, memleketi bir sivil junta idaresi altına sokmak hedefine bile varamamış ve bir sabah dünyanın başına yıkılverdiğini görmüştür.

Devlet Başkanı, eğer A. P. liderine bir platonik şans tanımak imkânını dahi bulamamışsa bunun sebebi bu partinin 1961 seçimlerinin neticesini tefsirde düştüğü hatadır. Bu hata, lâfta değil ruhta düzeltilmedikçe hiç bir kimsenin Türkiyenin başına bir A. P. veya benzeri idareyi geçirme kuvveti yoktur. Böyle bir ihtimalin belirmesi dahi, memleketin bütün sağlam kuvvetlerini bir anla 1960 Mayısının o şafak günündeki inançla kenetlenecek ve doğacak selin önünde durulamayacaktır. Sayın Gürsel, kriz günlerinde bu gerçeği görmüştür.

1961 seçimlerinde bu millet, çeşitli organların yaymak istedikleri gibi, ne ihtilâlin, ne C. H. P. nin temel prensiplerinin karşısında vaziyet almıştır. Bunu sanmak, Demokrasiye en ziyade hararetle inanmış olanları dahi vaziyetlerinden eder. O zaman Milli Mücadele sonrası günlerine dönmek ve her şeye yeni baştan haşlamak zarureti tabii hale gelir. Bu hazin bir duumdur, zira kırk yılda hiç bir şey yapılamamış olduğunun itirafı demektir. Böyle bir iflasın içinde değiliz, 1961 seçimlerinde bu millet, ihtilâl yöneticilerinin memleket idaresindeki korkunç başarısızlıklarıyla tek parti devrinin usullerinden sıyrılamamış C. H. P. 'lerin yer yer yarattıkları endişenin bir araya gelerek doğurduğu bir muhalefet havası içinde oylarının beklenmeyen bir kısmını A. P. ve benzerlerine, aktırmıştır. Millet cahil, millet geri, millet kolay kandırılıyor, millet şuursuz.. Diyelim ki, hepsi iyi. Peki sen bu millete, birbuçuk yıl içinde bir başarılı idare verdin de o, sırf sen Atatürkçüsün, sen ilericisin, sen ülkücüsün, en batılısın diye senin aleyhinde mi vaziyet aldı? Bunu söylemenin, insafla alâkası yoktur. İhtilâlin yöneticileri, İhtilâlin ta yanındaki pek çok kuvvetli elleriyle karşı tarafa itmişlerdir. Aralarından bir kısmının seçim öncesinde, bu neticeyi alabilmek için sarfettikleri açık, kapalı gayretler için cebası!

A. P. ye hakim zihniyet, temsilcileri başkente geldiğinden itibaren milletin, saatin ibreleri geri döndürsün diye kendilerine oy verdiği zehabı içinde bu imkânsız hedefe yönelmiştir. Durumdan memnuniyetsizliği, prensiplerden memnuniyetsizlik gibi göstermiştir. Belki de buru aslında bildiği için, durumdan memnuniyetsizliği devam ettirmek gayesiyle elinden geleni yapmış, huzur ve rahat bırakmamıştır.

Böyle zehap içinde bir teşekkülü memleketin başında görmek ihtimali bile bütün sağlam kuvvetleri şiddetle sarstığından dolaydır ki Sayın Gürsel, A. P. liderine bir kapıyı dahi aralayamamıştır.

## YURTTA OLUP BİTENLER

için bir fedakarlığa daha çağırıldığı-  
nı öğrenen bir yaşlı kadın şöyle mırıldandı:

"— Allah yardımcısı olsun!"

### Devlet Başkanlığı

#### Bir tutum ve sonrası

Bitirdiğimiz haftanın sonlarında bir akşam, rahatsızlanmış olan C. H. P. Genel Sekreteri İsmail Rüştü Akşalin yerine Koalisyonun Perde Arkası Temaslarında görev alan Genel Sekreter Yardımcısı Kemal Satır Ankaradaki 19 Mayıs Stadyumuna girdiğinde Galatasaray . Beşiktaş gece maçı heyecanlı bir noktadaydı. Beşiktaş'tan bir gol yemiş bulunan lig şampiyonu bir türlü belini doğrultup rakibine mukabele edemiyor, bunaldıkça bunalıyordu. Halk kendini karşılaşmanın çekişmesine vermiş, ılık başkent akşamının tadını çıkarmaya ve gündelik hayatın sıkıntılarını unutmaya çalışıyordu.

Kemal Satır, doğruca şeref locasına çıktı. En ön sıranın ortasındaki iskemlede Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel oturuyordu. Devlet Başkanı, civcivli gecede Çankayadan aramış, fakat futbol maçı seyretmeye gittiği öğrenilmişti. C. H. P. nin Genel Sekreter Yardımcısı için, stadyumun yolunu tutmaktan başka çâre kalmadı. Kemal Satır önce Cumhurbaşkanının yaveri ile temas etti, taşıdığı haberi onun vasıtasıyla Gürsele ilettili. Devlet Başkanı biraz sonra, locadan ayrılarak maçı terketti.

Maçta, başkentini sâdece spor değil, siyasi muhabirlerinden bir kısmı da hazırdı. Gürseli kapıda yakaladılar ve haber sordular. Konuşkan Devlet Başkanı bu defa, gazetecilere, radyonun saat 22.45'teki Haber Bülteni dinlemelerini salık verdi ve muhteşem Cadillac'ına binerek son sürat Çankaya'ya çıktı.

Aslına bakılırsa, radyonun Haber Bülteninden nenin çıkacağı aşağı yukarı herkes tarafından biliniyordu. Haftanın başında patlak veren ciddi kriz üzerine (Bk. "Hükümet" - Sayfa : 7) bir süre gene tereddütte kalan Cumhurbaşkanının tek çıkar yolu gördüğü Ve onun icaplarını yapmayı kabul ettiği duyulmuştu. Sâdece İsmet İnönü'nün bir kabine kurup duruma sükûnet vereceği görülmüş, bunun için Cumhurbaşkanının radyo yoluyla ve millet önünde Başbakanın görevine devam etmesini istemesi zarureti anlaşılıyordu. Ondan önceki bütün temaslar, arzuladığı hükümeti kurmak imkanı kendisine temin edilmeden İsmet Paşanın yeni bir mace-rayaya girişmeyeceği gerçeğini ortaya koymuştu.



Cemal Gürsel

Sayın Devlet Başkanı

#### Temeldeki çarpıntı

İsmet İnönü, kriz patlak verdikten sonra kendi Grubunda hâdiseleri anlatırken "Siz bu buhranı onbeş gündür sanıyorsunuz. Ben iki aydır uğraşıyorum" dedi. Gerçekten, Koalisyon içinde patırdı gürültü o tarihlerde ve bilhassa Cumhurbaşkanı Gürselin parti parti dolaşıp her bir yerde af konusunda bir ayrı şey söylemesiyle alevlendi. İtiraf etmek lâzımdır ki Birinci Koalisyon, bir aşk izdivacı değil, bir mantık ve menfaat izdivacı olmuştur. İnönü'nün Başbakanlığının, o günlerin havası içinde Parlamento'nun bir kılıç darbesiyle dağıtılmasını önleyecek tek formül olduğu anlaşıldıktan sonradır ki gerek Gürsel, gerek A. P. bu hal tarzını benimsemişlerdir. Nitekim Birinci Koalisyon bu gayeyi gerçekleştirmiştir.

Ancak, ne zaman tehlikenin geçitirildiği, artık işlerin üzerine sükûnetle eğilinebileceği ihtimali belirdiyse, onunla beraber bir kaç çevreden gelen karıştırıcı gayetler de arz-ı endam etti. A. P. içindeki ırkçı ekalliyet, eline af bayrağını alarak hisler üzerine yatırım yapmaya ve İnönüyü zorlamaya çalıştı. İnönü, kuvvetinin derecesiyle hududunu bilen bir devlet adamı olarak iktidar ortaktarım ikaza çok gayret etti. Nereye kadar tehlikesiz gidilebileceğini çok söyledi. Bu sözler, ilk başta A. P. nin lider takımı üzerinde tesir bıraktı. Fakat bu takımın kulağına, Çankaya kesiminden de ümit dolu, ılık rüzgârlar gelmeye başlayınca

gözlerin önünde başka ufukların açılması güç olmadı. O tarihte bu rüzgârlar, Cumhurbaşkanının Genel Sekreteri ve Milli Birlik İktidarının seçimi öncesi unutulmaz İçişleri Bakanı Nasır Zeytinoglu marifetiyle Parlamento vadisine Çankaya tepesinden estirildi. Zeytinoglu'nun, her partiden çeşitli kimselerle teması bilinmektedir. Bilhassa Y. T. P. ve A. P. ile gelenleri C. K. M. P. den Ahmet Tahtakılıç ekibi Genel Sekreterin sık ziyarete gittiği, Hükümetten bol bol şikâyet ettiği, başka iktidar formüllerini görüştüğü, ümit, kuvvet ve cesaret verdiği şahsiyetler oldular

Birinci partideki bu gayretler, 29 Şubat âlârımıyla tesirini kaybetti ve o tarihte çok kimse, sağanak ihtimalinin bu derece yakınlaşmış olması karşısında kendilerine okunan Çankaya türkülerinin pek de asıl ve esas dayanmadığını hissetti. Akıllar bir anda başa geldi, hayaller bırakıldı, İnönü'nün arzuladığı ve memleketin beklediği işleri yapabilmeye için onun etrafında birleşti. Parlamento, Hükümetin yanına kaydı. A. P. den sivrilir ve ırkçılar defedildi. Birlik, beraberlik şarkıları af yaygaralarının yerini aldı, affın sebep değil, netice olabileceği gerçeği iyice kavrandı. Memlekette havanın düzelmesi, barometrenin iyiye gitmesi, Bütçe sonunda hareketin ve bereketin beklenmesi bu sayede kabil oldu.

#### Bir görüş farkı

Çankaya ile Hükümet arasında bir görüş farkı, 22 Şubat alevinin kül-lenmesinden sonra, hadisenin mesulünün kaderi tartışması sırasında tekrar ortaya çıktı. İnönü, o gece vaad edildiği gibi, kan dökülmediğine göre mesullerin emekliye sevkedilmeleriyle yetinilmesi gerektiği tezini savundu ve bir ihtilâlin sonunda boğazına kadar politikaya gömülmüş bir ordunun, bir noktada bir çizgi çekip geçmiş bir yana bırakmak suretiyle politikadan kurtarılabilirliğini bildirdi. Bu, pek memnuniyet uyandırmadı. Bu noktadan sonradır ki Gürselin yanında hiç ümit edilmeyen bir sima belirdi: M. B. K. devrinde itidali, basireti, olgunluk ve Demokrasiyi temsil eden Osman Köksal! Hemen seçimlerden önce, Orduyu ele geçirmek üzere bir yeni temizliğe girişilmesi teşebbüsü olmuş fakat bu, daha başlangıçta akamete uğramıştı. Bazı kimseler 22 Şubatın genişletilmesi, dallanıp budaklanması suretiyle, o tarihte kendi güçlerinin yetmemiş olduğu bu ameliyeyi İnönüye yaptırabilecekleri hayaline kapıldılar ve o istikamette manevraya giriştiler, İnönü, bu gayreti tebessümle seyretti. Ama Gümüşpala, bir balık gibi



kendini ağlarda buldu. Şimdi karıt tezin sahipleri İnönüyü, Koalisyon ortağıyla zorlayıp dediklerine getirmek hevesindeydiler. Af, iki yeni ortağın müşterek bayrağı oldu. Cumhurbaşkanı Gürselin af konusundaki, her biri ayrı telden demecleri, sözleri, beyanları o sıraya tesadüf etti. Madem ki 22 Şubatçılar affediliyordu, niçin Kayseridekiler affedilmesin?

İşin esası

İşin aslında, Çankayadan bu istikamette rüzgâr estirilirken ve Gürsel hastalarla yaşlıları 27 Mayıs'ta affedeceğini, ötekileri çıkartacağını, zamanın geldiğini söylerken gaye bu affi yapmak değil, o affi yaptırmamaktı. Memleketin ve bilhassa onun sağlam kuvvetlerinin nabzım elinde tutan herkes katıyetle biliyordu ki Kayserinin kapılarına bu yoldan el atmak hiç kimsenin kudreti dahilimle değildir. Ama sanıldı ki İnönü, her ne pahasına olursa olsun Koalisyonu devam ettirmek arzusunda bulunduğu için, ortaklarının arzusuna 22 Şubatı da affetmemek suretiyle karşı koyacaktır, öylece de Orduda temizlik imkanı çıkacaktır.

A. P. deki ırkçılar, oyuna başka taraftan katıldılar. Onların Kayseriyle, D. P. eskileriyle. şefkat duygularıyla alakaları yoktu. Bir defa, ne kadar C. H. P. nin karşısında iseler, o nisbette D. P. nin karşısında bulunmuşlardı. Maksatları, Hükümeti iş yapamaz hale sokmak, milleti rejimden iğrendirmek, bıktırmak, hiç Ur dâvaya çözüm yolu buldurtmamak, daimî karışıklıkla iktidara el koymaktı. İki yön arasında, oyuna gelen saf Gümüşpala oldu. Hele bir iktidar değişikliğinde Başbakanlık görevinin kendisine pek âlâ verilebileceği yüksek yerlerden telkin olununca A. P. lideri bu değişikliği tacil için elinden geleni yaptı.

İnönünün, iki aydır uğraştığını Grubunda söylediği, buhran bu buhrandır.

Yumuşak atın çiftesi

Gümüşpala ve yakınlarının başlarının dönmeye başladığı ilk günlerde İsmet Paşa kendilerini karşısına aldı ve durumu açık açık anlattı. "Bana, gözümün tutmadığı şeyi yaptırtamazsınız. Çekilirim. Sizi ortada bırakırım" dedi. Bir yandan İnönü çekilirse ufuk açılabilceği hayali, diğer taraftan İnönünün çekilmeyeceği kanaati oyunu son menziline kadar götürdü. Bilhassa Nisan sonunda ve Mayıs başında, Çankayadan beslenen bir af zorlaması gayreti, T. T. P. ve Tahtakılıç ekibine yapılan kur, Sıtkı Ulay gibi senatörlerin orada burada söyledikleri laflar ortalığı o kadar



## Otobüs Yolcuları"

*Birinci Koalisyon kuruluyordu.*

*İnönü, sallanan Y. T. P. ye seslendi:*

*"— Gözünü aç! Otobüsü kaçıracaksın.."*

*Y. T. P. aldırmadı. Açıkta kaldı.*

*Birinci Koalisyon dağılıyordu. İnönü, huysuz A. P. ye seslendi:*

*"— Gözünü aç! Otobüsü kaçıracaksın.."*

*A. P, aldırmadı. Açıkta kaldı.*

*Şimdi, İkinci Koalisyonu kurmağa çalışırken Parlâmentoya sesleniyor:*

*"— Gözünü,, aç! Otobüsü kaçıracaksın.."*

*Hani, Allah onun encamını ötekilerden hayırlı kılsın..*

karıştırdı ki memleketin beklediği işlerden hiç birinin ele alınmasına imkân kalmadı.

Bir gün, bütün bu katile, İnönünün istifa ettiği biraz hayret, ama daha çok dehşetle öğreniverdi. Bu ilk kriz oldu.

Kriz, hiç de Gümüşpalanın bek-



Nâsır Zeytinoğlu  
Kapı, kapı...

lediği neticeyi vermedi. Gürsel, pek kısa bir tereddüitten sonra ve kendisine yapılan tesirli hatırlatmaların ışığı altında görevi gene İnönüye verdi. Halbuki sâdece bir kaç gün önce, Gümüşpala ile yaptığı konuşmada "Başbakan adaylarının isimleri üzerinde durulduğu" bizzat A. P. lideri tarafından Basma aksettirilmişti. A. P. liler, yeni Gürselin o eski, af laflarını partilerine kadar gelip kendilerine söyleyen Gürsel olmadığını farkettiler ama geç kalmışlardı. Gümüşpala, bir Başbakanlığı hayalinden bile geçiremeyeceğini, suyu sıkıldıktan sonra kenara atılmış bir limona döndüğünü, kendisiyle ciddi temas dahi edilmediğini, hiç kimsenin ne A. P. ye, ne şahsına aldırış ettiğini gördü. Bu sırada, partisi çatlamış, dağılmıştı. Rejim bakımından güvenilebilecek arkadaşları artık başka ve yeni bir teşekküle şanslarını denemek kararındaydılar. Etrafında hemen sâdece ırkçı ekalliyetle, kendilerini profesyonel politikacı sanan bir kalabalık kalıktı.

Devlet Başkanı Genel Kurmay başkanının ve Tabii Senatörlerden bir grubun ziyaretlerine, krizin iki devresinde de muhatap oldu. İlk devredeki temaslarda, Kuvvet Kumandanları da vardı. Gerçi Gürselin aklında, her ilci istifada da başka isimler yer almadı değil. Nasır Zeytinoğlu gene faydalı ve bol temaslara yaptı. Bir taraftan, bir C. H. P. li, Alican? Ama bunlardan hiç birinin tatbik kabiliyeti bulunmadığı, o yollardan buhrana son vermeğe çalışmanın daha büyük ihtilaflara yol açacağı süratle anlaşıldı, İnönü bir defa daha, bu kritik anda, bir zaruret olarak ortaya -yahut karşıya- çıkıyordu.

Ama, İnönü şimdi nasıl razı edilecekti?

Mutlu sonuç

Bitirdiğimiz haftanın sonundaki gece, yarım bıraktığı Galatasaray -Beşiktaş maçından ayrılıp bir kaç saat sonra yayınlanan tebliğini vermek üzere Çankaya'ya giden Devlet Başkanının rahatlamış hali, İnönüye görevi tekrar kabul imkânını verecek şartların sağlanmış olmasıydı. Zira Gürsel mükemmelen anlamıştı ki bir Hükümet Buhranında Başbakan adayının sorumluluğu bu görevi iade edinceye kadar sürmektedir ve ondan sonra, yeni bir aday üzerinde karara varması gereken Devlet Başkanının sorumluluğu başlamaktadır. Devlet Başkan kabul eden ve kabul edilebilecek bir aday bulamadığı müddetçe çok sıkıntılı, huzursuz günler yaşamaktadır.

Şimdi, Hükümet kurulduktan Kaç

## YURTTA OLUP BİTENLER.

gün sonra Nasır Zeytinoğlunun yeni bestelenmiş türkülerde mutad ziyaret turnelerine başlayacağı bir merak konusudur. Hiç merak konusu olmayan husus, nasıl olup ta bu oyunu oynayanların hiç kimsenin, hiç bir zaman, hiç bir şeyin farkına varmayacağı sanmasıdır. Hem de, bu kadar açık, böylesine gözler önünde oynanan ve doğrusu istenilirse hiç mahir tarafı bulunmayan bir oyunun..

Bu, beşer tabiatının saf tarafıdır;

### Hükümet

"At binenin.."

(*Kapaktaki Koalisyon*)

Cumartesi, 23 Haziran 1962, İsmet İnönü herkesi hayretler içinde bırakan bir tasarrufu kabul etti.

Partisinin, illâ Bakan olabilmek için, değil Tarihin malı İsmet Paşayı, başka pek çok şeyi de bozuk para gibi harcayabilecek tiplerinin dar çemberi içinde, telifçiliği son haddine vardırdı ve Kabinesinin esasını kurdu.

O gün, akşamın geç saatine kadar yapılan müzakereler sonunda İnönü, önümüzdeki günlerde kendisi için hayati olacak Adalet Bakanlığını sıkı pazarlıkçı C. K. M. P. ne bıraktı.

Geride bıraktığımız hafta, araliksız süregelen temaslar neticesinde İ-

kinici Koalisyon Hükümeti de kuruldu. C. H. P. nin A. P. ile giriştiği Birinci Koalisyon sergüzeştinden sonra kurulan bu İkinci Koalisyonun geleceğinden ümitvar olanlar, sonuç halk oyuna intikal ettiği zaman tereddütlerini belirtmekten kaçınmıyacaklardır. İnönü, demokratik rejimin korunması yolunda katlandığı fedakârlıklara, bir yenisini daha ilâve etmiştir.

Bitirdiğimiz haftanın sonunda cumartesi günü, B. M. M. nin Milli Eğitim Komisyonuna ayrılmış geniş salonunda başlayan Koalisyon Komitesi toplantısı, İnönünün ve C. H. P. nin bu yoldaki gayret ve fedakârlıklarını bir kere daha gözler önüne serdi. O gün, saatlerin 17 yi gösterdiği sırada toplantıya gelen partililer, daha önce aralarında prensip anlaşmasına vardıkları için memnun ve neşeliydiler. Kapıda bekleyen basın mensuplarına takıldılar ve şakalaşanlar bile oldu. Bir ara, C. K. M. P. li Nurettin Ardıçoğlu, toplantı salonuna girerken, kapıda beklemekte olan gazetecilere manalı manalı göz kırptı:

"— Merak etmeyin Basın Yayın Bakanı ben olacağım" dedi ve mütebessim bir çehreyle içeri girdi. Toplantıda da aynı samimi hava eksik olmadı.

C. K. M. P. lilerin iyimserlik sebebi Bakanlıkların taksimi sırasında ortaya çıktı. C. K. M. P., Adalet ve

Basın Yayın Bakanlıklarının kendilerine verilmesi hususunda kararlıydı. C. K. M. P. nin Basın Yayın Bakanlığı için tek adayı Ardıçoğlu, Basın Yayınının C. K. M. P. de -daha doğrusu kendisinde, kalması için bir hayli çaba sarfetti. Adalet Bakanlığı için de C. K. M. P., "Biz koltuk için koalisyon girmedik!" sloganıyla ortaya çıkınca, rejimin korunması için taviz yolunu mubah gören C. H. P. için bu Bakanlığı da ortağına bırakmak mecburiyeti hasıl oldu. Zira C. K. M. P., Adalet Bakanlığı için, parlamento dışı bir politikacı olan Prof. Faruk Ereni en kuvvetli aday olarak ortaya atıyordu.

Bu iki Bakanlık konusundaki tartışmadan sonra Bakanlıkların taksimi meselesi halledilmiş oldu. Sıra iktisadi meselelerin tesbitine geldi. Devlet Plânlama Dairesinin, doğrudan doğruya Başbakanlığa bağlı bir teşekkül olduğu konusunda taraflar arasında tam bir prensip kararına varıldı. Y. T. P. li Ekrem Alican, her ne kadar Devlet Plânlama Dairesi hususunda, yetkili kılındı ise de, varılan bu prensip kararı, Alicanı kayıtlamış oluyordu. Plân Hedefleri ve Stratejisi hususunda da komisyonda tam bir anlaşma hasıl oldu.

O gün, saatlerin 21.30'u gösterdiği sırada Koalisyon Komitesinin toplantısı sona ererken, yeni Kabinenin du-



G. H. P., Y. T. P. ve C. K. M. P. liderleri son kaolisyon toplantısında

*Besmeyle açılır dükkanımız*





İnönünün kapısı  
Çalan çalana

rumu küçük bazı noktalar dışında tayıyün etmiş bulunuyordu. Bu duruma göre C. H. P. ye Başbakanlık dışında bir Başbakan Yardımcılığı, bir Devlet Bakanlığı ve Millî Savunma, Millî Eğitim, İçişleri, Sanayi, Bayındırlık, Çalışma, Maliye ile Gümrük ve Tekel Bakanlıkları kaldı.

Koalisyonun ikinci ortağı olan Y. T. P. ise Başbakan Yardımcılığı dışında bir Devlet Bakanlığı ile Tarım, Sağlık, Ulaştırma ve İmar İskân Bakanlıklarını alıyordu.

C. K. M. P., sert ve çetin mücadelesinden Y. T. P. ye nazaran daha karlı çıktı. Başbakan Yardımcılığı dışında Adalet, Ticaret ve Basın Yayın Bakanlıklarını aldı. Bağımsız gruba da yalnız Devlet Bakanlığı, bırakılmış oldu.

Pazarlığın neticesinde hazırlanan protokol, o gün teşkil edilen redaksiyon komitesine verildi. Komite nihai protokolü hazırlayacak, Koalisyon Komisyonu da şu satırları okuduğunuz sırada protokola imzasını koymuş bulunacaktır.

İkinci Koalisyonun teşkili müzakereleri sona ererken, C. H. P., daha sert ve kesin davranması gereken bir devrede tavizkar politika gütmüş, gerek İnönü, gerek partisi, ilerde cezasını sekecekleri çok hatalı adımlar atmış bulunmaktadır.

Halbuki bu şekilde tamir edilen ipler koptuğunda durum başka şekilde görünüyordu.

Bir sürpriz

İp, haftanın başında, hiç kimsenin beklemediği bir sırada, hatta herkes meselelerin halledildiği haberini almayı beklerken birdenbire koptu.

## İmtihanda Sıfır

Buhran atlatıldı mı, atlatılacak mı? Belki evet, belki hayır. Batı olarak bilinen, her partiden pek çok politikacının başkentini siyasi muhabirleri gözünde bütün itibarlarından oldukları ve bunlardan, sıtıkın sıyrıldığıdır. İnsanların küçük hisleri böylesine açıklıkla gözler önüne serildi mi, insanlığın ta kendisinden öğrenmemek eklen gelmiyor.

Bir Bakanlık! Haftalardır, bir Bakanlık ittifaklar bozuyor, ittifaklar kuruyor. Bir Bakanlık bütün fikirleri yerle bir ediyor, bütün kafaları fikirlerle dolduruyor. Samimiyetle sahtekârlık, idealizmle menfaatçilik, inançla oportünizm öylesine yanyana ki kime inanıp kime inanmamak gerektiği bir büyük mesele. Bir görüşü savunan, bakıyorsunuz gir başka görüşün şampiyonu kesilmiş. Araştırıyorsunuz, arada bir Bakanlık ihtimali belirmiş. Koalisyona hiç istemiyenler, ümitlendiler mi bütün manilerin ortadan kalktığı söyleyerek Bakanlıkların taksimine geçiyorlar. Günler var ki Mecliste çok kimse, elinde kalem kâğıtla dolaşiyor.

Bir Bakanlık! Ama, hangisi olursa olsun. Maliyeciye Sağlık Bakanlığını verin bayram ediyor. Doktor, Basın - Yayın Bakanlığına kendisinden iyisinin bulunmayacağını yemin-i billahla söylüyor. Başbakan Yardımcılığı! Hani kadın bağırması: "Ey Adalet! Senin adına ne günahlar işleniyor." Yarabbi, bir büyük investisman sayılan bu yardımcı -bugün yardımcı, yarın asil!- her partide, hele ciddi ve büyüklerinde ne kıyametlerin kopmasına, hangi uçlardan hangilerine atlamaları, ne dostluklar kurulup ne dostluklar bozulmasına yol açıyor.

Memleket? Oo! Herkes, sadece onun iyiliği peşindedir. Zaten, kendisine bir Bakanlık verilmesi memleketin iyiliğinden başka hangi sebepledir ki.. Memleketin iyiliği? Tamam! Ver Bakanlık, gör memleketin hayrını.. Bilir misiniz ki son buhranın halinde ne İnönü, ne Gürsel, ne şu veya bu en büyük rolü oynamıştır? Bir Bakanlık! Şaşmaz arabulucu, bütün görüş ayrılıklarının telifcisi ta olmuştur.

Bunlar, politikacılar! Ya, dışarda bekleyenler.. Hangisinin meramı başka ki? Milletvekili olabilseydi, hatta adaylığı düşünülme idi bugün bambaşka türküler söyleyecek tümen tümen adam öğrenmeden çok fazla istihza hissi uyandırıyor. Hep aynı ihtiras, hep o basit endişeler otoriter idare hayranlarını demokrasi âşığı, demokrasi âşiklarını kapalı rejim şampiyonu yapıyor. Işık nereden gelirse yüzler o yana çevriliyor.

Bilinmez, bütün başkentler kabine buhranlarında hep böyle midir? Ama haftalardır Ankarada, asil bir hissi, bir davranışı mumla ara ki bulasın..

Peki ama, kime güveneceğiz biz?

Birdenbire ve dış görünüşü itibarıyla incir çekirdeğini doldurmayan sebepten. Üç ortaklar bir gün önce toplanmışlar ve üç konuda görüş ayrılığı müşahede etmişlerdi. C. H. P. Bakanlıkların, ortakların kuvveti nisbetine göre dağılmasını istiyordu. Bu esasa nazaran İnönünün takımına 12,9 Bakanlık düşüyordu. Y. T. P. 5'den, C. K. M. P. 3'den biraz fazla alıyor, Bağımsızlar da 1 ile yetiniyorlardı. C. H. P. 0,9'undan vazgeçip 12 Bakanlık alacağını bildirdi. Y. T. P. ile C. K. M. P. ye müştereken 10 sandalye düşüyordu. 1 tanesini de Bağımsızlar alacaklardı. C. H. P. nin iki ortağı önce Bağımsızları uzaklaştırmaya çalıştılar, o olmayınca Bağımsızlara C. H. P. nin kendi kontenjanından sandalya vermesini istediler, nihayet işi "Kabinede C. H. P. nin ekseriyette olmasını kabul etmemize imkân yok" diyerek bağladılar. Gerek Alican gerekse Dinçer: "Biz bunu, teşkilâtımıza nasıl anlatabiliriz?" formülüyle dertlerini

açığa vurdular. İnönü kendilerine, uzun uzun, hükümetlerin nasıl çalıştığını söyledi. Kabinelerde, oy çokluğuyla karar almak bahis konusu değildi ki.. Bir parti, kabul etmediği bir kanun olursa, 1 Bakanla kabineye iştirak etmiş dahi olsa pek âlâ ipi koparabilir koalisyondan çekilebilir, hükümeti düşürebilirdi. Ama iki ortak buna yanaşmadılar. Bir kaç gün sonra Alican bunu "C. H. P. nin tahakküm zihniyeti" olarak vasıflandırdı. Ama "Peki, Bakanlıklar kuvvetler nisbetinde dağılmazsa hangi ölçü kullanılacaktır? Kafadan Bakanlık dağıtılamaz ya... Nihayet, bir miyar lâzımdır" itirazına cevap veremedi.

İki ortak, birer Başbakan Yardımcısı istiyorlardı. C. H. P. üç ortaklı kabinede üç Başbakan Yardımcısının bulunması gerektiği görüşünü savundu. Bu, en fazla itirazı çekti. C. H. P. nin Başbakanı vardı ya.. Ama İnönü, o konudaki ısrarının da sebebini anlattı. Hükümet, grup grup bir top-

## YURTTA OLUP BİTENLER

luluk değildi. Bir bütündü. Bu bütünde üç parti de bulunuyordu. Kabineye, Başbakan kumanda edecekti. İşleri o verecekti. O derleyip toparlayacaktı. Başbakan Yardımcıları esas itibariyle, partilerle hükümet arasında bir köprü olacaktı. Alican Y. T. P. Grubuna, icap ederse gidip hükümet görüşünü savunacaktı. Dinçer, C. K. M. P. Grubuyla irtibat sağlayacaktı. İnönü, C. H. P. Grubuna kendi mi gidecekti? İstiyordu ki, ötekilerin seviyesinde bir C. H. P. li Başbakan Yardımcısı da üçüncü ortağın Grubuyla temas kursun. Yardımcılığı, bir nevi Başbakan vekilliği gibi alan ötekiler bunda en şiddetli ısrarı ileri sürdüler.

Nihayet, İçişleri Bakanlığını, yani memleketin güvenliği ve huzuru, asayiş ile ilgili Bakanlığını İnönü kendi partisinden, bildiği, tanıdığı, gerektiğinde sıkı şekilde kontrol edebileceği bir kimseye vermek istiyordu. Üstelik bu, C. H. P. Grubunun da aşağı yukarı en kuvvetli -ve tek- talebiydi.

Aslına bakılırsa C. H. P. milletvekilleri bu makamı sadece platonik sebeplerle istemiyorlardı. Kendi teşkilatlan "partizanlık"tan şikâyet ederken, çok zaman, kendilerinin partizanlık edemediklerinden sızlanıyorlardı. Ama İnönü, partizanlığa mahal vermemek için elinin altında emin bir İçişleri Bakanı talep ediyordu. Bunu anlamayan ortaklar, İçişleri Bakanının tarafsız bir şahsiyete verilmesinde ısrar ettiler

Lâf ağızdan çıkar

Meseleler üç noktada düğümlenince, toplantının ertesi güne bırakılması zarureti hasıl oldu. Halbuki, esas itibariyle af konusunda, ağalar kanununda, servet beyannameleri içinde, hatta umumi ekonomi istikametinde anlaşılmıştı. Ama parti menfaatleri çatışınca ip hemen gerildi. İnönü, azimli konuştu. Çalışabilecek bir Kabinе kurmak istiyordu. Çalışabilecek kabineyi de böyle kurabileceğine inanıyordu. Pazarlık için gelmemişti. Kafasında fikirleri evirip çevirdikten sonra bir neticeye varmıştı. Üzerine yüklenilecek sorumluluğun derecesinde yetki ve anlayış istiyordu. O kadar..

Y. T. P. ve C. K. M. P. ekipler, teklifleri kabul edemeyeceklerini söylediler, fakat son bir pazarlık ümidiyle, işi bir defa da kendi "yetkili organlarına götüreceklerini, cevabı ertesi gün vereceklerini bildirdiler. Alican:

"— Paşam, bir de siz yetkili organlarınızla temas edin.." dedi.

İnönü, başını salladı:

"— Ben, yapacağım teması yaptım. Şimdi gidiyorsunuz. Yarın geleceksiniz. Bilesiniz ki ben aynı karar



### İnönünün evinde yapılan toplantıyı izleyen gazeteciler

*Küçük başın küçük derdi*

la geleceğim..."

Sonra, arkadaşlarının sırtlarını sıvazladı ve herkesi uğurladı.

Perdenin arkası

İki müstakbel ortak ertesi gün kendi yetkili organlarıyla, birbirleriyle ve bir tanesi Nasır Zeytinoğluyla temas etti. Bir araya gelenlerden bir kısmı İnönünün kararlı olduğunu, bir diğer kısmı blöf yaptığını söylediler. Y. T. P. pazarlığa devamı tercih etti. C. K. M. P. daha munis davranmakta fayda gördü. Tavsiyeler, temenniler, kuvvet vermeler, teşvikler bütün gün işledi. Haftanın başlarındaki o akşam ekipler yeniden karşılıklıya geldiklerinde herkes vaziyetini açıkladı. C. H. P. durumunu muhafaza ediyordu. C. K. M. P. şartları, söylemeksiz kabul ediyor gibiydi. Y. T. P. Bakanlıkların adedinde ve İçişleri Bakanlığında yumuşamıştı. Ama, C. H. P. li Başbakan Yardımcısını Alican sureti katiyede istemiyordu.

Aslına bakılırsa, bunda şahsi düşünceler hiç rol oynamadı değil. Zira o gün, Y. T. P. ve bilhassa C. K. M. P. kesiminde "Aksal Başbakan Yardımcısı olacaksa, kabul ederiz. Fakat Fevziyolu istemeyiz" sözü dolaştı ve C. H. P. ye kadar geldi. Bu sırada Y. T. P. içinde Fevziyolu böyle bir payeye yükseltmemek için kulis yapıyordu. Her halde, netice şu oldu: Y.T.P. o şartı kabul etmeyeceğini açıkladı.

İnönü, cevapları alınca büyük bir sükûnet ve soğukkanlılıkla doğruldu. Müzakereler bitmişti. Yollar ayrılıyordu. Dostane münasebetler şüphesiz devam edecekti. Fakat ortaklık bahis

Konusu değildi.

Üç müstakbel ortağın ikisi, heyecanla kalktılar. Acaba, bir şans daha tanımak imkânı yok muydu? C. K. M. P. den Ardıçoğlu:

"— Paşam, yarın bir daha toplansak.." dedi.

İnönü, Alicana döndü:

"— Böyle söylüyor.. Değişiklik olur mu? Ne dersiniz?"

Y. T. P. Genel Başkanının yeni bir toplantı için itirazı yoktu. Ama, görüşünü değiştireceğini sanmıyordu,

İnönü, "Müzakereler bitmiştir" dedi. Ekipler, yüzleri asık toplantı yerinden ayrıldılar. Sadece Başbakan adayının yüzünde bir tebessüm ve rahatlık ifadesi vardı. Nitekim bol bol güldü. Huzuru yerine gelmiş gibiydi. Üzerinden bir yük kalkmıştı. 'Cumhurbaşkanına hitaben bir "görevinden mazur görülme talebi" kaleme aldı. Sonra da, Vefalı Özel Kalem Müdürü Necdet Calpla birlikte Çankaya'ya gitti. Cemal Gürsel bu sırada bir yerli filmi seyirden çıkıyordu. -Devlet Başkanının şimdi ciddi merakı budur- İnönü, kendisine durumu anlattı. Gürsel, hayretini izhardan kendini alamadı. Nasıl olur? Kendisine, Y. T. P. nin bütün şartları kabul edeceği bildirilmişti. Allah, Allah! İnönü, işi nasıl bırakabilirdi?

İnönü, kararlı olduğunu sarıh şekilde ifade etti. Arzuladığı kabineyi kuramadıktan sonra, bir kabine kurmak bahis konusu değildi. Gürsel, başını salladı. İnönünün verdiği zarfı açmadı. Hayır, İstifayı kabul etmiyordu. Başbakan bu gibi hallerde, şart-

ları değiştirmedikçe bir istifanın kabul edilip edilmemesi diye bir şey olmayacağını, zorla görev alınamayacağını bildiğinden artık bir temas yapmayacağını söyledi ve Çankayadan ayrılarak biraz aşağıdaki kendi evine döndü.

... ve o gece, uzun bir süredir ilk defa, ertesi sabahın pek geç bir saatine kadar mışıl, mışıl uyudu.

Ama İnönünün bu rahatı fazla sürmedi. Zira istifa haberinin duyulmasıyla birlikte, başkentte küçük çapta bir kıyamet koptu. Ordunun sesi

Aslına bakılırsa, bir çok çevre İnönünün hükümet kurma gayretini dikkat ve alâkayla takip ediyordu. Ordu, bunların arasındaydı. Genel Kurmay Başkanı ve Kuvvet Kumandanları o gün Kırıkkaleye gitmişlerdi. Ama, Kuvvet Kumandanlarının kendi Kurmay Başkanlarını getirmemiş oldukları dikkatli gözlerden kaçmadı. Herkes diken üzerinde gibiydi. Bütün umutlar İnönüye bağlanmıştı. Onun memleketi parleyenter bir sistemden kuvvet alarak idare etmesi sağlam kuvvetlere güven veriyordu. Zaten bütün dünyada da buna paralel bir inanç vardı. Nitekim, bu sıralarda Türkiyeye gelen bir İngiliz lordu ga-



İnönü ve Aksal gezintide  
Dert ortakları

zeteci, Başbakanla görüşürken şunları söyledi :

"— Buraya gelmeden önce, Türkiye durumu hakkında görüşünü öğ-

renmek üzere Foreign Office'e gittim. Onların kanaati, İnönü başta oldukça hiç bir hâdisenin vukua gelmeyeceğidir. Burada gördüklerim de bunu teyit ediyor.."

Gerçi İnönü kendisine, İnönü memleketi idare etmezse de o çeşit bir hâdisenin vukua gelmeyeceğini söyledi ama, lord gazeteci ayrılırken şöyle dedi :

"— Gene de, Türkiye'de siz başta iseniz bir şey olmayacağı inancını muhafaza ediyorum."

Lord, bu inançta yalnız değildi.

İnönünün görevinden ayrılışını Gürsele bildirmesinden sonra, Çankayanın yeni ziyaretçisi Genel Kurmay Başkanı Cevdet Sunay oldu. Sunay, Devlet Başkanına gayet açık şekilde Ordunun temayülünü açıkladı. Bunun üzerine Genel Kurmay Başkanına kendisinin de "en hararetli arzusu"nun bu olduğunu söyledi fakat İnönünün ısrar ettiğini bildirdi ve Orgeneral'den bir defa İnönüye kendisinin gitmesi tavsiyesinde bulundu. Bunun üzerine Sunay, Çankayadan telefonla İnönü'den randevu rica etti. Saat tam 22 idi ki, İnönünün evini gazetecilerle çevrili bahçe kapısında içeri Genel Kurmay Başkanıyla arkadaşlarının arabaları girdi. Gazeteci

## Bir basit gerçek

İnönünün, bunca yıllık tecrübeden sonra, görevi yeniden yüklendiği şu sırada bir noktayı gözden kaçırdığını sanmak safdilliktir: Dört açılmış bir takım gözler, kati başarisizliğini iştiyakla beklemektedirler. Tarihi olmadan onun tarihi şahsiyetiyle yarışa çıkanlar, onun! yelini almağa heveslenenler, Demokrasiye öldürücü darbeyi vurmayı bekleyenler, C. H. P. ni ele geçirmeğe çalışanlar, komünistler, faşistler, sergüzeştçiler... İlk istifasının bir fiyasko olarak değerlendirileceğini hesaplayanların hüsrânı, şimdi bu ikinci ümit üzerinde düğümleşmiştir. Zira mahir satranççı İnönü, o çekilişi bir zafer haline sokmayı bilmiştir.

Mahir satranççı bu sefer, işinin güçlüğünü müdrük olmasın, buna imkân yoktur. Ama aynı güçlüğün, bir tuhaf paradoksla, inanılmaz bir kolaylığın da sebebi olduğunu acaba görüyor mu? Bunu görmek için, şu basit, ama iyi ve vefakâr millete bakmak, onun hislerini, arzusunu temayülünü anlamak yetecektir.

Ne istiyor bu halk ? Bu seçmen? Güvenli iş. Yani, hayat şartlarının

daha fenalaşmayıp düzeleceğine güven ve çalışma imkânı. Bu, içinde bulunduğumuz şartlar altında bile atla deve değildir. Başında İsmet İnönü gibi prestij sahibi ve otoritesi münakaşa edilmeyen, üstelik memleketteki bütün gerçek kuvvetlerin mihrakı halinde bir lider kabinesinin vâzeline kim, hangi fırtınayı estirirse estirsin, bunu sağlamaya kadirdir. Tâ ki, bizzat kendisi etrafındaki küçük politika çemberinin ve onun dırıltılarının üzerine çıksın. İlk hareketi mekanizmaya versin. Ondandır sadece mekanizmanın daha hızlı çalıştığını değil, dırıltının da azaldığını, tesirlerini kaybettiğini mutlaka farkedecektir.

Politikacılar çok zaman, gazete'erin manşetlerinden şikâyetçidirler. Ama manşetler, büyük adamların neyle meşgul olduklarının haberini verirler. İsmet Paşa, gerimizde kalan son yedi, sekiz ay boyunca, küçük bazı fasılaların dışında, politikadan başka bir işin üzerinde dura bilmiştir de manşetler ondan bahsetmeyip başka şeyden mi bahsetmişlerdir ? Hayır. İnönü iç politika çekişmeleriyle gecesini gündüzüne kattarken, memleket onun havasından

kurtulmamıştır, kurtulamamıştır. Halkın ne kabahati var? Huysuzluk edenlere, aslında, fasit daireden kurtulmak suretiyle İsmet Paşa gibi bir adam için başarılması böylesine basit bir işin sadece fazla formalite sadece mızızlık, sadece şekillen ziyadesiyle önem verme, sadece iyi ekip karamama, sadece inisiyatif nokrası, bir dinamizmi kendi ruhunda da. bünyede de uyandıramama yüzünden yapılamamasını tenkit edenlere hak vermemek kabil sayılı mı?

İşte, bir defa daha bu iyi, basit ama halim selim millet gözlerini dikmiş İsmet Paşaya bakıyor. Onun içinde bulunduğu şartları takdir diyor. Üstünden altından, sağında solundan eteğinin çekildiğini fark diyor, anlıyor. Ama, o İsmet Paşadı O, bunların hepsini yenmek kudretini gösterecektir.

Belki, insafsız bir istek. Ama ancak, halkların insafsız davrandı kimseler büyük adamlık payesine erişmiş, o seviyeye çıkmış, değil midir ? Bu insafsızlık, üstünlük tanımının neticesinden başka neden ki?



## YURTTA OLUP BİTENLER

ler Sunayın yanında, Gürselin Muha-fız Alayının Komutanını da gördüler ve önemli hâdiselerin cereyan ettiğini daha iyi anladılar.

İnönü ve Sunay, bir saatten fazla süre görüştüler. Başbakan, görevini bırakmaya kendisini mecbur eden sebepleri, çeşitli çevrelerden gelen güç-lükleri bir defa da (Genel Kurmay Başkanına anlattı. Ya, memleketin ihtiyaçlarına uygun olduğuna inandı-ğı bir hükümeti kuracaktı, ya da hiç, kurmayacaktı. Her halde günü gün etmek veya görünüşü kurtarmak için bir topluluk toplamak bahis konusu değildi. Genel Kurmay Başkanı, Gür-sele ifade ettiği görüş ve temayülü İsmet Paşaya da anlattı. Bütün güç-lüklerin bertaraf edilebileceği kanaatini söyledi. Ama İnönü, Sunay çıkar-ken kendisini yakalayan gazetecilere "Kabineyi kurmayacağım" demek su-retiyle Genel Kurmay Başkanına ver-diği cevabı belli etti.

O gece, Çankayada ve Genel Kur-may Başkanlığında ışıklar geç vak-te kadar yanık kaldı. Gürsel, sorum-luluğun şimdi omuzlarında olduğunu biliyordu. Genel Kurmay Başkanlığı-yla ise komutanlar durumu görüşüyor-lardı. Ama, başkent in ışıkları yanık kalan yerleri bunlardan ibaret olmadı pusuda "vakit'i bekleyen başka temayül sahipleri de bir çıkış yapma-ın zamanı olup olmadığını kendi ar-larında görüştüler. Başkent, sinirli

ve heyecanlı bir gece geçirdi. Saba-ha kadar, çeşitli temaslar yapıldı. Ko-mutanlar, eski M. B. K. cılardan bir kısmıyla görüştüler ve onlara görev verdiler. Ordu, sonuna kadar politika-nın dışında kalmak istiyor, bir mü-dahale mecburiyetinin doğmaması i-çin elinden geleni yapıyordu. Şimdi birer politik hüviyet kazanmış olan bazı eski M.B.K. cılar Türk Silâhlı Kuvvetlerinin görüşünü bilirlerse, bundan fayda geleceği kanaati temas-ların ruhunu teşkil etti.

Görev alan M. B. K. cılar politi-kacılarla da konuştular ve durum ko-nusunda onların gözlerini açmaya çalı-ştılar. Bu gayretlerin netice verme-diğini söylemek zordur. "Vehamet" ten ciddi şekilde bahsedenlerin, bazı-larının sandıkları gibi palavra atma-dıkları ve bu sözün bir esasa dayan-dığı daha iyi belli oldu.

Temaslar, temaslar  
Ertesi sabah, başkent in ilgi merkezi Meclis olmaktan çıktı ve bütün gözler Çankayaya çevrildi. Daha pek erken saatlerde, Cumhurbaşkanlığı Köşkünün kapısını gazeteciler neza-ret altına almışlardı.

İlk olarak eski Komitecilerin ken-di aralarında seçtikleri bir grup iki o-tomobilik bir kafile halinde Çankaya-ya geldi. İlk otomobili atak Mucip A-taklı kullanıyordu. Yanında güven ve-rici Rafet Aksoyoğlu vardı. İkinci o-tomobil ise bir küçük Vols - Wagen-

di ve direksiyonda iri Sezai Okan bu-lunuyordu. Onun yanındaki arkadaşı ise, zarif Muzaffer Yurdakulardı. Es-ki M. B. K. cılar, doğru Köşke girdi-ler ve Kendiselle uzun boylu konuştular. Kendisine siyasi durumdan bah-settiler ve bir koalisyon kabinesi ku-rulacaksa bunun ancak İsmet Paşa tarafından gerçekleştirileceğini ifade ettiler. Cumhurbaşkanı "Ben de o fi-kirdeyim ama..." dedi. Tabii senatör-ler azimli konuştular. Eski M. B. K. Üyeleri Çankayadan pek ümitli değil, ama, neşeli döndüler. İçlerinden Ra-fet Aksoyoğlu endişesini izhar eden bir gazeteciye :

"— İsmet Paşadan başkası kabi-neyi kuramayacaktır" şeklinde ko-nuştu.

Akil için yol..

Saat 9.02 de Çankayanın başka bir ziyaretçisi vardı. Y. T. P. Genel Başkanı Ekrem Alican o saatte kendi kullandığı Consul ile Çankayaya tır-mandı. Alicanı kapıda gazeteciler ya-kaladılar. Fakat konuşmak istemedi ve gaza bastı. Saat 9.32 de ise gazete-ciler muratlarına nail oldular. Zira a-sık bir çehre ile Köşkü terkeden Ali-canı yakaladılar. Bir basın mensubu Alicana görüşmelerin konusunu sor-du. Alican bunu kısaca cevaplandırdı:

"— Hükümet teşkili konusunda görüştük." Bir gazeteci hemen:

"— İsmet İnönü tekrar Başbakan olursa Koalisyon girer misiniz?" di-

## Gözdeki mertek

Koalisyon görüşmelerinin uzama-sını ve zaman zaman anlaşmaz-lıklar belirmesini haklı, tabii, ma-kul göstermek isteyenler bir gerçe-ği belirtiyorlar:

"— Her koalisyon, bir uyuşmadır, görüşlerin telifidir!"

Doğru.

Aynı şekilde, demokratik bütün memleketlerde bu çeşit buhranların vukua geldiği de doğrudur.

Ama üzerinde herkesin ittifak ettiği bir tehlikeli durum varken ve herkesin görüşü de esasta birken bir takım politikacıların masa başında çekişe çekişe pazarlık yap-masının haklı, tabii, makul tarafı mevcut mudur? Cevabı aranan su-al budur.

Türkiyenin sosyal ve ekonomik meselelerinin çözüm yolu bekledi-ğinde herkes müttetik. Aksi halde, rejimin yaşamayacağını da herkes biliyor. Herkesin bildiği bir başka nokta, politikacılara karşı duyulan güvensizliğin onların şahıslarından sisteme sirayet etmek üzere bulun-

duğu. Nihayet, bir maceraya hem kendilerini, hem Türkiyeyi atabile-cek olanların hazırlıkları gözlerin önünde. Görüşmelerin uzaması ve zaman zaman anlaşmazlıkların belir-mesi bu sebeplerden dolayı yadırga-nıyor.

Unutmamak lâzımdır ki Millî Birlik İdaresi devresinde, her sıkın-tıya "Seçim olacak. İstikrarlı hükü-met kurulacak. Durum düzelecek denilerek tahammül edilmiş, dişler sıkılmıştır. Birbuçuk yıl Türkiye için, bir buçuk yıllık bir bekleme devresi olmuştur. Hadiselere müda-hale edebilecek kudrette olanlar da-hi, "Aman, istikamet bakımından iyi yoldayız. Ortalığı karıştırmayalı-m.." diye dikkat göstermişler, açık hatalar karşısında dahi ses çıkarmamışlar, hatta bunların manevi sorumluluğunu üzerlerine almışlardır.

Seçimler oldu. Hem de, yılı yak-lıyor. Ama birbuçuk yıllık intikal devresinin ümidi hâlâ uzak bir ha-yaldır. Herkesin içinde bir korku: Ya, hayal de değil, serapsa.. Bu

endişeyi ortadan kaldırmakla görev-li bulunanlar, şimdi aralarında an-laşamayan politikacılar. Bir milletin tamamı bu derece hayati meseleyle karşılaşıyken incir çekirdeğini doldurmayan prestij endişelerinin, bir belirsiz istikbal düşünülerek gi-rişilen siyasi yatırımların birinci plâna çıkması umutsuzluk yaratı-yor, üzüntü veriyor.

Kimin malı paylaşamıyor, bir bilinse.. C. H. P. deki Bakanlık he-veslileri bu son tecrübe de iflas eder-se Bakanlığı rüyalarında görebile-cekler midir? Y. T. P. nin gözettiği "bir sonraki seçim" bugün hükümet kurulamazsa olacak mıdır? C. K. M. P. yi sarsan Bölükbaşı heyulası, re-jim çöktüğünde bir mana ifade ede-cek midir? Tıpkı insanlar gibi siyasi teşekküller de karşındaki dağı aşma-yı düşünmeden önderindeki çukuru geçmek için kuvvetlerini -ve akılla-rını başlarına- toplamalıdır.

Elbette ki her koalisyon bir uyuş-ma, bir görüş telifi demektir. Or-tada görüş diye bir şev varsa..



T. B. M. M. inde Koalisyon için kulis faaliyeti yapılıyor

*Al takke, ver külah*

ye sordu. Alican bu suale de lastikli bir cevap vermekle yetindi:

"— Hele kabul etsin de, ondan sonra.." Arkadan devam etti:

"— Benim kanaatime göre C. H. P. siyasi şartların hususiyeti bakımından hükümeti kurmak hususunda avantajlı bir durumdadır. Bu durumu buharanı hâl yolunda kullanırsa ne âlâ, netice alınır. Avantajları partileri parçalamak yolunda kullanırsa müspet netice alınmaz."

Bir gazeteci bir başka soru sordu: "— Başbakanlık için teklif aldınız mı?" Alican aynı asık çehre ile:

"— Şartlarım onlara göre değil" cevabını verdi. Sonra da gazetecilerden ayrıldı.

Saat 10.19 da gazeteciler asıl beklediklerinin geldiğini gördüler. 51824 plâka sayılı bir Chevrolet İnönü ve Aksalın Çankaya getirdi. Lüks Chevrolet, Aksalın hususi arabasıdır- hiç durmadan gazetecilerin yanından geçti. Basın mensuplarının gördükleri, İnönünün zarif selâmıydı.

Müstafi Başbakan İsmet İnönü ve C. H. P. Genel Sekreteri İsmail Rüştü Aksalın Köşkte Nasır Zeytinoğlu ve Bayyaver Kadri Erkek karşıladılar. Cumhurbaşkanı kendilerini bekliyor-

du. Devlet adamları kapalı kapılar arkasında uzun uzun konuşular. İnönü meseleyi izah ettikten sonra bu işi bu şartlar altında yürütemeyeceğini tekrarladı.

Saat 10.50 de yalnız İnönüyü taşıyan otomobil Köşk nizamiesindeydi. Aksal içerde kalmıştı. Gazeteciler arabayı durdurdular. C. H. P. Genel Başkanım soru yağmuruna tuttular. Neler konuşulmuştu? İnönü tekrar Başbakan olacak mıydı? Koalisyon kaçılı olacaktı? C. H. P. şartlarından geri dönecek miydi? Ak saçlı lider bütün bu sualleri dinledi, sonra kesin ve kısa bir cevap verdi:

"— Ben fikrimi yazılı olarak verdim.." Gazeteciler gene soru sorunca da:

"— Başka söyleyecek bir şeyim yok" dedi ve araba hareket etti. Basın mensupları İnönünün mütebessim selâmına mukabele ettiler.

Bir başka kanat

İnönünün otomobili Çankaya sırtını immeğe başlarken bir başka otomobil nizamıyeye giriyordu. Bu A. P. Genel Başkanı Rağıp Gümüşpalayı getiren vasıtaydı. Gazeteciler ona da hücum ettiler. Pala Paşa pek düşünceli ve biraz da şaşkıncı. Gazetecilere:

"— Şimdi beni rahat bırakın, dönüştü konuşuruz" dedi. Araba hareket etti.

Tam bu sırada biraz evvel İnönüyü götürüp geri gelen şık Chevrolet bu defa içinde C. H. P. Genel Sekreteri olduğu halde Çarabayı terk ediyordu. Aksala da aynı sualler bir kere daha soruldu. Genel Sekreter, Başbakanlığı kabul edip etmeyeceği şeklinde sorulan bir suale :

"— Söyleyecek hiç bir şeyim. yok. Başbakanlık içip, bir teklif vaki değildir" diyerek cevap verdi ve uzaklaştı.

Aksalın Köşkü terk edişinden 10 dakika sonra Bölükbaşı arzı endam etti. 11.28 de Nizamıyeye giren Bölükbaşının yanında Hüseyin Ataman bulunuyordu. Bölükbaşı gazetecilere evvelâ bir "müsaade buyurun" çekti, sonra da:

"— Hiç bir şey bildiğim yok davet etmişler, icabet ediyoruz" dedi ve neseli, bir şekilde :

"— Ne kadar sabırsızsınız, çıkar-ken konuşuruz" diye ilâve etti.

Gümüşpalanın Gürsel ile mülakatı 11.50 de bitti. O saatte Gümüşpala gazetecilerin arasında kaldı ve sualleri dinledi. A. P. nin başının suratı pek asıktı. Bütün sualleri:

"- Söyleyecek hiç bir şeyim yok"

## YURTTA OLUP BİTENLER

diyerek cevaplandırdı. Saat 12.35 de de Bölükbaşı çıktı. Bölükbaşı:

"— Kesin bir şey söyleyemem. Elbette millet hükümsüz kalacak değildir" diye söze başladı ve sonra Başbakan tayini konusunda da fikrini söyledi :

"— Şahıslar üzerinde bir şey söyleyemem."

### Bulunan çare

T emaslar, bulunan çarenin tatbiki mahiyetinde oldu. İnönü görüşünü muhafaza ettiğine göre Gürselin, Parlamenteoda temsil edilen bütün partilerin liderleriyle görüşükten sonra İsmet Paşayı millet önünde göreve çağırması lüzumu Deliriyordu. Bu lüzum, Gürsele anlatıldı. Devlet Başkanı da, artık başka bir hal tarzı görmüyordu. Ancak, böyle bir çağırma yapmadan partilerin kendi aralarında, ihtilaf noktalarında ve esaslarda anlaşmalarını faydalı buldu. Önce Y. T. P. ve C. K. M. P. müzakerelerin kesilmesine yol açan meselede C. H. -P. görüşüyle mutabakata vardılar. Bu mutabakat üzerine, Gürsele daveti yapmak, İnönüye de bunu kabul etmek düşüyordu. C. H. P. Genel Başkanı yeniden kollarını, mecburen sıvadı Memleketin durumu başka yol bırakmıyordu. Haftanın sonunda, liderler gene başbaşa geldiler. İnönüden başkasının Başbakan olamayacağını anlamış Gümüştala ve buna, arzulu şekilde kani Bölükbaşı muhalefette kalacaklardı. Koalisyon, gene dörtlü olacaktı.

### Partilerde faaliyet

Koalisyon treni yeniden rayaya girer girmez, partilerde bu defa Bakanlık yarışması açıldı. T. T. P. dr çekişme, fazla hararetli olmadı. Adaylar, aşağı yukarı belliydi. C. K. M. P. den de fazla gürlü gelmedi. Ama C. H. P. bir savaş meydanına kısa zamanda girdi. Bir defa, Feyzioğlu çok itiraz çekiyordu. İşin önemlisi sudur iki bu itirazlar, dar parti çerçevesini aşmış, dışarıya da taşmıştır. Genç politikacı, meziyetlerinin mükâfatını gördükten sonra şimdi kusurlarının handikapıyla karşı karşıyadır. Ama en büyük handikapı, bu kusurlarını yok etmek için ya gayret sarf etmemesi, ya da bunda muvaffak olamamasıdır. Feyzioğlu, güvenilir bir politikacı tipi olarak görülmemektedir. Basit kıskançlıkların ve çekememezliklerin en büyük rolü oynadığı dar parti çerçevesini bu kanaatin aşmış olması, ondaki gerçeklik payını ortaya koymaktadır.

Feyzioğlu Meselesinin yanında, sadece C. H. P. çevreleri değil bütün millet İnönüye bir dilek aksettirdi ? "Allah aşkına, eskimiş, numaralanmış, düşük çapını belli etmiş isimler-

le bizi karşı karşıya getirme."

Hafta biterken, Bakanlar konusundada umumi temayül şuydu: "C. H. P. tilerden genç, dinamik, kabiliyetli, yeni simalar.. Y. T. P. den "Dosyasız Bakan"lar.. C. K. M. P. den basiretli ve olgun kimseler.." Bağımsızlardan ise, Necmi Öktenin Devlet Bakanı olacağı aşağı yukarı bellidir.

İpin kopmasından sonra başlayan müzakerelerin neticeleri, haftanın sonunda İsmet Paşanın sadece değil, daha birçok noktada telifçiliği tehlikeli dönemeçlere vardırıldığını belli etti.

## Demokrasi

### Bir kumpanya

Sadece yanyana görülmesiyle hayret uyandıracak, daha doğrusu hayret uyandırması gereken bir kaç isim bitirdiğimiz hafta içinde bir arada siyaset sahnesinde arz-ı endam etti. Aslında bu, Türkiyede görülmemiş bir hal değildir. Bir uç, çok zaman öteki uçla birleşir, bir yolu iki "düşman kardeş" birlikte katetmekte mahzur görmezler. Tabii, fikir haysiyetini ve aydın olma vecibesini ayaklar altına almak pahasına.. Bitirdiğimiz hafta Talat Aydemirle Gökhan Evliyaoğlu, 22 Şubatçılarla afçı A. P. liler sarmaş dolaş oldular. Bir müşterek düşman, her iki grubun da oyununu akamete uğratmış İnönüye duyulan kin böyle bir bağın kurulmasına yetti de arttı bile..

Yeni kumpanyanın ilk belirtisi, haftanın başlarında bir gün Yeni İstanbulun birinci sayfasının itibarlı

sütunlarında kendini gösterdi. Harbiyeliler geçiyorlardı. 27 Mayısın yapıcısı Harbiye, şimdi o ihtilâlin yıkıldığı D. P. nin gövdesi üzerine oturmak isteyen takımın akli sıra gayesine âlet etmek istediği bir kuvvettir. Yolun üzerinde bir adam vardı. Harbiyeliler onu selamlıyorlardı. Adam, resimde, beyaz daire içine alınmıştı. Resimlerin yazısını okuyanlar, dostluğun ve karşılıklı takdir hissini derinliğini kavramakta güçlük çekmediler. Şöyle deniliyordu: "Halkın alkışları arasında Kızılay meydanına varan öğrenciler, Zafer anıtı karşısında kısa boylu, kır saçlı, vakur simalı bir adamın hizasına gelince boru takımı sağ kollarını sert bir şekilde sağa açmak suretiyle, diğer öğrenciler de başları ile şahsı selamlamışlar, o da öğrencilerin selamını başını öne eğmek suretiyle kabul etmiştir. Öğrencilerin bu hareketi karşısında Aydemirin yanında bulunan hanımı çıkırcıklarım tutamamış, Talat Aydemir tarafından teskin edilmiştir. Öğrencilerin geçmesinden sonra eski Kumandan, yanındaki emekli subay arkadaşlarıyla birlikte açık hava gazinosuna giderek bir müddet oturmuşlardır."

Bu haberin çıkmasından bir kaç gün sonra Gökhan Evliyaoğlu bir 22 Şubatçı edasıyla konuşmakta mahzur görmedi. Alpaslan Türkeşin Kudretli Albaylık devrinde de esaslı bir M. B. K. cı edasıyla konuşan ve o sıfatla seçim isteyen, Demokrasi isteyen Nadir Nadi gibi yazarlara sert ihtarlar bulunan üstad, kendi gazetesine bir beyanat verdi -ee, başkası beyanat istemeyince, insan elbette



Yeni İstanbul gazetesinde Harpokulu ve Aydemirle ilgili haber  
Yanaşmanın dostluğu





Talât Aydemir - Gökhan Evliyaoğlu  
Yeni ikili

kendi gazetesine verir- vs bu defa, -kendinizi sıkı tutunuz- eski M. B. K. cıları tehdit etti:

"...bazı Temellilerin hal-i pürmelalini 22 Şubat gecesi gördük. Tehlikeli şakalar yapanlar, her silahın geri tepebileceğini hiç hesaba katmıyorlar."

22 Şubatçılarla Teni İstanbul kalisyonuna, Yön dergisi de sempatile-rini esirgemedi. Yönde aynı konuyla çıkan şu satırlar, insana hemen, Yeni İstanbul yazarı tarafından kaleme alınmış olduğu intibainı verdi: "Bu arada, bir veda yürüyüşü yapan Harbiydiler sokakta rastladıkları eski kumandanları Talat Aydemiri selamlayarak Ankaradan ayrıldılar. Bu manzara karşısında Aydemirin karısı ağlıyor, vazifeliler ise resim çekilmesini önlemeye çalışıyorlardı."

Yön aynı sayısında "Soyut demokrasiye taraftar Halk Partisi çevreleri Demokrat Parti mirasçılarında çok daha az namuslu olmak tehlikesiyle

## Bizi hangi idareye lâîk buluyorlardı!

*Bütün Türklerin, bilhassa memleket aydınlarının ve Silahlı Kuvvetlerin ülkücü mensuplarının ibretle okuyacakları bir vesika şu anda yayınlanmış bulunuyor. Vesika sadece ibretle değil, dehşetle de okunacaktır. Bu, 22 Subatçılarının programıdır ve Talât Aydemir tarafından -evet, Talât Aydemir-, Son Havadis gazetesine -evet, Son Havadis gazetesine- gerilmişler. Program, demokratik rejimi yaşatamadığımız takdirde bizi, hepimizi bekleyen akıbeti bütün çıplaklığıyla gözler önüne sermektedir. Türkleri, bir Hotanto kabilesi sayan bu zihniyetin dün başarı kazanmadığı gibi bugün ve yarın da başarı kazanması ihtimali yoktur. Böyle bir teşebbüs, daha ilk andan memleketin bütün kuvvetlerini karşısında bulacak ve süratle perişan olacaktır. Ama, yol açacağı boş ve hesapsız ıstırapın, göz yası ve kanın derecesi takdir edilebiliyor mu?*

1 — Teşrii organ olarak Güvenlik Konseyi adı altında asker -sivil karışımı 25 kişilik bir İhtilâl Konseyi kurulacaktır. Bunların beş tabii Üyesi E. Reisi, dört kuvvet kumandanı olacaktır. Bu konseyin bütün Üyeleri memur statüsüne tabi olacaktır.

2 — Bir müddet sonra Milli bir Meclis kurulacaktır.

8 — Milli Meclis kooperatif karakterde olup vilayetlerin nüfusuna göre tanınacak kontenjana göre iki dereceli olarak seçilecektir.

4 — Bakanlar Kurulu (Hükümet) tamamen memleketin en seçkin sivil kişilerinden Konsey tarafından seçilecektir.

5 — Askerler hiç bir suretle sivil sektörde icrayı vazifede kullanılmayacaktır.

6 — Bilâhare Kemalist umdelere göre bir parti kurulacaktır.

7 — İhtilâlin yapılışında rol alanlar aynı rütbeleri muhafaza etmek sureti ile ihtilâlin emniyet kuşağını teşkil eden kilit başı noktalarda kalacaklardır.

8 — 27 Mayıs İhtilâl tasarruflarına mümkün olduğu kadar dokunulmayacaktır.

9 — Eski Milli Birlik Komitesi üyeleri 37 kişi olarak kabul edilecektir, 14'ler yurda getirilecektir. İçlerinden seçilenlere Milli Mecliste vazife verilebilecektir.

10 — NATO, CENTO devletleri camiasındaki ve beynelmilî taahhütlerde hiç bir değişiklik olmayacaktır.

11 — Silahlı Kuvvetlerde hiç biri surette toptan büyük bir tasfiye hareketine gidilmeyecektir. Hierarşik sisteme tam manasile riayet edilecektir.

12 — Eminsular, İnkılâp hizmetlerinin kilit noktalarında çalıştırılacaklardır.

13 — Yeni Anayasa yapılacak ve aykırı kanunlar kaldırılacaktır.

14 — 27 Mayıs ihtilâlinin tahakkuk ettiremediği bütün köklü reformlar sırası ile ele alınarak tahakkuk ettirilecektir.

## YURTTA OLUP BİTENLER.

karşı karşıydılar" diye haykırıyordu.

Peşin anlaşma

Demokrasi düşmanlığında birleşen bu bahtsız kumpanyanın ilk ikisi arasında kurulup Yeni İstanbul sütunlarında açığa vurulan ortaklık, bir tesadüfün eseri olmadı. Talat Aydemir, Harbiyenin yürüyeceği gün Atatürk bulvarının üzerine, bir plânın icabı olarak gitti, Durması için seçilen yer de, kendi tabirleriyle "pek stratejik" bir noktaydı. Tam orada, Atatürkün heykeli vardı. Öğrenciler, yürüyüş sırasında sık sık, kaldırımlar da biriken halkı Yeni İstanbulun tarif ettiği şekilde selamlıyorlardı. Aydemir Atatürk heykelinin yanında durunca, alınan selam kendisine verilmiş gibi olacaktı. Gerçi hazırlanan plân, Harbiyeye ulaştırılmamış değildi. Ama genç öğrencilerin ne şekilde davranacakları hiç bilinmiyordu. Zira Harbiye Demokrasi düşmanlarının değil, Demokrasinin savunucusu olarak tarihe geçmiştir.

İş, manzarayı tesbit edip değerlendirmeye kalıyordu. O zaman, "sonradan olma 22 Şubatçı" Gökhan Evliya-oglu fotoğrafçısını buna memur etti. Talat Aydemirin nerede duracağı Yelli İstanbulca malûm olduğundan bu da güç olmadı. Nitekim, resim sâdece af şampiyonu gazetede çıktı.

Ama, Aydemirin işleri haftanın sonunda, haftanın başındaki kadar iyi gitmedi. Durumu, bir çıkış yapmak, meydan okumak için müsait sanarak A. P. gazeteleri tarafından gösterişli başlıklarla verilen bir demeç parlattı. Küçük bir Napolyon gibi konuşuyordu. Ama, Elbe'de bir Napolyon gibi.. Bunda, pek de kusurlu değildi. Bir kuvvet olduğu zehabı, kendisine verilmekte devam ediliyor, o da bu oyundan hoşlanıyordu. Oyun, doz fazla kaçırılınca tadsızlığa yol açtı. Bir ihtilâl beyannamesi edalıyla beyanat vermeye ve Ordu içinde tahriklere kalkışınca hakkında derhal tahkikat açıldı.

Aydemiri, tutumunun neticesi bir akım dertler beklemektedir.

## A. P.

### Kayıp aranyor.

A. P. nin birinci derecede yöneticileri arasına giren Fethi Tevetoğlu, alabalık gazeteci grubunu görünce birden hayret etti. Evvelâ bu kadar gazetecinin hangi haberi aldıklarını, hangi haberin peşinden A. P. Genel merkezine kadar geldiklerini anlamağa çalıştı. Gerçi sabahtan beri, Gümüşpalayla birlikte parti Genel merkezinde bir teklife intizar ediyor-

lardı. Ama doğrusu istenirse Tevetoğlunun bir teklif geleceğinden Gümüşpala kadar ümidi yoktu. Ancak Genel Başkanın gönlünü hoş etmek, ümidi odalara sığmıyan Pala Paşayı yeise sürüklememek için, onunla aynı fikirde olduğunu belirten hareketler yapıyor, arada sırada Genel Başkana, hukuki yönden A. P. ye teklif yapılması gerektiği hikâyelerini anlatıyordu.

Gazeteciler çoktandır ayak basmadıkları A.P. Genel Merkezinde işte bu sırada görününce Tevetoğlunun yüreği "hop" etti, birden zihninde bir "acaba" beliriverdi.

Aceleyle, gelenleri karşıladı. Onları Teşkilât Başkanının odasına aldı. Böylelikle Gümüşpalayla konuşmalarını önlemiş, ertesi günkü bir felaketin önünü de almış oluyordu. Teşkilât Başkanına ayrılan küçük odada Tevetoğluluyla gazeteciler arasında bir sohbet başladı. Konu elbette ki koalisyon ve Hükümet buhranı idi.

Tevetoğlu:

"— Bakınız, medenî memleketler de bu gibi hallerde bir teamül vardır. Cumhurbaşkanının şimdi, Parlâmentoda en fazla sayıda temsil edilen partiye teklif yapması gerekir. Ama, Anayasanın Başbakanı Cumhurbaşkanının seçeceğine dair olan hükmü sarıhtır. Bir şey denilemez" dedi.

Sonra, sohbeti geliştirerek başka taraflara atladı. Tevetoğluna göre C. H. P. ve A. P. Koalisyonu, bugünkü şartlar içinde en muteber koalis-



Ertuğrul Akça  
Yanlış ata oynadı

yandı. Üstelik A. P. birinci koalisyondaki hatalarım tekrarlamayacak, bu defa daha temkinli, daha aklıbaşında hareket edecekti. Bu konuda İnönüden bir teklif gelirse A. P. nin kabul etmemesi için hiç bir sebep yoktu!

Tevetoğlu sözünün bu kısmında C. H. P. Genel Başkanıyla ilgili bir methiyeye girişti. İnönü tecrübeli, gün görmüş bir politikacıydı. Hataları af etmesini bilirdi. Memleket menfaatleri, pek çok şeyden feragat edilmemesini icabettiriyordu. A. P. de, bu feragati gösteren bir partiydi!

Gelin ve güvey

Tevetoğlunun sözlerini hayretler içinde dinleyen basın mensupları haberi gazetelerine vermeğe koşarken, A.P. nin İrkçı Ekalliyet grubunun 1 numaralı adamı memnun, gidenlerin arkasından bakıyor ve hafiften gülümsüyordu.

Hakikaten, İrkçı Ekalliyetin A. P. içindeki çatışmadan galip çıkmasıyla, Gümüşpala ve etrafını alanların taktiği birden değişivermiş, A. P. nin Koalisyonun bir kanadım teşkil etme fikri birden yaygın fikir haline gelmiştir.

Çarşamba günü toplanan Genel İdare Kurulunda fikrin savunmasını Tevetoğluluyla birlikte Ertuğrul Akça yapınca her ne kadar zihinler bulandıysa da A. P. içinde Çağlayangilin etrafında toplanan mutedil milletvekillerinden sivrilere kuliste fikri benimsemeleri havayı birden değiştirdi.

Tevetoğlu ve klğinin - birinci derecede adamlardan biri de Akçadır- Genel İdare Kurulunda ileri sürdüğü bu fikir birkaç noktadan A. P. için önemlidir.

Evvelâ, bütün patırdılara rağmen, A. P. nin tayinle işbaşında bulunan teşkilât kademelerindeki sorumlularının dışında seçmen kitlesinde memnuniyetsizlik belirli şekilde Genel Merkeze aksetmiştir. İktidarın nimetlerinden birden mahrum olan ve doğrusu istenirse rahatlığa almış A. P. li seçmen, homurtularım adamaklı yükseltmiştir.

Öte yandan A. P. Meclis Grubu içinde kaynaşmaya sebep teşkil eden anlaşmazlıklardan bir çoğu Bakan sandalyelerinin hayaliyle durdurulabilecektir. Mutedillerin sivri milletvekillerini teşkil eden birkaç isim, böyle bir kombinezona rahatlıkla yatacak durumdadır.

Ne var ki, A. P. li yöneticiler koalisyonun ayrılrken savundukları fikirlerin bugün aksini söylemekle

AKİS, 25 HAZİRAN 1962

kaçan trene yetişme imkanından mahrumdurlar. Hele muhalefet partisi olarak çalışmak, parlamento içindeki A. P. yöneticilerinin rüyasına kâbus gibi girmekte, böylesine bir perişanlığın önüne geçilmesi için her türlü kombinezona girmeğe rıza görmektedirler. Nitekim A. P. Koalisyon teklifini, bütün şartları kabule hazır olduğunu belirterek, bir Merkez İdare Heyeti üyesi ve bir eski Bakanla C. H. P. ye bildirdi, fakat soğuk bir sükûtle karşılaştı.

Muhalefetteki A. P. içinde çok yakında görülecek manzara ırkçı e-kalliyetle Gümüşpala ve birkaç arkadaşının birden bire birbirine girmesi ve iki taraftan birisinin partiden ihraç edilmesidir.

## Politikacılar

### Kasap et derdinde

Geçen haftanın ikinci yarısında perşembe günü, başkentteki Kızılay meydanından acele adımlarla dairelerine yetişmeğe çalışan memurları bile, yolundan alıkoyan bir olay cereyan etti. Aslına bakılırsa, normal zamanlarda, normal adamların, normal hareketlerinden öteye gitmeyen olay, nedense sabahın o saatinde Kızılaydan geçenlerin pekçoğunun dikkatini sek-ti.

Olay, kırmızı plâkalı bir Bakan arabasının kendi halinde Kızılay meydanını geçerek, Bakanlıklara yönelmesinden ibaretti. Ama. otomobilin numarası 0008, otomobilin sağ tarafına büzülerek oturan Bakanın adı ise Nihat Su idi.

Makam otomobilini ve içindeki müstafi kabine Bakanını görenler, gülmekten kendilerini alamadılar. Birbirlerine Suyu gösterip başlarını salladılar ve otomobilin içinde büzülüp kaybolmağa çalışan adamı ibretle seyrettiler.

Nihat Su. bir yönden günün adamı sayılır. Politikacılar içinde istifa etme ve bunu geri alma rekoru A. P. nin Koalisyon Hükümetindeki Devlet Bakanına aittir. Bu işlemleri 7 dakika 30 saniye kadar kısa bir müddete sığdıran bir başka politikacı henüz Türkiye'nin siyasi tarihinde görülmemiştir. Su, o gün evinden 9.25 sıralarında çıktı. Pek sevdiği makam otomobili kapısının önünde bekliyordu. Şoförünün kapıyı açmasını bekledi. Koltuğunun altına sıkıştırdığı günlük gazetelerle otomobiline oturdu. Birkaç defa rahat koltuğun üzerinde yaylandıktan sonra, şoföre Başkanlığa gideceğini bildirdi. Otomobil caddeye çıktı. İlerlemeğe başladı. İlerledikçe Bu meraklı nazarların altında ezildi, küçüldü, koltukta min-



NihatSu  
Adam

nacık kaldı. 0008 Başbakanlığın önünde durduğunda uzaktan bakanlar, içinde adam olduğunun imkânı yok farkına varmazlardı.

Suyun bu derece göze batmasına sebep teşkil eden olay haftanın başında A. P. nin meşhur Meclis Grubunun toplantılarından birinde cereyan etti.

Yaman bir zat

O gün A. P. Grubu toplanacak ve muhtemelen yeni bir Grup İdare Heyeti seçimi yapılacaktı. Mutedil milletvekilleri diye adlandırılan bir grup, toplantıda son kozlarını oynuyacaklardı. A. P. içindeki mücadele yönünden grup toplantısı bir hayli önemli sayılırdı. Yapılacak mücadelenin sonucunda 15 kadar A.P. li milletvekili ve senatör, partiden istifa, edebilirlerdi. Mutedillerle müfritlerin türlü taktiği, birbirini yenmeğe matuf hareketleri o gün karşı karşıya gelecekti;

Gel gör ki bütün bu siyasi çatışmalar o günkü A. P. Grubunda cereyan eden son derece eğlenceli Nihat Su olayı dolayısıyla tamamen ikinci plânda kaldı.

Grup 10'da büyük bir çoğunlukla toplandı. İlk konuşmayı gene Gümüşpala yaptı. Daha sonra mutedillerden birkaçı kürsüye gelip memleket gerçeklerinden ve son günlerin olaylarından bahsettiler. İşte bu sırada açık mavi elbisesinin ceketinin düğmelerini aceleyle ilikleyen tıknaz, saçla-

ları dökülmüş, gözlükleri burnunun ucunda bir politikacı kürsüye kaşları çatılmış olarak çıktı. Kürsüye gelişinden son derece önemli bir hareket yapacağı belli oluyordu. Kısa boyunun elverdiği kadar kürsüde kabarak evvelâ bir nutuk attı. Memleketin gerçeklerini görmeyen, A. P. nin kuruluş amacının tamamen aksine bir zihniyetle partiyi sevk ve idare eden idarecilere, bunlara tesir eden ırkçı Ekalliyetin temsilcilerine verdi, veriş-tirdi. Memleket menfaatlerinin böyle bir siyasi teşekkülde artık kalmasına imkân bırakmadığını söyleyen politikacı A. P. den istifa ettiğini bağırarak, ellerini kollarını bol miktarda sallıyarak ifade etti.

Gümüşpala ve avanesi, Suyun bu nutkuna pek fazla hayret etmediler. Nihat Suyun istifa etmesi, bekledikleri bir olaydı. Ancak gelişen olayların bu istifayı önlemesi mümkündü. Zira Devlet Bakanını yakinen tanırlar, A. P. -C. H. P. koalisyonunda oynadığı oyunu iyi bilirdi. Ama demek ki yanılmışlardı. Eh, giden Nihat Su olsun, istifa hikâyesi Suyunkiyle son bulsun, kâfiydi.

A. P. den istifa eden Su hışımla kürsüden indi ve Grup salonunun çıkışı kapışma yöneldi. Bu arada bazı mutedil milletvekilleri Suyun peşinden koşular. Kollarına sarıldılar ve istifasına lüzum olmadığını, vazgeçmesini ifade ettiler. Su bütün bunları hiçe saydı. Hafifçe silkinerek ellerinden kurtuldu, -koridorda bekleyen gazetecilere istifa ettiğini kabara kabara söyledi.

Ben ne yaptım

Suyun istifasının üzerinden iki - üç dakika ya geçmiş ya geçmemişti. Heyecanını henüz yitirmeyen müstafi Devlet Bakanının yanına bir milletvekili yaklaştı. Bir haber getiriyordu. Haber A. P. nin mutedil kanadında yer alan, ancak ne yaptığı, ne de ne yapacağı bir türlü belli olmıyan Ömer Ekenden geliyordu. Eken, Suya "ne yaptığını" sormaktaydı. Ekenin suali müstafi Devlet Bakanını şaşkına çevirdi. Seçim çevresinin "ağası" Eken istifayı tasvip etmiyordu ha.. Şimdi ne yapacak, başını hangi taşlara vuracaktı?.. Daha bir gün evvel Eken istifa edeceklerini söylememiş miydi? Üstelik İnönü'nün kurulacak Koalisyon Hükümetine bağımsız gruptan bir kaç Bakan alması ihtimali da mevcuttu. Gelgelelim işler birkaç saat içinde değişivermişti.

Su bir iki dakika düşündü. Sonra ani karar veren insanların hareketleriyle A. P. Grubunun toplantı halinde bulunduğu salona koştu. İçeri girdi. Aceleci adamlarla A. P. Genel Başkanının oturduğu ön sıraya



## YURTTA OLUP BİTENLER

yöneldi. Gümüşpala geleni görmüş, doğrusu istenirse hafifçe ürkmüştü.

Su, A. P. Genel Başkanının eline sarıldı. Elini öptü ve hata işlediğini, istifasını geri aldığını belirtti. Bu arada gözlerinden biri iki damla yaş döküldü. Gümüşpala'nın rakik kalbi bu manzaraya dayanmadı. Elini öpen politikacının sırtını sıvazladı. Üzülmemesini, politikada böyle olayların cereyan edebileceğini belirtti!

Suyun, istifasıyla istifasını geri alması arasında saatin yelkovanı, tam 7 dakika 30 saniyelik bir mesafe katetmişti. A. P. Genel Başkanı bu hareketinden ötürü Suyu o gün öğle yemeğine davet etti. Kendisiyle kol kola Gruptan çıktı. Meclis lokantasının beyaz pike örtülü masalarından birinde Suyu sağ tarafından ayırmadı.

### İkili oyun

İnönü Kabinesinin müstafi Devlet Bakanı Nihat Su haftanın sonunda yeniden büyük sıkıntılarla adeta kıvrandır hale geldi. Zira gene yanlış oynadığını anlamış. A. P. içinde kalmakla Bakanlığın ılık koltuğunu muhafaza edemeyeceğine aklı yatmıştı, A. P. nin koalisyon dışı kalacağı haftanın sonunda adamakıllı belli olunca Su, makam otomobilinin son günlerini iyice kullanma yolunu tuttu ve 0003 plâkalı Buick'ten inmez oldu.

Aslına bakılırsa bu küçük politikacının, kendi düşünceleri çerçevesinde oynamağa çalıştığı oyun yeni değildir. Ne var ki, etraftakiler bunu bildikleri, hissettikleri halde önem vermekte ve başlarını iki yana sallıyarak A. P. li kurucuya gülmektedirler.

Öyle ki, Tedbirler Kanununun Hükümet tarafından imza edilmesine yakın soluğu İstanbul'da alan, Su, Gümüşpala'yla yaptığı telefon konuşması sonucu başkente dönüşünü bir hayli geciktirmiş, ancak bu arada da kabine arkadaşlarına Hükümetin düşüncelerine tamamen katıldığını bildirmekten geri kalmamıştı.

Hele Koalisyonun bozulmasıyla ortaya çıkan olaylar sırasında Suyun tavır hareketi etraftakileri şaşkına çevirmekten ziyade kahkahayla güldürmüştü, biraz da tiksindirmişti.

Suyu haftanın adamı yapan olaydan yedi - sekiz gün evvel, A. P. li politikacı, o sıralarda partisinden istifa eden Necmi Öktenin odasına gelmiş ve yana yakıla ne yapacaklarını sormuştu. Ökten, arkadaşına istifa etmesini, başka çâre kalmadığını söyledi. Su hiç çekinmeden elini cebine attı ve hazır er mektubu misali cebinde taşıdığı istifanamesini Ökten'e göstererek o gün istifa edeceğini bildirdi. Nitekim aynı gün Ankara'da çıkan bir akşam gazetesinin muhabi-

rine istifa edeceğini, bunu kati lisanla yazabileceğini ifade etti. Ökten ve Su konuşurlarken, telefon çaldı. Karşıda Cavit Oral vardı. Mutedil A. P. liler arasında ikili oyunun mütehasıslarından, biri olan Oral durumun muhakemesi için bir toplantı istiyordu. İki Devlet Bakanı, Oralın makamına gittiler. Oradan Ekonomi ve Ticaret Bakanı İhsan Gürsana telefon ettiler ve bazı arkadaşlara haber verilmesini söylediler.

Oral, Ökten ve Su Ticaret Bakanının makam odasına vardıklarında orada, A. P. içindeki iki grupun sivri uçlarıyla karşılaştılar. Ahmet Topaloğlu, Mehmet Ünal, Ömer Eken ne yapacaklarını kararlaştırmak için toplantıya gelmişlerdi.



Ahmet Topaloğlu - Cavit Oral

*Profesyoneller*

Ticaret Bakanının makam odasındaki camlı masanın etrafına serpilen A. P. li politikacılar, hemen müzakereye başladılar. Bu sırada köşeye sıkışmış gibi büzülen Suya, Ömer Eken sordu:

"— Sen İstifa mı ettin? Nereden çıkardın bunu?."

Su seçim bölgesindeki "ağa"sının biraz sertçe söylediği bu sözler üzerine yerinde doğrulup elini cebine attı., İstifa mektubunu gösterip:

"— Evet ama.. Şarta muallâk .. Yani daha kesin bir şey yok.," dedi.

Suyun, sözlerine en fazla sıkılan Ökten oldu. Daha beş dakika evvel söyledikleriyle, şimdi söyledikleri arasındaki fark, A. P. den istifa etmiş

olan Ökteni Suyu ne kadar tanırsa tanısın şaşırtmıştı.

Toplantıda bir sonuç alamayan A. P. li sivri politikacılar dağıldıktan sonra, Suyun gazetecilere o gün ve o günün akşamı verdiği demeçler Ökteni adamakıllı şaşkına çevirdi.

Su, A. P. içinde bol miktarda bulunan bir tip politikacının tipik misalidir. Herşeyden evvel seçim bölgesinde, seçilmesi için rızasına muhtaç olduğu Ekenin dümen suyundan gitmeye mecburdur. Bakanlık koltuğunda kalabilmesi imkânı -bir zamanlar- A. P. C. H. P. koalisyonuna bağlı olduğundan İnönünün birinci derecede hayranıdır. Öyle ki istifa edeceği gece oranıdır. Öyle ki istifa edeceği gece İnönünün ellerine sarılmış ve:

"— Paşam bize 24 saat müsaade edin, herşeyi düzelteceğiz, ne olur bunu bizden esirgemeyin. İsterseniz, ayaklarınızı öpeyim!" demiştir.

Geçen günler içinde, Bağımsız Gruptan birkaç Bakanın Kabineye girmesi ihtimali Suyu A. P. den istifa etmeye kolaylıkla götürmüştür. Gene birkaç gün içinde, A. P. - C. H. P. koalisyonunun kurulabilme ümidi Suyu yolundan çevirmiştir.

Haftanın sonunda, birkaç günden beri başına gelenleri şöylece bir gözü önünden geçiren Su sonunda, Bakanlık koltuğunun elma şekerine benzediğini, elinde sâdece sapının kaldığını farketti ve kendisini, ziyadesiyle sevdiği alaturka musikiye verdi.

# K A L K I N M A



gardenyada bir barajın umumi görünüşü  
*Su eken, mahsen biçer*

## İtalya Perdelerin en çetini

*Aşağıdaki yazı, bir memleketin geri kalmış bir bölgesinin kalkınması ve diğer bölgelerin seviyesine ulaşması için İtalyada girilen bir tecrübeyi anlatmaktadır. Yazı, çalışmalarını İtalyada takip eden ve neticeleri gören, yapılan tenkitleri dinleyen Başyazarımız Metin Tokerin Batı Avrupa'ya ait in-tihalarının üçüncüsüdür. Doğu bölgemizin kalkınması için ciddi çare aramakta olduğumuz bir sırada, İtalyadaki "Güney İtalyayı Kalkındırma gayretlerinin ve plânının Türkiye'de bilinmesi, şüphesiz bu mesele üzerinde düşü/nenlere ışık tutacaktır.*

İtalyada 1950'ye kadar iki bölge, daha doğrusu iki dünya, iki âlem yanyana yaşadı. Romanın kuzeyi ve Romanın güneyi birbirleriyle pek az alâkalı iki komşu olarak bir devlerin topraklarını teşkil etti. Milletin, bu iki parça üzerinde yaşayan insanları adeta meseleleri ayrı, yalayışları ayrı, endişeleri ayrı, ekonomik ve sos-

şartlarını ayrı, hatta insanları ayrı iki topluluk olarak kaldı. Gelen geçen hükümetler bu garip duruma bir çare aramağa çalıştılar, fakat hiç biri platonik faaliyet göstermekten ileri gidemedi. Mesele topyekûn ele alınamadı, patlak veren sıkıntılarının geçici ve mahallî tedbirlerle giderilmesine çalışıldı, temele imlemedi. Temele imlemediği için de, temeldeki fark arttı da, arttı.

1950'de durumun vehamet kesbettiği ve bütün İtalyayı tehdit ettiği herkes tarafından görüldü. Kuzey mütemadiyen ilerlerken, o bölgede tarım istihsalı artar, oraya toplanmış sanayi tesisleri göz kamaştırıcı gelişmeler kaydeder ve refah, zenginlik, verim çoğalırken Güney, Sicilya ve Sardanya adaları da dahil olmak üzere tam bir batağa saplandı. Halkındaki pek az inisyatif büsbütün ortadan halktı, Kuzeyle aradaki uçurum açıldıkça Güneyin iptidailiği arttı, o arttıkça her hangi bir ekonomik hareket bütün bütün imkânsız hal aldı. Yatırımların hemen tamamı, avantajlı Kuzey'e kaydı.

Entansif tarım yapılan Kampanya ve Sicilyadaki bir kaç bölge hariç, tarım şartları bir asır önceki durumunu üstünden atamadı. Büyük sa-

nayi, Romadan aşağı katiyyen inmedi. Bir çeşit "Görünmeyen Gelir" sağlayan faaliyetlerin tamamı ise Güneyden uzak kaldı.

1950'de İtalyanın umumi durumu, henüz parlak hale gelmemişti. Diğer Batı Avrupa memleketleriyle atbaşı beraber değildi. Şahıs başına düşen gelir, o memleketlerdekine nazaran azdı. Ama İtalyanın içinde, üzerine de 18 milyon insanın, yani bütün nüfusun aşağı yukarı yüzde 40'uun yaşadığı 12 milyon hektarlık bir yurt parçası vardı ki bu millî gelirin yüzde 20'sinden aزیyla yetiniyordu. Nüfusun yüzde 40'ı ve millî gelirin yüzde 20'si! Yâni, Güneyde adam başına düşen millî hasıla, Kuzeydekinin tam yarısı kadardı.

Güney sefil ve perişandı.

Bölük pörçük ilâçlar

İtalyanın güneyindeki bu durum, aslında uzun bir tarihî gelişmenin neticesidir. Tabiat şartlarından siyaset şartlarına pek çok unsur, böyle bir bölünmeyi kaçınılmaz kılmıştır. Gerçi, gelip geçen hükümetlerin pal-yatif tedbirleri netice vermemiş değildir. Sular kısmen zapt-ı rapt altına alınarak hiç olmazsa aslında mümbit topraklar entansif tarıma açılmıştır. Eğitim sahasında okuyup

yazma bilmeyenlerin yüksek adedinde bir ufak düşüklük sağlanmıştır. Tarımın makineleşmesi ve kimyevi gübre kullanılması gibi teknik sahalarda bir kıvılcık olmuştur. Ancak bunlar, İtalyanın mesut Kuzeyinin kaydettiği ilerlemenin Güneye düşen mütevazî gölgesinden ibarettir. Bir memleketin bir bölgesinde şartlar değişince, bunun öteki bölgelerde hiç akis bulmaması imkânsızdır. Yoksa, Güney 1950'ye kadar bir bütün olarak ele alınmamıştır ve onun temel dertlerinin halli yoluna gidilmemiştir.

Politikacılar, Güneyin İstirabından çok bahsetmişlerdir. Hele seçim kampanyalarında bundan hep lâf açılmıştır. Ancak Güneyin Kalkınması Güneyden beklenmiştir. Sanılmıştır ki devletin, Güneyin ekonomisine küçük bir muharrik kuvvet vermesi yetecektir. Bir defa hareket yaratıldıktan sonra, liberal ekonominin rekabete dayanan faktörleri gerekli ilerlemeyi

kendiliğinden sağlayacaktır. Bu bakımdan, devletin derli toplu bir plânla Güneye müdahalesi lüzumsuz sayılmış, hatta bunu devletin isi addetmeyenler görüşlerini hareketele savunmuşlardır. Bir sahada darlık mı var? Devlet oraya uzanacak, fakat sıkıntıyı giderdikten sonra çekilecektir. Zaten Güney Meselesi 1950 ye kadar hep Güneye ait bir iş gözüyle görülmüş, çok kimse bunun üzerine neden bütün İtalyanın eğilmesi gerektiğini anlamamış, kavramamıştır.

İtalya, o yıl bunun zarureti görüldü.

Bir defa, memleketin başlayan kalkınmasını, güneyde verimsiz ve az gelişmiş bir koca bölge mevcutken devam ettirmek imkânsızdı. Bu, bir büyük handicap olacak ve Kuzeye de ayak bağı, köstek teşkil edecekti. Güneyin az geliri ve az istihali, Kuzeyi pazardan mahrum bırakıyordu. O zaman, zengin Kuzey de anladı ki Güneyin kalkınması sadece Güney

için değil, kendisi için de bir zarurettir ve böyle bir gayretin memleketi yükleyeceği yük İtalyanın tamamının menfaati icabıdır, İtalya, güneyinden vaz geçemeyeceğine göre bu bölge belini doğrultmadıkça memleketin diğer taraflarının kanını yardım veya destek diye emecekti. Halbuki, bir milli fedakârlıkla ve Güney bir bütün olarak bir ayrı plân içinde ele alınırsa Kuzeyin gelişen tarımı, sanayii ve ticareti çizmenin alt yarısında mükemmel pazar bulacaktı.

10 Ağustos 1950'de, İtalyanların kendi lisanlarında "La Cassa per il Mezzogiorno" adını verdikleri Güney

teinini de Hükümeti o yola itmiştir. Nihayet, mâli bakımdan yetkili, kredi muamelelerinde cömert, vergi sahasında teşvik edici hareketlere girişebilen bir teşkilâtın lüzumu için başından itibaren kendini hissettirmişti.

Bu sıralarda dünyada, bir "Az Gelişmiş Memleketler" meselesinin önem kazanması La Cassa per il Mezzogiorno'ya ilgiyi arttırdı. İşte, İtalyada bir Gelişmiş Bölgeyle bir Gelişmemiş Bölge yanyana bulunuyordu. Durum, dünyadaki durumun küçük çapta bir örneği idi. Nasıl yeryüzünde Az Gelişmiş Memleketler, daha

talihli memleketler için bir dert ve sıkıntı kaynağı teşkil ediyorsa, ne çeşit tehlikelere gebe bulunuyorsa ve hangi tesirlere açık kalıyorsa İtalyanın güneyinde bütün o faktörlerin eşi göze çarpıyordu. Madem ki bu dertlere deva taranıyor, bir takım formüllerin tesbitine çalışılıyordu İtalyanın güneyi pek âlâ bir laboratuvar görevi görebilirdi. Orada bazı prensipler tatbik edilebilirdi, orada varlıklı bölgeler ve memleketler işbirliği sağlayabilirdi, orada neticeler tahlil olunabilirdi. Bu, dışardan sağlanacak bir büyük yardım demekti. İtalyanlar süratle gördüler ki minyatür laboratuvar için bir özel teşkilât kurulur, geri kalmış bölgenin kalkınması

şu yolunda önce İtalya elinden geleni yaparsa dost batılı eller de boş durmayacaklardı.

Fikri, bilhassa varlıklı Kuzeye-oranın adı "Büyük İtalya"dır- kabul ettirmek, tabii zahmetsiz olmadı. Fakat Güneye oranın adı "İkinci küçük İtalya"dır- bir şey eklemek demenin Kuzeyden bir şey eksiltme mânasına gelmediği, tam aksine İtalyanın bir bütün haline gelmesinin Kuzeye de yarayacağı gerçeği yavaş yavaş meydana çıkınca Kuzeyin imkânları ve sermayesi Güneyin yolunu tutmakta fazla inatçı davranmadı.

## Bizim zavallı Doğumuz!

*Camsımla İskenderun arasında bir hat çizilecek olursa, bunun doğusunda kalan bölgenin, batısındaki bölgeye nazaran güç durumda olduğunu, kabul etmemek imkânı yoktur. Tarih, coğrafi durum, tabiat, siyasi şartlar, mevcut kaynakların dağılışı böyle bir ikiliği kendiliğinden yaratmıştır. Bunu, bir fiili durum olarak ele almak ve bölgecilik kompleksini bir kenara iterek o bölgeyi süratle kalkındırmak lâzımdır. Bunun yolunun, memleketin o parçasına şamil bir geniş ve etrafı plandan geçtiği anlaşılıyor.*

*Gönül ister ki Doğunun Meclise gönderdiği temsilciler, her şeyden önce bu çeşit bir teşekkülün kurulmasını sağlasınlar, hükümetleri o yola itsinler; aralarındaki parti farkını gözetmeksizin bölgelerinin selameti için işbirliği yapsınlar. Ama, hayır! Böyle bir birlik yoktur ve her kafadan, bazen en münasebetsiz cinsten, bir ayrı ses çıkmaktadır. Bunların en tipiği, zaman zaman koparılan "Üniversite istedik" feryatıdır. Bütün iptidai şartlardan mahrum bir kocaman yurt parçası ve sonra, oraya 'Üniversite! Buna, başa fesleğen takmak istemedim başka verilecek isim yoktur.*

*İhtiyaçlar bu şekilde ele alındı mı, on yıllık D. P. devrinin usulleri tekrarlandı mı Doğunun hiç bir derdi deva bulmaz. Sâdece, oraya akıtılacak paradan belirti zümreler çimlenir ve hakimiyetlerini artırırlar. Pek geniş bir umumileştirmeye yol açacağı için dikkatli söylemek lâzımdır ama, Doğudan gelen temsilcilerin işin aslında bunu istememedikleri pek de garanti değildir. Zira bunların, o zümreleri temsil ettikleri yaygın bir ithamdır.*

*Doğuyu bir bütün olarak ele alacak, onu Doğunun Meselesi değil, Türkiye'nin Meselesi diye kabul edecek bir sistem, bir teşkilât, bir gayret! O noktaya gelinmedikçe bütün çabalar, ağanın tahakkümünden salon sosyalistlerinin edebiyatına, hiç bir şey havanda su değmenin ötesine geçmiş sayılmayacaktır. -*

Kalkınması Teşkilâtı kuruldu.

Hareketin felsefesi

İtalyanların, geri kalmış güney bölgeleri için memleketin umumi plânının da dışında bir hususi plân yapıp teşkilât kurmaları bazı zaruretlerin neticesidir. Bu zaruretlerin temelinde, Güney ile diğer bölgeler arasındaki ihtiyaç farkı yatmaktadır. Bu ihtiyaçların neticesi olarak Güneyde bazı fevkalâde tedbirlerin, normal üstünde çabuk kararların alınması, acil ihtiyaçların karşılanması için hususi yollara ve kolaylıklara başvurulması, gerekmiştir. Bunun yanında, çalışmalarda bütünlük ve devamlılık



Teşkilât kuruluyor  
Güneyle alâkalı teşkilâtın kanuni adı "Cassa per Opere Straordinarie di Pubblico Interesse nell' Italia Meridionale = Güney İtalyada kamu yararına fevkalâde icraat için teşkilât" dır. İtalyan hükümeti, kanunda "fevkalâde" kelimesinin bulunmasına bilhassa dikkat etti. Ancak bu suretledir ki tutarı, cinsi ve tatbik zamanı amme müesseselerinin selahiyetinin üstünde icraata girişmek imkânı elde edildi. Güney İtalyada yeni teşkilât, öteki amme müesseselerinin yerini almayacak, onlara eklenecekti. Kanunda icraat için "kamu" denilmekle yetinilmeyip "kamu yararına" denilmek suretiyle de bir elastikiyet, hareket ve inisiyatif serbestliği sağlanıyordu. Teşkilât, sâdece devlet parasıyla finanse edilen icraat peşinde değildi. "Kamu yararına" gördüğü özel teşebbüslere de yardım edecek, ona kolaylıklar sağlayacak, hatta onu finanse edebilecekti. Gaye, devletin ele aldığı Güneye özel teşebbüsü de götürmek, Güneyin kalkınmasını elbirliğiyle başarmak, Güneyi de yatırımlar için elverişli bir saha haline sokmaktı. İtalyanlar, kurulan teşkilâtın klasik devlet dairelerinden daha az kırtasiyecici, daha fazla dinamik olması lüzumunu baştan anladılar.



Napolinin güneyinde faaliyet

Akıl + Para = İş

Para = 19

Buna rağmen, aradan geçen oniki yılın sonunda teşkilâtın kırtasiyeciliği başlıca tenkit konusudur. Bu, ziyade-

siyle geri kalmış bölgelerin kalkınmasında en ufak gecikmeye tahammül kalmadığının en güzel delilidir, Zira

## Kilit Taşı

Bugün Batıda, pek çok kimsenin sandığı veya sanmak istediği gibi liberal ekonomi, serbest rekabet memleketlerin • hayatının esasını teşkil etmiyor. Bir plân fikri her yerde doğmuş ve bu fikrin adeta mucizeyi hatırlatan neticeler vermesi bütün devlet adamlarını o yola itmiştir. İtalyanın topyekûn kalkınmasını içine alan meşhur Vanoni Plânı, Güneyle ilgili teşkilâtın başarısı sonunda hazırlanmıştır Vanoni Plânının esası şudur: Bir ilerlemeyi gerçekleştirmek için Devletin çeşitli sahalara müdahale etmesi ve koordinasyonu temin ederken o sahalardaki mevcut gücü de arttırması şarttır.

Ancak, Batıdaki Plân mefhumu ile Doğudaki Plân mefhumunu birbirine karıştırmamak lâzımdır. Batıda Plân, teknisyenlerin hazırlayıp tatbik ettikleri, fakat kararını siyasi mercilerin verdikleri bir sistemdir. Plân, Ur ferman değildir. Umumi politika, teşrii organın mürakabesindeki icra organı tarafından çizilmektedir. Ama Plân, denilebilir ki, devlet adamını politikacının ta-

salludundan korumaktadır.

Demir Perdenin gerisinde memleketin bütün kaynakları ve varlığı Devletin elindedir. Bu yüzden, bir plânın tatbiki sâdece Devletin omuzlarındadır. Batıda durum değişiktir. Kanaviçenin gergefi doğrudan doğruya Devletindir. Devlet, örneğin bir kısım el emeğini ve ipliğini de deruhte etmektedir. Ama bunların yanında özel sektör kendisine istifadeli bir saha bulmaktadır. Plân dairesinde özel teşebbüsü teşvik! İşte, Batılı manasıyla plân budur. Düşünmek lâzımdır ki Güneyle ilgili Teşkilât kendi bölgesinde mer'i muazzam vergi muafiyeti tanımak imkânına sahiptir. Sınai tesisler, on yıl müddetle kâr üzerinden vergi vermemektedirler. Buna, "Ricchezza mobile" deniliyor. Şirketler; kârlarından yüzde elliye kadar bir nisbetini yeni yatırımlara ayırdıkları takdirde vergi muafiyeti kazanmaktadırlar. Çeşitli belediyeler, çeşitli işletmelerden vergi almamaktadırlar. Bu, zengin Kuzeyde kazanılmış servetlerin sermaye şeklinde Güneye gelmesini ve o-

rada yatılımlı halinde işletilmesini sağlamaktadır. Bu, özel teşebbüse gösterilen kolaylıktır. Devletin idaresindeki millî teşekküllerin de bir yıl içinde kuracakları yeni tesislerden yüzde 60'ının Güneyde yapılması' mecburiyeti vardır.

Görülüyor ki Plân bir yandan kayıtlar koymakta, ama diğer taraftan kolaylıklar sağlamaktadır. Bunların ikisi de bölük pörçük olmayınca, herkes ne kadar süre, nerede, ne yapacağını bilince hesabını kitabını ona göre ayarlamaktadır ve uzun vadeli işlere girişebilmektedir. Güneydeki vergi muafiyeti, bol kazançlı ve gelişmiş Kuzeydeki çok yüksek vergilemeyle kıyaslanınca iş adamlarının Güneyin kalkınması dâvasına en koyu birer güneyli gibi dört elle sarılmalarındaki hikmeti anlamak kolay hale gelmektedir.

Kadı kızında kusur olduktan sonra, Batılı mânada da olsa Plânda kusur bulunmaması imkânı mı vardır? Ama mesele, bir varlığın kıymeti biçilirken faydası ile zararı arasında denge kurmak ve hükmü ona göre vermektir.

## KALKINMA

her gecikme, aradaki mesafeyi biraz daha açmaktadır.

### Siyaset ve icraat

Teşkilât, devlet içinde devlet hüviyetinde değildir. Demokratik her memlekette olduğu gibi İtalyada da bu, siyasî kuvvetin emri altındadır. Teşkilât bir plân ve icraat organıdır. İki arasındaki karar verme hakkı, Hükümete aittir.

Bir "Güney için Balkanlar Komite. at" var. Komiteye, bir Devlet Bakanı başkanlık ediyor. Tarım ve Ormanlar, Bayındırlık, Ulaştırma, Maliye, Sanayi ve Ticaret, Çalışma ve Sosyal Yardım, İktisadî Devlet Teşkilâtı ve Turizm Bakanları Komitenin üyeleri. Komite, Güneyin gelişmesi politikasını tesbit ediyor ve müdahale plânının ana hatlarını veriyor. Teşkilât genel direktifleri bu Komiteden alıyor, bu Komite tarafından kontrol ediliyor.

Siyasî mahiyetteki bu hattın için de projelerin tatbikatı, programın hazırlanması ve koordinasyonun sağlanması Teşkilâtın görevi. Teşkilât bu görevini yerine getirebilmek için bir fikrî organa ve bir icra organına sahip.

Birincisi, bir İdare Meclisi halinde çalışıyor. Bir başkam, iki başkan vekili, Güneyin meselelerini en iyi bilenler arasından seçilmiş on müsteşarı var. Teşkilâtın Genel Müdürü de Meclise dahil.

İkincisi, bir Genel Müdürlük. Teşkilâtın bütün servisleri ona bağlı. Genel Müdürlük çeşitli sektörleri kapsayan müdürlüklere ayrılmış: ağaçlandırma, kadastro, kanalizasyon, su yolları, yollar, kredi, maliye, endüstri, turizm, balıkçılık, küçük sanatlar gibi. Ayrıca meslekî yetiştirme ile ilgili bir kısım ve tabii Teftiş Heyeti var.

### Teşkilâtın gelişmesi

Teşkilât 1950'de on yıllık bir plânın tatbiki için ve bin milyar lirelik kaba taslak 1 liret 2 kuruştur bir finansman imkânıyla kuruldu. Bu meblâğın yüzde 77'si tarıma, yüzde 11,5'u su yolları ve kanalizasyona, yüzde 9'u yollara, yüzde 2,5'u turizme ayrıldı.

Bu taksim, Teşkilâtın kurulmasıyla güdülen gayeyi açıkça göstermektedir. Güney, başlıca kaynağı tannın olan bir bölgedir. Güneydeki sefalet zincirinin kırılması gayretine tarım sahasındaki verimin artırılması ve bir enfastrüktür kurulması suretiyle başlandı. Bir "sanayileşme öncesi devri"nin temel müesseseleri kurulurken tarım sahası esas sektör olarak ele alınıyordu. Güneyin de sanayileşmesi lüzumu hiç kimse tara-

findan inkâr olunmuyordu. Fakat bölge buna o derece hazırlıksız ve eldeki imkânlar öylesine mahduttu ki evvelâ acil ihtiyaçların tarım sahasına para akıtmakla karşılanması zaruret halinde belirdi.

İki yıl, bu böyle devam etti. Tarım sahasındaki yatırımlara rağmen Güneyin büyük derdi olan "görülen ve görülmeyen işsizlik" ortadan kalkmadı. Bu kütleleri çalıştırmak için, tarımın dışında iş sahaları açılması gerekti. 1952'de Teşkilâta, finansman plafonunun çok üstünde yabancı krediler sağlayıp bununla Güneyde sanayi teşebbüslerini finanse etmek yetkisi verildi. Aynı yıl plânın müddeti 12 yıla çıkarıldı, fonu da 280 milyon liret arttırıldı. Ayrıca demiryolla

için 75 milyar liretlik bir ek tahsisat çıkarıldı. 1957'e kadar, çeşitli kanunlarla Teşkilâtın görev sahası, imkânları ve yetkileri genişletildi.

1957'de, bir yandan müsbet neticelerin alınması, diğer taraftan sanayileşme sahasında daha süratli hareket edilmesi lüzumu karşısında yeni bir adım atıldı. Zaten bu sırada, gittikçe kalkınan İtalyanın Güneye vereceği para miktarı artmış, çalışmalara dış destekler çoğalmıştı. 1957'de Teşkilâtın ömrü 15 yıla çıkarıldı, imkânları da önce 2.040, sonra 2.069 milyar liret oldu. Bu parayla sanayi, küçük sanatlar, otelcilik, balıkçılık ve tarım sahalarda özel sektöte daha fazla kredi sağlanabilirdi gibi, okul, meslekî yetiştirme, sos-



İtalyanın kuzeyini ve güneyini gösterir harita

Setler yitiriyor

# Selamet, sabrın sonunda

Az gelişmiş bir memleketin, az gelişmiş bir bölgenin hoplmalı zıplamalı usullerle değil bilgili, planlı ve basiretli bir demokratik yolla daha kolay, daha rahat, daha iyi kalkınabileceğinin Yunanistandan sonra ikinci misali: Güney İtalya. Şu anda, Demir Perde gerisinin talihsiz memleketleri sıkıntı içinde kıvranırken, koca Çin bir meçhul istikbalin uğruna nesillerini tüketirken ve fezaya gemi üstüne gemi yollayan kudretli Rusya yiyecek ve içeceği milletine daha pahalı yedirip içirme zoru altında ezilirken daha çok sayıda Fiat otomobili, daha çok sayıda kendi radyoları, daha çok sayıda Zoppas buz dolabı Romanın aşağısında bulunan bir zamanların talihsiz topraklarına akıyor. Oniki yıllık bir ciddi gayretin sonunda, hiç bir mucizeye lüzum kalmaksızın, Güney İtalya halkı daha mesut ve müreffektir.

İnsanoğlunun ihtiyacı hiç bitmez ve her iynin daha iyisi vardır. Zaten insanlık tarihindeki terakkinin sırrı ve sebeb-i hikmeti de bundan başka bir şey değildir. Bu yüzdendir ki Yunanistanda yunanlıların, Güney İtalyada italyanların bütün meselelerini halletmiş olduklarını söylemek imkânsızdır. Ama, bir kapalı rejimin, bir otoriter sistemin ağırlığını omuzlarında hissetmeksizin ve şahsi hürriyetlerinden bir şey kaybetmeksizin yüzleri pek âlâ gülmüştür. Her halde komşuları Yugoslavya veya Çekoslovakya, Romanya veya Bulgaristanda, yahut Macaristanda çalışma taburlarının ıstıraplı hayatına katlanarak daha parlak bir istikbal yaratmaya zorlanan kütlelerden mesut ve müreffektirler.

Ancak bu saadetin altında bir sağlam inancın yattığını belirtmek lâzımdır. Tıpkı insanların hayatında olduğu gibi milletlerin hayatında da selamet sâdece sabrın sonundadır. Merhaleleri yakmak, asırları senelere sığdırmak, göz açıp kapayıncaya kadar çağdaş uygarlık düzlüğüne erişmek nutuklarda kulağa güzel gelse de fazla gerçekliği bulunmayan yavelerdir. Bir akşam yatıp ertesi sabah milyon kalkanlar nasıl edebiyat konusuysa, milletleri bilinen usullerin dışında kaldırmayı vaad edenler de sâdece onları aldatmak isteyen muhterislerdir. Her kalkınma mutlaka bir emeğin, fedakârlığın, gayretin ve çalışmanın neticesi olacaktır.

Mesele, zavallı ve ihmal edilmiş kütleleri bir anda o seviyeden alıp bir üst seviyeye götürmeye kalkışmak değildir. Bunu gaye edinenler, göz boyamak için bir üst seviyede bulunanları alt seviyeye getirmek suretiyle vaad ettikleri eşitliği sağlamakta, ama hiç kimseyi gene de aldatamamaktadırlar. Mesele, o kütleleri hakikaten bir noktadan alıp emin adımlarla ileri noktalara teker teker götürmektir. Bu insanlara kaderlerinin iyileşmekte, hallerinin düzelmekte olduğu inancı verilebilirse, onlar bunu gerçekten anlayabilirler, hissedebilirlerse huzur ve güven o topraklara kolaylıkla iner, yerleşir, kalkınma gittikçe hızlanır.

İş, İlk adımı atabilmekte.

yal yardım sektörlerinde tahsisat arttırıldı.

Akan dış yardım

İtalyanlar kendi az gelişmiş bölgelerini kaldırmak için paçayı sıvadıktan ve bir ciddi teşkilât kurup buna iç finansman imkânı sağladıktan sonra dışardan yardım görmekte gecikmediler. Bir defa, kuruluş kanunuyla Karşılıklı Paralar fonundan İtalyaya hibe edilen meblağ doğrudan doğruya Teşkilâtın kasasına gitti. Bu yoldan. Güneyin kalkınmasının sağladığı ek miktar 60 milyar lirenin üstündedir. Bunun yanında Teşkilât, Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasıyla Avrupa Yatırımlar Bankasından ve eş yabancı malî müesseselerden 1962 yılı başına kadar

400 milyon 463 bin dolarlık uzun vadeli, ucuz faizli kredi temin etmiştir. Böylece, 15 yılda sarfedilmek üzere Teşkilâtın eline muazzam bir malî imkân geçmiştir.

Fakat, Güneye yatan para bunlarla da kalmamıştır. Teşkilât özel sektörle de sıkı münasebet kurduğundan o sektörün sermayesi bu miktara eklenmiştir. Güneyin kalkınması için Teşkilâtın özel sektöre yardımı çeşitli olmuştur. Elinde sermayesi bulunanlara kolaylık gösterilmiştir. Bu kolaylık neticesi, Güneyde yatırım yapmak verimli hale gelince Kuzeyin sermayesi çizmenin ucunun yolunu tutmuştur. Sermayesi az olanlara, Teşkilât uzun vadeli ve ucuz faizli kredi vermiştir. İmkânı bulunup ta sermayeden mahrum kimselere ise

eş şartlarla yardım edilmiş, imkânların değerlendirilmesi yolu açılmıştır. Vasatî bir hesapla, Teşkilâtın kendi kasasından yatırdığı her 100 lirete mukabil özel teşebbüs tahminen 40 lirelik yatırım yapmıştır ki, bu, muazzam, bir neticedir. Özel teşebbüs en ziyade tarım sahalarının geliştirilmesi, sanayi tesislerinin kurulması, otelcilik ve turizm, küçük sanatlar, balıkçılık ile ilgilenmiştir. Buralara özel teşebbüsün yatırdığı para birkaç yüz milyar liredir.

Tabii, bu sahalara ayrılan paralar eşit olmamıştır. Su ve kara yolu gibi amme yatırımlarında Teşkilâtın her 100 liretine mukabil özel sektör 2-3 liret harcamışken tarım, turizm sahalarında bu 200 - 250 liret, sanayi iştiraklerinde ise 1000 liredir.

Göze çarpan diğer bir husus, Teşkilâtın, çalışmaları ilerledikçe özel sektörün Güneye alâkasının artması ve elde edilen neticelerde hızın bu surette aritmetik değil, geometrik tarzda yükselmesidir. İşin başında bir bekleme havası içinde olan özel sektör, Devletin gayretleri devam edince onun yanına katılmış ve kendisine istifadeli, emin bir saha bulunmuştur. Bilhassa kredisi ve kolaylıkları bol sektörlerde özel teşebbüs Devletin yerini almakta gecikmemiş, bu da Teşkilâta, elindeki parayı ammeyi daha ziyade alâkadar eden sahalara dökme imkânını sağlamıştır. Yatırımların miktarı

Teşkilâtın sahası içinde bulunan çeşitli sektörlerde, ilk on yıl içinde fiilen yapılan yatırım miktarı, 1.497 milyar liredir. Bu, senede 150 milyar lirelik yatırım demektir. Tabii, meblağ sâdece bir vasatidir. Yoksa, ilk yıllarda yatırımlar daha az olmuş,



Turistik bir köy  
Sermayesi : Güney



temelin kurulması, toprağın temizlenmesi zaman almış, fakat motor harekete geçtikten sonra ilerleme hızlanmıştır. Meselâ bu vasatının gerçekleştiği on yılın onuncusunda yatırım tutarı 240 milyar lirettir.

Teşkilât, elindeki paranın çarçur olmaması, bir yatırımın mutlaka başka yatırımlara da imkân verecek tarzda yapılmasına dikkat göstermiştir. Plân ve projeler o gözle tetkik olunmuş, mütehasıslar o sahalarda kullanılmıştır. Tabii bu inceleme, şimdi Teşkilâta bulunan kırtasiyecilik kabahatinin başlıca sebeplerinden biridir. Bugüne kadar Teşkilât 1.296 milyar lirettik 161.252 projeyi onaylamıştır ve bunların hemen tamamı tatbik konmuştur. Düşünmek lâzımdır ki bu, sâdece amme işleri ve tarım sahasındadır. Bunların tatbiki, 233 milyon iş gününe ihtiyaç göstermiştir. Teşkilâtın, Güneydeki işsizliği yenmek için sarfedilen gayretlere yardımı böylece ortaya çıkmaktadır.

Elde edilen neticeler İtalyanlar Güneyi kalkındırma lüzumunu kavrayıp ta teşebbüse geçtiklerinde bu bölgenin ne halde bulunduğunu anlamak için bir misal yeter. Bölge, 18,7 milyonun yaşadığı 2.638 topluluktan müteşekkildir. 1950'de bunların sâdece 138 tanesinde su vardır. Teşkilât, buraların her birinde gelecek 50 yılın ihtiyacını karşılayabilecek tesisat yapma gayesini gütmektedir ki bu 283 milyar lirete ihtiyaç gösteren bir iştir. Bugüne kadar 609 tesis yapılmış, 6.025 kilometrelik boru döşenmiş, mecmu kapasitesi 900.882 metre küp olan 1120 rezervuar konulmuş, 5 milyon insanın oturduğu 1.115 topluluk suya kavuşturulmuştur.

Güney, yol bakımından da daha talihli değildir. Teşkilât 15 senede 15 bin kilometrelik yolun tamiri ve 3.500 kilometrelik yolun inşası zaruretiyle karşılaşmıştır. On yılda 11.900 kilometrelik yol üzerinde tamir yapılmış, 1.175 kilometrelik yeni yol inşa olunmuştur.

Endüstri, tarım, turizm ve diğer sahalardaki başarılar da aşağı yukarı bu nisbetler dahilindedir. Yatırımların gelir bakımından neticesi, her bir sektör için uzun ve sıkıcı rakamların verilmesine lüzum hissettiremeyecek açıklıktadır. Güney bölgelerinin net geliri 1951 ile 1959 arasında 1.948 milyar lireten 3.267 milyar lirete yükselmiş, yani yüzde 67,7 nisbetinde bir gelişme göstermiştir. Liretin satın alma gücünde vukua gelen değişmeye rağmen bu, göz kamaştırıcı bir artıştır. Bu çapta bir gelişme, Güneyin bütün tarihinde mevcut değildir. Üstelik, unutmamak lâzımdır



### Bir çimento fabrikası çalışıyor

*Topraktan servet*

ki gelir yükselmesi asıl bundan sonra başlayacak, yatırımlar meyvalarını verecektir. İlk on yıl, başlamış fakat bitirilmemiş yatırımlar devresidir. Sâdece o devrede Güneyde kullanılan traktörlerin miktarı dört, gübre miktarı ise üç misli artmıştır. Teknik bilgi yayılmış, meslekî gelişmeye önem verilmiştir. Sanayinin kullandığı elektrik enerjisi, ilk on yılda bir misli çoğalmıştır. Kredi talebi yükselmiş, istihlak artmış, satın alma gücü çoğalmıştır. Şimdi Güneyde 1950'ye nazaran iki misli fazla otobüs işlemektedir. Buna rağmen italyanlar, istihlakın daha da çoğalmasını arzulamaktadırlar. Zira hareket noktasında Güney o kadar fakir haldeydi ki, istihlak asgari seviyede bulunuyordu ve insanlar ancak yaşayabiliyorlardı.

#### Tecrübenin bilançosu

Teşkilât, yabancılar için, hele bu çeşit bölgeleri bulunup ta onlara henüz el sürememiş olanlar bakımından gıpta ve ibretle tetkik edilecek bir tecrübedir. İtalyanlar, gayretlerden tenkitlerini esirgemiyorlar. Başlıca kusur, kırtasiyeciliktir. Bunun yanında israf bir şikâyet konusudur. Daha az parayla, daha fazla zamanda daha iyi neticeler alınabileceği hususu belirtiliyor. Tenkitlerin pek çoğu haklıdır ve doğrudur. Ancak, Teşkilâtın bir büyük kıymeti vardır. İtalyanlar, bir memleketin geri kalmış bölgesini, bütün milletin hep birden, toplu gayretle ve hususi şartlar sağ-

layarak kalkındırması gerektiği gerçeğini gözler önüne sermişlerdir. Milletinin kendisi böyle bir gayretle sarsıldı mı, dışardan yardım gelmekte gecikmemektedir. Bunun yanında ve belki bundan da kıymetlisi, iç sermaye o bölgeye kısa zamanda teveccüh göstermekte ve devletin üzerindeki yüklerin çoğunu alarak yeni imkânlar yaratmaktadır. Yani, bir gelişme çağı teşekkül etmektedir.

Her şey gösteriyor ki bizim "yol yürüye yürüye, borç ödeye ödeye biter" sözü her devrede her topluluk için kıymetini muhafaza ediyor. Bir milletin, geri kalmış bir bölgesi için, ahlar, vahlar çekmesi, siyasî nutuklara onu konu etmesi o bölgeyi arpa boyu ileri götürmüyor. Yapılacak olan şey evvelâ karar vermek, ondan sonra onun tatbikatına girişmektir. Ace-milik, tecrübesizlik, israf, kırtasiyecilik. Tutulan yol »üzerinde bunlar hep karşılaşılmaması mukadder manialar. Ama mekanizma bir defa işlemeye başladı mı, hepsi geride kalıyor ve merhalenin sonunda dönüpte geri bakıldığında sâdece parlak başarılar göze çarpıyor.

İçinde bulunduğumuz yıl turizme de daha çok açılmış olan İtalyanın güneyine gidenler, eğer oralara bundan oniki yıl önce yollanmış olsaydı, bütün şartları değişmiş, bütün sefaleti, kaybolmuş, bütün dertleri tüketmiş buluyorlar.

Buldukları, yepyeni bir ruh: Teşebbüs ruhu.

# İKTİSADİ VE MALİ SAHADA

## Piyasa

### Açıl kilidim, açıl!

Bitirdiğimiz haftanın ortalarında birgün genç ve sevimli bir adam, oturduğu koltukta hafifçe kımlıdandı ve:

"— Piyasadaki buhranın ve durgunluğun sebebi siyasi hayatımızdaki istikrarsızlıktan başka bir şey değildir" diye konuştu.

Adamın adı Behçet Osmanağaoğlu-ydu ve İstanbul Ticaret Odasıyla Odalar Birliğinin Başkanı bulunuyordu. Osmanağaoğlu, o çarşamba günü yaptığı basın toplantısında, piyasadaki durum hakkında bilgi verdi ve hükümetin bir an önce kurulması gerektiğini, İstanbullu iş adamlarının hislerine tercüman olarak ifade etti.

İstanbulda 50 bini aşkın ticaret mensubunu temsil eden Behçet Osmanağaoğlunun sözlerine bugün Türkiye'de, aklıbaşında bir kimsenin hak vermemesi mümkün değildir. Zira, 27 Mayıs İhtilâlinde bu yana iş alanındaki durgunluk, son üç haftalık kabine buhranı dolayısıyla daha da kesif bir hal almıştır. Nitekim Behçet Osmanağaoğlunun, hükümetin bir an önce kurulması yolundaki temennisi, endişeli iş çevrelerinin gerçek düşüncelerini dile getirmektedir. Piyasanın bugün içinde bulunduğu buhran muvacehesinde kabinenin bir an önce kurulmasında İnönünün vaktiyle belirttiği gibi, "sayısız milli menfaat" bulunduğu bir gerçektir.

Bütün klasik iktisat kitaplarında belirtilen husus, dünyanın her yerinde iktisadi durumun sağlam veya bozuk olduğunu en hassas bir şekilde gösteren ölçünün altın Hatlarındaki değişiklikler olduğudur. Gerçekten, sabık D. P. iktidarı zamanında para piyasasındaki aşırı şişkinliği ifade eden enflasyoncu, har vurup harman savurucu politika dolayısıyla, eşya fiyatlarındaki yükselişi toptan ve doğru olarak gösteren altın fiyatları da yükselmeye başlamıştır. Altın piyasasındaki gelişmelere doğru teşhis koymakta kabiliyetleri müselleme kurt borsacıların "miyar" olarak aldıkları Cumhuriyet altını, 1950 yılında, siyasi iktidar D. P. ye tevccüh etmeden önce 30 - 35 lira arasında oynar-

maya kâfi gelmiş ve altın fiyatları büyük bir dalgalanma göstermiştir. Dünyanın her tarafında vukubulan ihtilâllerin sonucunda altın borsaları alt - üst olurken, Türkiye'de bunun tam tersinin olması, ilk nazarda garip karşılanmışsa da, bunda Türkiye'ye mahsus özel şartların payının büyüklüğü açıktır. Milli birlik İdaresi sırasında seçimlerin yapılacağı hakkında verilen teminatın, "hele şu seçimler yapılsın da, piyasa ondan sonra mutlaka düzelir" şeklinde müsbet bir iyimserlik yarattığı, sokaktaki adamın bildiği gerçeklerdendir. Nitekim, "seçimlerden sonra piyasa açılır" kanaati, siyasi hareketlerden ziyadesiyle müteessir olan nazenin özel sermayenin ürkmesine - nisbeten de ol-



Behçet Osmanağaoğlu

*Asayiş berkemal mi?*



ken, 1957 yılına kadar süren enflasyon politikası neticesi 300 liraya kadar yükselmiştir. İşte ancak o zaman enflasyoncu politikanın şampiyonları, kafalarını avuçlarının içine alarak düşünmek ihtiyacını duymuşlar ve neticede 1958 yılının Ağustos ayında bir devalüasyona gitmek zarureti hasıl olmuştur.

Aman, kapital ürkmesin! 97 Mayıs İhtilâline kadar, belirli iniş ve yükselişler gösteren altın fiyatlarının, İhtilâlin yarattığı psikolojik panik havası içinde birdenbire fırlamasını bekleyenler, bu tahminlerinde akladıklarını görmüşlerdir. Zira, İhtilâlin ilk günlerindeki şaşkınlık havasının dışında, verilen teminatlar piyasada genel bir itimad uyandır-

sa- engel olmuştur. Sosyalist eğilimli 14'lerin tasfiyesi, şüpheli kapital sahiplerinde yeni bir itimadın doğmasını sağlamış ve seçimlerin yapılması, özel sermayedeki son şüphe kalıntılarını da silip götürmüştür.

İhtilâl ve intikal devrelerine alt siyasi "courant d'air"ler badiresi böylece atlatıldıktan ve İnönü kabinesi işe başladıktan sonra özel sermayeyi rahata kavuşturucu tedbirlerin alınması safhasına gelinmiştir. İsmet İnönünün bu yılın başlarında Türkiye'deki en geniş iş piyasasına sahip olan İstanbulla gelmesi ve iş çevreleriyle doğrudan doğruya temasa geçmesi bu gayretler cümlesinden olmuştur. İstanbul Ticaret Odası Başkanı Behçet Osmanağaoğlunun İstanbuldaki AKİS muhabirine de belirttiği gibi,

## İKTİSADİ VE MALİ SAHADA

İsmet Paşanın iş çevreleriyle yaptığı görüşmeler, piyasada "hissedilir bir ferahlık" yaratmıştır. İstanbul Ticaret Odası, Sanayi Odası ve Ticaret Borsasının "piyasa ile ilgili olarak yaptıkları tekliflerin, İnönü kabinesi tarafından dikkate alınması, vergi reformları, İcra İflâs Kanununun tâdili, Maden Kredi Bankasının ihdası tasarısı ve ithal kotalarındaki tıkanıklıkları önlemeye matuf tâdiller, Türkiyede iş piyasasını saflara ve sıhhatli bir bünyeye kavuşturmuştur. Ancak yine Osmanağaoğlunun ifade ettiği gibi, henüz nekahet devresini geçirmekte olan iş piyasasında, siyasi dalgalanmalar yeniden bazı ihtilâtların doğmasına yol açmıştır. A. P. nin siyasi af konusundaki tutumu ile başlayan gerginlik derhal tesirini göstermiş, yeniden birtakım huzursuz kıpırdanmalara sebep olmuştur. Hükümet buhranı, kapanmamış olan yaraya tuz biber ekmiştir. İşte, Behçet Osmanağaoğlunu bitirdiğimiz haftanın ortasında çarşamba günü acı ve hüznü bir konuşma yapmaya sevkeden âmil de bu olmuş ve genç başkan, siyasi parti liderlerinin "mesuliyet duyguları"na hitap etmek mecburiyetinde kalmıştır.

Özlenen şey: İstikrar!

Buna karşılık, piyasadaki bu durum, altın fiyatlarında pek büyük bu\* tesir icra etmemiş görünmektedir. Cumhuriyet alfanı, seviyesini muhafaza etmektedir. Ancak, piyasanın bugünkü durumunun alfan fiyatlarında büyük bir dalgalanma tevliid etmemesini, "iktisat dışı" bir takım sebeplerde aramak lazım gelmiştir. Zira, mevzuatımıza göre, Türkiyeye alfan ithali yasaktır. Buna rağmen, gayrimeşru yollardan Türkiyeye kaçak olarak alfan ihtal edilmekte ve bu altınlar, altın piyasasındaki "arz"ı arttırdığından fiyatlar yükselmektedir. Tabii bu arada, altın fiyatlarının yükselmemesinde önemli bir başka sebep de mevcuttur ki, o da, iş adamlarının paraya olan ihtiyaçlarıdır. Bu ihtiyaç, elde mevcut altının alfan piyasasına sürülmesi demek olduğundan, alfan hacmi artmakta ve fiyatlar, düşmektedir. Tabiiyatıyla, altın fiyatlarındaki küçük iniş - çıkışların gerçek sebebini bulmak kolay değildir ve esasen buna lüzum da yoktur. Ancak kabine buhranı dolayısıyla ve İnönü'nün kabineyi kuramayacağını Gürsele bildirdiği gün, altın fiyatları 99.75 kuruşa düşmüş, fakat haftanın sonunda 100.40 kuruş ile 100.60 kuruş arasında küçük sıçramalar göstermiştir. Bu, normal bir "borsa dalgalanmasından başka bir şey değildir.

Muhakkak olan bir şey varsa o da, piyasadaki sıkıntının, olduğundan bir hayli mübalâğalı bir şekilde aksettirildiğidir. Sokaktaki adamın ve küçük iş sahiplerinin ağızlarına sakız olmuş "piyasanın durumu feci" sloganı, çok bilmiş çayhane iktisatçılarının bir peşin hükmünden ibarettir. Nitekim, Behçet Osmanağaoğlu, kendisiyle konuşan İstanbuldaki AKİS muhabirine durumun "son derece mübalâğalı" bir şekilde aksettirildiğini söylemekten çekinmemiştir. Osmanağaoğlu, "her gün yüzlerce tüccarın iflâs ettiği;" yolundaki sözlerin, hakikatle hiçbir ilgisi bulunmadığını ifade etmiştir. Nitekim, İstanbul Ticaret Odasının itinalı istatistiklerine göre, son alfa ayında İstanbulda sadece 28 tüccar iflâs etmiş bulunmaktadır. Bu da, Osmanağaoğlunun deyimiyle 50 bini aşkın iş adamının

bulduğu İstanbulda "devede kulak" mesabesinde kalmaktadır.

Bununla beraber, İstanbul Ticaret Odası Başkanı, basın toplantısında a\* çıktığı hususları tekrar etmekten de geri kalmamıştır. Muhakkak olan "ancak müstakar, belirli ve ne yol tutacağını bilen bir hükümetin, piyasanın normal işleyişini kısa zamanda sağlayabileceği"dir. Aksi halde, iç politika çekişmeleri devam ettiği ve hükümet kurulamadığı takdirde, iş çevrelerindeki tıkanıklığın devam etmesi mukaddirdir ve bu, Türkiyenin gelişme ve iktisadi kalkınma yolundaki gayretlerinin, bir arpa boyu dahi ileriye gidememesi demektir. Şu anda her şey göstermektedir ki piyasa ölmüştür, her an canlanma istidatını bünyesinde muhafaza etmektedir. İş, politikacıların huzuru getirmesindedir.





# KİTAPLAR

## Özgürlük ve Kültür

(John Dewey'in incelemeleri, Çeviren Vedat Günyol, Çan Yayınları 6. Kutulmuş Matbaası 1968 İstanbul, 167 sayfa 5 lira)

Çan Yayınevi, Türk fikir hayatı için önemli sayılabilecek kitapları, gerçekten gıpta edilecek bir baskı güzelliği içinde, ardı ardına dilimize kalandırmaktadır. Gerçi gıpta edilecek şey sadece baskı güzelliği değildir. Önemli olan, yayınevinin Batıdan aktaracağı kitapları son derece iyi seçmesi ve bunları yurdumuzun en iyi çevirmenlerine çevirtmesidir. Bu, elbette ki baskı güzelliğinden de çok gıpta edilecek bir husustur. İnsan, Türkiye'de çok az itinalı ve zarif baskılı kitap gördüğü için, Çan yayınlarını görünce ister istemez önce bu göz alıcılıktan bahsediyor.

Çan Yayınları arasında bugüne kadar J. P. Sartre'den "Çağımızın Gerçekleri", Bertrand Rusell'den "Dünyamızın Sorunları" Albert Camus'dan "Denemeler" yayımlandı. Her biri ayrı ayrı müsbet kafaya hitap eden bu kitapların sonuncusu da "Özgürlük ve Kültür"dür. Çevirmen Vedat Günyol, "Özgürlük ve Kültür'e, John Dewey'in yedi makalesini almıştır. Makalelerin adları, kitabın ve yazarının üzerine eğildiği konulara ışık tutabilecek mahiyettedir: Özgürlük Sorunu, Kültür ve İnsan Tabiatı, Amerikan Arka Planı, Totaliter Ekonomi ve Demokrasi, Demokrasi ve İnsan Tabiatı, Bilim ve Özgür Kültür, Demokrasi ve Amerika.

Vedat Günyolun pırl pırl bir türkçe ile dilimize kazandırdığı "Özgürlük ve Kültür" için edilecek pek fazla söz yoktur. John Dewey, ayrıca tanıtılmasına lüzum olmayacak kadar meşhur bir kişidir. Dünyamızın olumlu bir yöne gitmesi için gayret gösteren bir düşünür olarak John Dewey, düşünmek, bir takım nedenlere cevap vermek isteyenler için eş bulunmaz bir kaynaktır. Batı, Batı deyip de Batı düşüncesinin ne olduğunun farkında olmayanlar için Çan Yayınevi Batı düşünürlerinin önemli eserlerini dilimize kazandırmaktadır. Batı düşüncesini anlamak isteyenler için bu seriyi okumakta büyük fayda vardır

## Horozdan Korkan Oğlan

(Metin Eloğlunun şiirleri, Dost Yayınları 24, Şiir Bölümü 11, Doğu Matbaası Ankara, 58 sayfa 2 lira)

Metin Eloğlu, günümüzün sıvrice şairlerinden biridir. İlk şiir kitabı 1951'de yayımlanmış, oldukça gürlü köparmıştır. 1957'de yayımlanan, devrin anlayışı içinde kovuşturmayla uğrayan, toplatılan, yayınevi sahibi Salim Şengilin sonu gelmez çabaları sonunda satışı yeniden serbest bırakılan "Sultan Palamut" da gene yankı uyandıran şiir kitaplarından biri olmuştur. 1959'da Metin Eloğlu "Odun" adlı şiir kitabını yayımladı.

Eloğlunun dördüncü kitabı "Horozdan Korkan Oğlan" da yayımlanan hayli zaman oldu. Ama gariptir artık şiir kitapları eskisi kadar yankı uyandırmıyor. Şairler bir belirli çevrenin ötesinde dikkati çekmez oldular. Türkiye'de 2-3 bin kişilik bir mutlu azınlık dışında şiirle uğraşan, şiire önem veren kalmadı. Bu 2-3 bin kişi de kendileri yazıp kendileri okuyan insanlardır. Şiir halktan koptu. Hem de, son yılların şairleri "Halka Doğru" parolasını, benimzedikleri halde... İkinci Dünya Savaşı'nın hemen ardından yurdumuza gelip yerleşen "şiirde yeni" hiç bir zaman geniş vatandaş kütlelerine mal olmadı. Meselâ bir Orhan Veli, bir Melih Cevdet hiç bir zaman Faruk Nafiz, gibi, popüler olamadılar ama, günlerinde gene de bugünün şairlerinden çok daha etkendiler. Bugün ise nice şiir kitapları çıkıyor, fakat bunların çıktığından haberdar olanı bulmak zor. Nitekim bizzat Metin Eloğlu bunun tipik örneğidir. Nerde Eloğlunun 1951'de yayımlanan "Düdüklü Tencere"sinin yankıları, nerde on yıl sonra yayımlanan "Horozdan Korkan Oğlan"ı yankıları!..

Bu niye böyledir? Dünün, çok daha etkili şairleri dahi bugün niye aşırı bir ilgisizlikle karşılanıyorlar? Niye şiir eski önemini yitirmiş gibi bir halindedir? Niye artık şair ve şiir ciddiye alınmıyor? Türk edebiyatının, bu sorunun cevabını en kısa zamanda vermesi gerekir. Türk halkı ki, tâ Dedekorkuttan beri şiirle haşır neşir olmuş bir halktır. Bu halk, şimdi şiire yüz vermiyor! Aydın çevreler için de durum böyledir. Fecriâticiler, Hececiler ve nihayet Yeniler devrinde şiir, alay için de olsa, aydın çevrenin günlük konuları arasındaydı. Gündelik gazetelerde bile ciddi cid-



**Metin Eloğlu**  
"Odun"cu

di böyle konulardan bahsedilirdi. Rahmetli Orhan Veliler ortaya ilk çıktıklarında az mı alaya yol açtılar? Ama onlar bundan istifade etmesini bildiler, adlarını Yusuf Ziya Ortaçların, Orhan Seyfilerin kulağına bile soktular. Şimdiki şairlerimiz ise birbirlerini dahi tanımaz durumdadırlar. Bunda şairlerimizin "anlamsız" a kaçışının büyük rolü vardı;.. Eloğlu da bunlardan biridir. İşte meselâ, "Horozdan Korkan Oğlan" dan bir şiir: "Zımpara". Öyle ki, mısra örgüleri arasında şairin gerçekten usta bir kişi olduğunu hissediyor, ama anlamı bir türlü yakalayamadığınız için, şiiri sonuna kadar okuduktan sonra, "adam sen de.." deyip peşini koyuyorsunuz:

"Minicik kurtların üşüştüğü mermere - Kanı damlıyor bir kıvrıkcık kununun - Anladık, kişi hep ekmekle olmuyor - Ama bu çiğ gösteri ne? - Seni bir ölek sarmalıyor dirğin esi - Kendini rakılasan da bu rakılamadan da - Ağlak bir duyunun özünde - Bakıyorsun en gülümser gözyaşın - Fitilleyen kim şu ölü gaz lambaları - Yöremde yarınımda sensizliği türeten - Bir önümde kaypak, basamaksız merdiven - En sapa kuzeyimde Sirkeci hisarları - Diyelim bu hiçyere kopuşma da gerekli - Şu yaymaya-sıl baharlar da güzeldir - Hadi kırk bu yünü, tara eğir . Elin değdikçe ör dilediğini . Geldiğimde gene arı gene sonsuz - Yıllardır kulaçladığım bu su - Ben seni çoktan sevdim - Leblebi-tuzlu leblebi yapan tuzu."

Şiiri, ilgisizlikten kurtarmanın yolu bulunmayacak mı acaba?

# K A D I N

## Moda

### Yeni mayolar

Yeni mayoların en büyük özellikleri, sırtlarının bele kadar açık oluşu ve brötellerin bile kaldırılmış bulunmasıdır. Bu mayolarda omuzdan inen bröteller, yan parçalarla birleşerek kaybolmaktadırlar. Klâsik mayolar ekseriya düz renk lâsteklerden ve bu tip mayo malzemesinden yapılmıştır. Düz olarak vücudu sarmaktadırlar. Sırtlarının açık oluşu tek süsleridir.

Bu yıl açık veya az açık iki parçalı mayolar da rağbettedir. İki parçalı, minimini bikiniler daha çok empire kumaşlardan, sutyensiz, balensiz ve yumuşak olacak şekilde dikilmiştir. Daha kapalı iki parçalı mayolar ise "blucin mayo" ismini almaktadır. Bunlar bazen de sırtı açık, tek parçalı mayolardır. Ekserisi koyu renkli olup, hepsi çift dikişli, blucin görünüşüdür. Arkalarında muhakkak cepleri vardır,

Amerikalıların Bermuda dedikleri, diz hizasındaki kısa pantolon veya uzun şortlar da bu yıl Avrupayı istila etmiş, bir hayli tutunmuştur.

## Ankara

### Ailede ruh sağlığı

Orta boylu, kumral adam, önündeki kâğıtları karıştırdı sonra, büyük çoğunluğunu kadınların teşkil ettiği dinleyicilerine baktı ve onlarla hasbıhal eder gibi ağır ağır, fakat düşünerek konuşmaya başladı:

"— Ailenin yapıcı taşı kadındır. Ailenin ruh sağlığı konusunda da en önemli yapıcı unsur anne, yani gene kadındır."

Olay, geride bıraktığımız hafta içinde Ankarada, Sanatsevenler Lokalinde geçiyordu. Konuşan zat, Ankara Üniversitesi Psikiyatri Kliniği doçentlerinden Dr. Doğan Karandı. İki ay evvel Atınada 21 Avrupa devletinin katıldığı bir ruh sağlığı seminerine gitmişti ve şimdi dinleyicilerine bu seminerden bazı özetler veriyor ve aile müessesesini, birçok yönleriyle ele alıyordu. Konuşmayı "Kadının Sosyal Hayatını Araştırma Derneği" tertip etmişti.

### Aile ve evlilik

A ile, müşterek bir oturma yerini paylaşan, ekonomik iştirakleri olan ve çoğalma ile karakterize edilen bir topluluktur. Evlilikle aile, sosyal anlamda birbirinden farklı şeylerdir. Evlilik, nizamlara ve öflere uygun bir tarzda seksüel münasebetlerde- bu-

lunan, âdet, din ve kanunlarla birleşmiş bir çifti veya fazlasını tarif eder. Evlilik bozulabilir, fakat doğmuş olan çocuklar için ve çocuklarla beraber aile devam eder, bozulmaz. Başlıca Uç tip aile vardır: Nükleer, yâni merkezî aile; poligam aile ve genişlemiş aile. Nükleer ailede esasî ana, baba ve çocuklar teşkil eder. Genişlemiş aile daha çok ekonomik bakımdan büyümüş ailedir; teyzeler, halalar, büyükler, küçükler hep beraber oturur, iş bölümü yapar, geçimlerini beraberlikle sağlarlar. Poligam aile, birden fazla evliliğin hüküm sürdüğü ilkel ailedir. Genişlemiş aile sistemi günden güne yok olmaktadır. Bugün aile dendiği zaman akla gelen aile, nükleer ailedir.

Dünyada birçok yenilikler olmakta, fakat aile müessesesi önemini kaybetmemekte, aksine, gün geçtikçe değer kazanmaktadır. Atina konferansına katılan demirperde delegelerinin bile üzerinde en çok durdukları konu, ailenin önemi ve ruh sağlığının aile ile olan münasebeti olmuştur. Gerçekten bugün Rusya bile, aile müessesesini reddeden davranışından ge-

ri dönmüştür. Toplumun düzeni herşeyden evvel aile düzenine bağlıdır. Kadının iş sebebiyle evinin dört duvarı dışına çıkması, birçok memleketlerde annenin, iş saatlerinde, çocuğunu bırakabileceği müesseselerin kurulmasına yol açmıştır. Bunlar bazen, çocuğun kalabileceği devamlı kamplar şeklinde de ele alınmıştır. Sürekli evlilik

A ilenin sıhhati için en önemli şey, hiç şüphe yok ki iyi düşünülmüş, isabetli seçilmiş, sürebilecek bir evliliğdir. Başlıca İki çeşit evlenme vardır. Birincisi, bugün bütün dünyada çok rağbet görmeye başlayan romantik evlenmedir. İkincisi, günden güne önemini kaybetmekle beraber, bugün gene çok yaygın olan ticari akit evlenmeleridir. Romantik evlenmelerde eşler birbirlerini seçer, daha çok sempati üzerine evlenirler. Ticari evlenmelerde ekseriya, eşleri birbirine yakıştıran aile büyükleridir. İstatistikler, ticari evlenmelerin romantik evlenmelerden daha sürekli olduğunu göstermektedir ama, bu, her zaman ailenin sıhhatine delil teşkil etmez. İş kaygusuna dayanan evliliklerin aynı kaygu ile bazen, İstıraplara rağmen devam ettirildiği bilinmektedir. Herhalde en sağlam evlilik, iyi düşünülmüş, mantığın da süzgecinden geçirilmiş, isabetli bir romantik evlilik-



Blue - Jeen Mayolar  
Giyen pişman, giymeyen pişman

# İdeallerin Gerçekleşmesi

Jale CANDAN

İsmail Hakkı Tonguç'un "Pestalozzi Çocuklar Köyü" isimli kitabını okuyorum. "Pestalozzi Çocuklar Köyü"nü'nün ismini hepimiz duymuşuzdur. 1946 yılında İsviçrenin Trogen isimli köyünün kıyısında yaratılan bu milletlerarası eğitim ve öğrenim kurumu, o tarihten itibaren dünyada büyük ilgi toplamıştır. Amaç, İkinci Dünya Savaşında anasız babasız, evsiz barsız kalmış çocuklara el uzatıp onları yetiştirmek ve aynı zamanda milletlerarası bir köklü dostluğun temelini atmaktır. Bugün, "Pestalozzi Çocuklar Köyü"nde, değişik memleketlerden gelmiş çocuklar tam bir aile hayatı sürmekte, fikren ve beden en mümkün bir şekilde gelişmektedirler. Bunlar kendi dil, din örf ve âdetlerine göre köydeki özel evlerde, kendi memleketlerinden getirilen mütehasıslar tarafından yetiştirilmekte, köydeki ilkokullara, ortaokullara, sonra da liseye veya meslek kurslarına devam etmektedirler. Bin iş veya meslek sahibi olduktan ve kendilerine yüksek öğrenim imkânları da verildikten sonra isterlerse İsviçrede kalmakta, isterlerse anavatanına dönmektedirler. Kuruma, 1827 yılında ölen İsviçreli ünlü eğitimci ve modern ilkokulun babası, toplumsal eğitimbilimin kurucusu Pestalozzi'nin adı verilmiştir.

"Pestalozzi Çocuklar Köyü", konusu bakımından, hiç şüphe yok ki çok ilgi çekicidir ve köy yıllardanberi çeşitli memleketlerden gelen eğitimciler için âdeta bir araştırma laboratuvarı olmuş, zamanımızın eğitim meselelerine ışık tutmuştur. Fakat değerli eğitimcilerimizden rahmetli İsmail Hakkı Tonguç'un kitabındaki en önemli şey, bence, ideallerin nasıl gerçekleşebileceğini gözler önüne sermiş olmasıdır.

"Pestalozzi Çocuklar Köyü" teşebbüsü önce, yalnızca bir fikir olarak, makale halinde, bir gazetede yayınlanmış, bir süre sonra da, bu fikri yürütmek amacıyla bir dernek kurulmuştur. Fakat bir "milletlerarası çocuklar köyü" fikri o devirde birçok kimseler tarafından bir ütopya olarak karşılandı ve derhal baltalandı. Devlet te bu görüşün etkisi altında idi. Bütün çabalara rağmen, köyün kuruluşuna yardım etmeyi, kesin olarak iki defa reddetti. Bu hal dernek üyelerinin çoğunun cesaretini kırmıştı. İşten vazgeçme teşebbüsünde bulundular. İşte o zaman bir avuç ülkücü genç, Snt. Gallen'li gençler, davayı benimsediler ve bu işi yalnız başlarına yapacaklarını resmen ilan edip taş taşıyarak, kazma kürek sallıyarak işe koyuldular. Dünya Gençlik Teşkilâtı, bir papaz, bir milli eğitimci ve bütün köy halkı, kısa zamanda, onların yanında yer aldılar. İşte bugün, mânevi olduğu kadar da maddi bir sağlama temel üzerine oturan örnek çocuk köyü böylece meydana çıkmış oldu. Kurum bugün yalnız harpzedeleri değil, kimsesiz kalmış birçok çocuğu da köye kabul etmektedir.

İdeallerin gerçekleşmesi için yalnızca istemeli, yalnızca bağırıp çağırarak, yol göstermek, fetva vermek kâil değildir. İcabında taş taşımak, köye gitmek veya köyü yaratmak, kısaca kolları sıvamak şarttır. Büyük sosyal reformların ancak devlet eliyle yapılabileceği bir gerçektir ama, bunun için de kişisel çabalara lüzum vardır. En ileri sosyal reformları yapmış olan şimal memleketlerinde her işe önce halk başlamış, devlet tamamlamıştır. Politikacı ancak bir vasıttır. Yalnız politik yoldan, yalnız devletten istiyerek toplum kalkınmasını başarmak umudu yağmur duasına çıkmakta farksızdır.

İhtiyacın bir çalışma devresine giriştir. Sabah dağılan aile, akşam birleşir. Bu zaman içinde aile fertlerinin, birbirlerine sevgi ve ilgi göstermeleri, birbirlerine destek olmaları, beraber iyi vakit geçirmeleri lâzımdır. Aile fertleri, bu hususlara dikkat ettikleri nispette birbirlerine yaklaşırlar. Ailede en önemli şey, sıhhatli bir alış - veriştir. Bu kelime burada mecazi mânada kullanılmıştır, Fertler a-

rasında, çocuk - anne münasebetlerinde bu alış - veriş, yani karşılıklı ruhi ihtiyaçları doyurma fonksiyona ne kadar önemli ise, aile fertleri arasında da o derece önemlidir. Sevgi ihtiyaçlarının iyi karşılandığı ailelerde birçok eksiklikler, hattâ bazen kusurlar göze batmaz hale sokulmuş olur. Ailenin, sıhhati bakımından, ruhi ihtiyaç bütün ihtiyaçların en başında gelmektedir.

Ailede gene çok önemli birşey de, kadın ve erkeğin rollerini iyi benimsemiş olmalarıdır.

İdare kimdedir?

Bazı ailelerde erkekle kadın birçok önemli meselelerde beraber karar verir ve beraber tatbik ederler. Bu, ideale en yakın şekildir denebilir, ama muhakkak surette bu idare tarzı üzerinde ısrar edilemez. Yaradılış, kültür, görenekler, ailenin idaresi üzerinde ister istemez rol oynayacaktır. Aileler kendi yapı ve anlayışları içinde kendi kendilerine bir idare şekli seçmişlerdir. Birisine hoş gelmeyen bir şekil, başkası için ideal sayılabilir. Mesele, düzeni kurabilmektedir. Bazı ailelerde erkek karar verir ve kararını kendisi tatbik eder. Bazıların da kadın, aynı işi yapar veya erkek karar verir, kadına tatbik ettirir. Aksi de varittir: Kadın karar verir, erkeğe tatbik ettirir. Gene bazı ailelerde tek taraf karar verir, beraber tatbik ederler. Bazılarında da beraber alınan karar, eşlerden biri tarafından tatbik edilir. Ailenin sağlığı bakımından bir anlaşmaya varmış olmak en başta gelir.

Ailede, özellikle çocuklar bakımından en büyük tehlike, anne ve babanın, yerine göre, kıymet ölçülerinde değişiklik yapmalarıdır. İki değer ölçüsü taşıyan birçok anne ve babalar kendileri için başka, çocukları ve çevre için başka şekilde düşünür ve hareket ederler. Bu hal çok iyi gizlenmiş olsa da, çocuklar bunu kolaylıkla hissederler ve ekseriya suç işleyerek, anne ve babalarından, onların samimiyetsiz davranışlarından öğ alma yoluna gider, gerçekten bedbaht olurlar. Çocuğun çok tenkitçi, ahlâkçı, nizamsever olduğu devrede, yani yeni yetmelik devresinde bu, çok önemlidir.

Dr. Doğan Karan konuşmasını bir İngiliz meslektaşının esprisini naklederek bitirdi:

"— Ailede önemli işlerin yapılması için erkek karar verir. Tabii, küçük işler de kadınlara kalır. Meselâ çocukların hangi okula gideceğine, ailenin hangi şehirde oturacağına, hangi işi tutacağına, ev satın alıp almıyacağına, tatil yapıp yapmayacağına, bütçe meselelerine ailede kadın karar verir. Ama ne zaman ki atom bombası kullanılacaktır, buna tabii, evin erkeği karar verecektir."

Normal aile

Normal aile sevgi, saygı ve moral hükümlerine bağlı bir küçült topluluk olarak tarif edilebilir. Ailenin bir dağıtma, bir de toplanma zamanı vardır. Sabahlan aile birbirinden kopar, erkek işine, kadın gene işine veya ev işlerine, çocuklara okullarına ayrılırlar. Bu, ailenin yaşamasını, daha iyi şartlar içinde yaşamasını sağ-



# C E M î Y E T

Son buhranın tehlikeli günlerinden biri. Kırmızı plâkaya doymamış Bakanların birincisi -Bakan tâyin edilmesinden bir kaç gün sonra Kabine istifa etmiştir- Hıfzı Oğuz Bekata, Tabii Senatörlerden Ahmet Yıldız Mecliste rastladı. Yıldızın elinde bir büyük paket.. Bakan soru:

"— Ne o, yahu?"

"— Kumanya, kumanya.. Eve gidemiyoruz ki!"

Sonra, Tabii Senatör Bakanı davet etti:

"— Buyur! Sen de katıl.."  
Hıfzı Oğuz Bekata güldü.

Sakin, kibarlık numunesi Fransanın başkentteki temsilcisi, Marie Bell'in temsiline değil de, kendini çocuk bahçesine gidiyor sanmış olmasın?

Bir adama bugünlerde bir şeyler olmazsa, bir daha olmaz. Bahis konusu olan zat, Safa Kılıçhoğlu. Kimin Önünde diz çökse, elin tersiyle reddediliveriyor. İhtilâlden son a Komitecilere yanaşmak istedi, "Haydi, ordan!. Başka kapıya.." cevabını aldı. Daha sonra askerlere kur yaptı. Kimse metelik vermedi. Geçenlerde, İsmet Paşanın nezdinde bir daha şan-



Ahmet Yıldız -  
Temelli Senatör



Hıfzı Oğuz Bekata  
Doymamış Bakan

Emin yere, İsmet İnönüye gidiyordu.

Bizden biri yapsa, "Şuna bak! Hiç âdap bilmiyor.." deriz. Fransız Büyükelçisi ve eşi izinli olarak memleketlerinde bulduklarından Marie Bell'in temsilinde ev sahipliği görevini maslahatgüzar Hure, eşi... ve yedi, sekiz yaşlarındaki kızları yaptı. Hatta baba - kız Hure'ler işi ikinci akşam -"Berenice" oynuyordu- o kadar ileri götürdüler ki antrakta salondan sahneye çıktılar, perdenin arkasına geçtiler. Küçük Hure seyircilerin arasında sıçradı, hopladı.

sını denedi, "Tek çare, onun işbaşına geçmesidir. Meclis, ona yetki vermedir. Rejim böyle kurtulur..." diye şatafatlı teklifler yaptı, başyazılar döktürdü. Değil, 0003 numaralı arabanın kapısının açılması yazdıklarının bir ufak alâka çektiğini dahi görmedi. Şimdi, Komitecilerden ve askerlerden sonra, aynı İsmet Paşanın da aleyhine veryansın ediyor.

Zavallıclık, nasıl aramasın İdeal Arkadaşını ?

92 Şubatçıların aslarından Dünder Seyhan ve bir arkadaşı bir öğle

yemeği için Yenişehirdeki Piknikte buluşmuşlardı. Mermer masalardan birine yerleştiler, yemeklerini ve biralarını söylediler, sonra sohbe koyuldular; Tam bu sırada ürkek tavırlı bir adam, tam Seyhanın karşısındaki masaya yerleşti, bir bira ve cips söyleyerek saçları dökük emekli subayı gözlemeğe koyuldu. Seyhan da durumu farketmiş olacak ki arkadaşına eğildi ve :

"— Böcek gene faaliyette. Şuna bir oyun edelim" dedi. Gülüştüler ve sonra yemeklerini iştiha ile yediler. Saat 14'de Mamakta bir başka arkadaşlarıyla randevuları olduğu için hemen hesabı istediler. Seyhan kendisini büyük bir dikkatle takip etmeğe memur sivil polise ilk sürprizi o anda yaptı. Sivil memurun bir bardak bira ve cipten ibaret hesabım kendi hesap pusulasına ekletti ve sonra hesabı ödedi. İki arkadaş kalkarken, "böcek" de hesabı istiyordu. Pikniğin garsonu Lefter, sivil memura hesabının' ödendiğini bildirdiğinde iri yapılı, mühmel giyinişli polisin hali görülecek şeydi. Seyhan ve arkadaşı ise gülmekten katılıyorlardı. İlk sürprizi bir başka sürpriz takip etti. Kapının tam önünde Seyhan birden geri döndü ve burun buruna geldiği sivil memura ağır bir sesle:

"— Bana bak arkadaş, anlıyorum ki senin için bizi takip etmek. Fakat biz şimdi Mamağa gitmek mecburiyetindeyiz. Sanırım, senin araban da yoktur. İstersen bizim arabayla seni de götürülim."

Memur pek şaşırıldı ve kıpkırmızı oldu. Sonra başını iki tarafa sallayıp:

"— Dünder bey, kusura bakmayın ne yapalım vazife" dedi.»

Marie Bell'in başkentteki temsilcileri, bazı Bakanlar için "Kuğunun Şarkısı" oldu. Bilhassa A. P. li Bakanlar, öndeki protokol sıralarına son defa oturduklarını hazin düşünüre benziyorlardı. Muhiddin Güven, iki akşam arka arkaya gelerek devlet ikbalinin tadını son yudumuna kadar çıkardı. Sonra da, kırmızı plâkalı





**Muhiddin Güven**  
*İkbal tatlı şey!*

kaptıkaçtınsına binerek evine döndü C. H. P. Bakanlarının daha rahat bir halleri vardı. Bazı Bakanlar ise, siyasi istikbâlleri yüzünden sıkılmadılar da, Racine'in mısralarından sıkıldılar. Lisani bilmiyorlardı da..

O gün Mecliste konuşulan tak konu koalisyondur. Milletvekilleri gruplar halinde toplanıyorlar ve Hükümet buhranının tartışmasını yapıyorlardı. İçlerinde bu defa kaşarlanmış bir gazeteci de vardı. Ahmet Emin Yalman.



Kayseri dönüşü naibiz yokluyordu. A. P. li ve C. H. P. iler yaşlı gazeteciyle sohbet ederken A. P. li Rifat Öztürkçine de sohbe dahil oldu. Tam o sırada müstafi A. P. li milletvekili Halûk Nurbaklı A. P. li arkadaşlarına:

"— Aman treni kaçırmayın. 27 Mayıs'tan evvel İsmet Paşa Demokratlara böyle devam ederseniz sizi ben bile kurtaramam demişti. Şimdi ben de size söylüyorum. Bu defa sizi Nurbaki bile kurtaramayacak" dedi. Müfrit A. P. li Öztürkçine bu sözlere pek kızmış olmalı ki Ahmet Emin Yalmana hitaben konuştu:

"— Ahmet Emin bey, Ahmet Emin bey size söylüyorum. Bunu aynen yazabilirsin. Bu parlamentoda tam bir tesanüd halinde memleket menfaatlerini her şeyin üzerinde tutan bir başka siyasi teşekkül yoktur."

Birden sesler kesildi. Herkes Ahmet Emin Yalmana döndü ve cevabını bekledi. Yalman evvelâ Öztürkçine'nin söylediğini beğenmiş, müstehzi yüzüne baktı ve:

"— Beyefendi ben söylediğiniz aksini ifade etmek üzereydim" dedi.

A. P. li müfrit Öztürkçine şaşkın şaşkın etrafına bakarken Nurbaki kahaşayı salıverdi ve :

"— Demedim mi artık sizi Nurbakile kurtaramayacak...." dedi.

İnönünün, Kabinayı kurmaktan vazgeçtiği ve bunu Cumhurbaşkanına bildirdiği günün, ertesiydi.

Meclis kulisinde oturan milletvekilleri ham konuşuyor, hem de durmamacasına bir şeyler içiyorlardı. Kahveci Haşim kan ter içinde dilekleri yerine getirmeğe çalışmaktaydı. Bir ara kalabalık bir gruba götürdüğü çay ve kahveleri bıraktı, masumane, boynunu büküp bekledi. Milletvekilleri şaşırıldılar. Anlayamamışlardı. Birisi sordu:

"— Ne o Haşim, hayrola?"

Haşim aynı masum tavrıyla cevap verdi:

"— Beyefendi affedersiniz.. Paraları peşin alıyorum, hatta borçları da tasfiye ediyorum.. Eee, insan hali bu!"

Mecliste, A. P. nin diğer partilerle birlikte koalisyona girip yapacağı, Hükümeti kurup kurmayacağı tartışılıyordu. Bir milletvekili:

"— Belki de kısa zamanda kurarlar, şu işten kurtuluruz" dedi.

Muğla milletvekili Turan Şahin atıldı:

"— Bu işi onlar çok daha fazla uzatırlar. Bakanlık için seçecekleri adamların kafataslarını ölçüp biçmeleri üç ay sürer...."



## İzmir

## Ben çalarım, ben dinlerim

İzmir Radyosunda su sıralarda hummalı bir faaliyet göze çarpmaktadır. Küçük bir istasyon olmasına rağmen bir milyona yaklaşan bir şehre ve hinterlandına hitap etmekte olan İzmir Radyosu, 2-3 sene içinde kurulması sona erecek, olan yeni 100 Kw. takatli istasyonun nüvesini teşkil edeceğinden, bir kuruluşun hazırlıkları, içinde bulunmaktadır. İdareciler, radyoculuğun gerektirdiği matbu program yayımlama işinden yeni bir organizasyona kadar hepsinin şu sıralarda ele alınması ve ondan sonra yeni programlara geçilmesi zaruretiyle karşışarşıydılar.

İzmir Belediyesinden Basın - Yayın tarafından devralınmasından bu yana on sene geçmiş olduğu halde İzmir Radyosunda pek fazla değişiklik yapılmamıştır. Yalnız, son zamanlarda verici, TEM şirketi tarafından imal edilen yeni bir verici ile takviye edilmiş, bu suretle Radyonun İzmir ve civarından gayet net olarak dinlenmesi mümkün olabilmiştir. Fakat bunun yanında, hâlâ bütün yayınlar tek bir stüdyodan yapılmaktadır.

Ankara ve İstanbul Radyolarının buradan iyi dinlenememesi, İzmir ve civarında oturanları kendi radyolarını dinlemeğe mecbur etmektedir. 100 j Kw, takatli İzmir Radyosunun tesis hazırlıklarının yapılmakta olduğu şu sarada mevcut radyo da bütün meseleleri teker teker ele almakta, küçük bir radyodan büyük bir radyoya geçişin hazırlıklarını şimdiden ikmale çalışmaktadır. Genişletilmek suretiyle yeni radyoda da tatbik edilebilecek olan bir organizasyona başlanmış küçük diskoteğin modern icaplara göre tanzimine girişilmiştir. Bunların yanı sıra, yeni istasyonun 2-3 seneden önce bitmeyeceği düşünüldüğünden, mevcut tesislerin ve teknik imkânların daha iyi programların hazırlanmasına elverişli bir seviyeye çıkarılmasına çalışılmaktadır.

Hep yarın için

Böylece, yeni İzmir Radyosunun hiç olmazsa birkaç seksiyonunda, yabancılık çekmeden çalışacak personel yetişmiş olacaktır. Halen mevcut tek stüdyonun ihtiyaca kâfi gelmediği göz önüne alınarak yeni bir müzik ve şpiker stüdyosunun yapılması için hazırlıklara başlanmıştır. Ayrıca, her normal radyonun ihtiyacı olan bir "ses alma stüdyosu" ile bir "ses alma servisi", bir "teknik laboratuvar" bitirilmek üzeredir. Bütün tesisat yeni baştan gözden geçirilmekte, ek-

## Güleriz Ağlanacak Halimize

Faruk GÜVENÇ

İstanbul gazetelerinden bitinde radyo üzerine yazan eski bir radyocu, geçen hafta AKİS'e takılmış; kendi deyimiyle "arada sırada" okuduğu derginin radyo sütünü hakkında ilgi çekici fikirler öne sürüyor. Haftalık bir derginin radyo meselelerine el atan sayfasını arada sırada okuyup da sıhhatli yargılara varmak, ya da vardığını sanmak doğulu tenkitçilerin, inceleyicilerin özelliklerinden biridir. Radyo yazarının makalesinden AKİS'le ilgili bölümü sütunlarımıza ay-nen aktarıyoruz:

"Yazar, radyonun müzik yayın şefini tutturmuştur. Bir perpetuum mobile inadıyla değişmesinin şart olduğunu savunur. Sanki bu alanda her iş bitmiş, sıra dinleyicinin ilgi plânında yeri olmayan bir görevliye gelip kalmıştır. Bir haber dergisinde radyo ile ilgili konulara yer verilmesi övgüye değer. Ancak, böyle bir düşüncenin gerçek verime ulaşması yararlı olabilmesi için konuyu "dedi - demedi", "yaptı - etti"den çıkarıp dâvanın köklerine yöneltmeliyiz. Ve şunu bilmeliyiz ki, süre gelmekte olan bu yazılar yürürlükte olan kanun ve kararnameleri bilenlerle yöneticilerde tebsümler yaratmaktan öteye gitmemiştir, gidemeyecektir de..."

Yazı şu cümle ile sona eriyor:

"Bizim gibi ülkelerde radyoların halkı kendi ortamlarına çıkarmaktan sorumlu bulduklarını, halka inmeye koyuldukları anda görevlerini kötüye kullanmış olabileceklerini ne zaman anlayacağız acaba?"

AKİS, sadece müzik yayınları şefini mi tutturmuştur, yoksa radyonun, radyoculuğun bütün meseleleri üzerine esilir mi? Bu soruların cevabını verebilmek için AKİS'i arada sırada okumak yetmez. Bugün Ankara Radyosunun başında oturan en yetkili kişi, bu sütunlarda radyonun problemleri üzerine yıllarca ışık tutmuştur. Aslına bakarsanız meselenin bu yönü önemli değil. Yukardaki yazıda ben en çok "müzik yayınları şefinin dinleyicinin ilgi plânında yeri olmadığını" iddia edilmesine şaşıtm. Bir şeflik ki bütün müzik programlarını hazırlar, sunuluş şeklini tespit eder, isimlerin okunuşundan izahlara kadar her şeyi gözden geçirir, o makamın imzası olmadan tek bir band, tek bir plâk yayınlayamaz. Yayınlarının yüzde sekseni müzik olan bir postada böyle bir şefliğin dinleyicinin ilgi plânında yeri olmadığını söyleyebilmek için mantık ve insaf sınırlarını aşmak gerekir herhalde. Senfonik Müzik programında Fibich'in Poeme'yle Brahms'ın Ninnisinin dans müziği haline getirilmiş aranjmanları, Dans Müziği programında Bizet'nin Carmen uvertürü yayınlanacak, kırk yıllık Karl Stanritz, Karel Stamik diye takdim edilecek, Resital programında senfoniler, Oda Müziği programında konçertolar çalınacak, izahlı müzik programında uzun uzadıya Brahms'ın Branderburg Konce toları anlatılacak ve müzik yayınları şefinin dinleyicinin ilgi plânında yeri olmayacak! Dinleyicileri fazla küçümsemek değil mi bu? Eğer, kanını ve kararnameleri bilenlerle yöneticilerin kızacak yüzleri yok da bu durumda gelecek halleri varsa, geleceğimiz iyice karanlık demektir. Radyolarımızın halkı çekip çıkaracağı ortam bu kadar karanlık, bu kadar ilkel olmamalı. Bir "İtfaiye Müziği" rezaletinin radyolar tarihinde misli görülmemiştir. Belki de "basso ostinato" "ostinato" yerine "perpetuum mobile" gibi inatçılıkla hiçbir ilintisi bulunmayan bir deyim kullanan, radyo yazarının müzik kollularında ilgi plânını pek sınırlı tutmasını boş görmek daha doğru olacak.

Akraba saltanatının önüne geçemediğimiz, her işin başına ehlini oturtmadığımız müddetçe dünyanın en mükemmel kanunlarım, en iyi kararnamelerini icadetssek de bir adım ileri gidemeyiz, şarklıktan, gerilikten kurtulamayız.

sikler tamamlanmakta, bu suretle, mevcut radyonun, yenisi yapmana kadar, daha iyi programların hasırlanması için teknik imkânlarla sahip olmasına çalışılmaktadır.

Ekim ayından itibaren İzmir Radyosu ile İzmir Konservatuvarı sıkı bir işbirliğinde bulunacaktır. Konservatuvarın yardımcı ile radyo, bir oda ve bir salon orkestrasına kavuşacaktır.

Bu suretle yeni İzmir Radyosunun Senfonik Orkestrasının temeli bugünden atılmış olacağı gibi bu işbirliği, şimdiki programların ciddi Batı Müziği kısmının zenginleşmesini temin edecektir.

Bu arada spiker kadrosu genişletilecek, mevcut sanatkarlar bir imtihanandan geçirilerek sınıflandırılmaları yapılacaktır.



# T İ Y A T R O

## Ankara

### Fransız turneleri

Batı örneğine göre kurulan tiyatromuzun topu topu yüz yıllık bir geçmişi var. Bu yakın geçmiş incelendiğinde, Tanzimattan bu yana, İstanbul'a gelip giden yabancı tiyatro topluluklarının, en başta da Fransız komedi ve operet topluluklarının, Türk tiyatrosunun doğuşunda önemli bir rol oynadıkları görülür. Uzağa gitmeğe ne hacet, Beyoğlunda Venedikli Giustiniani'nin yaptırdığı ilk tiyatro binasının adı "Fransız Tiyatrosu" dur. Birinci Dünya Savaşından sonra, son yabancı, hele Fransız, tiyatro topluluklarını görmeğe gittiğimiz Beyoğlu Tiyatrosunun adı da, garip bir tesadüfle, gene "Fransız Tiyatrosu" olmuştur. Son yıllarda Ses Operetinin temsil verdiği bu tiyatrodaki İstanbullular. İkinci Dünya Savaşına kadar, Fransız tiyatro topluluklarını, her mevsim, ayrı ayrı gruplar halinde, görmeğe alışmışlardı. Bu gruplar arasında İstanbul'a kimler gelmemişti ki.. En ünlüleri arasında Madam Robinne ile Alexandre'ı, Madam Pierrat - yi, Madam Marie Ventura'yı, Andre Luguët'yi ve Charles Boyer ile Marie Belli hatırlıyanlar henüz çoktur.

İkinci Dünya Savaşı -savaş yılları içinde resmi turne halinde yurdumuza ziyaret etmiş olan Comedie - Française topluluğu bir yana bırakılırsa, her mevsim Paris sahnelerinin en tanınmış sanatçıları, klasik ve modern repertuarın çeşitli oyunları, bize getiren Fransız turnelerine uzunca bir ara vermiştir. Sonra, o savaş yılları da geride kaldığı zaman, Türkiye'ye gelen ilk Fransız tiyatrosu, 1947 de, Jean Marchat ve arkadaşları olmuştur. Onlarla yeniden başlayan Fransız turneleri Jean Cocteau ve Jean Marais ile -1949-, Vera Korene ve Maurice Escande'la -1960-, gene Jean Marchat ve Simone Renant'la -1951-, Michel Vitold'la -1953-, Julien Bertheau ve Yvonne Godeau ile -1954-, Jacques Charon ve Renee Saint - Cyr ile -1955-, André Falcon ve Denise Bose-la -1956-, gene Jean Marchat ve Renee Faure'la -1959- devam etmiştir. Ama üç yıl var ki bir Fransız topluluğu yurdumuza uğramaz olmuştu. Marie Bell ile arkadaşlarının son İstanbul ve Ankara zirayetleri, arası uzayan bu Fransız turnelerini canlandırdığı için ilgi ve sempati uyandırmıştır.

Geçmiş zaman olur ki..

Misafir Fransız sanatçılarına gösterilen ilgilinin özel bir sebebi de yok değildi. Uzunca aralarla üçüncü defa yurdumuza gelen Marie Bell'in gü-

zelliği etrafında, İstanbul'a ilk gelişindenberi, Birinci Dünya Savaşı yıllarının ünlü operet yıldızı Miloviç'inkine benzer, bir masal havası yaratılmıştı. Bu hava içinde hayal gücünün neler icadedebileceğini tahmin etmek güç değildir. Hele araya, sanat çevrelerindeki maceralarıyla tanınmış sanatsever bir zenginimizin adı karışınca...

Onun için Marie Bell'i Ankarada, ayağının tozuyla, karşılayan gazetecilerden biri, hala unutulmadığı anlaşılan eski hikâyelerin tesiriyle, kendisine otuz iki yıl öncesine ait -ve bir kadın sanatçı için hayli nazik!- bazı sualler sormaktan kendini alamamıştır. Ama karşısında, otuziki yıl önce-

sinin şuh komedi sanatçının yerine olgunluk çağının işi şakaya vurmasını bilen zeki komedyenini bulmuş, suallerine zarif ve nükteli cevaplar da almıştır.

Bu suallerden biri, kendisini o zamanlar tanımış olan hayranlarından bir Türk gencinin, soyadını Bell olarak aldığından haberi olup olmadığına dairdi.

Cevap :

"— Haberim yok, ama mütehasis oldum. Hayranlığın bu derecesine hayran olmak lâzım!." oldu.

Bir başka soru da, sanatçıya, hayranlarından bir zengin İstanbullu tarafından hediye edildiği rivayet edilen büyük taşlı bir yüzüğe dairdi. Bu sorunun cevabı da şu oldu:

" —Ne yazık ki bundan da habirim yok. Yüzüğü almış olsaydım, tabii, hatırlardım... Herhalde gönderil-



Marie Bell'in "Phedre'i

*Geçmiş zaman olur ki...*

## TIYATRO

mistir, ama gümrükte kaybolmuş olacak!.."

Bu arada misafir sanatçıya, daha Ciddi bazı sualler de soruldu:

"— Bu gelişinizde İstanbulda dik-katinizi çeken en önemli değişiklik ne oldu?"

Marie Bell'in cevabı, Fransız dost-larımızı düşündürmesi gereken bir gerçeğin ifadesi şeklindeydi:

"— Fransızca konuşanların çok az-zalmış olması!.."

### Karalar içinde "Phedre"

Ankaralılar ilk defa 1930 da, eski

Halkevinde, Charles Boyer ile be-raber, Atatürkün önünde temsiller vermiş, sonra 1940 da Comedie - Française'le aynı sahnede tekrar gö-rünmüş olan Marie Bell'i, bu sefer Devlet Tiyatrosunun yeni ve güzel sahnesinde üçüncü defa görmeğe git-tiler.

Güzelliği dillere destan olmuş bir kadın sanatçının, yirmiiki yıllık bir ara ile, aynı seyircinin karşısına çık-masında, ancak büyük sanatçılara vergi, kahramanca bir güven vardı: Sanatına olan güveni... Marie Bell'in bu güveni kendisinde duymaması için bir sebep de yoktu. Çünkü kendi yur-dunda, Pariste bugün elüstünde tu-tulan pek az sayıdaki kadın sanatçı-lardan biridir. Comedie - Française'-de geçirdiği uzun yıllar onu trajedi alanına yöneltmiş, o alanda -eski de-ğerlerin de bir bir kaybolmasıyla- ö-nemli bir yer tutmakta güçlük çek-memiştir. O kadar ki, Comedie - Fran-çaise'den ayrılıp Bulvar tiyatrosu-nun merkezi sayılabilecek Gymnase tiyatrosuna patron olarak yerleş-tikten sonra bile trajedi oynamıya de-vam etmiş, Racine'in trajedilerine verdiği yeni ifade şekli beğenilmiş, başarıları Fransa sınırlarından dışa-rıya, Londraya, Amerikaya, birçok Avrupa merkezlerine kadar taşmış, oralarda da alkışlanmış. Hattâ denebilir ki Marie Bell, trajedi reper-tuarıyla Fransanın son yıllarda hiz-metlerinden faydalandığı sayılı bü-yük sanat elçilerinden biri olmuştur. Turnelerinin resmi makamlarca, her bakımdan, desteklenmesi de bundan dolaydır.

Bu sebeplerden ötürü Marie Bell'in Büyük Tiyatroda verdiği temsiller, bu yönünü izlemek fırsatını bulama-mış Türk seyircisi için önem taşıyor-du. Hele ilk temsili olan "Phédre"...

Racine'in bu trajedisini, şimdiye kadar yurdumuza gelen Fransız truplarının her zaman oynamıya ce-saret edemedikleri bir eserdir. Çün-kü esere adını veren kadın kahra-manı lâyıkıyla canlandırmak -hattâ sâdece dile getirmek- her sanatçının kolayca göze azabileceği işlerden de-ğildir. Son yirmibeş yıl içinde yurdu-muza gelen Fransız kadın sanatçıla-rı içinde bu rolü ancak Madam Marie Ventura, bir de Vera Koréne oynaya-bilmişlerdir. Marie Bell ise -1935 de oynadığı "Esther" den sonra- 1938 de, George Le Roy'nın mizanseniyile. Comedie - Française'de oynadığı "Phedre" için "meslek hayatının en büyük trajedi interpretation'unu ger-çekleştirmiştir" hükmünü almış, ti-yatro tarihlerine de bu şekilde geç-miştir. Büyük Tiyatroda, çırılçıplak bir sahnede, kara perdeler içinde tek-rarladığı "Phedre", bir bakıma, harp sonrası Fransız tiyatrosunun trajedi alanında beliren bellibaşlı sanat o-laylarından biri sayılmaktadır.

### Sahnedeki oyun

Ankara seyircisi, Marie Bell'i kara perdeler içinde oynanan bu "Phedre"de gördü ve biraz şaşır-dı... Bunun sebebi eri arasında Racine'in, karmaşık duyguların etkisi altında kıvranan bu kahramanının, şimdiye kadar gördüklerinden farklı bir yorum la sahneye konulmuş, oynanmış ol-masını da hesaba katmak yerinde olur.

Bundan önce aynı rolde gördüğümüz Marie Ventura, bütün gücünü hançeresinden alan, çok tumturaklı, dış tesiri ön plânda tutan oyun tarzıyla, yeni kuşaklardan çok eski kuşakların "Phedre"i idi. Vera Koréne ise zerafeti, kadınlığı içinde yurtsı tarafları kaybolan, ama daha gürlütü-süz, daha da tesirli bir "Phedre" ol-muştu.

Marie Bell'in "Phedre"i, Raymond Gerome'un sahne düzeni içinde, modern bir yorumla dayanmaktadır. Pierre Schaeffer'in elektronik sahne mü-zigi, kara perdeler içinde, som mer-merden yontulmuş bir tek tahttan başka eşyası olmayan çıplak bir sahnede oynanan oyuna pek uygun düş-müştü. Marie Bell, alınının kara yazı-sından kurtulmaya çalışan bir krali-çenin utanç duygusuyla günahkâr aşkı arasındaki tereddütlerini, umut-larını, umutsuzluklarını, çırpınışları-nı, üvey oğluna beslediği ve bir türlü yenemediği aşk buhranları içinle ken-disini bir dişi kaplan haline getiren

kıskançlık ve intikam duygularını bütün "boşlukları", "dolulukları" ve taşkınlıkları" ile. psikolojik bakımdan çırılçıplak bir oyunla ve mükem-mel bir ses tekniği içinde dile getir-di. Beraber işleyen ses ve oyun klav-yesinde yalvarıştan kükreyişe, utanç-tan hayasızlığa, itiraftan iftiraya, kahrkahadan gözyaşına kadar her not, ayrı ayrı, belirli bir yorumla değ-erlendirilmişti. Hippolyte'in bir başka kadını sevdiğini öğrenince, kıskanç-lıktan çılgına dönerken, zehir dolu bir kahrkayla gülmekten, son ölüm sahnesinin mısralarını arka sıralar-dan duyulamıyacak bir fısıltı halin-de mırıldanmaktan çekinmiyere.. O-turuşunda, yürüyüşünde, sinirli ve ih-tiraslı hareketlerinde "klâsik jest'i u-nutmak cesaretini göstererek...

Marie Bell'in yanısıra, ünlü kahra-man Thesee'yi, karısının. iftirasına kapılıp oğlunu haksız, yere tanrıların gazabına terkeden Atina kralını, Jacques Docqmine, aynı oyun anlayışına denk bir sadelik, bir vakar içinde oynadı. Oğlunun, üvey annesini suçlan-dırmadan suçsuzluğunu savunduğu sahnede, Aricie'nin onu teyideden söz-leri üzerine, babalık duygusuyla er-keklik duyguları arasında geçirdiği acı tereddütleri vuzuhla ifadelendirdi, güzel ve tesirli sesiyle doyurucu bir Thésée oldu.

Öbür rollerde, Hubert Noel. canlı ve sıcak oyunu kadar güzel fiziğiyle Pliedre'e -bütün o ateşli duyguları il-ham etmeğe- lâyık bir Hippolyte'di. Aricie'ye sevgisini, babasına da suç-suz olduğunu anlatmaya çalıştığı sa-hnelere seyirciyi kendisine bağlamış-tı. Marcel Tristani ele, terzemiz diksi-yonu ve ifadeli oyunuyla, gördüğümüz en iyi Theramene'lerden biriydi.

Buna rağmen "Phedre" temsili An-kara seyircisine olumlu bir etki u-yandıramadıysa, bunu, Racine traje-disinin daha çok şiire yani söz sana-tına- dayanan özelliğinde ve her ba-kımdan tamamiyle "fransızlığında" aramak doğru olur. Bir de Fransız trajedesinin seyircimize -aynı sebep-lerden ötürü sık sık değişik yorum-larla oynanıp tanıtılmamış olmasın-da..



**BİR KADEH**



**TEKEL VERMUTU**



UĞUR K.

# saadetimi

T. C. ZİRAAT BANKASINA

BORÇLUYUM



sizde

TASARRUFLARINIZI

Ziraat Bankasında  
TOPLAYINIZ

