

AKİS

HAFTALIK

MUASI



CÜNEYT GÖKÇER
Devlet Tiyatrosunda Fırtına

GRIP ve NEZLE

başlangıcında...



OPON

F A Y D A L I D I R

AKİS

Haftalık Aktüalite Mecmuası

Yıl : 8, Cilt: XXIII, Sayı: 397

Yazı İşleri :

Rüzgârlı Sokak No: 15

Tel: 11 89 92

P. K. 582 Ankara

İdare :

Rüzgarh Sokak No: 15

Rüzgâr Matbaa

Tel: 10 61 96

Başyazar

Metin Toker

*

AKİS Neşriyat Ltd. Şirketi adına
imtiyaz sahibi ve Müessese Müdürü
Mübîn TOKER

Yazı İşlerini fiilen İdare eden
Mesul Yazışleri Müdürü

Kurtul ALTUĞ

*

Karikatür :
TURHAN

Fotoğraf:

Hüseyin EZER

Associated Press

Türk Haberler Ajansı

*

Klişe
Doğan Klişe

Bu mecmua Basın Ahlak yasa-
sına oymayı taahhüt etmiştir.

Abone şartları:

3 aylık (12 nüsha) : 10.00 lira

6 aylık (25 nüsha) : 20.00 lira

1 senelik (52 nüsha) 40.00 lira

İlan şartları:

Santimi: 20 lira

3 renkli arka kapak : 1.500 TL

İlan işleri:

Telefon : 10 61 96

Dizildiği yer :

Rüzgarlı Matbaa

Basıldığı yer:

Güneş Matbaacılık T.A.Ş.

FİYATI : 1 LİRA

Basıldığı tarih: 4-2-1962

Kapak Resmimiz

Cüneyt Gökçer

Bir sanatkârın macerası

Kendi Aramızda

Sevgili AKİS Okuyucuları

Hadiselerin bir süredir aldığı istikamet, bitirdiğimiz hafta, bütün göz-
lerce görülebilecek bir açıklık kazandı. İktisat meseleleri ön plana
geçti ve hem toplum hayatı, hem iç politika onun etrafında düğümlen-
di. Başkentte bulunmanın kendine göre bir avantajı ve bir handikapı
vardır. Avantaj, eğer çok dar politika çemberi yarılabilirse hâdiselere
kuşbakışı bakabilme imkânıdır. Handikap ise, fazla gürültüye yol açan
bazı konuların gözlerde büyütülmesi ve bütün memleketin onlarla uğ-
raştığı intibanın kolaylıkla uyanmasıdır. AKİS, ilk çıktığı günden bu
yana, başkent dışında yaşayan ve kendi dünyalarını âlemin esası sayan
çevrelere hâdiselere daha kuşbakışı bakabilme imkânı sağlamış, buna
mukabil başkente memleketin başka meselelerini hatırlatmaya çalışmış-
tır.

Şimdi, toplumumuz için hayatî iktisadî ve sosyal meselelerle karşı-
karşıya bulunuyoruz. Kuvvetli cereyanlar bazen anafolar yaratıyor ve
aşırı uçlar birbirine karşılıyor. Bu mecmua, 1954'te başlayan ve 1960'da
mukadder neticesine varan bir politika tutumu karşısında vaziyet, aldı-
ğı zaman bir yandan umumi efkâra istikamet verme görevini cesaretle
yerine getirmeye çalışmış, ama diğer yandan da sorumluluk mevkiin-
de bulunanları samimiyetle ikaz etmiştir. Bu hafta iç sayfalarımızda
yayınladığımız bir mektup, bütün o yılları bir sinema şeridi gibi göz-
lerimizin önünden geçirdi. Gerçekten, AKİS'in bir bütün teşkil eden o
yayınları bir araya getirildiği takdirde Demokrasi Tarihimizin en alâka
çekici altı yılının panoraması çizilmiş olacaktır. Siyasi bakımdan bir is-
tikrara kavuşmuş olduğumuz ve meselelerimizin dış kabuğunu halletmiş
gördüğümüz şu sırada o kabuğun altında yatan konular bütün önem-
leriyle ortaya çıkmıştır. Onlara karşı tutumumuz ve bulacağımız hal
çaresi yakın istikbalimize renk verecek, uzak istikbalimizin ise işaret-
çisi olacaktır.

O yüzdendir ki bu haftadan itibaren her hafta, AKİS okuyucuları,
son derece alaka ile takip edecekleri bir İKTİSADİ ve MALİ SAHADADA
kısmını mecmualarında bulacaklardır. Bunun yanında bir SOSYAL HA-
YAT kısmı zaman zaman yer alacak ve her iki kısımda toplumumuzun
o hayatî meseleleri, iktisadî ve sosyal konular sadece fikir bakımından
değil, ama, gerçek vakia olarak aksettirilecektir. İş adamlarımız, tüc-
car, sanayici, esnaf ve işçi toplu hareketlerinin bugün için birinci plân-
daki unsurlarıdır. AKİS, onlar ile Hükümet çevreleri arasında en selâ-
hiyetti, en tesirli irtibatı sağlayacaklar. Başkentten en yetkili çevrele-
rine hakim olan havaı bu suretle o unsurlar Öğrenecekleri gibi, onla-
rın gerçek fikir, temayül, endişe ve arzuları da başkentte duyulacak, bi-
linecektir. Ancak, objektif esaslar dairesinde yürütülecek bu gayretle-
rin yanında, AKİS kendi görüşlerini söyleyecek, hâdiselere, tıpkı 1954-
60 arasında olduğuna gibi istikamet vermeye çalışacak, gerekirse en kuv-
vetli tarzda mücadele edecek, kurulmasını can-ı gönülden arzuladığımız
Türkiyenin bir an önce gerçekleşmesi için elinden gelen herşeyi yapacak-
tır.

Bu bakımdan AKİS, şimdi yeni bir safhaya girmektedir. AKİS'in bir
yandan senelerdir bütün politika âleminde adeta "Okunması Farz Mec-
mua" olma vasfı -çok haftalar- Çankaya AKİS'i, matbaaya hususi otomo-
bil göndermek suretiyle, piyasaya çıkmasını dahi beklemeksizin temin et-
miştir; Menderesin, İspatçılara "Sizi AKİS idare ediyor!" diye haykırma-
sı ve zaman ortaya çıkardığı, bazı yerleri kırmızı kalemle çizili
AKİS'leri hatırlardadır; İsmet İnönü AKİS'in yayınına daima yakın alâ-
ka göstermiştir; bugün Kayseride AKİS, en ziyade dikkatle izlenen mec-
muadır; AKİS'e Amerika ve Rusya Dışişleri Bakanlıkları abonedir ve
uçak parası ödenmek suretiyle yapılmış bu abonelerin mecmuaları her
hafta ilk uçakla gönderilmektedir; AKİS'i takip etmeyen, hiç olmazsa
kendisinden bahsedip bahsetmediğini, bahsettiyse nasıl bahsettiğini me-
rak etmeyen politikacı yoktur; hemen her askeri birlikte AKİSİ belki
de çıktığı günden beri her hafta okuyan asgari biri mutlaka bulunmak-
tadır-, diğer taraftan memleket umumî efkârım teşkil eden, katta ya-
pan aydın çevredeki yaygın tesiri bu yeni devrede bize güven veren un-
surlardır. Bu haftadan itibaren, İKTİSADİ ve MALİ SAHADADA kısmı-
mızla SOSYAL HAYAT kısmımızı önemle dikkat nazarınıza sunarız.

Saygılarımızla

AKİS

YURTTA OLUP BİTENLER

Millet

Şimdi, tatbikat

Milletlerin hayatında, suni havala---, tesir bakımından tabii havalara nazaran hiç bir farkı olmadığı anlaşılıyor. Suni bir bahar havası tıpkı tabiisi gibi yürekleri ısıtıyor. Suni kuzey rüzgarları, tabiileri derecesinde ilikleri üsütüyor. Fark şu: Suni hava, bir üflemede dağılıyor. Tabiisi, topla tüfikle bertaraf edilmiyor,

Gerimizde kalan devirde, suni iyi havalar eksik olmamıştır. "Bahar Havası" tâbiri, o günlerin yâdigârıdır. ümitler ve iyimser duygular zaman zaman belirmiştir. Fakat belirli bir bekleme devresinden sonra, tatbikatta hiç bir şey yapılmadığından, bunun bir basit taktik ve oyalama olduğu anlaşıldığından rüzgârlar eskisinden 4e şiddetli şekilde esmiştir ve nihayet her şeyi yel üfürüp su götürmüştür. Meşhur "Londra Uçak Kazası"ndan sonraki durum, bunun tipik bir misalidir. İstifade edilmeyen o Bahar Havam, denilebilir ki D. P. kuğusunun son şarkısı olmuştur. Dar bir görüş, basit ve İptidai hisler, küçük çaptaki "Büyük Adam"ların kompleksi fırsatı heba etmiştir re sular, kendi istikametlerinde çık gibi büyüye büyüye bütün mânileri devirmiştir. İsmet İnönü, Muhalefet lideri olarak bu tecrübenin içinde yaşamıştır, o tecrübeye rol oynamıştır.

15 Ekim seçimlerinden itibaren Türkiyede esen hava, bitirdiğimiz haftanın sonunda değişmiş bulunuyordu. Başbakanın İstanbul seyahati, en karamsar olanların nazarında dahi bir zaferdir. İsmet İnönü bir defa daha, kuvvetli şahsiyeti ve basiretli davranışları, realist tutumu, sözleriyle barometrenin ibresini bir istikametten alıp öteki istikamete götürmüştür. Memleketin bütün kuvvetlen şu anda, büyülenmiş gibi Başbakanın tesiri altındadır. Bilhassa Silâhlı Kuvvetler ve İş Âlemi, tam desteklerini İsmet İnönünün emrine vermişlerdir. Tatbikat, nihai neticenin miyârı olacaktır.

Bu tatbikat iki sahada kendini belli ettiği takdirde, uzun süredir lâfi edilen ve her cephedeki iyi niyetliler tarafından samimiyetle arzulan huzur ilk adımlarını toplumumu-



Başbakan İsmet İnönü

Söz bir Allah bir!

za atacaktır. Bu iki sahadan birincisi vs önemlisi piyasadır. İsmet İnönü, İstanbuldaki açık yürekli konuşmasında "olur" dediği talapleri -olmayacak olanlara karşı da, aynı açık yüreklilikle "olmaz" demekten kaçınmamıştır- fiiliyat sahasına süratle koyduğu, koydurttuğu takdirde memleket bir anda ferahlayacaktır. İş hayatının canlanması, bir çok huzursuzluğu kendiliğinden kaldıracak, millet, memleket için faydalı sahalar üzerine eğilecektir. Devlet yatırımlarına öyle bir ortam içinde girişilmesi, özel sektörü kısa zamanda hareke-

te geçirecektir. Hareket, bereketi getirecektir.

İkinci saha, insanlık ve şefkat duygularının ilk meyvalarını bekleyen sahadır, ölçüsü iyi tâyin edilecek davranışlar, böyle bir hava içinde endişe verecek ve esaslı mahfuz tutan tepkiler yaratmayacaktır. Hırsızlık ve suiistimallerle alâkalı dosyaların dışında kalan, memurlara bir takım emirleri yerine getirdiklerinden dolayı günâh yükleyen ve bu yüzden, çıkarılan affa şümulüne sokulmamış suçlardan dolayı devam eden takibatın bir küçük tadille o affın şümulüne

Haftanın içinden

Şu, Servet Beyannameleri!

Metin TOKER

Özel sektöre hayat hakkı tanınan memleketlerde, -siz isterseniz buna, kapitalist memleketler de diyebilirsiniz, varlıklı zümrelerin kendi çıkarlarıyla ilgili meselelerde bol miktarda Sahibinin Sesi buldukları, hatta Hükümeti ele geçirdikleri ithamı yaygın bir düşüncedir. Doğrusu istenilirse, bunun tamamen asılsız olduğunu söylemek imkanı yoktur. Paranın pek çok şeye kadir olduğu hiç kümenin meçhulü değildir ve Demokrasilerin o çeşit bir zaafı bulunduğu gerçektir. Ama başka bir gerçek, umumi efkârı uyanmış ülkelerde bu çeşit kuvvetlerin karşısına başka çeşit kuvvetlerin dikildiği ve bunların dengeyi sağladıklarıdır. Her mübağa mutlaka bir tepki yapar. XIX. Asır kapitalizminin bu yüzden dejenere olduğu, sonra da battığı gözönünde tutulursa XX. Asırda daha akıllıca, daha dikkatli ve basiretli davranma lüzumu kendiliğinden ortaya çıkar. Bugün için Türk toplumundaki kuvvetli ve tesirli cereyan, batı ülkelerinde olduğu gibi Devletçiliği ve özel Teşebbüsü yanyana yaşatmak, bunların birini ötekiyle taarnlamak, her birinin zehirine karşı diğerini panzehir diye kullanmak ve memleketin kuvvet kaynaklarını böylece tam seferber hale sokabilmektir. Başbakan İnönünün İstanbulda belirttiği gibi, meselâ kudretli İstanbul özel sa nayiinden memleket kalkınmasını mahrum bırakmak akıl kârı değildir. Ama özel Teşebbüs burnunun ucunu görmez ve Türkiyede bir başka cereyanın daha organize hale gelmekte olduğunu farketmezse, meşhur tabirle kendisini İnönünün bile kurtaramayacağını bilmelidir.

Özel sektörün bir anlayışsız kısmı, ortaya, hiç yoktan bir "Servet Beyannamesi Meselesi" çıkarmış bulunuyor. Dava, sadece Parlamentoda değil, hatta Hükümet içinde ve Basında taraftar da bulmuştur. Anti-Beyannameciler, işi büyültme konusunda muhakkak ki bir zafer kazanmışlardır. Ancak bunun bir Pyrrhus Zaferi olduğunu görmemek için kör olmak lâzımdır. Ben bir sosyalist olsaydım, Servet Beyannamesi aleyhtarları kampanyanın gelişmesi için dua ederdim, bir komünist olsaydım bunu el altından desteklerdim. Su anda pek az davranış, varlıklı zümrelere, Servet Beyannamesi konusunda bizzat kendi mensupları tarafından tahrik edilen düşmanlık derecesinde zarar vermektedir.

Hâdisenin bir eğlenceli tarafı vardır. Servet Beyannamesi aleyhinde pek çok şikâyet dinlemişimdir. Şikâyetçilerin istisnasız hepsi, lâfa şöyle başladılar: "Kardeşim şahsen benim bir itirazım yok!" Peki ama, şu şahsen bir itirazı olanı ele geçirebilsek.. Bunu geçiremeyeceğiz. Zira bu başlangıcın arkasında, başkalarına atfen yer alan itirazların hepsi bir kaşkarikonun, bir dala-verenin, bir gayrimeşru kazancı mubah göstermenin karaborsayı haklı olmasa bile makul bulan bir zihniyettin, nihayet vergi ödemeyi aptallık sayanların mevcudiyeti üzerine bina olunmaktadır. Efendim, İstanbulda Apostol korkmuş, servetini tam beyan etmemiş, bunu dışarıya kaçırması; Efendim, Anadolu'da toptancı Abdül-gaffar ne oluyordu demiş, parasını küpe saklamış, şimdi çıkaramıyormuş. Efendim, sermaye ürkek olduğu için böyle sıkı kayıtlardan hazzetmemiş. Efendim, her an kontrol altında bulunduğunu bilmek serbest sektörü tedirgin edermiş. Efendim, bu yüzden saklanan yüz milyonları piyasaya dökmek için sistemden vazgeçmek lâ-

zımmış. Bunlar aslında hep, Servet Beyannamesinin kalkmasını değil, kalmasını gerektiren sebeplerdir. Zira fütursuzca istenen, Hükümetin namussuzluğa, ahlaksızlığa, memleket menfaati üstünde tutulan şahsi menfaate resmen prim vermesinden ibarettir. Eğer Servet Beyannamesinin kalkması için bunların dışında bir sebebe sahip olan varsa, ne olur bildirsin!

Servet Beyannamesi nedir? Vergi kaçakçılığına karşı, ciddi bir baraj! Adam servetini başta beyan edecek. Bunu her sene tekrarlayacak. Bir belirli süreden sonra, beyannamelerin açılmasına başlanacak. Adamın serveti, 1961 Beyannamesine göre 1 milyon Ura 1962 Beyannamesinde, satın aldığı 5 milyon liralık bir gayrimenkul var. Halbuki, arada 2 milyon liralık bir gelirin vergisini ödemiş. Maliye yakasına yapışacak ve "Ahhap, bu 5 milyonluk fark ne?" diyecek. İstenmeyen, işte bu sual.

Servet Beyannamesi konar konmaz, vergi kaçakçılığı şıp diye ortadan mı kalkacak? Ne münasebet! Böyle sihirli bir tedbir, şimdiye kadar bulunmuş değil. Erbabı, ona karşı da çare düşünecek, bulacak. Üstelik bu, pek zor da sayılmaz.. Ama işte, usul, kötü niyet sahibini biraz daha uğraşmaya mecbur edecek. Aslında, bütün polis tedbirlerinin gayesi bundan ibaret değil midir? Her tedbire karşı çare, her çareye karşı tedbir. Formül budur.

Şimdi, Servet Beyannamesi aleyhtarları Hükümetin karşısına bir şantajla çıkmaktadırlar: Eğer bu kalkmazsa, piyasayı açmayacaklardır.. Akhevellerle gülmek lâzımdır. Bir defa, saklandığı ileri sürülen o 500 milyon, 800 milyon nereden bulunmuştu? Beyannameler geçen yum Martında verilmiştir, ama Ocak durumuna göstermektedir. O tarihlerde piyasada öyle ahım şahım likidite yoktu. Arada, bankalardan bu miktarda para da çekilmemiştir. Peki, bir büyük ticaret hareketi görülmüş, büyük kârlar sağlanmış ta onlar mı saklanmıştır? Konjonktür böyle bir durum göstermemektedir. O halde, menkul ve gayrimenkul kıymetler piyasası mı canlanmış, bunlar mı nakide çevrilmiştir? Öyle bir şey de yoktur. Demek ki, bir para beyan edilmediyse bu zaten kaçırılmış meblağdır. Gürülüyor, Servet Beyannamesinin piyasadan çektiği ileri sürülen milyonlar, daha ziyade ilerde kazanılacağı hesap edilen ve bu çeşit bir 'kontrolden âzade tutulmak istenilen milyonlardır.

İyi ama, iş hayatı canlandığında ve cessus, dürüst, namuslu ticaret, sanayi erbabı kazanç sağlamaya başladığında ötekiler çekingenliklerini ne kadar devam ettirebileceklerdir? İş hayatı ise, her şey gösteriyor ki bugünlerde açılmak üzeredir. Mesele, güven meselesidir. Hükümetin iş adamına güven vermesi, iktisadî istikrarı sağlaması, bir fena tatbikat varsa onu islah etmesi, bir ihtilâl sonrasının yüreklerde uyandırması tabii endişe ve ürkekliliğin neticesi hataların düzeltilmesi, herkese bu hataları telâfi imkânının sağlanması.. Başımızın üstünde yeri var. Ama bir servet düşmanlığı, haklı haksız, dışlerini gösterirken ve bir zümre yayılım ateşi altında tutulurken her iki cereyana karşı en tesirli panzehirin bu zehirden ölecek olanlar tarafından reddedilmesi, ne yalan söylemeli biz sade vatandaşların anladığımız bir şey değildir.

YURTTA OLUP BİTENLER

sokulmas ferahlığı arttıracaktır, bunun: gibi, cezaları günahkârların şahıslarına münhasır kılmak ve ailelerini perişanlıktan kurtarmak, bir emekliliğe hak kazanmış olanlara bu haklarını bağışlamak kıyamet koparmayacak, koparmaması gereken bir başlangıçtır.

Ah, şirretler bu fırsatı, savunur gördükleri ve aslında kötülüklerin en büyüğünü yaptıkları kimselere zehir etmeseler! Zira, onların şefkat değil, bezirgan duygularıyla dolu oldukları her satırlarından, her sözlerinden öylesine açık şekilde anlaşılıyor ki..

Başbakanlık

İlk aşk

Birinci Ordunun mert yapılı komutanı Cemal Tural, esas vaziyete geçip selam alarak tok, fakat son derece sıcak, samimi ve iman dolu bir sesle:

"— Başbakanım, Birinci Ordu en yüksek komutanından en küçük mensubuna kadar emrinizdedir. Arzedirim" dedi.

İsmet İnönünün üzerinde siyah

renk, kruvaze bir elbise vardı, ince, diri ve canlı görünüyordu Ancak meslekten askerlerin becerebildiği şekilde, iki avucunu pantolonunun iki yanına yapıştırmıştı. Tekmil alan bir komutana benziyordu. Vücudu dimdikti. Başını askerce eğdi.

"— Teşekkür ederim, komutanım" diye cevap verdi.

Başbakan ve komutan el sıkıştılar, Cemal Tural tekrar selam aldı ve İsmet İnönünün Taşlıktaki evinden ayrıldı. Hâdis, bitirdiğimiz haftanın ortasındaki çarşamba günü, öğleden sonra, saatin 16'yı bulmuş olduğu bir sırada cereyan etti. O gün Başbakan, yıllar yılı sonra ilk askına rastlamış bir eski sevdalının heyecanlı, hatıralar dolu, bazen gözleri yaşartacak kadar dokunaklı anlarını yaşadı. Sabahleyin Deniz Kuvvetlerini ziyaret etti. Daha sonra, İstanbulun meşhur 66. Tümenini gezdi, öğle vakti Harp Akademisine gidip orada kurmay subaylarla konuştu, izahat aldı, beraber yemek yedi ve onlara hitaben bir konuşma yaptı. E-ve yorgun, ama mesut döndüğünde manen fethedilmiş olan sâdece Silâhlı Kuvvetler değildi. Birlikler arası

na yıllardan beri girmemiş olan İnönü de ilk ocağının, asker ocağının büyü- sü içindeydi. Nitekim Ankaraya döndüğünde, pazartesi günü Harp Okuluna yemeğe gitme kararı verdi.

Bitirdiğimiz haftanın başında İsmet İnönü İstanbulu Haydarpaşada ayak bastığında kendisini son derece yüklü bir programın beklediğini biliyordu. Bu program sonradan daha da ağırlattı. Zira, unutulmuş olan bir kaç ziyaret eklendi, bazı hususi temaslar için vakit ayırma zarureti ortaya çıktı. Buna rağmen beş gün sonra, perşembe akşamı İnönü Haydarpaşadan, bu sefer İstanbulu terketmek üzere trene binerken memnun ve bahtiyardı. Onunla birlikte herkes memnun ve bahtiyar görünüyordu. Zira İstanbul seyahati, kelimenin tam manasıyla bir başarı oldu.

Kırılan Çember

İsmet İnönü, İstanbulu gelmek suretiyle başkentin gerçek havasını Boğaziçi kıyılarına getirdi. Türkiye'nin bu en büyük ve en önemli şehri, bu suretle politika bakımından durumun ne olduğunu bizzat Başbakanın ağzından öğrenmek fırsatını bul-



Başbakan İnönü İstanbul askeri birlikleriteftiş"ediyor
"İyi kumandanlar kül yutmaz!"

du. Onun, gittiği her yerde nasıl candan ve tezahüratla, sevgiyle karşılandığını görmek, bilhassa herkese nasıl güven ve saygı telkin ettiğini hissetmek İstanbul gergin tansiyonunu bir anda düzeltti, Adeta-spor sayfa-larının tabiriyle- moral takviyesi yerine geçti.

Başbakan, kalabalıkla İlk temasını Haydarpaşada yaptı. Bir karşılaşma tertiplenmemesi için Başbakanlığın kibar ve vazifeshinas, genç ama çok olgun Özel Kalem Müdürü Necdet Calpın Ankarada, telefon başında bütün bir gün uğraşmış bulunmasına rağmen İnönünün treni gara girerken peron doluydu, Halk, daha Başbakan pencerede görününce tezahürata başladı. Resmi karşılayıcılar arasında Koalisyonun İki kanadının, temsilcileri, A.P. ve C.H.P. heyetleri vardı. C.H.P. ilere il başkanı Ali Son toriğin başkanlık etmesine rağmen A.P. ilerin başında başkan Mümtaz Tarhanın değil de, dirayetli ikinci başkan Necati Arıbaşın bulunması latifelere yol açtı. Vapurda C. H. P. li idare kurulu üyeleriyle birlikte oturmayı tercih eden babacan Arıbaş garda, Tarhanla alâkalı bir çok latifeyi cevaplandırmak zorunda kaldı. En sonunda da "Canım, Ur mazereti var, onun için gelemedi" dedi. Salih Nuri Tüzel takılınca, gülerek "Adamın özel bir mazeret var, birader" diye gevrek kahkahalarından birini attı. Koalisyonun iki kanadının İstanbul teşkilâtı arasındaki bu tatlı hava hiç kimsenin gözünden kaçmadı.

Garın önünde, İstanbulluların alakayla seyrettikleri bir küçük, siyah otomobil duruyordu. Bu, Başbakanın 0003 plâkalı meşhur Opel'iydi. Başbakanlığın yeni ve İsmet İnönünün muhalefet yıllarındaki vefakâr, eski taksi şoförü Halil efendi herkesin merak ettiği makam arabasını kara yolundan -ve sâdece elli liralık benzin yakarak- İstanbula getirmişti. Şatafatlı devrin lüks Cadillac'larına alışık olanlar, üstelik karbüratör ayarı da bozuk olan minik Opel'e güldüler ama, halk arabayı benimsedi ve yollarda hep sempatik gözlerle takip etti. İnönü, arabasına İstanbul Valisini aldı ve karşılayıcılarına garın merdivenleri üzerinde veda ederek karşıya, oğlunun Taşıktaki evine geçti.

O gün öğleden sonra, İstanbulda bulunan Genel Kurmay Başkam Orgeneral Sunay Başbakanı ziyaret etti ve kendisine, bir kaç gündür ordu birlikleriyle, komutan ve subaylarla yapmakta olduğu temaslara hakkında bilgi verdi. Buna mukabil İnönü de, başkente alt son haberleri Türk Silahlı Kuvvetlerin başına bildirdi. Ha-



Başbakan İnönü gazetecilerle konuşuyor

Cevapsız sual kalmadı

berler, İki tarafı da memnun etti. Nitekim bir gün sonra Sunay İzmirde, Ordunun formda olduğunu ve oturmuş bulunduğunu beyan etti. Bu, gerçeğin ta kendisiydi.

Ertesi gün, politika adamlarını başkentte mutlaka saran çemberi kırmak üzere Başbakan resmî ve hususî temaslara başladı. Çok kimseyle konuştu, çok kimsenin görüşünü öğrendi, hâdiselerin başkaları tarafından tefsir tarzına dikkat etti» kendi fikirlerini ve niyetlerini anlattı, vatandaş tabakalarının nabzını yoklamaya gayret sarfetti, tabii cereyanlar kadar suni cereyanların da önem derecesini ölçtü, topluma bir teşhis koydu.

Dört dev

İsmet İnönü, programına, dört dev almıştı. Üniversiteye gitti ve talebelerin nasıl bir ruh haleti içinde olduğunu gözleriyle gördü. Karşılaştığı heyecan kendisini memnun bıraktı. Zira genç nesil, hâlâ, büyük emanetlerin sarsılmaz bekçisiydi. Başta iki Rektör, Onar ve Narter, tedris heyetleri üyeleri Başbakana büyük alâka gösterdiler. İnönü aynı anlayışı Basından da gördü. Basını bir bütün telakki ettiğinin şaşmaz delili olarak, kapalı sohbet toplantısına her meşrepten gazetenin temsilcisini çağırdı, aralarında hiç bir fark gözletmedi. Gelmeyenler, mesleğin dışında

ki bir Başbakanın gösterdiği toleransı kendi meslekdaşlarına karşı gösteremeyen meslek içi bir kaç davetliden ibaret kaldı. Ama bu sohbet toplantısı ve perşembe akşamı yaptığı açık basın toplantısı İsmet İnönüyü bir kararında takviye etti. Başbakan bu kararım açık açık söyledi: "Basından çok şikâyet var. Şikâyetçi olanların başı, Basının ta kendisi. Benden tedbir isteyenler oluyor. Hiç bir tedbir getirilemeyecektir. Basın, bu kendi iç meselesini bizzat halletmek durumundadır. İtibarı ve nüfuzu, bununla alâkalıdır. Siz gazeteciler, buna mutlaka bir Çâre bulacaksınız.. "İsmet İnönünün bunu söylediği binanın kapısında bir ibare bulunuyordu: Atatürkün, basın hürriyetinin suiistimaline karşı en iyi çârenin gene basın hürriyeti olduğunu bildiren sözleri..

Fakat İnönü, ani zevkli anları asker ocağında geçirdi.

"Komutanlar, başka oluyor!"

Başbakanın askerlik hatıraları ilk olarak, Kasımpaşada Kuzey Saha Deniz Komutanlığını ziyareti sırasında tazelandı. Hükümet Başkanı burada Tuğamiral Bahaddin Özgür tarafından karşılandı, tören kıtasını teftiş etti, denizcilerle tanıştı. Oradan, Topkapı Maltepesindeki 66. Tümeni ziyaret etti. Burada cereyan eden iki hâdise, istisnasız bütün su-

Kim bahsediyor, Ölmüşlerden?



Necip Fazıl Kısakürek

Şu satırları okuyunuz, bunların süpermürşite ait olduğunu biliniz, sonra da geliniz, kendinizi tutup gülmeyiniz: "Hava açıldı ve ortalıkta tek kuş yoktu. Tam da Adnan beyin can verdiği anda, darağacının üstünde, küçücük, binlerce, binlerce, sayısız kuş peydahlandı.." Gücünüz yetiyorsa devam ediniz; "Bu arada Adnan Menderesin naşı indirilip ayakları yere değer değmez gene çekiliyor ve bu hareket bir kaç defa tekrarlanıyor. Bunun üzerine sarf edilen bir söz vardır ki, onu, istikbalin tarihçisine bırakıp susmayı ve bugünün nezaket şartları dışında tutmayı tercih ediyoruz."

Ama bu satırları gülmeden de okuyanların, ciddiye alanların ve infiale doğrulanların varlığından haberiniz var mı? Süpermürşit devam ediyor: "Fildişi gibi sapsarı, fakat berrak ve tertemiz, nur yumağı halinde bir vücut.. Güzel, namütenahi güzel bir yüz.. Kendinden yumulu gözler, kapalı dudaklar; ve ufuksuz, sonsuz bir tebessüm.. Menderes gülüyor. Yalnız boynunda, simsiyah bir halka geçirilmiş gibi bosmor ip izi.."

Ya, bunları yazanın, hayatında bir tek efendi tanıdığını, onun da "Morlar.. Morlar.." dediği binlik banknotlardan ibaret olduğunu bilmezseniz? Bu satırları da, gene aynı efendiye yaranmak için yazdığından haberdar değilseniz? Fütursuzca mukaddesat bezirganlığı yapan bu bedbahtın, şimdi aynı hesapla his istismarcılığına girişmiş olduğu meçhulltüznüze?

İşte, alın size bir karışıklık!

Bir yanda, bu tamamilde uydurma levhalarını pek âlâ tesiri altında kalabilecek ve hâdisenin hangi sebebin neticesi olduğunu unutacak kütüphaneler, öte yanda, bir ihtilâlin üzerinden iki yıl bile geçmeden böyle, soytarınlıklara cüret edilmesi karşısında baştan ayağa sinir kesilecek, üstelik elinde kuvvet tutan başka kütüphaneler. Bunlardan ikincisinin bir gün tepesi atar da yumruğunu, olanca gücüyle soytarınlığın yüzüne yapıştırırsa, yahut en azından, eski defterleri karıştırmaya başlarsa, lütfen söyleyiniz, kabahat ölümlerinde mi olur, öldürmede mi?

Hayır; insaf ile düşünmek zorundayız. Artık hayatta olmayan bir kimsenin arkasından söylemenin, bizim âdetlerimiz arasında yeri yoktur. Amenna. Ama, artık hayatta olmayan bir kimsenin bu muafiyetinden faydalanılarak böyle bir edebiyatın toplumu karıştırmasına göz yummak ve susmak, hep susmak, hatta gerçekleri bile söylememek bizim âdetlerimiz arasında mıdır? Olsa bile, buna ne kadar riayet olunabilir? Bir gün gelir ve hançereler bütün kuvvetiyle hakikati haykırır ve verir.

Bir adamla, kudretinin şahikasında bulunduğu ve etrafına dehşet saldırdığı devirde pervasızca mücadele etmiş olanlar onun ölüsüne söğmeğe tenezzül etmezler. Ama bir takım bezirganlar, sadece kirli "Morlar" uğruna onu efsaneleştirmeye kalktılar mı, kendilerine evvelâ dur denir, Sonra da hak ettikleri ders mutlaka verilir. Bu arada, eğer artık hayatla olmayanların üzerine çamur sıçramış bulunursa, eğer onlar affedilmez günahlarıyla yeniden vicdan muhasebelerinde canlandırılmışlarsa bunun kabahatini toplumu bir takım bulaşıcı hastalıklardan koruma görevi yüklenenlerde değil, o hastalıkların iğrenç mikroplarında aramak lâzımdır.

bayların yüreğinde derin izler bıraktı. Kışlanın kapısında, Tümenin cerbezeli komutanı Tuğgeneral Faruk Güventürk tarafından sıcak bir şekilde karşılanan İnönü başında bandosu bulunan tören kıtasını sıkı bir teftiştten geçirdi. Subayları, eski komutanı dikkatle süzüyorlardı. İnönü, adeti veçhile askeri "Merhaba asker" diye değil, "Günaydın asker" diye selamladı ve coşkunun bir sağolla karşılandı. Sonradan bu tâbirin yeni olup olmadığı kendisine sorulduğunda İnönü bir kahkaha attı: "Ben askeri hep böyle selamlamışım."

Başbakan, evvelâ ön sırayı gözden geçirdi. Sonra, komutanlara muzip bir göz atarak arkaya geçti ve profesyonel askerler gibi arka sırayı, bir güzel inceledi. Ama kıta, bu kadarla kurtulmadı. İnönü yandan, sıraların hizasına da baktı, sonra memnun olmuş bir tavırla Güventürkün odasına girdi. Bu sırada, Devlet Bakanı Necmi Ökten Millî Savunma Bakanı İlhami Sancarın kulağına eğilmiş, "Sancar bak, Paşa tam bir kumandan olarak birliği teftiş ediyor" diye fısıldıyordu. Subaylar ise, memnun gülümsediler. Paşaları, askerliği unutmamıştı.

İnönü, Komutanın odasında subaylarla yaptığı ve tam 37 dakika süren toplantıdan sonra Opel'ine bindi ve Tümenin Ramideki 53. Piyade Alayına gitti. Kapıda, tören kıtası komutanı Başbakanı karşılayarak tekmil verdi. Ancak "Başbakanım" yerine "Başkumandanım" şeklindeki dil sürçmesini Alay komutanı hemen tashih etti. İnönü kıtayı teftiş ettik sonra Güventürke dönerek:

"— Ben bu birliği daha önce görmedim mi?" diye sordu.

Subaylar yeniden sevinçle doldular. Gerçekten, Tümenin tören kıtası birdi. Bunu, Başbakan toplantıda konuşurken Ramiye nakletmişlerdi. Ama, işte, bu Başbakanın gözünden kaçmamıştı. Bir subay, Amerikalıların meşhur marşındaki mısraı tekrarladı: "Eski askerler hiç ölmezler!"

İnönünün Akademiğe temasları da aynı heyecanlı hava içinde geçti. Genç kurmaylar, memnunluklarından uçuyorlardı. Yapılan toplantılar hakkında bir teki gazetecilere bilgi vermedi. Ağzlarında bir tâbir vardı: "Top secret = Çok mahrem". Mahremiyete riayet edildi.

Başbakanın bütün seyahatine hakim olan bu ılık havadır ki, (Bk. İKTİSADİ ve MALİ SAHADA) cuma sabahı İstanbul treni Ankara garına girdiğinde her partiden ve makamdan karşılayıcının yüzüne o tatlı tebessümü yaydı. Bekleyenler, gelenler kadar memnun görünüyorlardı.

Bir nokta: Bütün seyahat boyunca, bir tek Allanın kulu çıkıp da Başbakana aflı huzur şarkısı okuma-

AKİS, 5 ŞUBAT 1962

ya kalkışmadı. Anlaşıyor ki, profesyonel emperzaryolarca bir tertip yapılamadı mı. millet huzurun nerede olduğunu mükemmelen biliyor.

A.P.

Tehlikeli macera

Herşey, evvelki haftanın sonundaki soğuk bir pazar akşamı başladı ve büyüyen bir çığ gibi gelişti, umumî efkârı meşgul eden tek mesele halini aldı. O soğuk pazar akşamı Yenişehirin göbeğindeki, milletvekillerinin yemek yedikleri, istirahat ettikleri, daha çok oyun oynadıkları Anadolu Klübünün kapısından içeriye üç genç adam girdi. Bunlardan ikisi mahcup tavırlarla klübe üye olanlar kadeşlerini takip ettiler ve en köşe de bulur an bir masaya oturarak mezelerinin ismarlayıp, rakıların yudumlamaya koyuldular. Henüz vakit çok erken olduğu için Anadolu klübünün geniş yemek salonu pek tenha idi. Üç adamdan birincisi Diş tabibi Selâmi Kuşçulu diğerleri ise İller Bankası Genel Müdürü Selâhattin Babüroğlu ile bacanağı Saffan Mirdivanlıydı.

Babüroğlu ve arkadaşın kendi aralarında koyu bir sohbe dalmışlardı ki masalar yavaş yavaş dolmaya başladı. Anadolu klübünün müdavimleri sökün ediyorlardı. Babüroğluların tam karşısındaki masaya Avni Doğan ile Fuat Sirmen oturdular. Geride ise, A. P. li milletvekillerinin bulunduğu bir masa vardı. Masanın tam kenarında, A.P. Genel İdare Kurulu üyesi ve Zonguldak milletvekili Nuri Beşer yerleşmişti.

Saat 22ye yaklaştığı sıralarda, salon tekrar eski tenha haline döndü. Masalarda tek tük kalanlar müşterek sohbetlere dalmışlardı. Konu, daha ziyade politikaydı. Babüroğlu ve arkadaşlarının masasında da, aynı konu üzerinde koyu bir sohbet vardı. Babüroğlu eski bir asker olduğu için M. B.K. devriyle ilgili bazı isnatlara cevap vermek durumundaydı. İşte tam bu sırada, az ilerideki masalardan birinde bir aşına çehre farkedildi. Bu aşına çehre, Babüroğlunun bacanağının eski bir arkadaşıydı, adı Kemal Kaya idi ve A. P. nin Kars milletvekili bulunuyordu. İki eski arkadaş buluşunca sevindiler ve masallarının bir olmasını arzu ettiler. Kemal Kaya, Babüroğluların masasına davet edildi ve münakaşa kaldığı yerden devam etti. Tam bu sırada Kemal Kaya arkadaşına dönerek bir dostunu gösterdi ve:

"—Bak, Nuri Beşer!" dedi. Saffan Mirdivanlı bunu duyunca sıcak bir sesle:

"— İyi ki haber verdin. Kendisine Zonguldaktan birisini soracaktım" diyerek Beşeri 'masasına davet etti. A. P. li Beşer nevi şahsına kılhanbeyi ve tafralı haliyle, bir eli ceketinin cebinde masaya geldi, taktim edilmesini bekledi. Kemal Kaya bu vazifeyi ifa etti. Sıra Babüroğlu ile Beşerin tanışmasına gelince Genel Müdür yerinden son derece kibar bir tavırla kalktı:

"— Ben beyefendiyi çok iyi tanıyorum. Buyursunlar" diye izaz ve ikramda bulundu. Beşer hemen Babüroğlunun yanındaki maroken koltuğa çöktü. O da münakaşaya, sohbe katıldı. Ne var ki Beşer daima masadakilere yukardan bakıyor ve her haliyle "ben milletvekiliyim" liyordu. Beşerin masaya oturmasından takriben iki dakika sonra sohbetten sıkıldığı dikkati çekti. Bir defa, bol miktarda içki almıştı. Sonra, M. B. K. devrinden, İhtilâlden bahsedilmesi bu eski Demokrati pek memnun etmemişti. Birden, hiç münasebeti yokken, arkasına yaslandı ve sağ elini ileriye doğru uzatarak:

"— Siz onu bunu bırakın. Ben bir muvazzaf subay arıyorum. Arıyorum ki, karısını çoğuşunu çocuğunu....." diye konuşmaya başladı. Masadakilerin hiç birisi Beşerin sözleriyle, konuşulan konu arasında bir münasebet göremediler. Ortalıkta buz gibi bir hava esti. Herkes evvelâ Beşerin yüzüne, sonra da birbirine baktı.

Bu sırada İller Bankasının genç ve eski bir ordu mensubu bulunan Genel Müdürü asabını yenmeğe çalışıyor, koltuğunda son derece rahatsız bir şekilde Beşerin susmasını bek-



Selahattin Babüroğlu
Bir vur, bir ah dinle

liyordu. Beşerin yeni bir atağı, bardağı taşırın damla oldu. Nuri Beşer aynı laubali haliyle:

"— Biz bir cemiyet kurduk. Subay karılarını benzetiyoruz" şeklinde konuştu. Sonra:

"— Yüzer lira verin de, sizi de cemiyete dahil edelim" diye yılışık yılışık ilâve etti. Sözüm ona bu bir şakaydı. Babüroğlunun sabrı iyiden iyiyeye taşmıştı. Beşerden gelen son bir lâf Babüroğlunu yerinden fırlattı Sınırlılığı yüzünden belli olan genç Genel Müdüre Beşer:

"— Ne o beyefendi, canımız mı sıkıldı?" diye sorunca Babüroğlu birden Beşerin gırtlığına yapıştı ve önce:

"— Yok, hayr...." diye kekeledi. Sonra da:

"— İşte, ben bir muvazzaf subayım, haydi git benim karımı becer, gücün yetiyorsa" diye kükrediyordu. Sonra evvelâ sağ, sonra da tuttuğu gırtlığı bırakarak sol yumruğu ile Beşerin elmacık kemikleri çıkık suratını oksadı. Beşer neye uğradığını şaşırmış ve doğrusu istenirse, adamakıllı korkmuştu. Fakat Babüroğlu devam ediyordu:

"— Yahu milletvekiliymiş, subay karısı benzetecekmış. Şuna bakın!" Daha sonra da, asabına hakim olmayan Babüroğlu asabi göz yaşları içinde bağırdı:

"— Ben seni, ben seni..."

Masadakiler mühadale ettiler ve Beşeri yemek salonundan uzaklaştıran Babüroğlunu da teskine çalıştılar. Bu arada birkaç yumruk da Babüroğlunun bacanağına İsbet etti. Beşer ortada" kaybolmuştu ki, ilerdeki masaların birinde oturan Adana A. P. senatörü Garip Aşar oturduğu yerden bağırdı:

"— Ne oluyor?" Bunun üzerine Babüroğlu Aşarın masasına gitti ve aynı asabi şekilde durumu izah ederek:

"— Bu adam hem milletvekili, hem de subay karılarına küfrediyor" dedi. Teskin edilmek istenen Babüroğlu bir türlü asabına hakim olamıyor ve:

"— Ben hiç bir yere gitmem! Şimdi, Genel Kurmay Başkanma gideceğim" diyordu. Vaziyetin vehametini gören arkadaşları genç Genel Müdürü dışarıya güçlükle çıkardılar. Dışarda bekleyen otomobile bindirdiler. Otomobilin içinde Diş tabibi olan Selâmi Kuşçulu Selâhattin Babüroğluya:

"— Tahrik için söylemiyorum ama, ellerin var olsun" dedi.

Üzgülün adam Otomobilin içinde âsâbı düzelen Babüroğlu, çok üzülmişti. Bunu anlatan arkadaşları:

Bir Devrin Dramı

Şu anda, günün en şöhretli adamı Nuri Beşer. Ama şöhreti, zemzem kuyusuna kirleneninki çeşinden bir şöhret. Başka cinsten bir kuyuya taş attı, şimdi kırk akıllı çıkarıyor.

Zonguldağın garip milletvekiline kızmak mı lazımdır, acımak mı, belli değildir. Yaptığı hareketin yapılacak hareket, söylediği sözün söylenecek söz olmadığı öylesine açık şekilde ortadadır ki bunu sarhoşlukla dahi izah mmkâm yoktur. İşe mutlaka politika karıştırmak isteyenler diyeceklerdir ki: "Adam, içindeki kini kustu!" Ne kini? İhtilâlden önce Menderese, İhtilâlden sonra Gürsele aynı mealde telgraf- lar çeken Nuri Beşerin kini ne olacak? Rüzgâra göre yelken açan bir teknenin bile, bu tip şahıslara nazaran daha fazla şahsiyeti, oturaklılığı, mânâsı vardır. Manasızlık! Evet, Nuri Beşer Hâdisesini ancak böyle anlatmak kabildir.

Bu aslında, bir adamın değil, bir devrin dramıdır. Bir adam ki, ne çapı, ne bilgisi, ne görgüsü, ne tecrübesi itibarıyla iki metelik etmesine imkân yoktur. Bir ihtilâl oluyor. İhtilâl toplumu öylesine karıştırıyor, öyle bir ortam yaratıyor ki Nuri Beşer millî iradenin temsilcisi

olarak Parlamente'ye geliyor. Sâdece parlamente'ye gelmekle kalsa.. Bir büyük partinin, bir iktidar partisinin Genel İdare Kurulu üyesidir! O partinin sevk ve idaresinde birinci derecede söz sahibidir, oy sahibidir. Herkes bilmektedir ki Nuri Beşer, eğer Bakanlıklarla taksiminde Çalışma Bakanlığı C. H. P. yerine A. P. ye düşseydi, bugün o kül türlü, halim selim, edepli ve genç yaşına rağmen ziyadesiyle olgun Bülent Ecevitin makamına Nuri Beşer yerleşmiş olacaktı. Böylece Türkiye'nin en önemli meselelerinden biri olan Çalışma Meselesi onun elleri arasında hal çâresi bekleyecekti. Bir ihtimal ki, sâlece tasavvuru bile insanın tüylerini ürpertmeye yetiyor da, artıyor bile.. Ama biliyor musunuz ki, Bakan olmayan. Beşer T. B. M. M. Çalışma Komisyonu Başkanı'dır.

Nuri Beşer, çapını ve konuşma âdabına vukufunu Meclis kürsüsüne çıkıp Fethi Çelikbaşla dalaştığın da göstermiştir. Meclis zabıtları o nisbette laubali bir konuşmayı belki de yıllardır görmemiştir. Sanki Meclis Meclis değildir de, bir mahalle kahvesidir. İngiltere Parlamentosunda her temsilci, meslekdaşından "filan yerin sayın temsilci-

si" diye bahseder. Öyle bahsettiği için de İngiliz Demokrasisi böyle işler. O kadarından vaz geçtik, ama Nuri Beşerinkine nazaran biraz daha fazla kalite, üzerine milletvekili, senatör hırkası giydirilecek kimselerden partilerince istenmemeli midir?

Evet, bu bir devrin dramıdır ve belki hiç bir şey, İhtilâllerin ne kadar ak olursa olsun toplumları karıştırdı derecesini bundan iyi gösteremez. A. P. bu mudur? İtiraf etmeli ki, henüz "Hayır" diyebilmek "Evet" deme derecesinde güçtür. Ama, bir gerçek var: A. P. bu kalmalıdır!

Nuri Beşer takbih ediliyor, aleyhinde tebliğler neşolmuyor, hisler harekete geçiyor, hatta siyaset hayatımızda ihtilâtlar beliriyor. Etraf karışıyor, tahrikler alabildiğine işliyor. Halbuki, Nuri Beşer bu! Yeni yerini nasıl hazmettirdi, istiyorsunuz? Hangi vasıflarıyla? Hâdisenin, üzerinde durulacak tek tarafı, bir Nuri Beşerin hepimizin gündelik hayatında oynadığı rolün azametinden ibarettir.

İnsan bazen "Acaba, bir kolektif deliliğin içinde mi bulunuyoruz?" diye düşünüp soğuk ter dökmekten kendini alamıyor.

"— Sen haklıydın ama, bos ver" dediler. A. P. milletvekili ve Beşerin yakın dostu Kemal Kaya ise:

"— Babüroğlu sen aldırma ve işi de büyütme. Onu ben yarın sana getirir, özür dilerim" diye konuşunca Babüroğlu hayli yumuşadı re:

"— Yarın olmaz. Bütün saatlarım dolu. Ama salı sabahı getir" diye mukabelede bulundu. O gece Babüroğlu ve arkadaşları bir başka pavyona giderek meseleyi unutmak istediler.

Fakat tiler Bankası Genel Müdürü bir türlü rahat edememişti. Türk ordusunun eski bir mensubu olması hasebiyle yapılan hakareti kabul edemiyordu. Üstelik, hakareti yapan bir milletvekiliydi. Babüroğlu salı günü Beşerin gelip özür dilemesini boşuna bekledi. Beşer gelmedi. Hadi seden kimsenin haberi olmadığını zanneden Babüroğlu bir müddet sonra yanıldığını anladı. Zira bir yakın dostu telefonla kendisine:

"— Sen Nuri Beşerle kavgaya etmissin. Beşer bunu klüpte masa masa dolaşarak anlatıyor." diye haber verdi. Durumun vahametinden ve yaratacağı tepkiden habersiz Beşer sadece dayak hadisesini söylüyor, başına

dünyayı yıkacak gevezelikleri ihtiyatsızca yapıyordu.

Babüroğlu evvelâ bir hukukçu arkadaşına danışarak hareketinin suç teşkil edip etmeyeceğini sordu. Bir milletvekilini yumruklamıştı. Ancak Babüroğlu için o tarafıyla uğraşır



Nort Beşer bir işçi kongresinde Hazımsızlığın tedavisi: Hacamat!

ken haber birden bir bomba gibi patladı ve başkentte yayıldı.

Beşer avı

Nuri Beşer adındaki A.P. li milletvekilinin Ordu mensuplarının eşlerini hedef tutan sözleri subaylar tarafından salı akşamı duyuldu ve büyük infialle karşılandı. Tepesi atan 60 kadar subay tabancalarını taktılar ve eşlerinin namusuna sözle tele olsa tecavüze yeltenen sarhoş cüretkâra haddini bildirmek üzere Ankaraya dağıldılar. Beşerin adresini bulmak hayli güç oldu. Fakat bir gazeteci olan eski bir Ordu mensubu, subaylara yardımda kusur etmedi ve Bellerin Ulucanlar Mahallesi'ndeki 70 numaralı apartmanın 7. dairesinde oturduğunu bildirdi. Subaylar Beşeri, evinde bulamadılar. Başına gelecekleri nihayet anlayan Beşer sırta kadem basmış ve Bahçelievlerde, Emek mahalesinde bulunan meçhul bir tostanun evine gizlenmişti. Arama tarama faaliyeti sabaha kadar devam etti. Sinirli subaylar evlerine uyunak üzere dönerlerken A.P. üst kalemisi de vaziyetten haberdar olmuş ve Beşerin peşine düşmüştü. A.P. idarecileri subaylardan daha becerikli çıktılar. Beşeri gizlendiği delikten buldular, ve sorguya çektiler. Beşer,

bütün olanları külliye İnkâr ediyor ve etrafa yayılan şekilde konuşmadığını ileri sürüyordu. Fakat bu A.P. Genel İdare Kurulu üyesinin lâfları, kendisini iyi tanıyan diğer arkadaşlarını pek tatmin etmemiş olmalı ki:

"— Peki, anlaşıldı" dediler ve Beşeri yolcu ettiler. Haber Gümüşpaşaya o gece iletildi. Eski bir asker olan A.P. lideri son derece sinirlendi. Beşerin, hemen Partiden ihraç edilmesini istedi. Aynı gün saat 7 de Beşer, Kara Kuvvetleri Kumandanı Muhittin Onur tarafından kabul edilecek dinlendi. Beşer Muhittin Onüre de, anlatılan şekilde sözler sarfetmediğini ağırlıklı bir ifade ile anlattı Kara Kuvvetleri Kumandanı da pek ortalıkta görülmemesini Beşere tenbih etti.

Aynı gün, -haftanın o salı günü- ha disenin diğer kahramanı Babüroğlu İçişleri Bakanlığında bir davet aldı. İçişleri Bakanlığında da paçaları tutuşmuş yana yakıla Babüroğluyu arıyordu. Halbuki daha evvel Babüroğlu Merkez Kumandanlığı tarafından davet edilmiş ve Merkez Kumandanı Albay Selçuk A takana hadise hakkında izahat vermişti. Son derece sinirli olan Merkez Kumandanı durumu üst kademelere nakletti ve üst kademelerden kendisine Beşeri emniyete alması teklif edilince:

"— Ben Beşerin evini emniyet altına alamam efendim. En iyisi, bu adam on onbeş gün için Ankaradan uzaklaşsın" şeklinde cevap verdi. Anlaşılan Ordu içindeki infial son haddini bulmuştu.

Babüroğlu daha sonra İçişleri Bakanı Topaloğlu tarafından kabul edildi. Babüroğlu Bakana vaziyeti anlattı ve işin dallanıp budaklanmasını istemediğini bildirdi. Kendisi şikâyetçi değildi. Ne var ki asıl şikâyetçi olan Türk Ordusunun subayları, davalarından vazgeçmiyorlardı.

Babüroğlu ikinci defa çarşamba günü İçişleri Bakanlığında davet edildi ve Emniyet Umum Müdürlüğünde ifadesi yazılı olarak tespit edildi. Emniyet Genel Müdürünün odasında alınan ifadede Ankara Valisi Nuri Teoman ve Emniyet Genel Müdürü İhsan Paşa ile İçişleri Bakanı Ahmet Topaloğlu da vardı. Babüroğlunun ifadesi hiç dışarıya sızmadan bir daktilo marifetiyle alındı. Bu sırada İçişleri Bakanı Babüroğluya bir teminat olmak üzere:

"— Sizin Bankadaki durumunuzun bozulacağına dair bir endişeniz olmasın", şeklinde konuşunca İller Bankasının genç Genel Müdürü Dek üzüldü ve:

"— Benim sandalyeden endişem yok" diye cevap verdi.

AKİS, 5 ŞUBAT 1962

Neden ölçüyü Kaçırırız?



Mehmet Ünal

Kayseridekiler suç işlemiş, suçlarının cezasını da görmüş kimseler. Muhakeme edildiler, hüküm giydiler, yatıyorlar. Kendilerini masum, mağdur, hatta kahraman sayanlar yok mudur? Olabilir. Bunların, hislerini içlerinde saklamak bir yana, hislerini dışa vurmalarına dahi hiç kimse karışmıyor. Hapishane kapılarında bir kaç yüz kişi toplanıp el çırpıyor, onlar da bunu "millet" sanıp kendilerini avutuyor, teselli buluyorlar. Bunlar kendilerinin, yakınlarının, taraftarlarının bileceği iş. Getireceği faydayı da, zararı da bizzat takdir etmekle mükelleftirler. Bir hapishane ne kadar rahat olabilirse o kadar rahat bir hapishanede, bir mahkûm ne kadar iyi şartlar altında tutulabilirse o kadar iyi şartlar altında kaderleriyle başbaşalar.

Ama, bir gerçek var. Bu memlekette hiç kimsenin kudreti, onların resmî statüsünü değiştirmeye yetmez. Bu statü üzerinde ne bir ucundan, ne ötekenden oyunlara girilmez. Suçlulukları suçsuzluk haline getirilemez, hiç bir şey yapmış olmasalar bir ihtilâle yol açmış buldukları unutulamaz, o ihtilâlin tasarrufları insanlık ve şefkat duygularının dışında faktörlerle tâdil edilemez. Nitekim, bir süredir zorlamalar devam ediyor, her zorlama insanlık ve şefkat duygularının harekete geçmesini biraz daha geriye atıyor.

Tamam mı?

Şimdi, umumî efkâr bir noktada yumuşak halde. Suç işlemişler, yatsınlar. Ama, içlerinde aileleri perişan halde olanlar var. Mahkûmlar arasında emeklilik hakkını kazanmışlar mevcutsa, onların ailelerine bu hak verilsin. Hakkın verilmesi kanun işi. Zira, şimdiye kadar başka mahkûmlar için böyle bir atıfet düşünülmemiş. Meselâ D. P., İçeriye tıktırttığı kimselerin aileleri ne oluyor, bunu hiç düşünmemiş. Zararı yok. Düşen adamdan intikam alınmaz. Gerçekten de, bu hak verilmek üzere..

Tam bu sırada, balona bir iğne! Meşhur Mehmet Ünal (A.P.) teklif ediyor: Efendim, 27 Mayıs 1960 günü milletvekilliğinden iskat olunarak sıfatları düşenler eğer 1960 mali yılı sonuna kadar olan ödeneklerini çekmişlerse onları geri vermesinler, eğer çekmemişlerse Devlet onlara bu parayı şimdi ödesin.. Yani, Yassıadada buldukları aylar için, sanki milletvekiliymişler gibi ödenek alsınlar! Burhan Apaydının (A. P.) başkanlık ettiği komisyon da bunu uygun görüyor. Hep hatırlardadır: Bayarın ailesi de, hazretin Cumhurbaşkanlığı ödeneğini talep etmişti. İhtiyaç meselesi mi? Hayır. İhtilâlin meşruiyetini, bir ucundan zedeleme meselesi.. Düşününüz, adam seçimle düşmemek için direnmiş te direnmiş, ihtilâle düşünce sanki seçimle düşmüş gibi muamele görmek istiyor. Yani, seçimle düşmek ile ihtilâle düşmek arasında hiç bir fark bulunmayacak! Avukatları da Yassıadada, kendilerini ceza mesuliyetten kurtarmak için "Canım, bu bir siyasî kusurdur, işte iktidardan da düştüler, cezalarını gördüler demektir. Başka cezaya lüzum mu var? Salıverin adamları.." dememişler miydi ?

Akıl mıdır, bu? Olacak iş midir, bu? Ödeme takatleri yoksa, akla gelecek bütün kolaylıklar gösterilsin. İstenilirse, borç bin yıllık taksitlere bağlanılsın. Ama prensiplerin mutlaka muhafaza olunacağından, hiç kimsenin zerrece şüphesi bulunmamalıdır.

Ne oluyor, biliyor musunuz? Gerçek iyi niyetler, donmuş kalıyor, kalıyor, kalıyor..



Bir kaç haftadan beri, memleketimizin varlıklı zümrelerine yaptığımız çok sert, çok acı ama bekalarıyla ilgili ikazlarınızı şahhen ufak bir memur olmakla beraber dikkatle, ibretle okuyorum. Son sayılarınızda çıkan "Anlaşılmaz bir sınıf" ve "Tavşan ile Kaplumbağa" başlıklı yazılarıma bana, gayriihtiyarı, ileri gelenleri bugün Kayseride belalarını bulmuş D. P. iktidarına karşı yazdığımız "Düşüncesiniz. Aklının varsa paraşütünü zü açın ve öyle düşün. Yoksa kafanızı kıracaksınız", "Romanın yazdığını görmüyor musunuz?" "İnsanlar pizola değildir. Onları, sırtlarına vura vura yumuşatamazsınız" gibi sayısız yazıları hatırlattı. Eğer efendilerin akıbetlerinden dolayı vicdan azabı çekmesini lüzum olmayan iki kişi varsa, bunların birincisi İsmet İnönüdür, öteki AKİS'tir. Ben eski ve sadık bir AKİS okuyucusuyum. Bugünlerde koleksiyonlarımı yerleştirirken mecmuaları karıştırdım ve vize bunları yazmak ihtiyacını hissettim.

Bakalım, varlıklı zümreler üzerinde ikazlarımızın, ihtarlarımızın tesiri ne olacak? Onlar da akıllarını zamanında toplamayı ihmal edip boş bir gaflet içinde baslarını kayaya vurdukları zaman mı ayılacaklar, yoksa daha akıllı davranıp işaret ettiğimiz yola sapacaklar re postu kurtaracaklar mıdır?
Akif Eralp - İstanbul

Mecliste esen hava

Haftanın ortasındaki çarşamba günü haber Mesliste birden yayıldı. Milletvekilleri gazetecilerden hâdis hakkında malûmat aldılar ve Beşeri takbih ettiler. Müfrit Hami Tezkan bile gazetecilere:

"— Bu adamın yaptığı rezalettir. Eğer Genel İdare Kurulu bu adamı ihraç etmezse, ben bugünkü Grupta ihracını talep edeceğim" dedi. Bütün milletvekilleri Beşerin hareketini tek kelime ile tavsif ettiler: İğrenç...

Haberler, beyanlar

Saat 15.30 da Meclis içinde yeni bir haber, birden dalga dalga yayıldı. Genel Kurmayda vazifeli subaylar saat 16 da bir yürüyüş yapacaklardı. Gazeteciler hemen Meclisteki müzakereleri bıraktılar. Genel Kurmayın yolunu tuttular. Genel Kurmayın Önünde kırmızı plâkalı iki

otomobil durmaktaydı. Adalet ve İçişleri Bakanları Genel Kurmay ikinci Başkanı ve Kara Kuvvetleri Kumandanı Muhittin Onurun yanındaydılar. Gazetecilere ayak üzeri bir subay bir yürüyüş olmayacağını, kanuni takibata geçildiğini bildirdi ve:

"— Yürüyüş bir başladı mı, bitmez. Biz Nuri Beşer için yürümeziz" dedi.

Tam o sırada İçişleri Bakanı kapıda görüldü. Gazeteciler arabasına binmesine mani oldular ve suallerini sordular. Topaloğlu bütün suallere toptan cevap verdi:

"—Türk ordusuna söven bir adamın A. P. içinde yeri yoktur. A. P. den süratle kovulacaktır. Hakkında kanuni takibata girilmiştir." Bir gazeteci Bakana:

"—Yürüyüş var mı efendim?" diye sorunca Bakan şaşaladı ve:

"— Neden yürüyüş olsun? Bir sebep var mı?" diye sualle cevap verdi. Sonra otomobiline bindi ve Meclisin yolunu tuttu. Gazeteciler tekrar beklemeğe başlamışlardı ki Milli Savunma Bakanlığının Basın sözcüsü Kurmay Albay Halit Sencer görüldü. Gazetecileri etrafına toplayarak:

"— Arkadaşlar, Muhittin Paşa direkt olarak kendisiyle bu meseleyi konuşmanızı istemiyor. Mesele İçişleri Bakanlığına havale edilmiştir. İçişleri Hakanı ile temas edin dedi. Bir gazeteci Nuri Beşerin yerinin bilinip bilinmediğini sorunca Sencer gülerek:

"— Herhalde, evinde istirahat ediyordur". diye cevap verdi ve sonra:

"— Ev adresini vereyim: Ulucanlar, 70/7" diye ilâve etti. Gazeteciler güldüler ve İçişleri Bakanlığının yolunu tuttular. Fakat Bakan Meclisteydi.

A. P. liler kabaran heyecan karşısında ve isler vahim hal alma istidadı gösterince dikkati, basiretli ve olgun davrandılar, Bütün Ordu ayaktaydı. Kumandanlar, subayları teskine çalışıyorlardı. Ama bunda ne derece başarı kazanacaklarını kendileri de bilmiyorlardı. Hisler bir kere alevlenince hiç kimsenin nereye kadar gidileceğini kestirecek vaziyette olmaması karışıklığı arttırıyordu. Devlet adamı vasıflarını gittikçe daha iyi belirten Topaloğlu, partisinin birinci derecedeki yetkili liderleriyle derhal görüştü ve havayı dağıtmak için mutlaka ve süratle bir şeyler yapmak lüzumunu kendilerine bildirdi. Aksi takdirde, tamiri sonradan imkânsız hâdiseler cereyan edecekti. A. P. liderleri Beşeri derhal, hatta sorgusuz sualsiz partiden atma kararı verdiler. Gerçi arkadan, sular biraz durulunca, e anın vehametini unutan teorisyenler ukalâ tavırlarla "Canımı efendim, adamın savunmasının alınması da gerekmez miydi?" tarzında "prensip meseleleri"ne dalmadılar değil ama, A. P. liderleri işin aslında durumun tam icabını yaptılar.

Hemen o gün toplanan A.P. Genel dare Kurulu tüzüğün 80. maddesinin bir fıkrasına dayanarak Beşer iâdisesini Merkez İdare Kurulu kanalıyla Haysiyet Divanına havale etti. Haysiyet Divanı da kılıcını çalıştırdı ve Beşeri süratle A. P. den ihraç etti.

Beşerin hareketi bütün partilerde aynı infiali uyandırdı. Parti Grupları, Başkanları vasıtasıyla yayınladıkları tebliğlerde Beşerin hareketini takbih ettiler.

Suçtu sabit olduğu takdirde cezası 159. maddenin şumulüne giren Beşer hakkında tahkikat açılması için do-



Gazeteciler Genel Kurmay Nirasının merdivenlerinde

Su bardağında fırtına

kunulmazlığının kaldırılması yolunda teşebbüse geçildi. Haftanın ilk yarısındaki perşembe günü Başbakanlığın bu konudaki tezkeresi Karma Komisyona iletildi.

Önümüzdeki haftanın başındaki salı günü Komisyon meseleyi karara bağlayıp, Meclis Başkanlığına havale edecektir. Çarşamba günü ise Çımban, tam manasıyla deşilecek ve irini akıtılmak üzere Adaletin nazik ellerine tevdi edilecektir. Beşere gelince, Beşer ortadan kaybolmuştur, İzi ni kimse bilmemektedir. Sıhhati yerindedir. Kendisiyle konuşan bir gazeteciye:

"— Dokunulmazlığımın kaldırılmasını bekliyorum. Ondan sonra herşey aydınlanacaktır" demiştir. Herkes o günü beklemekte ve Beşerin müdaafa sadedinde neler söyleyeceğini merak etmektedir

Haftanın ortasında perşembe günü siyasi partilerin Genel Merkezlerinin telefonlara birkaç dakika arayla çaldığı zaman Bölükbaşının hali Parti Genel Merkezlerinde de görüldü. Telefon yukarıdan, Köşkten ediliyordu. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği konuşkan Gürselin parti liderleriyle bir görüşme yapmayı arzuladığını belirtiyordu. Perşembe günü saat 18 sıralarında bütün Genel Merkezler durumdan haberdar edilmişlerdi. Sadece Hükümetin böyle bir teşebbüsten haberi yoktu!

Cumhurbaşkanının bu ani çağırısı Genel Merkezlerde zarif karşılandı. Türü şeklinde yorumlandı. Ama nihayet bir noktaya bağlandı:

"— Devlet Başkanı siyasi partilere bazı konularda gene nasihat etmeyi faydalı bulmuş olacak" dendi. Gürselin böyle şeylerden hoşlandığı

gibi yalnız gelmişti. Bir taksi kiralamış, köşeye oturmuştu. Gülümsemeğe çalışıyordu. Saat tam 9.50 de Köşke giden geniş yola saptı ve bahçeye girdi.

Gümüşpaladan hemen iki dakika sonra gelen Raif Aybar her zamanki sükünetiyle yolunu kesen gazetecileri selamladı ve omuzlarını kaldırmak "birşey bilmiyorum" demek ister gibilerden bir işaret çaktı.

Ayban, İsmail Rüştü Aksal, Aksalı da Osman Bölükbaşı takip ettiler Bölükbaşı diğerleri gibi yalnız gelmemiş, Genel Başkanlığın şanıdan olacak yanına bir de Genel İdare Kurulu üyesi almıştı. Mustafa Kepir Genel Başkanına refakat ediyordu.

Toplantının kerameti

Siyasi parti liderleri Baş Yaver tarafından Gürselin çalışma odası



Gümüşpala ve Aksal Çankayadan dönüyorlar
Laf lafi açar

Cumhurbaşkanlığı

Eniştem neden öptü?

A danada C.K.M.P. Genel Başkanına Ankaradan arandığı söylendiği zaman vakit gece yarışma yaklaşıyordu. Bölükbaşı meşhur uykularından birine dalmıştı. Telefonu eline aldı. Bir iki dakika konuştu ve reseptörü yerine bırakır bırakmaz mırıldandı:

"— Yol göründü, gaziler!.."

C. K. M. P. Genel Başkanı akıllara durgunluk verecek bir süratle yola koyuldu. Bölükbaşı Başkente dönüyordu. Genel Başkanın bu telaşı nedendi? Neden bu kadar acele yola çıkmıştı? O sıralarda bunu Başkente beş altı kişi tam biliyor, birkaç kişi de yarım yamalak haber almış bulunuyordu. Bölükbaşının Adanadan aceleyle hareketinin sebebi bir davetti. Davet Devlet Başkan tarafından yapılmıştı.

biliniyordu. Üstelik bir de hazır bahane vardı: Nuri Beşer meselesi:

C. H. P. Genel Merkezi daveti alır almaz durumdan İsmail Rüştü Aksalı haberdar etti. Davet cuma sabahı 9.30 ile 10 arasındaydı ve müşterek bir toplantı yapılacaktı. Y.T.P. de Genel Başkan Alicana mesele söylendiğinde, Başkan Parti adına ikinci Başkanın toplantıya katılmasını kâfi gördü. Y.T.P. yi temsilen Çankaya Raif Aybar gidecekti.

A. P. içinde telaş biraz daha fazla oldu. Hemen Gümüşpala arandı. Lider durumu öğrenince A. P. yöneticilerine yalnız gideceğini söyledi.

Cuma sabahının hikmeti

Ertesi gün Çankayada işlerine geç kalan memurlar bir biri ardı sıra Köşkün geniş kapısından hızla giren otomobillere rastladılar. İlk misafir Gümüşpalaydı. Pala Paşa söylediği

olarak kullandığı salona alındılar. Meseleler üzerine müştereken eğililecek, Devlet Başkanı anlaşılan siyasi parti liderlerine sadece bazı konularda, bazı şeyler söyleyecekti.

Nitekim öyle oldu. Gürsel, liderler masasının başına geçer geçmez sadece geldi. Memleketin huzurunu bozucu olaylar yer yer cereyan ediyor, olayların merkezini de T.B.M. M. teşkil ediyordu. Gürsel Silahlı Kuvvetler tarafından kendisine yapılan muhtelif müracaatlar ve şikâyetlerden, gelen bazı mektuplardan bahsetti. Bunlar iç açıcı haberler değildi. Memlekette teessüsü istenen huzurun birinci şartı siyasi partilerin tutumlarıydı. Partilerin bu konuda hassas davranmaları gerekiyordu. Teşkilâtlarına hakim olmaları, partizan davranışlardan vazgeçmeleri, hele hele Türk Silahlı Kuvvetlerini incitecek, rencide edecek hareketlere

YURTTA OLUP BİTENLER

bütün varlıklarıyla mani olmaları gerekiyordu. Siyasi partilere bugünkü ahvalde düşen vazife buydu.

Devlet Başkanı parti liderlerine, kendilerini bir kere daha uyardığını belirtti. Durum böyle devam ederse istenmiyen bir çok olay meydana çıkacak, teessüsüne çalışılan huzurun avdet etmesi mümkün olmayacaktı.

Liderler. Devlet Başkanını sükûnetle dinlediler. Sonra fikirlerini söylediler. Aralarında görüş ayrılığı yoktu. Ama her teşkilâttaki beş parmanın beşi, birbirine benzemiyordu ki.. Bu misali Gümüşpala verdi. İyi niyet sahibi liderin bu konudaki çabasını bilmeyen yoktu.

Öğle yaklaştığı sırada, Köşkü terkeden liderler kapıda oldukça kalabalık bir gazeteci grubu tarafından karşılandılar.

Gelişte olduğu gibi, evvelâ Gümüşpala çıktı. Otomobilim saran gazetecilere gülümsiyerek:

"— Söylenecek bir şey yok.. Genel olarak huzurun teessüsü ve memleket meseleleri üzerinde durduk" dedi.

A. P. liderinin sözleri gazetecilere bir sual daha sorma fırsatını verdi: '

"— Yani sizce, memlekette huzur yok mu Paşam?"

İyi niyetli A. P. lideri gülümsedi ve şoföre gaza basmasını işaret ederek, basın mensuplarını oracıkta bırakmayı, cevap vermeğe tercih etti.

Gümüşpalayı, Bölükbaşı takip etti. Pek neşeli görünüyordu. Ama fazla konuşmağa teşne -hayret etmemek



Cemal Gürsel
Bayram değil, seyran değil!

elde değil- değildi. Aşağı yukarı A.P. liderinin sözlerini tekrarladı. Bu defa "huzur" konusunda Bölükbaşıya da aynı sual soruldu. C. K. M. P. Genel Başkanı A. P. liderinden -konuşma yönünden- bir parmak ilerde olduğunu ortaya koydu ve manalı manalı gülüp:

"— Bunu siz bizden iyi bilirsiniz" dedi.

Bölük başı gazetecilerin arasından kurtulmuştu ki, Aybar ve Aksal kapıda gözüktüler. İki parti lideri bir arada geliyorlardı. Otomobilleri atbaşı beraberdi. Gazeteciler şaşırdılar ve şans Aksala güldü. Aybar

kalabalığın arasından süzülürmüştü.

Aybarı da konuşurmak mümkün olmadı. Sadece bir mesele üzerinde basın mensuplarını aydınlattı. Toplantının Nuri Beşerle bir ilgisi var mıydı, yok muydu? Aybar soruya cevap verirken gülümsüyordu:

"— O mesele normal aktüalitesi içinde devam ediyor. İş adalete intikal etmiştir. Bir sonuca bağlanacaktır."

Basın mensupları buna pek inanmadılar. Ama Aybarı daha sonra evinden arayıp meseleyi öğrenmeğe kalkanlar doğru söylediğine -Nuri Beşer işinin dışında- kanaat getirdiler. Y. T. P. lideri:

"— Ama, doğrusunu söylemek gerekirse, bir Devlet Başkanıyla dört siyasi parti lideri sadece günlük bir meseleyi tetkik için masa başına oturmaz" diyor ve konuşulanları zamanı gelince anlatmağa hazır olduğunu belirtiyordu.

Bu arada piyasaya gene "Milli Koalisyon" lafları sürüldü ama, bu yüreklerde yatan aslanlardan ibaret kaldı. Nitekim Gümüşpala ikili koalisyonun sapaşlam ayakta olduğunu ve mükemmel işlediğini belirtti. Toplantıda böyle bir tabir dahi, bahis konusu edilmemişti. Muhalefet partilerine gelince, onlar kendi görüşlerini zaten Başbakana dostça anlatmak fırsatını buluyorlar ve netice de alıyorlardı.

Haftanın sonunda böylece aniden ortaya çıkan liderle, toplantısı siyasi literatüre bir deyim daha ekledi:

"Nasihat toplantıları..."

Bu da, Gürselin yeni keşfiydi!



Bölükbaşı ve Aybar Çankayaya giriyorlar

Boşa geçen zamanlar

İKTİSADİ VE MALİ SAHADA



Başbakan İnönü İstanbulda Belediye Sarayında konuşuyor

Ses veren duvarlar

Hükümet

Kollar sıvanıyor

İsmet İnönü konuşmasını bitirdiği zaman gözlüklerini çıkardı, alnın da biriken terlerini geniş, beyaz men diliyle yavaş yavaş sildi. Bir süredir, Belediye Sarayının geniş salonunda Başkanlık Divanının karşısına gelen koltuklarda Oturmuş kendisini dinle mekte olan İstanbul tüccar ve sanayicileri ayakta, hararetle el çırpıyorlardı. Alkış sesleri ve tezahürat uzun zaman devam etti.

İstanbulda Başbakan ile özel Sektör temsilcileri iki gün karşışya geldiler Toplantıların birinci salı sabahı saat 10'da tüccarla, ikircisi aynı gün öğleden sonra sanayicilerle oldu tikiinde Ticaret Odası v Ticaret Borsası tarafından hazırlanan muhtıralar okundu, ikincisine Sanayi Odasının hazırladığı rapor dinlenildi İnönü, her iki toplantıdı söylenenleri dikkatle takip etti. notlar aldı, yanındakilere bazı hususları sordu Öğleden önce Ticaret Bakanını ihsan Gürsan öğleden sonra Sanayi Bakanı Fethi Çelikbaş sorular cevaplandırdılar, umumî mahiyetti ve meseleleri ele almaktan ziyade

Hükümetin politikası istikametinde konuşmalar yaptılar. O gün, Başbakan, toplantıları açarken söylediği bir kaç söze başka bir şey eklemedi. toplantıların sonunda da, çekti gitti. O kadar çok işi vardı ve zamanı öylesine azdı ki.. Dört güne dört koca dev yerleştirilmişti: Silâhlı Kuvvetler, üniversite, İş Âlemi ve Başarıları

Bu yüzdendir ki, salı günü dinlenen Başbakanın perşembe sabahı konuşacağı toplantıya çok kalabalık gelen tüccar ve sanayici belki iyi niyet ifade eder sözler işiteceğini ümit liyordu ama İsmet İnönünün, bütün meseleleri tamamile kavramış halde ok müsbet bir konuşma yapabileceğini hatırlıdandan dahi geçirmiyordu. Öyle ya, Başbakan acaba kendisine verilen bol sayfalı muhtıraları ihi tetkike fırsat bulabilmiş miydi? görünüşe göre hiç vakti olmamıştı

Nitekim konuşma başladığında. istikamette bir intiba hasıl oldu. tüccar ve Sanayici, İlk ve önemli meselenin siyasi huzur olduğunu belirtmişti ya... Başbakan buna cevap veriyordu İş âlemi, karşısında enerjik, kudretli, ne dediğini ve ne yap

ailleceğini bilen bir Başbakan buldu. İnönü, son derece açık konuşmak suretiyle mutahaplarının gönüllerini bir anda fethetti ve itimat verdi. Bir ihtilâlden ve bir i n t i k a m d a n bahsedildiğini saklamadı. Sonra, elini masanın üzerine vurarak ve kelimelerin üstüne basa basa: "Sizin huzurunuzda dünyaya ilân ediyorum. İki ihtimalin ikisi de varit değildir!" İlk coşkun alkışlar, bu paragrafta yükseldi. Hava ısınmış, meraklar artmıştı

Fakat tüccar ve sanayici, asıl sürprizle konuşmanın İkinci varışında karşılaştı, İnönü siyasi huzur hakkındaki görüşünü anlatıp kati teminat verdikten ve iktisadi istikrardan anladığı mânayı belirttiikten sonra kendisine sâdece 48 saat önce aksettirilmiş dilekler üzerindeki cevaplanıl bildirmeye koyuldu. Herkes heyetle gördü ki işten başını alamayan Başbakan sâdece muhtıraları dikkatle okumamış, onların muhtevaları üzerinde düşünmüş, çalışmış, İlk kararları bile almıştı. Konuşmasında, muhtıralardan pasajlar vardı. Her bir meseleyi ele alıyor, hem esasını hem teferruatını anlatıyordu. İnönü konuşmasının başındaki "açık açık" edayı ikinci kısımda da muha-



Vehbi Koç

Hükümet ve İş adamları

Yıllar yılı bizim memlekette Basın, Hükümetin gözünde, ne duysa yazan, sansasyon meraklısı, hiç bir itimada lâyık değil, sadece sürümü düşünen bir güruh olmuştur. Buna mukabil gazeteci için Hükümet sözüne güvenilmez, tedbir peşinde, işine gelmeyen yazıların yazılmasını istemeyen bir sevimsiz mahlûktur. Başbakan İnönü bu karşılıklı anlayışsızlığı yenmiş bulunuyor. Şimdi Hükümet Başkanıyla Basın mensupları kapalı kapılar arkasında toplanıyorlar, mahrem sayılacak pek çok şeyi konuşuyorlar, fikir teati ediyorlar. Ne bu toplantılardan tek satır gazetelere aksediyor, ne de Hükümet bu lüfta karşılık Basının kendi lehinde yazmasını istiyor. Buzlar çözülmüştür.

Bu çeşit bir anlaşmazlık, Hükümet ile İş Adamları arasında da vardır. Hükümete kalırsa, İş adamları sadece kendi çıkarlarını düşünen bir takım bezirganlardır. Mübareklere elini veren kolunu alamaz. Memleket menfaatimmiş, milli itibarmış.. Kös dinlemişlerdir. Ama, İş adamlarının nezrimde Hükümetin daha mı fazla bir kredisi vardır? Ne münasebet! İş Adamı için esas, Hükümete güvenmemektir. Vergi koymayacağım mı, dedi? Vergi yarın kapındadır. Bir vaadde mi bulundu? Bekle ki tutsun. Öküz altında buzağı arayan adam, Hükümetin ta kendisidir. Bütün gayesi, para sızdırmaktan ibarettir.

Bitirdiğimiz hafta İstanbulda bir tarafın 1 numaralı yetkilisi, Başbakan, diğer tarafın gözde temsilcileri, tanınmış iş adamları İsmet İnönünün Taşlıktaki evinde bir küçük odada kapalı kapılar arkasında baş başa iki kişilik toplantılar yaptılar. İnönü Vehbi Koçlarla, Kâzım Taşkıntlerle, Behçet Osmanağaoğullularla, Nejat Eczacıbaşılarla, büyük maddencilerle yarımşar saatlik görüşmeler yaptı. Aa! İki taraf ta, bu toplantılardan son derece müsbet intibalarla çıktılar. Mesela İnönü için, o zamana kadar tanımadığı Nejat Eczacıbaşı bir büyük kazanç oldu. Tanıdığı iş adamları, meselelere vukuflarını göstermek fırsatını buldular. Bir büyük Amerikalı iş adamının çalışma tarzına sihip Vehbi Koçun hazırlayıp getirdiği muhtıra. Başbakanın üzerinde büyük tesir bıraktı ve bu, ertesi gün verdiği nutkun bir İki paragrafı için ilham membaı teşkil etti. Hükümet gördü ki, iş adamları birer unacı değildir.

Zaten, bu İstanbuldaki temaların Başbakan üzerinde bıraktığı umumî tesirdir. Zira hem Ticaret Odasının, hem Sanayi Odasının hazırladıkları muhtıralar, gerçekten ölçülü, makul ve İnandırıcı olduğundan İnönü meseleleri daha ziyade vukufla gördü.

İş âlemine gelince, İnönünün nutku bir büyük ve tatlı sürpriz teşkil etti. İlk defadır ki bir Başbakan kendileriyle bu derece açık konuştu ve kendilerine kıymet verdiğini fiilen ispat etti. İş Adamları gördüler ki, Hükümet de bir umacı değildir ve Hükümet seviyesinde hâdiseler kuş bakışı ele alınmaktadır. Onların da ufku açıldı. Karşılıklı temaların devam edeceğini öğrendiler. En önemlisi, Hükümetin iş âlemini bir vurguncular yatağı saymadığını sezdiler. Şimdi şüphesiz, kendi eksiklerini aralarında daha fazla gayretle kapatmaya çalışacaklardır.

Fena mı oluyor, bunlar?

Tevekkeli dememişler, "İnsanlar konuşa konuşa anlaşırılar.." diye!

faza etti. Yerine getireceği dilekleri bir bir söyledi, özel teşebbüsün, önümüzdeki devrede memleket bayatında işgal edeceği yeri kesin hatlarıyla belirtti. Hükümet ne Devlet Sektörüne, ne özel Sektöre rüçhan hakkı tanıyordu. İnönü plânlamanın faydalarını anlattı. Ama memnun olduğu cihet, bu faydaları özel sektörün de anlamış bulunmasıydı. Tüccarı ve sanayiciyi sıkkan lüzumsuz formalite kaldırılacaktı. Daha önemlisi, bundan sonra Hükümet ile iş adamları arasında muntazam, devamlı temaslar kurulacaktı. Başbakan, üç ayda bir toplantı yapılmasını kabul etti. Devlet daireleri de daha anlayışlı olacaklardı, İnönü ölçüyü hiç kaçırmaksızın, müsbet istikamette neler yapılabileceğini teker teker bildirdi ve bunları başkentte süratle gerçekleştireceği taahhüdünde bulundu

Ya iş âlemi ne yapacak?

Duna mukabil İnönü, aynı açık tarzda iş âlemine ne düşüğünü ifaden sakınmadı. Evvelâ, "vergi vereceksiniz" dedi. Türkiyede vergi verilmemiş olduğundan şikâyet etti. Bunun çâresinin mutlaka bulunacağını söyledi ve topyekün bir vergi reformuna gideceğini bildirdi. İkinci olarak iş adamlarından, sosyal adalet konusunda anlayışlı olmalarını talep etti, kendilerine işçiyile iyi geçinmeleri lüzumunu, birbirlerini umacı gibi görmeme mecburiyetlerini hatırlattı. Nihayet Servet Beyannamesi gibi meselelerde bütün iyi niyetlerin elele vermesini, bunun lüzumunun kabul



İhsan Gürsan
Yardımcı

İKTİSADİ VE MALİ SAHADA

edilmesini istedi. Başbakanın sözlerinden tüccar ve sanayici şunu anladı: Türkiyede iş filemi iyi çalışmak, vergisini vermek, sosyal adaleti gözden uzak bulundurmamak ve kanunların kontrolünü yüksünmeden kabul etmek şartıyla her türlü kolaylığı görecektir, Hükümetin tam desteğine ve yardımına nail olacak, kendisine düşman olmayan bir ortam içinde güvenle, istikrarlı iş görecektir. Yani, dürüst iş adamı yeni toplum hayatımızda ciddi bir hayat hakkına sahip olacak, devlet sektörü ayarında önem taşıyacaktır.

Başbakan konuşmasına devam et tikçe, gene bir takım beylik sözler Parlamentoların meşhur- "Seçmene selam" tarzında "özel sektöre selam" nutku dinleyeceklerini sanan tüccar ve sanayiciler hayretten hayrete düşüyorlardı, İsmet İnönü, karışlarına ciddi bir çalışmayla ve sağlam, kati fikirlerle çıkmıştı.

Varlıklı zümrenin temsilcileri, o gün Belediye Sarayını adeta büyü-



İnönü sanayicilere hitap ediyor
"Davulun sesi yakından hoş gelir"

lenmiş halde terkettiler. İmanlarını tamamen tazelemiş bulunuyorlardı. Küçük gruplardan "Allah bu adama beş yıl daha çalışma kudreti verse", "Bu adam her şeyi halledecek", "Bu dama güvenebiliriz, ciddi konuştu" fları yükseliyordu.

Tüccar ve sanayici, ancak akşam başka bir lüzumu hatırladı. Şimdi sıra, tatbikattaydı. Bakalım, Ankaradan ne haberler gelecekti. Eğer Başbakanın "olur" dediği işler, kısa zamanda "olmuş" hale geçerse iş aleminin kolları sıvama hususunda hiç bir endişesi kalmayacaktı.

Başbakan da aynı düşüncede olmalıydı ki cumartesi gecesi başkente, İstanbul temaslarına ait dosyama açtı ve üzerinde ciddiyetle çalışmaya başladı. Tüccar ve sanayicinin, salı günkü Kabine toplantısından çok iyi haberler alması hiç birini şaşırtmamalıdır. Zira İnönünün Başbakanlık anlayışı şudur: "Oyun oynamıyoz!"

Birazda siz zahmet ediniz, baylar!

Bilir misiniz ki şu anda Türkiyede, batılı iş adamı usülleriyle çalışan bir tüccarın, bir sanayicinin Devletin o sektörde 1962 yılı içinde neler yapacağını, hangi sırayla yapacağını, nasıl yapacağını, amme yatırımlarının dağılım şeklini bilmesi mesele dahi değildir? Hatta bu tüccar, bu sanayici 1962'yi takip edecek beş yıla Devletin hangi hazırlıklarla gireceğini dahi tafsilatıyla, teferruatıyla, öğrenebilir.

Devlet mekanizmasına paralı adamlar sokmak suretiyle mi? Rüşvet verip haber sızdırarak mı? Yetkili idarecilerin tasavvurlarına ait notları çaldırarak mı? Ne münasebet! İyi bir araştırma ekibine sahip olan, batıda olduğu gibi bu ekibin lüzumuna inanan sektör çalışmasının, sektör tahlilinin, ne mânaya geldiğini bilen iş adamı biraz gayretle Devlete 1962 yılı içinde kaç kapı tokmağının, kaç metre kare pencere camının, ne miktar su borusunun lâzım olacağını bile bunların hiç birine lüzum hissetmeksizin keşfedebilir, Sâdece, bir ana kitapla onun dört ekini dikkatle, itinayla, mütehasıslar marifetiyle tetkik ettirmek suretiyle.. Bu ana kitapla dört eki plânlı Devreye Geçiş için 1962 Yılı Program Tasarısı" adını taşımaktadır ve Başbakanlık Devlet Plânlama Teşkilâtı tarafından hazırlanıp bastırılmıştır. 1962 yılı için amme sektörü yatırımları-

nın muhtelif iktisadî faaliyet dallarına bölünüşü ve bu bölünüş içinde yer alan projeler veya proje grupları "İktisadî Devlet Teşebbüsleri Yatırımları" ve "Bütçe Yatırımları" eklerindedir. Gerekli reorganizasyon tedbirleri, proje hazırlıkları ve programın tatbikatı ile ilgili hususlar ve bunlardan sorumlu daireler, işlerin yapılma şekil ve süreli "İcra Plânı" ekinde yer almıştır. Programın gerektirdiği reorganizasyon, araştırma ve yetiştirme ile ilgili yabancı uzman veya diğer çeşit teknik yardım talepleri de "Teknik Yardım Talepleri" ekinde yer almıştır. Amme yatırımlarının dağılışı ve öncelikleri bu kitaplarda açık belirtilmiştir.

Şimdi, bizim tabii hepsi değil, ama umumiyeti itibarıyla -az gayret gösterip çok para kazanmak isteyen ve "armut piş, ağzıma düş" diye bekleyen özel sektörümüze sormak lâzımdır; Kaç kişinin bu ana kitapla dört ekinin varlığından haberi vardır? Ya, kaç kişi zahmet edip te, onları karıştırmıştır? Acaba, bunları kendi müessesesinin araştırma dairesinde inceleyenlerin adedi kaçtır? Yok, bizim iş adamımız kadar havadan para kazanan ve bunun için tek marifetin Hükümetten taviz istemekten ibaret olduğunu sanan bir iş adamı başka hiç bir memlekette yoktur.

Denilecek ki "Canım, Devlet Plânlama Teşkilâtı bu kitabın mevcudiyetini duyurmadı". Bırakınız ki, gerçek iş adamının görevi bunu duymaktır, ama bizzat Başbakan İsmet İnönü bu hususu bir tamim konusu yapmıştır. Tamimin altında Dağıtım olarak şu not bulunmaktadır: "Gereği: Devlet Bakanlıkları, Bakanlıklar, İktisadî Devlet Teşekkülleri . Bilgi: T.B.M.M. Üyeleri, Ticaret ve Sanayi Odaları" Ama, "bizim varlıkların guruhu işin önemini dahi kavramamıştır. Sonra da Başbakan İstanbul'a geldiğinde o kitaplarda zaten yazılı hususların kendilerine haber verilmesini istemişlerdir!

Devlet bir daire kuruma ki, belki hiç bir özel müessesenin kendi imkanlarıyla sağlayamayacağı tahlilleri, çalışmaları sağlıyor, raporlar düzenliyor, plânlar hazırlıyor. Başka memleketlerde, biraz büyücek müesseseler böyle faaliyetleri, bedelini ceplerinden ödeyerek yaptırıyorlar. XX. Asrın ikinci yarısında gerçek iş adamlarının çalışma, tarzı bul Kendilerine de memleketlerine de böyle faydalı oluyorlar.

Ya, bizimkiler? Babası tutmuş arap gibi tepiniyorlar: Servet Beyannamesi de, Servet Beyannamesi.. tasan aralarından bazılarını bakıyor da bu çapta adamların milyonlarla oynamaları, bir batıyor ki!

DÜNYADA OLUP BİTENLER

A.B.D.

Castro sanık sandalyesinde

Kübanın Amerika kıtası memleketleri için teşkil ettiği tehlikeyi İncelemek üzere, Kolombiyanın isteği nazarı itibara alınarak, Uruguayda, Punta del Estede 22 Ocakta toplanan Amerikalılar arası konferans, geride bıraktığımız hafta Çarşamba günü 9 karar ve beyanat kabul ederek çalışmalarına son verdi.

Konferansın resmi adı "Amerika Devletleri Teşkilâtı Dışişleri Bakanları 8 nci istişari toplantısı" dır. Gündem ise Küba, daha doğrusu Kübada kurulan komünist rejim karşısında takınılacak tavır ve alınacak tedbirlerdir.

Bidayette Kübaya Amerikalılar arasında karşılıklı yardım ve savunma derpiş eden Rio antlaşmasının 8 nci maddesindeki müeyyideleri tatbik etmek düşünülüyordu. En azdan meseleyi Teşkilâta getiren ve onu destekleyenlerin niyeti bu idi. 8 nci maddedeki müeyyideler ise askeri, ekonomik ve diplomatik olarak üç dala ayrılmıştı ve tam bir alâka kesmeye, hatta bir müdahale fikrine dahi yer veriyordu.

Fakat daha ilk günlerde bunun tahakkuk edemeyeceği, Lâtin Amerika memleketlerinden kuvvetli bir grubun Kübadaki rejimi memleketin iç işlerinden saymaya mütemayil bulunduğu anlaşıldı ve 8 nci maddenin tatbiki fikrinden kısa zamanda vaz geçildi. Fakat bununla iş bitmiş olmuyordu. Konferansta temsil olunan 21 Amerika devletinin 2 hatta 3 gruba ayrıldığı görüldü. Evvela 7 ler ve 12 ler karşılıklı cephe aldılar. Birleşik Amerika ise bu iki grup arasında otomatik olarak davacı rolünü terk ederek aracı ve uzlaştırıcı rolünü almakta gecikmedi.

İhraç kararı

Kübanın Amerikalılar arası teşkilâtın çeşitli organizmalarından çıkarılması ikinci çözüm şekli olarak ortaya atılmıştı. Fakat buna bir mesnet bulmak gerekiyordu. "Bağdaşmazlık" formülü bulundu. Buna göre Marxist - Leninist rejim Amerikalılar arası sistemle bağdaşamazdı. Kübada bu rejim benimsendiğine göre, Amerikalılar arası teşkilâttan kovulması vacip olmuştu.

Fakat bu kovma kararının tatbikinde de anlaşmazlık çıktı. Başlangıçta Kübaya karşı her hangi sert bir tedbirin tatbikine şiddetle muhalefet eden Brezilya, Arjantin, Meksika -yani Latin Amerikanın en büyük memleketleri- Şili Ekvator ve Boliviya'yı da aralarına alarak 6 lı bir grup teşkil ettiler.

Konferansın son dört günü bir yanda bu altılı grup, diğer yanda konferansın geri kalan ve an be an fikir ve tutum değiştirmeye meyyal görünen diğer delegasyonlar arasında da çetin pazarlıklarla geçti. Bu arada konferansa baş delege olarak Cumhurbaşkanı Osvaldo Dorticos'u göndermiş olan Küba durumunu karış karış müdafaa ediyor, Dorticos her fırsatta söz alarak bahsi derinlere indiriyor, "Birleşik Amerika emperyalizmi" diye bahsettiği cereyanın bütün konferansı sindirdiğini, Kübanın teşkilâttan çıkarılmasının, ihtilâlini yapmış olan Castro rejimi için hiç bir şey ifade etmeyeceğini,



John Kennedy

Küba küçük ama...

buna mukabil Birleşik Amerikanın artık bütün Latin Amerika memleketlerini boyunduruk altına almak için meydanı boş bulacağını bağıra çağıra söylüyordu. Dorticos'un bir aralık, Birleşik Amerikanın desteği ile değilse bile, her halde tasvibi ile Kübaya yapılan ve akim kalan çıkarma hareketinden de bahsetmesi, öte yandan bütün dertlerin istismardan farklı muameleden, farklı hayat şartlarından ileri geldiğini söyleyen Brezilya delegesi ile Küba Cumhurbaşkanı'nın adeta kucaklaşarak el sıkmaları, müzakereleri takip eden gazete cilerin belirttiklerine göre, konferans salonunda gayet ince ve sinirli titreşimler yaratmış ve bunun tesiri en çok Dean-Rusk'ın terli yüzünde görülmüştür.

Oy birliği yok

Neticede Punta del Este konferansı 9 karar ve beyanat kabul etmiştir. Bunları su suretle özetlemek yerinde olacaktır:

1 — Marxist - Leninist doktrinin Amerikalılar arası sistem ile bağdaşmazlığı -oy birliği ile- (Küba hariç)- kabul edilmiştir.

2 — Buna dayanılarak Kübanın Amerika devletleri organizmalarından çıkarılması ancak 14 oy ile, yani gerekli üçte iki çoğunluğun asgarisi ile kabul edilmiştir.- Küba aleyhte 6 müstenkif-

3 — Kübanın Amerikalılar arası savunma komitesinden derhal çıkarılması - oy birliği ile-

4 — Kübaya silâh satışının durdurulması ve gerekirse bunun diğer stratejik maddelere de teşmili -16 oy ile- Küba aleyhte, Brezilya, Ekvator, Meksika, Şili müstenkif-

Castro rejimi hakkında Amerika Birleşik Devletleri teşkilâtının oy birliği ile karar almasına mani olan bu altılı grubun ileri sürdüğü resmi tez şudur: Marxist - Leninist doktrinin Amerikalılar arası sistem ile bağdaşamayacağı bir vakiydir. Bu vakanın Kübadaki durum ışığında değerlendirilmesi de bir zaruret olabilir. Fakat Kübayı çeffelkalem teşkilâttan çıkartılmaksız, teşkilât konseyine bu işin tetkiki vazifesi verilebilirdi, verilmeliydi.

Altık grup bu ifade ile bir bakıma meselenin Amerikan memleketlerini ilgilendiren çok önemli ve ayrıntılı bir dava olduğunu, Kübanın teşkilâttan çıkarılmasının beklenen neticeleri vermemesi, tersine, olmadık olaylar yaratması ihtimali bulunduğunu ifade etmektedir. Fakat bunun ardında diğer bazı tasaların da gizlendiği şüphesizdir.

Ümitler ve gaflar

Konferansta oy birliğini çelmeler yenileri ileri gelenleri bilmektendir ki, kabul ettiği komünist rejimle ve Sovyet Rusyadan sağladığı -platonik de olsa- müzaheret ile Küba, Lâtin Amerikalılara Birleşik Amerika'ya karşı tesirli şekilde kullanabilecekleri bir "Müşteri kızıştırma" konusu, en azdan bir denge unsuru sağlamaktadır. Bu konu Amerikalılar safından defedilince, şiddetli yardıma ihtiyacı olan adı geçen memleketlerin zebun olmaları ihtimali vardır, öte yandan yine bu memleketler toplumlarının tehlikeli depremlerini de hesaba katmak zorundadırlar. Bir toplumun, komünist olmadan da sosyal adalet is-

teyebileceği ve bunu elde edebileceği tezini İsbat etmek, Küba misali korkuluk gibi gösterilmek suretile, daha kolay olabilirdi. Küba defedilince ortada ölçü kalmamaktadır ve Latin Amerika, Kuzey Amerika "Emperyalizminin" karanlığı içine batıp külli-yen kayborduğu zannına düşebilecektir.

Bu, Latin Amerikalıları ilgilendiren yöndür. Bir de Punta del Este konferansının her şeye rağmen ve oy birliği ile olmasa da, Küba aleyhine çevrilmesine başarı ile ulaşılabilmiş olmasının sebeplerini aramak lâzımdır.

Konferansın devamı boyunca Birleşik Amerika Dışişleri Bakam Dean Rusk'ın, daha hafif müeyyideler ihtiva etse bile herhalde oybirliği veya ona yakın kuvvetli bir çoğunlukla kabul edilebilecek kararlar peşinde koştuğu bilinmektedir. Bu arzu tahakkuk etmemiştir. Fakat sebep de sadece muhalif altılı grubun direnmesi değildir. Aslında Dean Rusk'ın konferansta çok silik, hatta mahcup durumunu takviye eden şu olaylar müessir olmuşlardır:

1 — Castro, rejimini bir kızıl diktatörlük gibi göstermeyip da bunun haklı ve makbul bir sosyalizm olduğunu ilan ve isbat etse veya bunu yapmaktan menedilmeseydi, boğun Latin Amerikalılar arasında da ha çok ve daha cesaretli taraftarlar bulabilirdi.

2 — Kremlin Castro'yu korumak için gerekirse kıtalar arası mermi lerle Amerikayı döveceğini söylemek hafifliğini göstermemiş ve bütün Amerika kıtası halkını tedirgin etmemiş olsa idi, Küba Amerika kıtasının böğrüne dayanmış bir hançer sayılmazdı.

3 — Punta del Este Konferansı toplandığı sırada Castro Havanada bir mukabil konferans toplayıp taşkınlıklara girişmemiş ve diğer Latin Amerika memleketlerinde nümayişler re yol açmaktan kaçınmış olsa idi ve yine o sırada Batı yarım küresi memleketlerini ziyaret etmekte olan İzvestia başyazarı ve Krutçefin damadı Acubey "Gerekirse Küba için harbi göze alırız" gibi ne bir siyasi yazara, ne bir diplomata, ne de hatata Krutçefin damadına yakışmayacak sözler söyleyerek bir psikoloji yoksunluğu, bir politika kısırlığı göstermemiş olsa idi, belki yine bu günkü netice başka türlü olacaktı.

Bu bakımdan, Başkan Kennedy'nin salı günü Acubeyi yemeğe davet etmesi, adeta Krutçefin damadına, hizmetleri karşılığı bir teşekkür gibi görünmektedir.



Müstafi Başbakan Fanfani
Bastı istifayı

İtalya

Yeni istikamet

Geçen hafta Napolide başlayan Hıristiyan -Demokrat partisi kongresinde yeni bir İstikamet'in belirdiği görülmüştür. 1947 den beri uzun zaman tek başına sonraları merkez partilerinin içinden veya dışardan desteği ile İtalyayı fiilen idare etmiş olan Hıristiyan- Demokratların, olayların zoru ile girdikleri bu yol İtalyanın gerek iç bünyesi, gerekse dış taahhütleri bakımından şimdiden kestirilemeyecek kadar önemli gelişmeye müsaittir.

Parti Kongresinde hükümetin parlamento plânında bütün sosyalistlerle işbirliği yapmayı denemesi esas itibarile kabul edilmiştir. Burada



kastedilen sosyalistler tabiatile halen hükümeti destekleyen Saragatin demokratik sosyalistleri değil, bir çok plânlarda komünistlerle işbirliği yapmış olan ve elan da bazı münasebetler idame eden Nenni sosyalistleridir.

Parti kongresi bu yeni tecrübe hakkında karar vermek için toplanmıştır. Zira Hıristiyan -Demokratlar şimdiye kadar bütün partilerden yardım kabul etmişler, yalnız sağ cehnahtaki neo- faşistler ile soldan komünistleri ve Nenni sosyalistlerini hariç tutmuşlardır.

Fakat artık bu muvazaneyi iadaya imkân kalmamış gibi görünmektedir. Bunun da parti içinde ve dışında olmak üzere başlıca iki sebebi vardır.

Parti değil hareket

Halen Hıristiyan -Demokratlar, Cumhuriyetçi, sosyalist -Saragat- ve Liberallerin desteği ile hükümeti ayakta tutuyorlar. Fakat bir yanda Sosyalistler ve Cumhuriyetçiler, diğer yanda Liberaller olmak üzere dalma mevcut, fakat uyur durumda olan anlaşmazlık yeniden tazelenmiş ve Cumhuriyetçiler ile Sosyalistler artık sağ cenahın -Liberallerin tamamen terk edilmesini ve sol cenahın destek alınmasını ısrarla istemeye başlamışlardır.

Diğer yandan sosyal gelişmelere uymak ihtiyacını duyan Hıristiyan -Demokratlar da Ur yapı reformu istemektedirler. Bu noktada katolik partinin hiziplere ayrılmış olduğunu söylemek doğru olmaz, Hıristiyan -Demokrat parti zaten dar anlamda bir siyasi parti değildir, faşizme mukavemet eden unsurların meydana getirdikleri bir harekettir. Müşterek noktalan parmakla sayılacak kadar az, fakat önemlidir. Batıya bağlılık, Kilise ile anlaşmalara riayet, hürriyetlere saygı gibi.

Hıristiyan-Demokratlar arasında her zaman mevcut olan kademelenmeyi Kongre sırasında şöyle şematize etmek mümkündür:

Sağ cenah - Bu cehnahtakiler muhafazakâr, as çok otoriter ve dindardırlar. Liderleri Scelba, Pella, Gonella, Andreotti gibi müteaddit dadalar Başbakanlık, bakanlık yapmış ve yapmakta olan güvenilir şahsiyetlerdir. Bunlardan Savunma Bakam Andreotti, son Kongrede, sola açılmak isteyenlere şiddetle çatmış, fakat ıslıklar ve alkışlarla tasvip mi, red mi edildiği anlaşılamiyan nutku büyük bir etki yapmamıştır.

Sol cenah bizzat Başbakan Fanfaninin, Pastore ve Sullonun liderliğinde hareket etmektedir. Sosyalistlerle işbirliğini isteyen cenah

DÜNYADA OLUP BİTENLER

budur, nitekim bu yoldaki takrir de Kongreye yine bu cenah liderleri tarafından sunulmuştur.

Merkez bloku - Moro, Piccioni,

Segni ve Taviani gibi liderlerin sürükledikleri bu merkez bloku esas itibarile sosyal görüşlere ehemmiyet vermekte ve sosyalistlerle bir tecrü-

beye girişilmesini de istemektedir. Fakat blok öte yandan ekonomik ve mali nizama ve katolikliğe bağlı ve hürmetkar olunmasını istemektedir.

Kongrede bu üç gurubun sesi de duyulmuş ve sosyalistlerle işbirliği fikri ağır basmıştır. Fakat hangi şartlarla?

Önemli şartlar

Hristiyan-Demokrat kongresine sunulan tasarılar da belirtildiği gibi, Nenni sosyalistleri ile işbirliği için mühim şartlar koşulacaktır. Bunların başta gelenleri şunlardır: Nenni sosyalistleri komünistler ile her türlü alâkalarını kesmeli ve bunu resmen ve alenen bildirmelidirler.

İtalyanın Batıya ve Atlantik pakıtına bağlılığı münakaşa konusu edilmemelidir.

Nihayet Kilise - Devlet münasebetleri olduğu gibi, muhafaza edilmeli ve katolik esaslara saygı gösterilmelidir.

Hristiyan - Demokratlar safında bütün gruplar çeşitli derecelerde bu esaslara bağlıdır. Geriye bunların Nenni sosyalistleri tarafından kabul edilmesi kalmaktadır. Bu da pek küçümsenecek bir dava değildir. Çünkü her şeyden evvel Nenniciler senelerden beri komünistlerle plân münasebetlerini, pek çok avantajı feda ederek, kesmeye razı olmamışlardır. Nötralist ilkeleri ise Atlantik pakıtı ile bağdaşamaz. Kilise ile olan münasebetleri de sıfır raddesindedir,

O halde Hristiyan - Demokrat kongresinde beliren "sola açılış" operasyonu havada mı kalacaktır? Bunun için Nenni sosyalistlerinin bu günlerde toplanacak olan kongrelerini beklemek gerekiyor. Bir Uzlaşma mümkün görüldüğü takdirde, yeni kombinezona gitmek üzere, Fanfani, 1960 dan beri başkanlık ettiği kabinenin istifasını Cumhurbaşkanı Gronchi'ye sunacaktı.

Nitekim, geride bıraktığımız haftanın sonunda cuma akşamı, Fanfani, beklenen hareketi yaptı ve Hükümetinin istifasını Cumhurbaşkanı bildirdi.

K İ T A P L A R

Karın Ağrısı

(Fakir Baykurtun hikâyeleri, *Dün Bugün* Yayınevi, *Bugünün yazarları serisi 2, Doğu Ltd. Şirketi Matbaası Ankara 1991, 184 sayfa 400 kuruş*)

Günümüzün en önde gelen roman yazarlarından biri olan Fakir Baykurtun *Karın Ağrısı* adlı hikâyeler cildi yedinci kitabıdır. Fakir Baykurtun kitaplarını tanımadan önce yazarının kişiliğini tanımak, kitaplarının tanınması bakımından son derece doğru bir hareket olur.

Fakir Baykurt, 1929 yılında Burdurun Akçaköyünde doğmuştur. Babasının adı Veli, annesininki Eliftir, Fakir, elli dönümlük bir toprak üzerinde çiftçilik yaparak, geçinen ailenin beş çocuğundan iki numaralıdır. Dokuz yaşında iken babası ölmüştür.

İlkokulu Akçakalede bitiren Fakir daha sonra İspartadaki Gönen Köy Enstitüsüne girmiş, 1948 yılında öğretmen olmuştur. Yeşilovanın Kavacık ve Dere köylerinde beş yıl süreyle öğretmenlik yapan genç adam, daha sonra Gazi Eğitim Enstitüsüne giderek buradan 1955 yılında Edebiyat Öğretmeni olarak mesun olmuştur. Sivasta, Hafikte Şavatta türkçe öğretmenliği yapan Fakir, yedek subaylığı Konya As subay okulunda öğretmen olarak tamamlamıştır.

1959 yılında malûm ve marul Tefvik İlerinin Milli Eğitim Bakanlığı sırasında yazdığı "Yılanların Öcü" Adlı romanda komünizm propagandası yaptığı gerekçesi ile Talem Terbiye Kurulu denen acayip kurulun kararıyla öğretmenlikten uzaklaştırılıp, Ankarada masa başında bir işe getirilmiştir. Bu işte çalışırken, Cumhuriyet Gazetesine yazdığı yazılardan dolayı bakanlık emrine sunarak açığa çıkarılmıştır. Köyden yetişmiş bir Türk aydını olarak, Fakirin çilesi burada da bitmemiştir. 27 Mayıs devriminden sonra, hakkında yürütülen bütün işlemlerin haksız olduğu tesbit edildiğinden Fakir, ilköğretim müfettişliğine getirilmiştir. Ne var ki, Tefvik İlerinin sabık özel kalem müdürleri, yarıdakçıları, 15 Ekimden sonra Senatör ve Milletvekili olarak Meclise girdiklerinden Fakir hâlâ rahat, huzur yüzü görmemektedir. Mahkemelerin veremedikleri hükümleri bu senatörler ve milletvekilleri kendiliklerinden ve vicdanlarında hiç bir sızlama hissetmeden vermekte, üstü açık veya kapalı bir takım ithamlarla etrafı kendi seviyelerine indirmeye çalışmaktadırlar.

AKİS, 5. ŞUBAT 196»



Fakir Baykurt

"...Kervan yürür"

Daha Köy Enstitüsü öğrenciliği yıllarında edebiyata merak saran Fakir Baykurt, sanat hayatına önce şiir yazarak başlamıştır. İlk kitabı, 1955 yılında yayınlanan "Çilli"dir. "Yılanların Öcü" adlı romanı ise önce Cumhuriyet gazetesinde tefrika edilmiş, bu gazetenin açtığı Yunus Nadi roman yarışmasında da birinciliği kazanmıştır. İşte bu romandır ki, Fakir Baykurtun başına iş üstüne iş açmış, onun tek basına idealist bir Türk aydını olarak, bir Türk Öğretmeni olarak D. P. iktidarı ile ve onun da müfrit kanadı ile takışmasına, işinden olmasına sebep olmuştur. Maamafih bu kuyruk takımı ile takışma Fakiri daha çok kamçılansın, Türk edebiyatı da bu sayede peşpeşine birbirinden, güzel eserler kazanmıştır. Efedilik Savaşı, Efkar Tepesi, İrazcanın Dirligi ve nihayet ancak 27 Mayıstan sonra, yayınlanabilen Onuncu Köy, Türk romancılığına yeni bir hava, yeni bir güç getirmiştir.

Köy notları, mesleki tetkik yazıları ve hikâyeler de yazan Fakir



Baykurtun hikâyelerinden 12 tanesi, Dün-Bugün yayınevini yerinde bir seçmesi ile, "Karın Ağrısı" adlı ciltte toplanmıştır. Karın Ağrısı adlı kitapta toplanan hikâyeler de, tıpkı romanlarındaki gibi, konularını köy hayatından, ama Türk köyünün hayatından almaktadır. Acı ve yana bir gerçekçilik duygusu içinde son derece kıvrak ve ustaca bir türkçe ile yazılan bu hikâyeler, Fakir Baykurtun romanlarını okumuş olanlar için teker teker birer anahtar olabilecek kıymettedir. Rahatça kabul edilebilir ki, Fakirin romanları gibi bu hikâyeleri de son yılların en kaliteli hikâyeleri arasında yer alabilecektir.

Soyunuk

(Kâmrân Yücenin türleri, *Yeditepe yayınları III, İstanbul Kâğıt ve Samsun İşleri Matbaası 1961, 44 sayfa 200 kuruş*)

Kâmrân Yüce aktördür. Hem de sanatında başarılı bir aktör. Ama, aktörlüğünün yanı sıra şiiri de yürüten bir aktördür. Yani Kâmrân Yüceyi tanımlamak gerekirse, aktör-şair demek gerekir. Yücenin muhtelif dergilerde yayınlanmış şiirleri vardır. Hattâ bir zamanlar, galiba 1955 yılında bir de Gölge adlı şiir kitabı yayınlamıştı ki oldukça başarılı bir kitaptı. Geride bıraktığımız yılın son günlerinde Kâmrân Yüce yeni bir kitapla okuyucularının karsısına çıktı: "Soyunuk" Kitapta 25 şiir yer almış. Elbette ki Kâmrân Yüce 1955 den bu yana sadece 25 şiir yazmış değil ama, anlaşılabilir o günden bu yana yazdıklarım kendince esaslı bir seçmeye tâbi tutmuş. Kitabına almak için 25 şiiri yeterli bulmuş.

Yücenin "Soyunuk"da yer alan şiirlerinin hepsi de başarılı mı? Yahut soruyu şu türlü de sormak mümkün: Yüce aktörlüğünde olduğu kadar şairliğinde de başarılı mı? Buna yekten müspet cevap vermek sor. Ama Sezarin hakkını da Sezara vermek lâzım. Yüce, şiirleri okunduğunda, mısralarından bazıları dilde kalıveren, insanı salıveren şiirler yazmasını da bilen bir sanatkar. İşte onun "Kuşku Üstüne Denemeler" adlı şiirinin üçüncü bölümünden birkaç mısra:

"Adam bana baktı -Bir kadın güldü hafifçe- Sağır aynalar takıldı peşime - Ellerime düzen verdim olmadı - Yağmura koşarken hergele - Çelme taktı yıkıldım. Oysa bir güzelce -Güzelle - Anamın masalları yağmur doluydu - Saçlarımdan alınma doğru - Avuç avuç her buluttan - Parmaklarımdan ucunda köpük - Anamın masalları yağmur doluydu - Olmadı çelme taktı-hergele".

K A D I N

Ankara

Aşure gecesi

Genç kız kalabalık arasından kendisine soru soran erkeği gözleriyle aradı, sonra mikrofona biraz daha sokuldu, seyircilerine gülümsedi. Müsamere salonunu dolduran yüzlerce davetli onun bu meselenin içinden nasıl çıkabileceğine bir türlü akü erdireniyor, adeta nefes almadan sonuca bekliyorlardı. Demindenberi tatlı tatlı espriler yaparak konuşan genç kız İşte Türkiyede hiçbir kimsenin cevabını veremeyeceği bir soru ile karşı karşıya kalmıştı. Bu çetin bir imtihandı ama Yüksel Alver hiç te şaşırma benzemiyordu. Yine aynı heyecansız fakat sıcak, kendinden emin sesle soruyu cevaplandırdı:

"— Efendim" diye söze başladı "de kain de söylediğim gibi, aylık gelir alanlar bütçelerini aylık gelirlerine göre ve yevmiye kazananlar günlük gelirlerine göre tanzim ederler. Yalnız dört kişilik bir aileye sahip bir erkek günde yedi lira kazanıyorsa bütün masrafları bu kazancın içine sokmak korkarım ki pek tatmin edici bir sonuç vermiyecektir. Bence bu erkek gelirini artırmak için çaba göstermeli, çalışmalı, daima inanarak ve hiç yıldıman çalışmalıdır."

Seyirciler cevaptan memnun kalmışlardı. Var kuvvetleriyle genç kıza alkışladılar ve müşkül soruyu soran şık erkeğe de biraz öfke ile baktılar.

Olay geçen haftanın sonunda Kız Teknik Öğretmen Okulunun büyük konferans salonunda, Okulun 27 nci kuruluş yıldönümü münasebetiyle tertiplenen aşure gecesinde cereyan ediyordu. Mikrofonun başında konuşan genç kız ev idaresi son sınıf öğrencisi Yüksel Alver idi. Kendi şubesini takdim ederken bugünün anlayışına göre ev kadınına tarif etmiş sonra da isteyenlerin kendisine soru sorabileceklerini bildirmişti, şık biz erkek., yedi lira yevmiye kazanan bir erkeğin dört nüfuslu bir aileyi hangi bütçe ile geçindirebileceğini öğrenmek istiyor, bir yandan soru soruyor, bir yandan "kemerleri sıkmak" tabirini kullanarak sorusunu cevaplandırıyordu. Bir başka erkek yemeğin aile mutluluğuna tesiri olup olamayacağını öğrenmek istiyordu Yüksel Alver:

"— Evet" diye cevap verdi, biz annelerimizi yemek pişirdikleri için daha çok severiz, yemeğin hisler üzerinde de etkisi vardır. Ama yemek yalnızca açlığı bastırmak için yemez. Ev kadını yemek saatini evin en

mutlu bir saati haline getirebilir. Zevkli, güzel ve temiz bir sofrada toplanan aile mutluluğunu daha kuvvetle hisseder. Hem yemek işi yeni bilgiler isteyen çok ilgi çekici bir iştir. Bilerek alışveriş etmek yemek pişirirken gıda kıymetleri kaybetmemek, çocukları iyi bir şekilde beslemek yemek İsini çok yönlü ve ilme dayanan bir merak haline sokmuştur. Ama ev kadını mutfakta yemeğin pişirirken şık ve zarif olmak zorundadır O saten evinin her köşesinde, sokakta şık ve güzel, olmak ihtiyacını duyacak ve bütçesini sarsmadan, bilgiye ve zevke dayanan bir giyime sahip olacaktır. Zevkle dö-



K.T. Ö. nin gecesinde "Çiçekçi Kızlar"

Başarılı bir yıldönümü

şenmiş bir ev de ev kadını için giyim kadar önemlidir. Ya ailenin bütçesi? Bu gerçekten geminin dümenidir ve bu dümen işte ev kadınının elindedir."

Yüsel Alver sahnedan çekilirken Ev İdaresi Şubesi ideal kadın tablosunu temsile başlamıştı. Şık ve zarif genç kızlar ev kadınının muhtelif yönlerini canlandırarak teker teker sahneye çıktılar. İdeal kadın bilgili kadındı, ideal kadın tutumlu kadındı, İdeâl kadın sosyal idi, yaratıcı idi, intizamlı vs çalışkan idi, gülyüzlü ve fedakardı ama bütün bu meziyetlerin teki veya birkaç tanesi kaf değildi. İdeal kadın bunların hepsini kendisinde birleştiren kadındı.

27.yıl içinde Teknik Öğretim gerçekten memleket çapında büyük işler başarmış ve batılı düşüncüyü, ile

ri görüşü bilgi ve görgüyü büyük şehirlerden küçük kasabalara ve gezici sanat kursları vasıtasıyla köylere kadar götürmüştür. Bugün büyük ve küçük şehirlerde 106 tane enstitü, 5 tane Olgunlaşma Enstitüsü» 187 tane Akşam Okulu mevcuttur. Yeni kurulan haberleşme bürosu sayesinde yeni bilgiler en tez zamanda en ücra köşelere kadar duyurulmakta ve öğretmen daima yenileşmek imkanını bulmaktadır. Gene yeni açılan "Kıyafet müzesi" gelecek nesillere bugünün kıyafetleri hakkında kıymetli bir doküman teşkil edecektir. Gıdalanma şubesi de Teknik Öğretimin önemle ele aldığı bir konu olmuştur. Bilgi ile gıdalanma ailenin bütçesi, sağlığı bakımından çok önemlidir. Çocuk bakımı, eğitim konusu memleketin en önemli davala-

andan bir tanesidir. Kreşlerde çocuklar üzerinde çalışmalar yaparak yetiştiren Öğretmenler Anadolunun dört bir bucağına dağıldıkça çocuk bakımı kadar çocuk psikolojisi de artık yabancı bir kelime olmaktan çıkacaktır.

Ev idaresi şubesinin, intizamlı ve intizamsız iki ev kadınının ev hayatını canlandıran çok eğlenceli tek perdeli piyesinden sonra seyirciler Biçki-dikiş şubesinin küçük defilesini seyrettiler. Mankenler de çok güzel, kıyafetlerde.. Bunu Nakış Çamaşır şubesinin cazip gösterisi takip etti. Şapkanın tarihçesini yapan Molla-Çiçek şubesi son sınıf talebesi saptanın ta Uygurlar devrinden Türk aletleri arasına girdiğini ve hotozla "in Fatih devrinden de kadınların başında görüldüğünü hatırlatırken ta-

AKİS, 5 ŞUBAT 1962

rihteki Türk kadını eski duvarlar Arasından birden sahneye çıkıyor ve duvarın ön tarafında bu tarihi şapkalarından alınan ilhamlarla yapılmış modern yağmurluklar, modern kuletalar ve şapkalar taşıyan modern kıyafetli gang ve dinamik kızlar geçit resmi yapıyorlardı. Tarihteki kadın soluk yüzlü, çekik gözlü idi. Susuyordu. Ötekiler yağmurun altında bile, ipten, paspastan, heybeden çuvaldan yapılmış çantaları ile güliyorlar, hayatı ve bugünü temsil ediyorlardı Bir ara seyircilerin arasında daldılar, orijinal çantalarından çıkardıkları yağmur şapkası patronlarını halka dağıtmaya koyuldular. Patronla çalışma usulü gerçekten faydalı bir şeydi. Çiçekçiler gecenin romantikleri idiler. Meşhur Çiçekçi Kadirim sarkısını söyleyerek etrafa çiçek atmaya başladılar. Çocuk Bakımı ve eğitim şubesi tek çocuklu fakat bilgisiz bir anne ile üç çocuklu fakat bilgili bir annenin ev hayatım başarı ile temsil etti. Kreşten inen çocuklar öylesine uslu idiler ki bilgisiz anne bile çocuğunu ağlatmakta zorluk çekti ve bilgili anne de bütün çabasına rağmen, mama saati gelmeyen uslu çocuğuna biberonunu içiremedi. Resimciler resme olan aşklarını bir türkü ile dile getirdiler ama aşk onlara, atölyelerinin kolay kolay ısınmadığı da unutturmamıştı. İlgililerin önünde bunu şarkılarının içine sokuşturmuşlardı.

Nazari bilgi gece yarışma doğru tatbikatla sonuçlandı. Davetliler öğrencilerin hazırladıkları aşureyi yerken, "yemeğin mutluluğunun bir kolu" olduğunda birleşivermişlerdi. Yorgun bir ev kadını aşuresini kasıklarken: "ev kadınlığı da işte tıpkı bu aşureye benziyor dedi, içinde ne yok ki, ama tatlı

Moda

Tığ işi

Al yün yiyen çabucak meydana çıkan tığ yün işleri yılın en çok tutunan yeniliği olmuştur. Tığ işi ile çabucak örebileceğiniz delikli bir döpiyes önümüzdeki baharın en güzel, en gözde bir kıyafeti olacaktır. Bu tip döpiyesin küçük kolları vardır, etek, uçlarına doğru hafifçe kloşluk kazanmaktadır ve eteğin üstüne düttan bluz bele oturmamakta, onu hafifce göstermektedir, Makine yünü ve floş karıştırılarak yapılacak olan bu tip bir döpiyes abiye olarak her yere giyilebilecektir. Aynı tarz, yünle örüldüğünde ve bluzla önden düğmeli bir tayyör ceketi manzarası verildiğinde mükemmel bir sokak kıyafeti elde edilmiş olur. Birkaç renk karıştırılarak tığ ile örülen tweed manzaralı bol spor sveterler özellikle genç

idealizm

Jale CANDAN

Gazetelerden öğrendiğimize göre, Büyük Millet Meclisi Sağlık komisyonu mahrumiyet bölgelerine gidecek olan doktorlara tatmin edici bir tazminatın verilmesini onaylamıştır. Bu, değişen bir zihniyetin ilk belirtileri olmak bakımından gerçekten ilgi çekici bir olaydır. Özellikle doktorlarımızın mahrumiyet bölgelerinden umacıdan kaçır gibi kaçmaları öteden beri gazete sütunlarında tartışma konusu edile durmuştur. Sağlık problemleri geri kalmış memleketlerin en önemli dâvalarından biridir ve konunun üzerinde ne kadar konuşulsa azdır. Ne var ki mesele, yıllar yılı, yanlış bir yönden ele alınmış ve mahrumiyet bölgelerine gönderilmek istenen vazifelilere dalma bol keseden idealizm tavsiye edilmiştir. Neden meselâ mühendisler dağ taş demez Anadoluyu dolaşırlar da aynı topraklar üzerinde, hasta, çoğu zaman yarasını saracak bir doktor bulamaz? Birçok bölgelerde doktor aramaya çıkarken yolda ölen hastaların, doktorsuzluktan çocuğunu doğuramıyarak çatlayan kadınların hikayesi bir masaldan ibaret değildir. Gerçek sudur ki, meselâ mühendis emeğinin karşılığını az çok dalma almıştır, doktor ise tâyin olduğu mahrumiyet bölgesinde çoğu zaman başını sokacak bir ev, hastalarına bakacak alet, okuyacak bir kitap bulamamıştır ve karnımı zor doyrablmektedir. Vanlıların anlattıkları bir meşhur hikaye vardır:

İyi kalpli, idealist bir doktor kitaplarını, ilaçlarını almış Vanın bir kasabasına yerleşerek hasta beklemeye koyulmuş. Bir ay geçmiş, hasta yok, iki ay geçmiş hasta yok derken birgün hastaya çağırılmışlar, gitmiş bakmış hasta ölüyor. Hemen hastanın sahibine dönmüş ve telâş içinde pastırmalı yumurta hazırlamalarını söylemiş. Yemek bir anda hazırlanmış ve doktor, gözleri fal taşı gibi açılan ev halkının önünde, oturmuş afiyetle yumurtaları yemiştir. Bu sırada da hasta ölmüştür.

— Doktor, ne oldu diye sormuşlar

— Ne olacak demiştir eğer bu yumurtaları hazırlamadıydınız evinizden iki ölü çıkacaktı.

Aç kişi idealist olamaz. Mesleği ne olursa olsun onun karnının doyması şarttır. İnsanlar vatanları için seve seve Ölürler fakat yalnız vatan için yaşayanların sayısı, itiraf etmeli ki, azdır. Kişinin kendi kendisine karşı, ailesin» karşı birçok sorumlulukları, vazifeleri vardır. Zaten birinin kendi kendisini yetiştirme, kalkınması yaşadığı toplumun da çıkarıdır. Demek ki kişiyi tatmin etmek toplum için ondan birşeyler beklemenin ilk şartıdır.

Doktor serbest olarak hayatım kazanabildiği, dış memleketlerde çalışma inkâmı bulduğu için tartışmanın daima hücum oklarına hedef olmuştur ama hiç şüphe yok ki mahrumiyet bölgelerinde mahrumiyet çekenler sâdece doktorlar değildir. Birçok öğretmenler tanyorum. İçlerinde yeni mezun olmuş, baba ocağından hiç ayrılmamış genç kızlar var. Bunlar çeşitli mahrumiyetlere katlanarak, her türlü konfordan mahrum otel veya han odalarında, ömür geçirmekte, gene de bilgi meşalelerini dolaştırmaya çalışmaktadırlar. Ama şunu kabul etmek gerekir ki tatmin olmamış kişi ideallerini yavaş yavaş yitirmeğe mahkumdur. Ve işte Anadolu kahveleri nice sönmüş idealin ocağıdır. Mahrumiyet bölgelerini kalkandırmak istiyorsak oraya daima tatmin edilmiş, enerjik yeni kuvvet göndermemiz lâzımdır. İdealizm, kişinin kendisini körü körüne, faydasız Ur seklide feda etmesi demek değildir. İdealizm şuurlu bir seklide fikirlere, memlekete hizmettir ve bunu ancak karnı doyanlardan, ailelerine karşı sorumluluklarını yerine getirebilenlerden bekliyebiliriz.

kızlar için veya spor kıyafet olarak genç kadınlar için düşünülmüştür. Bunların yakaları önden V şeklinde büyük bir dekolte halinde açıktır ve içtenkravat şeklinde bağlanan usun kolları bluzların manşetleri de bu sveterleri ayrıca süslemekte ve sveterin kolları ve manşetleri gösterecek şekilde biraz kısa bitirilmektedir, önden V şeklinde açık olan bluz gece ters olarak giyilebilir. Bu takdirde dekolte arkadan hemen hemen bele kadar açıktır. Daha olgun kadınlar

için siyah, önden düğmeli bir abiye ceket düşünülmüştür. Kullanılan yün çok yumuşak, parlak bir yündür ve düğmeler de çok aşağıdan başlamakta ve yaka önden yine V şeklinde açılır durmaktadır. Ceketin içine giyilen beyaz saten bluz kravat yakalıdır ve manşetler sık kol düğmeleri ile süslenmiş, ceketin kolları kısa bitirilmiştir. Tığ yerine şiş te kullanılabılır fakat gevşek, delikli yumuşak örgüleri diğerlerine tercih etmek lâzımdır.

Haberler

Salyangozla salata

Küçük Sahnenin sevimli oyuncusu, karikatürist Altan Erbulakın muziplikleri pek soktur. Ne var ki, Erbulak kendi ifadesine göre şimdiye kadar iki olay karşısında verecek cevap bulamamış. Bunlardan biri şu:

Erbulak, Münir Özkulla birlikte bir gün yemek yemek üzere Beyoğlunun birinci sınıf lokantalarından birine gider. Oturlurlar, garson gelir, yiyecekleri yemekleri söylerler bu arada bir de salata isterler. Bir süre sonra garson elinde bir salata tabağıyla çıka gelir. Salata özene bezene süslenmiştir. Tabağı masaya koyduğu sırada, yeşil kıvrıkcık salatalardan birinin hafif hafif kımıldadığı görülür. Erbulak, Özkul ve garson birden dikkat kesilirler. Bir de bakarlar ki bir küçük salyangoz yaprağın üzerinde.. Erbulak hisimla başını kaldırır, tam garsona çatacağı sırada, garson büyük bir nezaketle ve gülümsüyerek:

"— Bu, efendim" der "bizim patronun sizlere ikramıdır. Lokantamızın spesiyalitesi.. Patron kabulünü rica ediyor!"

Erbulak, birden ne diyeceğini şaşırır ama hiddetle:

"— İstemez!" der "çabuk kaldırın bunu.."

Garson, gene büyük bir nezaket içinde:

"— Başüstüne efendim." der, tabağı alır götürür ve söyle seslendiği duyulur:

"Bir salata.. Sade olacak.."

Yeni kitaplar

"Bugünlerde yeni kitaplar yayınlandı.

Bir kısım kitaplar da yayınlanmak üzere. Bunlardan en önemlileri, Türk Edebiyatçılar Birliğinin bu yıl ilk olarak yayınladığı 1962 Yıllığı. Yıllıkta, Türk Edebiyatçılar Birliği üyesi sanatçılardan bir çoğunun şiir, hikâye, deneme, eleştirme yazıları var. Bunlar hiç bir yerde yayınlanmamış yazılar. Kitabın sonuna, sanatçıların kısa hayat hikâyeleri de konmuştur.

Gergedan Yayınevi, genç hikâye ci Orhan Durunun "Kazı" adlı kitabıyla. Edgar Allan Poe'nun "Kuzgun"unu yayınlamak üzere.

Gim Yayınevi, genç şair Ali Püsküllüoğlunun bir şiir kitabını yayınlayacak. Kitabın adı "Uzun Atlar Denizi." Bu kitap, bir deneme ve alıştırtma döneminden sonra Püsküllüoğlunun değişik bir yönünü ve sanıyoz ki sanatçı kişiliğini belirtecek bir kitap olacak.

Hadi beni alkışlayın

İlhan Berk, her yeni kitabı çıktığı zaman yaptığı gibi bu sefer de Sanatsevenler Klübünde bir konferans verdi. Yeni konferanslar verebilmek üzere de, şuraya buraya mektuplar yazmakla meşgul. Sanatsevenlerdeki konferansın adı "Anlamsızlığın Anlamı" adını taşıyordu. Dinleyicilerdeki genel izlenim konferansın bir anlamsızlık şaheseri olduğu noktasında birleşmektedir.

Konferansın sonunda, bazı dinleyiciler şaire bazı sorular da sordular. Bunlardan birinin sorusu iyice ağır



Bilginin heykel sergisi
Güç yolun ağzında

basmış olacak ki, İlhan Berk kurtuluşu cevap vermekte değil de bir çeşit kaçmakta bulmuştu. Soruyu dinledikten ve kısa bir süre düşündükten sonra başını sıkıntıyla sallayıp:

"— Sıkıldım artık" dedi "Hadi beni alkışlayın da bitsin bu iş."

Konferanstan sonra Berkin davranışı üzerinde konuşuluyordu. Konferansı dinleyemeyen Nezihe Merice de hikâye anlatıldı.

"— Ayol" dedi Nezihe Meriç "siz inandınız mı gerçekten İlhanın sıkıldığına.. O. bu sözü önceden kararlaştırmış, evindeki aynanın karşısında da hiç olmazsa bir hafta talimini yapmıştır."

Bilginin heykel sergisi


Geçirdiğimiz haftanın başında Sanatsevenler Klübünde Cevdet Bilginin bir heykel sergisi açıldı. Sanatçı, demirden, çeşitli ağaç ve taşlardan yaptığı heykellerini sergiledi. Sergi, iyi not aldı ve ilgi topladı.

Daha çok hayvan heykellerine yaklaşık duran Cevdet Bilginin, gerçekten büyük emek isteyen bir işi başardığı görülüyordu. Çalışmalarını geliştirerek adı anılır bir heykelci olacağım şimdiden kestirmek mümkündür.

Fiyatlarının, zaruri olarak, biraz pahalı oluşu heykellerin ya sergiye gelecek Amerikalılar ya da resmi dairelerce satınabileceğini gösteriyor.

Ankaralıları, bu yıl iyi bir heykel sergisi görmekten memnundurlar.

AKİS, 5 ŞUBAT 1962



Remyzi

RADYO - ELEKTRİK MAĞAZASI

Bankalar Cad. Yurt Sok. Ulus İşhanı No. 1-B
ANKARA

Tel : 10 56 91 Telg : ÇILINGİR - ANKARA

- Radyo ve bütümlü Radyo malzemeleri,
- Her türlü elektrik malzemeleri
- Buz dolabı ve Çamaşır makineleri ve elektrik süpürgeleri, Dikiş makineleri,
- Hesap ve yazı makineleri,
- İthal mal üfifler (yüksek kalite),
- SC tip HANSEN (çantalı, Japon) Niçli aletleri,
- Yegâne toptan satış deposu

AKİS — 39

T İ Y A T R O

Sanatkârlar

Komedyen-Genel Müdür

(*Kapaktaki sanatçı*)

Dört adam Büyük Tiyatronun iç a-
cıcı salonunda, kırmızı koltukla-
rın en ön sırasındaki yerlerini almak
için ilerlediklerinde perde açılmak
üzereydi. Öyleyken etraftan ayağa
kalkanlar, iyice görmeğe çalışırlar
oldu ve bir fısıltı yükseldi:

— Elia Kazan!

Evet, bu dört adamdan biri Ka-
zan'dı. Amerikanın belki de dünyan-
ın, 1 numaralı tiyatro ve sinema re-
jisörü. Yanında Amerikalı menaceri,
Yunanlı emprezaryosu ve Atinalı
meslekdaşı vardı. "Güzel Helena" ve
"Kral Oidipus"u Ankarada sahneye
koyduğundanberi Atinada "Muzeni-
dis Bey" diye anılan Trabzonlu Takis
Muzenidis... ve "Kocaoglan"ın unu-
tulmaz yaratıcısı Kayserili Şeref
Gürsoy, Elia Kazan da Kayseriliydi,
Kayserinin Germin- köyünden Ame-
rikadan Atinaya Amerikalı menace-
riyle, Atinadan Ankaraya Atinal
emprezaryosu ve yardımcısıyla geldi-
ği gibi Ankaradan Kayseriye de hem
şehrisi Şeref Gürsoyla gidecekti
Türkiyeye, konu olarak amcasının
hayatını ele alan, bir film çevirmek
için ilk hazırlıkları yapmaya gel-
mişti. Ama tiyatrodan yetişen her
sanat adamı gibi, gittiği her yerde
tiyatrodan, sahnenin boya ve tutkal
kokusundan uzak kalamıyordu. An-
karaya bir pazar sabahı ayak bas-
mış, öğleden sonra, pazar matinele-
rinde oynanan eserleri görmüş, ak-
şamı da Büyük Tiyatroda "Hamlet'i
seyretmek istemişti. Ama bu tiyatro
kurdu için her eserden bir perde gör-
mek yetiyordu, "Cengiz Hanın Bisik-
letinden pek hoşlandığı için iki per-
de seyretmişti. "Hamlet'in de ilk bō-
lümüyle yetineceği sanılıyordu. Öyle
olmadı. Perde arasında fuayyeye çık-
tı. Milli Eğitim Bakanıyla tanıştı
görüştü, ama gitmek istemedi. "Ham-
let'i sonuna kadar görecekti, gördü-
de.

Temsil bittiğinde Elia Kazan a-
yakta alkışladı, sonra sahneye geç-
ti. Sanatçıları, teknisyenleri bire
bire tebrik etti ve Hamlet'i oynayan
sanatçının odasına girdi. Bu ince,
uzun boylu, zarif endamlı, yeşil
gözlü genç sanatçıyı yanaklarından
öptü ve şunları söyledi;

— Çok sevdim senin Hamlet'ini
Ben hiç "Hamlet" koymadım sahne-
ye. Ama onbeş, yirmi tane "Hamlet"
gördüm. Seninki güzeldir, sadedir.
Hiç görmediğim güzel buluşlar var.
Hayaletle olan sahnede hayaleti yal-
AKİS, 6 ŞUBAT 1962

nız bırakarak kulise girip çıkman. Son-
ra Yorik'in kafatasıyla, bir düşün-
ceyi anlatır gibi değil, karşında can-
lı bir Yorik varmış gibi konuşman..
Son eskrim ve ölüm sahnelerini ki-
saltman... Bravo!"

İnce, uzun boylu, zarif endamlı
adamın yeşil gözlerinin içi bir ışıkla
parladı, güldü. Belli ki sanat haya-
tının en tatlı mükâfatını görüyordu
o akşam. Bunları söyleyen adam
lalettayin bir adam değil, zamanımı-
zın en ünlü sanat adamlarından bi-
ri, en büyük regisörüydü. Arthur
Miller'ler, Tenesse Williams'lar yeni
piyeslerini o sahneye koysun diye,
müsveddelerini altı ay, bir sene çek-
mecelerinde kilitli tutuyorlardı.

İnce uzun boylu, zarif endamlı,
yeşil gözlü adam, değme balecileri
kışkandıracak kadar mevzun bacak-
larında Hamlet'in siyah naylon ma-
yosunu, başında altın saçlarını taşıyan
sanatçı da Türkiyenin 1 numaralı

komedyeni, Devlet Tiyatrosu deni-
len büyük sanat müessesesinin Ge-
nel Müdürü Cüneyt Gökçerdi.

Yetişme yılları

Bugün yalnız, Ankaranın, İstanbu-
lun, bütün Türkiyenin değil, Pari-
sin, Kıbrısın, Atmanın da tanıdığı,
kendisinden takdirle sözettği Cüneyt
Gökçer 1920 de, Malatyada doğdu.
Babası emekli Albay Etem beyin alt-
tını çocuğudur. Her asker gibi bütün
Anadoluyu dolaşmış olan Etem beyin,
ayrı ayrı şehirlerde doğan kız, erkek
on çocuğunun altıncısı...

Küçük yaşta Ankaraya geldi. İlk
ve orta öğrenimini Ankarada tamam-
ladı. Atatürk lisesinde iken, okulda
verilen oyunların başrolleri hep onu
bekler, hep ona bulurdu. O yaşta an-
cak sinema kendisine geniş bir sa-
nat ufku gösterebiliyordu. Ankara
başkentti ama, daha devamlı bir ti-
yatrosu yoktu. İstanbul Şehir Tiyat-
rosunun, yılda bir defa, Afrikaya
gelip verdiği sayılı temsiller küçük
Gökçerin susuzluğunu giderecek gibi
değildi. Bu susuzluğu, kısa bir za-



Elia Kazan ve Cüneyt Gökçer

Yabancı regisör, yerli sanatkar

TIYATRO

man sonra, yeni açılan Devlet Konservatuvarında giderebilecekti.

Devlet Konservatuvarı yeni kurulmuş, tiyatro bölümünün başına, Türk sahne hayatına yepyeni bir istikamet vermesi mukadder olan, büyük sanat adamı Prof. Carl Ebert getirilmişti. Cüneytin Atatürk lisesinden Konservatuvara geçişi, onun işe başladığı yıla rastladı.

Bu yakışıklı, zeki, kabiliyetli ve çalışkan çocuk Konservatuvarda dikkati üzerine çekmekte gecikmedi. Kısa zamanda Ebert'in gözdesi oldu. O kadar ki, 1942 de, yüksek bölümden mezun olduğu zaman, Ebert onu Sahne ve Mimik hocalığına getirmekte tereddüt etmedi. Aradan yirmi yıl geçti, Cüneyt Gökçerin Konservatuvardaki sahne hocalığı, Almanya'da kaldığı bir yıl müstesna -meslek çalışmaları kendisine pekaz serbest zaman bıraktığı halde- devam etti, hâlâ da ediyor.

Cüneyt Gökçer 1943 de meslek ve sahne arkadaşı Mediha Gökçerle evlendi. Bu evlenmeden, 1944 de, bir kız çocukları oldu. Deniz Gökçer şimdi Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümünün birinci sınıfında, vaktiyile babasının oturmuş olduğu sıralardan birini işgal etmekte ve ana baba mesleğini devam ettireceği anlaşılmaktadır.

ilk roller, ilk basanlar

(Cüneyt Gökçerin sahne kaabiliyeti, güzel fiziği, tatlı ve tesirli sesi, ona daha Konservatuvur sıralarında iken, hazırlanan piyeslerin hem "Jeune premier"si, hem "grand premier"si olmak gibi, o yaştaki aktör namzetlerine nasibolmayan, müstesna bir mevki kazandırmıştı.

Prof. Carl Ebert'in idaresinde 1941 den 1947 ye kadar devam eden Tatbikat Sahnesi devresinde Cüneyt Gökçer, kazandığı bu üstünlükle, her iki janrda büyük roller oynadı. Ankaralılar henüz Devlet Tiyatrosunun kurulamadığı ve bütün tiyatro _ opera temsillerinin eski Halkevi sahnesinde, yılda birkaç defa, kısa sürelerle verilen Tatbikat Sahnesi temsillerine inhisar ettiği yıllarda, onu hemen her eserde, bu değişik rollerde gördüler.

Cüneyt Gökçerin -daha Konservatuvardan mezun olmadan- Tatbikat Sahnesinde oynadığı ilk rol, Goldoninin "Otelci Kadın" komedisindeki Cavaliere Ripafrotta rolü oldu. Otelci Kadın'ın -Muazzez Kurdoğlu - sevgilisi... (Nisan 1941). Konservatuvardan mezun olduğu yıl oynadığı ikinci rol de Shakespeare'in "Julius Caesar"ındaki Brutus rolü (1943) - Cüneyt Gökçer sahneye adımını attığı günden bu yana, yirmi yıldır, "jeune



Genç Gökçer
Dayanan başarıdır

premier" rolleriyle "grand premier" rollerini atbaşı götürmeğe muvaffak olan nadir komedyenlerden biri olmuştur.

Antik eserlerin kahramanlarını oynaması ise, hemen 1943 yılına rastlar. O yıl 2 Mayıs'tan 18 Haziran'a kadar süren Temsil Bayramında Prof. Carl Ebert'in -Türkiyede ilk defa bizzat sahneye koyduğu Sophokles'in "Kral Oidipus"u Cüneyt Gökçerde kudretli bir temsilcisini bulmuştu. Bu rol onu on yedi yıl sonra,



Gökçer. "Hamlet"te
Yepyeni bir Hamlet

1960 da, Pariste Milletler Tiyatrosu sahnesinde de alkışlatacak ve ünlü trajedyen Mounet Sully'ye benzetilmesine vesile olacaktır.

Sahne hayatına Brutus, Oidipus gibi rollerle başlayan bir sanatçının Tatbikat Sahnesinde en büyük, en ağır rolleri yüklenmesi mukadderdi. Nitekim öyle oldu. Yedi yıl süren bu uzan Tatbikat devresinde Cüneyt Gökçer sırasıyla şu rolleri de oynadı: Sophokles'in "Antigone"sinde Haimon (1943), Lessing'in "Minna von Baarnhelm"inde binbaşı von Tellheimi (1943), Moliere'in "Kibarlık Budalasında Cleonte (1944), Shakespeare'in "Yanlışlıklar Komedyası"nda Sirakuzalı Antipholus (1945), Thornton Wilder'in "Bizim Şehir"inde George (1945), Goethe'nin "Faust"unda Faust (1946 da Carl Ebertle) ve Mephisto (1949 da Renato Mordo ile). Bu rollerde Cüneyt Gökçerin kazandığı başarı 1942-1947 yılları arasında Tatbikat Sahnesi temsilleri için gazetelerde' çıkmış olan yazıların hemen hepsinde, ittifaka varan bir övgü ile, belirtilmektedir.

İntikal devresinde:

Tatbikat Devresinden Devlet Tiyatrosu ve Operası devresine geçiş iki mevsim kadar süren bir intikal devresine lüzum göstermiştir. Bu, biraz da, Büyük Tiyatro İnşaatının, bilhassa sahne temsillerinin, umulduğundan fazla zaman almasından ileri gelmişti.

1947 de Prof. Carl Ebert Ankara'dan ayrılınca, kurulmak üzere olan Devlet Tiyatro ve Operasının başına Muhsin Ertuğrul getirilmişti. Ama kanun henüz çımamış, Büyük Tiyatro inşaatı tamamlanamamış, Tatbikat Sahnesinin de devamlı bir faaliyete geçmesine hala imkân sağlanamamıştı.

Muhsin Ertuğrul bu bekleyiş devresini faal bir intikal devresi haline getirdi. Devlet Tiyatrosu kanunu çıkıncaya ve Büyük Tiyatro inşaatı tamamlanıncaya kadar, Evkaf Apartmanının altında, dekor deposu olarak kullanılmakta olan, şimdiki Küçük Tiyatro onarıldı, ilk devamlı temsillere 1947 Ekiminde, burada başlandı. Böylece Küçük Tiyatro tam arasında imdada yetişmiş, Tatbikat Sahnesinin gerek tiyatro gerek opera ölümünü uzun sürebilecek bir ataten kurtarmıştı.

27 Ekim 1947 den 31 Mayıs 1949 ırühine kadar tam iki mevsim süren u intikal devresinde Küçük Tiyatro mu faaliyeti verimli olmuş, Devlet Tiyatro ve Operasının ilk sanatçılarına, her akşam temsil vermek gibi, o güne kadar alışmamış oldukları, yani ve hakiki bir çalışma sistemi

getirmiş, faydalı bir staj sahnesi hizmeti görmüştür.

Bu devrede Cüneyt Gökçeri gene, repertuarın en önemli yerli ve yabancı eserlerinde, en önemli rolleri oynarken görüyoruz. Ahmet Kutsi Tecerin "Köşebaşı" sıdaki Yabancı ile Cevat Fehmi Başkutun "Paydos" undaki genç üniversite talebesi Ridvan onun başarıyla canlandığı ilk yerli "jeune premier" tipleri olmuştur. Bunların yanısıra ilk reji denemesini de Alfred de Musset'in "Şamdancı"sı ile yapmıştır. Modern repertuarın ilk önemli kompozisyon rollerini ise Pirandello'nun ünlü "kişi"lerine borçludur. Bunlardan birincisi "Size Öyle Gellyorsa"daki Ponz (1948), öbürü de "Eskisi gibi, Eskisinden üstün..."deki Marco Mauri olmuştur. (1949). Bunların yanısıra Cüneyt Gökçerin unutulmaz büyük kompozisyonlarından biri de Renato Mordo'nun sahneye koyduğu Shakespeare'in "On İkinci Gece" sindeki Malvolio rolüdür (1949). Bu roldeki üstün başarısı Cüneyt Gökçerin klasik dram ve trajedi kadar klasik komedide de -İngilizleri dahi hayran eden- büyük bir kaabiliyet olduğunu göstermiş oluyordu.

Devlet Tiyatrosunda

1949 yılının ilk aylarında Büyük Tiyatronun sahne ve elektrik tesisleri nihayet tamamlanmış ve bina 20 Nisandan itibaren Opera bölümünün sahneye koyduğu "Sevil Berberi", Tiyatro bölümünün hazırladığı Ahmet Kutsi Tecerin "Köroğlu" destanı ile devamlı temsillere başlamıştı. Ama Devlet Tiyatrosunun kuruluşuna ait kanun ancak 1949 Temmuzunda çıkarılmış, Büyük Tiyatroda "Devlet Tiyatrosu" adı altında ilk temsillere 1949-50 mevsiminin başlangıcı olan 1 Ekim 1949 da başlanabilmişti.

Böylece Devlet Tiyatrosu, nihayet Büyük ve Küçük Tiyatrolarda -iki sahnede birden- faaliyete başlamış oluyordu. Müessesenin başına Muhsin Ertuğrul getirilmişti. Muhsin Ertuğrul'un birinci Genel Müdürlüğü 1949 Ekiminden 1950-51 mevsiminin sonuna kadar devam etmiş, bu tarihten sonra istifa edecek İstanbul gitmiş, Küçük Sahneyi kurmuştu.

Bu devrede Cüneyt Gökçere gene ağır vazifeler düştüğünü görüyoruz. İkinci reji denemesini Jules Romains'in "Dr. Knock'u ile yapıyor ve Goethe'nin "Faust'unda bu sefer Mephisto'yu, Priestley'in "Bir Komiser Geldi"sinde Eric Birling'i, İbsen'in meşhur "Peer Gynt'ünde Peer'i (1949-50), Shakespeare'in "Hamlet" inde -ilk defa- Hamlet'i oynuyor (1950-51).

O yıllarda Devlet Tiyatrosunun

karşılaştığı en önemli güçlüklerden biri de yeni açılan ve her akşam temsiller veren iki tiyatroya, bilhassa Büyük Tiyatroya, seyirci bulmak olmuştur. Bir çare olarak tenzilatlı meşhur karneleri ihdas edilmiş, bilet ücretlerinin aybaşlarında ödenmesini sağlayan "veresiye bilet" sistemine gidilmişti. Cüneyt Gökçerin oynadığı "Peer Gynt" ve "Hamlet" Ankara seyircisini Büyük Tiyatroya çeken ve alıştıran ilk temsiller olmuştur.

Muhsin Ertuğruldan sonra Devlet Tiyatrosu Genel Müdürlüğüne getirilen Cevat Memduh Altarın idaresi 1951-52 mevsiminden 1953-54 mevsimi sonuna kadar üç yıl sürmüştür. Bu devrede Cüneyt Gökçer, gerek reji, gerek oyun alanında büyük başarılar kaydetti.



Gökçer Cyrano'yu oynuyor
Burnu büyük olan Cyrano'dur

1951-52 mevsiminin başında "Miras" piyesini sahneye koydu. Bunun arkasından Edmond Rostand'ın meşhur "Gyrano de Bergerac"ında Cyrano rolünü oynadı. "Miras" rejisi kadar Cyrano kompozisyonu da o yılın büyük başarıları arasında yer aldı. Aynı mevsim sonlarına doğru Devlet Tiyatrosunun durumunu incelemek ve Milli Eğitim Bakanlığına bir rapor vermek üzere tekrar Ankaraya davet edilen Prof. Cral Ebert'in sahneye koyduğu Shakespeare'in "Bir Yazdönümü Gecesi Rüyası" nda Demetrius rolünü oynadı.

1952 Temmuzunda mesleki tetkiklerde bulunmak üzere, bir yıl süreyle Avrupa'ya gönderilen Cüneyt Gökçer Almanya, Avusturya, İtalya, Fransa ve İngilterede aylarca kaldı, bu memleketlerdeki tiyatro

hareketlerini, bilhassa reji alanında yeni gelişmeleri yakından takip etmek fırsatını buldu. 1953 Mayısında İstanbulun 600. Fetih yıldönümü münasebetiyle sahneye konulan Nazım Kurşunlunun "Fatih" piyesinde Fatih rolünü oynamak üzere memlekete çağırıldı. Bu rolü, Mayıs sonlarında önce İstanbulda, daha sonra, 1953-54 mevsiminin başında, Ankara'da Büyük Tiyatrodaki devamlı temsillerinde başarıyla oynadı. Avrupa'daki tetkiklerinden reji bakımından büyük tecrübeyle dönmüş olan Cüneyt Gökçer, şimdi bilhassa bu alandaki çalışmalarına hız veriyordu. Nitekim üstüste sahneye koyduğu eserler büyük bir ilgi ve takdir uyandırdı. Bunlar sırasıyla Terence Rattigan'ın "Derin Mavi Deniz"i, hem sahneye koyduğu hem de baş rolünü -Yil-

dız Kenterle beraber- oynadığı Zola'nın "Gelin"i oldu.

1954 - 55 mevsiminin başında Büyük Tiyatroda Ugo Bett'nin "Keçiler Adası" nı sahneye koydu. Eserin tek erkek rolünü Nuri Altınok oynadı. Kendisi Nuri Altınok'un dublörü olarak programda yer almakla yetinmişti. Bu sırada Cevat Memduh Altarın Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne tayin edilerek ayrılması üzerine Devlet Tiyatrosunun başına tekrar Muhsin Ertuğrul getirildi. Muhsin Ertuğrul'un ikinci Genel Müdürlüğü 1954 ten 1958 yılına kadar dört yıl devam etti.

Genişleyen faaliyet
Bu devre Devlet Tiyatrosunun gelişme, ilk bölge tiyatrolarının kurulmasıyla yurdun diğer şehirlerine de yayılma devri olmuştur. Gelişme,

TIYATRO



Başarılı "Kral Lear"

Genç yaşın ihtiyar Lear'i

Ankarada yeni tiyatro binalarının Devlet Tiyatrosu çerçevesi içinde hizmete katılmasıyla kendini göstermiştir. Önce eski Halkevi 4 Şubat 1956 da, "Üçüncü Tiyatro" adı altında, yeniden tiyatro olarak devamlı temsillere başlamış, onu 5 Ekim 1956 da Evkaf Apartmanının altındaki dükkânlardan meydana getirilen 65 kişilik "Oda Tiyatrosu" takibetmiştir.

İlk bölge tiyatrolarının faaliyete geçirilmesi 1956-57 mevsiminde, Adana ve İzmir Belediye Tiyatrolarının Devlet Tiyatrosu tarafından yönetilmesiyle başlamış, bunu 1957-58 mevsiminin başında Bursada açılan "Ahmet Vefik Paşa Tiyatrosu" takibetmiştir. Sonradan bunlardan yalnız İzmir ve Bursa Tiyatroları Devlet Tiyatrosu idaresinde işleyen Devlet Tiyatrosu şubeleri olarak faaliyetlerine devam etmiş, Adana Tiyatrosu ise Adana Belediyesine bağlı özel bir tiyatro olarak kalmıştır.

Böylece Devlet Tiyatrosunun Ankarada o zamana kadar yalnız Büyük ve Küçük Tiyatrolara inhisar eder faaliyeti Üçüncü ve Oda Tiyatrolarının açılmasıyla dört sahneyi birden kucaklamış, Adana İzmir ve Bursa tiyatrolarının açılması üzerine ise yedi sahneye birden dağılarak daha da genişlemiştir. Bütün bu faaliyetin merkezden tek bütçe, tek reper tuvar, tek sanatçı ve teknisyen kadrosuyla idare edildiği düşünülürse Devlet Tiyatrosunun ne ağır bir mükellefiyet altına girdiği anlaşılır. Faaliyet kemiyet bakımından gelişirken keyfiyet bakımından bazı fedakarlıklara katlanmak zaruretinin başgösterdiği

ise bir gerçektir. Yedi sahnede birleşen, bütün mevsim boyunca her akşam perde açmak mükellefiyeti Devlet Tiyatrosu sahnelerine çıkarılan serlerin eskisi kadar kuvvetli kadroarla oynanmasına pek imkân bırakmamıştı.

Bununla beraber bu devrede Devlet Tiyatrosu klâsik repertuar eserlerinin yanısıra Batı sahnelerinin en başanlı yeni mahsullerini de sahnelerine çıkarmaktan geri kalmamıştır. 3ü eserlerin hepsi ancak Ankarada ki merkez sahnelerinde oynanmış, sonra tur halinde Adana, İzmir ve Bursa Tiyatrolarını, aynı kadrolarla dolaşmışlardır. Gine bu devrede Devlet Tiyatrosu İstanbul'a sık sık gidecek Opera ve Tiyatro temsilleri vermeye başlamıştır.

Cüneyt Gökçerin rejisi ve oyun alanındaki çalışmalarının olgunlaşması da bu devreye rastlar. "Keçiler Adası"ndan sonra, Orhan Asenanın ilk piyesi olan "Tanrılar ve İnsanlar"ı, bu epik dramı sahneye koydu ve baş rolünü, tanrılara, meydan okuyan Gılgamış'ı oynadı (1954). Daha sonra sırasıyla Jean Anouilh'un "Şato ya Davet'lede İkiz Kardeşleri -Horace ve Frederic'i oynadı ve büyük bir başarı kazandı. Arkasından Jules Romains'le Stefan Zweig'in "Tilki" -"Volpone"-sini sahneye koydu (1955) Noel Coward'ın "Ruhlar Gelirse" komedisinde baş rolü oynadı ve bu eserin aylarca afişte kalmasını sağladı. Bunu Pirandello'nun, sahneye koyup baş rolünü oynadığı "IV. Henri"si ve sahneye koymakla yetindiği

Paolo Levi'ninin "Trafik Cezası" takibetti (1955-56).

Oda Tiyatrosunun açılış eseri olarak sahneye koyduğu ve eşi Mediha Gökçerle en az ikiyüz defa oynadığı "Bir Yastıkta" piyesi Gökçer Çiftini İstanbul seyircisine de tanıtan tik oyun oldu. Aynı mevsim, "Bir Yastıkta"yı oynarken bir yandan da büyük rağbet gören "Tahta Çanaklar"ı, Thornton Wilder'in "Çöpçatan"ını, Giraudoux'nun "Su Kızı"ını sahneye koydu. Bu son eserin baş rolünü de oynadı (1956-57).

O sırada bütün Avrupa sahnelerini dolaşmakta olan "Anna Frank" "Hatıra Defteri"-, onun rejisi ve başroldeki başarısıyla bütün Devlet sahnelerinde ve İstanbulda büyük bir ilgi gördü (1957-58).

16 yılda 30 rol, 15 rejisi...

1958-59 mevsiminin hazırlığına başlanacağı sırada Muhsin Ertuğrul, zamanın Milli Eğitim Bakam tarafından, yaş haddi bahane edilerek, Devlet Tiyatrosu Genel Müdürlüğünden uzaklaştırıldı.

Yedi sahnede üzerinde faaliyette bulunan Devlet Tiyatrosunun başına kimin getirileceği, gün geçtikçe büyüyen, dal budak salan ağaca kimin su verebileceği merakla bekleniyordu. Zamanın Milli Eğitim Bakam Muhsin Ertuğrul gibi tecrübeli bir sanat adamını Devlet Tiyatrosu gibi hızla gelişmekte olan bir sanat müessesesinin başından uzaklaştırmakla düştüğü hatayı, yerine Cüneyt Gökçeri tayin etmekle tamir etti.



Gökçer Oidipus kompozisyonunda

"Kadmosun yüce oğlu"

1958 Eylülünde vekâleten Genel Müdürlüğe getirilen, bir ay sonra da asaleten tâyin edilen Cüneyt Gökçer, o zaman, henüz 38 yaşındaydı. Konservatuvardan 1942 de mezun olduğuna göre 16 yıllık bir sanat hayatı vardı. Ama bu 16 yılda 30 rol oynamış 15 eser sahneye koymuştu. Oynadığı rollerin hepsi büyük roller, çoğu esere adını veren, kahramanlardı. Cüneyt Gökçer bunların hepsini iyi oynamış, Konservatuvardan yetişen mektepli öktör kuşağının en kabiliyetli en verimli sanatçısı olarak parlamıştı. Sahneye koyduğu eserlere gelince, Cüneyt Gökçer sanat görüşünü, anlayışını ve zevkini asıl onlarla isbat etmiş, kendine göre bir kişiliği, bir üslubu olduğunu meydana koymuş, sahneye koyduğu eserlerin hepsini birer başarı haline getirmekte güçlük çekmemişti. O kadar ki, bugün Cüneyt Gökçer imzasını taşıyan bir rejinin başarısızlığa uğradığı hatırlamak mümkün değildir.

İş başında

16 yıllık şuurlu ve bilgili çalışmaların mükâfatım şimdi görüyordu. Ama Devlet Tiyatrosunu ve Operasını idare etmek kolay bir iş değildi. İçerden ve dışardan binbir ihtirasın çatıştığı bir müessesede herkesi memnun etmek ve işleri düzeninde yürütmek hiçbir zaman kolay olmamıştı. 38 yaşının ve 16 yıllık devamlı başarılarının verdiği güvenle, hararetle işe satıldı. En büyük güvenci arkadaşların, daydı. Aynı Konservatuvarda yetiştikleri, aynı sahnede yıllarca çalıştık-

ları arkadaşlarının büyük çoğunluğu Devlet Tiyatrosunun başına ciddiliği, çalışkanlığı, efendiliği kadar, sanat kabiliyetiyle temayüz etmiş bir meslektaşlarının getirilmesinden memnundu. Ama, tabii memnun olmayanlar, kıskananlar, aynı yeri kendileri için düşünmüş, hayaller kurmuş olanlar da yok değildi. Fakat bunlar bir elin parmak sayısını geçmiyordu. Bunlar yalnız Cüneyt Gökçeri değil, Carl Ebert'i, Muhsin Ertuğrul'u da aynı komplekslerle istememiş, onların da ayaklarını kaydırmaya uğraşmış, Bakanlığın ve gazete idarehanelerinin kapılarını aşındırmış aynı hastalardı. Sanatçı, teknisyen ve memur olarak sayıları 800 ü bulan geniş bir kadro içinde elbette böyleleri de çıkacaktı. Yeter ki bunlar müessesenin faaliyetini baltalayacak kadar zararlı olmasınlar. Bir gün onlar da kıskanmaktan, kendisiyle uğraşmaktan nasıl olsa bıkarlar, doğru yolu bulurlar, kendilerini işlerine güçlerine verirlerdi.

1958 de bu düşüncelerle Genel Müdürlüğüne başlayan Cüneyt Gökçerin aradan dört yıla yakın bir zaman geçtikten sonra aynı şekilde düşünüp düşünmediği kesin olarak bilinemez. Bilinen bir şey varsa o da kendisinin dört yıl içinde bu gibilerle bir hayli savaştığını zorunda kaldığıdır. Gerçek şudur ki, Cüneyt Gökçer, dördüncü mevsimini tamamlamak üzere okluğu Genel Müdürlüğü sırasında işgal ettiği önemli yeri doldurmuş, o yerin sahibi olduğunu her-



Gökçer "Su kızını"nda
Aşık Gökçer

kese kabul ettirmeğe muvaffak olmuştur.

İdareci Gökçer

Cüneyt Gökçer Devlet Tiyatrosunun başına getirildikten sonra Ankara İzmir ve Bursa Tiyatrolarındaki faaliyetini aksatmadan yürütmekle kalmamış, bu faaliyete ilâveten Ankara'da, Yenışehirdeki eski Beşinci Tiyatro Devletin Tiyatrosuna almış, esaslı tadil ve islahlarla çok cazip bir tiyatro haline getirmiş, Başkent'in Beşinci Devlet Sahnesi olarak 1960-61 mevsiminden itibaren faaliyete geçirmiştir.

Onun idaresinde Devlet Tiyatrosu daha çok telif eser oynamaya başlamış, Küçük Tiyatro son yıllarda tamamile telif eserlere ayrılmıştır. İlk defa olarak Türkiyede üstüste birkaç mevsim bir tiyatronun perdesi telif eserle açılmış, telif eserle kapanmıştır. Bu yıl telif eser Küçük Tiyatronun çerçevesini de aşmış, mevsimin henüz ortalarında olduğumuz halde Devlet Tiyatrosu sahnelerine konulan telif eser sayısı dokuzu bulmuştur.

Cüneyt Gökçer Genel Müdürlüğe geldikten kısa bir süre sonra Tiyatromuz için önemli meselelerden biri, Tiyatromuzu Batı sanat çevrelerine tanıtmak meselesi de hal yoluna girmiştir. Devlet Tiyatrosu 1960 yazında Pariste Milletler Tiyatrosu faaliyetine katılmış, "Kral Oidipus" ve "Hürrem Sultan" piyeslerini oynayarak Türk dram sanatı hakkında Paris gibi mühim bir sanat merkezinde müsbet yankılar uyandırmaya muvaffak olmuştur. 1961 sonbaharında Kıbrıs ve Atınaya yapılan turneler, buralarda verilen "Köroğlu". "Kral Oidipus" ve "Midasin Kulakları" tem-



Gökçer "Anna Frankın Hatıra defteri"nde .
Başarılı rejii, başarılı oyun

TİYATRO

silleri ise dost ve komşu memleketlerde büyük bir ilgi ve takdir görmüştür.

Gene bu devrede Devlet Tiyatrosu istanbula ve Anadolu tehirlerine yaptığı turnelerle faaliyetini daha geniş bir seyirci topluluğuna tanıtmaktan geri kalmamıştır.

Bundan başka Oda Tiyatrosunun faaliyetine faydalı bir yön verilmiş burası-yenilik getiren yerli ve yabancı "avant-garde" piyesler oynanarak- bir çeşit deneme tiyatrosu haline getirilmiştir. Ayrıca Büyük Tiyatronun klâsik eserlerin ağır bastığı bir repertuvar tiyatrosu haline getirilmesi sağlanmış, böylece opera temsillerini de içine alan çok çeşitli ve münavebeli bir programın tatbik edilmesi mümkün olmuştur.

Büyük Tiyatroda bu suretle genişleyen faaliyete sıkıntısızca devam edilebilmesi için operet temsilleri Üçüncü Tiyatroya alınmış ve burada bütün mevsim boyunca, haftada iki defa, muntazam temsiller veren Ur operet bölümü kurulmuştur»

Gene Cüneyt Gökçelin Genel Müdürlüğü devresinde Opera Balesi kuvvetli elemanların ilavesiyle ayrı ve müstakil bir bölüm olarak çalışabilir hale getirilmiş, Bale Bölümünün ilk eser olarak geçen mevsim sahneye koyduğu "Coppelia" balesi Ankara ve İstanbulda çok müsbet bir ilgi uyandırmıştır. Bale Bölümü son günlerde çıkardığı "Les Patineurs"le ikinci eserini de başarıyla vermiştir.

Cüneyt Gökçerin önem verdiği meselelerden biri de arkadaşlarının sanat çalışmalarına en geniş imkanları vermek olmuştur. Kendisi Genel Müdürlüğe getirildikten sonra, aktör ve rejisör olarak yaratın faaliyetine devam etmekle beraber, arkadaşlarına, bilhassa gençlere bu sahalarda e-linden gelen bütün yardımları yapmaktan geri kalmamıştır. Meselâ Asuman Korad, Ziya Demirel, Ekmel Hürol gibi o zamana kadar reji alanında çalışma fırsatı bulamamış genç sanatçılara birçok eserler sahneye koydurmuş ve bu denemelerden hem kendileri, hem Devlet Tiyatrosu hesabına müsbet neticeler alınmıştır. Konservatuvarı yeni bitirip stajyer kadrolarına alınan Bozkurt Kuruç, Elçin Saraçoğlu, Gülsen Alnaçık, Türkân Atamer gibi gençlere sahneye daha ilk adımlarını atarken önemli roller oynamak fırsatını kazandırmış; Ergin Orbey gibi reji alanında istidadı olanlardan da Devlet tiyatrosu sahnelerine eser koymak imkânını esirgememiştir..

Ayrılan ve birleşen opera

Muhsin Ertuğrul Devlet Tiyatrosundan uzaklaştırılanların büyük

ümitle tatbikine giriştikleri bir operasyon da Operanın Tiyatrodan ayrılmasıydı. Bu operasyon yapılmış, akat umulan, beklenen sonuçları verememişti. Hem de büyük paralar sarfedilerek Avrupadan şefler, rejisörler, yabancı solistler getirildiği halde...

Devlet Operasının binası, atelyeleri, teknik personeli ve bütçesi ayrılmadan, Opera bölümü bir tiyatrosunun perdesini her akşam açacak, her akşam temsil verecek genişlikte sanatçı kadrosuna sahip olmadan, hele Opera müdürlüğünü, müzik direktörlüğünü hakıyla yapacak otoriteler yetişmeden Operaya müstakil bir hüviyet vermenin hiçbir şeyi halledemeyeceği iki mevsimlik bir tecrübe sonunda anlaşılıyordu. Bunun neticesi olarak 27 Mayıs Devriminden sonra ilk iş operayı tekrar Devlet Tiyatrosuna bağlamak oldu.

sa tayin edilmiş, Almandayan dönen Feridun Altunanın reisör olarak kadroya katılmasıyla da Opera bölümündeki çalışmaların sanat seviyesi bir hayli yükselmiştir.

Kıskançlıklar

Bunca başarı elbette bazı kıskançlıklara yol açacaktı. Nitekim açtı da. Kendi içlerinden birinin Devlet Tiyatrosunun başına geçmesini, hele Paris ve Atina turnelerinin uyardığı çok müsbet akisleri hazmedemeyen Uç beş kişi müessese içinde ve dışında Genel Müdür aleyhinde kampanya açmayı iş edindiler.

Devrimden sonra, her bakan ve hükümet değişikliğinde bu üç-beş kişi çeşitli yollardan yürüyerek Cüneyt Gökçeri yıpratmaya, Genel Müdürlükten ayağı kaydırmaya çalıştılar. Bakanlığa, Teftiş heyetlerine, gazetelere sık sık yapılan yolsuzluk,



Gökçerin tarihi rolü "Fatih"

Tarihten bir yaprak

Bu demekti ki, Cüneyt Gökçer, yedi sahnedeki tiyatro faaliyetinden başka, Opera çalışmalarına da yeni bir düzen, yeni bir şekil vermek için ciddi gayretler göstermek zorunda kalacaktı. Öyle de oldu. Devlet Tiyatrosu Genel Müdürü geçen mevsim meslek hayatında ilk defa olarak sahneye çıkmadıysa, sadece iki eseri -"Gergedan" ile "Cephede Pikenik"- sahneye koymakla yetindiyse bunun sebeplerinden biri de Opera bölümünün çalışmalarına yeni bir düzen vermek için tahmin ettiğinden daha çok zaman ayırmak ve uğraşmak zorunda kalmış olmasıdır.

Bu gayretler sonunda şimdi Opera bölümünün, ilk defa olarak, bütün müzik ve program işlerinin sorumluluğunu yüklenmiş bir müzik işleri direktörü vardır. Bu vazifeye Amerikadan davet edilen Şef Ottavio de Ro-

haksızlık ihbar ve iddiaları Cüneyt Gökçeri, zaman zaman çeşitli ithamlar altında, müfettişlere, hatta hakimlere hesap vermek zorunda bıraktı. .

Ama müesseseyi doğru bildiği yolda, duygularına kapılmayarak idare Atığından emin olan ve yarısı olmayan bu genç adam gocunmadı. İhbarlardan, ithamlardan ve iftiralarından yılmadı. O kadar yılmadı ki, mahkeme karşısına çıkarıldığı ve iddiaların son af kanunu şumulüne girdiği hatırlatıldığı zaman, bundan faydalanmayı reddetti. Mahkemeye açık açık hesap vermeyi tercih etti ve neticede kendisi için daha şerefli saydığı beraat kararını aldı. Fakat sahne hayatında, az çok her yerde, her memlekette görülen kıskançlıklar öyle hızını kolayca alacak soydan değildir. Nitekim Devlet Tiyat-

rosundaki kıskançlıklar da, araya karışan çeşitli menfaat kaygıları yüzünden, her mevsim bir başka şekilde kendini göstermekten geri kalmamaktadır.

Bir bardak suda fırtına

Son zamanlarda patlak veren ve gazete sütunlarını akseden olaylar da bunun bir devamı gibidir. Cüneyt Gökçer idaresinden memnun görünmeyenler, şahsi memnuniyetsizliklerini umumi bir huzursuzluk havası yaratmaya çalışarak gizlemekte, Cüneyt Gökçer'in sivrilmiş sanatçılara tahammül edemediğini, onlara büyük roller vermediğini, küçük rollerde ezdiğini, körlettiğini, bu yüzden müesseseden ayrılmalar olduğunu, bu gidişle Devlet Tiyatrosunun yıkılacağını iddia etmektedirler.

Ama bütün bunların 800 kişilik bir kadro içinde birkaç kişinin maksatlı ve menfi propagandasından başka bir şey olmadığını ve bir bardak suda fırtına koparılmak istendiğini anlamak güç değildir. Cüneyt Gökçer'in Genel Müdürlüğe getirilmesinden bu yana büyük rol verilmediği iddia edilen bazı tanınmış sanatçıların, iddianın tamamen hilâfına büyük roller aldıkları, önemli eserlerin sahneye koyulmasıyla görevlendirildikleri Devlet Tiyatrom sahnelerine çıkan bütün eserleri, bütün başrolleri Genel Müdürün kendi inhisarına almadığı ve alamıyacağı bilinmektedir. Fakat bunlar, zaman zaman, kendilerine verilen rolleri ve rejileri, kimi hastalık, kimi rol veya eser beğenmemek gibi türlü bahanelerle kabul etmek istememişler, sorumluluk duygusundan uzak bir davranışla ve yıkıcı bir zihniyetle vazifeden kaçmışlardır. İşin bu cephesi olayları yakından takip edenlerin ve Cüneyt Gökçer'in "Cumhuriyet" yazarını verdiği beyanattı dikkatle incelemiş olanların gözünden kaçmamıştır.

Müesseseden ayrılanlardan çoğunun özel tiyatro kurmak, daha serbest bir sanat hayatına atılmak için normal şekilde Devlet Tiyatrosundan ayrılmış oldukları da bilinmektedir. Bunlardan ancak biri, ikisi bir bardak suda fırtına koparmak isteyen o birkaç kişinin menfi telkinlerine kurban olmuşlardır. Son günlerde müesseseden ilişkisi kesilen bir sanatçının ise, buna prömiyer akşamı rolünü bırakmak ve Devlet Tiyatrosunda şimdiye kadar eşi görülmemiş bir skandala meydan yemekle, kendisinin sebep olduğu meydanaadır. Buna rağmen perdenin kapanmamış ve aynı eserin iki hafta sonra prömiyeri verilerek temsiline başlanmış olması Devlet Tiyatrosundaki düzenin ko-

lay kolay yıkılacak gibi olmadığını göstermektedir.

Yeni hedefler

Devlet Tiyatrosunun genç ve dinamik Genel Müdürü şimdi yeni hedefler peşindedir. Bunların başında Altındağ semtine küçük bir halk tiyatrosu kazandırmak geliyor. Bu tiyatronun görevi başkentte türlü sebeplerle tiyatro sanatının nimetlerinden faydalanamayan geniş bir halk topluluğuna, bir halk eğitimi hizmeti görmek olacaktır. Bunun için gereken ödenek bu yıl bütçesinde ayrılmıştır. Ama, Devlet Tiyatrosu Altındağ Tiyatrosunun açılmasını beklemeden Altındağlıları tiyatroya getirmenin yolunu bulmuş, salı akşamlarını çok ucuz bir fiyatla onlara ayırmış, biletlerini de kolayca alabilmeleri için Altındağda özel bir Bilet Satış Bürosu açmıştır.

Devlet Tiyatrosunun genişleyen hizmetler karşısında, ihtiyacı karşılamadığı ve geçen tatbikat yıllarında önemli bazı eksikleri okluğu anlaşılmalı kuruluş kanununun yerini alacak yeni bir teşkilât kanununa kavuşturulması, Bölge Tiyatrolarını müstakil bir çalışma sistemini bağlayacak yeni hükümler, Cüneyt Gökçer'in bundan sonra ulaşmaya çalışacağı ilk hedeflerdir.

Netice

Şimdi öyle görünüyor ki, 4 yıllık bir tecrübenin sarp yollarını sendelemen aşmış bulunan Cüneyt Gökçer, bir idareci olarak ileriye daha büyük bir güvenle bakabilmektedir. Sanatçı olarak da "Cadı Kazanı", "Salome", "Kral Lear", "Gergedan" ve "Hamlet"le rejî alanında, Oidipus,



Jeune premier Gökçer
Eskilerden bir hatıra

Lear ve Hamlet gibi rollerle de oyun alanında kolay aşılamiyoak bir zirveye ulaşmış olmanın huzuru içindedir.

Henüz 42 yaşında olan idareci Cüneyt Gökçer, görevinin bütün gücüne rağmen, geleceğe gülümsyerek bakabiliyorsa bu, şüphesiz ancak vazifesini hakkıyla başaranların nasibi olan o güveni, o huzuru duyabildiği içindir.

Saçlarınız dökülüyor mu? Başınızda kepek ve kaşınma varmı? O halde: Pilo Cura KULLANINIZ

Pilo Cura

SAÇLARINIZIN SİGORTASIDIR.

AKIS — 35

21

NİSAN ÇEKİLİŞİNDE

2
milyon



TÜRKİYENİN EN BÜYÜK BANKASI

ZİRAAT BANKASI

UĞUR K.

S İ N E M A

Filmler

Hitchcock'tan Keçiboynuzu

Hollywood sinemasında bir John Ford nasıl western türü filmlerin büyük ustası sayılıyorsa, Alfred Hitchcock da "suspence" türünün bir numaralı ustası bilinir. Heyecan ve ilgi unsurlarından bütün film boyunca durmaksızın kendi çıkarına yararlanana rejisör, bu türde Hollywood sinemasına, başlı başına ve kendine özgü bir anlayışla buna paralel olarak yeni bir sinema mimarisini getirmiştir. Söyleyeceği hiç bir şey yoktur. Gerçeğin dışına çıkarak kurduğu, Hitchcock düzeni olaylar dizisi ile sinir telleri üstünde türlü cambazlıklar yapar, seyircisinin iki de bir yüreğini ağzına getirir. Bu yönlerden bakılırsa, Hitchcock, kendi türü içinde işinin ustası bir rejisördür. Tek sürçme, özentisi bir gerçekçilikten öteye geçmeyen yarım başarılı "The Wrong Man - Lekeli Adam" dadır. Hitchcock, "Lekeli Adam"da çizgi dışına çıkarak bütünüyle gerçeklere dayanan bir polis olayını filmine konu edinmiş, fakat başlangıcından bu yana sürüp gelen gerçek dışı çalışma alışkanlığı Hitchcock'ı yanlış yollara götürmüştü.

"Gizli Teşkilat"

North By Northwest . Gizli Teşkilat" da tipik bir Hitchcock filmidir. Olaylar, gerçekle bağlantısız olarak ve düzmece bir şekilde -fakat bütünü bozmayacak bir düzende -arttırılıp büyütülerek birbirine eklenmekte "suspence", Hitchcock üslubuna uygun yoğunlaştırılmaktadır. "Gizli Teşkilat"ın kahramanı Thornhill - Cary Grant - başlangıçta olur gibi görünen bir yanlışlıkla karşı karşıya gelmekte ve bu oluş, daha sonraki büyük yanlışlıklar doğurmaktadır. Hitchcock, "Gizli Teşkilat" da öbür filmlerinden ayrılan bir hava veya geçmiştir. Bu, "suspence" ile pek öyle kolay kolay bağdaşmayacak olan "komik" unsurdur ki, Hitchcock'ın türlü ter dökümlerine karşılık, film yer yer zorunlu ciddiyetinden çok şey kaybetmektedir.

Hitchcock kahramanı Thornhill'i bir başkası sanan casuslar, BOT kullanılarak kaçırıyorlar. Kaçırıyorlar ama bütün Hitchcock kahramanları gibi -yani uydurma ve gerçek dışı olmasına rağmen- zeki ve espri sahibi Thornhill, casusların elinden kurtulmasını becerir. İş, tabii bununla bitmez. Bir yandan senaryo yazarı Ernest Lehman, bir yandan da Hitch-

cock, ortaklaşa kahramanları Thornhill'in yakasını bırakmazlar. Filmin bundan sonrasında Thornhill'in başına, akla gelmeyen başka yanlışlıkları üsştürecekler, kahramanın zor durumlara düşmesiyle de Hitchcock, dilediği oyununu oynayacaktır. Hikaye, mevcut olmayan bir kişinin üzerinde döndürülmektedir. Aslında olmayan ama var olarak ortaya atılan zorlama bir kişiyi, filmin bütün kahramanları ele geçirmek için seferber olurlar. Bu, kötü, kötü olduğu kadar da düşündürücü bir oyundur. Fakat Hitchcock'ın ne oyunu, ne de oyunun düşündürücü yanını görecektir. Herşeyden önce Thornhill'in çarpışık durumlara girip çıkması ve ça-

baladıkça git gide batağa gömülmesiyle ilgilidir.

"Vertigo - Ölüm Korkusu"yla büyük şehiri kendine fon edinen Hitchcock, "North By Northwest - Gizli Teşkilat"da da bu denemesini sürdürür. 'Hikâyenin geçtiği yirmidört saatlik süre boyunca, kahramanı Thornhill'i o şehir senin, bu şehir benim dolandırır. Rejisör, gerçeğe ancak bu fon -şehirleri kullandığı bölümlerde yaklaşabilmektedir; Heyecan dozu, bu yıllanmış ustanın elinden seyircisine azar azar ve yedirilerek verilir. Ama durum böyleyken de Hitchcock, yine seyircisiyle içten içe alay etmekte, heyecan duygusuyla canı istediği gibi oynamaktadır.

"Tokyo Geceleri"

Dünya sinema seyircileri arasında yalnız Türk seyircisi Japon sineması hakkında bilgi sahibi olmaktan



Cary Hitchcock'ın "Gizli Teşkilat"ında
Kahraman kaçır, rejisör kovalar

SİNEMA

uzaktır. Bir sureler önce yurdumuza nasılsa getirtilmiş olan Akira Kurosawa'nın "Rashomon-Sarı İrkin Şehveti" ile Teinosuke Kinugasa'nın "Jigokumon - Cehennem Kapısı" gereken ilgiyi çekmemiştir. Bu İki filmin

uğradığı ticari başarısızlık, gerisi gelecek olan "Japon filmlerinin aydınlaşmasının kesilmesine sebep olmuştur. Üstelik uluslararası festivallerde armağanlar da kazanan bu filmin ilgi görmemesindeki bir başka sebep, o

yıllardaki sinema yazarlığının yurdumuzda yeni yeni gelişme çağını sürdürmesinde aramalıdır. Henüz yazar - seyirci köprüleri kurulamamış, filmi seyirciye kolaylaştıracak, anlamasına yardımcı olacak- "Sarı İrkin Şehveti" ile "Cehennem Kapısı" Japon geleneklerini yankılayan filmlerdi- açıklamalar yapılamadığından ortalıktan çarçabuk çekilivermişlerdi.

Filmlerimizi Sınıflandırmak

Tarık KAKINÇ

Türkiyede belediyeler başları dara geldi mi, gözlerini hemen iki kaynağa dikerler. Bunlar tiyatrolarla sinemalardan alınmakta olan "eğlence resmi" vergisidir. Belediyeler, her mevsim başı, gelecek malî yılı göz önünde tutarak sinemacılara karşı bir çıkış yaparlar, vergilerin arttırılması yoluna gitmek çârelerini araştırırlar. Bu yıl tiyatrolardan alınmakta olanların yanı sıra, sinemaya da el atıldı. Yabancı filmlerden alınan yüzde yetmiş vergiye -ki bu, son haddidir-itiraz eden getirticilerin yerli filmleri işaret etmeleri sonucu, belediyeler bir geçekle karşı karşıya geldiler. 1948 yılında iyi niyetlerle ve bir bakıma yerli filmciliğimizi koruma amacı güden vergi indirimiyle Türk filmi gösteren sinemalar yüzde yetmiş yerine yüzde yirmi bir "resim" ödüyorlardı. Bu indirimin yerli film endüstrimizin gelişmesine yol açtığı inkâr edilemez. Ama değer yönünden bir gelişme ve gerçek bir sinema hüviyeti kazanma, aradan on dört yıl gibi uzun bir sürenin geçmesine karşılık, henüz ortada yoktur. Bu noktadan yola çıkılırsa, belediyeler her zaman haklı sayılacaklardır.

Türk filmlerine uygulanan bu korumalı vergi indirimi, yararlı olduğu kadar -belki ondan da çok- zararlı olmuştur. Bu, her önüne gelenin film çevirmesini, dolayısıyla da ilerleyecek olan bir sanat kolunun tam tersine bir oluş içinde gerilemesini sağlamaktan başka bir işe yaramamıştır. Bugün ticaret odalarına kayıtlı dörtüzdenden fazla film şirketinin ancak on, ya da onbeş kadarı film yapmakta, sağlam ticari temellere oturmuş olanlarının sayısı ise, bu sayının ancak üçte birini zor bulmaktadır. Vergi indirimi, önlenmesi güç bir karışıklık ve bir çeşit kaç-kaçılık doğurmuştur ki, ilerleme yerine gerileme sebebi, asıl buradadır. Kazanç, yabancı film yollarının zaten kendi filmlerimizi bile doyurmaktan uzak iç pazarımızda gittikçe daraltılması şeklindedir. Yerli filmlere uygulanan vergi indiriminin haksızlığına parmak basan velediyeleri uyartan da bu dar bölge içine sıkıştırılmış olan yabancı filmlerin getirticileridir.

Belediyeler için, işin derinliğine inme zorunluğu yoktur. İlgilendikleri konu, yalnızca gelir kaynaklarının güçlenmesi ve arttırılmasıdır ki, şimdiki vergi indiriminin gelecek mevsim başında kaldırılması, yabancı filmlerinkine yaklaşır bir orana çıkarılması gerçekleştirilecektir. Bunun da yerli filmciliğimize büyük bir darbe indireceğini bilmek ve görmek için kâhin olmaya lüzum yoktur. Yeni sistemde serüvenci küçük şirketler ortadan kalkacak ve meydan büyük şirketlere kalacaktır. Küçük şirketlerin büyüklere yön tayin ettiği bir sinemada, bu da ayrı bir kazançtır diyelim. Fakat meydanın kendilerine bırakılmasıyla dilediği gibi at oynatma yetkisini elde eden büyüklerin, sinemamızı neneye götüreceği de ayrıca düşünülebilir. Gidiş, herhalde şimdikinden daha iyiye olmayacaktır.

Belediyelerce vergi indiriminin bugünkü şeklinin değiştirilmesi önlenemeyeceğine göre, en iyi çözümlenme, şüphesiz çevrilen filmlerimizi bir sınıflamaya tabi tutmak olacaktır. Değer yönünden A, B, C, sınıflarına ayrılacak yerli filmlerden, A sınıfı bugünkü indirimde, B sınıfı yüzde elliye, C sınıfı da yabancı filmlerinkine tabi tutulabilir. Böylelikle küçük ve serüvenci şirketlerle ticari gücü elinde tutan büyük şirketlere doğru yola yönelmeleri imkânı verilmiş olur. İndirim dolayısıyla A sınıfı filmlerin sayısı, artacak ve günümüzde sinemamızı baltalayan C sınıfı filmlerin çevrilmesi de kendiliğinden ortadan kalkacaktır. Sınıflandırma yetkisinin sansür yerine değerlendirilmeye yetkili, bir başka kurula bırakılması da, işin olumluluğu açısından önem taşır. Topuna birden yabancı filmlere tanınan yüzde yetmiş vergiyi uygulamaktansa bu yola gitmek, sinemamızı yaşatmak için tek çâredir.

Adına ilk olarak Fransızca dublaj bir Japon filmi olan "Pigalle A Tokio Tokyo Geceleri"nde rastladığımız Umeji İnoe, filmde günümüz Japonyasından bir kesit veriyor. "Sarı İrkin Şehveti" ve "Cehennem Kapısı" filmlerinin klasik sinema yapısı yerine, İnoe'nin filminde Hollywood ürünü filmlerde görülen sağlam bir mimari ile karşılaşılıyorsunuz. "Tokyo Geceleri" üstelik bir müzikaldir de. Ancak bu türlü filmlerde büyük başarıya erişmiş A.B.D. ayarı bir bütünlük -daha güçlü ve daha sağlam- İnoe'nin "Tokyo Geceleri"nde gerçekleştirilmiştir. Ayrıca İnoe, günümüz gençliğini de ele almaktadır ve işlemedir. Bunu çok değişik bir açıdan, müzikal bir film açısından görüyor, İnoe için gençlik, yalnızca dünya sinemalarının çiğneye çiğneye çürüttükleri "suçlu gençlik" problem mi değildir. Japonya için gençlik, yani yeni yetişenler eskilerle sürekli bir çekişme içindedir. Yeniler daha çok batıya dönmekten, batılılaşmaktan, tek kelimeyle uygarlıktan yana. İken, eskiler buna karşı çıkmakta, geleneklerine sıkı sıkıya bağlılık göstermektedirler. "Tokyo Geceleri"nin insana şaşırtıcı gelen senaryosunda bir yandan bu kuşaklar çekişmesi, bir yandan da serüven içinde bir müzikal yürütülmeye çalışılmaktadır.

Büyük şehirle uzlaşmak

Hikâye, Sonny ve besteci kardeşinin Tokyo'daki gece kulüplerinde başlarından geçen türlü serüvenleri anlatıyor. Sonny, savaşçı ve inatçı bir tip. Fakat karşısına Öyle engeller çıkıyor, yolu Üzerinde öyle kirli ve karanlık kişilerle karşılaşılıyor ki yenilmemesi imkansızdır. Nitekim sonunda yeniliyor da. Bu arada müzik dünyasını her türlü kirli emellerine alet eden bir eleştirmeci, toplum içinde erkeklerden daha dayanıklı, daha cüretkâr bir genç kadın, sıra sıra kötüler, menfaatçılar, sömürgeciler ve dolapçılar büyük şehir baş kişilerini canlandırıyorlar. "Tokyo Gecelerinin fonu da büyük şehirdir ve bu büyük şehirde yaşayıp da uzlaşmayı kabul etmeyen gençlikle büyük şehir karşı karşıya getirilmektedir.



EN FAZLA İKRAMİYE VEREN BANKA...

TÜRKİYE İŞ BANKASI

BU SENE 100 APARTMAN DAİRESİ VERİYOR!..

Yatırımlarınızı İş Bankasına yatırınız... dilenince kârlı çıkarınız

AYRICA ÇOK ZENGİN PARA İKRAMİYELERİ:

20 adet 100.000 TL — 200 adet 5.000 TL — 500 adet 1.000 TL ve 4000 tabanlıya erişim para ikramiyeleri

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI

İMAR.
MÜHÜRÜ
STANBUL



// //
OMUR BOYUNCA

AYLIK GELİR İKRAMİYESİ