

AKİS

HAFTALIK AKTÜALİTE MECMUASI



Bir Partinin Sonu

PAAL 9 - 173



İkramiyeli yeni Puro kalitesini tecrübe ettiniz mi?

Amerikadan getirtilen modern yağ tasfiye makineleri ve yepyeni bir Amerikan formülü sayesinde PURO TUVALET SABUNUNUN kalitesi şimdi mükemmeliyetin şahikasına erişmiştir.

- PURO TUVALET SABUNU'nun terkinde krem hassaları vardır
- PURO TUVALET SABUNU cildi besler, yumuşatır, cazibe ve güzelliği artırır.

Üstelik Puro Tuvalet Sabunlarının içinde talihliler için

PARA VAR!

1000 liradan 1 liraya kadar çeşitli para ikramiyeleri Puro Tuvalet Sabunlarının içine Noter huzurunda rasgele serpiştirilmektedir.

BOL KÖPÜKLÜ - NEFİS KOKULU

PURO

TUVALET SABUNLARI 100 DE 100 SAFTIR

AKİS

Haftalık Aktüalite Mecmuası

Yıl: 6, Cilt: XVIII, Sayı: 316

Yazı İşleri

Rüzgârlık Sokak Ovehan Kat 3 Daire 7

Tel : 18993 P. K. 582 - Ankara

★

İdare :

Denizciler Caddesi 23/B

Rüzgârlık Matbaa Tel : 15221

★

İstanbul Bürosu

Cağaloğlu, Türkocağı C. Gürsoy Hanı

Tel : 27 12 07

★

Başyazar

Metin Toker

★

AKİS Neşriyat Ltd. Şirketi adına
imtiyaz sahibi ve yazı işlerini fiilen
idare eden mes'ul müdür

Kurtul ALTUĞ

★

Karikatür :

TURHAN

★

Fotoğraf :

Hüseyin EZER

Associated Press

Türk Haberler Ajansı

★

Klişe :

Doğan Klişe

★

Müesseses Müdürü :

Mübin TOKER

★

Bu mecmua Basın Ahlâk Yasasına uymayı taahhüt etmiştir.

Abone şartları :

3 aylık (12 nüsha) : 10.00 lira

6 aylık (25 nüsha) : 20.00 lira

1 senelik (52 nüsha) : 40.00 lira

İlan şartları :

Santiml : 20 lira

3 renkli arka kapak : 2.500 TL

İlan İşleri :

Telefon : 15221

★

Disildiği yer :

Rüzgârlık Matbaa

Basıldığı yer :

Güneş Matbaacılık T.A.Ş.

Basıldığı tarih: 6.9.1960

FİYATI 1 LİRA

Kapak resmimiz

D. P.

Bir partinin hikâyesi

Sevgili AKİS Okuyucuları,

Memleketlerin siyasi hayatlarında ihtilalleri, bir "kapalı devir" takip eder. Doğrusu istenilirse bunu tabii görmemenin imkânı yoktur. İhtilâl, gürül gürül de olsa, sel haline de gelmiş bulunsa belirli istikamette akan bir suyun önüne ânide set çıkarılması mânasını taşır. Hâdisenin karışıklık doğurmamasına, taşmalara yol açmamasına imkân yoktur. Cemiyet hayatında anormal bir değişiklik olmuştur, bazı tabakalar yerlerinden atılmıştır, bir takım taze kuvvetler suyun yüzüne çıkmıştır, tortu bulunmuş, cereyanlar anafor haline gelmiştir. İhtilâl idareleri sükkünetli avdetini "kapalı devir"ler yoluyla ararlar ve iyi de ederler. Tabii bu "kapalı devir" ne kadar kısa sürerse ihtilâl o derece başarı kazanmış demektir. Zira "kapalı devir"ler, tabiatları icabı, mahzurlarını da beraberlerinde taşırlar: Gizlilik! Devlet idarelerinde her fenalığın başının gizlilik olduğu artık herkesin bildiği hakikatlerdendir.

Bizde, Millî Birlik İdaresi ihtilâl sonralarının iyi taraflarını alıp kötü taraflarını atan formülü bulmuştur. Bir bakıma, halen "kapalı devir" yaşadığımız doğrudur. Siyasi faaliyet yasaktır, İnkılâp Mahkemeleri kılıcı başlarını üzerinde asılıdır. Komiteun müzakereleri kapalı kapılar arkasında yapılmaktadır. Ama, bunların yanında, normal hayata bakan pencerelerden en mühim, Basın açık tutulmuştur. Gazeteler, Millî Birlik İdaresinin ta kendisini tenkit ettiklerinde dahi bu idarenin kendisinden en ufak bir serzeniş dahi işitmemişlerdir. Hatta bu tenkitlerden haklı görülenler netice de vermiştir. Bir Gözübüyüktün yuvarlanıp gitmesi ve hareketinin bizzat Gürsel tarafından alenen takbih edilmesinde Besinde çıkan tenkitlerin rolünün bulunmadığını sanmak kadar büyük saflık olamaz. İşin eğlenceli tarafı şudur ki Basına tanınan bu gerçek hürriyetin aleyhinde vaziyet alanlar ve Millî Birlik İdaresini "suursuz basın"a karşı sefkat ve himaye kanadı altına sokmaya çalışanlar eski D.P. artıkları olmuştur. Bunlar, Millî Birlik İdaresinin hoşuna gideceğini sandıkları her fırsatta işaret parmaklarını Basına uzatmakta ve "İşte, al bakalım basın hürriyetini! Adamlar Adalet Bakanından İçişleri Bakanına, İçişleri Bakanından Albay Türkeşe herkesi parmaklarına dolamaktadırlar. Bunlara karşı mutlaka tedbir almak, bu mesuliyetsizliği önlemek lâzımdır" diye feryat etmektedirler. Şimdi, bu neviden bir kampanya Yeni Sabah - Havadis kumpanyası tarafından düşük iktidar ileri gelenlerine şakşakçılara tarafından yazılmış ve hususi hiç bir ihtilâl bulunmayan mektupların mutlaka gizli tutulmasını temin için açılmıştır. Bunlar, sahiplerinin eline salimen varmış ve onların kasalarında numaralanmış halde bulunmuş mektupların yayınlanmasını dahi "muhabere emniyeti"ni ihlâl eden, Ceza Kanununda maddesi olan bir suç gibi göstermeye kalkmaktadırlar. Halbuki suç, istimlak bedelinin artırılmasını istimlak komisyonundan değil Meclis Başkanından, döviz müsaadesini Maliye Bakanından değil Adnan Menderes'ten talep etmektedir. Zira bunun adı, dünyanın her yerinde "nüfuz ticareti"dir. Çıca-cak başka mektuplar, bilhassa Yeni Sabahçılara tabii telâza vermiştir ve bütün maksatları İnkılâptan sonra Çankayada Millî Birlik Komitesi mensuplarına dahi tavra satmaya kalkışıp onlardan hak ettikleri cevabı alanların vaktiyle Menderesle ne çeşit işler gördüklerinin ortaya çıkmasını önlemektedir. Bunların bütün derdi, AKİS'in bu eğlenceli vesikaları nereden bulup ta yayınladığıdır. Ama, dünyanın her tarafında bu, "gazetecilik" in ta kendisidir. Eisenhower'ın canı dğeri Sherman Adams'ın otel masrafının bir iş adamı tarafından ödendiğini otel kayıtlarından çıkarırlar gazeteciler değil midir ve kim orada bunu hususi hayata karıştırmak saymıştır? Adam Başbakanı mektup gönderiyor. Mektupta Başbakanın vazifesiyle alakalı talepte bulunuyor -veya ona gammazlık yapıyor, yahut parlak tavsiyeler ileri sürüyor-. Bu mektuplar elbette yayınlanacak ve bir devrin panoraması gözler önüne serilecektir.

AKİS bu sayısında da Ethem Menderes'in hâtıra defterinden parçalar yayınlamaktadır. Onun yanında, işlerin iyi gördüğü taraflarını da, iyi görmediklerini de belirtmektedir. Metin Tokerin "Son bir kez fırsat" başlıklı başyazarı, İhan Mimaroğlu'nun "Bu büyük gaf düzeltilmeli" başlıklı yazısı, "Böyle hatalar: önleme yolu" ve "Tahsis bir beyanat" fıkraları, Time mecmuasının "Görüş"ü hep hürriyet içinde bir besinin vazife anlayışının işaretleridir ve bunlar AKİS'in, belirtmesi dahi kızsızca iyi niyetinin icabıdır.

Saygılarımızla

AKİS

YURTTA OLUP BİTENLER

Millet

Zorla zorlaştırılan işler

Bu haftanın başında pek çok kimse memlekette işlerin eskisi kadar iyi gitmediği düşüncesindeydi. "Eski"den maksat elbette ki 27 Mayısın arefesi değildi. Ama 27 Mayısın sonra bir ara parlayan ve ruhları saran ateşin yavaş yavaş kaybolduğu hissediliyor, bir bezginlik, bir karamsarlık ve bir memnuniyetsizlik havası gittikçe daha geniş bir sahayı ha-

Anayasa Komisyonunda patlak veren üzücü ihtilaf yüreklerdeki sıkıntıyı arttıran unsurların başlıcasını teşkil etti. Bu yüzden, yeni haftaya gülümseyen yüzlerle girilemedi.

Yeni idarenin karşılaştığı zorlukların, büyük nisbette bizzat kendisi tarafından yaratılmış olması milleti üzen hususların bir diğeridir. Politik meharret sahibi kimselerin illâ politika dışı çevrelerden seçilmesi yolundaki anlaşılması son derece güç idrar zayıf bir kabinenin kurulmasına

kurken ve tefsirler üzerinde düşündürken âdeta elle tutulur hale gelmiş bulunan memnuniyetsizliğin bize göre sebeplerini bulacaksınız.

Ancak, son derece mühim bir nokta günlük memnuniyetsizliğin bir ümitsizlik haline gelmesine mânidir. Bu, İnkılâp İdaresinin mürakabe yolunu alabildiğine açık şekilde muhafaza etmesidir. Bir cemiyette, maksatlı olmadıklarına inanılan ve gerekli imtihanı vermiş kimseler sert dahi olsa tenkitlerini, ikazlarını



Millî Birlik Komitesi çalışıyor

Sonbahar rüzgârları başladı

kimiyeti altına alıyordu. Doğrusu istenilirse, bu sadece psikolojik değildi ve bir takım esaslı sebeplere dayanıyordu. Kabinede yapılan değişikliğin tarı hiç kimseyi tatmin etmemişti. Hükümetteki boşlukların doldurulması için bulunan usul daha da az kimsenin hoşuna gitmişti. Bakanlığa getirilenler ise pek küçük bir ekalliyete ümit vermiş, pek küçük ve belirli bir ekalliyet tarafından beğenilmişti. Her şeyin uzamakta olduğu, hep lâfıla vakit geçirilmesi, nihayet

yol açmış, üstelik her bakanlık dahi aynı zamanda doldurulamamıştır. Maksatlı kimseler tarafından Millî Birlik Komitesinde körüklenen bir C. H.P. kompleksinin tesirsiz kalmadığı açık şekilde belli olmakta, iyi niyetler bütün mâniaların yıkılmasına kâfi gelmemekte, bir takım yetersizliklerin kabulü cihetine samimiyetle gidilmemesi bunların mahzurlarını arttırmaktadır. Bu hafta, elinizde tutduğunuz mecmuanın sayfalarını çevirdiğinizde hâdiselerin hikâyesini a-

yapabiliyorlarsa hatalardan her an dönülebilmesi, aksaklıkların her an giderilebilmesi ihtimali mevcuttur. Gerçi D.P. artığı çevreler İnkılâp İdaresini basın hürriyetine paydos demeye ve Millî Birlik Komitesini basının hürriyetini Menderesin anladığı mânada anlamaya kuvvetle itmektedirler. Bu, onlar için bir hayat mecmat meselesidir. Cöberrut Menderesin yüzüne hatalarını söylemekten çekinmeyenlerin temiz yürekli, mül-samaha sahibi Millî Birlik İdaresini

Son Bir İkaz Fırsatı

Metin TOKER

Öndört yıllık bir siyasi parti için son perdenin başlan-gıç sahnesi açılmış bulunuyor. Bir mahkeme kararı D.P. yi "her türlü faaliyet"ten men etmiş ve mallarına haciz koymuştur. Bu, kısmen mevcut bir durumun tamamlanması ve üzerine kanuni etiketin yapıştiril-masıdır. Yeni vaziyet D.P. yi diğer siyasi partilerden ayırmaktadır. Diğer siyasi partiler "siyasi faaliyet"ten men edilmiş hâledir ve bu, bir umumi yasağın icabı olarak uygulanmaktadır. Nitekim, parti içi çalışmalar devam etmektedir ve bir fikri faaliyet meselâ C.H.P. de mevcuttur. Zaten, aslına bakılırsa, bundan tabii bir sey olamaz.

Ancak D.P. için başka bir durum mevcuttur. Bu siyasi teşekkülün, Cemiyetler Kanununa aykırı hare-ketlerinden dolayı kapatılması için âdi mahkemeler yapılmış müracaatlar vardır ve bir çok çevrede bu hük-mün bir an önce verilmesi ısrarla talep olunmaktadır. On yıl boyunca devleti idare etmiş olan ve Cemiyetler Kanununa aykırı durumunu beş yıldır devam ettiren siyasi teşekkülün şimdi, nihayet formalite sayılabilecek böyle bir kusurundan dolayı kapatılmasının korkunç güllünlüğü ortadadır. Nitekim son faaliyetten men kararı, Cemiyetler Kanununa uymamak değil "A-nayasa ve kanunlara aykırı faaliyet ve tasarrufları ile Yüksek Soruşturma Kuruluna intikal eden ve tah-kik mevzuu olan hareketleri sebebiyle" verilmiştir. Bu, güllünlüğe düşme tehlikesinin tam açıklıkla görüldü-ğünün bir delilidir. Mahkemenin mucip sebebi, ayrıca, D.P. hakkındaki kesin kararın Yüksek Adalet Divanı tarafından verileceğini belli etmektedir. Şüphesiz, doğ-ru ve faydalı bir tutum. Mesela böylece İyık olduğu ehemmiyetli almakta, devleti nihayet on yıl müddetle idare etmiş bir siyasi teşekkülün Akıbeti tek hakimni bir mahkemeye bırakılmakta, Bayar - Memeder çevrinin parti kapatma usulü terk edilmektedir. Önü-münde biraz daha zaman bulunduğu göre, şimdi D.P. hakkında son bir ikaz vazifesini yerine getirmekte fay-da vardır. Zira Yüksek Adalet Divanı güm fevkinde mahkemelerin sadece hukukun ve kanunların der ger-çeyini içinde kalınayp hükümlerini memleketin ve mil-letin yüksek menfaatlerini gözünde tutarak vassıla-ri bilinen bazı hakikatlerdendir.

Bunlar ki D.P. nin sor yoluyla kapatılması fikrinin uygulanmasına yeni bir parti kuruculuğuna hevesle-ner yapmaktadır. Bunlar, D.P. nin kapatılması su-retteki bazı bir müştəri külesinin kendi ellerine dü-ğünce kanatlıdırler. Memleketin, hâli mevcut ol-duğuna, gürültüyle bakıp hayal ettikleri muassas D.P. rayesi böylece kurucuları partiyi kendiliğinden erise-meyeceği bir seviyeye çıkaracaktır. Bunda, mahallede yeni bir bakınal dükkânı açmak isteyen sermayedarın, içi garantiye almak için Belediye Zabitanın mahalle-nin eski halkını kapatmaya teşvik edilişindeki arka düşüncesinin hâlini görmemeye imkan yoktur. Bu nek-tadan hareket edenler yarı yolda her zamanaki gibi iyi niyetli, fakat sosyal meseleleri kâğıt üzerinde hallet-meye pek meraklı ve memleket dâvalarına daha ziyade Mevlânâ gelmişliğine ele alan bazı aydınları bulmuş-

lar, onlarla fikir mutabakatı sağlamışlardır. Bir de, zorlu rakipten kurtulacaklarını sanan akhevvel C.H.P. iller bu görüşe katılmışlardır. Bunların elindeki ön inandırıcı silâh ihtilâlin ve ihtilâli yapanların emniyeti mülâhazasıdır. D.P. daima intikamcı bir parti olacak, memleketteki zararlı cereyanları sinesinde toplaya-cak, nisbi temsil yoluyla kurulacak Parlâmentoya bol nisbette temsileli sokacak, bütün gayretiyle eski lider-lerinin tenize çıkmasını, yani 27 Mayıs yaratıcı ve tatbikçilerinin hiç olmazsa mânen -belki fillen- mah-kûmiyetlerini sağlamaya çalışacaktır. Bunun, bugün kudret sahibi kimseler üzerinde hiç bir tesir yapmadı-ğın sanmak beyhudedir. Emniyet mülâhazası daima, ehemmiyetli bir faktör olmuştur.

Şimdi, boş tartışmaları önlemek için bir noktayı hemen belirtmek lâzımdır. D.P. nin siyasi fonksiyonu-nu tamamlamış bulunduğu ve lüzumsuz hale geldiği muhakkaktır. Ancak, zor kullanılmak suretiyle orta-dan kaldırıldığı takdirde bir "martyre" olarak kalp-lerde mevkiini muhafaza edecek ve bir nevi kısıl elma-ya dönecektir. D.P. 1954'ten beri yuvarlanmakta oldu-ğu yokuşun şimdi alt başındadır. Onu kendi haline bi-rakmak ölümünü tabii hale getirecek ve yakın istik-balde de, uzak istikbalde de Demirkurata bir tehlike ol-maktan çıkaracaktır. Üzerindeki kanlı elbisesiyle D.P. artık itibar bulmayacaktır. Onun, ölmüşüdele seçim-lerde bir varlık göstereceğini sanmak umâcdan kork-maktan farkızdır. Yasasuda duruşmaları onun son sa-mimi dayanak noktalarını ortadan kaldıracaktır ve o duruşmalar sona erip cezalar dağıtıldığında seçim sandığına D.P. puanlarını almak pek, ama pek az kim-senin hatırlama gelecektir. Halbuki D.P. kapatıldığı tak-dirden onun müştêrileri, yüreklerinde intikam hissi alev alev yanarak gödecekleri teşekkülü bir malkop yuvası, muhteris politika madrabazları elinde bir afunet kay-nağı haline getireceklerdir. Mesela, müştêri toplama sevdasında yeni parti hevesçilerine uyup D.P. etiketini ortadan kaldırmak değildir. Mesela, kanlı elbisesiyle D.P. yi ortada bırakıp onu beşaltmaktadır. Bu mümkün-dür. Öteldi yıl hiçmez bir geleceğinin temelinin teşkil edecektir. Umutmamak lâzımdır ki İca, çarınba geril-meden peşinde ancak bir kaç kişi sürükleyebilmiş, ona yapılan muamele hristiyanlığın asıl plâformu olmuştur. Buna mukabelli bugün İtalyada etiketleriyle faali-yet hâlinde bulunan neo-faşistlerin bazı dereceleri ne zaman safını pek çok üstüne çıkmıştır? Almanya-da neo-nazilerin kudreti nedir?

Buna, müstakbel müştêrilerinin halen D.P. safında görüldüğü için D.P. nin kapatılması fikrinin uygulanmasını yapan yeni parti hevesçileri bir başka noktada yanlışlardır. Seçimlere kadar siyaset hayatında bir değil, bir kaç parti belircektir ve müşt-êriler takımı olacaktır. Ama, D.P. kapatıldıktan sonra tahmin edilebilir yüreklerinde intikam tohumlarını taşıyarak gödecekler ve bunları o yeni vasatlarda üre-teceklerdir. Yanık değil mi? Tohumlar D.P. de kalsın ve eride, susmuktan kavrukup yansın. Memleketin onun vâdeli menfaati, D.P. yi çötecilerinden teminlen-miş hâlede kendi başına bırakılmaktan ibarettir.

YURTTA OLUP BİTENLER

en iyi niyetle ikazdan çekineceklerini sanmak hayal etmekten farksızdır. Buna mukabil D.P. artıkları aynı idarenin her tasarrufunu, bilhassa hatalı tasarrufunu hararetle övecekler insanların tenkitten hoşlanmama âdetlerini istismar ederek onlara bir melce vazifesi görmeye çalışacaklardır. Bu bakımdan önümüzdeki günlerde 27 Mayıs başladığı kadar parlak şekilde bitmesini memleketin 1 numaralı menfaati sayan iyi niyetlilerle bu hareketi dejenere etmekte tek ümitlerini gören kötü niyetliler arasında bir meydan muharebesi verilecektir. Şimdilik zafer birincilere bütün parlaklığıyla gülmektedir, zira İnkılâp İdaresi tenkitleri zor kullanarak bastırmak niyetinde ve temayülünde görünmemektedir. Bu pencere açık tutulduğu müddetçe istikbale ümitle bakmak ve hataların düzelceğini ummak, daha iyinin bulunmasını beklemek saflık değil, realistliktir.

Hükümet

Büyük sürprizler

Geçen haftanın sonlarında bir gün bir adam, İzmirde yazıhanesinde oturuyordu. İzmirin öğleden sonra esen ve sıcak Ege güneşinin hararetini biraz olsun kıran imbatı ağır ağır körfezi daigalandırmağa, koyu mavi çarşaf gibi denizi beyaz köpüğe boğmağa başlamıştı. Saatlerin 13.45 i gösterdiği o sıralarda yazıhanesinde oturan kıvrık saçlı, enerjik görünüşlü, iyi briç ve bezik oyuncusu adama "Devlet Bakanı olsanız ne yapardınız?" diye bir soru sorsanız güler, belki nükte olsun diye "Briç oynamayı mecburî kılarım" derdi. Halbuki şehirlerarası telefonun insanı yerinden oynatan sesi zili birkaç dakika sonra çalacak ve kıvrık saçlı, enerjik görünüşlü adama Başkentten bir ses:

"— Devlet Bakanı olarak İnkılâp Hükümetinde vazife görür müsünüz?" diyecekti.

Adamın adı Nâsır Zeytinoglu'du. Benelerdir Karşıyakada otururdu. Yedi yıllık yargıçlığı sırasında Karşıyakalılar kendisini hem pek sevmişler, hem de itimat edilir adam olarak benimsemişlerdi. İki yıldır devlet hizmetinden ayrılmıştı. Avukatlık yapıyordu.

İşte, kıvrık saçlı, gözlüklü, dinç görünüşlü adama Ankaradan telefon tam saat 14 de geldi. Yazıhanesinde günün meselelerini düşünen adam evvelâ gasırdı, sonra kâşlarını çatarak düşündü. Yüreği tıp tıp atmamış, heyecanlanmamış değildi. Dile kolaydı. Teklif edilen iş bir Devlet Bakanlı-



Gürsel Başbakanlıktan çıkıyor
Bakan koltukları boş mu, değil mi?

ğıydı. Karşıdaki ses evvelâ:

"— Nâsır Zeytinogluyla mı görüşüyorum?" dedi. Sonra:

"— Devlet Bakanlığını kabul edermisiniz? Devlet ve Hükümet Başkânı Cemal Gürsel sizin Devlet Bakanlıklarından birini uhdenize almanızı istiyor" diye devam etti ve sustu.

Sessizlik belki birkaç saniye sürdü. Ama Zeytinoglu bu bir kaç saniyeyi herhalde ömrü billâh unutmuyacaktı. Yutkundu. Ağzından çıkacak lâfı düşünmek için gayret sarfettili, fakat fazlaca düşünemedi ve telefonda sesi:

"— Evet" dedi.

Kabinede boş olan Devlet Bakanlıklarından biri böylece, sıcak bir Eylül günü saatlerin 14 ü gösterdiği sırada dolduruldu. Karşıyaka sâkinlerinden, eski yargıç Nâsır Zeytinoglu artık, İnkılâp Hükümetinin Devlet Bakanlarından biriydi. Pek fazla zaman kaybetmeden eve döndü. Eşine durumu anlattı. Bayan Zeytinog-

lu da bir hayli memnun olmuş, bir hayli sevinmişti. Şimdi tayinin kesinleşmesini beklemekten başka yapılacak şey yoktu. Ama Nâsır Zeytinoglu Bakan olduğuna mükâlemenin birinci saniyesinden itibaren emindi. Devlet ve Hükümet Başkanını iyi tanırdı. Karşıyakada General Gürselin, evinin bahçesini suladığı saatleri bile bilirdi. Kendisiyle ayrıca bir hususiyeti vardı. Briç arkadaşıydı. Briçi en az Cemal Paşa kadar iyi oynardı. Klüpte fiks oynadıkları zaman Paşanın eşiydi. Gürselin nasıl empara karar verdiğini ve verdiği karardan kolay cayan bir adam olmadığını çok iyi biliyordu.

Nitekim Zeytinoglu yanılmamıştı. Ertesi gün Ankarada intişar eden bir gazete kendisini arayıp, Bakan olduğunu haber verdiğinde fazla telaşa düşmedi. Sâdece sevindi. Bayan Zeytinoglu'na gelince, o da bir gece evvelinden kendisini Bakan hanımliğine hazırlamıştı. Aynı gazete Bayan

Zeytinoglu'nun aradığında karşısında telaşlı bir hanım yerine, bu işe hazırlanmış birisini buldu. Bayan Zeytinoglu şaşırmadı, telaşlanmadı ve gazetenin muhabirine kocasını nerede bulabileceklerini rahatça söyledi. Gelelim.

Zeytinoglu'nun, yazıhanesinde izmirin öğleden sonra esmeğe başlayan serin imbatını ciğerlerine doldurduğu saatte Başkentte, doğum sancularını çekiyormuşcasına rahatsız peşpeş kığı vardı. Hanların büyük bir kısmını basın mensupları teşkil ediyordu.

Geride bıraktığımız haftanın başından sonuna kadar gazeteciler Başbakanlık binasının merdivenlerine adeta abone oldular. O kadar ki, Başbakanlıkta nöbet bekleyen askerlerin hangisinin saat kaçta nöbete geleceğini artık ezbere biliyorlardı. Hatta bazıları merdivenlerin hangisinin daha çok eskidüğünü, bir zamanlar içkili Bakanların hangi basamakta daha fazla teklediğini tetkike dahi koyulmuşlardı. Sabahın erken saatlerinden gece yarısına kadar Başbakanlığın merdivenlerini bekleyen gazetecilerin tek derdi, Kabineye girecek olanların isimlerini öğrenmekti.

Doğrusu istenilirse Kabinenin teşkili biraz, hattâ bir hayli gecikmişti. Millî Birlik Komitesi tarafından evvelki hafta vazifelerinden affedilen Bakanların yeri bütün hafta doldurulmamıştı. Bunun sebebi gazeteciler tarafından araştırılıyor, fakat bütün çabalamalar boşa gidiyordu. Başbakanlık binası bir sır kutusu hâline gelmişti. Bir şey sızdırmak mümkün olmuyordu. Sonra Başbakanlığa gelip gidenlerin neden geldiği, niçin geldiği belli değildi. Merdivenleri tırmanan bir adamın beş on dakika sonra Bakan olarak merdivenlerden ineceğini kestirmek ne mümkündür? Nitekim Devlet Bakanlarından ikincisinin tayini böyle oldu. Hayri Mumcuoğlu cuma günü öğleden sonra Başbakanlığın merdivenlerini çıkarken gazeteciler kendisini görmüşlerdi. Ancak Mumcuoğlu Başbakanlığa girip çıkan yüzlerce insandan biriydi. Üstelik, düşük iktidarın meşhur bir "Ankara Savcısı" idi ve bu sıfatla pek çok basın dâvası tahrir etmiş, pek çok gazeteci hapsedirmişti. Tekirdağlı Demokrat hemşerileri kendisini önümüzdeki devrede D.P. den aday göstermek istiyorlardı. Ama işte, D.P. nin ömrü yetmemişti. Ama aynı Mumcuoğlu Başbakanlığı terkederken bir hayli heyecanlıydı. Adımlarını eskisine nazaran daha çabuk atıyordu. Yeni Devlet Bakanının bu sırrı 32 saat sürdü. Kendisine bu işten pek fazla bahsedilmemesi esasen söy-



Hayri Mumcuoğlu

Tam sürpriz

lenmişti. Eski Ankara Savcısı, Devlet Bakanlığı teklifini aldığına eşine bile anlatmadı, böylece ketum bir insan olduğunu bir kere daha ispat etti.



M. Rasit Beşerler

Bir meşgul göhrat

Mumcuoğlunun Bakan olduğu gazeteciler tarafından ancak cumartesi günü öğrenildi. Kaldı ki Mumcuoğlu gazetecilerin yabancıları değildi. Ankara Savcılığında kendisini iyi tanırlardı. Hele Ulus mensupları yeni Devlet Bakanına pek aşinaydılar. Başlarından geçen tatlı bir hatıra da vardı. Mumcuoğlu Savcı olduğu sıralarda, Ulusta sâbık Başbakan Menderesin sinir buhranları geçirdiği ve bu yüzden İsviçreye gideceği hakkında bir haber yayınlanmıştı. Haber birinci kelimesinden son satırına kadar doğrudu. Başbakan o sıralarda hakikaten pek sinirliydi. 1957 yılında seçimlerin yapılması için karara varması, üstelik seçimi kaybetme -ki kaybetmiştir- ihtimali mevcuttu. Böyle bir havada birkaç hafta İsviçrede tedavi görmesi hiç de fena olmayacaktı. İşte bu haber Ulusta yayınlanmış ve sâbık Başbakan Menderes mütadi veçhile küplere binmişti. Ulus mesullerine bunun hesabı sorulmuydu. Nitekim Ankara C. Savcısı Ulusun Umumi Nesriyat Müdürü Nihat Subaşını hemen ertesi gün karşısına almış ve bir hayli terletmişti. Buna rağmen Mumcuoğlunun Devlet Bakanlığı Uluscular tarafından bile atlanıldı. Mumcuoğlu, Millî Birlik Hükümetinin Bakanı! Doğrusu bu, tam bir sürprizdi.

Kabine için hem bu derece az tanınan ve hem de üzerine alacağı vazifeyi bîhakkın başaracağı ümit edilen adam bulmak, Millî Birlik Komitesinin vazifelendirdiği komisyon üyeleri için bir hayli zor oluyordu. Gecikmenin birinci sebebi buydu. Seçilenler hem partilere kayıtlı bulunmayacaklar, hem verilecek işten anlıyacaklar, hem de liyakatli olacaklardı. Bu şartları haiz adam bulmak güçtü. Memleketin politik havası, böyle derde insanları bir partiye kaydolunmak zorunda bırakmıştı. Aranılan vasıftaki şahısların bir çoğu partilerde kayıtlı, fillen politikaya karışmış insanlardı. Bu bakımdan Kabineye Bakan arayanlar da gazeteciler derecesinde doğum sancısı çekiyorlardı. Zira, Bakanlık nihayet politik bir vazifeydi ve dünyanın her yerinde kulanılan "ministrebi" diye frenkçe bir tâbir vardı. Bu, "Bakanlık yapabilecek politik olgunluğa ulaşmış" mânâsına geliyordu. Amatörlerden kabine kurmağa çalınmak elbette ki zordu. Bu yüzden Millî Birlik Komitesi "Teknisyen Bakan" aramayı daha doğru buldu ve görülmemiş tarzda Sanayi Odalarından Sanayi Bakanı, Ticaret Odalarından Ticaret Bakanı adayı istedi. Gösterilen adaylar hakikaten bir âlemdi. Düşük iktidarın gözbebeği Transtürk şirketinin Umumi Müdürlerinden Koç şirketinin

YURTTA OLUP BİTENLER

Umum Müdürlerine, hattâ D.P. sempatisini ve Bayanın yar-i vefakârı Nejat Eczacıbaşıya kimler, ama kimler bu adaylar arasında yoktu ki..

Başka bir güçlük, Bakanlık teklifini alan bir takım kimselerin mazeret ileri sürmesiydi. On eski Bakanın, haberleri dahi olmaksızın vazifeden affedilivermeleri bir takım tereddütler yaratmıştı. Zaten Millî Birlik Komitesinin başkanlığına bir politika çizmekten çok Komiteden aldığı direktifleri yerine getirecek kimseler aradığı ortadaydı.

Bu bakımdan Devlet ve Hükümet Başkanının, Kabinenin teşkili içinde kendisine yardımcı olarak seçtiği üç Bakan -Artıs, Sarper, Alican- oldukça müşkül mevkide kalıyorlardı.



Sahap Kocatepe
Sanayici aday

Mumcuoğlu, Artısın tavsiye ettiklerini arasındaydı. İki hukukçu birbirlerini eskiden beri tanımaktaydılar. Yeni Bakanların hemen hepsinde bir endişe mevcuttu. Birbirlerini tanımıyorlardı, anlaşıp anlaşamayacakları hakkında bir fikirleri yoktu. Tesellileri, çalışma programları çizilmiş ve belirli bulunduğundan anlaşmanın uzak bir ihtimal olduğuydu. Yeni Kabine, Millî Birlik Komitesinin çizdiği yol üzerinde yürüyeceğine göre, mesele kalmıyordu.

Küçük bir yanlışlık.

İşte, zihinleri buna benzer meselelerin kurcaladığı geçen haftanın sonunda bir gün Başkan Gürsel, yanında Başbakanlık Müsteğarı Alpaslan

Türkes olduğu halde Başbakanlığın kapısında görüldü. Sivildi. Üzerinde her zamanki gri elbisesi ve bu elbiseye pek yakışan koyu kravatı vardı. Başkan ve yanındakiler daha birkaç adım atmışlardı ki etrafları bekleyen gazeteciler tarafından sarıldı. General Gürsel kendine has tebessümünü genişletti ve başını sol tarafa eğerek yanına yaklaşanlara sordu:

"— Ne istiyorsunuz? Gene aynı mevzu değil mi?"

Gazeteciler cevap verdiler:

"— Evet Paşam... Malûm... Kabineden sual edecektik.."

Devlet ve Hükümet Başkanı sol oebinden dörde katlanmış beyaz bir kâğıt çıkardı. Kâğıda bazı isimler eski Türkçe harflerle yazılmıştı. General isimleri teker teker okurken gülümsüyordu. Sağ tarafında bulunan Türkes de General gibi gülümsemekteydi. Okunan isimlerden hemen hepsi gazeteciler için yabancıydı. Sadece bir isim iyice biliniyor ve ismin sahibi çok iyi tanınıyordu: Prof. Ragıp Sarıca..

Ancak, Ragıp Sarıca ismi, uhdesine tevdi edilen Bakanlıkla pek alakasız düşüyordu. Sarıca hukukçuydu. Tâyin edildiği bakanlık ise Sağlık Bakanlığiydi. Evvelâ tâyin, sonra da Sarıcanın bu tâyini kabulü garipti. Ama ne olursa olsun Başkan Gürsel Kabineye alınan altı Bakanın adı arasında Sarıca'yı da saymıştı. Yanlışlık ancak birkaç saat sonra anlaşıldı. İğn güzel tarafı, tâyin edilen yeni Bakanları Radyo bütün yurda yayarken Sağlık Bakanı olarak Ragıp Sarıcanın ismini söylemiş ve "küçük yanlışlık" oldukça büyümüştü.

İğn esas, bir isim benzerliğinden ibaretti. Sağlık Bakanlığınâ yapılan tâyin General Gürsel tarafından arzu edilmişti. Bakanlık koltuğuna oturacak olan Prof. Ragıp Sarıca değil, Prof. Ragıp Ünerdi. Üner İzmirde bulunuyordu. Ege Üniversitesi profesörlerindendi. O da Zeytinioğlu gibi yaman bir brıççıydı. Gürselle olan yakınlığı buradan ileri geliyordu. Devlet Başkanıyla masa arkadaşaydı. Uzun zaman beraber bulunmuşlar ve birbirlerini tanımak fırsatını elde etmişlerdi. Kabineye yeni tâyin bahis konusu olunca General Gürsel Sağlık Bakanlığı için Prof. Dr. Ragıp Üneri düşünmüştü. Kendisine haber verilmesini ve Bakanlığı kabul edeceğini söylemişti. Ragıp Üner İzmirden arlanmış ve teklif kendisine yapılmıştı. Hakikaten Üner eski arkadaşının teklifini reddetmemiş, bu vazifeyi büyük bir zevkle yapacağını kendisine söylemişti. Üner hâdiseden yakınlardan haberdar olmuştu. Yanlışlığa

sebeplere her iki Ragıbın da Profesör olması ve Başkan Gürselin kabineye alınan yeni isimleri kaydederken "Bizim Ragıp" dediği Ragıp Ünerin soyadını yanlış kaydetmesiydi. Prof. Ragıp Sarıcanın bilhassa ihtilâle takaddüm eden günlerde isminin fazla dillerde dolaşması ve âdeta bir alışkanlık hâline gelişi bu küçük yanlışlığa sebebiyet vermişti.

Ya Sarıca ne yapsın?

İşte, hele radyoda okunduktan sonra en fazla şaşan bizzat Prof. Ragıp Sarıcaydı. Orhan Erkanlı'nın oğlunun İstanbuldaki düğününde Sarıca ne yapacağını şaşırması, etrafını alanlara ne cevap vereceğini bilememişti. Sarıca, bu işte muhakkak bir yanlışlık olduğunu söylüyor, kendisinin Devlet



Mehmet Baydur

Bir adımda üç basamak

ve Hükümet Başkanıyla Bakanlık hususunda tek kelime dahi konuşmadığını izaha çalışıyordu.

Sevimli profesör bir ara ellerini iki tarafa açıp yanında bulunanlara şöyle dedi:

"— Vallahi benim sağlıkla ilgim, hastahklardır"

Sarıcanın yanında bulunan Hıfzı Veldet Velidedeoğlu bu söz üzerine kahkahayı bastı. Bu sırada da İstanbul Valisi General Tulga Profesörler grubuna sokulmuştu. Velidedeoğlu Tulgaya:

"— Efendim şimdi biz de, bizim Ragıbın Bakanlık hikâyesini konuşuyorduk" dedi. Sarıca Tulgaya gülmeye başladı ve:

"— Ben hukukçuyum. İdarecilikten anlamam. Hatta işlerin idaresinden o kadar anlamam ki, işlerimi idare etmesi için 65 yaşındaki anneme vekâlet verdim" dedi. Tulga gevrek bir kahkaha attı, Sarıcıya mânidar bakarak:

"— İyi ya, biz de size vekâlet veriyoruz Ragıp bey" diye takıldı. Anlaşıyordu ki General Tulga da vaziyetten haberdar değildi ve yeni Sağlık Bakanıyla konuştuğunu zannediyordu. Sarıcı hâlâ ısrar ediyor ve etrafındakilere:

"— Sağlıkla olan yakınlığım, belkemiğimin kırıklığı, kalçamın çatlaklığı ve ciğerlerimin zafiyetidir. Ben bu işten bir şey anlamadım" diyordu.

Yanlışlık evvelâ Prof. Ünerin Ankara'da bulunan bir akrabası tarafından farkedildi. Ünerin yakın akrabası olan bu zatın vaziyetten haberi vardı. Radyo isimleri okurken, Üner yerine Sarıcı deyince evvelâ tereddüt etti. Sonra, işin içinde bir karışıklık olduğunu sezdi ve Ankara gazetelerinden birisine telefon ederek durumu anlattı. Aynı saatlerde İzmirde, yeni Sağlık Bakanı, Radyoya rağmen evine gelen gazetecilere, bakanlık teklifini nasıl aldığı Ankara'ya ne zaman gideceğini anlatıyor ve sorulan suallere rahatça cevap veriyordu. Daha sonra iş tamamen anlaşıldığından, Prof. Üner iki dakikada bu şehirler arası telefonlara cevap vermek zorunda kaldı. Gazeteciler kendisini arıyorlardı.

Sıcağı sıcağına..

Altı yeni Bakanın altısı da aynı zamanda tayin edilmiş değildi. Öyle ki, haftanın sonundaki cumartesi günü bu iş en iyi bilenlerden birisi olan Başbakanlık Müsteşarı Alpaslan Türkeş, Kabineye girecek olanların ne zaman ilân edileceğini soranlar, hafif bir dudak bükülmesiyle karşılaşıyor ve "Pazartesi günü muhtemelen" cevabını alabiliyorlardı. Hakikaten o saatlerde henüz dört Bakanın ismi belli olmuştu. Açık olan Bakanlıklar on tane olduğuna göre iş muhtemelen bir iki gün daha uzayabilirdi. Ama cumartesi sabahı saatlerin 11'i gösterdiği sıralarda maîum Bakanların sayısı altıya yükseldi. İki Bakan daha bulunmuş, her ikisi de vazifeyi seve seve kabul etmişlerdi. Bunlardan birisi Ticaret Bakanı Mehmet Bayduru. İkincisi ise İstanbul'dan gelmiş ve Sanayi Odasının Bakan adayı olarak çağırılmış Şahap Kocatopçuoğlu. Kocatopçuoğlu Başbakanlığın merdivenlerinden tekrar İstanbul'a hareket etmek üzere inerken bir hayli neşeli görünüyordu. Verilen vazifeyi severek kabul

Böyle Hataları Önleme Yolu

Yeni Bakanların ilân sırasında feci bir hata yapılmış bulunuyor. Sağlık Bakanının adı yanlış söylenmiş, radyolarda yanlış okunmuş, millete yanlış duyurulmuştur. Hâdisenin hikâyesini yan sütunlarda bulacaksınız. Fakat, İdarenin itibarıyla alakalı bu neviden falsoların bir inkılâp rejiminin ziyadesiyle muhtaç bulunduğu prestije esash darbe teşkil ettiğinin bilinmesi ve bunların tekrarrününün katli surette önlenmesi lâzımdır. Bir Bakan adı, bu! Yanlış söylenir mi?

Hatayı, sebebine teşhis koymadan önlemenin imkân yoktur. Bakanlar, aklın almayacağı bir tarzda ilân edilmiş ve kusur buradan doğmuştur. Devlet Başkanı, Başbakanlığın dış kapısında, merdivenler üstünde, birikmiş bekleyen gazete muhabirlerine yeni Bakanların isimlerini elindeki eski harflerle yazılı bir kâğıttan okuyarak not ettirmiştir. Devlet Başkanı Sağlık Bakanı olarak Dr. Ragıp Üner diyecek yerde Ragıp Sarıcı demiş ve radyoya giden bültende dahi aynı hata tekrarlanmıştır. Bir Devlet Başkanının gazetecilere Gürsel'in gösterdiği yakınlığı göstermesi ancak o Devlet Başkanının yüksektir, ama gene de yeni Bakanların ilânının yolu, usulü bu olmamak gerekir. Oldu mu, esef verici hataları önlemenin imkân yoktur. Bakan tayini bir kararname işidir. Basına resmî bültenle duyurulması icap eder. Alâkahıların vazifesi bu gibi durumlarda bir kanal hizmeti görmek ve bilgiyi daha normal yollardan umumî efkâra aktarmaktır. Bakanları basına açıklamak Devlet veya Hükümet Başkanının işi olmadığı gibi her halde bunun yeri de Başbakanlığın önü değildir.

Aşına bakılırsa bu hata belki de fayda sağlayacak, Devlet ve Hükümet mefhumlarını ilgilendiren hususlarda fazla samimiyetin yerini resmîyet alacaktır. Bunun antidemokratik hiç bir tarafı yoktur. Bilâkis, bu gibi müesseselere karşı duyulması şart saygıyı kuvvetlendirme, besleme bakımından elzemdir. Aynı şekilde, gazetelere aksetmesi istenilen hususların daha büyük ciddiyetle hazırlanması ve neşredilmesi istenilmeyen sözlerin söylenmemesi -söylenen sözü neşretti diye gazeteciye kızılmaz, onun vazifesi odur, bu mahzuru önlemenin yolu sözü söylememektir- dikkat edilecek hususlar arasında, şüphe yok, ehemmiyetli bir mevki teşkil etmektedir.



Başkan Gürsel gazetecilere Kabinayı yazdırıyor
Mahzuru faydasından büyük

YURTTA OLUP BİTENLER

ettiği yüzünden belliydi. Baydura gelince, biraz mütereddid, biraz heyecanlıydı. Makamında karşıladığı gazetecilere cebinden çıkardığı resimleri dağıtmak istemiş, resim çekmelerinin önüne geçmeği arzulamıştı. Ama üzerinde yeteri kadar resim olmadığından flaşların patlamasını önleyememişti.

Yorulanlar.

Kabineye girecek olanların seçilmesi içinde yorulanlar arasında Millî Birlik Komitesi üyelerinden bazıları da vardı. Komite tarafından bu işle vazifelendirilen üyeler, geçen haftanın içinde gece dememiş gündüz dememiş çalışmışlardı. Kabinenin boş azaıklarına tayin edilecekleri seçmek için bu Komisyon yetmiş yakın şahıs hakkında bilgi toplamış, bunlara duyurmadan tahkikat yapmış, bazılarıyla da temas etmişti. Bakan adaylarının haberi olmadan veya kendilerinin bakan adayı oldukları kimseye sezdirilmeden nazırlanan ve muhtelif kimselerden cevapları alınan anketler inceden inceye gözden geçirilmişti. Bu anketlerle birçok kimse hakkında malumat almak, siyasi kanaatlerini öğrenmek mümkün olmuştu. Elene elene kalburun üzerinde kalabilenler Komisyon tarafından Gürselle bildiriliyordu. Gürsel bu isimler üzerinde duruyor, çalışmaları bu yönden iletliyordu. Millî Birlik Komitesinin vazifelendirdiği Komisyon bu haftanın başında hâlâ faaliyetteydi. Geri kalan üç bakanlık için de adam arıyor ve incelemelere devam ediliyordu.

Bu konuda Millî Birlik Komitesinin üzerinde durduğu bir nokta daha vardı: Basın-Yayın ve Turizm Bakanlığının lağvı düşünülüyordu. Bu Bakanlığın uhdesinde olan işler Umum Müdürlüklerle idare edilebilirdi. Başbakanlığa bağlanacak olan Umum Müdürlüklerin Basın-Yayın, Turizm ve Radyo-Televizyon Umum Müdürlüğü adı altında çalışması düşünülmekteydi. Ayrıca bir Televizyon-Radyo Umum Müdürlüğüne ihtiyaç hissedilmesi önümüzdeki ilkbaharda Türkiye'deki Radyo istasyonu adedinin yediye yükseleceğinden dolayıydı. Hâl böyle olunca yeni yapılacak tayin için iki kişi aramak daha akla yakın oluyordu. Ama bunlar, haftanın başındaki pazartesi günü henüz bulunmuş değildi. Üstelik yeni Bakanlar da, bunların seçilme usul ve tarzı da öyle fazla bir takdir toplamamıştı. Her halde ortada, kazanılmış bir başarı yoktu ve başka mesleklerle ait metodların devlet işlerine olduğu gibi tatbiki iyi netice vermiyordu.



Suat Aydın'ım

Tarih önünde

D. P.

Bir partinin âkibeti

(Kapaktaki parti)

Saatler.n 9.30'u gösterdiği sıralarda sinema salonundaki bütün koltuklar sayıları bine yaklaşan delegeler tarafından tamamen doldurulmuştu. Ön sırada partinin milletvekilleri oturmaktaydı. Sağ başta Fuat Köprülü, ağzından eksik etmediği sigarasını âdeta yiyordu. Onun solunda Adnan Menderes, Refik Şevket İnce ve bu iki milletvekili arasında da Celâl Bayar görülmüyordu. Bayar merasim elbisesi giymişti. Sıranın sonlarına doğru kayar gözler bir koltuğa ilişivermiş Yusuf Kemal Tengirşek ve Mareşal Fevzi Çakmağı seçiyordu.

İkinci sıradan itibaren memleketin muhtelif bölgelerinden gelmiş bulunan degeleler başlıyordu. Tam 906 delege vardı. Herbirinin ağı heyecandan kurummuştu. Gözleri pırı pırıydı. Birşeyler bekliyorlardı.

Sinemanın balkonu davetlilere tahsis edilmişti. Ön sıralarda gazeteciler bulunuyord. Balkonu dolduran samiiinin büyük bir kısmını hanımlar teşkil etmekteydi. Gözlerini yukarıya kaldıran delegeler kendilerini konfeksiyon mağazasında sanıyorlardı. Localardan beş tanesi müstesna, hepsi dolmuştu. Boş localardan bir tanesi kongreye davet edilmiş bulunan C.H.P. mensuplarına aitti. En

ortadaki geniş locada büyük bir ampulün aydınlatığı bir masa ve masanın üzerinde de bir hoparlör bulunmaktaydı.

Nihayet vakit geldi ve Celâl Bayar delegelerin alkışları arasında sahneye yürüdü. Sahne ziyadesiyle güzel tefriş edilmişti. Orta yeri bir masa tamamen kaplamaktaydı. Masanın üzerinde uçları masanın altına kadar uzanan bir Türk bayrağı yer almıştı. Bayrağın sağında ve solunda yerlere kadar sarkan kadife perdenin üzerinde D ve P harfleri vardı.

Hâdise 1947 yılının 7 Ocagında, Ankara'da Yeni Sinema binasında cereyan ediyordu. Toplantının sebebi, tam bir yıl önce kurulan bir partinin -D.P. nin- ilk büyük kongresini aksettmesiydi. Sinemanın dışı binlerce partili tarafından doldurulmuştu. Ulus meydanı, yeni kurulan bir partinin ilk kongresine şahit olmaktadır. D.P. liler heyecan içindeydiler. Bağırıyorlar, çağırıyorlar ve hislerini istedikleri gibi ifade ediyorlardı. Etrafta sâdece ve sâdece âşayışı korumakla vazifeli birkaç polis görülmüyordu. Emniyet mensupları partililere değil dokunmak, yardım etmek için ellerinden geleni yapıyorlardı.

O tarihten tam 13 sene sonra günlerden bir gün, Ankara Adliye Sarayının ikinci katındaki 5. Sulh Ceza Mahkemesinin küçük salonunda, dirseklerini kürsünün üzerine dayamış, kalın kara kaş, alnı hafif açık, bej bir elbise giymiş 40 yaşlarında gösteren hâkim, cübbesinin dik kırmızı yakaları kadar sert bir sesle zabıt kâtibine şunları söyledi:

"Anayasa ve kanunlara aykırı faaliyet ve tasarrufları ile Yüksek Soruşturma Kuruluna intikal eden ve tahkik mevzuu olan hareketleri sebebiyle, Demokrat Partinin her türlü faaliyetinin men'ine ve gayri menkul bütün emvalinin ve bankalardaki mevcut mevduatının ve her nevi evrak ile defterleri ve matbuasının tedbir mahiyetinde muhafaza altına alınmasına, Ankara Beşinci Sulh Ceza Mahkemesince karar verilmiştir."

Kararı tefhim eden hakimin ismi Suat Aydın'ımdı -Düşününüz, Aydın'ım!- ve böyle bir tarih kararı vermek kendisine nasip olmuştu. Karar 5. Sulh Ceza Mahkemesinin 131 sıra numarasıyla dosyaya kondu. D.P. bu kararlar fiilen kapatılmış değildi. Aydın'ım, kararı derhal teksir ettirdi ve bütün savcılıklara gönderdi. Ayrıca D.P. Genel Merkezinin emniyet altına alınması için gerekli tertibatı icap ettirecek muameleye başladı. D. P. nin Rüzgârlı Sokaktaki büyük sarı binasının önünde bekleyen görevli jandarma takviye edildi. Birkaç polis daha gönderildi.

AKIS, 7 EYLÜL 1967

Beklenen netice..

Ankara 5. Suin Ceza Mahkemesinin kararı radyoda okunduğunda, doğrusu istenirse pek fazla şaşkınlık yaratmadı. D.P. nin kapatılacağı en az bir aydır milletin ağzında sakızdı. Haber çoktan sızmış, kulaktan kulağa yayılmıştı. Gerçi Milli Birlik Komitesi üyeleri zaman zaman bu haberleri tekdiz edici kaşamak beyanlarda bulunmuşlar ve bu beyanlarında, haberi tekdiz değil, âdeta teyid etmişlerdi. Hakikatte Komite meseleyi iki aydır ele almış ve çok uzun sürmeyen tartışma sonunda D. P. nin kapatılmasını uygun bulmuştu. Sonra, kararı bizzat Gürsel gazetecilerle görüşürken imâ etmiş, buna taraftar olduğunu söylemişti. Ancak, nihai karar elbette ki bir mahkeme tarafından verilecekti. D.P. nin kapatılması için hukuki deliller mevcuttu. D.P. herşeyden evvel Cemiyetler Kanununu alenen ihlâl etmiş, senelerdir büyük kongresini yapmamıştı. Ama, Allahtan. 5. Sulh Ceza Mahkemesinde alınan karar bu basit gerçekçeyi taşııyordu.

Millî Birlik Komitesinin kelleyi ko'ğa almış üyeleri ihtilâli müteakip, işin bu kadar ileriye varacağını, suyun altındaki faaliyetin zaman zaman su üstüne çıkabileceğini tahmin etmemişlerdi. Kansız ve nevi şahsına münhasır bir ihtilâli başarılmış olan 38 insan iyî niyetlerinin böylesine istismar edileceğini imkânı yok düşünmemişlerdi. Ancak, Devlet ve Hükümet Başkanının son derece iyi niyet'e partiler arası münasibetler hakkında verdiği demec âdeta D.P. nin ve D.P. nin hayaliyle avunan bazı tathıs kahramanlarının sonunu oldu. "Partilerüstü idare" kelimelerinin sesli harfleri arasına saklanan bazı kimseler derhal ortaya çıktılar. Kendilerine göre yapılan enfes bir tefsirle Gürselin demecini ellerine aldılar ve saldırmaya başladılar. Sanki büyük idarenin bir zamanlar hayranı olanlar -sebepleri malûm-kendileri değildi. Sanki sâbık Başkanlarının radyoda okunan nutuklarını ağızları köpürerek dinleyenler kendileri değildi. Ne çâre, Gürselin son derece iyi niyetle verdiği demec kendilerinin ve niyetlerinin uzun müddet kalkını olamadı. Gemi azaıya alâplar pek çabuk sindiler ve Devlet Başkanının İstanbulda verdiği bir başka demecle D.P. nin istikbâlini kestirebildiler.

Ve kahramanlar..

İşin güzel olan tarafı, bazı ileri görüşlü eski Demokratların hareketleriydi. Bir zamanlar Menderesin he. sözünü âyet gibi kabul eden bu adamlar Millî Birlik Komitesinin düşüncelerini sezince faaliyete geçtiler. Öyle bir faaliyet ki görenler hem

« Kadını Arayınız ! »

Polis romanı meraklılarının katili bulmak için kullandıkları bir formül vardır: "Kadını Arayınız!" Kadın bulundu mu, katilin kim olduğu kolaylıkla meydana çıkar. On yıl boyunca D.P. lilerin de bir "kadın"ı olmuştur: İsmet İnönü! Her şeyden, kendi marifetlerinden de İsmet İnönüyü mesul tutmuşlar, kabahati ona atmışlardır. Hattâ Uşakta başına taş yediğinden dolayı dahi "Aa, Paşam, oralarda işin neydi?" diye kendisine çatanlar çıkmıştır.

Ama geçen hafta bu mevzudaki rekor kırıldı. Bir D.P. artığı -veya Gürselin tâbiriyle, kuyruğu- insanın kırk yıl düşünse bulamayacağı bir suçtan dolayı İsmet İnönüye ver yansın etti. Bahis mevzu zatın, bir zamanlar öpmekten İsmet İnönünün elini aşındırmış bulunan "malûm zevat"tan biri olması hâdisenin diğer bir eğlenceli tarafıdır. Orhan Seyfi Orhon D.P. yı bugünkü hale düşüreni bulmuştur: İsmet İnönü! Hani adam sıkılmasa, Yassıadadaki eski efendilerinin çıkarılıp yerlerine İsmet İnönünün konulmasını isteyecek. İşte, Orhon efendinin muteber Havadiste çıkan dâhiyane fıkrasının dâhiyane satırları:

İcrubeli eski partinin lütlü lideri -İsmet İnönü- bu partiyi -D.P.- bağrına basmadı. Ona yabancı gözüyle baktı. Siyasi alle hayatımızın meşru bir çocuğu sayıp elinden tutsaydı, böyle olmayacaktı. İddia ettiği gibi, çok partill bir nizamı kurmak dileyseydi, zerrece kin duymadan iktidarların el değiştirmesini, demokrasinin gelişmesini isteseydi, işler çok değişecekti. Hayata ilk adımını atan bu nezdada en az bir amca şefkati gösterseydi, korusaydı, yedseydi, sevseydi bu sonuca varmayacaktık. Aradan geçen yılların ne feyizler bırakacağını tahmin edemem!

Bunu yapması lâzımdı. Yapabilirdi de, fakat yapmadı. Elinden tutacağına ayağına çelmeler taktı. Doğru yola götüreceğine uçuruma doğru itti, bağrına basacağına boğazını sıktı... Bu yüzden tabiatın deşizmez kanunu hükümünü yürüttü:

Varlığını tehlikeye gören her mevcut gibi o da nefsini korumak kaygısına düştü. Dışlenmesi, tırnaklanması, döğüşmesi teabetti. Dış dişe, hoşaz boğaza bir öllüm-kalım savaşı başladı: Baba nasihatleri, sefkatli sözler yerine, düşmanca yermeler, lânetler, küfürler... Sevmeler, okşamalar yerine yumruklar, tekmeler, tokatlar...

Teorühesiz genç, gittikçe artan bir şiddetle delicesine kendini korumaya çalışırken, nasıl bir uçuruma doğru gizli itildiğini anıyamıyordu: Gittikçe yaklaşan tehlikeyi göremiyordu. Gözlerini kan bürümüş bir tehevvrüle çılgın gibi dört tarafa saldırdığı sırada ayağı kayıp sonsuz bir uçuruma yuvarlandı. 14 yıl önce parlayan bütün güzel ümitlerle beraber karanlıklara gömülüp gitti.

Şimdi arkasında kalan şey: "Lânet, nefret, oh olsun, daha beter olsun!" sesleriyle karanlıkta ııldayan gözler...! 14 yıl önce en güzel ümitlerle doğan bu partiden kala kala bu kaldı... İşte buna acıdım!

hayret ediyorlar. hem de bu zâtı muhteremlerin sezis kaabiliyetlerine hayran oluyorlardı. İşte bu zâtı muhteremlerden biri de İzmirli meşhur avukatlardan Şahap Gökşaldı. Gökşal Menderesin umumî vekiliydi. Talih-siz -esasında son derece talihli Demokrat İzmir gazetesi hakkında açılan her dâvaya Menderes adına bu zat girer ve Demokrat İzmirin mahkûm olması için elinden geldiği kadar çalışırdı. O zamanlar kendisini son derece haklı görmekteydi. Zira D.P. ye ve liderlerine inanıyordu. D.P. doğru yoldaydı!

İleri ve güçlü Demokrat avukat, 10 Haziran 1960 tarihinde D.P. nin feshi için dâva açtı. Demokrat Partinin yolunu sapıtıldığını gerçek save-

lerine hizmet etmediğini anlaması için ihtilâlin üzerinden 13 gün geçmesi kâfi gelmişti!

Tâ 1946 dan bu yana, evvelâ D.P. li, sonra Millet Partili, D.P. iktidara geçince de yeniden D.P. li olan Gökşal, doğrusu istenirse ideali için partisinde çok uğraşmış, çok savaşmıştı! Mücadelede devamlı olarak ön safta yer almıştı. Yaptıkları vapaklarının yanında bir hiçti. Gökşal hele bir Meclise girsin, o zaman ne yapacağını biliyordu. Kendisini memleket ve millet hizmetine vermeyi onun kadar arzulayan çok az kimse çıkardı. Nitekim Menderesin vekili ihtilâlin üzerinden 13 gün geçince durumu "çakmış" ve dâvayı açivermişti! Hem de dâvanın bir hususiyete-

YURTTA OLUP BITENLER

ti vardı: D.P. nin feshi için açılan ilk dâvaydı!

Halbuki Şahap Gökşalın yanıldığı bir nokta vardı: D.P. nin feshini isteyen ve bunun için dâva ikame eden ilk şahıs kendisi değildi. Olsa olsa, bu işin şampiyonluğunu bir sıfatla uhdesinde taşıyabilirdi: İhtilâlden sonra ilk dâva ikame eden adam olmak sıfatı! Zira hâfizalarını biraz zorlıyanlar, İhtilâlden birbuçuk sene kadar evvel ihtiyar, iki büküm bir adamın bu işe el attığını hâtırlıyacaktı. Adamın ismi Osman Taşkınbaş. Çubukta dâva vekilliği yapıyordu. Üstelik Taşkınbaşın açtığı dâvanın gerekçesi de bir hayli enteresandı. O zaman böyle bir dâva açmak, D.P. nin kapanmasını talep etmek, eh, biraz cesaret meselesiydi. Taşkınbaşın bu cesareti belli ki yaştının fazla ilerlemiş olmasından ileri geliyordu.

Osman Taşkınbaş mahkemeye yaptığı müracaatta, D.P. nin kendisine ve kendisi gibi düşünülere borçlu olduğunu ileri sürmekteydi. Borçsundan doğuyordu: D.P. seçim beyannamesinde birçok vaatlerde bulunmuş, buna karşılık vatandaşın oylarını istemişti. Bu âdeta bir akitti. Vereceği şeye karşılık birşeyler almıştı. Ancak, aradan geçen müddet zarfında âkitlerden bir taraf -Demokrat Parti- akdin vebelerini yerine getirmemiş, vaad ettiklerini yapmamıştı. Öyleyse D.P. kendisine her oy veren vatandaşa borçluymuştu. Bunun için tazminat vermesi gerekirdi. Taşkınbaş D.P. nin mallarına haciz konulmasını istiyor, ayrıca akdi yerine getirmiyen bu partinin feshini talep ediyordu. O zaman ihtiyarın bu müracaatına gülenler olmuştu, kızanlar olmuştu. Ama, her ne hikmetse pek fazla ciddiye alınmamıştı. Dâva açılmış, ancak bilinmiyen sebeple uzayıp gitmişti. Taşkınbaş Demokrat başlar dokunmamışlardı. Bunu dâva vekilinin ihtiyarlığına vermek lâzımdı.

Ahlâkı bozulanlar..

D.P. nin başından geçenler sâdece bununla kalmıyordu. Bir zamanlar D.P., müntesipleri tarafından ağır ithamlara mâruz kalmıştı. Hele bir tanesi vardı ki, partisine tevcih ettiği itham günün esprisi olmuştu. Bu zât Ankaranın genç ve ateşli politikacılarından Hüsametdin Cindoruktu. Cindoruk D.P. Gençlik ocaklarının kurucularındandı. Bu ocakların Genel Başkanlığını yapmıştı. Samimi bir Demokratı ve inanıyordu! İnandığı için de şiddetli bir mücadeleye atılmıştı. Cindorukun D.P. saflarında kalışı, D.P. nin son Büyük Kongresine kadar devam etti. Hürriyet



Celâl Bayar — Adnan Menderes

Müftüler

Partisinin doğuşunu hazırlayan ve 19 kişinin D.P. den ihracıyla başlayan hareket genç ve ateşli birçok Demokrati da sürüklemişti. İspat hakkı taraftarı 19 Milletvekilinin Büyük Kongreye alınmaması ve D.P. den ihracı bu genç Demokratların partilerine olan güvenini sarsmış ve ayrılmalarına sebep olmuştu. Bunların arasında Cindoruk ta bulunuyordu Cindorukun partiden ayrılırken sarfettiği sözler günlerce dillere destan olmuş ve milleti güldürmüştü. Genç avukat şöyle demmişti:

"— Bu parti, benim ahlâkımı bozuyor..."

Seneler sonra Cindorukun söylediklerini doğru olduğu, hakikaten D.P. nin ahlâk üzerinde önemli değişiklikler yaptığı bizzat Cindoruk tarafından teyid edildi: İhtilâle tekaddüm eden günlerde, eski Hür. P. lilerden sâkit Başbakan Menderese vedia olarak sunulanlar arasında Cindoruk ta vardı!..

Siyaset falı..

Başkentte D.P. hakkında verilen karar duyulduğunda ilk akla gelen hikâyeler bunlar oldu. Ama bazı yaşlanmış D.P. liler vardı ki bunların çok ötesine gidiyor ve hâtıralarını D.P. nin ilk büyük kongresine kadar götürüyorlardı. Tazelenen hâtıralar arasında en enteresan olanı 7 Ocak 1947 de zamanın D.P. Genel Başkanı Celâl Bayarın kongreyi açış nutkuydu. Bayar o sırada kendine has çalınımıyla kürsüye gelmiş, dudakları kurumuş delegelere, usta bir oyuncu maharetiyle hâkim oluvermişti. Bavarın, açış nutkunun cıfcaflı kısmı sona erdikten sonra temas ettiği bir mesele, kongreyi yaşamış, görmüş, şahit olmuş olanları şimdi kahkahayla güldürüyor ve acı acı başlarını sallamalarına vesile teşkil ediyordu. Zamanın D.P. Genel Başkanı sözü, C. H.P. Başkanlarından Recep Pekerin kendileri için Meclis kürsüsünden sarfettiği bir kelimeye getirmişti Pe-

ker D.P. Kurucuları için o zaman "Psikopat" demişti. Büyük Kongrede kürsüden bu kelimeyi istemeye istemeye -Bayar ideal arkadaşlarını ve kendisini ne de olsa biraz tanıyordu söylemişti. Sonra devrin iktidarına hücum ederek:

"— İktidar partisinin hükümeti bu hâdise ile mahiyet ve zihniyetini açıklamış ve millet nazarında iyi karşılanmamıştır" demişti. Salonda bulunan yüzlerce delegenin infialı Bayarı bir hayli rahata erdirmişti. Şimdi bu hâdiseyi düşünenler dudakları arasından "psikopat" kelimesini hafifçe çıkarıyor ve mânâlı mânâlı gü-lüyorlardı. Peker gitmiş, teşhisi ya-dıgâr kalmıştı.

İzmirde..

D. P. nin alâkalı mahkeme kararı radyoda okunduğundan birkaç dakika sonra hemen bütün zihinlerde aşağı yukarı aynı sual belirdi. Ege bölgesi ne diyecekti? Ege bölgesinin diyeceği hakikaten mühimdi. İhtilâlden sonra ses gelen tek yer aşağı yukarı Ege bölgesi olmuş. İzmirde birkaç Demokrat, Başbakanları için ayaga kalkmağa çalışmışlardı. Tev-kif edililerin sayısı oldukça fazlaydı. Ardı ardına iki hâdise göstermişti ki, kuyruklardan bu bölgede toplananlar oldukça yağlı kuyruklardı.

İşte bu sebepten ötürü, D.P. hakkında verilen kararın hemen akabinde bütün gözler İzmirde çevrildi. Gelecek sesin tonu doğrusu merak ediliyordu. Gerçi Egeden öyle bariton veya bas bir nâra beklenmiyordu. Ama ne de olsa birşeyler duyulacağı ümit ediliyordu. Gelecek sese kulak kabartanlar boşuna beklediler. Buna üzülenler vardı. Belirli ve enseler başkent in sıcakıyla buram buram terleyen, inlerinden İnkılâp mahkemelerinin kuruluşuyla ilgili kanunları yürürlüğe girişinden bu yana çıkmayan kimseler gün geçtikçe ümitlerini kaybetmişlerdi. Egeden bile ses sedâ çıkmıyacağını anlayınca bütün bütün çöktüler.

Hakikaten Egenin en büyük ve her zaman kaynayan şehri İzmirden tek ses hi çıkmadı. Haber İzmirde pek tabii karşılandı, hattâ normal hulundu. Bunun böyle olduğu polis tarafından yapılan bir istatistikler âyan beyan anlaşılıyordu. 27 Mayıs tan sonra İzmirde başkaldıran bazı kuyruklara rastlanmıştı. Bunların sayısı 301'li buluyordu ve 166 sı neza-ret altına alınmış, yapılan incelemeler neticesinde birçoğu Yasıadaya gönderilmiş, bazıları mahkemeyevkedilmiş, bir kısmı da serbest bırakılmıştı. D.P. nin mallarına el konulması haberi İzmirde duyulduktan bu yana ise Emniyet ekipleri tek hâ-

Prensib

Menderesin, ama Başbakan Menderesin meşhur avukatı Prof. Bülent Nuri Escne bir gazeteci sormuş:

"— Eski müvekkilinizi Yasıada duruşmalarında da savunacak mısınız?"

İstadin cevabı:

"— İnsanların bir takım prensipleri vardır. Ben prensiplerimi şimdikiye kadar yıkamamış bir adamım. Hayır, müdafaa etmeyeceğim. Zaten iler tutar tarafları yok ki, neyi müdafaa edeceğim!"

Bülent Nuri ve prensip!. Humm! Bari bu prensibin ne olduğunu da söylesydi: "Ben insanları, iktidardalarken ve nâna bir çıkar sağlayabilirlerken temsil ederim. Düşümler mi, çekiver kuyruğunu!"

Prensip dediğinin de daha iyisi olmaz ya..

diseye rastlamamışlar, tek itiraz duymamışlardı. 25 Ağustos tan mecmuamızın baskıya verildiği şu ana kadar İzmirde İnkılâp aleyhine bir tek vakaya tesadüf edilmedi.

Esasen İnkılâp mahkemeleri kanunıyla D.P. kuyruklarının su üstü faaliyeti tamamen suyun altına inki-

lâ, etmişti. İzmir C.H.P. İI Başkanı bu konuda AKİS muhabirine gü-lerek şunları söyledi:

"— Ocak ve Bucak teşkilâtı kaldırılmış olduğundan bunun her hangi bir tepkisi olmaç. Zaten olmasına da imkân yok.."

İzmirin şışman ve son derece sevimli İI Başkanı Lebit Yurdoğlunun hakkı vardı. Kuyruklar, biraz geç de olsa, memlekette bir ihtilâl olduğunu ve ihtilâlin temsil ettikleri zihniyete karşı yapıldığını anlamışlardı.

Mücadele zihniyed..

D.P. nin mallarına el konulduğunda, eskiden beri bilinen, ama tam mânâsıyla efkâr umumiyeye ispat edilemiyen bir husus ortaya çıktı. Ortaya dökülen, D.P. başlarının mücadele tarzıydı.

İzmir D.P. İI Merkezine gelen alâkalı memurlar içeriye girdiklerinde bir hayli şaşırıldılar. Alsancakta Birinci Kordonda son derece lüks ve şâhâne döşeli İI Merkezi âdeta bir küçük saraydı. İçinde bir çok sekreter odası vardı. Kuyruklar, başlarının lâtif cinse olan meyillerini bir kenara atmamışlar, sayın büyüklere yakışır bir tarzda bunu devam ettirmişlerdi. Her odada bir hanım sekreterin çalıştığı, odalara sinen parfüm kokusundan belli oluyordu. Araştırma sırasında ele geçen bazı resimler, araştırmayı yapanları şaşır-ttı. D.P. İzmir İI Merkezinde İnönünün resimleri bulunmuştu. Doğrusu böylesine idealist partililere



Sâbık D.P. Genel Merkezi

Alma maslumun ahını



Bir V.C. ocağı açılışında Aygün konuşuyor

Lâfla peynir gemisi yürümedi!

can kurbandı. Hem D.P. li olsunlar, hem de İl Merkezlerinde İnönü'nün resimleri bulunsun!..

Ancak, kazan yağı öyle değildi. İnönü resimde yalnız bulunmuyordu. Geçen yıl Ankara'ya, Kanser Araştırma Derneğinin davetlisi olarak gelen ve muvaffakiyetli birçok temsil veren Rus Bolşoy bale trupu artistleri fotoğrafta C.H. Genel Başkanını ortalarına almışlardı. Resim Rus Büyükelçiliğinde çekilmişti. Resmin çekildiği gece elçilikte bir kokteyl vardı. Aynı kokteyde sâkit iktidar mensuplarından bir çoğuna rastlamak mümkündür. Meselâ Fatin Rüştü Zorlu o gece pek keyifliydi ve güzel Rus balerinlerine bir hayli iltifat etmiş ve bol miktarda votka içmişti. Üstelik, aynı gece çekilmiş pek çok resim mevcuttu. İki resim arasındaki fark, Yassıada sâkininin bu tip resimlerinin, Başbakan Menderes'in ideal arkadaşları için tuttuğu dosyaların arasında bulunmasıydı. C.H.P. Genel Başkanının resimleri çoğaltılmıştı. Bazılarının arkalarında "İnönü Rus kızlarıyla bir arada" gibi ibareler mevcuttu. Bu, D.P. nin seçim mücahdesinin en büyük kozlarından birini teşkil ediyordu. Bol miktarda köyle-re gönderilen bu resim, kredi için Kars ve Ardahan pazarlık metahı haline getirilenlerin silahıydı.

Araştırma sırasında son derece eğlenceli bir hâdise de vukua geldi. İzmirde aşağı yukarı bütün İzmirli-ler tarafından tanınan, "Kırmızı kadın" adıyla mârifet ve bir aşk mücaherası neticesinde akıl muvazenesini kaybetmiş olan bir hanım, beyetin

yanına sokuldu. Sekreterler için döşenmiş şâhâne odalara bakarak içini çekti:

"— Halimi biliyorsunuz, son derece güç vaziyetliyim. Şu odalardan birini bana verin de bâri biraz rahat edeyim" dedi.

Talep kahkahalara sebep oldu. Akli muvazenesi pek yerinde olmayan bayanın bunu neden istediği sonradan anlaşıldı. O da D.P. ye oy verenler arasındaydı!

Devlet babasının keşesi..

İl merkezinde bulunan evrak 1957 seçimlerinin bir hayli enteresan geçtiğini ortaya koyuyordu. Menderes'in seçim tarihlerini öne almasındaki merakı ile, ocak ve bucak başkanlarının bu merakı desteklemesinin hakikaten önemli bir çok sebebi vardı. Bir kere sâbık Başbakan her seçim arefesinde sevgili vatandaşlarının gönüllerini hoş ediyor ve iyilik yapma arzusunu bol bol tatmin ediyordu. İkincisi, ocak ve bucak başkanları partileri için çalışmalarını semeresini her seçim cömertçe alıyordular. 1957 seçimlerinde İzmir İl Merkezi D.P. ocak ve bucak başkanlarına tamamını tamamına 263 bin 837 lira dağıtmıştı. Bu resmen dış transferdi ve elhak paralar makbuz mukabili verilmişti. Bir de iç transfer vardı ki, bunun miktarı 13 bin 700 lira tutmaktaydı. Bu paranın kime, nasıl ve niçin verildiği bilinmiyordu. Bu hususta ufak bir evrak yoktu.

Masraf hanesine gelince İzmir teskilâtı masraflarının D.P. başlarının masraflarından hiç te aşağı kalır tarafı

yoktu. 15.5.1957 tarihinden 23.10.1957 tarihine kadar İl Merkezinin yaptığı masrafların yekûn, 103 bin 557 lira 3 kuruştur. İzmir İl Merkezi bunun da hesabını kuruşu kuruşuna tutmuştu.

Gelir hanesi daha eğlenceli rakamlarla oluydu. İzmirli Demokratlar pek iyi çalışmışlardı. Tâcirlerden toplanan paranın yekûnu bir sene içinde 24 bin 854 liraydı. Ayrıca bankalar da boş bırakılmamış ve 104 bin 694 lirası İş Bankasından olmak üzere muhtelif bankalardan 366 bin 939 lira 90 kuruş toplanmıştı.

Eee, kasası bu kadar zengin olan bir İl Merkezidir -hele D.P. İl Merkezinin- başka zenginlikleri olması da lâzımdı. Madenin mühim ve verimli kısmına diğer bir kasada rastlandı. Bunlar jurnal mektuplarıydı. 20 ayrı dosya halinde tertiplenmişti. İzmirli C.H.P. ileri, nurlu istikbali ve müreffeh vatanı gelmeliyenle" belirtiyordu.

İstanbulda..

İstanbulda işler daha sükûnetle görüldü. D.P. İstanbul İl Merkezi Ankara 5. Sulh Ceza Mahkemesinin kararı verdiği gece açılacaktı. 27 Mayıs tan bir gün sonra mühürlenmiş Merkez binasının mühürleri sökülecekti. Saatlerin 22'yi gösterdiği sırada bir subay ve iki sivil vazifeli kapıya geldiler. Mührün açılması için D.P. den bir müşahit ve mahalle muhtarına ihtiyaç vardı. Vazifeliler lüzumlu malzemeyi bulmak için geri döndüler. Tekrar geleceklerdi. Ancak saatler ilerledikçe gidenlerin gelmediği görüldü. İş ertesi güne bırakıldı.

Cumartesi günü, öğleden sonra Vilâyet Harekât Dairesinden bir Albay ile bir Binbaşı, Beyoğlu Emniyet Amirî, yanlarında D.P. müşahidi İl Merkezinin önünde göründüler. Mühür söküldü ve içeri girildi. D.P. yi Cevdet Gürkan adında bir zat temsil ediyordu. Mahalle muhtarı da muamelede hazırды.

İçerde fazla kalınmadı. Tünel caddesinde ve bir sigorta şirketinden pek ucuza kapatılmış lüks bina süratle tarandı. Basın odası olarak kullanılan odadaki, sâbık Başbakanın kafa resimleri kesilerek yapılmış D.P. arması kaldırıldı. Aynı tablodan büyük toplantı salonunda da bir tane bulunuyordu, o da indirildi ve alındı. Tablolar bir hayli tozlanmıştı.

Buradan İl Başkanının odasına girildi ve İl Merkezinin defterleri ile bazı evraklar alelacele toplanarak götürüldü. Aynı muamele aynı saatlerde bütün ilçelerde de yapılıyordu İstanbulda arama yapanların en fazla ele geçirilenleri sey sâbık Başbakanın resimleri oldu. Bu, putlaştırma manevrasının bir icabıydı.

İnkılâp

Gereği düşünülenler..

Lebaleb dolu salonun bir köşesinde ancak ayakta yer bulabilen genç adam elini kaldırdı ve uzun masanın başında oturan lâcivert elbiseli, kumral mavi gözlü, lâcivert elbisesine rağmen asker olduğu her halinden belli olan adama:

"— Bir sorabilir miyim efendim?" dedi.

Adam önündeki kalın dosyadan başını kaldırdı ve genç gülerek baktı. Bir kaç saniyelik sessizlikten sonra ayakta duran konuştu:

"— Cezaların infazı için bir mahâl düşünüyor mu?"

Lâcivert elbiseli adamın gözlerinin mavimsi biraz daha ışıldadı, alnında ve dudaklarını kenarındaki kırışıklıklar arttı. Gülümsüyordu. Başını kendine has bir tarzda sağ tarafa eğerek ağır ağır salladı ve cevap verdi:

"— Onu da planlıyoruz efendim."

Hâdis, geçen haftanın sonlarında bir gün Millî Birlik Komitesinin çalıştığı eski Meclis binasında cereyan ediyordu. Komite Genel Sekreteri Orhan Erkanlı Yassıadada cereyan edecek duruşmalar hakkında bilgi vermek üzere bir basın toplantısı tertiplemişti. Hava gene sıcağı. Odanın içi bir hamamı hatırlatıyordu. Gazeteciler oturdukları yerde terlemekteydiler. Erkanlı her zaman basın toplantılarının yapıldığı odadaki uzun masanın başına oturmuydu. Önünde, kabı petrol renginde kalın bir dosya tutuyordu. Buna dosyadan ziyade kitap demek doğru olurdu. Matbu idi ve Adada yapılacak yargılamanın en ufak teferruatına kadar planını ihtiva ediyordu.

Basın toplantısı doğrusu istenirse pek çok alâka görmüştü. Öyle ki gazetecilerin yanı sıra birçok meraklı vatandaş ta salonda yer almış, Erkanlıyı dinliyordu. Bu meraklı vatandaşların nasıl ve niçin geldikleri gerçik anlaşılmadı ama, enteresan taraf sâbıklar hakkında söylenen her kelimeyi başlarıyla, gövdeleriyle, daha doğrusu bütün mevcudiyetleriyle tasdik edişleriydi. Eğiliyorlar, kalkıyorlar, baş sallıyorlar, dudak büküyorlar, "Allah Allah" der gibi kışkırmı yukarı kaldırıyorlardı. Hele içlerinden bir tanesi vardı ki, neredeyse gazeteciler basın konferansını bırakıp onu takip edeceklerdi. Papyon kravatını kolahı yakasının üzerine itinayla yerleştirmiş olan, saçları hafif dökülmüş bu zâtin adı Dr. Cazip Sümerdi. Basın mensupları kendisini pek iyi tanıyorlardı. Bir zaman C.H.P. müfettişliği yapan ünlü Doktor. İnkılâbı tekaddüm eden günlerde "nurlu istikbâl"ın cazibesine kapıl-

Talihsiz Bir Beyanat

Türkiyenin yeni idarecilerinden, üzerinde en ziyade konuşulan simasının Albay Alpaslan Türkeş olduğu muhakkaktır. Albay Türkeş hakkında söylenen her sözün bir iyi not ifadesi sayılamayacağı ortadadır. Nitekim Millî Birlik Komitesinin, omuzlarında Başbakanlık Müsteşarlığı gibi bir vazife taşıyan bu üyesi zaman zaman bazı açıklamalar yapmak zorunda kalmakta veya kendisine affen yazılan bir takım sözleri tavzih lüzumunu hissetmektedir. Daha ihtilâlin ilk günlerinden itibaren bu böyle sürüp gitmekte, Türkeş adı etrafında yaratılan hava kulis faaliyetine meraklı kimseleri kudretli Albaya sokulmaya, onu sarmaya sevk etmektedir.

AKİS bundan bir kaç hafta önce, Albay Türkeşin bütün bu güvâhillerden memnun bulunmadığını belirtirken hâdiseye bir de teşhis koymuştu. Bu mecmuanın kanaatine göre Albay Türkeşin, üzerinde pek çok lâf edilen bir sima olması üç esaslı sebepten ileri gelmektedir: Şahsen üstün vasıflara sahip olması, Başbakanlık müsteşarlığı gibi bir kilit noktasında Ahmet Salih Korurunkine denk bir kudret sahibi olarak bulunması ve bir takım talihsiz beyanatlar vermesi. Bunun son ve mânâlı bir misali Albay Türkeşin geçenlerde bir İzmir gazetesine verdiği beyanattır.

Kudretli Albay Millî Birlik İdaresinin maruz bulunduğu tazyiklere son derece isabetli teşhis koymuş, bunu mükemmel ifade etmiştir. Türkeş şöyle demiştir: "Bazı teşekküller hemen biran önce seçim yaptırıp seçim neticesine göre idareyi kendilerine bırakıp gitmemizi istiyorlar". Bu, sürat ile aceleyle birbirine karıştıran bazı Halkçılara yapılmış haklı bir serzenştir. Türkeş devam etmiştir: "Diğer bazı teşekküller ise, rakipleri bulunan teşekküller karşısında taazzuv edip teşkilâtlarını tamamlamaya kadar seçimlerin gecikmesini ve uzatılmasını istiyor". Bu, bazı profesyonel C.H.P. düşmanlarının oyunlarının Millî Birlik Komitesi çevrelerinde pek âlâ bilindiğinin delilidir ve endişe dağıtıcı bir açıklamadır. Fakat, bakınız kudretli Albay bu kadar akli başında sözleri nasıl bağlıyor: "Fakat bunun dışında bu yurdun öyle iktidara gelecek hiç bir parti tarafından radikal bir şekilde ele alınmasına imkân olmayan dâvalarının ancak ve ancak inkılâp idaresi tarafından halledilebileceği kimsenin hatırına gelmiyor." O Albay ki beyanatının bir başka yerinde, gene son derece basiretli şekilde "Güdümlü Demokrasi olmaz. Onun adı diktatörlüktür" diyor.

Halbuki General Gürsele son basın toplantısında bir soru sorulmuştur. Sualde bazı çevrelerde cemiyetimizin, dâvalarını demokratik bir sistem içinde halledilebilecek olgunluğu kazanmadığı, bu bakımdan dâvaların ancak oy kaygısı taşımayan bir idare tarafından halledilmesi gerektiği fikrinin savunulduğu belirtilmekte, Başkanın bu konuda ne düşündüğü sorulmaktaydı. Başkan son derece açık bir cevap vermiş ve bunun Millî Birlik Komitesinin fikrini aksettirdiğini de ifade etmiştir: "Böyle düşününler Türk milletine bühtanda bulunmaktadırlar."

Albay Türkeşin bu sınıfa dahil olduğu hiç kimsenin hatırına gelmez. İzmir gazetesine verilen beyanatın diğer kısımları dahi Türk milletine olan güvenin işaretleriyle doludur. O halde, ihtiyatsız sözler sarfetmenin mânâsı ne? Zira bu sözler Albay Türkeş gibi bir kudretli kimsenin ağzından çıktığı mı, bambaşka mânâlar almakta, dört bir tarafa meharetle çekilmektedir. Ciddi ve memleketsever bir partinin halledemeyeceği dâvalar ancak Demokrasiye layık olmayan cemiyetlerde mevcuttur. 27 Mayıs hareketi Türk cemiyetini öyle bir cemiyet sanan ve meselâ kalkınmanın demokratik yoldan olamayacağı müclp sebebiyle bu rejimi yok etmeye kalkışan bir zümrenin suratına inen şamar değil midir? Ama o şamarı indiren ellerden birinin sahibi olan Albay Türkeş böyle konuştu mu Demokrasiye inanan bütün çevrelerde ona şüpheyle bakan gözler çoğaldı, "Vay, bunlar da mı gidici olmak isteniyorlar" endişesi yüreklerde tohumlandı.

Kader Albay Türkeş ve arkadaşlarını politikanın tâ içine getirip bırakmadı. Bu yeni durumun icaplarını mutlaka yapmak zorundadırlar. İcaplardan bir talihsiz beyanlarda bulunmaktır. Üstün vasıfları hâl Albayın samimiyetle takdir edenler ve ondan istikbâlde hakikaten çok şey bekleyenler eğer Türkeş kendisini bu neviden ihtiyat sızıklarla yıpratırsa sâdece üzülürler, sâdece esef duyarlar.

YURTTA OLUP BİTENLER

nüş ve zamanın Başbakanına pek cafcacı bir telgraf çekerek eski partisini terketmişti. Sümerin çektiği telgraf hâlâ hâtırlardaydı. Telgrafı gözlerinin önüne getirenler gülümsemekten kendilerini alamadılar. Helc "nurlu istikbâl" in öncüsü Yassıada-ya gidecek gazetecilerin bazı hallerde Adada kalmaları icap edeceğini öğrenip telâşlanınca, tebessümlerini adamakıllı genişlettiler. Sümer, hava şartları müsait olmadığı takdirde Adada kalacak gazetecilerin sıhhi durumlarının garantiye alınıp alınmadığını merak etmiş ve Erkanlıya sorduğu sorunun cevabını müspet olarak alınca âdeta rahatlamıştı. Salonda bulunan gazeteciler, eski Menderes hayranının hâlen Adada bulunanların sıhhi durumlarıyla yakinen ilgili bir soru daha sormasını beklediler. Bu, Sümerin belki de dudaklarının ucuna gelmişti. Ama tecrübeli politikacı çizmeden yukarı çıkmadı! Salondaki gazeteciler eğlence kısa sürdüğün için doğrusu biraz üzüldüler.

Erkanlı kısa ve kesin cümlelerle durumu izah ediyordu. Günlerdir beklenen ve efkârıumumiyenin merakla tâkip ettiği mevzuu, az da olsa, açıklıyordu. Genç Yarbayın hemen yanına sokulmuş iki kişi daha vardı ki bunlar da basın mensuplarının gözünden kaçmadı. D.P. borazanı Zafer gazetesinin müteber muhabirleri -şimdi biri Son Posta, diğeri Havadisın muhabiridir- her ne sepeşe bir müddetten beri askerî üniformadan ziyadesiyle hoşlanmağa başlamışlar ve hangi basın toplantısına gidilirse gidilsin, bir üniformanın yanında bulunmayı âdet edinmişlerdi. Basın mensupları eski Zaferci-lerin bu davranışlarını eski bir alışkanlıklarına verdiler. Üniversite nümayişleri başladığı sırada zamanın Örfî İdare Kumandanı Namık Argüçün -şimdi Yassıadadadır- yanında dolaşmaktan doğan alışkanlık her halde nüksetmişti!

G-20

Erkanlı açıklamağa devam ediyordu. Yassıadada duruşmalar Ekimin ilk haftasında behemehal başlayacaktı. Bunun için bir aydır hazırlık yapılıyordu. Bu sırada şişman bir gazeteci -şişmanlığı eski bir iktidar mensubu olmasından değildir- katı bir tarih söylenip söylenilemeyeceğini sordu. Erkanlı gülümsüyerek başıyla "hayı, mânasına gelen bir işaret yaptı ve ilâve etti:

"— Duruşmaları tâkip için müracaat tarihi G-20 dir".

Salonda bir iki saniye sessizlik hüküm sürdü. Gazeteciler birbirlerine baktılar. Tâbiri anlayan çıkmamıştı. Sonra başlar tekrar Erkanlıya



Orhan Erkanlı basın toplantısında
Kurmayca bir plân

döndü Genç Kurmay neredeyse kahkahayı basacaktı. Kendine has kısa cümlelerle işi izah etti:

"— Bu, askerî bir tâbirdir ve demektir ki: Duruşmaların tesbit edilen tarihinden 20 gün evvel müracaatlara başlanacaktır. Tarih meselâ 5 Ekim ise, müracaatlar 15 Eylülde başlayacaktır".

Erkanlının izahından durumu anlayan gazeteciler birbirlerine göz kuptılar. Komite işi iyi plânlamıştı. Bir gazeteci dayanamağı ve:

"— İhtilâlin plânı gibi hazırlanmış âdeta" diye mırıldandı.

Duruşmaların yapılacağı salona 600 kişi alınacaktı. Her şey en ince teferruatına kadar tetkik edilmiş ve en az hata işlenmesi için gerekli bütün tedbirler alınmıştı. Duruşmaları vatandaşlar da tâkip edebileceklerdi. Adaya, basın mensupları dahil, elinde kart olmayan tek fert alınmayacak, gazete ve siyasi dergilerden de ancak bir veya ikişer kişiye kart ve-

rilecekti. Miktar gazetesinin tirajına, ehemmiyetine göre ayarlanacaktı. İşten zararlı çıkan foto muhabirleriydi. Sadece Ordu fotoğraf merkezi tarafından dağıtılacak olan fotoğraflardan faydalanacaklar ve duruşmalar esnasında salonda bulunmayacaklardı.

Basın mensuplarına ayrılan yer 200 kişilikti. Diğer yerler dinleyiciler, Kordiplomatik, Hükümet erkânı ve Üniversite mensuplarına dağıtılacaktı.

Aman etmeyin.

Erkanlı izahatına devam ediyordu. Mahkemelerin devamı müddetince gazetecilere mümkün mertebe kolay çalışma imkânları araştırılmıştı. Basın mensupları her sabah, Bahçe tipi bir gemiyle Adaya geleceklerdi. Yolculuk esnasında o gün duruşması yapılacak olayla ilgili resimler gösterilecek, olaya adı karışan sanıkların portreleri gazetecilere teşhir edilecekti. Gaye, hafızaların tazelenmesi

Eyyamcılar Senfonisi



Ortay

Düşük Başbakanın, karakterine pek uyum bir âdeti cemiyetimizin son on senelik panoramasını gözler önüne serme bakımından inatılmaz fayda sağladı. Menderes, Başbakanlık hirkasını üzerinde taşıdığı devrede kendisine yazılan her satırı saklamış, her pusulayı dikkatle muhafaza etmiş. Bunlardan bir kısmı, numaralanmış halde düşük Başbakanın kasalacından çıktı ve bazıları umumî efkâra açıklandı. Âdetin, düşük Başbakana has bir âdet olmadığı anlaşılmaktadır. Koraltana gönderilmiş bir eğlenceli mektup da ele geçmiş ve yayınlanmıştır. Bayan dosyaları içinde de bu neviden vesikalara bol bol rastlanmıştır. Umumi efkâra açıklanan mektupların hiç biri dost mektubu, arkadaş mektubu, sevgili mektubu değildir. Başbakanların dahi, mutlaka kapalı kalması gereken tamamile hususî bir hayatı vardır ve meselâ Başbakanlık hirkası sırttan çıkarılmak suretiyle yaşanan o fasıldan dolayı her hangi bir kimseyi yermek fazla beğenilecek bir usul değildir. Menderes böyle nâmeleri de saklamış midir, bilmiyoruz ama ele geçen pusulardan bugüne kadar yayınlanmış bulunanlar hep, bir takım yıldızlı kelimelerle Başbakandan bir takım nimet taleplerine alttır. Mektupların muhtevası kadar alâka uyandırıcı olan, bunların altındaki imzalarıdır. Daha doğrusu o gün o yıldızlı kelimelerle şakşaklık yapanların bugün nasıl bir fütursuzlukla düşmüş vellemlerine saldırdıklarını görmektedir. Bu bakımdan Menderesin ve öteki düşüklerin bilfihi dosyalarının ortaya dökülmesi cemiyetimiz için bir cehalet akılcısının faydasını sağlayacaktır.

Hele haçları meydana çıkan bu hacıların kendilerini müdafatçıları, aralarından bir kısmını işi şirretliğe götürecektir diye orhan fütursuzluğu, mazeret diye orhan südüklüleri delilleri insanı doturacak mahiyettedir.

Bir örtülü ödenek tiranlığı. "Bunların alçak olduklarını biliyoruz ama bu derecesini hatırıma getire-

miyordım" diyerek pala sallamaktadır. "Alçak" olanlar, dün kendilerinden nimet dilediği ve asaletleri karşısında "kellime müflisi" haline düştüğü "cibilliyetleri büyük" kimselerdir. Efendim, bu örtülü ödenek listeleri her mali yıl sonunda yok edilir, böylece o ödenekten faydalananlar gizli kalırmış. Halbuki bunlar ne yapmışlar? Rezalet! Listeleri olduğu gibi, hem de seneler senesi kasalarında saklamamışlar mı? Şu âdillğe, şu bayağılığa bakınız. Ya, o mektup dosyalama âdeti! Korkunç, korkunç!

Bir diğeri, daha büyük endişeler içindedir. Zira ele geçen dosyalarda başka ne marifet delillerinin bulunduğunu gazetesinde mükemmenlen bilmektedirler. Şimdi bütün gayretleri bu pisliklerin ortaya dökülmesini önleme itikametine çevrilmiştir. Efendim, bu mektuplar nasıl olup ta yayınlanıyormuş? Yani, insanların mahremiyetlerine hürmet etme hissi kalkmış mı? Muharebe mahremiyeti teminat altındayken buna nasıl cüret ediliyormuş? Yoo, mutlaka "Efendi, kendine gel!" diye haykırmak lâzımmış, aksi halde "namuslu insanlar meydana boğaltıp sinmeğe mecbur ediliyor"muş. Peki, kimmiş bu sinmeğe mecbur kalacak "namuslu insan"? Düşük Menderese, hem de gömlen ziyade azya aldığı, 1934 sonrasının bütün zorbalık kanunlarını çıkarttığı, Bakanların alabilirdiğine sulistimal yoluna saptığı devirde şakşaklık yapan, lütf olsun diye gönderildiği beynelmül basın kongrelerinde "Türkiyede hapsedilen gazeteciler bir takım şeref ve haysiyet mütevacizleridir, yoksa Menderes Türkiyesinde mis gibi basın hürriyeti vardır" diyerek lütfun bedelini ödeyen ve sonra "bana memleketi koltuk değnekliği edecek, muhteşem eserlerinizi yerlerinde görüp yaşama iradem kuvvetlendirecek" bir otomobilek getirtmek için hususi döviz verilmesini Menderesin "yüksek insanlığı"ndan bekleyen bir tip! Tipin zihni eğlencesidir. Zaten valibek, "ma-sum bir döviz



Siyavuşgil

milsaadesi talebi'nin niçin bu mecmuada ele alındığını da anlayamamış. "Hafızamı yokluyorum, Akis sahibi ile aramda her hangi nahos bir geçmiş de hatırlamıyorum" diyor. Münasebetleri hep normal ve efendice olmuş. Hayır, bir türlü bulamıyor. Her ihtimali düşünüyor, hattâ "Akis mecmuası sahibi tiyatro müellifi de olmadığı için her hangi bir teşkidimden de alınmış olamaz" diye teselli buluyor. Anlamıyor, anlamıyor!

Anlamamakta mâzur bulunduğu muhakkak. Bu neviden bir sebep olmadan bir tutumun aleyhinde, bir dövz çıkarı bulunmadan bir tutumun lehinde ömrü boyunca kalem oynatmayan adam bir mecmuanın asıl sahibinin okuyucu olduğunu, şahsî alışverişlerin bir mecmuanın neşriyatında kaale alınmayacağını nereden bilsin? Nereden bilsin ki o mektup düşük Başbakana Akis sahibinin en yakını, en ziyade sevdiği kimsenin tarafından dahi yazılmış bulunsaydı aynı çerçevede Akisin aynı sayfasında, aynı tefsirle birlikte nesredilirdi? Zaten üstad ve aynı cins marifet sahibi ahbabları Akise küfrederek Başbakanın dosyalarının muhteviyatının her ne pahasına olursa olsun açıklanmasını önlemeye çalışırken okudukları bir haberle kulaklarına kar suyunun dolduğunu hissetmişlerdir: Düşüklerden bu nevi talep ihtiva eden vesikalar savcılıklara yollanmaktadır ve meselâ otomobil dövizini Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığında değil de "Muhterem Beyfendi"den talep eder: "muhteşem eser" hayranları derterinin oraya anlatıcaklardır.

Ama, nâme yazarları içinde rekoru meşhur Ord. Prof. kırmıştır. Bu mektubunun yayınlanması bir C.H.P. komposudur! Zira C.H.P. kendisini asla affetmemiştir. Ne mi? Vaktiyle "Halk Partisi Heri gelenlerinden bir zat" kendisine şöyle demiştir: "Bizi, Demokratlar değil, sen yıkaçaksın. Fakat biz seni affetmiyeceğiz!"

Ha, şeyhin kerameti kimden mi menkul? Kendinden tabii, canım!



Başgil

YURTTA OLUP BİTENLER

ve unutulmalarını hatırlanmasıydı. Erkanlı sözün burasında şöyle dedi: "— Meselâ, Topkapı hâdiselerinin mi duruşması var, sanıkların hepsinin resimleri ve olayla ilgili fotoğraflar basın mensuplarına gösterilecek ve kısa izahat verilecektir. Hani, Topkapı hâdiselerini unutmuş olanlar bulunabilir de..."

Genç Yarbayın sözü hâdiseleri yakinen takip ettiği anlaşılınca bir genç gazeteci tarafından kesildi:

"—Aman Orhan bey, nasıl unutulur o hâdiseler!.."

Erkanlı kısa bir tebessümden sonra devam etti:

"— Şayet hava şartları müsait olmaz ve Adadan şehre inmek imkânsızlaşırsa, 200 gazeteci için Adada barınacak yer hazırlanmıştır. Gazetecileri Yassıadada misafir edeceğiz."

Gene gençlerden biri dayanamadı ve:

"— Yani, sadece misafir edeceksiniz değil mi?" diye sordu.

Küçük kahkahalar bir halvet kadar sıcak odanın havasında akisler yaptı. Erkanlı devam ediyordu:

"— Şayet hava muhalefeti duruşmada muhakkak bulunması gereken bir tanığın Adaya botla gelmesine mâni olacak gibiyse muhakemelerin aksamaması için bu zatlar helikopterle Adaya getirilecektir. Böyle bir hâl vukuunda gazeteciler şehirde iseler, duruşmalar takip edemeyeceklerdir".

Odada bulunan basın mensupları bu açıklamayı beğenmediler. Allah-tan, ikibuçuk aydır Yassıada sâkinlerine gazeteler gönderilmiyordu. Aksi takdirde bütün Ada sâkinleri yağmur duasına çıkar gibi hava muhalefeti duasına çıkarlardı.

Basın toplantısı bittiğinde gazetecilerin terden sırsıklam olmuş yüzlerinde memnuniyet açıkça belli oluyordu. Hele Anayasa komisyonundan affedilen iki üye hakkında sorulan sualden ötürü açılan sohbet salonda bulunanların hemen hepsini memnun etmişti. Affedilme sebebini soran gazetecilere Erkanlı kesin bir şey söylemedi. Ancak bir ihtilâf olabileceğini, fikirlerde ayrılık bulunabileceğini belirtti. Bunun da gayri tabii bir durum olmadığını sözlerine ilâve etti. Sonra, gülerken cümlesini şöyle bağladı:

"— Bunlar geçici vazifelerdir. Bakanlarınkı de öyleydi."

Salonda bulunan Millî Birlik Komitesi üyelerinden Dündar Taşer lâfın burasında sohbe karıştı. O da aynı fikirdeydi. Bu vazifeler geçiciydi. Bir kere seçilen ömrü billâh orada kalmayı düşünmemeliydi. Zaman gelir değiştirilebilir veya nöbet bir

DURUŞMANIN CEREBAN'EDECEĞİ SALON



Yassıadada duruşma salonu

Filmin dekoru

başkasına devredilirdi. Binbaşı Taşer bir an durulamıştı. Bunu fırsat bilen genç bir gazeteci gülümseyerek Komite üyesine:

"— Hakikaten öyle Binbaşım. Millî Birlik Komitesi bile geçiciliğini kabul ediyor, değil mi?" dedi.

Binbaşı Taşer evvelâ kaşlarını çatı sonra gülümsemeğe çalıştı ve sonra da gülümsedi. Şakacı bir edayla başını salladı.

Bir dost ziyareti..

Başkentte yapılan bu açıklamadan birkaç gün evvel Ankaralıları ziyadesiyle alâkadâr eden bir hâdisе daha vukua geldi.

Geçen haftanın başında birgün, saatlerin 18 i gösterdiği sırada Dikmen Yapı Kooperatifi evlerinin birinde olağanüstü bir faaliyet vardı. Mahallenin sâkinleri gerçî çoğu zaman bu evde olağanüstü hâdiselere rastlamışlardı. Ama üç ay var ki ev bir hayli sâkin günler geçiriyordu. O gün evin camları silindi, baştan aşağı bir kere daha temizlendi. Üstelik, öğleden beri giren çıkanın hadi hesabı yoktu. İş bununla bitmemiş, akşama doğru ellerinde fotoğraf makineleri olan bir yığın gazeteci de evin merdivenlerinde nöbete geçmişlerdi.

Belli ki CKMP Genel Başkanı Osman Bölükbaşını biri ziyaret edecekti. Haber öğleye doğru duyulmuştu. Ama gazeteciler CKMP Genel Mer-

kezine telefon edip meseleyi sorduklarında aldıkları cevap "böyle bir şey bilmiyoruz" oluyordu. Bizzat Bölükbaş da aynı cümleyi tekrarlamaktaydı. Ancak öğleye doğru İstanbul gazetelerinden birinin bürosuna telefon eden gene CKMP Genel Merkeziydi ve haber bu merkezden uçurulmuştu.

Devlet ve Hükümet Başkanının gelişini babasına haber verme işini Bölükbaşın oğlu Deniz üzerine almıştı. Lâcivert bir elbise giyen Deniz bir de şık papyon takmış ve gözetleme vazifesine başlamıştı. Saat 17.34 de 8. Caddedeki evin kapısından içeri CKMP Genel Sekreteri Ahmet Bilgin girdi. Gazeteciler Bilgine ziyaretin ne zaman yapılacağını sorduklarında Bilgin şaşkın şaşkın baktı, birşeyden haberi olmadığını söyledi. Hakikaten Genel Başkanı ziyarete gelecek biri mi vardı? Basın mensupları büyük altından güldüler. Ama bazıları Bilginin birşeyden haberi olmayabileceğini de düşündüler. Bunlar Genel Sekreteri iyi tanıyanlardı.

Bu sırada lâcivert elbisesine siyah - kırmızı karışık bir kravat takmış olan Bölükbaş görüldü. Omuzlarının üzerinde birkaç beyaz saç vardı ve lâcivert zeminde gülmüş gibi parlıyordu. Gazetecilere merhaba dedikten sonra fazla merak ettiklerini, telâş etmemeleri lâzım geldiğini

söyledi. Sonra ilâve etti:

"—Canım, niye üzülüyörsünüz? Siz nasılsa yazacağınızı yazarsınız" dedi.

Gençlerden biri atıldı:

"—Aman Osman bey, biliyorsunuz, Basın Ahlâk Yasası diye bir şey var".

Bölükbaşı gülümsedi. Sağ eliyle havada bir daire çizerek:

"— Biz bu memlekette tatbik edilmeyen Anayasayı da biliriz" diye cevap verdi.

Kapının önüne birikenler saatler ilerledikçe artıyordu. Meraklıların büyük bir kısmı mahallenin çocuklarıydı. Oyunlarını bir kenara bırakmış, evin önüne sıralanmışlardı. Yandaki apartmanların pencere ve balkonları sık hanımlarla doluydu.

Devlet ve Hükümet Başkanı General Gürsel Bölükbaşının evine Bakanlıklar - Bahçelievler yoluyla geldi. Gürselin Cadillac'ının önünde Başkanlığa ait gene siyah renkte bir otomobil vardı.

Otomobilden ağır ağır inen General Gürsel, kapının önünde bekleyen kalabalığı görünce bir an durdu. Kalabalığın içinde yabancı olmayan sirmalar vardı. Gazetecilere doğru ilerledi. Kaşlarını kendisine has şekilde çatarak hafif hafif başını salladı:

"— Nereden duyduunuz gene buraya geleceğimi?" dedi.

Gülümsemesini artırarak aynı dinç adımlarla evin giriş kapısına doğru yürüdü. Arkasında bir havacı yâver, üç tane de refakat polisi vardı. Kapıya yaklaştığı sırada bir an duraladı, hafifçe geri dönerek kalabalığı eliyle selâmladı ve "Merhaba" dedi. Daha sonra Bölükbaşının elini askerce sıkarak:

"—Sizi selâmlarım" dedi ve başıyla da hafifçe selâmladı.

CKMP Genel Başkanı, Devlet ve Hükümet Başkanının elini sıktıktan sonra yanında bulunan Nurettin Arıdoğan'ıyla, Ahmet Bilgin'i Gürsele takdim etti. Sonra hep birlikte içeri girildi. Ev sahibi ve misafiri gazeteciler de takip ettiler. 8. Caddenin 5 numaralı evinin küçük salonu birden doluverdi. İçeride en azından 30 kişi vardı. Flaşlar patladı. Gazeteciler Gürsel ve Bölükbaşını bir de el ele tutuşturdular. Birkaç poz resim çektiler. Resimler çekilirken her ikisi de gülmüyordu. Bir ara Bölükbaşı Gürsele hitaben:

"— İşte yıkamadığımız diktatörler bunlar Paşam" dedi.

Gürsel kahkahayı bastı.

Salonun ortasındaki kırmızı abajuru kısa bir süre tetkik eden Gürsel, köşe de 14. Louis stilli kanapenin sol tarafına oturdu. Ona yakın bir koltuğa da Bölükbaşı oturmuştu. Kısa bir

sükûttan sonra babacan General, babacan tavriyla gazetecilere döndü, başını kendine has hâliyle hafifçe salladı ve:

"— Biz buraya hususî bir sohbet için geldik. Siz burada olursanız için hususiyeti kalmaz" dedi.

Gazeteciler, bordo renkli yol halısının üzerinden hafif ve isteksiz adımlarla kapıya doğru yürürlerken Devlet Başkanı:

"— Bu evlerin birinci ve ikinci katları çok iyi galiba" diye söze başlamıştı.

Konuşma tamamı tamamına 44 dakika sürdü. Bu süre içinde Gürsel sâde kahvesini içip zevkle iki Samsun sigarası tütürdü. Sıcak yavaşı yavaşı azalmış ve başkent'in serin ak-



C. Sümer basın toplantısında.
Hortlaklar bastı

samlarından biri başlamıştı. Bayan Bölükbaşının ikram ettiği soğuk limonatayı ağır ağır içen Gürsel, bardağı masaya bıraktıktan 18 dakika sonra Bölükbaşının evinden ayrıldı.

Dışında pek sevdiği, kendisini fazla sıkıştırmalarına rağmen bir türlü kıramadığı gazeteciler vardı. Başkan, bekleyen basın mensuplarını birkaç dakika süzdü. Sorulacak sualleri âdeta biliyordu. Elini hafifçe kaldırarak:

"— Osman beyle dostça konuştuk. Bu bir dostluk ziyaretidir. Osman bey beni ziyaret etmişti, ben de şimdi lade ediyorum, o kadar. İşlerimin çokluğu sebebiyle bir parça geç bile kaldım, Sohbetimizde ne politi-

kadan, ne de kabineden görüştük çocuklar" dedi.

Gürsel yürümeye başlamıştı. Gazetecilerin boyunlarını büküp kendisini takip ettiklerini görünce dayanmadı, tekrar durdu ve Kabinenin cumartesi günü ilân edileceğini -ki edildi- söyliyerek gönüllerini hoş etti.

Gene piramit meselesi.

Başkan Gürselin CKMP Genel Başkanını ziyaretinden birkaç gün sonra Ankara caddelerinin birinde elindeki gazeteye göz atan resmi elbiseli bir yedek subay talebesi evvelâ soğuk bir ter döktü, sonra gülümseyerek yanındaki arkadaşını dürttü:

"— Vartayı kolay atlattık. Bak..." dedi.

Arkadaşı gazeteyi, gösterenin elinden aldı ve manşetinde iri puntolarla yazılı habere baktı. O da arkadaş gibi ilk anda şöyle bir titredi, sonra derin bir nefes alarak güldü. İki yedek subay talebesinin gördüğü haber hakikaten bázılarına soğuk ter döktürecek kadar mühimdi. Haberde sâdece Yüksek Tahsil mezunlarının Yedek Subay olabileceği yazılıydı. Kanun teklifi Millî Birlik Komitesinin en genç üyesi Muzaffer Özdağ tarafından hazırlanmış ve Komite'nin tasvibine sunulmuştu. Özdağın teklifinin gerekçesi, Ordunun Gençleştirilmesi hareketinin hemen aynıydı. İş gene piramidin tabanının sağlamlaştırılması ile ilgiliydi. Ordunun ihtiyacı olan yedek subay miktarıyla, her yıl yedek subay olmağa hak kazananların sayısı arasında dağlar kadar fark vardı. Yedek subay olabilme imkânını sağlayan okulların bir yıl içinde verdikleri mezunların toplamı 11-12 bin arasındaydı. Silâhlı kuvvetlerin sefer ihtiyacı ise yılda ancak 3500 kişiydi. Bu hesaba göre yer yıl 8000'e yakın yedek subay adayı fazlalık teşkil ediyordu. İşte bu 8000 kişiye yapılan masraf fuzûliydi. Üstelik, ordunun er ve teknik assubay sıkıntısı vardı. Bundan dolayıdır ki ordunun alt kademelerinde gene bir sıkışıklık husule geliyordu.

Kanun teklifi ayrıca, yedek subaylık süresinin iki yıla çıkarılmasını istiyordu. Bundan başka orduda küçük subay ihtiyacını karşılamak için -yüzbaşı, üstteğmen- bir muvakkat sınıf ihdası talep ediliyordu. Bu sınıfa dahil olabilmek için en az lise ve muadil okullardan mezun olmak gerekmektedir. İstekliler askerlik vazifelerini yaparken bir yıllık kıta hizmetinden sonra müracaat edecekler ve okullara sevk edilerek muvafak oldukları taktirde asteğmen olarak orduya katılacaklardı. Bundan sonra dokuz yıl mecburi hizmetleri

Ethem Menderesin Hatıra Defterinden

Düşük Bakanlardan Ethem Menderese alt bir hatıra defteri ele geçmiştir. Düşük Bakan, Devlet Demiryollarına alt mavî kaplı bir 1937 ajandası olan bu defterine her gün, eski türkçe harflerle bazı notlar kaydetmiştir. Aşağıda 1937 seçimlerinin hemen öncesi ve hemen sonrasına ait bazı sayfaları bulacaksınız.

8 Şubat 1937 —

Yunan Sefiri yeni bir 6-7 Eylül'den korkuyormuş. Rahatsızım. Gulubüs hakkındaki tahkikat.

7 Mart 1937 —

Cumhuriyet hakkında Hiltonun açtığı davayı Hicabi bey uyuzturmuş.

Selçuk şilebinde polis özel metodlarıyla 100 bin fişek buldu.

9 Mart 1937 —

Malye Vekill ile Samet ve Süreyya hakkında büyük dedikodular var.

8 Mart 1937 —

Seçim kaybolursa, tevkif tehlikesi var. Grubun durumu fena. Zorlunun politikasından Amerika memnun değil.

5 Ekim 1937 —

Nuri Sait Paşayı kucakladık. Akşam büyük bir davet var.

7 Ekim 1937 —

Polatkan çok sinirli bir halde Karayollarına telefon ederek hazine hisseleriyle ilgili olarak kargısındaki şahsı azarlamış, kargısındaki de bu parayı verirsek bizim program ne olacak demiş...

Hayrettin Erkmen Giresuna 50 bin istedi.

Faruk Tuncaya bin kadar çimento. Cehdi Sayar 6.550 dolarlık Nafla malzemesi istiyor.

27 Ekim 1937 —

Radio, açılan sandıklardan alınan neticeleri 17'den önce okumaya başladı, itiraz bahis mevzuu olabilir. Adana ve Ankarayı kaybettik, İstanbul tehlikeli. 20 vilâyete kadar kazandık.

Birçok seyahatin acısını çekeceğiz galiba... Beyefendi, birgün "odunun namzet göstersem millet seçer" demişti. Fakat, umulmayan bir sürpriz bizi felâkete sürükler. Bütün zekâsına rağmen kaprislerine kurban oluyoruz.

Sabaha kadar Dahiliyede endişe içinde seçim haberlerini aldık, birçok vilâyete sükkün var.

Namık Gedike "bu gidig iyi değildir" dedim, buna nasihat etmeye kalktı. Dünyadan haberi yok.

29 Ekim 1937 —

Gaziantepde hâdiseler oldu. Halk, 4-5 bin kişi vilâyete hücum ve tahrip etti. Jet tayyareleri gönderdik.

Namık, Kalafat ve Tevfik İleri Giresun ve Niğdeyi kazandık diye müjde verdiler.

Başvekil, bütün memleketi gezeceğiz ve bu ziyatı telâfi edeceğiz dedi. Ankarayı kısa zamanda ihya edeceğiz...

2 Kasım 1937 —

Fransız şirketlerle köprü meselesini tetkik ettik.

Hayrettin Erkmen Grup adına bir müsvette hazırlayıp telefonla Başvekil'e okumuş. Başvekil de beyennemiş... Erkmen için, bu adamla çalışılmaz diyormuş.

C.H.P. hakkında sert ve haşin tasarımlar var.

3 Kasım 1937 —

AKİS'de münasebetsiz yazıları okuduk. Yarın Reiscumhur İstanbul'a gidiyor.

(AKİS'in notu: Mecmuanın o sayısının kapağında Menderesin resmi ve içinde biyografi bulunuyordu. Menderes "rızası hilâfına hususî hayatının neşredildiği" ithamıyla AKİS aleyhinde dava açmış, kendisini mahkemede temsil eden meşhur avukatı Bülent Nuri Esen mahkûmiyetimizi istemiş, meşhur Ankara Toplu Basın Mahkemesi yazı işleri müdürümüz Tarık Haluluyu 16 ay hapse mahkûm etmiş, Temyizin meşhur Celil Cevherioğlu başkanlığındaki 3. Ceza Dairesi bu hükmü tasdik ettiğinden Halulu 16 ay hapis yatmıştır.)

vardı. Ancak yüzbaşılığa kadar terfi edebileceklerdi.

Millî Birlik Komitesinin bu yakınlarda ele alacağı teklif, oldukça büyük fırtına kopardı. Elbette ki birçok limseyi ziyadesiyle üzmüş, kızdırmış ve bunların teklif sahibine kırılmalarına sebep olmuştu. Ancak genç yüzbaşı Özdağ böyle bir kanunun memleket için son derece faydalı olduğu kanaatindeydi ve inancından çevrilmesi bir hayli güç olacaktı. Komite üyeleri arasında kanun teklifinin lehinde olanlar gibi, aleyhinde bulunanlar da mevcuttu. Müzakeresi pek tartışmalı geçecek olan teklifin, kanunlaştığı takdirde pek çok kişinin canını yakacağı biliniyordu.

Soruşturma

Tatlı yorgunluk

Geçen haftanın içinde günlerden bir gün başkenti gene yazın son sıcakları kavururken, Yeni Meclis binasının D blokunda, üst katta hummalı bir faaliyet hüküm sürmekteydi. Beyaz gömleklerinin kollarını sıvamış, kravatlarını gevsetmiş aydınlık yüzlü adamlar, yekünları yüzlerle, hattâ binlere balığ olan dosya kümeleri arasında durmadan dinlenmeden çalışıyorlardı. Bu hummalı faaliyet yeni değildi. Soruşturma Kurulunun teşekkülü ile başlayan, ilk nazarda süratle halledilebilecek gibi görünen, fakat dosyalar ele alındıkça ve sâkıtların kirli çamaşırları ortaya döküldükçe gittikçe ehemmiyet arzeden bir çalışma devresine ihtiyaç gösteren soruşturma, geçen haftanın son günlerinde ilk meyvalarını vermeğe başladı. Gerçi elde edilen netice saf edilen emeğin karşılığı değildi. Zira şimdi yapılan birçok işe yaramaz evrakın ayıklanmasıydı. Ancak, geçen haftanın sonlarına doğru, duruşmalarda iddianameye temel teşkil edebilecek, kuvvetli esbâbi müci-beye dayanan suç delilleri hazırlanıp dosyalanmağa başlanabildi. İşte bunun içindir ki sıcakların büyük bir şiddetle devam ettiği Ankarada bu sıcakların acısını en fazla çekenler, Yeni Meclis binasının D blokundaki mütevazî odalarda çalışan, beyaz gömleklerinin kollarını sıvamış, kravatlarını gevsetmiş Soruşturma Kurulu üyeleriydi.

Ne var ki, Soruşturma Kurulu üyeleri hiç de hayatlarından şikâyetçi değillerdi. Zira zaman zaman ellerinin altındaki dosyalarda öylesine eğlenceli mektuplara rastlıyorlar ve o kadar gülüyorlardı ki, bu onlara vazifelerinin ve sıcakın yorgunluğunu unutturuyordu. Koraltanın notları, kibarlığı ile temayülz etmiş Ethem Menderesin akıllara durgunluk veren hatıraları onları ziyadesiyle alâ-

kalandırıyor. Soruşturma Kurulu üyeleri, münderecatı hukuken suç teşkil etmeyen bu nâdide evrakı bir parça da iç ezilmesiyle tetkik ediyorlar ve sonra, tefessüh etmiş bir idarenin bu son kalıntılarını bir kenara yığıyorlardı.

İşin acı tarafı

İşin eğlenceli olan bu tarafı yanında bir de acı olan tarafı mevcuttu ki onu da Soruşturma Kurulunun bir başka grubu incelemekteydi. Meselâ, bu grupların içinde muhakkak ki en sıkılan ve üzülen, devr-i sâbıkta işlenen kanlı cinayetlerin tahkikatını yapan gruptu. İşte bu talihsiz gruplardan biri, 2 Numaralı Kurul, haftanın sonunda bir öğle üzeri Gaziantebe hareket etti. 2 Numaralı Kurulun vazifesi 1957 seçimlerinde Gaziantep'te işlenen suçları ve cinayetleri ortaya çıkaracak delilleri toplamaktı. Gaziantebe hareket eden 2 Numaralı Kurulun işinin bir hayli uzayacağı muhakkaktı.

İşler böylesine kâh eğlenceli, kâh üzüntülü safhalar arz ederek tam bir süratle neticeye doğru giderken yeni yeni dosyalar, yeni yeni suçlar Soruşturma Kurulu üyelerinin önlerindeki dosyalara ilâve ediliyordu. Bunların içinde tabii gene en fazla kabarmış olanı D.D.Y. Umum Müdürlüğüne ait dosyaydı. Anlaşılan, sâkıt Umum Müdürün kırdığı ceviz binî aşmaktaydı. Üstelik bir de inkılabı müteakip vatandaşların giriştikleri ihbar kampanyasının ortaya çıkardığı yeni yeni suçlar vardı ki, onlar da aynı bir

zaman ve mesal sarfını icap ettirmekteydi. Nitekim geçen haftanın içinde bu kabîl suç delilleri Soruşturma Kuruluna ve alâkalı bakanlıkların komisyonlarına havale edildi. Bu dosyaların bazıları ise, işe başlar başlamaz boyundan büyük işlere burnunu sokan bir eski gazeteciye aitti. Bu, sâbık gazeteci, Basın - Yayın Umum Müdürü Altemur Kılıçtı. Bir zamanlar kendisine Menderesin Kılıcı denilmesinden ziyadesiyle mütehasis olan iri kıyım Umum Müdür hakkında elde edilen deliller Soruşturma Kurullarına sevk edilince üyeler, bu marifetin bu kadar kısa zamanda nasıl sığdırıldığına hayret ettiler.

Bu arada yeni bir isim Soruşturma Kurulu üyelerini meşgul etmeye başlamıştı. Bu, A.A.'nın meşhur Umum Müdürü Firuzan Tekilden başkası değildi. Anlaşılan devr-i sâbıkın Umum Müdürleri arasında eli yüzü düzgün birine rastlamak kaabil olmayacaktı. Tekil hakkında tertip edilen dosya bir hayli enteresandı. Zira Tekilin marifetleri meşhur ve meşhur olduğu kadar da komik V.C. ile alâkalıydı. İddia edilen, sâbık Umum Müdürün A.A.'dan faydalanaarak, memlekette cereyan eden hâdîseleri uydurma bir şekilde Radyo vasıtasıyla aksettirdiğiydi. Bunlara bir de, A.A. mensuplarını odacısına varıncaya kadar V.C. ye kaydettirmeğe çalışması eklenince Tekilin hali bir hayli alâka çekici oluyordu. Ne var ki kirli işlere burnunu sokan ve bin

türlü denaete ortak olan sâdece, Kılıçla Tekil değildi. Meselâ bir Fuat Adalı vardı ki onun karıştırdığı marifetleri kimse karıştıramazdı. Nedim Ökmenle aralarındaki ihtilâftan Tapu Kadastro-Umum Müdürlüğüne transfer etmekle kurtulan Adalı, Tapu Kadastro'ya gelir gelmez hemen tezgâhı kurmuş ve nüfuz ticaretinin envânını yapmıştı. Ancak Adalının dosyası içinden çıkılacak gibi değildi. Sâkıt Umum Müdür işlerinde maşalar kullandığı için hakkında düzenlenen dosyayı tamamlamak hayli yorucu oluyordu. Fakat Soruşturma Kurulunun çalışkan ve feragat sahibi üyeleri geceyi gündüze katarak bu kirli çamaşırları ortaya çıkarıyorlardı.

Adalının faaliyet sahası olan Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğünde işlenen suçlar toprak ile alâkalıydı. Adalı toprak dağıtımında bütün zekâsını kullanmış, topraklar yakınlarına ve D.P. illere aktarmıştı. Anlaşılan Adalı bir Umum Müdürden ziyade bir D.P. ocak başkanı gibi hareket etmişti. Tabii bu fedakarlığının karşılığını da koparmasını bilmmişti. Dosyaların tetkiki bunu gösteriyordu.

Armatörün işleri..

İşler böylesine kızışır ve Soruşturma Kurulunun vazifesi her gün bir parça çaha mesuliyetli safhaya girerken bir dosya daha gün geçtikçe kabarıyordu. Dosya, ultramodern armatör Ali İparın dosyasıydı. İpar tevkif edildikten ve bir zamanlar ga-



TIME'in Gözüyle

Türkiyede artık adını herkesin bildiği meşhur Amerikan mecmuası Time 5 Eylül tarihini taşıyan sayısında memleketimize alakalı bir yazı neşretmiştir. "Türkiye - Seçimlere doğru" başlığını taşıyan haberde Time kendi görüşüyle Türkiye'deki durumu aksettirmektedir. Meşhur Amerikan mecmuası Menderes rejimiyle olan mücadelede bizlerin büyük bir yardımcı olmuş, dünya umumî efkârına bu rejimin iyileşmesini mükemmelen duyurmuştur. Bu yüzden de düşüklerin bütün yıldırımlarını üzerine çekmiş, Menderesin emriyle bilhassa Burhan Belge bir Don Kizot edasıyla bu, kayadan kuvvetli mecmuanın üzerine saldırmıştır.

Time'in aşağıda bulacağımız son yazısında bizleri memnun etmeyen görüşler ve tabirler vardır. Bunların bir kısmına iştirak da imkânsızdır. Ama yazı "Time bizi böyle görüyor" diye okunursa ve anlayışla alınrsa mutlaka fayda sağlayacaktır.

Türkiyede siyasi meseleler çoğalırken seçimler de geri bırakılmış bulunuyor. Türkiyenin 50 kişilik (AKİS'in notu: 38 olacak) askeri ihtilâl kuruluna başkanlık eden Orgeneral Cemal Gürsel, bu nereye gittiğini iyi bilen adan, eski Başbakan Adnan Menderes'i devirdiği zaman, ilk önce, yeni bir sivil Hükümetin kurulması için yapılacak seçimlerin en çok üç ay sonra tertiplenebileceğini tahmin etmişti. Ancak, geçen hafta Gürsel, yaptığı Hükümet darbesinden tam üç ay sonra, seçimleri gelecek 27 Mayıs, yani iktidara gelişinin ilk yıldönümüne tehir etti. Eğer seçimlerin bu tarihten bir müddet sonraya bırakılması zaruretli ortaya çıkarsa, Gürsel sözlerine ilâveten, "Şunu kesin olarak kabul edebilirsiniz ki 29 Ekim 1961 günü yeni Büyük Millet Meclisi Ankara'da toplanmış olacaktır." dedi.

Şimdiki hâle Orgeneralin diktatör olmak istediğini gösteren hiçbir işaret yoktur. Sâdece, önündeki işi olduğunun çok altında tahmin etmiştir. Sâkit Başbakan Menderes on yıllık bir bilançonun sonunda 248 milyon dolara bâliğ olan bir bütçe açığı ve 1,3 milyar dolarlık bir dış borç yükü bırakmıştır. İflâsı önleyebilmek için Gürsel, Menderes devrinde inşası düşünülen veya inşaatı devam eden 1.314 projeden yarısını kest ve -İstanbul ile İzmirde şatafatlı opera binaları dâhil olmak üzere- hektarlarca çehir içi inşaatını da geri bıraktı.

Generalin bu şekilde kemerleri sıkması muhakkak ki yerindeydi. Fakat bu hareket, aynı zamanda işsizliği arttırdı ve hafif bir iktisadi duraklamaya sebebiyet verdi. Bu kadar pahalı paraya alınması olan Türk tılocarı, cari masraflarını karşılayabilmek için altın tasarruflarından kesmek zorunda kaldı. Menderes tarafından kendilerine şeker ve çimento fabrikaları vaad edilmiş olan çiftçiler, şimdi, etrafta asker olmadığı zaman, açıkça Gürselin aleyhinde konuşuyorlar. Öte yandan, Ordunun hâlâ "İhtilâl Aleyhtarı" tevkifler yapmasından dolayı homurdanmalar da mevcuttur. "İhtilâl Aleyhtarlığı", nazarı olarak idamla cezalandırılan muğlak bir suç olup aynı sebepten dolayı muhalefet hakkına karşı da kuvvetli bir önleyicidir.

Geçen hafta sonlarına doğru, Gürsel ve arkadaşları, artan hoşnutsuzluğa karşı bâriz bir tepki olarak 17 kişilik sivil Türk Kabineminin on Bakanını ani olarak işlerinden çıkardılar. -Yerinde bırakılan bellibaşlı bir adam: Kabiliyetli Dışişleri Bakanı Selim Sarperdir.- Orgeneral Gürsel, nazik bir edayla, "Bu şahısların üç aydır ağır yükler taşıdıklarını ve şimdi yükleri başkalarının devralması zamanının geldiğini" bildirdi. Muhakkak olan bir şey varsa, o da eski Kabinenin iyi yürümediği ve leraat tasavvurları bakımından yeterli olmadığı idi. Bunun bellibaşlı bir sebebi de Gürselin, gerek Demokrat Partiyle, gerek Cumhuriyet Halk Partisiyle bağları olan şahsiyetlere vazife vermediğidir. Fakat, aynı sebepten dolayı, gidenlerin yerine daha iyilerini bulmanın da hayli güç olacağı anlaşılıyor. Orgeneral Gürsel, bütün Türk askerleri gibi "politika dışı" bir insan olmakla övünmektedir. Fakat, öyle görünüyor ki kendisinde eksik olan da siyasi meharettten başka bir şey değildir.

zotecilerin ikamete mecbur edildikleri Ankara Hiltonun mavi boyalı tah-tadan mamul ranzalarına yerleştikten sonra boş durmamış bütün imkânlarını seferber ederek kendisini kurtarma teşebbüslerine girişmişti. Ancak, bu gayretleri pek işe yarayacağına benzemiyordu. Eniştesi, Bonn Büyük Elçisi -ve Zorlunun gençlik arkadaşı- Settar İlksel Ankaraya gelmiş ve eli boş dönmüştü. İparın Amerikalı eşi Virginia Bruce'un bir Amerikan gazetesine yaptığı ihtiyatsız beyanat şimdi dosyanın içindeydi. Fakat İparın adamları, patronlarının suçsuz olduğuna evvelâ kendilerini inandırmış olmak için kesif bir propagandaya girişmekte fayda mülâhaza etmişlerdi. Gerekirse İparın bütün milyonları dökmülecekti. Milyonlarla ne yapılabilir ki... Halbuki İparcıların kabul etmeleri gereken hakikat, artık Bay Yüzd, On'un himayesinden mahrum kaldıklarıydı. Ancak, onlar bunu bir türlü kabul edememiş olmaları ki, iki avukatla İparı müdafaaaya karar verdiler. İparın avukatları gımdilik Necdet Çobanlı ve Hamdi Ünerdi.

Sâbıkların marifetleriyle alakalı dosyaların her gün yeni bir tahkikata ihtiyaç gösterecek vüsaate eriştiği günlerde Emniyet Müdürlüğü bünyesinde bazı memurların ifadelerine müracaat etmek lüzumu nasıl oldu. Füksek Soruşturma Kuruluna davet edilen emniyet mensuplarına, devri tabıkta cereyan eden kanlı hâdiselere alakalı sualler soruldu, cevaplar alındı. Emniyet mensuplarının anlatıkları, Kurul üyelerini pek sevindirdi. Zira bazı hâdiselerin karanlık kalması tarafları böylece gün ışığına çıkmış oluyordu. Kurulun o günkü faaliyetini sâdece ifade almaktan ibaret talmadı. Emniyet mensuplarının verdikleri delillerle sâbıkların ifadelerini dirletirmenin fa'dası büyüktü. Onun için ehemeh bir vazifeli kurul daha Yassıadaya hareket etti ve Adada A-tayasayı ihlâl konusunu tetkik eden Kurulla işbirliği yaptı. Böylece, Yassıadada faaliyetinde bulunan Kurullar akıviye edilmiş ve bu takviye ile gün-ük sorgu vasatısı 50 ye yükselmiş oluyordu. Bu hesaba göre Adada bulunan sâbıkların ifadelerinin alınması -7 Eylülde kadar tamamlanmış olacaktı. Sonra da kurullar Ankaraya lönüp raporlarını Yüksek Soruşturma Kurulu Başkam Hayrettin Perke verdi edeceklerdi. Perk duruşmalarda nuhtemelen savcı vazifesini görecek ve Kurulların raporlarını tevhid ederek iddianameyi hazırlıyacaktı.

Haftanın sonundaki günlerde bu çalışma temposu daha da hızlandırıldı ve bazı tarihler tespit edildi. Fevkalâde hâdiseler cereyan etmezse 10 Eylülde Soruşturma Kurulları ve onlara bağlı tâli komisyonlar raporlarını hazırlamağa başlayacaklar ve en

geç 20 Eylülde bunlar tamamlanmış olacaktır. Bundan sonra İş Yüksek Soruşturma Kurulu Umumi Heyetine geçecektir. Yüksek Soruşturma Kurulu bu raporları inceleyecek ve raporlardan meydana gelen iddianameyi Yüksek Adalet Divanına verecektir. Bu arada, hakimlerin işlerini kolayca görmelerini temin etmek gayesiyle ihtiyaca uygun iddianameler hazırlanması da mutasavverdi.

İşte bütün bunlar, duruşmaların başlamasına pek az kala Başkentteki vazifeli kurulların nasıl titiz ve süratlı bir çalışma içinde olduklarını gösteriyordu. İşin asıl meraklı ve heyecanlı safhası bundan sonra başlayacaktı. Duruşmalar ve duruşmaların cereyan edeceği Yassıada, bunun için bu haftanın başında bütün nazarları üzerine çekti.



Altemur Kılıç

İki ayak bir pabuçtayken

Yassıadada hazırlık...

Haftanın sonundaki cuma günü. Millî Birlik Komitesi Basın Sözcüsü Orhan Erkanlı'nın basın mensuplarını tenvir edici beyanatiyle (Bak: YURTTA OLUP BITENLER. İnkılâp) Yassıada hakkında dolayan çetilli söylentilerin sonu alındı.

Duruşmaların başlayacağı tarih olarak "şimdilik" kaydıyla tespit edilen Ekim ayının ilk yarısı için Yassıadada gerekli hazırlıklara girişilmiştir. Millî Birlik Komitesi bu mevzuda önce prensip kararlarına varmış, sonra teşkilatı kurmuş ve kararların tatbikine geçmiştir. Bu plânda en ufak teterruat dahi dikkate alınmış, mese-

lâ Adadaki muhafız botlarının boyanması işi bile bu plâna ithal edilmiştir. Adada cereyan edecek duruşmaların, vatandaşlar ve basın mensupları tarafından tam bir huzur ve emniyet içinde tâkip edilebilmesi için bir de plân çizilmiştir. (Bak: Yassıada plânı)

Bu plâna göre, Adaya inen her hangi bir kimse hiçbir güçlkle karşılaşmadan duruşmaları tâkip edilecektir. Duruşmaları tâkip etmek isteyen vatandaşlar ayrılan kontenfana göre bir sıra numarası alacaklar ve radyodan sıralarının geldiğini öğrendikten sonra irtibat bürosuyla temasa geçeceklerdir.

Adaya sabahın erken saatlerinde -saat 7 de- hareket edilecektir. Adaya gidecekler için irtibat bürosu, İstanbulda Deniz Müzesinde faaliyete geçmiş bulunan Basın Bürosudur. Basın Bürosuna Deniz Müzesinin kapısını geçtikten sonra mermer merdivenlerden inilerek gidilebilmektedir. Bu arada, açık bir kapıdan muhabere vasıtalarını görmek mümkündür. Daha sonra giriş yolundan geri dönmek ve bir bahçeye çıkılmaktadır. Burada Yassıada ziyaretçisinin son araması yapılacaktır. Aramayı mülteakip camılı bir bölme geçilecek ve bahçenin sonundaki rıhtımda bekleyen Bahçe tipi gemiye binilecektir.

Yolculuk takriben bir saat devam etmektedir. İskeleye yanaşmadan evvel, Adanın sol tarafında keskin bir yamacın kıyısına inşa edilmiş tek katlı, üç balkonlu binalar ziyaretçilerin dikkatini çekecektir. Bu binalar hâlân sâkıtların ikamet ettikleri odaları havi binalardır. Yolcular bir emniyet tedbiri olmak üzere vapurdan teker teker incekler ve iskelede bir defa daha aranmaya tâbi tutulacaklardır. Sonra hafif bir yokuş tırma-

nılmaya başlanılacaktır. Bu yokuş duruşmaların cereyan edeceği salona giden yolun başlangıcı sayılabilir. Daha ileride, kale mimarisıyla inşa edilmiş bir duvar blokunun ortasından açılmış ve tahminen iki kişilik bir otomobilin geçebileceği genişlikte bir kapıdan geçilecektir. Bu kapının sol tarafını dik bir yokuş tamamlamaktadır. Fakat tâkip edilecek asıl yol bu değildir. Ziyaretçiler sağ taraftaki yola sapacaklar ve ilerde görünen modern bir salona doğru ilerleyeceklerdir. Burada giriş kapısı salonun denize bakan kısmında yer alan kapıdır. Salon basit, fakat intizamlı bir şekilde tefriş edilmiştir. İçeriye girince tam karşıda riyaset kürsüsü dikkatli çeker. Kürsünün üzerinde ve tam karşıya isabet eder



Firuzan Tekil

Harifetü Umun Müdür

HERKES



OKUYOR

kısımda anfi teatr yer almaktadır. Anfinin sonundaki kısım radyo lokası olacaktır. Riyaset kürsüsünün tam önünde ise sanıklar ve avukatları için ayrılmış bölme bulunmaktadı. A.A.'ya ayrılan yer sanıkların hemen yanbaşıdır. Tam ilerideki kısım üç bölümden meydana gelmiştir ve anfi şeklindedir. En baş kısmında basın mensupları, ortada kordiplomatik ve devlet erkânı, sol tarafta ise vatandaşlar yer alacaklardır.

Duruşma salonunun çıkış kapısı sol taraftaki merdivenlere açılmaktadır. Bu merdivenler tırmanılırsa,



Fuat Adalı
Ocak başkanı

Herde tel örgülerle ayrılmış bir kısım dikkati çeker. Tel örgülerin arkasında kalan kısım sâkıtların buldukları, ilk sorgularının yapıldığı kısımdır ve mayınlarla tahkim edilmiştir. Blok binaların bir parça ilerisinde yer alan tek bir bina kadın milletvekillerinin ikamet ettikleri mahaldir. Bu kısma yaklaşmak izne tâbidir. Biraz daha ilerde tek katlı bir bina daha vardır ki, bu binanın balkonunda sâkit cumhurbaşkanı Bayar mevkufiyeti müddetince hemen her gün saat 16 da dört otomatik tabanca arasında güneş banyosu yapmıştır.

Duruşmalar müddetince Adada ikamet edeceklerin hayatları ve sıhhatleri emniyet altına alınmıştır. İfade ve ibate temin edilecektir. Herkes, Adada bulunduğu müddetçe göğsünde hüviyetini gösterir bir kart taşımağa mecbur olacaktır. Duruşma salonunun çıkış kapısının hemen yanında P.T.T. merkezi yer almıştır. P.T.T. merkezinden sâdece gazeteciler faydalanacaktır. Gazete muhabir veya muhabirleri için ayrı kabinler yapılmıştır. Bu kabinler vasıtasıyla gazeteciler haberlerini istedikleri şekilde ve hiç bir sansüre tâbi tutulmadan gazetelerine bildirebileceklerdir.

İşte, haftanın sonunda gün ışığına çıkan Yassıada hakkındaki bu bilgiler, zihinlerdeki bazı istifhamları izale etmesi bakımından önemli oldu. Gerek Millî Birlik Komitesi, gerekse İnkılâp Hükûmedî duruşmaların asrın tecrübelerine göre ve tam bir emniyet içinde cereyan etmesini temin maksadıyla her şeyi ince teferruatına kadar plânlaştırmışlardı. Onun içindir ki geçen cuma günü yapılan basın toplantısındaki aydınlatıcı bilgiler ve

Yassıada hakkındaki bu malûmat ferahlık uyandırdı.

Yeni ihbarlar

Yassıadada başlayacak duruşmalar ve duruşmalarla alakalı hazırlıkların umumî eskâra arz edildiği günlerde 2 Numaralı Soruşturma Kurulunun orta boylu, beyaz gömleğinin yakaları sıcağın açılmış bir üyesi, üzeri Millî Birlik Komitesi antetli bir zarfı açmakla meşguldü. Gerçi Soruşturma Kurulu üyeleri için mektup almak, mektup açmak, yemek yemek kadar tabii bir hâle gelmişti ama, ne de olsa Millî Birlik Komitesi tarafından, hem de iadeli taahhütlü olarak gönderilen bir mektup dikkate değerdi. Orta boylu, sıcağın bunalmış Soruşturma Kurulu Üyesi zarfı itina ile açtı ve içindeki dörde katlanmış kâğıdı çıkardı. Dörde katlanmış kâğıt, bir mektuptan ibaretti. Ne var ki Soruşturma Kurulu Üyesi mektubu okumağa başlayınca bu mektubun diğerlerinden farklı olduğunu anlamakta gecikmedi. Zira mektup Millî Birlik Komitesince havale edilen bir ihbar mektubuydu ve beş kişinin ölümü ile alakalıydı. Mektubun içinde ayrıca bir de dilekçe vardı. Dilekçe âdeta sâkit D.P. milletvekili Mahmut Goloğlunun cezalandırılmasını talep eden bir iddianameydi. Goloğlu, dilekçeye göre beş kişinin ölümünün müsebbibi olarak itham ediliyordu. Hâdise şuydu:

1950 ve onu tâkip eden yıllarda, sırf oy avlamak için, Goloğlunun himmetli ve "Beyfendi"nin delâletleriyle Vakfikebire bağlı bulunan Beypınar yaylası Akçaabata, Karadağ yaylası da Çalıya bağlanmış, bunun üzerine Vakfikebir halkı ile Akçaabat halkı birbirlerine girmişler, bu arada silâhlî çatışmalar da olmuş ve beş kişi ölmüştü. Dilekçe sahipleri, işte bu ölümlerin müsebbibi olarak Mahmut Goloğlunu gösteriyorlar ve onu sahte vesikalar tertip etmek suretiyle iki kasaba halkını birbirine düşürmekle suçlandırıyorlardı.

Dilekçe Millî Birlik Komitesine hitap ediyordu, fakat Komite meselenin üzerine eğilmesini lüzumunu hissediyor ve bunu Soruşturma Kuruluna havale ediyordu. Ancak Kurul bu mesele üzerine eğilecek zamandan mahrumdu. 20 Eylül tarihine kadar Yassıada ile alakalı tahkikatın bitmiş olması lâzımdı. Onur için bu meselenin 20 Eylül'den sonra ele alınması kararlaştırıldı.

İşte, geçen haftanın başından itibaren nuna kadar boğucu sıcağın altında ve dosvalar arasında geceli gündüzlü çalışan bir grup insan, her gün bu kabil ihbar mektupları alıyorlar ve

her biri üzerine aynı dikkatle eğilmeyi bir vatan borcu addediyorlardı. Bu yüzden bir ki kravatları gevşemiş, bağrıları açık bu yorgun adamların hiç bir şikâyetleri olmuyordu. Onlar, vazifelerinin mesuliyeti yanında eğlenceli taraflarını da hesaba katıyor ve çalışıyorlardı.

Anayasa

Fikir ihtilâfı

Sırtı hafifçe öne doğru eğilmiş olan ince sesli profesör, yeşil çuha masanın üzerine doğru abanarak "Anayasa Komisyonundan affedilen iki arkadaşımızla aramızda herhangi bir fikir ihtilâfı yoktur." dedi. İnce sesli profesör, bunları söyledikten sonra, oturduğu uzun arkalıklı koltuğa yaslandı.

İnce sesli profesör Sıddık Sami Onardı ve hâdise geçen haftanın sonunda cuma günü akşam üzeri İstanbul Üniversitesindeki rektörlük binasında, Anayasa Komisyonunun toplantısı yapıldığı salonda cereyan ediyordu. Dikdörtgen biçimindeki uzun yeşil çuha örtülü masanın çevresinde Anayasa Komisyonu üyeleri ve gazeteciler sıralanmışlardı.

Anayasa Komisyonu, Prof. Tarık Zafer Tunaya ve Doç. İsmet Giritlinin Millî Birlik Komitesi tarafından vazifeden affedilmesinden sonra, yeni üyelerin katılmasıyla ilk toplantısını o gün sabahleyin yapmıştı. Öğleden sonra iki üyenin affı hakkında gazetecilere açıklama yapıla-



Sıddık Sami Onar
Münevver müllakıyet

cağı bildirilmişti. Toplantı bu maksatla tertiplenmişti. Komisyon odası sıcaktı ve Anayasa Komisyonunun eski üyeleri Ord. Prof. Onar da dahil, ceketlerini çıkarıp, koltukların arkalarına asmışlardı. Sadece iki yeni üye, Doç. Vakur Versan ve Doç. Lâtfi Duran ceketlerini çıkarmak lüzumunu -boğucu sıcağa rağmen- hissetmediler.

"Hocaların Hocası" Sıddık Sami Onar, o gün gerek sıcağın, gerek gazetecilerin sordukları suallerin tesiriyle bir hayli terledi ve açık kahverengi kravatını bir ara gevşetmek zorunda kaldı. Gazeteciler Prof. Tunaya ve Doç. Giritli'nin ne sebepten affedildiklerini öğrenmek istiyorlardı. "Hocaların Hocası" hemen hemen hiçbir şey söylemedi ve gazetecileri verdiği kaçamak cevaplarla atlattı. Meselâ bir gazeteci, Onara Millî Birlik Komitesinden bu iki genç üyenin affı hakkında izahat isteyip istemediğini sordu. Onar bu soruyu "öğrenmek selâhiyetim olmayan bir şeyi öğrenmek istemem" diye cevaplandırdı.

"Hukuk İmparatoru"nun Komisyonunda bir fikir ihtilâfı olmadığını ileri sürmesine rağmen, Prof. Tunaya ve Giritli, anlaşmazlık olduğunda ısrar ediyorlardı. Ashında Anayasa Komisyonu üyeleri arasında zaman zaman sert tartışmalara varan anlaşmazlıkların olduğu biliniyor, fakat "Ke kımır yen içinde kalır" feh-



İsmet Giritli
Gençlik ateşi

vasınca, bu mevzuda dışarıya bir şey sızdırılmamasına gayret ediliyordu. Hattâ, Anayasa Komisyonu Başkanının fırtınalı bir oturumda, elindeki kalemi masanın üzerine fırlatarak, "Kendinize başka bir başkan bulun" diye hışmıyla salonu terkettiği de bilinen, fakat söylenmeyen hakikatlerdendi.

İşin iç yüzü

Prof. Tunaya ve Giritliye göre, Hocaların Hocası, -Onar her iki Anayasa Komisyonu üyesinin hocasıdır-, Komisyonunda kendi fikirlerini kabul ettirmek konusunda "fazla hissi" davranıyordu. Anlaşmazlık sebeplerinden biri de buydu. Meselâ bir mesele hakkında Tunaya ve Giritli, "Hukuk İmparatoru"nun fikrine taban tabana zıt bir fikir mi söylemişlerdi, Onar derhal öfkeleniyor ve müsamahasızlık gösteriyordu. Anlaşlan "Hukuk İmparatoru" biraz "mutlakiyetçi" bir imparator hüviyetine bürünmüştü. Sıra oylamaya gelip de Ord. Prof. Onarın fikrinin ekalliyette kaldığı müşahede edilince, -ki bu ekseriya 6 ya karşı 3 oyla oluyordu- Onar üzüllüyor ve kırgınlık duyuyordu. Hattâ bu durum karşısında Onarın birkaç defa "İstifa ederim" dediği de dolaşan söylentiler arasındaydı.

Komisyon üyeleri arasındaki ihtilâfın suyun altındaki sebepleri ise, Tunaya ve Giritli'nin açıkladıkları gibi Siyasal Partilerin, İkinci Meclisin kuruluş tarzı ve İktisad Şurasının teşekkülü ile alakalıydı. Meselâ Ord. Prof. Onar, İkinci Mecliste siyasal partilere en son plânda yer verilmesine taraftardı. Onara göre, İkinci Meclisin temsil hiyerarjisinde ilk plânda "Forces Sociales = İktisadî Kuvvetler" geliyordu. "Forces Sociales" -tâbir Onarındır- kuvvetler arasında bir muvazene unsuru olacaktı. Bu meselenin görüşüldüğü oturumda Onar, Sosyal Kuvvetlerin savunmasını yaptı. Üyeler bu "Forces Sociales"ın neler olduğunu merak ediyorlardı. Onar açıkladı: Bunlar Tabip Odaları ve Barolardı. Uzun bir konuşma yapan Onar, sözlerini korporatif bir Meclise taraftar olduğunu söyleyerek bitirdi. Tunaya ve Giritli söz istediler ve "Hocaların Hocası"nın bu fikrini tenkid ettiler. Sözlerinin özetini, parlamenter demokrasinin siyasal partilere dayandığı esas teşkil ediyordu.

Mesleki teşekküller ile siyasal partiler arasında daima fiili münasebetler olacaktı. İnsan münasebetleri içinde bunu önlemenin çaresi şimdiki kadar bulunmamıştı ve bulunamayacaktı. Ama, İkinci Meclisi mesle-



Tark Z. Tunaya
Hocanın talebesi

ki teşekküllerin temsilcilerinden kuşmak. Baro, Tabip Odası, sendika, Ticaret ve Sanayi Odası gibi teşekküller hakiki yollardan uzaklaştırmak sonucunu verecekti. Genel oyla İktidara seçilen veya yine genel oyla muhalefet vazifesini üzerine alan siyasal partilerin İkinci Mecliste durumlarını kuvvetlendirmek için mesleki teşekkülleri nüfuzları altına almağa çalışacakları ve şimdiki vaziyetten de iyice anlaşılabilceği gibi, bunda muvaffak olacakları muhakkak idi. Mesleki teşekküllerin -tıpkı Üniversiteler gibi- parlamenter demokrasideki vazifesi, memleket meseleleri üzerinde kendi açılarından uyarıcı fikirler söylemek ve böylece genel halkoyunun teşekkülüne hizmet etmektir. Siyasal partiler ise meseleleri millî açıdan görmek ve bunu yaparken halk oyununun tesiri altında kalmak durumunda olmalıydılar. Ama İkinci Meclis mesleki teşekküllerden kurulursa, bu Meclisin bir muvazene unsuru olmak şeye dursun, aksine, İktisadî kalkınma meselelerinde kaynakların enflasyon yoluyla israfına yol açıcı ve bu meseleleri millî açıdan göremeyen ve daha da kötüsü memleketin sosyalizan akışına karşı kürek çeken muhafazakâr etiketli bir kurui hâline gelmesi tehlikesi çok büyüktü. Bütün bu anlaşmazlıkların şunu gösteriyordu ki Onarın, siyasal müesseseler sosyolojisi hakkındaki fikirleri son ilmi ilerlemeleri pek takip edememişti.

Siyasal partiler meselesi görüşülürken daha başka anlaşmazlıklar

YURTTA OLUP BITENLER

da ortaya çıkmıştı. Meselâ Onar, siyasi partilerin mali bakımından, sadece üyelerinden sağladığı aidatlarla yaşamasına taraftardı ve "teberru" nun kat'i olarak aleyhindeydi. Hocaların Hocası, karşısında yine Tunaya ile Giritliyi buldu. Genç üyeler, siyasi partilerin bir teşkilât ve kadro partileri olarak İkiye ayrıldığını, dünyada bütün teşkilât partilerinin sırf aidata dayanmadığını ve dayanamayacağını, Türkiye'de böyle bir yola gidildiği takdirde yeni parti kurulmasının fiilen imkânsız olacağını belirttik. İmparatorun fikirlerini mükemmel surette serhettiler. Onar, ses çıkarmadı. Ama kızdığı iyice belli oluyordu. Siyasi partiler meselesinde çıkan anlaşmazlıklardan biri de, Bakanların yapacakları siyasi konuşmalar meselesi idi. Anayasa Komisyonu Başkanı, Bakanların, ancak mensup oldukları partilerin Büyük Kongrelerinde konuşabileceklerini, ilçe ve il kademesindeki kongrelerde konuşmalarının yasak edilmesi tezini savunuyordu. Bu mesele de büyük gürültülere sebep olmuştu. Gerçekten, Onarın dünyanın hiçbir demokrasisinde mevcut olmayan böyle bir sınırlamayı nasıl olup da düşündüğünü anlamak kaabil değildi.

Anayasa Komisyonunda asıl kavgayı, başında Anayasa Komisyonunun çalışmaları ile ilgili olarak çıkan haberler kopardı. Sıddık Sami Onar, bu mevzuda, muhafazakârlığa varacak derecede ketum davranılması fikrindeydi. Nitekim, AKİS'te

çıkan bir yazı üzerine Onar, bu haberleri AKİS'e kimin verdiği konusunu Anayasa Komisyonuna getirdi. Tunaya ve Giritli ise, bu haberlerin AKİS'e kimin tarafından verildiğini bilmediklerini söylemekle beraber, her oturumdan sonra varılan kararların açıklanmasını faydalı bulduklarını ifade ettiler. Onar, Tunayanın sözlerini keserek, "Böyle şey olmaz" dedi. Bu işe bir nihayet verilmeliydi. Onara göre, basınla en çok teması olan Prof. Tunaya ile Doç. Giritli idi. Sözü Giritli aldı. "Hocam, Anayasa çalışmalarının millete arz edilmesinde büyük faydalar mülâhaza ediyorum." dedi ve gerekçelerini anlattı. Giritli, Anayasa Komisyonunun vardığı kararların "nihai bir karar" olarak değil, fakat "Anayasa Komisyonunun vardığı netice" olarak, efkârı umumiyeye açıklanmasına taraftar olduğunu söyledi. Tasarı, nasıl olsa referanduma arz edilecekti. Bu yüzden, millet "kendisi için hazırlanan" Anayasayı hazmeder ve bu, referanduma bir nevi hazırlık olurdu. Onar ise, aksi fikirde ısrar ediyordu.

Gnun için geçen hafta cuma günü Onarın aramızda "fikir ayrılığı olmamıştır" demesi garip karşılandı. Halbuki fikir ayrılığından daha tabii bir şey olamazdı. Nitekim, geçen haftanın sonunda İstanbulda konuşan MBK üyesi Kur. Yzb. Numan Esin İkinci Meclisin korporatif olup olmaması konusunda Anayasa Komisyonuyla fikir ayrılığı olduğunu açıkça söyledi. Onar, kahverengi kra-

vatını düzelterek, "Anayasa Komisyonu protokolleri neşredilince, aramızda fikir ayrılığı olmadığını göreceksiniz" diyordu. Onarın protokoller dediği, her oturumdan sonra varılan kararın yazılmış metni idi ve bunlar bir "zabit ceridesi" hüviyetinde olmadığı için bittabii Komisyonunda cereyan eden münakaşaları göstermiyordu. Üstelik, protokollerin çoğu henüz imzalanmamış ve bu sebeple muhalefet serhleri ilâve edilmemişti. Tunaya ve Giritli, bu mevzuu bilâhare yaptıkları basın toplantısında açıkladılar.

Bu arada, bir nokta daha meçhuldü. Rektör Onar, Ankaraya Üniversitenin iç işleri için gittiğini ve Millî Birlik Komitesi üyeleri ile iki komisyon üyesinin Komisyonun affı hakkında bir şey görüşmediğini ifade ediyordu. Halbuki, Millî Birlik Komitesinin, böyle bir tasarrufta bulunmadan önce, Komisyon Başkanının fikrini almaması "eşyanın tabiatına aykırı" idi. Bu yüzden Onarın bu mevzuda söyledikleri maalesef inandırıcı olamadı. Halbuki Onarın Millî Birlik Komitesi üyeleri ile bu meseleyi konuştuğu bir vakıta idi. Nitekim, bir Komite üyesi İstanbuldaki AKİS muhabirinin bu mevzuda sorduğu bir suali gülererek, "Canım o tarafını karıştırmayın" diye cevaplandırdı. Fakat muhakkak olan bir şey vardı. "Hissi olaylar, Anayasa çalışmalarını aksatıyor ve uzatıyordu. Bunda her iki tarafın kusuru vardı.

DIŞ SAĞLIĞI ÇOCUKLUKTA BAŞLAR

İpana

ANTI-ENZYM, WD. 9 LU DIŞ MACUNU

DÜNYADA OLUP BİTENLER

Ürdün

Sukast

Geçen haftanın birinci günü saat 10,30 da Arap Devletlerinin Dışişleri Bakanları İştora tepelerinden esen çam kokulu rüzgârları ciğerlerine doldurdıkları sırada, Ürdün'ün 44 yaşındaki gene Başbakanı Hazza Mecalinin 10 çalışma arkadaşıyla birlikte Ammanda Başbakanlık binasının enkazı altında son nefesini vermek üzere olduğunu farkında değillerdi. Ölenler arasında, Haşimi Hanedanının ve ondan önce meşhur Lawrence'in en sadık destekçisi olan Bedevi aşiretlerinden Mecaî aşiretinin Şeyhi Atvah Mecali de bulunuyordu. Ayrıca, üçü ağır olmak üzere 34 kişi de yaralanmıştı. Başbakanlık binası, iki saatli bombanın kısa bir aralıkla patlaması ile berhava olmuştu. Kısa bir tahkikat, bombaları koyanların, aynı binada bulunan Dışişleri Bakanlığının şoförlerinden Kemal Şammüt ile aynı Bakanlığın hademelerinden Şakir Abbas olduğunu gösterdi. Bombalar, Başbakanın, Dışişleri Bakanı Musa Nâsır Lübnan'dayken muvakkaten işgal ettiği Dışişleri Bakanlığı makam odası ile, yine aynı binadaki Basın-Yayın Bakanlığına yerleştirilmişti.

İki gün sonra, Bedevi çölünün ortasında, aziz çalışma arkadaşının tabutunu fatiha okuyarak bizzat takip eden Melik Hüseyin I, mezar başında verdiği demeçte, bu bilgileri tekrarlıyor ve iki kaatilin Suriyeye kaçmağa muvaffak olduklarını da bildiriyordu. Melik, aynı zamanda, Birleşik Arap Cumhuriyetinden, iki suçlunun iade edilmesini de istemişti. Sorumluluk, Ürdün'ün kanaatince, hiç şüphesiz, B.A.C.'ne ve onun Başbakanı Abdülâsıra aitti. Gerçi, Kudüs'teki İsrail çevreleri B.A.C.'nin Suriye Eyaleti İçişleri Bakanı Albay Sarraçın bu işi Başkan Nâsıra sormadan yaptığı teğine de kıymet veriyorlardı, ancak, Ürdün resmi makamlarının gözünde Sarraç ile Nâsır arasında hiçbir fark yoktu. Sorumlu olan Birleşik Arap Cumhuriyetiydi.

Birleşik Arap Cumhuriyeti ise sukastın sorumlunu resmen kabullemiyordu. Bundan tabii hiçbir şey olamazdı. Fakat, öte yandan, Kahiredeki Arapların Sesi Radyosu ile Şam Radyosu, Kemal Şammüt ile Şakir Abbasın birer Arap kahramanı olduklarını, Ürdün'ü Batı emperyalistlerinin uçaklarından kurtarmak için cesalarını tehlikeye attıklarını ve bu sukastı yaptırtanın B.A.C. ol-

mamasına rağmen Ürdün'ün Arap halkının memleketlerini emperyalist uçaklarından kurtarmak için her çareye başvurmasının da onun en tabii hakkı olduğunu ileri sürüyorlardı.

İki memleket arasındaki diplomatik münasebetler günü gününe tam bir yıldan beri yeniden kurulmuş ve Ürdün'ün Arap Birliği toplantılarına katılması sağlanmışken, şimdi Arap Maşrikinde tekrar karabulutlar doluşmağa başlamıştı. I inci B.A.C. Ordusu Suriye - Ürdün sınırında toplanıyordu. Ürdün'ün B.A.C. tarafından işgal edilmesinden korkan İsrailin de Ordusunu hem Ürdün, hem B.A.C. sınırlarında toplamasından korkulabilirdi. Bu durumda, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Mr. Dag Hammarskjöld derhâl harekete geçti. Mr. "H", bir yandan Ürdün ve B.A.C.'ye, öbür yandan da İsraille telgrafla başvurarak, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 1958 Ağustosunda almış olduğu Ortadoğu hakkındaki karara uyarak, birbirleri aleyhine silâhla, basınla ve radyoyla tecavüzden kaçınmalarını talep ediyordu. Mr. "H" ayrıca, Ürdündeki durumun bir aralık iyileşmesi dolayısıyla Kongoya yolladığı Ammandaki Birleşmiş Milletler Özel Temsilcisi Sinyor Spinelî'ye derhâl Ürdün başkentine dönmelerini emrediyordu.

Arap Yarımadasının suni krallığı tekrar maceranın içine dalmıştı. Oradan nasıl çıkacağı ise, her defasında olduğu gibi, belli değildi.



Rıza Şah Pehlevi
Halkla oyun olmaz

İran

Konsolosun yanışı

Geçen ayın başlarında İstanbuldaki İran Başkonsolosu, tanınmış İstanbul gazetelerinden birinin dış politika yazarına hayli kötü bir Türkçe ve gereksiz bir üslûpla yazılmış bir mektup gönderiyordu. Başkonsolosun mektubunda -neredeyse zorla anlatmağa çalıştığı, İranda seçimlerin muhteşem bir dürüstlük ve serbestlik içinde geçtiği idi.

Yazar, çok ciddi yabancı basın mensuplarının İranda seçimlerin dürüstlüğünden şüphe ettiklerini belirtmiş ve İran Muhalefet mensuplarının Hükümetten, Muhalefetin seçim sandıklarında temsil hakkına tanınmasını istemesine rağmen, Sadrazam Manuşeyr İkbalin, bu pek haklı talebi "kanunun seçimleri murakabe hakkını İçişleri Bakanlığına tanıdığı" tarzında karşılamaşını tenkit etmişti. Başkonsolosa kalırsa, durum bunun tamamen tersineydi. Neredeyse, dünyanın hiçbir yerinde hiçbir devirde İranda kadar dürüst seçim yapılmadığını iddia edecekti! Herne kadar Başkonsolos işi bu kadar uşaklamıyordu ise de, yine de İran "demokrasisi"nde seçimlerin dürüstlüğü İngiltereden ve Amerikadan aşağı bir seviyede görmek niyetinde olmadığı belliydi. Anlaşılan, İstanbuldaki İran Başkonsolosu kendi memleketinde olup bitenlerin hiç mi hiç farkında değildi. Nitekim, bu haftanın başında gazeteleri açınca, bizzat Şehinşah Hazretlerinin kendisini şiddetle tezkiz ettiği görüldü. Şehinşah, son seçimlerde birçok yolsuzluklar yapıldığını aylık basın toplantısında açıktan açığa kabul etmişti.

Şehinşah buna niçin lüzum görmüştü? Muhammed Rıza Şah Pehlevi II, 1953'te Musaddıkın Sadrazamlıktan uzaklaştırılmasından sonra memleketini demir bir elle idareye çalışıyordu. Ancak, toprak derebeylerinin muhalefeti yüzünden hiçbir ıslahat hareketine girişemeyen Ruza Şah II, iktidarının halk içindeki temellerinin hızla kaymakta olduğunu görece kadar zekâ ve bilgi sahibiydi. Uzun tereddütlerden sonra, toprak derebeylerinin hâkimiyetini yıkmanın çarelerinden birinin, memlekette demokratik bir siyasî hayatı başlatmak suretiyle halk oyundaki kuvvetlere ortaya çıkmasını sağlamak olduğunu anlamıştı. Gerçi, Şahın bu işte fazla ileri gitmeğe niyeti yoktu. Resmen müsaade edilen partiler, Sadrazam İkbalin muhafazakar Milliyun Partisiyle, eski Ba-

kanlardan Alamın başkanlık ettiği Pehlevi Hanedanına tamamen sadık Mardom -Halk- Partisiydi. Ayrıca, İşçi Partisinin eski lideri Dr. Begal gibi bağımsız şahsiyetler de seçimlere girebiliyorlardı. Fakat, seçimlerin dışında kalan hakiki kuvvetler Musaddık taraftarlarının toplandığı milliyetçi Millî Cephe ile komünist Tudeh Partisiydi.

Şahın seçimlere hile karıştığını ilân etmesi üzerine, Manuşeyr İkbâl, sorumlu Hükümetin Başkanı olarak Hükümdara istifasını sundu. Yeni Hükümeti, İkbâl Kabinesindeki Madenler ve Sanayi Bakanı Yüksek Mühendis Şerif İmamî kuracaktı. Fakat yeni seçimler nasıl yapılacaktı? İran Anayasası Meclisin kendi kendini yenilemesi veya Şahın Meclisi feshetmesi gibi yolları tanııyordu. Tek çâre, yeni seçilen milletvekillerinin toptan istifa etmeleriydi. Muhalefetteki Mardom Partisinin milletvekilleri bu teklifi derhâl kabul ettiler. Milliyun Partisi milletvekilleri ise, pek namuslu olmakta direniyorlar ve istifa etmekte mırın kırın ediyorlardı. Fakat Şah, gerekirse, açık bir yetkisi olmadan bile Meclisi feshedeceğini ve yeni seçimler yaptıracağını açıkladı. Öte yandan, bizzat Şehinşahın yapılan sahtekarlıklarını açıkça kabul etmesi, İran halkoyunu birdenbire harekete getirmişti. Büyük şif liderlerinden Ayetullah Behbani evinde bin kişinin iştirakiyle yaptığı bir toplantıdan sonra Şehinşaha bir telgraf çekerek bütün milletvekillerinin istifasının derhâl sağlanmasını istiyordu. Dr. Begal ise, bir miting tertipliyor ve yedibin kişinin önünde seçimlerin yenilenmediği takdirde İran halkının haklarını bizzat alacağını bildiriyordu. Dr. Begal ayrıca, seçim hilelerinden sorumlu olanlar hakkında derhâl takibata geçilmesini istiyor ve yeni Sadrazam İmamînin de eski Hükümetin bir üyesi olarak bu sorumlular arasında bulunduğunu söylüyordu. Hafta sonunda gelen haberler, memleketin her tarafında nümayişlerin ve kaynağmaların şiddetlendiğini göstermektedir. Hatta, yeni Hükümetin örfî idare ilân edeceği bile söyleniyor. Bu durumda, belki de Şehinşah, yeni seçimlerden önce mevcut nizami kurtarmağı tercih edebilecektir. Fakat, Şahın hareketi yine de -ve geç de olsa- bir siyasî basiret örneğidir. Çünkü o, hiçbir yerde seçimsiz iktidarda kalınamayacağını nihayet iyice anlamıştır.

Yazan :
Şinasi Nahit Berker
**DEMEDİM Mİ NAZILI
YARIM BEN SANA...
ÇIKTI!...**



Sabırsızlıkla beklenen, Harb Okulu 3. no Tabur Kumandanı KURMAY BİNBAŞI AVNİ ELEVİLİ'nin yazdığı, İNKILAP HABEKETİMİZİN bütün sayfalarını; ayrıca, Muhalefet Partisinin Mücadelesine ait NÜVİT YETKİN'in ve H. OGUZ BEKATA'nın yazılarını da ihtiva eden "HÜRRIYET İÇİN, 27 Mayıs 1960 Devrimi" adlı eser

7 - Eylül - 1960 günü beş renkli nefis kapakla çıkıyor.

Miktarı azdır. Bayilerinizden şimdiden ayırtınız.

Bu eserde, ATATÜRK'ün, CEMAL GÜRSEL'in, Millî Birlik Komitesi üyelerinin ve Şehit Teğmen Kalmaz'ın renkli ofset resimlerini bulacaksınız.

"HÜRRIYET
İÇİN

27 Mayıs 1960 Devrimi"

7 Eylül 1960 da

Bayiler için ödemeli isteme adresi :

Ziraat Mahallesi Sağ sokak No: 14 kat 4.

Y. Bayazit

ANKARA

KİTAPLAR

İstiklâl Harbimiz

(Kâzım Karabekir'in hatıraları, Birinci cilt, Türkiye Yayınevi, İstanbul 1966, Türkiye Basınevi, 1171 sayfa 4000 kuruş).

Geçen haftalar içinde kitapçı vitrinlerinde arzı endam eden odun kütüğü kalınlığında bir kitap, cildinin arka tarafında yer alan astronomik rakama rağmen peynir ekmeği gibi kapışıldı. Ankaradaki ve Anadolu'daki kitapçılar İstanbul'a tekrar tekrar sipariş vermek zorunda kaldılar.

Kitapçı vitrinlerine dağ gibi yığılıp kar gibi eriyen kitabın adı, "İstiklâl Harbimiz"di. Kurtuluş Savaşının komutanlarından biri olan Kâzım Karabekir yazmıştı. Kurtuluş Savaşına alt hatıralarını, bir takım belgeleri ile birlikte toplamışlardı. Karabekir öldüğü için kitabının basılması ancak üç kızının müsaadesi ile mümkün olmuştu. Türkiye Yayınevi bu hayli riskli işi, en azından mali tehlikesini göze alarak benimsemişti. Nitekim kitap yayınlanır yayınlanmaz derhal dedikodular başladı. Dedikoduları, gazele sütunlarında yer tutan açık tenkitler takip etmekte gecikmedi. Bir takım gazeteciler kitabın toplattırılmasını talep edecek derecede ileri gitmekten çekinemediler. Kitap hakkında anketler yapıldı, Karabekir'in devrini yaşayanların fikirleri alındı ve hukukçularla konuşuldu. Velhasıl, sonunda ilgi çekici olan kitabın daha çok ilgi çekmesi ve daha çok satılması için ne gerekiyorsa hepsi yapıldı. O kadar ki, gazetelerin açtığı kampanyaya bakan bazı safdiller, acaba bu kampanya kitap nâsihleri tarafından para ile mi yürütülüyor diye düşünmek zorunda kaldılar.

Etrafında bu kadar gürültü koparılan kitabın mahiyeti ne idi, gürültüler niye koparılıyordu? Kitabın taktimini bu sorulara cevap vererek yapmaktaki fayda vardı.

Karabekir, Kurtuluş Savaşında canla başla çalışmış, Mustafa Kemale en büyük destek olmuş komutanlardan biri idi. Daha Savaşın başlangıç sancuları içinde Karabekir Mustafa Kemalden tarafı tutmuş, Babıâli Hükûmetine karşı gerçekten mertçe davranmış, boynuna idam fermanının asılmasına rıza göstermiş, yurdun hemen her tarafındaki Türk Silâhlı Kuvvetleri tam bir hizmet içindeyken, elindeki kolorduyu dağıtmıyarak tek silâhlı birliğimizi dindik ayakta tutmuştu. Bütün Kurtuluş Savaşı boyunca Anadolu, doğunun savunması ve asayiş Karabekir'in emri altında olduğu için bu

yakasından hiç endişe etmemiştir. Kurtuluş Savaşı bitip de gerçek savaş, devleti kurmak, muasır medeniyet seviyesine çıkmak savaşına başlayınca Karabekir arkadaşları ile bir takım anlaşmazlıklara düşmüştü. Mustafa Kemalle, İsmet Beyle anlaşmazlığa düşen sadece Karabekir değildi. Hamidiye Kahramanı Rauf Bey de, Fethi Okyar da aynı konularda anlaşmazlıklar arkadaşlarından ayrılmışlardı. Pek tabii ki bu anlaşmazlıklar Karabekiri de, Rauf Beyi de, Fethi beyi de yeni kurulan devletin ön plânda ki mevkilerinden uzak düşürmüştü. O günlerin havası bunu gerektiriyordu. Bir başka çıkar yol bulmak mümkün değildi. Ya muasır medeniyet seviyesine ulaşmak ve modern devleti kurmak savaşını kazanmak, ya da Kurtuluş Savaşının muharebe safhalarını kazandığımız halde, fikri safhalarını kazanamayacağımız için tarihten silinmek sorundaydık. Mustafa Kemal pratik bir insan olarak birinci şıkta ikinciye tercih etti. Savaşı kazandı, arkadaşlarını kaybetti.

Yarı yolda harcanan arkadaşları elbette ki Mustafa Kemale ve etrafında kalanlara hayır dua etmişlerdi. Nitekim bunun en tipik örneğini bizat Karabekir verdi. Adının vatandaş kulağında doğuracağı büyük yankılara da güvenerek alttan alta Mustafa Kemal ve etrafındakiyle uğraşmaya başladı. Bu, henüz kuruluş sancuları bitmemiş bir memlekette rahneler açabilirdi. Mustafa Kemal değilse bile, etrafındakiler de Karabekirle uğraşmaya başladılar. Artık Karabekir tatlı günlerin içindeydi. Evinde bir nevi siyasi nezaret altındadır. Her hareketi kontrol edilmekte, her sözünde mânâlar aranmaktadır. Karabekir bu devresinde Mustafa Kemale sufkast hazırlamaktan şaşık olarak İstiklâl Mahkemeleri huzuruna dahi çıkaracaktır. İhtilâllerin kanunu kan dökmektir. Karabekir bu mahkemelerde boynunu bir çingenenin yağlı pipine teslim etmekten kurtulmuştur. Bu kurtuluştan, Mustafa Kemal'in herşeye rağmen bu eski arkadaşını harcamak istemesinin rolü büyüktür.

Karabekir, her geçen gün başkilerle kindi bir parça daha artarak köşesinde oturmağa başlar. Bu arada da hatıralarını yazmağa koyulur. Elinde bir yığın vesika vardır. Bu vesikaların ışığı altında, biras da çekememesi ve kinin tesiri ile çoğu zaman tek tanığı kendisi olan hâdiseleri kendi görüşü açısından kaleme alır. Sonra tutar, bu hatıraları baştır-

mak ister. Yıl 1933 Nisanıdır. Memlekette geridlerle devrimciler bir iç savaşın başındadırlar. Devrin Mustafa Kemal yaranı Karabekir'in bu kitabını haber alırlar. Kitap daha matbaada iken toplatılır ve yakılır. Bu, Karabekir'in hırsını bir kat daha artırır ama, bir daha da 1938 yılına, Mustafa Kemal'in ölümüne kadar sesi sedası çıkmaz. Mustafa Kemal'in ölümünden sonradır ki, Türkiye'nin ikinci Cumhurbaşkanı, eski kinleri ve anlaşmazlıkları yatıştırmak için, perde gerisine itilmiş olan bazı Kurtuluş Savaşı kumandan ve idarecileri gibi Karabekiri de muayyen bir müddet ön plâna çıkarır. Ona imkânlar tanır, T.E.M.M.'ne Karabekiri Başkan yapar. İtibarını iade eder. Sonra da günün birinde Karabekiri ölür. Yakılan kitabın müsveddeleri eldedir ama bir daha bastırılmaya teşebbüs edilmemiş, daha doğrusu bastırılmaya cesaret verecek bir hava bulunamamıştır.

Derken devran değişir, Türkiye çok partili hayata girer. C.H.P. iktidardan yuvarlanır ve bir takım Mustafa Kemal düşmanları bağlarını kayıyacak turnak sahibi olurlar. İşte o yıllarda birden Karabekir'in kitabı piyasada boy gösterir. Kitabı ilk defa basmağa teşebbüs eden Sinan Omur bastırır. Bu, 192 sayfalık ufak bir cilttir ve Karabekir'in hatıraları kısaltılarak hülasa edilmiştir. 1951 yılında basılmış olan ve o zamandan bu yana sahaflarda sürüklenip duran bu hatıralar kimsenin dikkatini çekmez. Ama vakte ki 27 Mayıs devrimi olur ve ortaklık bir kere daha "Hürriyet" âvâzeleri ile çınlar ve bu arada da Karabekir'in kitabı tam metni ile ortaya çıkar, işte o zaman kıyamet kopar. Vay efendim nasıl olurlmuş da bu hatıralar basılmış!..

Karabekir'in hatıralarının basılması Mustafa Kemale saygısızlık mıdır, değil midir? Bunu kısa bir müddet bir kenara bırakarak, hatıralarında Karabekir neler söylüyor, buna bakmak lazımdır. Karabekir, Kurtuluş Savaşının başlangıcını kendisine mal ediyor. Ben olmasaydım, benim yerinde ve ciddi davranışım olmasaydı Mustafa Kemal Samsundan çıkıp Erzurum ve Sivas kongrelerini yapamazdı. Miralay İsmet bana daha mütarekenin ilk günlerinde herşeyin bittğini, askerlikten istifa ederek çiftçilik yapmanın doğru olacağını söyledi. Mustafa Kemal, Anadoluya geçmeden İstanbul kabinesinde bir bakanlık kaparak gününü gün etmek istiyordu. Kurtuluş Savaşının başlangıcı da Mustafa Kemal'in Samsuna ayak bastığı gün değil, benim Trabzona ayak bastığı gündür. Ben olmasaydım Mustafa Kemal belki de Bolşeviklerle birleşecek ya bolşevik-

liğin bu memleketle yerleşmesine yol açacaktı. Sonra, Mustafa Kemal benim zorunla ordudan istifa edip de sine-i millete çekildikten sonra dahi sırtından Padışah-ı Şehriyârın Yâver-i Hası üniformasını çıkarmadı da Erzurum Kongresi üyeleri buna çok kızdılar, onların kızgınlıklarım ben önemsedim, diyor.

Karabekirin kitabının özeti ve ana hatları aşağı yukarı budur. Bu sözler, 1933'te bastırıldığı sırada toplatılıp yakılan kitabında da, 1951'de basılıp sahaflarda satılan kitapta da, Türkiye Yayınevini yayınladığı kalın ciltte de vardır. Şimdi, ilk ve ikinci kitaplarda da yer alan iddialara fikri plânda cevap vermek dururken, yeni çıkan kitaba körlükörüne hücum etmek ne dereceye kadar doğru olur? Hele her fikre hürmet etmek gerektiği iddia edilen bir asırda falanin fikirleri bizim işimize gelmiyor diye iş jurnalcılığa kadar götürmek niyedir? Bunu anlamak imkânsızdır.

Karabekir iddialarında haklıdır veya değildir. Bunun münakaşası yapılabılır. Haklı değilse, haklı olmadığı belgelerle izah edilir, gerekiyorsa fikri sahada kitabın paçavrası dahi çıkarılır. Ama bu kitap toplatılmamıştır demek, gerçek Mustafa Kemal sevgisi ile bağdaşamaz. Mustafa Kemal bir zamanlar kanunlarla korumağa kalkacak kadar aciz gösterenler, bugün de onun aleyhinde bir kitabı toplatmayı arzu ediyorlarsa, bunlara Mustafa Kemal'e inanmış insanlar gözü ile bakılmamalıdır. Zira Mustafa Kemal, ne bir takım yobazların küfürleri ile, ne Karabekir gibi, haklı olduğu bir koltuğu kapamış insanların hırsı, kini ve şaşkınlığı içinde hislerinin zebunu olmuş yazarların kalemleri ile küçültür. Artık bugün önemli olan, iyi ve kötü tarafları ile, Türk gençliğinin Mustafa Kemal ve devrinin insanlarını etrafı olarak tanımalarıdır. Karabekirin hatıraları gibi kitaplar ise bu hususta en güzel miyarlar olacaktır. Bu tip kitapları yazacaklar varsa bunları korkutmamalı, bilakis teşvik etmelidir. Zira Mustafa Kemal, etkilerinden çok daha aşağıda kalacak bu tip hücumlarla yıpranacak insan değildir. Divan Edebiyatının lâfı malûmdur: "Atarlar seng-i tarizi dirâht-ı meyvedar üzre."

JINEKOLOG - OPERATÖR
Dr. NİHAL SİLİER

Kadın Hastahıkları - Doğum
Mühassası

Muayenehane : Samanpazarı
Billür Kan, Kat 2, No. 32
Tel: 19031

MUSİKİ

Ankara

Tecrübe tahtası

Eski ve düşük iktidarın iyice düşülüp taşınmadan, gerekli tedbirleri almadan, hıslı ve fevri hareketlerle giriştiği bir takım icraat vardı. Bu icraat yalnız Devlet dairelerini, yalnız iktisadi teşekkülleri tecrübe tahtası hâline getirmekle kalmıyor, ayrı bir bilgi ve ihtisas isteyen alanlara, Devlet yardımı ile yürütülen sanat müesseselerine kadar uzanıyordu.

Bunun tipik bir örneği iki yıl kadar önce, ciddi hiçbir inceleme, hiçbir hazırlığa lüzum görülmeden Devlet Tiyatrosu bünyesinde yapılan bir ameliyatla verildi. Kuruluşundan bu yana faaliyeti bir tek Umum Müdürlük tarafından yürütülen Opera, Tiyatro bölümünden ayrıldı, yeni ve müstakil bir umum müdürlük hâline getirildi.

Bu ayırma işi, o zamanlar pek ciddi sebeplere dayanan bir vakia, bir zaruret gibi gösterilmek istendi. Ayrı bir bilgiye, tekniğe, çalışmalara ihtiyaç gösteren Opera ile Tiyatronun tek elden idare edildiği nerede görülmüştü? Ancak küçük bazı Alman şehirlerinde, o da fazla masrafa girmemek için bu iki sanat kolunu bir tek Devlet veya Belediye sahnesinde birleştirme yoluna gidilmişti. Bizim Operamız hiç onlarınkine benzermiydi? Hem sonra -o zaman Devlet Tiyatrosunun başında bulunan Muhsin Ertuğrul operadan ne anlardı? Anlamadığı için işi çoluk çocuğun eline bırakmıştı. Bu yüzden temsiller günden güne kötüleşiyor, bazı temsillerin -meselâ "Carmen"-in yuhalandığı bile söyleniyordu.

İşin tuhafı Muhsin Ertuğrulun opera işlerini ellerine bıraktığı o çoluk çocuğun arasında, sonradan Operanın başına getirilen, Necil Kâzım Akses de vardı ve uzun samandan beri -gene yükksekçe bir yevmiye de alarak- Operada mütehasıs müşavir olarak çahşmakta idi.

İşin içyüzü

Aslında bütün bu iddiaların bizim gerçeklerimizle bir ilgisi yoktu ve opera ile ilk temasını belki de bakanlık sandalyasına oturduktan sonra yapmış olan Millî Eğitim Bakanına bazı akıl hocaları ile her devirde her zaman eksik olmayan küçük bir gayrı memnunlar zümresinin demagojisinden ibaretti. Fakat bu demagoji o sıralarda Muhsin Ertuğrula pek öfkelenen Millî Eğitim Bakanının işine geliyordu. Hani öfkeler de, o devirde, burunlarının ucunda idi... Nasıl olmasın ki başka umum mü-

dürler, en basit işleri dansmak için huşu kalemde saatlerce, hattâ günlerce sıra beklerken o kendi bildiğini okuyor, Bakanın istediği birçok şeyleri ya mamakta inadediyor, Beyefendiye, temsillere şeref verdiği geceler kapılardan karşılayacağı yerde ortalarda gözüküyor, mukadderatı iki dudagının arasından çıkacak bir söze bağlı olan adamı âdetâ hiçe sayıyordu. Böylesine bir umum müdür görülmüş şey miydi yani? Bu Kendini beğenmiş, serkeş adama haddini bildirmek gerekti. Netekim sabık Bakan bir pundunu bulup, Muhsin Ertuğrulu tutar görünen efendilerini de kandırmanın yolunu bulunca, elli yıllık sana, adamın bir çarpıda Devlet Tiyatrosundan atıverdi. Yerine, genç rejisör ve aktör Cüneyt Gökceri getirdi. Operayı Tiyatrodan ayırdı ve bu yeni Umum Müdürlüğe de Necil Kâzım Aksesî tayin etti.

Eski tas, eski hanam

Görünürde mühimce bir değişiklik yapılmıştı. Ama esasta hiçbir şey değişmemişti. Çünkü operanın tiyatrodan ayrılabilmesi herşeyden önce bir bilge, sonra atölye ve teknik personel meselesiydi. Devlet Tiyatrosuna verilen yıllık ödenegün üçte ikisini operanın erittiği herkesin bildiği bir şeydi. Dekor ve kostüm atölyeleri on yıldanberi hem tiyatro hem opera için çalışmak üzere tertiplenmişti. Bunların ikiye bölünmesi, yeteri kadar yetişmiş teknik eleman bulunmadıkça imkânsızdı. İmkân bulunsa bile yeni atölyeler kurmak, yeni yatırımlar yapmak ve iki misli personel masrafını göze almak lâzımdı. Daha kötüsü iki ayrı bölümün ayrı atölyeler ve personellerle aynı binada çalışması maddi bakımdan mümkün değildi. Halbuki ne opera bölümü, haftanın her akşamı temsil verebilecek duruma gelebilmişti, ne de tiyatro bölümü. Büyük Tiyatro binasının dışında, kendisine ait dekor ve kostüm atölyeleri kurabilecek binalara sahipti. Temsil verdiği bütün öteki tiyatrolar kendi malı olmayan kira ile tutulmuş binalardı. Demek ki opera ile tiyatronun tam manasıyla ayrılabilmesi, tiyatro bölümünün bütün ihtiyaçlarını karşılayabilecek yeni bir Devlet Tiyatrosu binasının inşasını gerektirecek kadar kârlü bir işti. Ama işin bu kadar uzağa gideceği akıldan bile geçmemişti. Sadece idari bir ayırma ile mesele halledilebilir sanılmış ve bunun Devlet Tiyatrosu kuruluşuna ait kanunda yapılacak bazı değişikliklerle sağlanması cihetine gidilmişti. Ne çare ki bu tâdil tasarrufları da bir türlü ger-

çekilemedi ve 27 Mayıs gelip çatığında teklif daha Meclise bile sevkedilmiş değildi.

Onun için iki yıldır Devlet Operası Umum Müdürlüğü "görülen lüzum üzerine" bol keseden ihdas edilmiş bir makam olarak muallakta duruyordu. Bu makama getirilen Necil Kâzım Akses ise bazan eskisine rahmet okutan, bazan eskisinden farksız, bazan da -yabancı rejisör ve solistler sayesinde- eskisinden farklı temsiller verdiriyor ve tabii faaliyatin günden güne artan mali bütün yükünü gene Devlet Tiyatrosu büçesi çekmeğe devam ediyordu.

Başarısızlığın sebepleri

Büyük iddialarla girilen bu deneyimin başarısızlıkla sona ermesi mukadderdi ve öyle de oldu. Çünkü operamızın durumunu bilenler için, lirik sahnemizin bugünkü şartlar altında müstakil bir faaliyet göstermesi, başına getirilmiş idarecilerle büyük bir gelişmeye kavuşması hemen imkânsızdı. O idareciler ki Avrupa seyahatinden, munzam yevmiyelerle ve kendi tercümelerini oynatarak kazançlarını arttırmaktan, işlerine gelmeyen sanatkarları iş başından uzaklaştırmaktan, vekil vükelâ ile D.P. ileri gelenlerine hoş görünmekten başka bir şey düşünmez olmuşlardı...

Halbuki operada başarının en mühim unsuru "ses" di. Çoğu solistlerimizde ise ses namına pek bir şey kalmamıştı. Yeni solistler de yetişmiyor, daha doğrusu yetiştirilmesi için ciddi bir gayret sarfedilmiyordu. Konservatuvarın san bölümü koroyu beslemekten ileri gidemiyor, sağlam, büyük istikbâl vâdeden yeni sesler aranmıyor, kendiliğinden ortaya çıkmış olanları geliştirmek, değerlendirmek için ciddi bir gayret ve emek harcanmıyor, hattâ Leylâ Gencer, Orhan Günek gibi Avrupada şöhret yapmış sanatkarlardan faydalanmak için şuurlu ve anlayışlı bir tutuma lüzum bile görülmüyor, Opera ile ilgilerinin büsbüt... kesilmesi mühim ve parlak bir icraat sayılıyordu.

Bu parlak icraat arasında, operaya hayatlarını vakfetmiş, az çok yüzümüzü güldürmüş, birçok eserleri de başarıyla sahneye koymuş olan Vedat Gürten, Aydın Gün gibi değerlerin, şahsî ve hissi mülahazalarla, iş başından uzak tutulmaları ve yerlerine "Saraydan Kız Kaçırma" fiyâşkosunun kahramanı Ertuğrul İğninin getirilmesi de vardı.

Öte yandan eski ve düşük iktidara dayanan bazı solistler kadroları sembolik bir şekilde dolduruyor, kimi tam maaşlı bir emeklilik durumunda sahneye adım atmıyor, ki-

mi sesinin "açılmasını" bekliyerek aylar ayı kuliste bekliyor, kimi "gör-gü ve bilgisini arttırmak" üzere altı aydan kıyasına iltifat bile edilmeyen Avrupa gezilerine çıkıyor ve tabii ortada sahneye çıkarılacak, hele dinletilecek ses kalmıyordu. Operanın yeni ve müstakil müdürü, kendisiyle beraber, V.C. nin kalkması arkasında dokunulmaz hâle gelmiş olan bu toplulukla işleri yürütebilmenin, hele yeni eser çıkarmanın tek çâresini yabancı rejisör, yabancı solist ve şef getirtmekte buldu. Bu parlak buluş, bir gecede bizim sanatçıların bir masından fazlasını alan yabancı sanatkarlarla hayli pahalıya, bir hayli da döviz israfına mal olduysa da Bakanından Umum Müdürlüğüne ve sanatkarlarına kadar herkesin işine geldi. Bakana hoş görünmek isteyen bazı müzik allâmelerimiz operanın milliyetli olmayan milletlerarası bir sanat olduğundan dem vurmaya bile başladılar. Onlara göre sahnemizde yabancı sanatçılarla, yabancı dilde temsiller vermekten daha tabii bir şey olamazdı. Ama bu gidis, binbir emekle meydana getirilen operamızı, henüz gelişme çağına iken dumura uğratacakmış, yabancı seslerin sultanı altına sokacakmış, ne çıkar! Bir işe yaramayan yerli solistler oturdukları yerde ücretlerini alacaklar, idareciler -yalnız hazineye pahalıya oturan- ucuz başarılarla konacaklar, züppe prömiyer seyircileri de hazdan mest olacaktı.

Bağdattan dönen hesap

Bereket versin İnkılâp Hükümeti bütün bu gerçekleri kavramakta gecikmedi ve yanlış hesabı Bağdattan ger' çevirdi. Şimdi Opera bölümü Tiyatro ile tekrar birleştirilmiş ve Cüneyt Gökçerin idaresine verilmiş-

tir. Müstakil bir idarenin maddi, manevi bütün icapları gerçekleştirilinceye kadar da öyle kalması, geçen iki yıllık deneyimin verdiği menfi neticeler karşısında, operamız için çok daha hayırlı olacaktır.

Şimdi opera bölümünün sorumluluğunu da yüklenen Cüneyt Gökçeri çetin vazifeler bekliyor. Bunların başında da işlemez hâle gelmiş olan kadronun yeniden gözden geçirilmesi, gençleştirilmesi ve değerlendirilmesi geliyor. Ordunun bile gençleştirildiği bir İnkılâp devrinde, tıkanıklığa ve kötü örneklerle meydan veren tortuları, posaları temizlemek, opera ya yeni bir canlılık, aynı zamanda yeni bir ruh ve mâna vermenin tek şartıdır.

Bunu gerçekleştirmek için Umum Müdürlük hatırı, gönül dinlemeden Sezarin hakkını Sezara verecek bilgili, tecrübeli, vicdanlı ve mutlak sahnede yetişmiş bir artistik direktöre veya müzik direktörüne ihtiyacı vardır. Geçmiş yılların tecrübesi bizde henüz bu vasıfların hepsini yeteri kadar kendinde toplayan, sorumluluğunu ciddiyetle müdrük bir uzman ne yazık ki mevcut olmadığını göstermiştir. Onun için hiç çekinmeden ve vakt geçirmeden bu mühim uzmanı tanınmış Batılı sanat adamları arasından arayıp bulmalı ve getirmelidir.

Bu arada, şu veya bu sebeple müesseseden ayrılmış, hizmetlerinden her zaman faydalanılabilecek sanatkarlar da ihmal edilmemeli, onara itedikleri takdirde eski yuvalarına dönülebilmek imkânı verilmelidir. Böyle olur ve sanat endişesinden başka endişesi olmayan gerçek sanatkarlar, eskiden olduğu gibi, gene elele verilerse operamızın geleceğine ümitle bakabiliriz.

SAYIN DOKTOR VE ECZACILARA
ASAP BOZUKLUKLARI, AŞIRI ENDİŞE, KORKU HALLERİNİ GİDEREN,
NORMAL ÇALIŞMAYI TEMİN EDEN, SON SENELERİN EN ÖNEMLİ İLACI

nekuadon

30 TABLETİK TOPLARDA PIYASAYA ARZ EDİLMİŞTİR.
HÂN İLAÇ KONTUARI GURSOY HAN KATI CAĞALOĞLU - İSTANBUL
TELEFONLAR : 226634 - 228369 GECE TELEFONU : 61 2001 / 89

RADYO

Ankara

Genç kafalar

1 Eylül 1960 perşembe sabahı, saat 8.17'de radyolarını açanlar oldukça şaşurdular. Çünkü o sabah Ankara Radyosunda hafif Batı müziği çalınıyordu. Halbuki dinleyiciler bu saatte yalnız Türk müziği dinlemeğe alışmuşlardı, Türk müziğini sevenler, yayında bir aksaklık olduğu için spikerin zaman doldurmak maksadıyla plâk çaldığını düşünerek bir müddet radyolarını kapatmadılar.

Uzun bir zamandanberi Ankara Radyosunun iki saatlik sabah yayınında Türk müziğinden başka birşey bulamayan diğer dinleyiciler ise zevkle hafif Batı müziğini dinlemeğe koyuldular. Aslına bakılırsa her iki gruba dâhil olan dinleyiciler de şaşırmışlardı. Şaşurmakta haklıydılar. Çünkü 1 Eylülde programlarını ve program saatlerini yeniden düzenleyen Ankara Radyosu 27 Mayıs'dan sonra ilk defa dinleyicilerinin karşısına bambaşka bir şekilde çıkıyordu. Fakat 1 Eylül sabahı herkesi şaşırtan bu değişiklik değil, bu değişikliğin yeter derecede etrafa duyurulmamış olmasıydı. Gerçi günlük Ankara gazetelerinde, bir gün önce, Ankara Radyosunda yayınlanacak olan yeni programlara ait kısa bir haber çıkmış ve aynı gün 22.30 haber bülteninde de bu mealde bir haber yayınlanmıştı ama, dinleyicilerin akseriye-ti radyo programlarında yapılan değişikliğin çok geç farkına varmışlardı. Acaba neden radyo idaresi gereken açıklamayı birkaç gün önce bir basın toplantısıyla yapmamış, yahut ta neden özel bir programla bu değişikliği dinleyicisine duyurmamıştı da. 27 Mayıs'dan sonra ilk defa hazırlanan yeni program devresine sesiz sedasız geçmeyi tercih etmişti?

Biraz dikkatli olanlar bunun sebebinin Ankara Radyosunun yeni programlarına ait günlük gazetelerde çıkan kısa haberin en son kısmında bulunduğunu anıyabılırlardı. Haber yeni programlar hakkında kısa bir açıklama yaptıktan sonra şu şekilde sona eriyordu: "Öte yandan, haber aldığımızı göre Ağustos ayının başında, radyo programlarının esasını teşkil etmek, söz yayınlarını denetlemek ve radyoya yeni bir yön vermek amacıyla Basın - Yayın ve Turizm Bakanlığında görevlendirilen Prof. Aydın Yalçın, Doçent Münac Kapancı, Metin And ve Faruk Güvenç, radyo ile ilişkilerini kesmişlerdir."

Bu gruba dâhil olanlar, -Faruk Güvenç hariç- ilk defa radyo ile ilgilenmişlerdi ve yine -Faruk Güvenç hariç- ilk defa da radyodan ayrılmıyorlardı. Faruk Güvenç ise radyodan bu ikinci ayrılışı idi. 1956 yılının Eylül ayında Bülent Arel Ankara Radyosuna Batı Müziği Yayınları Şefi olunca, Faruk Güvenç de tonmayster ve müzik programcısı olarak radyoda çalışmaya başlamıştı. 1958'e kadar Ankara Radyosunun bütün ciddi Batı müziği programları Faruk Güvençin eleğinden geçtikten sonra mikrofona çıkıyordu. Bütün bu ciddi Batı müziği programlarının bambaşka bir özelliği vardı. Eğitim ön plana alınmıştı. Belirli çerçeve içinde hazırlanan ciddi Batı müziği programları iki yıl boyunca dinleyicilere müzikten başka, müzik tarihi, müzik kalıpları, müzik deyimleri, icracılar ve besteciler hakkında geniş bilgi vermişti. Radyoculuğumuzda ilk defa böyle birşey yapıyordu. Fakat şahısların değerine ve bilgisine önem verilmeyen o devrin bir gününde Faruk Güvenç çok sevdiği radyoculuktan ayrılmak zorunda kaldı. Faruk Güvenç, Heine'nin şiirleri üzerine Schubert'in yazdığı şarkılardan mürekkep bir program hazırlamıştı. Programda söylenen de ünlü bir baritondur. Yayın sırasında o zamanın Basın - Yayın ve Turizm Bakanlığı müsteşarı Fuat Adalı -şimdi Yassıadadadır- telefonu açmış ve "bağirtmayın bu eşeği" diye çıkışmıştı. Aynı şahıs ertesi gün bir emirle de Ankara Radyosunun ciddi Batı müziği

programlarının yarım saatten uzun olmasını önüyor ve bu tip programların yalnız saat 22.00'den sonra yayınlanmasını sağlıyordu. İşte bunun üzerine Faruk Güvenç de bu zihniyetle basın yolu ile mücadele etmek için Ankara Radyosundan istifaya etmiş ve 12 yazı ile geniş bir kampanya açmıştı. Bunu 3 yazı ile Falih Rifki Atay ve çeşitli yazılarla da Apti İpekçi, Nadir Nadî, İlhan Mimaroglu, İlhan Usmanbaş takip etmişti. Mücadelenin tesiri o kadar kuvvetliydi ki, Almanyanın sayılı gazetelerinden "Die Zeit" bile bu kampanyaya katılmıştı.

O sabah

Bütün bunlar haksızlık, suiistimal ve hile devri olan D.P. zamanında cereyan etmişti. Bu devrin bıçakla kesilircesine kapandığı 27 Mayıs sabahı, yayın başlamadan önce Ankara Radyosuna bir yardımın dokunur ümidiyle kogan ilk sivil şahıs yine Faruk Güvençti. Milli Birlik Komitesi tebliğlerini okuyan subaylarla birlikte ilk anonsları da kendisi yapmış ve Ankara Radyosunun İnkılaptan sonra çalışması normale dönünceye kadar da idareye yardımcı olmuştu. Bazılarına göre, Faruk Güvençin 27 Mayıs sabahı radyoya koşmasına sebep, birçoklarının yaptığı gibi bir yer kapmaktı. Ortada, Ankara Radyosu Program Müdürlüğünü -sanki rahat bir yermiş gibi- elde etmek için uğraşanların bulunması Faruk Güvenç hakkındaki düşünceleri kuvvetlendiriyordu. Fakat onu tanımayanlar yanlışlıklarını İnkılâbın dördüncü günü anlamışlardı. Faruk Güvenç yalnız radyodan ayrılmış kendi işine dönmekle kalmamış, birkaç hafta

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

ZİRAAT BANKASI

Kuruluş tarihi : 1863

Sermayesi : TL. 750.000.000

T. C. Ziraat Bankası 600 ü aşan Şube ve

4 janslariyle yurdum her tarafında
hizmetinizdedir.

Tasarruf hesapları için en geniş
ve sevgin ikramiyeler

Vadeli tasarruf hesaplarında her 50, vadesiz tasarruf hesaplarında her 100 liraya ayrı bir iştirâk numarası verilir.

sonra kendisine teklif edilen radyo müdürlüğünü de, ortada istediği bir radyo ekibi bulunmadığı için, reddetmişti. Radyoculuğun ancak bir ekip çalışmasıyla yükselebileceğine inanan genç müzikçi, Prof. Aydın Yalçın. Doçent Münici Kapani, Metin Anddan müteşekkil bir komite kurulmasına ve Ankara Radyosu Program Müdürlüğünde Mahmut Öngörenin, Prodüksiyonda Erhan İmsetin, Temsil Müşavirliğinde de Adalet Ağaoglu'nun çalışmalarına devam etmelerine güvenerek bizzat, Genel Müdür Ahmet Yıldız ve Bakan Zihni Tarhanın emri üzerine, Ankara Radyosunda Müdür Yardımcısı ve Batı Müziği Yayınları Şefi olarak çalışmaya kabul etti.

Bu sabah

Ne yazık ki bugün Faruk Güvenç Ankara Radyosundan ikinci defa kalbi kırık olarak ayrılmış bulunuyor. Bir ay önce kendisini Ankara Radyosuna tayin eden Genel Müdür Ahmet Yıldız bu sefer başka birisini yine Ankara Radyosu Batı Müziği Yayınları Şefliğine tayin etmekte bir kusur görmemiştir. Radyodan kendisi arzusu ile ayrılan Faruk Güvenç kalbinin kırık olmasına sebep yerinden olması değil, yerine Millî Birlik Komitesinde bacanağı bulunan başka birinin eski usullere göre tayin edilmesi ve Ankara Radyosunun son dakikada yine dertleriyle başbaşa kalmasıdır.

Fakat Faruk Güvenç ve onun gibi düşünülen genç kafalar çoktur ve 27 Mayıs'dan sonra bile hâlâ ortalıkta kıpırdanan eski usullerle mücadele etmekten bu genç kafalar hiçbir zaman yılmayacaklardır.



Bu Büyük Gaf Düzeltilmeli

Yeni bir "bacanak saltanatı" devri mi başlıyor? Ankara Radyosundaki son olayı, derhal düzeltilmesi beklenen bir yanlışlık saymazsak, böyle bir korkuya kapılmamak elde değildir. Daha şimdiden zihinlerde, "takkeler değişti ama, kafalar aynı" düşüncesi yer etmiş ve bu düşünce, şimdilik şurada burada, münferit olarak görünen belirtilerle beslenmeye başlamıştır. Bunca yılın mâneviyat kırıcı tutumuyla çartlanan bir kötümserlik, bugün için ileriyeye pembe gözlüklerle bakılmasına imkân veremez. Devrim sonrasının getirmesi gereken iyi hava içinde bile henüz haklı dayanaklarından ayrılmış tedaviye doğru gidilememiş olan bu kötümserliğin dağıtılması, ancak elle tutulur delillere dayanan bir "iyi niyet" sayesinde mümkün olacaktır. Oysa şimdilik iyi niyet, sâdece bir yarı-efsâne durumundadır.

Olay ortada: Ankara Radyosunu ıslah edecek dört kişilik kurul, protesto amacıyla, görevini bırakmıştır. Bu kurul, yurdun ileri gelen aydınlarından meydana gelmiştir. Biri profesör, biri doçent, biri eser sahibi bir sanat ve bilim adamı, sonuncusu ise yıllanmış bir şöretin sahibi bir musiki uzmanıdır. Kurulun protesto istifası, işte bu sonuncu kişinin Ankara Radyosu musiki yayınları şefliğinden uzaklaştırılması yüzünden olmuştur. Niçin yapılmıştır bu uzaklaştırma? Daha yetkil, daha bilgili, daha tecrübeli, daha çok işbilir bir kişiyi onun yerine getirmek için mi? Hayır. Sırf, henüz tedavi görememiş o kemirici hastalığımız yüzünden, yani "adam kayırma" yüzünden, "torpil" yüzünden, "piston" yüzünden... Yeni musiki yayınları şefi, Millî Birlik Komitesinden bir albayın bacanağıdır. Bu şahsın musiki yayınları şefliğine getirilmesini, hem de müspet çalışması, yetkili ve yararlılığı bugüne kadarki hizmetleriyle doğrulanmış bir kişinin yerine getirilmesini gerektiren tek sebep budur: Bir "Millî Birlik"çinin bacanağı olması... Kimdir bu kültür hayatımızda bir kilit ödevine layık görülen şahıs? Söylüelim: Eski bir emekçi çalgıcı ve bugün için de bir elektrikli dükkân işleticisi. Dil bilir mi? Hayır. Bugüne kadar radyo programcılığı ve musiki yayıncılığı yapmış mıdır? Hayır. Geniş, yaygın ve müspet bir musiki kültürü var mıdır? Hayır. Bu işe uygunluğu, bundan önce, uzun veya kısa bir süre içinde denemiş midir? Hayır. İşinden uzaklaştırılan musiki yayınları şefindeki bütün mezyetler, bütün vasıflar bu şahısta yoktur. Bütün bu hiçliklerine rağmen, hiç olmazsa, hayatta yapabileceği tek işin musiki yayınları şefliği olduğuna -saf-dilce bile olsa- inanmış bir kişi midir? O da hayır. Çünkü bu şahıs, sırf bacanak olmasının verdiği güvenle, önce radyonun tonmaysterliğine talip olmuş, fakat ücreti az bulduğu için, musiki yayınları şefliğini istemiştir. İstemiş ve bu ödevi de almıştır. Neden? Çünkü bir "Millî Birlik"çinin bacanağıdır. Bacanaklara "hayır" diyecek kadar olgunlaşmadık henüz.

Utandırıcı değil mi? Gerçi, radyo kurulunun, üyelerinden birine böyle yükümlü bir sebeple işten el çektilmesi yüzünden, toptan ve protesto maksadıyla istifa etmesi, hiç olmazsa medeni cesaretin ve iş görme ahlakının bizde henüz tam bir gökürütiye uğramanmış olduğunu göstermektedir. Fakat, kurulun çöldürülmesiyle, Ankara Radyosunu batı radyolarının seviyesine yükseltecek yeni bir radyo yayıncılığı anlayışının da tatbik mevkiine konulması imkânları suya düşmüş olmaktadır. Kurul, musiki yayınları şefliğine yapılan bu uygunsuz tayinin Hükümetçe korkunç bir gaf olduğunun en kısa zamanda idrâk edilip yapılan yanlışlığın en kısa zamanda düzeltilmesi yoluna gidileceğini umarak birkaç gün daha ödevinde kalabilirdi, diye düşünebiliriz. Nitelik bundan önce de bir başka korkunç gaf -hani şu eski Adalet Bakanımız- hemen düzeltilmiştir. Aynı iyi niyetli davranışı bu kere de bekliyoruz. Tevil yokuna gidilmeyeceğini umuyor ve kurulun, işinden uzaklaştırılan musiki yayınları şefiyle birlikte, yeniden iş başına döneceğine inanıyoruz. Yoksa, artık bundan sonra yeni bir devrimden bile medet umacak mânevi gücü bulamayacağı kendimizde. Bu yurttaki bir avuç aydın için, "İktidardakiler, iş başındakiler, beyinlerimizin ve ahlaklarımızın çapınca ne yapacaklarsa yaparlar, ne halleri varsa görsünler" deyip barınmaktan başka çare kalmayacaktır.

S P O R

Olimpiyatlar

Atletizm

Amerikalı atletler değil kendi milletlerini, bütün dünyayı yanılttılar. Romadaki müsabakalar başlamadan önce geçilmelerine imkân olmadığı söylenen atletler, kolaylıkla geçilmişler, hattâ ilk derecelere dahi girememişlerdir. Meselâ herkesin hârika çocuk diye adlandırdığı yüksek atlayıcı Thomas'ın geçileceğine ihtimal verecek tek kişi dahi çıkmamıştı. 20 gün önce çekici 70 metrenin üstüne fırlatan Harold Connoly ile dünyanın en büyük sprinteri olarak gösterilen Norton'un altın olmalarına ne denilebilirdi? Tahminleri yanıltmayan Amerikalılar uzun atlayıcı Boston, güllüci Nieder ve 400 engelli koşan Davis olmuştu. Üç atlet de yeni olimpiyat rekorları ile altın madalyaya hak kazanmışlardı. Ama Amerika, Romaya ümitli olarak sadece bu üç atleti göndermemişti. Her atlayışında 2.18 metre atlayan iki Rus rakibine mağlûp olması, Connoly'nin

çekici 64 metreye dahi fırlatamaması ve Norton'un Amerikadaki derecelerinden çok daha düşük bir derece tutturması Amerikalıları hayli şaşırttı.

Güreş

Geçen hafta içinde greko-romen güreşler sona erdiği zaman bütün sporseverlerimiz, bir şampiyonluğu kaçırdığınıza yakındılar. Halbuki greko-romende değil şampiyonluk, ikincilik dahi beklenmiyordu. Ama, gerek kuraların iyi düşmesinden ve gerekse bazı sıklıklerdeki güreşçilerimizin olimpiyata iyi hazırlanmış olmalarından, Ruslar takım halinde birinciliği çok güç kurtardılar. Hattâ şunu da belirtmek gerekir ki, olimpiyatta takım birinciliği göz önünde tutulmadığı için, greko-romen sıklıkte Rusların üstünlüğü yalnız iki bronz madalyaydı. Ruslar üç altın, iki bronz, güreşçilerimiz de üç altın madalya kazanmışlardı. Netice gösteriyordu ki, daya iyi hazırlanıldığı takdirde, güreşte yapamayacağımız yoktu. Demirperde milletleri arasında birleşmenin önceki şampiyonlara

nisbetle azalması da takımımız hesabına bir kazançtı. Demirperde güreşçileri greko-romende, sadece bir güreşte şike yapmışlardı. Bu şike o kadar belirliydi ki, F.I.L.A. (Beynelmüllet Güreş Federasyonu) Başkanı Robert Coulon dayanamamış, yerinden kalkarak "bu güreş şikedir!" diye haykırıyordu. Olay 67 kilo güreşleri sırasında cereyan etmişti. Bulgar güreşçisi, Rus şampiyon yapmak için kendiliğinden tuş olmuştu. Coulon ile birlikte birçok güreş otoritesi de durumu tespit etmişlerdi ama elden ne gelirdi ki? Yapılacak tek şey yapıldı ve Bulgar güreşçisi diskalifiye edildi. Rus ise kilosunun şampiyonu olmuştu.

Serbestte kötü başlangıç

Greko-romende başarı sayılabilecek bir netice alındıktan sonra, serbest güreşlere iyi başlanılmadı. En güvendiğimiz adam Hüseyin Akbaşın ilk gün İranlı Yakubi ile berabere kalması, ikinci gün de Rus Shakov'a yenilmesi bütün güreşçilerin moraline tesir etmişti. Bu arada, Hüseyin'in ikinci yenilgiyi de Fin Jaskaridele karşı alıp elenmesi ve diğer güreşçilerimizin başarısız neticeleri, perşembe günü sona erecek serbest güreşler de ümidimizi azalttı.

PARKER SUPER Quink müsabakasına iştirak ediniz!

Yılın "En Gözde" Futbolcusu

Müsabakaya iştirak gayet basittir!

1) Altındaki haneye en çok beğendiğiniz futbolcunun ismi ile kulübünün taminat, altına da kendi sarıh adres ve isminizi yazdıktan sonra, kuponu keserek bir adet 1 veya 2 ousluk boş Parker Quink mürekkebi kutusu ile birlikte (kullanılmı vaziyette) "Parker Super Quink müsabakası", rümuze ile kapalı zarf içinde, en geç 30 Eylül 1960 tarihine kadar P. K. 868 Galata adresine posta ile gönderiniz. En fazla rey alan üç futbolcuya birer altın Parker 61 model dolmakalem ve reyleri vermiş müsabakalar arasında Noter huzurunda kur'a çekilerek aşağıdaki cazip bediyeler dağıtılacaktır.

1 KİŞİYE FACIT PORTATİF YAZI MAKİNESİ

10 KİŞİYE KODAK BROWNIE FLASH 20 FOTOĞRAF MAKİNESİ

50 KİŞİYE BİRER PARKER SUPER "21" MODELİ DOLMAKALEMİ

100 KİŞİYE BİRER PARKER "JOTTER" MODELİ BİLYA UÇLU KALEM



AMERİKALIK

Neticeler
19 Ekimde
mecmuamızda
megerdilecektir



PARKER SUPER Quink Yılın "En Gözde Futbolcusu" müsabakası

Futbolcunun ismi: _____
Kulübü: _____
İminin: _____
Adresinin: _____

Not: Kuponla birlikte zarfı kullanılmı boş PARKER Quink kutusuna koyarak gönderiniz

1960 Yılında
21.500 TALİHLİYE

8
MİLYON

70

APARTMAN
DAİRESİ
ve

5.200.000

İhra tutarında,
eşitli ve zengin para ikramiyeleri

Her 200 ltraya
1.kur'a numarası

TÜRKİYE \$ BANKASI

paranızın, istikballa zenginliğin

PAŞA 6:00



TÜRKİYE KREDİ BANKASI

Sermayesi 20.000.000 T. L. Merkezi: İstanbul

Şubeleri:

İstanbul	İzmir	Samsun
Beyoğlu	Ankara	Konya
Galata	Yenişehir	İskenderun
Kadıköy	(Ankara)	Mersin
Osmanbey	Adana	Bursa
Hasköy	Çapa	Bakırköy
Beyazıt	Edirne	

HERNEVİ BANKACILIK MUAMELÂTI-BÖTÖN YABANCI MEMLEKETLERDE MUHABİKLER

Telgraf adresleri: Umum MDDDrİDk: Bankorgen- İstanbul Şubeler: Bankor

en alası

**NUH'UN
ANKARA
MAKARNASI**



ANKARA MAKARNA UN VE İRMİK FABRİKALARI NUH TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
İSTANBUL Tel: 27 36 58 - ANKARA Tel: 12 39 5 Telgraf: MAKARNAANKARA ESKİYAPAN İSTANBUL