

# AKİS

JETALIK AKTUALITE MECMUASI



Yobazın Rüyası

1960 Yılında  
21.500 TALİHLİYE

8

MİLYON

70

APARTMAN  
DAİRESİ

ve

5.200.000

İra tutarında,  
eşitli ve zengin para ikramiyeleri

her 200 liraya  
1 kur'a numarası

TÜRKİYE \$ BANKASI

paramızın, istikbalinizle birliktedir

PAAL 6-788

DOĞUBANK

HER TÜRLÜ BANKA MUAMELELERİNİZ İÇİN  
EMRİNİZDEDİR. DÜNYANIN BÜTÜN ŞEHİRLERİNDE  
MUHABİRLERİ MEVCUTTUR.

ŞUBELERİMİZ

ANKARA  
AKSARAY  
ATIKALI  
ASMAALTI  
BEYOĞLU  
ESKİŞEHİR  
FATİH  
GALATA

BAKIRKÖY  
BALAT  
BEŞİKTAŞ  
BEYAZIT

İZMİR  
KADIKÖY  
KASIMPASA  
KARŞIYAKA - İZMİR  
KONAK - İZMİR  
KURTULUŞ  
PANGALTI  
NİŞANTAŞI  
MERKEZ  
SİRKEÇİ  
SAMANPAZARI - ANKARA  
TARLABAŞI  
TOPHANE

**A K İ S**

her hafta  
kayıyor



bir mecmuayı  
5 kişi okursa

**A K İ S ' i**

her hafta yarım  
milyondan fazla  
insan böyle



merakla okuyor

*bunlar sizin müstakbel  
müşterilerinizdir.  
reklamlarınızı AKIS'e  
vermekte acele ediniz*

**1960 Yılında**

**1.800.000**

**LİRA**

**PARA ve  
APARTMAN  
DAİRESİ  
(KRAMİYELERİ)**

**AKBANK**

Fazla güneşte kalmaktan  
ileri gelen baş ağrılarını...



**OPON**

**TESKİN EDER**

**OPON**, baş, diş, adale, sinir, lumbago  
romatizma ağrılarına karşı faydalıdır

**OPON**, bayanların muayyen zamanlardaki  
sancılarında başarı ile kullanılır

*günde 6 tablete kadar alınabilir*



# AKİS

**Haftalık Aktüalite Mecmuası**

Yıl: 6, Cilt: XVIII, Sayı: 315

Yazı İşleri

Rüzgârlı Sokak Ovehan Kat 3 Daire 7

Tel : 18992 P. K. 532 - Ankara

★

İdare :

Denizciler Caddesi 23/B

Rüzgârlı Matbaa Tel : 15222

★

**İstanbul Bürosu •**

Cağaloğlu, Türkoçağı C. Gürsoy Hanı

Tel : 27 18 07

★

**Başyazar**

**Metin Toker**

★

AKİS Neşriyat Ltd. Şirketi adına  
mtiyaz sahibi ve yazı işlerini fiilen  
idare eden mes'ul müdür

**Kurtul ALTUĞ**

★

Karikatür :

**TURHAN**

★

Fotoğraf :

**Hüseyin EZER**

**Firuz MAKULU**

**Associated Press**

**Türk Haberler Ajansı**

★

Klâşe :

**Doğan Klîşe**

★

Müessese Müdürü :

**Mübin TOKER**

★

Abone şartları :

3 aylık (12 nüsha) : 10.00 lira

6 aylık (25 nüsha) : 20.00 lira

1 senelik (52 nüsha) : 40.00 lira

İlan şartları :

Santimi : 20 lira

3 renkli arka kapak : 2.500 TL.

(İlan münderecatından mes'uliyet  
kabul edilmez)

İlan İşleri :

Telefon : 15221

★

Dişildiği yer :

Rüzgârlı Matbaa

Çıktığı yer :

Güneş Matbaacılık T.A.S.

Basıldığı tarih : 30.8.1960

**FİYATI 1 LİRA**

**Kapak resmimiz**

**Gericiler faaliyette**

**Haberler**

## Kendi Aramızda

Sevgili AKİS Okuyucuları,

Geçen hafta içinde Devlet Başkanı Cemal Gürselin yaptığı basın toplantısı, AKİS adının bahis mevzuu edilmesine yol açtı. Devlet Başkanı AKİS'in suallerini cevaplandırdıktan sonra toplantıda mecmua adına kimin bulunduğu sordu. AKİS'i yazı işleri müdürünüz Kurtul Altuğ temsil ediyordu. Cemal Gürsel kendisiyle alakalı olarak mecmuada neşredilmiş bir haberin doğru bulunmadığını kasları çatık şekilde belirtti. Sonra, daha munis bir edayla, işe fazla ehemmiyet vermediğini şaka yoluna saparak gösterdi. Fakat ertesi günkü Havadis gazetesinde şu başlık vardı: "Cemal Gürsel Akis dergisini ve Son Havadisi yalanladı". Yeni Sabah ise beş sütünlük manşetini şöyle bitiriyordu: "Gürsel, Akis ve Son Havadisin usulsüz haberler yazdığını söyledi". Sanki Devlet Başkanı basın toplantısını bu maksatla tertiplemişti. Üstelik, hâdisde de mahut Havadisle muteber Yeni Sabahın başlıklarında bildirdiklerinden bambaşka şekilde cereyan etmiş ve AKİS'e Devlet Başkanının serzenişine yol açan yanlışlık pek basit bir uaddi hataydı. Buna rağmen mecmuanın mesulleri basın toplantısından sonra meselenin üzerinde dikkatle durdular ve ulk da olsa bu gibi aksaklıkların tekerriir etmemesi için gerekenlere gerekli ikazda bulundular.

AKİS'in Cemal Gürselle alakalı bahis mevzuu haberi, mecmuanın 17 Ağustos 1960 tarihli sayısında yayımlanmıştır. Paragraf aynen şudur:

Devlet ve Hükümet Başkanı, her ne kadar İstanbulda başkentini yorgunluğunu çıkarmayı birkaç güne sığdırmağa çalıştıysa da bazı hâdiseler iyi kalpli Generali üzmetken geri kalmadı. Hele haftanın başında Erenköyde yaptığı bir dost ziyaretinden, Devlet ve Hükümet Başkanı ziyadesiyle üzgün döndü.

Ziyaret özel bir ziyaretti. Evde Gürselden başka misafirler de bulunuyordu. Bu ziyaret sırasında emekliye ayrılan bir subayın hafif de olsa serzenişte bulunması iyi kalpli Generali üzdü. Kasları sevimli şekilde çatıldı ve misafirliği sırasında oldukça az konuştu. Ziyaretten vaktinden evvel döndü. Ancak sinirleri bir hayli bozulmuş ve ziyadesiyle üzülmişti. Bu yüzden saat 6.30 a kadar gözünü kırpmadı. Floryadaki dinlenme evinde, mütevazı yatağının içinde döndü durdu.

Havadis gazetesi Cemal Gürselin "yalanlama"sını şöyle nakletmektedir: "Akis dergisi yazıyor. Ben İstanbula gittiğimde bir emekli dostumu ziyaret etmişim, onunla münakaşa etmişim, üzülmüşüm, hattâ bu sebepten o gece uyuyamamışım. Arkadaşlar, evet, İstanbulda bir arkadaşımın evine gittim. Oturduk, konuştuk, hasbihal ettik. Fakat münakaşa etmedik. Ve üzülmedik. Gece de uykusuz kalmadım. Bunlar tamamen uydurma ve yalandır. Yalan haberler yazmayınız. Sonra şunu da ilâve edeyim: Ben üzülmediğim geceler dahi uyurum."

Hâdiseyi tetkik ettik. Haber, İstanbul muhabirimiz Firuz Makulu tarafından verilmiştir. Firuz Makulu Devlet Başkanını İstanbulda bir gölge gibi takip etmiştir. O kadar ki bahis mevzuu gün Gürsel evinden çıktığında Başkanın yorgun ve keyifsiz görüldüğünü farketmiştir. Başkan saat 11 de İngiliz gazetecisi Edwin Roth ile gözleri şış ve kırmızı olarak görüşmüştü, yorgunluğunu belirterek mufadı hilâfına denize girmemiştir. Makulu daha sonra Devlet Başkanının çevresinden bir akşam evvelki ziyarete ait o yazdığı haberi duymuş ve iki hâdiseyi birbirine bağlamıştır. Zaten AKİS'te çıkan yazıda her hangi bir münakaşadan bahsedilmemekte, sadece "hafif de olsa serzeniş" sözü geçmektedir. Gürsel, orduda girişilen gençleştirme hareketinin kararı verilirken şahsen ne derece üzülmediğini, fakat bunun bir zaruret teşkil ettiğini evveke belirtmiş olduğundan Makulu kendisine nakledilen hâdiseyi anormal bulmamış ve mecmuaya bildirmiştir.

Mesele, işte bundan ibarettir. Ancak Firuz Makuluya, teferruat sayılabilecek basit noktalarda dahi dikkatli davranması, her haberi mutlaka teyit ettirdikten sonra yazması, böylece mecmuanın ananesine hâle getirmemesi lüzumu bu vesileyle hatırlatılmıştır.

Saygılarımızla

AKİS



## İhtilâlin Lideri Konuştu

Metin TOKER

İnkilâp hareketimizi şahsında temsil eden sayın Gürsel, İktidarının tutumunu Türk milletine açıklamış bulunuyor. 27 Mayıs'tan bu yana geçen üç ay içinde Milli Birlik İdaresinin bin tarafa çekilmekte olduğunu, bin telkin altında tutulduğunu, bin ayrı maksada hedef yapıldığını görüyorduk. Pek çok kimse kâh kendisini Milli Birlik Komitesinden, kâh Milli Birlik Komitesini kendisinden göstererek fikirler ileri sürüyor, tavsiyelerde bulunuyordu. Ashında İnkilâp hareketi daha 27 Mayıs sabahı kendisine bir istikamet çizmişti. Ama, doğrusu istenilirse, bu kadar gürültü patırdı arasında istikamet ne dereceye kadar muhafaza olunabildiğini sayın Gürsel kadar yetkili bir ağız tarafından belirtilmesine ciddi lüzum vardı. Bu bakımdan açıklama tamamıyla yerinde ve zamanında yapılmıştır. Açıklamanın, muhtevası itibarıyla de bizi bahtiyar ettiğini söylemek isteriz.

Evvellä, bir nokta'yı hemen belirtmek lâzımdır. Sayın Gürsel auctan senelerin ve derin tecrübelerin yetiştirilip aldığı bir büyük devlet adamlarının konuşma tarzına bennemiştir. Devlet Başkanı, daha ziyade siyaset hayatına bundan üç ay evvel girmiş bir askerî tok sözlülüğünü ile getirmiştir. Bu bakımdan demeci, ziyadesiyle ince elenip sık dokunduğunda bazı kimseleri kırmış, üzmüş veya hayal sukutuna uğratmış bulunabilir. Belki, içinde bulunduğumuz şartların leahı göz önünde tutularak nüanslara ehemmiyet vermekte fayda vardı. Hele sayın Devlet Başkanına sorulan bazı suallerin kınilerden geldiğine ve nasıl tertiplendiğine dikkat edilseydi bir başka zavlıyeden ihtiyatlı davranmak lüzumu ortaya açık şekilde çıkardı. Sayın Gürsel kelimelerini ve cümlelerini seçmekte daha büyük itina gösterseydi, bunların herbirini alabileceklere bütün mânaları gözönünde tutarak kullansaydı, sözlerini bir kuyumcu ihtimamıyla işleseydi demeci ihtimal tokluk ehetinden kaybederdi ama siyasi bakımdan kazanırdı. Bu yüzden ihtilâlimizin liderinin konuşmasını ana hatlarıyla almak, teferruatı oraya buraya çekerek asıl mânayı kaybetmeksiz değerlendirmek en doğru, aynı zamanda en basiretli yoldur. Yoksa, frenklerin dediği gibi ağaçların yüzünden ormanı görememek, 27 Mayıs hareketinin 1 numaralı temsilcisinin esas fikirlerine nüfuz edememek tehlikesi mevcuttur.

Bayar - Menderes rejiminin devrilmesinden sonra Türkiyede cereyan eden en mühim hâdise memleketimizin saadetinin ve refahının hangi siyasi sistem içinde gerçekleşebileceği mevzuunda beliren fikir ayrılıklarıdır. D.P. ye karşı milli pota içinde savaşmış bulunan bir aydınlar takımı, daha ziyade yurdumuzun meselelerini pek sathî tarzda bildiklerinden ve kendilerini vaktiyle düştükleri bazı komplekslerden kurtarmaya muvaffak olamadıklarından totaliter bir idarenin şampiyonluğunu yapmaya koyulmuşlardır. "Çirkîn Politikacı"lara karşı duyulması tabii çekingenlik demokratik rejim düşmanlığına kolaylıkla dönmüş ve akl başında bilinen bu insanlar ihtilâl idaresinin yıllar yılı devanının turattıkları kesilmişlerdir. Bunlara hakırtsa cemiyetiniz, dâvalarını demokratik bir sistem içinde halledilecek olgunluğu kazanmamıştır. bu bakımdan

dan dâvaların ancak oy kaygısı taşımayan bir idare tarafından halledilmesi gerekmektedir. Bu fikri savunmaya başlayanlar, Milli Birlik İdaresine kendi ölçülerle süre dahl tâyin etmeye kalkışmışlardır. Temsil ettiği Milli Birlik İdaresi adına konuşan sayın Gürsel bu mevzuda vaziyetlerin en keskinini almıştır. Sayın Gürselin nazarında "böyle düşünöner Türk milletine bühtanda bulunmaktadırlar". Milli Birlik Komitesinin sayın Başkanı sözüne şu şekilde devam etmiştir: "Size hakikatın ifadesi olarak Milli Birlik Komitesi üyelerinin içtikleri andı, verdikleri namus sözünü batırlatırım". Bu, demokratik sistemi Türk cemiyetine lâyık gören ve bunu gerçekleştirmekten başka gaye taşımayan bir zihniyetin ifadesidir.

Eğer başka bir sualın cevabı aynı basın toplantısında sayın Gürsel tarafından verilmiş bulunsaydı belki bu sözler dahi oraya buraya çekilebilir, herkesin maksudunun bir olduğu yolundaki kalkanın arkasına sığınabilir. Ancak Milli Birlik Komitesinin sayın Başkanı, demokratik sistemin tekrar işlemeğe başlayacağı tarihi "en kısa zaman" gibi âfaki bir formülden çekip almış ve hudutların en keskinini koymuştur. Milli Birlik İdaresi "29 Ekim 1961 de Büyük Millet Meclisini kurmuş olarak millet huzuruna çıkacaktır". Sayın Gürsel bu taahhüdü askerce perçinlenmiştir: "Bunu, kat'i beyanım olarak kabul edebilirsiniz". Böylece, 27 Mayıs hareketinin, bütün itmelere rağmen hedefinden şaşmamış bulunduğu ancak güneşe has bir parlaklıkla ortaya çıkmış ve D.P. ye karşı şu veya bu sebepten dolayı değil, 1945 de seçip aldığımız demokratik sistemi yoketmeye kalkıştığı için mücadele bayrağı açmış her insanın kalbini gene ancak güneşe has bir sıcaklıkla ısıtmıştır. Bu insanların, önümüzdeki çetin devrede Milli Birlik İdaresiyle bir çok noktada fikir ayrılığı bulunacaktır ve bu insanlar insanların dürtüslüğüyle ikaz vazifelerini gerekirse en katı şekilde yapacaklardır. Ana bu ayrılıklar, sayın Gürselin demeci hâki kaldıkça birer teferruat olmaktan ileri gitmeyecek ve Milli Birlik İdaresi, ana gayede hararetle desteklenecektir. 29 Ekim 1961 sabahına kadar sürecek bir Milli Birlik İdaresi kendisini yaratan zümrelerin topyekün yardımına muvhar olarak Türk tarihinin en ehemmiyetli sayfalarından birini yazacaktır.

29 Ekim 1961 tarihinin mâkul bir tarih olduğunu söylemek lâzımdır. Bu, işlerin aceleye getirilmeksizin süratle tanımlanmasını mümkün kılacaktır. Doğrusu istenilirse, bugünkü rejim için daha kısa bir ömür düşünenler hayale kapılanlardır. Nasıl daha uzun bir ömür peşinde koşmak ancak hususî maksatlara delâlet edecekse bir buçuk yıllık bir intikal devresini fazla uzun bulmak da sabırsızlık işareti sayılacaktır. Şimdi, bu berraklığa kavuştuktan sonra yapılacak iş memleket dâvalarının ciddiyetle ele alınması için kolları sıvamak, hayalleri bir tarafa bırakarak elbirliğiyle hareket etmek, evvellâ omuzlarımızda ağırlığını her gün biraz daha şiddetle hissetmeye başladığımız "Yassıada Cenazesi"ni kaldırmak, onu takiben de içinde uzun yıllar ve insallah mesut yaşayacağımız İkinci Cumhuriyetimizi demokratik temelleri üzerinde yükseltmekten ibarettir.

## YURTTA OLUP BİTENLER

ttu. Muhtar Uluer, Zühtü Tarhan, Cahit Talas ve Nusret Karasuydular.

Nitekim, aynı akşam işviçre elçiliğinde Dışişleri Bakanlığının Bern Büyük Elçiliğimize tayin olunan Genel Sekreter Zeki Kunalp şerefine elçilik binasında verilen veda kokteylinde buna benzer eğlenceli hâdiseler cereyan etti ve hâdiselere şahit olanları ertesi gün bol bol güldürdü. Kokteylde, o sıralarda Adalet Bakanını olduğunu zanneden Aptullah Pulat Gözübüyük bir hanım tarafından bayağı sıkıştırıldı. Hanım bir gazeteci idi ve ecnebi ajanslardan birini Türkiyede temsil ediyordu. Hanım gazeteci, Gözübüyüğe son hâdiselerden sonra istifa edip etmiyeceğini, böyle bir şey düşünüp düşünmediğini sordu. Gözübüyük, olindeki kokteyl

Milli Birlik Komitesinin bu tadili sonunda ortaya çıkan adeta yeni bir programdı. Komite tādil edilen programı bu günlerde Hükümete verecek ve bir deklārasyon yayınlayarak yeni Hükümet programının bu olduğunu ilān edecekti.

Ancak tasavvur fazla itibar görmedi. Hükümet programını bir teğri Meclis tasdik veya reddedebilirdi. Ama bunun üzerinde oynamak, hattā onu yeniden kaleme almak görülmemiş bir iş olacaktı. Aslında Komite - Hükümet münasebetleri temelinden iyil düzenlenmiş değildi ve sistem bir sunilik taşıyordu. Hata, İhtilāl Meclisine normal bir teğri Meclis statüsü verme gayretinden başlamıştı ve ilim adamlarının fazla kitabı düşüncelerinden doğmuştu. Şimdi,

ve iki Bakanın arası bulunmuştu. Ama sonraları başka iki Bakan arasında ortaya çıkan anlaşmazlık Bakanlar Kurulunun ağzının tadını kaçırmıştı. Bu defa çekişenler Maliye Bakanı Ekrem Alicanla Devlet Bakanı Şefik İnandı. Anlaşmazlık Hürriyet Tahvilleri dolayısıyla ortaya çıkmıştı. İnān tahvillerin satışını düzenleme işini üzerine almış ve bu işi yürütmeye çalışmıştı. Ancak tahvillerin satılmadığı bir hakikattir. Maliye Bakanı bu yüzden İnāna kızıyor, İnān ise kabahatini kendisinde olmadığını anlatmaya çalışıyordu. Bunlar hâdiseye tekaddüm eden günlerde birer söylentiden ileri gidemedi. Ama on Bakanın vazifeden affedildiği açıklandıktan sonra affedilenlerden Nusret Karasu kendisiyle konuşan



Eski Bakanlar Kurulu toplantı halinde

88. günün sürprizi

kadehini hanıma doğru kaldırarak bir yudum aldı ve:

"— Neden istifa edeyim? Memleket hizmetindeyim. Devam edeceğim" dedi.

Hanım gazeteciyle aralarında bu minval üzere cereyan eden tartışma sırasında Gözübüyük diğer dokuz arkadaşıyla beraber Milli Birlik Komitesi tarafından vazifesinden affedilmiş bulunuyordu.

Her şey Milli Birlik Komitesinde Hükümet programının müzakeresi sırasında başladı. Komite, programın bir çok noktasını tasvip etmiyor ve değli klik yapılmasını istiyordu. Programın tasdikli bu yüzden gün geçtikçe uzuyordu. Komite Hükümet programını çeviri çevirmiş ve istediği şekle sokmağa çalışmıştı. Ancak,

teğri Meclis toplantıları mesul Hükümet azalarının gıyabında cereyan ediyordu. Bu yüzden mesul Hükümet azaları Meclisin temayüllerinden habersiz bulunuyorlardı. Oyunun kaidesi yanlış konulmuştu.

Üstelik, Hükümet içinde dahi bir beraberlik yoktu. İhtilālın ilk günü hizmete, kellelerini koltuklarına alarak koşan bu idealist insanlar bir fikir etrafında toplanmış değillerdi. Hattā pek çoğu birbirini kabine toplantısında ilk olarak görmüşü. Nitekim Kabine üyeleri arasında bazı anlaşmazlıklar olduğu biliniyordu. Bir buçuk ay evvel, bir sabah Bakanlar Kurulu toplantısında Cihat İren ile Amil Artus arasında geçen münakaşa kulak gazetesi vasıtasıyla duyulmuştu. Fırtına oldukça kolay atlatılmış

AKİS muhabirine bunu teyid edici sözler söyledi. Karasu şöyle dedi.

"— O gece saat on sıralarında telefonum çaldı. Başbakanlıktan bana vaziyeti söylediler. Öğrendim. Hiç birşey düşünmedim. Hiç bir yorumda bulunmadım. Mevkiler değil, işler mühimdir. Zaten muayyen şahıslar arasında da anlaşma temin edilemişti. Bu normaldi. Artık Fakülteye döneceğim, hattā döndüm bile. Yeni geleceklere başarılır.."

"Muayyen şahıslar arasında temin edilemiyen anlaşma" madalyonun öbür yüzünü teşkil ediyordu.

**Fatih bir toplantı**

Buna rağmen çarşamba günü, Gürselsiz toplanan Bakanlar Kurulunda herhangi bir şey olmadı, "ara-

AKİS, 31 AĞUSTOS 1960



larında anlaşma temin edilemeyen muayyen şahıslar" tatlı tatlı konuşular. Toplantıya Başbakanlık Müsteşarı Alpaşan Türkeş de katılmıştı. Kurulda antidemokratik kanunları ayıklamakla görevli komisyon tarafından hazırlanmış altı tasarı üzerinde müzakereler cereyan etti. Kurul tundan sonra İnkılâp mahkemeleri üzerinde durdu. Bakanlar Kurulunda o günkü hava hakikaten enteresandı. Bazı Bakanlar müzakerelere hemen hemen hiç katılmadılar. Fikir serdetmekten ziyade dinlediler ve bir teviye sigara içtiler.

Toplantı bittiğinde Başbakanlığın kapısında ilk görülen Ekrem Alican oldu. Saat 12.58 idi. Alican göbeğini hafifçe çıkararak yürüyordu. Kahverengi bir elbise giymişti. Elinde aynı renk, fermuarlı bir çanta bulunuyordu. Alicanı Muhtar Uluer ve Fethi Aşkun takip ettiler. Bu sırada Fehmi Yavuz merdivenin başına gelmiş ve birden vazgeçerek tekrar yukarı çıkmıştı. İhtimal yukarıda bir şey unutmuydu. Cahit Talas ile Şefik İnan kapıda Fehmi Yavuz'u beklediler. İnanın ağzında yarıya kadar içilmiş bir sigara vardı ve sağ elini pantolonunun cebine sokmuştu. Baş hafifçe yere eğikti. Düşünceli görünüyordu.

Fahri Özdilekle, Daniş Koper Başbakanlıktan beraberce çıktılar. Onları gri bir elbise giymiş olan Âmil Artusla Abdullâh Gözübüyük takip etti. Bir şey konuşmuyorlardı, Başbakanlığın kapısında Türkeş ve Kızıloğlu görüldüğünde saat 13.15 olmuştu. Kızıloğlu ve Türkeş otomobillerinin önünde durdular. Birbirlerine hararetili hararetili bir şeyler anlatıyorlardı. Etrafı saran gazeteciler konuşulanları duymak için gayret sarfettiler. Ancak Başbakanlık Müsteşarı ve İçişleri Bakanı gazeteciler yaklaştığında konuşmayı kesmişlerdi. Türkeş her zamanki muzip haliyle yaklaşanlara takıldı. Kendisinin bir müddet evvel Kiltahyaya gittiğini yazan bir İstanbul gazetesinin muhabirine gülererek:

"— Bu sefer Antalya'ya gönder beni bakalım" dedi. Sonra gülererek otomobiline bindi ve süratle uzaklaştı.

#### Üçlü toplantı..

Bir gün sonra saat 10.34 de Hava Kuvvetlerine ait bir ÇKB uçağı Başkan Gürselin Ankara'ya getirdi. Karşılama hoşlanmayan babacan Generali bu defa hava alanında iki Millî Birlik Komitesi üyesi bekliyordu. Bunlardan biri General Cemal Madanoğlu, ikincisi ise Alpaşan Türkeşti. İkisi de Generalin gelişi ve gidişinde alanda umumiyetle bulunmu-

yorlardı. Demek ki hususi bir vaziyet vardı. Üç asker Devlet ve Hükümet Başkanı uçaktan indikten sonra bir müddet ayakta konuştular. Konuşulan mevzuun mühim olduğu anlaşılıyordu. Türkeş Başkana bir süre izaha verdi. General Gürselin ellerini arkasına bağlayarak katıldığı konuşma beş on dakika devam etti. Başkan bu arada ayaklarının ucuna basarak hafif hafif yaylanıyor ve iki asker arkadaşının söylediklerini tebeşümülü yüzünden eksiltmeden dinliyordu. Başkanın bagajları otomo biline yerleştirildi ve siyah Cadillac süratle şehre doğru hareket etti. Ankaraya varıldığında Türkeş Başbakanlığa. General Gürsel ise üç odasında ikamet ettiği Hariciye köşküne gittiler.

Öğleden sonra Başbakanlığa gelen Gürsel, odasında uzun müddet çalıştı. Bu sırada Başbakanlık kori-

letmiş olacaktı. Hem tasvip edilmiyen programın rafa konularak aynı heyetin yeni bir programla efkârı umumiyenin önüne çıkması önlenecek, hem de birbiriyle daha iyi anlaşılacak şahıslardan kurulu bir Hükümetin teşkili sağlanacaktı.

Bakanlar Kurulunun bu tasavvurunun Âmil Artus aynı gün öğle üzeri, Başkan Gürsel'e bildirdi. Gürsel Devlet Bakanına henüz böyle bir şeye lüzum olmadığını söyledi, biraz beklemelerini tavsiye etti. Gürsel Millî Birlik Komitesiyle konuşacaktı. Mesele orada müzakere edilecek ve elbette ki bir karara varılacaktı. Hareket tarzı bundan sonra tayin edilebilirdi.

#### Komite karar veriyor

Başkan Gürselin başkanlığında toplanan Millî Birlik Komitesi işi enine boyuna müzakere etti. Durumu inceledi ve karara vardı, Komite, Hü-



Sarper - Alican - Artus

Eleğin üstündekiler

dorlarında dolayanlar, günün bir takım hâdiselelere gebe olduğunu farketmekte gecikmediler. Nitekim akşam doğru Millî Birlik Komitesi toplantıya çağırılmış ve Meclis binasının ışıkları yakılmıştı.

Başkan Gürselin Ankaraya ayak bastığı sıralarda Başbakanlıkta Bakanlar Kurulunun her zamanki toplantı salonunda, Kurul mutaddan ayrı veche taşıyan bir toplantı yapılmaktaydı. Bakanlar Kurulu gene Âmil Artus'un Başkanlığında toplanmıştı. Millî Birlik Komitesinin Hükümet Programını tasvip etmediği ve hattâ baştan aşağı revizyona tâbi tutacağı, bunun yakın bir zamanda yayınlanarak halk oyuna sunulacağı artık Bakanlar tarafından biliniyordu. Hâdisenin önüne geçmek için bir tek çare vardı: Toptan istifâ etmek. Böylece, Hükümet iki işi birden hal-

kümeti bir çok bakımdan tenkid ediyor ve böyle bir değişikliğe lüzum görüyordu. Tenkitlerin başında elbette ki programın yetersizliği gelmekteydi. Saniyen, bazı Bakanların geçen devrede bir takım icraata katıldığı belli olmuştu. Koper, Kubat, Üstün, Uluer gibi. Ayrıca, üzerinde durulan bir nokta daha vardı. Bakanlardan bir kısmı pek pasif kalmışlar, getirildikleri mevkii yadırgamışlardı. Bunların başında Sağlık Bakanı Nusret Karasu ile Basın-Yayın Bakanı Zühtü Tarhan -arkadaşları kendisine "Melek Zühtü" derler-geliyordu. Nihayet ortada "Gözübüyük Meselesi" vardı.

Ancak Komite Kabinenin toptan istifasını mahzurlu buldu. Bazı Bakanlar ve bilhassa aralarında anlaşma temin edilemeyenler vazifelerinden affedilebilirler, yerlerine yenileri

seçilebilirdi. Bu değişiklik bir hafta, en geç on gün içinde yapılabilir ve normal düzen tekrar avdet edebilirdi. Komitenin toplantıya çağırıldığından Hükümet üyelerinin dahil haberi olmamıştı. Kısa süren ve fazla tartışmalı geçmiyen Komite toplantısı sona erdiğinde saatler 20.05'1 gösteriyordu. Bundan tam doksan dakika sonra on Bakanın vazifesinden affı resmen açıklanacaktı.

Haber radyoda okunduğunda evvelâ büyük aksiler yaptı. Birkaç saat geçince alışıldı. Meclis bir İhtilâl Meclisiydi ve böyle bir hareket normal sayılırdı. Haber yayınlanınca en fazla hayrete düşenler gene affedilen Bakanlar oldu. Gerçi buna benzer bir şeyler bekliyorlardı. Ama kararın bu derece kesin ve çabuk olacağını, doğrusu kendileri de tahmin etmemekteydiler.

Haberi gazetecilerden duyan Bayındırlık Bakanı Daniş Koper pek hayret etti ve ilk söz olarak başka kimlerin affedildiğini sordu. İkinci sorusu ise işin Millî Birlik Komitesinden mi, yoksa Başbakanlıktan mı duyulduğunu. Devlet Bakanı Şefik İnan işin üzerinde fazla durmadı. Sorulara şöyle diyordu:

"— Kabinede değişiklik yapılacağı bilinliyordu. Ama isim olarak belli değildi. Bana affedildiğimi telefonla bildirdiler. Herhalde diğer arkadaşlarımıza da böyle bildirmişlerdir."

Ekonomi ve Ticaret Bakanı Cihat İrene gelince, o sorularına her zamanki soğukkanlılığıyla cevap verdi. İrene şöyle diyordu:

"— Bu günlerde bu gibi konuları kurcalamak memleket menfaatleri bakımından doğru değildir. İşte, oldu!"

Aynı akşam ufak tefek, sevimli bir profesör ise Orduevine Bakan olarak girmiş, evin bir Üniversite öğretim üyesi olarak dönmüştü. Ufak tefek adam Çalışma Bakanı Cahit Talastı. Orduevinde Çin Genel Kurmay Başkanı şerefine verilen kokteyle gitmişti. Otomobilden indiğinde bayağı, bildiğimiz bir Bakandı. Ama saat 22 yi geçtiğinde Talası bir düşünce aldı. Düşündüğü, vazifeden affı değildi. Bunu normal karşılamıştı. Sadece evine dönerken makam arabasını kullanıp kullanmamayı düşünüyordu, biraz da tereddüd ediyordu. Hâdiseye hakkında gülererek, her zaman ki sevimli haliyle:

"— Haberi radyodan duydum. Böyle bir şey bekliyorduk. Ekip değiştirilmesi bu gibi idarelerde elbette çok normaldir. Üniversiteye dönmeyeceğim" dedi.

İş en son öğrenen Bakan, İmar ve İskân Bakanı Orhan Kubat oldu. Öy-



Üstün - Gözübüyük - Uluer

Delik tanelen büyük olunca..

le ki, Kubat hâdiseye muttali olduğunda bir gün evvel oturduğu Bakanlık koltuğuna Fehmi Yavuz asaleten tayin bile edilmiş ve vazifesine başlamıştı. Kubat erken yattığından radyodan af haberini duymamıştı. Sabahleyin kahvaltısı masasına otururken eline aldığı gazetede haberi okudu. O kadar şaşırıldı ki bir kaç saniye düşünemedi. Sonra, iştihayla kahvaltısını etti. Değiştirmeyi normal bulmuş ve geldiği yere dönmeğe kendisini evvelden hazırladığından, kısa bir şaşkınlıkla işi savuşturmuştu.

#### Geceki toplantı..

O gece haberin yayınlanmasının üzerinden bir saate yakın zaman geçmişti ve saatler 11.05'1 gösteriyordu ki genç bir yüzbaşı önündeki telefonu aceleyle eline aldı. Üç abonenin ezberlediği numarasını aynı çabuklukla çevirdi. Her üç numaranın sahipleri de evdeydiler ve fazla beklemeden cevap vermişlerdi. Çevrilen numaralar Kabinede kalan üç Bakana aitti. Bunlar Selim Sarper, Âmil Artıls ve Ekrem Alicandı. Genç Yüzbaşı her üç Bakana da aynı kelimeleri tekrarladı: "Devlet Başkanı sizleri Hariciye Köşkünde bekliyor. Lütfen teşrif eder misiniz?"

On dakika sonra Çankaya Köşküne çıkan yokuşu kısa fasillarla üç otomobil tırmandı. İlk gelen Alican-

dı. Kapıda bekleyen otomatik silâhı muhafızları selâmladı ve ayaklarını paspasta adamakıllı temizledikten sonra içeri girdi. Arkasından aynı yoldan yeşil bir taksi Köşkün bahçesine girdi. Taksiden inen gözllüklü, son derece itinayla dikildiği belli gri bir elbise giymiş adam elini cebine götürdü. Bir an tereddüd etti. Sonra taksi şoförüne dönerek:

"— Bey, portföyümü aceleden unutmuşum. Benim adım Selim Sarper. Taksi ücretini yarın taktim edeyim" dedi. Çevik adımlarla Köşkün giriş kapısında kayboldu.

Üçüncü gelen Âmil Artıls'tı. İnkılâp Hükümetinin Kabinede kalan üç Bakanı, ışıkları pırıl pırıl yanan Köşkün alt katında bir müddet beklediler. Neden çağırıldıklarını merak ediyorlardı. Devlet Başkanı kendileriyle ne konuşacaktı? Bu kadar alelacele buraya çağırılmalarındaki sebep neydi? Bekledikleri sırada hemen hemen hiç konuşmadılar.

Bir müddet sonra kendilerine yuvarları çıkmaları söylendi. Üç Bakan merdivenleri aceleci adımlarla tırmadılar. -Alican için aynı şeyleri söylemek doğru olmaz, zira Maliye Bakanının en aceleci adımları normal yürüyüşün bile oldukça altındadır. Kendilerini Devlet ve Hükümet Başkanı Cemal Gürsel bekliyordu. Bakanlar meraklı bakışlarla Generâlin ne diyeceğini, çağırılış sebebi o-

larak ne söyliyeceğini bekletiler. Babacan General ağır ağır çağırılmalarının sebebi açıkladı. Kabineye alınacak yeni Bakanlar hakkında fikir soracaktı. Üç Bakan kendisinin akıl yoldaşı olmakla vazifelendiriliyordu.

Dört idareci tam 75 dakika bu meseleyi enine boyuna konuştular. Bu arada Kabinede kalan Bakanlar arasında ufak bir değişiklik de yapılmış, Artūs Gözübüyükten boşalan Adalet Bakanlığına asaleten tayin edilmişti. Millî Eğitim Bakanı Fehmi Yavuz ise İmar ve İskân Bakanlığına getirilmiş ve Millî Eğitim Bakanlığının yeni bir tayin yapılmaya kadar vekâleten idare etmesi uygun görülmüştü. Alican, Maliye Bakanlığından başka, Çalışmayı vekâleten idare edecekti. Sarperin uhdesine vekâleten idare edilmek üzere Basın-Yayın Bakanlığı veriliyordu. Sıtkı Ulay Bayındırlığa, Muharrem Kızıoğlu Devlet Bakanlıklarından birine vekâlet edeceklereydi. Ticaret Bakanlığınca vekâlet edecek olan Bakan, Fethi Aşkındı. Üç Bakanlık ta Müsteşarları tarafından idare edilecekti.

Devlet Başkanı ve üç Bakanı evvelâ prensipler üzerinde anlaşılabilir. Bakanların tayininde aceleyle lüzum yoktu. Yeni teşkil edilecek Kabine biraz ince elenip sık dokunacaktı. Bu işin tamamlanması için on günlük bir mühlet tanımlıyordu. On gün içinde düşünülmüş taşınılacak ve Bakanlıklara tayinler öyle yapılacaktı. Şimdilik üzerinde karara varılan bir kişi vardı. Ziraat Fakültesi profesörlerinden Osman Tosunun Tarım Bakanlığınca tayini mukarrerdi. Tosunun vazifeyi kabul edip etmeyeceği ertesi gün sorulacak, "evet" dediği takdirde derhal işe başlayacaktı.

Devlet Başkanı ve üç Bakanının üzerinde durdukları bir mesele daha vardı. Siyasal parti mensuplarından kabineye adam almaları doğru olacak mıydı? Bu Geçici Anayasaya aykırı bir hareketti. Ancak, faydalı bir çare olarak kabul edildiğinde Geçici Anayasada Millî Birlik Komitesi tarafından değişiklik yapmak mümkündür. Meselenin tartışılması kısa sürdü. Başkan bu işe pek taraftar değildi. Bu bakımdan vaz geçildi. Partiler dışında Kabineye girebilecek adam bulmak mümkündür ve bu yönden hareket etmek daha uygun olacaktır.

Üç Bakan Hariciye Köşkünü terk ettikleri zaman saatler 12.30'u pek az geçmekteydi. Ertesi gün temaslara derhal başlanacak ve en geç on gün sonra iş tamamlanmış olacaktır.

Bakanların, Hariciye Köşkünü terk ettikleri sırada Başbakanlık bi-

nasının arka tarafına düşen ve bahçeye bakan kısmında bir pencereden sızan ışıklar odanın sahibinin hâlâ çalıştığını gösteriyordu. Oda Başbakanlık Müsteşarı Alpaslan Türkeşe aitti. Masanın üzerindeki kalın dosyaların içine gömülmüş adamın odasındaki ışıklar uzun müddet sönmedi. Albay Türkiye Başbakanlığı terkettiğinde, Başkan Gürselin yanından ayrılan üç Bakan dahil, herkes derin bir uykudaydı.

Ertesi gün, Gürselin Başbakanlıkta çalıştığı odasında Sarper, Türkeş, Artūs ve Alican Gürselin başkanlığında toplandılar. Konu, gene Kabineydi. Yeni isimler gözden geçiriliyordu.

Başkan Gürsel o gün öğle yemeğini, İstanbula hususî uçakla davet ettiği Albay Dr. Necmi Ayanoğluyla birlikte, Hariciye Köşkündeki mütevazı cairesinde yedi. Devlet Başkanı Albay Ayanoğlunun emekliye sevk edildiğine dair bir gazete haberi görmüş ve kendisini Sağlık Bakanlığı için düşünmüştü. Fakat sonradan, Albayın emekliye sevk edilmediğini öğrenmiş ve memnun olmuştu. Böylece Dr. Ayanoğlu öğle yemeğini Devlet Başkanıyla birlikte yedi ve mesut, İstanbula döndü.

#### İlk kararname..

Aynı gün öğleden sonra Adalet Bakanlığının kapısından içeri giren adamı görenler, attığı adımlara bakarak bu koridorlara pek alışkan bir zat olduğunu ve tanıdığı merdivenleri pek iyi tanıdığını anlamakta



Şefik İnan  
Uyuşamadı

güçlük çekmediler. Kır saçlı adamın adımlarında belki biraz çekingenlik, belki biraz ürkeklik vardı. Ama adımların bu merdivenlere hiç değilse 88 günlük bir alışkanlığı mevcuttu. Kır saçlı adam eski Adalet Bakanı Aptullah Pulat Gözübüyükü. Bakanlığa Kabine arkadaşı ve yeni Adalet Bakanı Amil Artūsü ziyaret için gelmişti. Artūs makamdaydı ve günlük işlerle meşguldü. İnzalması gereken kararnameler vardı. Kararnamelerden birinde Aptullah Pulat Gözübüyükün Temyiz üyeliğine tayin edildiği belirtiliyordu. Yeni Adalet Bakanı, eski Adalet Bakanının yeni vazifesiyle alakalı kararnameyi imzaladı. Bu, Artūsün imzaladığı ilk kararnameydi.

## İnkılâp

### Generalin dedikleri

Babacan tavırlı, uzun boylu adam uzun bir masanın etrafına toplanmış olanları iki eliyle selâmladı ve "Hepinize hürmetler ederim, arkadaşlar" dedi. Salon, hacmi istiahi kadar doluydu. O kadar ki kapıların kenarlarında boş bir sandalye bulmak imkânsızdı. Dışarda boğucu bir sıcak hüküm sürmekteydi. Uzun masanın etrafına âdeta yığılmış, iyi giyimli adamlar babacan tavırlı Generalin iltifatına ayakta, gülümseyerek mukabele ettiler.

Hâdisse geçtiğimiz haftanın son günü Başbakanlık binasında, Bakanlar Kurulunun üst katın sağ tarafındaki toplantı salonunda cereyan ediyordu. Günlerden cumartesiydi. Saat ona on vardı. Babacan tavırlı, güçlü adam Devlet ve Hükümet Başkanı Cemal Gürseldi. Cemal Gürsel bundan böyle muntazam aralıklarla -hiç olmazsa onbeş günde bir- basın toplantısı yapmak, "kudretleri müsellemler" basın mensuplarına memleket meselelerini açıklamakta fayda mülâhaza etmişti. Toplantı, bunların ilkiydi.

Gazeteciler önce bir bekleme salonuna alındılar. Sonra toplantının yapılacağı Bakanlar Kurulu odasına davet edildiler. Ancak bazı kimseler, Ankara basınının bu güzide simalarının -hikmet hüdaya- bu defa bir hayli çoğaldığını farkettiler. Zira her gazete bir kaç muhabirini seferber etmekle kalmamış, teypli ekipleri de bu toplantı için evvelden hazırlamıştı.

Koyu izdiham, koridor başlarını tutan nöbetçileri de uyartmış olmalı ki bir basın kartı kontrolü lüzumunu doğurttu. Ne var ki bu kontrol orada bulunanların gazeteci olduklarını tesbitten başka bir işe yaramadı. Si-

## YURTTA OLUP BİTENLER

rerle kolda yürüyen gazeteci kafilesi Bakanlar Kurulu Toplantı salonunun iki kapısından içeri daldı. Gazeteciler, on tanesi affa mazhar olan kabine üyelerinin boy koltuklarına yerleştiler.

Bekleyiş uzun sürmedi. Bir kaç dakika geçmişti ki Orgeneral Cemal Gürsel, yanında Başbakanlık Müsteşarı Alpaslan Türkeş olduğu hâlde içeriye girdi. Her zamanki gibi mütebessimdi. Gazeteciler Orgeneralin babacanlığından hiç bir şey kaybetmediğini bir kere daha müşahade ettiler. Babacan General yerine otururken, salonu lebaleb dolduran gazetecileri şöyle bir süzdü ve:

"— Bu kadar gazeteci var mı bizde" dedi.

Arkadan ilâve etti:

"— Bu kadar çetin imtihan olur mu?"

Suallere geçilmeden evvel foto muhabirleri makinelerini çalıştırdılar. Bol bol resim çekildi. Tabii her yerde hazır ve nazır, eski devrin de borazancıbaşlığını yapanlar, V.C. telgrafları düzenler gene babacan Generalin etrafını alıvermişlerdi. Nitekim ertesi gün intişar eden gazetelerdeki fotoğraflarda bu fırsatçı zevat ön plânda arzı endam ediyordu.

### Sualler, sualler

General Gürsele sorulan soru adedi 75 idi. Sualler iki gün evvelden Başbakanlık Basın Bürosuna yazılı olarak verilmişti. Devlet Başkanı bunları cevaplandıracaktı. Daha doğrusu cevaplandırmıştı. Soru ve cevapları havı 16 sayfalık broşür gazetecilere dağıtıldığı sırada babacan General cevapları okumağa başladı.

İlk soru Sakarya gazetesine aitti ve şuydu: "Hazırlanmakta olan Anayasa hangi tarihte ilân edilecek?" Gürsel sualden sonra cevabı da okudu: "Hazırlıklar bitip formaliteler tamamlandıktan, Millî Birlik Komitesiince kabul edildikten sonra.. Bugünkü tahminler göre 1931 ilkbaharında referanduma arz edilecektir".

Devlet Başkanı bir süre hem sualleri, hem cevapları bizzat okudu. Bu sırada, yanında oturmakta olan Başbakanlık Müsteşarı Albay Türkeş eğilerek alçak sesle sualleri kendisinin okuması için Paşanın müsaadesini istedi ve sualleri okumaya başladı. Gürsel, sâdece cevapları okuyordu. Fakat bir çok defa okumakla yetinmedi, yazılı metni bırakarak ayrıca geniş izahlarda bulundu. Albay Türkeş zaman zaman Generalin dikkatini çekiyor, bazı noktaları hatırlatıyor, ikazda bulunuyordu.

### Dervişin fikri

Suallerin de, cevapların da içinde alâka uyandırıcı olanları vardı.

Bilhassa D.P. borazanları bir şey öğrenmekten ziyade istismar edebilecekleri bir şey söyletmek maksadıyla sualler tertiplenmişlerdi. İnkılâp adını taşıyan bir gazete bu işle vazifelenmiş olmalıydı ki içinde sualden ziyade telkin taşıyan üç soruyla ortaya çıkmıştı. Bunların üçü de buram buram kasıt taşıyordu. Birinci soru şuydu: "İnkılâbın daha ilk günlerinde bazı gazete ve mecmualar, Halk Partisini iktidarın müstakbel ve mutlak sahibi olarak göstermişler ve Parlamenter sistemin biran önce tesisi gerektiğini ileri sürerek bu yoldaki neşriyata gittikçe hız vermişlerdir.

İdare ve halk efkârı üzerinde bir tazyik mahiyeti alan bu kabül neşriyatı, Hükümet: Temelini atmamak istediği demokratik prensipler ve mem-

nahis mevzuu ediliyordu:

"Bundan bir müddet önce İnönü gazetecilere Demokrat Partinin kapatılmaması temennisini izhar etmiştir. Halbuki bu Partinin, Cemiyetle. Kanununa göre kongresini yapmadığından dolayı hemen kapatılması icap etmektedir.

Bu vaziyet karşısında bu Parti kapatılmayacak mıdır?"

Doğrusu istenilirse cevapları hazırlayanlar, eğer bu oyuna gelmeyi hususi surette arzulamamışlarsa pek ihtiyatsız davranmışlar, bazı talihsiz ibareler kullanmışlardı. Meselâ ilk suale verilen cevabın bir yerinde "Millî Birlik Komitesiince iktidar, C.H.P. ye değil, seçimi kazanan partiye devredilecektir. Bu parti pekâlâ Halk Partisinden başkası da olabilir" deniliyordu. Ashında fikirde



Devlet Başkanı Gürsel basın toplantısında

Havadisciler karşısında Menderes var sandılar

leket hayrına yapacağı ıslâhatın ihtiyacı gösterdiği zamanı rahatça aşmak hakkına bir teevlüz telâkki etmiyor mu?"

İkinci soru daha da beterdî: "İnkılâptan evvel, memleketi kardeş kavgasına götürecekt derecede şiddetlenen siyasî parti çekişmelerinin Millî Hükümetçe alınan bir kararla yasak edilmiş olması memleketi huzur getirmiştir.

Ancak bu huzur ve sükûnu, sık sık gazetelerde beyanat vermek veya kendinden bahsettirmek suretiyle ihlâl eden parti liderlerinin bu hareketleri, zaruret olmadıkça Hükümet tarafından her zaman tasvip olunacak mıdır?"

Üçüncü soruda ise bakla tamamı ağızdan çıkarılıyor ve ikinci soruda ima edilen İnönü bu sefer alenen

bir şey yoktu. Ama bunu ifade tarzı hiç de talihli değildi. Zira pek basit bir basiret ikinci cümleinin şöyle olmasını gerektirirdi: "Bu parti pekâlâ Halk Partisi de olabilir, Halk Partisinden başkası da olabilir." Nitekim pazar günkü Havadiste, gazetenin birinci sayfasını bir baştan ötekine kaplayan, hem ikinci satırı da bulunan manşet şuydu: "Gürsel iktidar C.H.P. ye değil, seçimi kazanan partiye devredilecek dedi". Aynı gazetede bir başka manşet de şuydu: "Memleketin huzur ve sükûnu için parti liderlerinden hassasiyet beklenir." Bu, İnkılâp gazetesine verilen üçüncü cevaptan alınan bir pasajdı. Cevabın tam metni şuydu: "Nâzîk bir konu.. Bu hususta her şeyden evvel parti liderleri olan politikacılarımızdan hassasiyet beklenir."

Suallerde arka planda kalmayı tercih eden Havadis ise, gene de bir mânâlı sual sormaktan geri kalmamıştı: "Partilerin siyasi faaliyeti bulunmaları şimdilik menedilmiş olmasına rağmen bazı partilerin bünyelerinde yaptıkları toplantıları ve heyet kabullerine şahit olunmak tadır. Bunlar siyasi faaliyetten sayıl mamakta mıdır?" Havadis tabii C.H.P. nin iç bünyesinde yaptığı toplantılardan ve İnönüylü ziyaret edenlerden bahsediyordu. Halbuki kend partilerinin meşhur Tahkikat Komisyonu siyasi faaliyeti menettiği sırada da C.H.P. nin iç bünyesinde toplantı yapılmış, hattâ Parti Meclisi İnönünün başkanlığında üç gün süren bir içtima aktetmişti. İnönüylü ise o tarihte de, isteyenle, pekâlâ ziyaret etmişlerdi. Anlaşılan Havadis, kendi partisine yaptırmadığını şimdi Milli Birlik İdaresine yaptırtmak hevesindeydi. Suale verilen matbu cevap suydu: "Partilerin durumları dikkatle takip olunmaktadır". Gürsel buna partilerin yasaklara riayet etmelerinin şart bulunduğunu ilâve etti.

Havadisin bir derdi de gençlikti. Nitelik suallerden birinde talebe teşekkülleri bahis mevzuu ediliyordu. Sual suydu: "Talebe teşekküllerinin birleştirilmesi için hazırlanan kanun tasarılarında talebenin siyasetle meşgul olması me. eden ve ileride her hangi bir partinin bu teşekkülleri kendi politikaları yönünden istismar etmesini önleyen tedbirler bulunacak mıdır?" Fakat cevap, Havadisın değirmeni su taşımadı. Bu hususta hazırlanan proje Milli Birlik Komitesi ilgililerine tevdi edilmiş olup henüz inceleme safhasındaydı ve zamanı gelince açıklanacaktı. Elbette ki Milli Birlik Komitesi siyasi faaliyetini bu derece parlak şekilde ispat etmiş Türk Gençliğini Havadisın anladığı mânâda siyasetle meşgul olmaksızın men etmeyecekti. Zaten buna kimin kudreti yetebilirdi ki?.

#### Daha tatlı bahisler

Teferruata müteallik bu gibi noktalarda üslûba fazla dikkat edilmemiş olmasının doğurduğu bir küçük hayal kırıklığını ve endişeyi -sonra da yılanın kuyruklarının nereden cüret aldıklarını kendi kendimize sorup duruyor, ancak suyun altındaki oyun suyun yüzüne çıktığında aklımız başımıza geliyor- Gürselin en kesir tarzda yaptığı bazı açıklamalar kolaylıkla dağıttı. İkinci Cumhuriyetin kuruluş tarihi bu toplantıda resmen açıklandı. Milli Birlik Komitesinin, Türk cemiyetini demokratik rejime henüz layık görmeyen salon aydınlarıyla mutabık bulunmadığı bu toplantıda resmen ifade edildi. Gürsel



Hikmet Yazıcıoğlu  
Eski camılardan bir bardak

yazılı cevabı okuduktan sonra başını kaldırdı ve hakikaten inanan adamların samimiyetiyle ilâve etti:

"—Ben, Türk milletinin okuma yazma bilmesi de fikri selimine inanan adamım. Bu düşünceleri varit görmüyorum".

Gerçi bu açıklamadan sonra da hâlâ, seçimleri bir çıkmaz ayın son çarşambasına, daha doğrusu göle atmaya niyetlendikleri yoğurt mayasının tutacağı muhayyel tarihe bırakılmak için bin dereden su getirenler çıkmadı değil. Bir parti kuracaklardı, bu parti büyüyecekti, bu parti gelişecekti, bu parti rey toplayabilecek hâle gelecekti, Türk milleti ancak ondan sonra sandık başına gitmek hakkını kazanacaktı!

#### Biraz da eğlence

Büyük bir ciddiyet içinde cereyan eden basın toplantısı, nihayet eğlencele bir safhaya, Hakimiyet gazetesinin sorduğu suallerin okunmasıyla girdi.

Hakimiyet, hani şu devr-i sâbıkta Fatih Menderes, Yavuz Menderes gibi tâbirleri siyasi edebiyatımıza kazandıran gazete! Hakimiyet, hani şu antidemokratik kanunların müdafii Hikmet Yazıcıoğlunun Hakimiyeti İşte bu ceride şimdi Devlet Başkanından soruyordu: "Ankara Radyosunda gazetelerdeki makalelerden özetler okunurken gazeteler arasında tandans tefriki yapılıyor. Meselâ Hakimiyet Gazetesi Milli İnkılâptan bu

yana en az 75 tane ehemmiyetli memleket meseleleri ile ilgili makale neşretmiştir. Buna rağmen Hakimiyetten tek kelime ile Hakimiyet şöyle diyor diye bahsedilmemiştir. Devlet radyosunun tarafsız tutumunu ihlâl eden bu durum hakkında Devlet Reisi olarak ne düşünmektesiniz? Bunun tahkiki için ne yapılacaktır?"

Sual enteresandı. O kadar ki basın mensupları şılmekten kendilerini alamadılar. Tabii bu arada en fazla keyiflenen saçları dökülmüş, uzunca boylu Hakimiyet sahibiydi. Ne var ki Yazıcıoğlunun sevinci kursağında kaldı. Zira o sırada gazetecilere dağıtılan sual - cevap broşüründe bu sualin cevabını görmüştü.

Cevap suydu: "Radyoda okunan yazılar, mütehasıs bir heyet tarafından seçilmektedir. Yazılarımızın kalitesini radyoda verilecek bir seviyeye ulaştırdığımız ve ele aldığımız konularda hakikaten samimi olduğunuz kanaatini yarattığımız takdirde elbette ki bu arzunuz yerine getirilecektir."

Hakimiyetin saçları azalmış patronunun neşesini solduran bu cevaptı.

#### AKİS ve Gürsel

Sualler bitmişti ki salonda bir kaynaşma oldu. Basın mensupları yeni sualler sormak için hazırlanıyorlardı. Halbuki sual sorma sırası Devlet Başkanındaydı. Nitelik Gürsel, "Sizin sualleriniz bitti, şimdi benim de AKİS'e bir sualim var" dedi ve ilâve etti: "Kimdir buradaki AKİS'çi?"

Gözler, uzunca masanın ortalarında bir yere ilmiş "AKİS'çi"nin üzerine yöneldi. Mecmuanın Yazı İşleri Müdürü bu toplantıda AKİS'i temsil ediyordu. "AKİS'çi" hafifçe doğruldu v: "Benim efendim" dedi. Bundan sonra AKİS Yazı İşleri Müdürü ile Orgeneral Cemal Gürsel arasında şu muhavere cereyan etti:

"— Geçenlerde bir sayınızda okudum. Ben İstanbulda bir yakınımın evine gitmişim, orada bir emekli subayla münakaşa etmiş ve o gece uyuyamamışım. Nereden duyduunuz bunları?"

"— Efendim, İstanbul muhabirimiz verdi. Yazıyı onun notlarından istifade ederek yazdık."

"— Muhabiriniz bunları rüyada görmüş olacak."

Kurtul Altuğ, doğrusunu söylemek lâzım gelirse, cidden üzülüyüştü. Gerçi İstanbul muhabirinin rüyalarında gördüklerini AKİS'e not olarak vermek gibi bir itiyadı olduğunu zannetmiyordu. Ama, madem ki Devlet Başkanı böyle söylüyordu AKİS'in İstanbul muhabiri pekâlâ yanılmış

## YURTTA OLUP BİTENLER

olabilirdi. Orgeneral Cemal Gürsel "AKİS'çi'nin üzülmediğini farketmiş olmalı ki işi tatlıya bağlamak istedi ve devam etti:

"— Şimdiye kadar münakaşalardan sonra uyuyamadığımı hiç hatırlamıyorum."

Mesele böylece tatlıya bağlanmış, bir gazeteciye Devlet ve Hükümet Başkanı muhtemel yanlışlıklara karşı ikaz etmişti. "AKİS'çi" ikazı iyi niyetle kabul etti ve mecmuaya döner dönmez hâdiseyi tahtkike koyuldu (Bk. KENDİ ARAMIZDA - S. 5)

Gürsele AKİS'le hasbıhalinden sonra sualler soruldu, cevaplar alındı. Ancak bir soru cevapsızdı. "Kabineler nasıl olacak, kimlerden meydana gelecektir?" Gürsel bu soru mütebessim karşılıdı ve ayağa kalkarken şöyle dedi:

"— Acele etmeyin. Bir kaç gün daha sabredin".

## Komite

### Tepeden tırnağa

(Geçen haftanın başında bir gece, Ankara Palasın pavyonundan çıkanlar Millî Birlik Komitesi üyelerinden bazılarıyla karşılaştılar. Ellerinde fermuarlı çantaları Meclisin kapısında görülen Komite üyelerinin yorgun, hattâ bitkir oldukları her hâllerinden belliydi. Saatlerin gece yarısından sonra ikiyi gösterdiği sıralarda Komite üyelerinin Meclisi yeni terketmesi kendilerini görenleri şaşırtmış, biraz da meraklandırmıştı. Konuşulan ve müzakeresi bu saate kadar süren mesele neydi? Tartışılan mevzu böylesine önemli bir şey miydi ki müzakere bu kadar uzun sürmüştü?

Hakikatte, Komite üyelerinin evlerine bu ilk geç kalışı değildi. Geçen haftanın içinde gecelerinin büyük bir kısmını, kahve ve demli çaylarla uykusuzluğa karşı koyarak geçiren otuzsekiz subay son derece önemli bir konu üzerinde duruyordu. Müzakereler mevzuu, emekliye sevkedilecek subaylardı. 20 Ağustos tarihine kadar toplanan müracaatlar ümit edilen ve emekliye sevki düşünülen miktarın çok üzerindeydi. Ordu, gençleşme kararını umumiyetle iyi karşılamıştı. Bu yüzden ki Millî Birlik Komitesi kat'i neticeyi ilân etmek mümkün olduğu kadar az hata yapmak için geceli gündüzlü çalışmalarda zorunda kaldı. Komitenin kararına göre, Albay ve Yarbayların üzerinde teker teker durulacaktı. Hakikaten öyle oldu. Binleri aşkın Albay ve Yarbay isim isim ele alındı. Her biri üzerinde inceden inceye duruldu. Kendilerinin içinden yetiştikleri bir müesseseyi,

Komite üyeleri kadar kimse iyi tanıyamazdı. Emekliye sevkedilenlerin bir çoğu beraber çalıştıkları, aynı kıtada hizmet gördükleri kumandanları, arkadaşlarıydı. Her biri hakkında fikirleri vardı. Buna rağmen, iki Albayın emekliye sevki için kalkan parmaklar arasındaki zaman en azından 20 - 25 dakikaydı. Her bir şahıs için ortalama olarak ayrılan bu zamanın yanında, bazen müzakere uzuyor, bir saati geçiyordu.

Millî Birlik Komitesi üyelerini geçen hafta içinde görenler renklerini biraz soluk, kendilerini biraz yorgun, hattâ biraz üzgün buldular. Operasyon tam üç gün, üç gece sürmüş, neticeye ancak bundan sonra varılabiliyordu. Emekliye sevk listesi belli olduğunda Millî Birlik Komitesi üyeleri kısmen rahatladılar. Rahatlığın bir sebebi de mümkün nisbetinde az hata yaptıklarından endişe olmalarıydı. Emekliye sevkedilenlerin adedi tahmin edilenlerden fazla olmuştu. Hepsi 4171 kişiydi.

### Sırası gelenler..

Millî Birlik Komitesinin Ordu içinde yaptığı gençleştirme ameliyesiyle her şey bitmiş olmuyordu. İkinci bir ameliye çok yakında başlayacak ve İhtilâl Meclisinin çalışmaya koyulduğundan bu yana zihinleri kurcalayan bir meseleye el atılacaktı. Bu, Devlet memurları arasında yapılacak operasyondur. Millî Birlik Komitesi Ordudaki gençleştirmeyi bütün devlet mekanizmasında gerçekleştirmeyi prensip olarak kabul etmişti. Bu ameliye pek yakında başlayacaktı. 27 Mayıs'tan bu yana, Devlet idaresinde yılların eskittiği ve yaşları yüzünden çalışmalarında en azından yüzde kırk fire veren kalem efendilerine yol görünüyordu. Bu a-

yırma da Ordudaki gibi hakkaniyet esasları göz önünde bulundurularak yapılacaktı. Emekliye sevkedilen memurlar hakkında da emeklilik kanununda bazı değişiklikler yapılması düşünülmüyordu. Ancak mesele, şimdilik tam mânasıyla ele alınmış değildi. İlkdeki günlerde işin üzerine eğilinip yaraya neşter vurulacaktı. Komitenin bu husustaki kararı kat'i idi. Yapılacak gençleştirme ameliyesinde esas olarak alınacak unsurlar, ordudakinin hemen hemen aynıydı. Böylece devlet dairelerinde de dinamizm elde edilmiş olacaktı. Bu arada 27 Mayıs'tan sonra yerlerini muhafaza edebilen ve suyun yüzüne bir türlü çıkamayan bazı belirli kişiler de saf dışı bırakılmış olacaktı. Ameliyenin en az hatalı şekilde yapılabilmesi için mesele ince teferrüatına kadar inceleniyordu.

### Yeni bir vergi sistemi

Millî Birlik Komitesi üyelerinin üzerine eğildikleri bir konu daha vardı. Bu, memlekette bir sosyal adalet sisteminin düzenlenmesinde en büyük rolü oynayacak faktörlerden biriydi. Komite gelir vergisinde değişiklik yapmayı tasarlıyordu. Büyük gelir sahiplerini bir hayli düşündürecek olan bu sistem, memlekette bir vergi adaleti sağlamak için yapılacaktı. Büyük gelir sahiplerinin ödedikleri vergi, yüzde olarak hesaplanırsa memur sınıfının dahi bu tabakadan fazla vergi ödediğini meydana çıkarıyordu. Yeni bir sistem getirmek isteyen Millî Birlik Komitesi, muayyen bir kazançtan sonra vergiyi arttırmayı düşünüyordu. Bu husustaki incelemeler ve çalışmalar ilerlemekteydi.

Komite geceli gündüzlü yaptığı



Millî Birlik Komitesi faaliyet halinde

Geceleri de bir uyutabilssek

toplantılardan sonra geçen haftanın sonunda yeniden bu konular üzerine eğildi. Başkentte serinliyen havalara, bir yaz boyunca, buram buram terleyen Komite üyelerinin işlerini Adeta kolaylaştırmıştı. Eski C.H.P. Meclis Grubuna ait odada toplanan 38 kişi şimdi daha rahat çalışabiliyorlardı. Gerçi ilk günlere nazaran işleri çoğalmış, artmış, buna karşılık zamanları azalmıştı. Ama askerler, ne de olsa işe biraz daha alışmış, biraz daha ünsiyet peydah etmişlerdi. Günlük işler pek çabuk hallediliyordu. İlk günlere nazaran araba daha süratle yürüyordu.

Komitenin devlet dairelerinde yapacağı düşünüldüğü tasfiye ve geliştirme ameliyesine bir Bakanlık geçen haftanın başında fiilen başladı. Dışişleri bakanlığında bir komisyon teşkilât kanununu hazırlamakla meşguldu. Zorlu Dışişleri Bakanının küçük bir kralık gibi idare ettiği bakanlığa yepyeni bir şekil vermek için çalışmalara girişilmişti. Bu arada, sâkit Dışişleri Bakanının mirası da temizlenmeğe çalışılıyordu. Dışişleri bakanlığının içinden çıkamadığı meselelerin en önemlisi, Yugoslavyadan yurda gelen göçmenlerin mallarının transfer meselesiydi. Bununla ilgili olarak yurda girmesi lâzım gelen 33 milyon liradan şimdiye kadar tek bir haber çıkmamıştı. Yugoslav göçmenleri Türkiye'ye transfer edilen mallarının karşılığını almak üzere bütün müracaatları yapmışlar, bütün formaliteleri tamamlamışlardı. Ancak, aradan aylar geçtiği hâlde ses seda çıkmamıştı. Bakanlık bu meselelerin üzerinde ehemmiyetle duruyordu.

## Soruşturma

### Ada sefası

Geçen haftanın ortalarında bir gün, Türkiye'nin artık en meşhur adası hâline gelmiş bulunan bir kara parçasının üzerinde ikamete memur edilmiş üç adam yazın Ankaranın mı, yoksa Yassıadanın mı daha serin olduğunu acı acı kestirmeye çalışıyorlardı. Bu üç adamın isimleri Fazıl Öztan, Vecihi Tönük ve Süleyman Taşardı. Hayır, hiç bir suçları yoktu. Ne milyonlar vurmuşlar, ne padişah yataklarında yatmışlar, ne de şarkıcı hanımlarla cümbüşler yapmışlardı. Ama, işte gene de Yassıadada yetip kalkıyorlar, orada ikamet ediyorlardı. Fazıl Öztan, Vecihi Tönük ve Süleyman Taşar 4 numaralı Soruşturma Kurulunun üyeleri idi ve 4 numaralı Soruşturma Kurulu Anayasayı ihlâl suçuyla alâkalı tahkikatı yürütüyordu.



B.M.M. den bir görünüş  
Nöbet değiştirmenin arifesinde

Gerçi üyeler uluk Marmara meltemini vücutlarında bol bol hissediyorlardı. Ama duydukları, şahit oldukları akla hayale gelmiyen hâdiseler vücutlarını kızgın Ağustos güneşinden daha çok yakıyordu. Yassıadaya giden heyet geçen haftanın ortalarına doğru hayli sâkit iktidar mensubunun o mevzudaki ifadelerini almıştı. Sâbıklardan bir kısmı fazla bir şey söylememişti. Bazılarına gelince, o kadar çok atıp tutmuşlar ve eski ideal arkadaşları aleyhinde öylesine hararetle konuşmuşlardı ki sorgu heyetine mensup üyelerin ağızları bir karış açık kalmıştı.

Muamelenin oldukça süratli cereyan ettiği görülünce geçen hafta Ankaradaki Merkez Soruşturma Kurulu ifadelerin alınması için 10 Eylül'e kadar bitirilmesini istedi. Ancak, bunun imkânsız olduğu ilk anlardaki sürate rağmen açıkça belli idi. Yapılan basit bir hesap lüzumlu zamanı ortaya çıkarıyordu. Bu bakımdan merkezden takviye istendi. İstenilen akviye derhal gönderildi. Cumartesi günü Ankaradan kalkan bir askerî uçak Orhan Erdoğan, Hilmi Aygün ve Mehmet Unoğlundan müteşekkildir başka heyetli Yassıadakilere yardımcı olarak İstanbul'a bıraktı. Aynı uçakta Soruşturma Kurulunun başkanı Hayrettin Perk de vardı. Başkan çalışmaların ne safhada bulunduğunu bizzat görecekti. İş bununla bitmedi, Adadakiler soruşturmanın bir an evvel tamamlanması için merkezden tekrar takviye istemişlerdi. Üçüncü grup da bu hafta-

nın başında pazartesi günü hareket etti. Bütün bunlara rağmen Yassıada sâkinlerinin ifadelerinin Eylülün onunda bitirilmesi imkânsız gibiydi.

### İlk kara

Yassıadada hamî harîl çalışan heyetin işleri oldukça eğlenceliydi. Sâkit iktidar mensuplarından dinledikleri hikâyeler zaman kaybına sebep oluyorsa da bir hayli hoş vakit geçirmelerini de sağlamıyor değildi. Kuru, çalışmalarına cumartesi ve pazar günleri de devam etti, Anayasayı ihlâl suçundan ifadeleri alınan sâbıklar hakkında tevkif kararı verildi.

Şimdi Yassıada sâkinleri iki gruba ayrılmıştı. Bunlardan bir kısmı nezaret altında bulunduruluyordu. Diğer kısmı ise bir sorgu hâkimî yetkilerini haliz Soruşturma Kurulunun tevkif ettiği mevkuflar sınıfını teşkil edenlerdi. Mevkufların başında Bayar ve Menderes vardı. Bayar hâlâ tendisinin Cumhurbaşkanı olduğunu söylüyor, millî iradede bahsediyor, Kurulu tanııyordu. Onların hemen ardından gelenler ise Hükmîmet mensupları ve bir zamanlar karşılarına aldıklarını pek büyük cakavla sorguya çeken Tahkikat Komisyonunun malûm üyeleri idi. Tevkifine karar verilenlerin -şimdilik- sayısı üçyüz elli kadardı. Geriye kalan D.P. Milletvekillerinden başka 89 kişilik bir erup daha vardı ki, bunlar Yassıadanın ikinci sınıf sâkinleriydi. 89 lar devrî iktidarda düşüldüğe sâdikane hîzret etmiş olan gruptu. İçlerinde bir zamanın ünlü Genel Sekreterleri

## YURTTA OLUP BİTENLER

Umum Müdürleri, Müsteşarları, Valileri, yüksek dereceli memurları bulunuyordu. Bunların arasına talihsizliklerinden dolayı bir kaç gazeteci ve spiker de karışmıştı. Haklarında, tahkikat neticesine göre Soruşturma Kurulu muhakeme veya ademi muhakeme kararı verecekti. 89 lar arasında ademi muhakeme kararı alanlar derhal tahliye edileceklerdi. Milletvekillerine gelince onların hepsi tevkif olunacak ve Yüksek Adalet Divanının huzuruna çıkarılacaktı.

İstanbulda bir başka grup sanık ise Davutpaşadan nakledildikleri Balımcucuda Akibetlerini bekliyorlardı. Onların da soruşturması tamamlanmıştı. Büyük kısmı siyasî değil, idarî suçlarla itham olunuyorlardı. Düşüklerin bazı iş ortakları da oradaydı. Bunlardan bir tanesinin, meşhur Oğuz Akalın günlerden bir gün tahliye edilevermesi, doğrusu istenilirse büyük hayret uyandırdı. Oğuz Akal Kromit adındaki şirket vasıtasıyla Ziraat Bankasını milyonlarca lira kafese koyan adamdı ve Dr. Sarolun ortağıydı. Nitekim Oğuz Akala kaptığı milyonlardan dolayı Ziraat Bankası Umum Müdürü Mithat Düğge hakkında düşük iktidar tarafından dahi Meclis Tahkikatı açılmıştı. Şimdi serbest bırakılan işte bu "zeki iş adamı" idi.

### Başkentteki faaliyet

Vassıadada çalışmalar devam eden Ankaradaki Soruşturma Kurulları da boş durmuyorlardı. Hakikaten geçen haftanın ortalarında bir gün yeni Büyük Millet Meclisinin geniş pencerelerinden bakan bazı adamlar, Etlik surlarında toplanan yağmur bulutlarını zevkle seyrediyorlar ve terden sırsıklam olmuş a-lınlarını silerken hafif hafif gülümsüyorlardı. Gülümsiyenler, Yüksek Soruşturma Kurulunun Ankarada kalan ve başkentten boğucu sıcaklarına göğüs germek mecburiyetinde olan üyeleri idi. Haftalar vardı ki başkent bir tek damla yağmur görmemiş, haftalar vardı ki Ankara kızgın Ağustos güneşinin tesirinden kırtulmamıştı. Soruşturma Kurulunun cefakâr üyeleri yağmur ve serinlik getiren bulutları memnuniyetle seyrediyorlardı. Sakit iktidar mensuplarının soruşturmalarını yapan ve haklarında muhakeme kararı verip vermeye yetkili olan heyetin başkentte kalan üyeleri hakikaten pek sıkıntılı, daha doğrusu sıcak günler geçirmişlerdi. Allaha tan ki işin sonuna varılmak üzereydi. Yağmur bulutlarıyla beraber netice de yaklaşıyordu.

Büyük Millet Meclisinin kapısında nöbet tutan yakışıklı paraşütçü teğ-



**Hayrettin Perk**

*Teklin yeni müşterisi*

menin defteri yeni yeni isimlerle bir hayli kabarmış ve evvelki hafta 47. sayfada olan defter geçen hafta 63. sayfaya gelmişti. Geçen haftaki misafirler öyle meşhur kimseler değildi. Gerçi hiç değilse adları bir kaç defa Devlet Radyosunda okunmuştu. Ama, V.C. yayınları sırasında... Bunlar V.C. başkanları olan talihsiz kişilerdi. Başkentte bulunan Soruşturma Kurulu V.C. tahkikatını bu hafta sona erdirmek üzereydi. Bütün araştırmalar yapılmış, geriye sadece V.C. kurucularının ifadeleri kalmıştı. Yeni Büyük Millet Meclisinin yeşil zeminli salonları bu bakımdan geçen hafta içinde pek çok korkak ve zayıf adımlarla çığnendi. Keseleri pek kabarık olan bu zevatin yürekleri, aynı derecede büzülmüştü. V.C. Başkanlarıyla birlikte ifadelerine müraعات edilen bazı Belediye Başkanları da mevcuttu. Partizanlıklarıyla tanınmış Belediye Başkanları birer birer çağrılarak sorguya çekiliyordu.

### Zoraki üryakı..

Soruşturma Kurulunun işi bir an evvel tamamlamaya çalışması, bunun için azami gayreti sarfetmesi ve hergün yeni bir ihbarla yeni bir meselenin ortaya çıkması Kurulun Başkanı Hayrettin Perki zoraki üryakı yapmıştı. Perk işe başladığında si-gara içmediği hâlde artık günde birbuçuk paket içiyordu. "27 Mayıs" si-garasının birbuçuk paketi, saçlarındaki aklar gün geçtikçe çoğalan Başkana vız gelmekteydi. Şimdiye ka-

dar tamamlanan veya tamamlanacağı zannedilen dosya adedi beşyüz idi. Bunların tamamlanması için sarfedilen gayret hayli olmuştü. Ancak rafa kaldırılan ve Kurul üyeleri tarafından ara sıra zevkle seyredilen dosyaların tekrar raftan inmesi işten bile değildi. Nitekim Topkapı hâdiseleriyle ilgili tahkikat sona erdi diye bilinirken geçen hafta içinde bir kişinin, hem de İnkılâp Hükümetinin pek önemli şahsiyetinden bir kişinin ifadesinin alınması gerektiği anlaşıldı. Bu, İşleri Bakanı Muharrem İhsan Kızıloğlu idi. Kızıloğlu Topkapı hâdiseleri sırasında İstanbul Tümen Kumandanı olarak bulunuyordu. Hâdiselerin cereyan ettiği muntakanın muhafazası onun tümenine verilmişti. İşleri Bakanı Soruşturma Kurulunun çağırması üzerine yeni Büyük Millet Meclisine gitti. İfadesi Topkapı hâdiselerini biraz daha aydınlatmış ve böylece C.H.P. Genel Başkanına hazırlanan sulkaat adamakıllı ortaya çıkmıştı.

Bitirilen tahkikat dosyaları arasında 6-7 Eylül hâdiseleriyle ilgili dosya da vardı. Üniversite olaylarıyla, Topkapı hâdisesinin dosyaları da rafa konanlar arasındaydı.

### Bir duruşmanın hikâyesi

Başkentte çalışan sadece Soruşturma Kurulu değildi. Bakanlıklarda kurulan Tahkikat Komisyonları da işlerini bitirmeğe ve devlet dairelerinde husule gelen huzursuzluğu bir an evvel gidermeğe çalışıyorlardı. Bu arada bir çok suiistimalin tahki-na gönderilmişti. Bunların en fazla ilgi çeken eski Devlet Demiryolları Umum Müdürü Sefa Yalçukla ilgili olanıydı. Yalçuğun duruşmasına başlandı.

O gün duruşmayı takibe gelen pek çok meraklı vardı. Ankara Adliye Sarayında, İkinci Asliye Ceza salonunda yapılan duruşmada Yalçuk son derece sakin görünüyordu. Gri bir elbise giymişti. Biraz şişmanladığı göze çarpıyordu. Yanında oturan iri yarı adam D.D.Y. nin Malzeme Dairesi Başkanıydı. Onun yanında yer alan ise Umum Müdür Muavini Enver Mersinlioğluydu. Her üç sanık da düşünceliydi. İddianame, doğrusu istenirse yenilir yutulur cinste değildi. Yalçukla ilgili olarak bir travers meselesi ortaya atılıyordu. Görünüşte bunun önemli bir şey olmadığı zannedilebilirdi. Zira eski traverslerden çubuk demiri ve saç yapılması işi o firmaya değil, bu firmaya verilmişti. Bunda elle tutulur bir kusur yoktu. Ancak, bir rapor işi altüst etmekteydi. Teknik elemanlardan kurulu bir heyet bu işin en ucuz nasıl yapılacağını belirtmişti. Buna



ragmen iş, Eyüp Ağaoglu adında birine verilmiş ve bu yüzden devlet müessesesi kabarık bir ziyana sokulmuştu. Diğer bir iddia, Tacettin Korman adında birinin ihbar mektubuyla ilgiliydi. Bu zat Avusturyanın Rila şirketine sipariş edilen vagonların çürük ve işe yaramaz olduğunu Ummum Müdürlüğe bildirmişti. Mektup sahibi sonunda haklı çıkmıştı. Şaşılacak şey, mektubu "Teftiş Heyetine" havale eden parafın kime ait olduğunun bilinmemesiydi. Mektup alınmış, heyete sevk edilmiş, buna rağmen hasır altı edilmişti. Zarar 60 bin dolar civarındaydı. Sanıklardan hiç biri mektubun altındaki parafı tanıyamıyordu!

Üç sanığın duruşma esnasında en yüksek sesle söyledikleri söz "Ben suçsuzum" cümlesi oldu. Tahkikatçıları istiyorlardı. Yalçuk, mevkuf olduğundan avukat tutamadığını, hattâ neden mahkemeye sevk edildiğini bile doğru dürüst öğrenemediğini belirtti. Dosyaları incelemesine imkân yoktu. Müdafasını yapamıyacaktı. Bu yüzden serbest bırakılmasını şiddetle arzuluyordu. Ne çâre ki Yalçukun arzusu yerine getirilemedi. Savcı mevkufiyet sebeplerinin kalkmadığını beyan etmiş, mahkeme heyeti savcuyu haklı görmüştü.

#### Dibi delik ambar..

Tahkikatı sona eren meselelerin muhakemeleri görülürken, Bakanlıklarda da incelemelere devam ediliyordu. Geride bıraktığımız hafta içinde Ulaştırma Bakanlığı tahkik heyeti âdeta bir rekor kırdı. Hem Bakanlıktaki tahkikatın büyük bir kısmını tamamlamış, hem de el koyduğu sulistimaller yönünden akıl almaz bir sayı elde etmişti. Bakanlıkla ilgili sulistimallerin adedi yüzün üzerindeydi. Tahkikat heyeti Başkanı dosyaları bir kere daha gözden geçirip sonucunu kapadığında bayağı terlemiş ve işin bu derece vahim olduğunu şimdiye kadar anlıyamadığını sezmişti. Sulistimaller dibi delik bir ambara benziyordu.

Nitekim, geçen haftanın başında sahanca Bakan masasının başında söğüşlü sandviçini iştahla ısırarak laci-vert elbiseli, ufak tefek adam da bu dosyaları tetkik ederken başını iki tarafa sallamaktan kendini alamıyordu. Ufak tefek adam İnkılâp Hilâfîmetinin Ulaştırma Bakanı Sıtkı Ulaydı. Yüzündeki kırışıklıklar 27 Mayıs'tan bu yana biraz daha artmış, ama Ulay geçen üç ay içinde daha dinçleşmişti. Öğle yemeğini ekseri günler iki adet söğüşlü sandviçle geçiştiren Bakan, hiç değilse 14 saat çalışmak zorunda kalıyorlarmış çok erken kalkan -her-

bi- Ulay sâdece bakanlığın işleriyle uğraşmakla kalsa gene de iyiydi. General sık sık Milli Birlik Komitesinin toplantılarına da katılıyordu. Doğrusu istenirse bütün ömürlü düzen içerisinde geçmiş olan bir askerinin bu işe alışması kolay olmamıştı. Hele Ulaştırma Bakanlığı gibi mirası pek karışık, çetrefil bir bakanlığın işlerini doğru dürüst yürütmek ilk günlerde kendisine imkânsız gibi gelmişti. Sonra sonra işe ve yorgunluğa alışan sevimsiz general yakınlarına "İhtilâl yapmak, yürütmekten çok daha kolaymış" demeye başlamıştı.

Söğüşlü sandviçini iştahla ısırıp, bir vudum soğuk avran içtikten son-



Muharrem İ. Kızıoğlu

Canlı şahit

ra Ulay derin bir nefes aldı. Nefes hem boğazına takılan lokmanın ayranın zoruyla mideye inmesinden, hem de günlerdir beklediği bir haberin gelmesinden ötürüydü. Ulaştırma bakanlığında sâkit iktidar mensuplarıyla ilgili sulistimallerin hemen hepsi -hepsi demeye kimsenin dili varmıyordu. Çünkü hiç umulmadık verden bir şey çıkıyordu-meydana çıkarılmış ve dosyalar hazırlanarak ilgililere tevdi edilmişti. Artık Bakanlıkta hayat normale avdet edecek, günlük işler daha süratle yürütülebilecekti! Ulaştırma Bakanı en çok buna sevinliyordu. Zira, tâbir caizse, 27 Mayıs'tan bu yana anasın-

dan imdiği süt burnundan gelmişti. Bakanlıkta işler öylesine karışık, öylesine karmakarışık içindiydi ve öyle oyunlar oynanmıştı ki, açılan her dolaptan kesif bir toz yığınıyla birlikte bir sürü de çirkef akıyordu. Her dosya birkaç kişinin cebine inen milyonların dalavereli hesaplarıyla doluydu. Ulay işe başladığında bir asker gibi hareket etti. Bakanlık odasının arkasına düşen toplantı salonunun kapısı yanına işlerin gidiliyle ilgili birer tablo koydurttu. Ulaştırma Bakanı tahkikatla ilgili safhayı bu tablolardan kolaylıkla takip edebiliyordu. Kırmızı, yeşil ve siyah mürekkeple çizili iktisat metrelle tablolarda, her gün yeni bir değişiklik husule gelmekteydi. Kırmızı çizgiler Yüksek Soruşturma Kuruluna, yeşiller Savcılığa, siyahlar ise Tahkik Komisyonlarına havale edilen yolsuzlukları gösteriyordu.

#### Demiryollarının hikâyesi..

Tabloda D.D.Y. ile ilgili kısım Tavşancılarda yapılan satınalmadaki yolsuzlukla başlıyordu. Bunun mali portesi 100 bin lira kadardı. Rakamlar yavaş yavaş yükseliyor, sâkit iktidar mensupları tarihler ilerledikçe cebe atma hususunda ihtisas sahibi oluyorlardı. Tavşancıl hikâyesini, Mehmet Kavalanın da adının karıştığı, 20 milyon liralık bir "kantar meselesi" takip etmekteydi. Bu dosya tamamlanmış ve Yüksek Soruşturma Kuruluna verilmişti. Daha sonra 15 adet konkasör satın alınmıştı. Bu satın alma da bir âlemdi. Birkaç milyon lira, alış verişte vatandaş yok olmuştu. Kimin cebine girdiği belli değildi. D.D.Y. ile ilgili yolsuzlukların adedi 34 idi. Bunların kimisi küçük, kimisi büyüktü. Bu yolsuzlukların para olarak portesi bir milyarın üzerinde bulunuyordu. Hele bir vagon alım satımı, daha sâkit iktidar zamanında dillere destan olmuştu. İdarenin imza koyduğu 93102/120 sayılı anlaşmayla 40 tane sarnıç vagonu alınması kararlaştırılmıştı. Bu vagonlara hiç ihtiyaç olmadığı hâlde böyle bir alış verişe idareciler nedense ilizum görmüşlerdi. İşin para olarak değeri 5 milyon 600 bin liraydı. O sıralarda para kurlarında yapılan bir değişiklik işin mali portesini 15 milyon liraya yükseltmişti. Bugün aynı vagonlar rahatca 9 milyon liraya satın alınabilir. Bir de ortada aracılar verilen 3 milyon liralık meblağ vardı. Ne aracılar, ne de bu paranın niçin verildiği biliniyordu. Sarnıç vagon hikâyesini parası peşinen ödenen, ancak Türkiyeden içeri girip kırımediği hâlâ bilinmeyen 9 buldozer ile 3 skerevernin hikâyesini takip ediyordu. Bu dosyaları okudukça Ulaştır-

## YUKTIA OLUP BİTENLER

ma Bakanının yüzü biraz daha kırşıyor, baş sallamaları biraz daha artıyordu.

### Buharlı makineler festivali..

Sonra Devlet Demiryolları idarecileri büyük Lir hamle sevdasına kapılmışlar ve medeni memleketlerin seviyesine ulaşmak için evvelâ demiryollarını buharlı makinelerden kurtarmak lazım geldiğini ileri sürmüşlerdi. Elbette ki kalkınan ve nurlu istikbâl yolunda ilerleyen bir Türkiyede nurlu istikbâli lokomotiflerin kömür dumanıyla karartmayı istemezlerdi. Hemen faaliyete geçilmiş ve bir Amerikan firmasıyla anlaşmaya varılmıştı. Anlaşma o kadar zor olmuştu ki alın teri dökenlere bu işi başarıları için tam 90 bin lira ödemişlerdi! İşin garibi, daha ayı dolmadan Amerika Hükümeti bahis korusu firmanın böyle bir anlaşmayı yerine getirecek kudrette olmadığını. Dizel lokomotif imâlinde bu kadar ağır bir yük altına giremeyeceğini belirtmiş ve nurlu istikbâl yolcularını ikaz etmişti. İstenilen 90 dizel lokomotifti. Ancak, anlaşma yapılan şirketin bunun ondan birini imâl etmeğe gücü yoktu. Hakikat anlaşılmış ve vaziyete el konmuştu. Bilinen, arabulucuların alın terleri mukabilî ödenmiş 900 bin liranın ortadan kaybolduğuydu.

Dizel lokomotiflerinden hızını almayan idare, talihini bu kere başka yerde denemişti. 130 vagon almak için harekete geçmiş ve Demiryollarının gücünü kalkanın Türkiyedeki diğer müesseselerle eşit hâle getirmek maksadıyla kesenin ağzını açmıştı. 130 vagon alınmağa alınmış ve karşılığında tam 25 milyon lira ödemişlerdi. Ancak aradan pek az zaman geçince vagonların foyası meydana çıkmıştı. Vagonlar dünya piyasasında alıcı bulamıyan ve sahiplerini kara düşüncelere saplatan mallardı. Böyle bir revizyondan geçirildikten sonra kalkanın Türkiyeye gönderilmişti. Alan ve satanın bu alışverişten memnun olduğu aşikârdı. Memnun olmayan Demiryollarına kucak dolusu navlun ödeyen vatandaştı.

### Kurulacak radyolar..

Tahkikat devam ederken, araştırmayı yapanlar oldukça iyi tanıdıkları isimlerle de karşılaşılıyorlardı. Bu fasılda ilk arzı endam eden cakalı Başbakanlık müsteşarı Ahmet Salih Korur oldu. Korur yüz görümlüğü olarak iki milyon lira almıştı. Mesele, Adana ve Mersinde kurulacak radyodifüzyon postaları meselesiydi. Bir Amerikan şirketinin Türkiyede radyo istasyonları kuracağını evvelden haber alan Korur derhal faaliyete geçmiş ve özel adamlarını



**S. Yalçuk adliyede**

*Bir suçarsın çekirge*

şirket müessesileriyle temasa bağlanmıştı. İstenilen, mühim bir meblâğ değildi. İki milyon lira mukabilinde şirketin arzuladığı mukaveleler avuçlarına bırakılacaktı. Rahatlarına düşkün Amerikalıların bu parayı vermemeleri imkânsızdı. Ayrıca sâkit iktidar mensuplarını pek iyi taniyorlardı. Korur bundan başka radyo istasyonları için gerekli iki binayı da inşa ettirecekti. Böyle bir pazarlığa can dayanmazdı.

Korur, iki milyon lirayı aldıktan sonra bir dakika durmadı. P.T.T. Genel Müdürlüğü çağırtı ve Adana'ya Mersine birer Radyo istasyonu kurulması için gerekli hazırlıklara başlanmasını söyledi. Kararın Bakanlar Kurulundan çıkması kolaydı. Başbakanlık Müsteşarı üstelik istasyonların inşası için 500 bin lira veriyordu. İnşaata bağlandı. Ancak para yeterli olmadığı için bina temelleri üzerinde iki metre bile yükselmeden Korur ikinci bir emirle P.T.T. bütçesinden iki milyon lira ayrılmasını temin etti. Bu arada Amerikan şirketi istasyonların kurulmasıyla alakalı malzemeyi Iskenderun limanına indirmişti. Binaların bitmesini bekliyorlardı. P.T.T. Genel Müdürlüğü ancak bir milyon lira bulabildiğinden inşaat tamamlanamamıştı. Şirket bir taraftan sıkıştırmaktaydı. Korur işin kolayını buldu ve Genel Müdürlükle Amerikan şirketini karşı karşıya bırakarak ortadan çekildi!

Genel Müdürlüğün başı sadece

Başbakanlık müsteşarıyla belâda değildi. Menderes de P.T.T. yi müşkül durumda bırakmıştı. Bu bir imar işiydi. İmarcı Başbakan, İstanbulun imarı için lüzumlu parayı bulmakta sıkıntı çekiyordu. Colomb'un yumurtlaması lazımdı. Bu defa Colomb P.T.T. Genel Müdürlüğü oldu. Genel Müdürlüğe verilen bir emirle, İstanbul Belediyesinden hayâlî bir takım arsalar satın alındı ve karşılığında 6 milyon 994 bin lira ödendi.

### Akraba sevgisi..

P.T.T. Genel Müdürlüğünün sâkit iktidar mensuplarıyla olan alışverişini bunlardan da ibaret değildi. D.P. idarecilerinin gözde adamları bu Genel Müdürlükle son derece iyi anlaşılıyorlardı. Meselâ Adana Valisi Turhan Kapanın Bahçellevlerdeki dört katlı apartmanı postahane olarak kiralanmış ve yıllık 160 bin liradan olmak üzere iki yıllık kira da peşin verilmişti.

Hele Bayarın akrabalarından biri olan Feyyaz Söker adındaki zat P.T.T. idaresiyle pek iyi anlaşmış ve görülmedik kalkınmada tuzu bulunması için sadece ve sadece birkaç milyon lirayı cebine indirmişti. Bahis konusu iş Ericson firmasının Türkiyenin muhtelif vilâyetlerinde kuracağı 52 otomatik santral işiydi. 1955 yılında Ericson'la imzalanan bir anlaşmaya göre bu iş 15 milyon dolara yapılacaktı. Ne var ki bütün tesisler gibi bunlar da biraz beklemişler ve kurulmağa başlayacakları sırada ufak bir değişikliğe uğramışlardı. Fiyat 15 değil, artık 24 milyon dolardı. İlk yıl idenmesi gereken 800 bin dolar güçlükle temin edilebildi. Bu arada malzemenin 1 milyon dolar kıymetinde olan kısmı Türkiyeye getirilmişti. İşleri organize eden Bayarın yeğeni Sökerdi. Sökerin komisyonunun ne kadar olduğu henüz anlaşılammıştı. Derken, Ericson firmasıyla ikinci bir anlaşmaya daha girildi. Bu defa Türkiyede Jir de telefon fabrikası kurulacaktı. Şirkete bu imtiyaz da Söker tarafından alınmıştı. Ancak işlerin tıkırında gittiği bu sıralarda bay Sökerin karşısına bir rakip çıktı. Rakip bir başka ekibi ve yüzde onculuğuyla meşhurdu. Fatih Rüştü Zorlu ve Polatkan, Ericson firmasının karşısına bir Fransız firması çıkarmışlardı. İki tarafın da niyeti doğrusu aynıydı. Alınacak ondalara bakılıyordu. Yalnız bu defa Polatkan - Zorlu düosu biraz geç davranmış ve bilmeden başlarını kayaya çarpmışlardı. Bayar kalkınan Türkiyeye büyük faydaları dokunacak bu fabrikanın Ericson tarafından kurulmasını istiyordu. İş Bayarın isteği üzerine böylece hâlle edildi.



Ulaştırma Bakanlığı binası

Kirlü çamaşır deposu

Bunları okurken sandviçini bitiren sevimli Bakan, neticelenmiş bir başka tahkikat dosyasına el attı ve gülmekten kendisini alamadı. Dosya Hava Yollarına aitti. Sâbık Başbakanın Hava Yollarına olan borçlarının listesini ihtiva ediyordu. Devlet hesabına yapılan yolculuğun dışında Menderes ve ailesinin Türk Hava Yollarına tamamı tamamına 25 bin 364 lira bafa borcu vardı. Ayrıca Beyfendinin emri şahaneleriyle bazı alleler hava Yollarında bedava seyahat etme imtiyazına sahip kılınmışlardı. Bunların başında Yardımcı ailesi gelmekteydi.

Sâkıf İktidar mensuplarından Koraltan ve ailesinin başına üstüştüğü Ulaştırma Bakanlığının bir Genel Müdürlüğü daha vardı. Denizcilik Bankası Genel Müdürlüğünde Koraltan ailesi sefa sürmekteydi. Bunların el attıkları da, oldukça yüklü ve sağlam kazançlardı. Meselâ Krupp fabrikalarına ismarlanan şilepler karşılığında 22.5 milyon lira ödenecekti. Paranın büyük bir kısmı ödenmişti. Ama aradan tam altı yıl geçtiği hâlde şileplerden hâlâ haber yoktu. Doğrusu işin bu tarafına Tahkikat Komisyonu üyelerinin de aklı ermiyordu. İşte bir bitiyeniği vardı ama o kadar güzel kamufle edilmişti ki bu yeniği bir türlü yakalayamıyorlardı.

Herhalde "Yassıada Duruşmaları"nın sulistimallerle ilgili kısmı pek eğlenceli geçecekti.

## Demokrasi

### İyi saklanan sır

Geçen haftanın ortasında bir gün öğle vakti İstanbul radyosu Anadolu Ajansından naklen C.H.P. Genel Başkanının Devlet Başkanı Cemal Gürseli Floryada ziyaret ettiğini ve iki devlet adamının bir süre bay-

baş görüşmelerini bildirdiğinde bütün gazetelerin Devlet Başkanını takip vazifeli muhabirleri yüreklerinin ağzlarına geldiğini hissettiler. Haftanın en mühim hâdisesini bir defa daha atlamışlar, ziyaretten haberdar olamamışlardı. Aynı hâl başlarına bundan üç hafta kadar önce, Devlet Başkanı C.H.P. Genel Başkanını Heybeliada'daki evinde ziyaret ettiğinde gelmiş, o zaman da görüşmeyi evvelden öğrenememişlerdi. Hem bu sefer fotoğraf çekirmek de kaabil olmamıştı. Hiç olmazsa Heybelladada bir şipşakçı hâdiseyi tesbit edebilmişti. Floryada şipşakçı da çıkmadı ve iki devlet adamı tam bir sükûnet içinde görüştiler. Sır iyi saklanmıştı. Doğrusu istenilirse iki şahsın birbirlerini ziyare-

ti mânasını taşıyan bu temaalara aşırı reklâm havası vermek iki tarafın da hoşuna gitmiyordu. Tabii ortada gizli kapaklı bir husus yoktu. Bu bakımdan ziyaretler, vukuundan sonra umumî efkâra duyuruluyordu. Dikkat edilen, hâdisenin vukuundan önce gürültü kopmasını önlemektir. İnönü ile Gürsel arasındaki her temas, ister istemez geniş akisler doğuruyordu.

O sabah İnönüylü, adadan sekizde kalkan ekspres vapurda görenler biraz şaşırıldılar. Bu, mutad olmayan bir manzaraydı. C.H.P. Genel Başkanı bu yıl tam tatil fırsatı budugundan şehre pek, ama pek nâdirin iniyordu. İndiği zaman da, doğrusu sekiz vapurunu seçmiyordu. İnönü vapurda, kendisine refakat eden Ali Sohtorikle konuştu, gazeteleri karıştırdı, denizi seyretti. Zihninin meşgul olduğu seziliyordu. Köprüye çıktuktan sonra Ali Sohtorığın yazıhanesine gitti ve bir sade kahve içti. Devlet Başkanıyla randevusu saat onda olduğundan önünde biraz zaman vardı. Yazıhanede oyalandıktan sonra, tam onda Floryada olacak şekilde yola çıktı. Hakikaten, bindiği kırmızı sarılı otomobil Floryaya geldiğinde ona bir kaç dakika vardı. Yollarda polisler bulunuyordu. Şorör, Devlet Başkanının nerede oturduğunu onlardan sordu. Gürsel, vaktiyle Kemal Aygünün ikamet ettiği köşkü seçmişti. Bina güzel bir parkın içindeydi ve hakikaten manzara insana huzur veriyordu. İnönü daha sonra, evi pek beğendiğini, hâlâ kendi bildiği halindeyse



Orgeneral Gürsel yazın yorunluğunu çıkarıyor

Sezaru'nun hakkı Sezara

# Meclis Danışma Kurulu

Turgut YEGENAGA

**M**illi Birlik Komitesi memleket idaresini ele aldığı tarihten itibaren birçok müesseseyi yeniden organize etme yoluna girdi.

Bütün temennim, yeniden organize edilen bu müesseseler iyi geleceklerle takviye ve bu gelecekler devamlı olsun.

Son zamanlarda Milli Birlik Komitesinin bir Danışma Kurulu kurma kararı aldığı söylentileri dolaymaktadır. Kanatılmıca, böyle bir kurulun T.B.M.M. bünyesinde daimi surette yer alması ve yeni hazırlanan Meclis İç Tüzüğünde de benliğini kazanması son derece faydalı olacaktır.

Demokrasi, halkın kendi seçtiği temsilcileriyle idare edilmesi demek olduğuna göre halk, âlimden ziyade sağduyu sahibi, kendisini temsil edebilecek insanları seçecektir. Bu şekilde teşekkül eden meclislerin ilmi seviyeleri arzu edildiği kadar yüksek olamaz. Esas olan, seçilenin sağduyusu, hüsnüniyeti ve toplumu tacması gibi vasıflarını böyle bir heyetin bilgilisi ve mesabisi ile takviye etmektir.

Eskiden bu muhazuru gidermek için partiler aday listelerini hazırlarken her meslek erbabından Mecliste temsilci bulundurmaya gayret ederlerdi. Bu hâl, vilâyet çapında da böyle olurdu.

Yeni seçim usûlü büyük ihtimalle nisbi olacağından bazı meslek erbabının Mecliste hiç temsil edilmeme ihtimali de mevcuttur. Bu noksan ancak Meclis Danışma Kurulunun mevcudiyeti ile karşılanabilir.

Amerikan Parlamentosunda "Legislative Reference Bureau" adında bir danışma kurulu mevcuttur ve bu kurul, Meclis Kütüphanesine bağlıdır.

Legislative Reference Bureau 80 kişilik bir mütehassus heyetinden mütesekkildir. Bunlardan 30'u hukukçu, geri kalanı da iktisatçı, mühendis, istatistikçi gibi muhtelif meslek erbabıdır. Kurulun vazifeleri şunlardır:

1 — Siyasete karışmadan mil-

letvekillerine ve Ayan Meclisi üyelerine aradıkları malûmatı temin etmek. Kurulun bu faaliyetine talep vukuunda ilgili devlet daireleri de yardım ederler. Temin edilen malûmat şahsi değilse tabettirilerek meclis üyelerine dağıtılır. Tabedilen bu broşürlerden birkaç tane de ben almıştım. Senatör sormuş: "Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'nın senede ihrac ettikleri petrolün miktarı ne kadardır? Memleket, ton ve dolar olarak on senelik mukayeseli hazırlanması.." Başka bir soru: "Krutçeffin Amerikaya yaptığı seyahatin dünya memleketlerindeki etkileri?.." Bu soru daha: "Devlet teşekküllerince üretilen enerji maliyeti ile hususi müesseselerde üretilen enerji maliyetlerinin mukayesesi?.." Yukarıdaki misâllerden de görüleceği gibi, bu kurula sorulan sorular umumiyette tekniktir. Kurul karar organı değildir. Nihai karar milletvekilleridir.

2 — Meclis Komisyon çalışmalarında milletvekillerinin temas e-

decekleri ilgili insanları seçmek. Eski T.B.M.M. komisyon çalışmalarına yalnız devlet memurları iştirâk ederdi. Amerika Parlamentosunda ise ilgili halk da iştirâk edebilir. Washington gazetelerinde görürsünüz: Mecliste X komisyonu, Y kanununun aşağıdaki yazılı maddelerini görüşmek üzere şu tarihte saat 10 da toplanacaktır. Fikr beyan etmek isteyen ilgililerin müracaatları. Bu ilân üzerinde 100 kişi müracaat eder, fakat komisyon 20 kişiyi dinleyecektir. Müracaat eden 100 kişi arasından dinlenmesi gereken 20 kişiyi Danışma Kurulu seçer. Komisyon toplanır, memurlar ve ilgili halk dinlenir. Konuşmalar zapta geçer. Böylece o günkü komisyon çalışması bitmiştir. Komisyon tekrar toplandığında zabıtlar tetkik edilerek tartışmalar yapılır ve kanun tasarısı en uygun şeklini alarak parlamentoya sevk edilir.

3 — Amerikan vatandaşları tarafından gerek milletvekillerine, gerekse Danışma Kuruluna sorulan sualleri cevaplandırmak. Danışma Kurulunun bu faaliyetinin gayesi hem halka hizmet, hem de "Parlamento Her Şeyi Bilir" fikrini yayarak meclisin halk içindeki itibarını arttırmaktır.

Halk tarafından sorulan sualler saçma dahil olsa muhakkak cevaplandırılır.

İşte, bugün Milli Birlik Komitesinin, yarın da seçimle gelecek meclisin ihtiyacı olan yeni bir kurul.

İlk Danışma Kurulunun tesbitinde titiz davranılmaklır. Kurul üyeleri "otorite" tâbir edilen fikren, zihnen miladını doldurmuş, enerjisi tükennmiş zevattan müteşekkil olmamalıdır. Kurul üyelerinin yüksek tahsilli, vasat mesleki bilgi sahibi ve ilmi araştırma yapabilecek statüde olmaları kâfidir. Aksi hâlde milletvekilleri onları değil, onlar milletvekillerini çalıştırmaya kalkışır. Böyle bir heyete "Yüksek Sûra", "Divan" vesaire gibi isimler vermek hatalı olur. Malûmdur ki bizde yüksek isimli kurullar çalışmak şöyle dursun kırmıdamamak geleneği ile malûldürler.

HELKES



OKUYOR

Deniz Köşkünün bunun yanında yavan kaldığını belirtti ve hayretini ifade etti:

"— Demek, Belediye Başkanlarını böyle kâşânelerde oturtuyorlarmış.."

Bu, bütün ömrü mütevazî geçmiş bir adamın samimi şaşkınlığıydı.

İnönü'yü bir yaver kapıda karşıladı. Gürsel misafirini bahçede bekliyordu. Devlet Başkanı açıkta bir köşe hazırlatmıştı. Acaba İnönü orada mı oturmak isterdi, yoksa içeriye mi girmek? C.H.P. Genel Başkanı içeriyi tercih ettiğini ifade etti. İki devlet adamı orada, başbaşa, kırkbeş dakika müddetle görüştüler. Daha sonra, gazeteciler kendisini sıkıştırdıklarında İnönü her hangi bir bilgi vermedi. Devlet Başkanıyla görüşmekten memnundu. Buna mukabil Gürsel mühim bir meselenin görüşülmediğini, bunun bir ahbap ziyareti olduğunu belirtti. Hakikaten, kırkbeş dakika içinde mühim meseleleri tartışmak kaabil değildi. Ama iki siyaset adamının havadan sudan konuşmadıkları da muhakkaktı.

Aynı gün iki buçuk saat sonra İnönü oğlunun Maltepedeki evinin iskelesinden çivileme atlayışını yapıyordu.

## Politikacılar

### Hayal ve hakikat

(Kapakdaki rüya)

Geçen haftanın başlarında bir gün, vazifeyle Yassıadaya gidip ora sâkinleriyle temas fırsatını bulanlar karşularına çıkarılan bir adamı gördüklerinde yüreklerinde eziklik hissetmekten kendilerini alamadılar. Adamın dış görünüşü alışılmış dış görünüşünden hayli değişikti. Beyazlaşmış saçları, yuvarlak yüzünün ortasından ileri fırlayan iri ve biçimsiz burnu, hantallaşmış vücutu altmış yaşın bir çok belirtisini taşıyordu. Fakat asıl fark mânevi cihettendi. Vazifeli Yassıadanın en perişan insanının o olduğunda zerrece teredd-



AKİS, 31 AĞUSTOS 1960

## Başgilden Koraltana Mektup



Bu haftanın başında Yeni Gün ve

Tercüman gazeteleri pek eğlenceli bir mektup neşrettiler. Bahis mevzuu mektup, Yeni Sabah gazetesinde bugünlerde Mâneviyatçılık mevzuunda seri makaleler neşreden Ord. Prof. Ali Fuat Başgille aittir ve sâbık iktidarın en düşük başlarından Refik Koraltana hitap etmektedir. Eğlenceli mektubun bir de eğlenceli muhtevası vardır ki mâneviyat mütehassısı Ord. Prof. Ali Fuat Başgillen, mâneviyat kadar -belki daha da fazla- maddiyat üzere imal-i fikir ettiğini ortaya koymaktadır.

Hikâye şudur: Mâneviyatçı Ord. Prof. ün Galata yoku salonu karşısında takriben 500 bin liraya malettiği bir iş hanı vardır ve bu "mütevazî gayrimenkul" Ord. Prof. a senede 100 bin lira gibi ufaak bir gelir sağlamaktadır. -Beş senede amorti olan bir gayrimenkul!- Ancak Ord. Prof. ün kulağına bu mütevazî gelir kaynağının istimlâk edileceği fısıldanmıştır. Mâneviyatçı hoca, hemen kafasını çalştırması, büyük ve hamiyetli Meclis Başkanına hitaben bir mektup kaleme almıştır.

Hocanın fikri zikrini teyid edecek mahiyettedir. Madem ki bina istimlâk edilecektir, o hâlde en uygun şartlarla istimlâk edilmelidir. Ord. Prof. Ali Fuat Başgillen mâneviyatın değil de maddiyatın esas olduğunu savunduğu sıralarda binasına bir fiat da biçmiştir: 1 milyon 500 bin lira... Ne mütevazî rakkam!..

Bu isteğnin hemen arkasından tehdidi de ihmal etmeyen Ord. Prof. ün şu satırları şahsiyetini ortaya koymasını bakımından niâzdarır. Bakınız. Yeni Sabahın meşhur mâneviyatçısı D.P. nin muvaffakiyetine elinden geldiği kadar hizmet ettiğini bildirdikten sonra ne diyor:

"Eğer bu hanı, ki benim son ömrümde güvendiğim yegâne varlıktır, düşük bir bedelle istimlâk ederlerse, Demokrat iktidar, amansız rakiplerini bana acı acı güldürmüş olacaktır. Herhalde benim gibi bir dostu feda etmeyeceğinize kanırım."

İşte mektup bu... Ama gel gelelim, işin daha da eğlenceli tarafı bundan sonradır. Mektup ortaya çıkınca, akla kara belli olunca Ord. Prof. bir de beyanat vermiştir: Efendim, kendisi haklıdır, haksızlığa uğramıştır. Son çâre olarak "suya düşen yılanı sarılır" deyip o da koca Başkanın paçalarına sarılmıştır.

Bir hoca ki, demek yarın talebelerine ahlâk dersi olarak suya düştükleri takdirde yılanı sarılmalarını tavsiye edecek! A, Hoca, denize düşen yılanı değil kendine güvenir ve yüzüp sahile çıkar. Yüzme bilmezse mi?

Yüzme bilmezse, deniz kenarında dolaşmaz.

düt hissetmediler. Ürkek, korkak ve çekingen bir hâli vardı. Ağırı derecede ezilip bütüldüğü, şirin görünmek için elinden geleni yaptığını belli ediyordu. Kibar davranmak maksadıyla gayret sarfettiği de gözden kaçmıyordu. Sanki, kullanmasını bilmediği hâlde bir otomobilin direksiyonuna geçmiş ve kaza yapmıştı. Şimdi süklüm püklümdü. Direksiyondayken caddelerde takıncığı çalınmış tavır tamamen kaybolmuştu. Perişanlılığı, öyle anlaşılıyordu ki, verimli olduğunu sandığı -ve bir zamanlar hakikaten verim sağlayan- bir takım usüllerinin iflas etmiş bulunmasından doğuyordu. Bütün suni hareketleri artık sadece sınıyordu. Sırtında kudret hırkasını taşıırken "sevimsizlik" denilen tebasümü dudaklarında donuyordu. "Mahviyetkarlık" denilen el bağlayarak duruşu bir riya tablosunu hatırlatıyordu. "Zarafet" denilen tavır, civelî kadınların tavrını akla getiriyordu. Konuşması ise tesirsiz bir söz furyasından ibaret kalmıştı. Eski "ikna kudreti", yerini safsataya bırakmıştı.

Adam, Adnan Menderesi ve bütün Yassıada sakinleri arasında hakikaten en "küçük adam" oydu. Halbuki aynı esnada, bu "küçük adam"la alakalı olarak Türkiyenin bir çok tarafında, bilhassa geri sanılan çevrelerde bir propaganda yürütülüp gidiyordu.

#### Hikâye üstüne hikâye

Doğrusu istenilirse on yıllık D.P. iktidarı boyunca, bilhassa bu iktidarın son beş yılında kesif bir reklam kampanyası düşük Başbakanın şahsı etrafında yürütülmüş, Menderes ismi havası olan bir isim hâline getirilmişti. Devletin bütün vasıtalarına şahsî menfaatlerinin peşinde olan zümrelerin vasıtaları eklenerek geniş imkânlar sağlanmış, radyolar, gazeteler, dergiler hep Menderesin şahsî propagandasını yapmaya koyulmuşlardır. O kadar ki bazen D.P. kasten yerilmiş, öteki liderler kötülennmiş, böylece "...ama Menderes iyidir" efsanesi yavaş yavaş bina edilmişti. Mezîyetler daima düşük Başbakanı atfedilmiş, her iyi hususiyet ona maledilmiş, el altından evliyalık ve peygamberlik sıfatları bile ortaya atılmıştı. Şimdi toplanan, işte bu gayretlerin meyvasıydı. Aslında Menderes, kurgusu boşanmış bir oyuncak gibi Yassıadada kendisini görenlere sadece iğrenme hissi tevliit ederken bir takım çember sakallılar yeni yeni efsaneler yaratmaya çalışıyorlardı. İşin garip tarafı, bunlara inanlar bile çıkıyordu..

Bunların yaydıkları bir hikâye şuydu: Adnan Menderesin Yassıada-



Menderes camide  
Aptestsiz namaz

da kaldığı oda her gece Ada kumandanı tarafından mühürleniyordu. Fakat muhafızlar her sabah bu mühürün bozulduğunu hayret ve dehşet içinde görüyorlardı. Gizli kuvvetler mühürü kırıyorlar, kapıyı açıyorlar. Menderesi alıp götürüyorlardı. Düşük Demokrat bütün gece dışarda dolaşiyor, gerekli temasları yapıyor, "iyi saatte olsunlar" ile görüştükten sonra sabaha karşı gene Yassıadaya dönüyordu. Bu yüzden mühürün söküldüğünü görüp odaya dalanlar Menderesi yatağında uyur buluyorlardı. Gizli kuvvetler düşük Demokrati nereye götürüyorlardı? Çember sakallıların attıkları tohumun etrafında bin başka masal, bazen yeminlerle doğrulanarak anlatılıp duruyordu.

Aman Allahım, son zamanlarda ne kadar çok kimse Menderesi "gözleriyle görmüş"tü! Düşük Demokrat Yassıadadaki odasını terkettikten sonra "iyi saatte olsunlar"ı temin ettiği kır ata biniyor, başına sarığını geçiriyor, doğruca Eyübe geliyordu. Denizin üzerinden uçarak gelen at camii avlusuna giriyor, Menderes orada iniyordu. Üstad doğruca camie giriyor ve tek başına namazını kılıyordu. Ondan sonra, gene kır atın üstünde başka yerlere hareket ediyordu. O başka yerlerin isimleri saymakla bitmiyordu. Menderes, aynı saatte bazen yedi camide birden namaz kılıyordu. Hikmetinden sual olunmayacağı için bunda şaşılacak bir cihet yoktu. Konyada düşük Demokratın halka görüldüğü anda Taşh-

tarlanın bir çok sâkini de onun nûrundan istifade etmişti. Menderes, taraftarlarını yalnız bırakmıyor, onların mâneviyatını ayakta tutmak için bu gece gezintilerine çıkıyor, onlara kurtuluş gününü müjdeliyordu.

Bu kurtuluş gününü saf saf bekleyenler yok değildi.

#### Realistlere masallar

Adnan Velinin o nefis "Fantezi"lerinin cereyan ettiği çevrelerde, bilhassa mahalle kadınlarının arasında bu akıl almaz hikâyeler uydurulurken efsane mütehassısları şimdî D.P. lehinde işletmeye çalıştıkları fiskos gazetesi vasıtasıyla çeşitli haberler uyduruyorlardı. Bunlar doğrulukları yeminlerle ve şahitlerle belirtilen "olmuş vak'a"lardı. Menderesi görmeyi arzulayan halk bir gece takalara binerek Yassıadaya kuşatmıştı. "Müslüman Başbakan"ın sıhhatte ve rahat olduğunu bizzat tesbit etmek istemişlerdi. Aksi halde şehri tarumar edeceklerini askerlere söylemişlerdi. Adayı korumakla vazifeli birlikler taka hücumu karşısında kudretsiz kalmışlardı. O zaman, etraftaki gemilerin projektörleri Adaya çevrilmiş ve Menderes halka gösterilmişti. Sevgilerinin sıhhatte olduğunu gören halk, "Gidiyoruz ama, hele onun kılma ilisin hemen geri geliriz" diyerek tekrar sahil yolunu tutmuştu. Zaten Menderes, isteseler kendisini Adadan derhal çekip alacak Allah aşığı gönüllülerine el altından haber salmış, bir kardeş kavgasını istemediğini bildirmiş, onlara hareketsiz kalma emrini vermişti. Her şeyin zamanı vardı ve Menderes o zamanı bekliyordu. Yoksa, kendisini Adada tutmaya hiç kimsenin kudreti yetmeyecekti. Düşük Başbakan, muhafızlarının elinde gönül rızasıyla ve memleketsever duyguların tesiri altında kalıyordu.

Kulak gazetesinin yeni yazarları bahis mevzuu "zaman"ı da tâyin etmeyip unutmuyorlardı. Yaz bittiğinde Menderes kendisini almaya gelecek bir gemiye binecek ve Karadenize açılarak Samsunda karaya çıkacaktı. Orada Dördüncü Ordu kendisini bekliyordu. Yavuz Başbakan ömründe dâddî askerlik yapmamıştır- bu ordunun başına geçecek ve Ankaraya yürüyerek Cemal Paşayı kaçırarak, yeniden idareyi eline alacaktı. Aslına bakılırsa bu "Dördüncü Ordu" 27 Mayısı hemen takip eden günlerde dışarda kalmış Demokratlar tarafından ortaya atılmış. İnkılâp hareketine derhal katıldığı bildirilen üç ordunun karşısına çıkarılmıştı. Radyolar da, Türkiyede mevcut üç ordunun, Birinci Ordunun, İkinci Ordunun ve Ü-

güncü Ordunun ihtilali destekledikleri ilan edilince taraftarlarını istim üstünde tutmak isteyen D.P. militanları "Ama, bakın, Dördüncü Ordudan hiç bahis yok. Neden? Çünkü Dördüncü Ordu Menderese sadık kaldı. Şu anda Ankaraya yürüyorlar" sözünü icat etmişlerdi. Muhayyel Dördüncü Ordu, haftalar geçip te bir türlü yürüyüşünün sonunu alamayınca, yani Ankaraya giremeyince D.P. li kuyruklar lâfi değiştirmişler, Dördüncü Ordunun düşük Başbakanı Samsun sahilinde beklediğini yaymaya koyulmuşlardı.

Başka bir "realist hikâye", duruşmalarla alakalıydı. Duruşmalar radyoyla yayınlanacaktır deniliyordu ya.. D.P. li kuyruklar o gün için şimdiden hayaller kurmaya başlamışlardı. Halk, sevgili Menderesin sesini radyoda duyar duymaz galeyana gelecek ve ayaklanacaktı. "Beklenen gün", asıl o gündü. Menderesin sesinin işitilmesi bir nevi parola yerine geçecek, Düşük Başbakanın adamları bayrağı açacaklardı, Açılan bayrağın altında bütün ehli din harekete geçecek ve dinsizleri kovacaktı. Bu hikâye anlatıldıktan sonra eğer çevre müsaitse efsane faslı derhal ekleniyordu. Zaten Menderes, kilimli kapısının anahtar deliğinden zaman zaman süzülüyor, gelip taraftarlarını buluyor, onlara talimat veriyordu. Plân hazırlayan bizzat oydu. İktidarı sırasında o kadar çok şeyh dost edinmişti ki sâdece onların duası ve adamları kâfirleri yere çarpmaya yetecekti. Şeyhler hazırıldılar. Parolayı bekliyorlardı.

İşî daha ileriye götürülenler Menderesin asıl düşmanı olan gazeteleri de unutmuyorlardı. Hayır, Menderes Yassıadadan gemiyle değil, uçarak Anadoluya gidecekti. Uçarken İstanbul ve Ankara semalarında bir de tur atacak ve aleyhinde yazan gazetelerin üzerlerinden geçecekti. Menderesin üzerinden geçtiği gazeteler derhal alev alarak yanacak, böylece düşmanlar kül olacaktı.

#### Mektup üstüne mektup

Bü lâflar ortalarında dolaylı olarak hareketin tertipli olduğunu açığa vuran başka bir hâdise daha cereyan ediyordu. Kulak gazetesinin yeni yazarları, 28 Nisan ile 27 Mayıs arasındaki devrede C.H.P. nin başarıyla kullandığı bazı taktikleri benimsemişlerdi. Bu taktiklerden biri "Mektup Fırası" idi. Hakikaten C.H.P. kriz günlerinde kendi teşkilâtına el altından haber salmış ve başta Bayarla Menderes, bütün D.P. ileri gelenlerini ve yakınlarını mektup yağmuruna tutmalarını istemişti. Usûl ilk defa İnönü'nün Kayseri seyahati

sirasında vukua gelen hâdiseler dolayısıyla kendiliğinden tatbik edilmiş, tesiri görülünce C.H.P. tarafından sistem diye benimsenmişti. O çetin mücadele günlerinde D.P. büyüklerine her gün bavullar dolusu mektup yollanmış, kendilerine akıllarını başlarına devşirmeleri ihtar olunmuştu. Mektuplar düşüklerin âsaplarını büsbütün bozmuş, bir takım plânlarını tatbik mevkiine koymalarını geciktirmiş, hattâ önlemiş, onlara endişe vermişti.

Şimdi, kulak gazetesinden sonra bu usûl de D.P. kuyrukları tarafından taklit olunuyordu. Başta Gürsel, Millî Birlik Komitesinin azaları, Bakanlar, İnkılâp hareketinin fikir desteğini teşkil eden gazeteler ve gazeteciler aynı mealde mektuplar alıyor-

Samet veya Polatkan gibi azılı hırsızların, Korutan gibi iffetsizlerin, Erozan, Kavrakoğlu, Akdağ gibi çetecilerin asılması bile tavsiye olunuyordu. Ancak, Menderes mukaddesdi. Ona ilişkinler derhal cezalarını görecekler, perişan edileceklerdi.

Yeni edebiyatın Menderes ismi etrafında geliştiğini kulak gazetesinin nesriyatı ve bu mektuplar açık şekilde gösterdi. Aslında taktik başarılıydı. Menderes, on yıllık kesif propagandanın neticesi bazı çevrelerde hakikaten müstesna bir mevki edinmiş, kendisine bağlı fanatikler türemişti. Bihassa basit zihniyete sahip çevrelerde düşük Başbakan prestij edinmiş, aslında olduğundan bambaşka şekillerde tasavvur olunmaya başlamıştı. D.P. nin kuyrukları için mühim sayı-



Adnan Menderes bir cenaze merasiminde

Ölü: D.P.

lardı. Gerçi D.P. ilerin tutulduğu o müthiş yağmurun yanında D.P. kuyruklarının mektupları, miktar itibarıyla pek gülünç kahyordu. Bu, iki tarafın memleketteki kuvvetinin tabii bir neticesiydi. Ama alâka çeken nokta, tehdit ve küfür dolu mektuplarda hemen sâdece Menderesin bahis mevzuu edilmesiydi. Himaye kanatları Menderesin üzerine gerilmek isteniyordu. Ona bir nevi dokunulmazlık sağlanması cihetine gidiliyordu. Menderesin kılma dokunulursa kıyamet kopacaktı. Menderese hiç bir şey yapılamazdı. Menderes adamı, alimallah çarpardı. Menderes mutlaka hayatta bırakılmıyordu. Menderesin bir günahı yoktu. Mektuplarda Bayarı adı hemen hiç geçmiyordu. Bazen, onun ve Zorlu yahut

lan bu çevrelerdi. Yoksa, oyunun mahiyetinden haberdar bulunanlar D.P. büyüklerinin tamamını kurtarmak istiyorlar, fesat tohumları atmakta meufaat görüyorlardı. Onlar için Bayar da birdi, Menderes te, Zorlu da, Samet de, Polatkan da, Erozan da.. Ama bayrak olarak Menderesi kullanmak son derece avantajlıydı. D.P. nin on yıllık iktidarı süresince halkı memnun eden tek bir hareket elbette ki yapılmamış değildi. Propaganda, bunların hepsini Menderesin kâr hanesine yazmıştı. Sonra, bizzat Menderes, bugün iflâs etmiş bulunan "şefkat", "mahviyetkârlık", "zarafet", "sevimsizlik", "ikna kudreti", "beceriksizlik" gibi kozları başarıyla kullanmış, iyi bir kalbi bulunduğu masalını her vesileyle beslemiş

-halbuki, bir çok sapık gibi düpedüz sadıktır-, fütursuz nimet dağıttığından bu nimetlerden faydalanırlar vasıtasıyla arzulanı havayı yaya-bilmıştır. Nitekim, meselâ geçen hafta bu mecmuada Menderese yazdığı mektupları açıklanmış bulunan Yusuf Ziya Ortaçın mazeret diye ortaya attığı sebepler bu noktayı daha iyi belirtmiştir. Menderes, bir taraf-tan da maddî menfaat sağladığı Ortaç, adam hastalandığında her gün telefonla aratmış, böylece "aman, ne iyi kalpli insan" etiketini daha da yıldızlatmıştır. Menderes daha bir çok kimseye bu şekilde davranmış, dertleriyle alakalanıyormuş hissini uyandırmış, bunların içinde zayıf olanları bu neviden minnet hisleriyle kendisine bağlamıştır. Meselâ Dr. Ekrem Şerif Egell bu tip dostların bir başka nümunesidir. Oğlunun ölü-mü, Egellinin Menderesin ağına düş-mesinin vesilesi olmuş, o tarihlerde başlayan bağ sonradan kopamayacak hâle gelmiş, Egell iltifattan hoşlanır bir tabiata sahip olduğundan "hem giderim, hem ağlarım" tertibi, Menderesin safından ayrılamamıştır. Bu haftanın başında Yassıadaya vazifeye gidip Menderesi gözleriyle gö-renlerin karşılarında her bakımdan bitmiş, tükenmiş bir adam, kurgusu bozulmuş bir oyuncak bulmalarının sebebi sırta kudret hırkası varken başarıyla yürütülen bu sahte davranışların tamamile iflâs etmiş olma-sıydı. Bir takım mezilyetlere sahip olan, fakat asıl kurnazlığına güven-en Menderesin her hareketini nasıl hesaplı, kitaplı yaptığını, her davranışını nasıl bir maksada bağladığını, en ulvî sayılabilecek hislerinin altın-da nelerin yattığını bu hafta ele ge-çen bazı mektuplar ve vesikalar da-ha iyi gösterdi. Menderes, hastalara telefon ettirmeyi bile bir politika say-mış, bunun için adamlar vazifelen-dirmiş, bir gün işine yarayabileceğini sandığı kimselerin dertleriyle ala-kalanmayı meslek hâline getirmişti. Düşük Başbakan parayla satın ala-mayacağı veya sopayla korkutama-yacağı bazı tanınmış şahısları da his ve mânevîyat cephesinden yıkmak için ciddi gayret sarfetmiş, onların üzerlerinde durmuş, nelerden hoşla-nıyorlarsa o taraflarını tatmin yolun-dr hiç bir fedakârlıktan çekinmemiş-ti. Hattâ bu uğurda bazen bizzat eği-lip bükülmüş, gayeye vasil olmak için her vasıtayı mubah saymıştı. Ancak bunda başarı kazanmadığını iddia etmenin imkânı yoktur. Zira şu anda Yassıadada bir insan müsved-desi haline gelmiş olduğu hâlde on senelik bu oyunun neticesi, taraftar-ları onun adı etrafında propaganda yapmakta, onu bayrak diye kullan-maktadırlar. Bu, propaganda denilen silâhın kudretinin pek güzel bir nü-



## Siyavuşgilden Menderese Mektup

*İstanbul 18-3-1956*

*Muhterem Beyefendi,*

*Mâzur görünüz, bütün merte-veleri aşp doğrudan doğruya size hürriyetlerimi bir kenara koyarak, Üniversite hocası ve muharrir insan sıfatıyla çıkıyorum.*

*Yıllardan beri sinsi bir hastalığın -geker- bedenen zebunü bulun-maktayım. Bu derdin hayattiyetimi için için kemirerek beni mecalsiz-liğe düşürdüğünü hissediyorum. Bugün en küçük adalı cohitleri dahi bitkinlik halinde duyan bir gövdenin sahibi olmanın yelsi ve utırabı içinde, hayatımı belki biraz daha uzatabilecek çarelerin peşindeyim. Bu, canıma aşırı bir ehemmiyet verdiğimden değil, bu memlekette be-nim de hissese düşen bir vazifeyi tamamlamak içindir. Yaşadığım se-nelerin sayısı kadar eser vermiş olmama rağmen, henüz memleket kül-türüne ifa edeceğim hizmetlerin tükenmiş okluğuna kaani değilim.*

*Bu endişe ve kuaatle sizden şu lâtufta bulunmanızı istirham ediyorum: Hastran bidayetinden itibaren Almanya'da uzunca bir tedavi görmem için 7000 Türk lirası -bütün servetim- karşılığında döviz mü-saadeci.. Bu para ile hem -icab ettiği taktirde ameliyat ta dahil te-davi masraflarını ödemiş olacağım, hem de ayağımı yerden kesecek, halk tipi ucuz bir otomobil edineceğim. Almağ kurduğum ve bana memlekette koltuk değnekliği ederek muhtezem eserleriniz yerlerinde görüp yaşama irademi kuvvetlendirecek olan otomobil, bizde kara borsası bulunmayan, taksiye elverişsiz, tek kapılı, mütevazî ve basit bir Wolkeswagen'den ibarettir. O benim hayk sarılmış olan adalı kuv-vetime ve bedeni enerjime destek olacaktır.*

*Uzun tereddütlerden sonra cesaret edebildiğim bu müracaatı yük-sek insanlığımızın cevapsız bırakmayacağından şu anda emin bulunuyorum. Bunca işiniz arasında sizi kendi derdimle meggul ettiğimden dolayı affınızı diler ve en derin minnetdarlığımıla hürmetlerimi takdim ederim, efendim.*

*Sabri Esat Siyavuşgil*

munesidir.

**Yeni mektuplar**

**M**enderesin, her vesikayı saklama âdeti bu hafta başkentte gene bir çok kimsenin neşeli kahkahalar at-malarına yol açtı. Düşük Başbakana gelmiş mektuplardan biri. 27 Mayıs-tan sonra İnkılâp hareketi çorbasın-da kendisinin de tuzu bulunduğunu ileri sürecek derecede fütursuz bir eski devir pohpohcusunun imzasını taşıyordu. Mektup, Yeni Sabahın profesör fıkracısı Siyavuşgile aitti. Siyavuşgil Menderesten döviz isti-

yordu. Gerçi döviz istemenin yolu Maliye Bakanlığına istida vermek mevzuat müsaitse bunu almakta ana Siyavuşgil bizzat Başbakana hususî surette başvurmayı daha akıllıca bir usûl saymıştı. Yeni Sabahın fıkracısı otomobil getirtmek istiyordu. -İhtî-mal, patronundan heveslenmiş ve yo-lu ondan öğrenmiştir-. Hem de niçin? Menderesin icraatını rahatça temaşa edebilmek için.. Mektupta, aman yarabbi ne lâflar vardı.. İnsan, bun-ları bir araya getirebilmek için en azından bir Cyrano mütercimî olma-lydı, Tahîr Menderes, Siyavuşgilin





Siyavusgilin Menderese yazdığı mektup  
Modern döviz isteme usulü

bir gün gelip kendisi aleyhine dön-  
bileceğini hesapladığından bu eğlen-  
celi mektubu hususî bir itinayla ka-  
sasına kitleyivermişti.

Bu haftanın başında başkent-  
te bu gibi vesikaları bulanlar hay-  
retle başlarını sallıyorlardı. Pek-  
âlâ, bu zatlar o tarihte öyle konuş-  
maktan sıkılmamışlardı. Peki, bu ta-  
rihte niçin böyle konuşuyorlardı?  
Susup otursalar bir yerlerinden bir  
sey mi ekşilir, boyları mı bir karış  
kısaldı? Sonra, bugün Yassıadamm  
en bitkin ve sünep adamı hâline gel-  
miş, bu suretle insan olarak hakiki  
kıratını göstermiş bulunan bir kuk-  
lanın elinde, sırf bu kukla sırtında  
kudret hırkasını taşıdığından dolayı  
ne hâllere düşmüşlerdi.. Şaşmamak  
kaabil değildi. Menderes, böyle tip-  
lerin yardımı ve desteğiyle bugünkü  
efsanelerin çekirdeği hâline gelebile-  
cek sahte prestiji edinmiş, sâdece ha-  
vayla dolu bir balonu semalarda u-  
cirtmuş, uçurtmuştu.

## C. H. P.

### Alim + Politikacı = Program

Geçen haftanın ortalarında bir gün,  
vaktin akşama yaklaştığı bir sı-  
rada Maltepeden kalkan beyaz bir  
deniz motörü gittikçe kabaran dal-  
gaları yara yara Heybelladaya yak-  
laşıyordu. Poyraz şiddetini arttırmış  
bulduğundan motor adamın vapur  
iskelesi civarındaki ritimına yana-  
şamadı. Bunun yerine burnu döndü  
ve dibinde plâj bulunan küçük koya

girdi. Plâjin iskelesinde bir araba  
bekliyordu. Motörden çıkan uzunca  
boyu, alımlı, sarışın, cazip hanımla  
orta boylu, kırışmış saçları kırış-  
mış bıyıklarıyla bir armoni teşkil e-  
den yakınlıklı adam arabaya bindiler  
ve cadde üzerindeki bir eve gittiler.  
Ev, İsmet İnönünün eviydi. Misafir-  
ler C.H.P. Genel Sekreteri İsmail  
Rüşdü Aksal ile eşi Jale Aksaldı. İ-  
nönünün daveti üzerine o gün, oto-  
mobille Ankaradan gelmişlerdi. Ada-  
dakı evde kalacaklar ve Genel Baş-  
kanla Genel Sekreter bir hafta müd-  
detle başbaşa, kim ne derse desin ikti-  
darın 1 numaralı ve tek tabii namzedi  
bulunan partilerinin meselelerini göz-  
den geçirecekler, bazı prensip karar-  
larına varacaklardı. Siyasî faaliyete  
henüz müsaade edilmediğinde partiy-  
le alakalı çalışmalar böyle yapıyor-  
du. Aksal Ankaraya döndüğünde  
Heybellada konuşmalarının ışığında,  
zaten kurulmuş bulunan bir takım  
komisyonların faaliyetine hız vere-  
cekti C.H.P. kendisine dört başı ma-  
mûr bir "Seçim Platformu" hazırlı-  
yordu.

### "Meyvalı ağacı tağlarlar"

Doğrusu istenilirse C.H.P. inkulâp  
hareketiyle birlikte garip bir dev-  
reye girmişti. Bayar - Menderes re-  
jimine karşı savaşan akıllıbaşında her-  
kesin ister istemez C.H.P. taraftarı  
bulduğu günler geride kalmıştı.  
Öküz ölmüş, ortaklık ayrılmıştı. Bu-  
na mukabil, memleketin mukadderat-  
ının yakın bir istikbalde bu parti-  
nin eline geçeceği âyan beyan ortada  
olduğundan sert tenkitler hedef ola-

rak C.H.P. yi seçmişti. Bunun yan-  
nında, yarın mesuliyet mevkilerine  
gececeklerinden ciddi şekilde endişe  
edilen bir takım kof şöhretlerin mâ-  
nasız, şımarık hareketleri doğrudan  
doğruya partiye zarar veriyor, onun  
prestijini sarıyordu. Bunlar, hâlen  
Yassıadada bulunan bir takım De-  
mokrat Bakan veya milletvekillerin-  
den tamamile farksız, ötekilerin ara-  
sında bulunmamalarını tesadüflere  
medyun bir takım "Çirkin Politika-  
cı"lardı. Nihayet, partiyi kendilerine  
rakip gören veya bir takım kompl-  
ekslerle malûl kimseler vardı ki bun-  
lar C.H.P. aleyhinde kesif propa-  
gandaya girişmişlerdi. Demokratlara  
gelince, onlar bir ara suyun altında-  
ki oyunu suyun yüzüne çıkaracak de-  
recede azmışlar, İnönüyü dahi Yas-  
sıadaya göndermeye kalkışmışlardı.

Ama C.H.P. için bu son üç ayda  
hakiki zorluk, memleketin duru-  
mundan gelyordu. Bu partinin mem-  
leketin müstakbel iktidarı olacağını  
bilenler ondan dinamizm bekliyor-  
lardı. Halbuki, siyasî faaliyet bütün  
partiler için yasaktı ve nizamlara  
harfiyen riayetkâr Genel Başkan bu  
yasakların bir santim dışına çıkıl-  
masının şiddetle aleyhindeydi. D.P.  
ile mücadele devrinde C.H.P. kendi  
milletvekillerini yurdun dört bir ta-  
rafına yayıverir, onlar nutuk ver-  
meye, hadise yaratmaya başlarlar,  
parti hareket haline giriverirdi. Bu-  
gün, bu imkânlar ortadan kalkmıştı.  
Hiç kimse, değil nutuk vermek, si-  
yasetten bahsetmiyordu. Halbuki as-  
lında siyaset hayatı devam ediyor,  
mühim meseleler ele alınıyordu. Bu  
işe partiler ne diyordu? İşte, bu su-  
alin cevabı verilemiyordu. Bir İnönü,  
o da parti başkanı sıfatıyla değil, bir  
memleket büyüğü olarak zaman za-  
man fikrini söylüyordu. Ama bu, C.  
H.P. hakkındaki "bir şey yapmıyor"  
tenkitlerini silmeye yetmiyordu. Za-  
ten İnönü de zırt zırt konuşmak ni-  
yetinde değildi. İcap ettiğinde, derli  
toplu bir demec vermek, perakende  
lafslardan kendisini kurtarmak yolun-  
da bir karara varmıştı.

### İkili konuşmalar

Genel Başkanla Genel Sekreterin ilk  
karşılaşmaları pek samimi oldu.  
İnönü Aksalı kucakladı, yanak-  
larından öptü. Genel Sekreterle eşi-  
ne, evin denize bakan bir odası ayrı-  
lmıştı. Hanımlar yerleşme işine giriş-  
tikleri sırada, alt kattaki oturma o-  
dasında iki siyaset adamı kendi mev-  
zularına dalmışlardı bile.. Hakikaten  
İnönü ve Aksal, c gün Genel Başkan  
ziyarete gelmiş olan genç asistanlar  
evden ayrıldıktan sonra kahverengi  
döşeli bir kanapenin üzerinde, vanya-  
na, meseleleri çözmeye, durumu  
gözen geçirmeye başladılar. Bu,

## YURTTA OLUP BİTENLER

haftanın başlarında hâlâ devam ediyordu. İnönü Genel Sekreterini plâja götürdü. Aksal, bir ameliyat geçirmiş olduğundan denize giremiyordu. Ama Genel Başkanın çivilemelerini hayranlıkla seyretti. Cumartesi akşamı plâj gazinosunda Adadaki spor klübü yararına bir balo vardı. İnönü ve Aksal, eşleriyle birlikte oraya da uğradılar ve bir süre kaldılar. Pazar günü İnönü gene denize girdi. Pazartesi günü İnönüler ve Aksallar, Şahir Kurutluoğluyla eşinin davetileri olarak Büyükkadaya geçtiler. Bunlar, iki C.H.P. lideri için dinlenme vesilesi oluyordu. Yoksa adadaki günlerin büyük kısmı çalışmakla geçiyordu.

Genel Başkan ve Genel Sekreteri memleketin durumunu, Millî Birlik İdaresinin tutumunu, umumî meseleleri birbir gözden geçirdikten sonra pazar günü gazetelerde çıkan Gürselin basın toplantısına ait haberleri dikkatle okudular, Devlet Başkanının sözlerini incelediler. İkinci Cumhuriyetin 29 Ekim 1961 de kurulmuş olacağı yolundaki taahhüt iki siyaset adamını yadırgatmadı. Bu, normal görülebilecek bir mühletti. İyi olan taraf böyle bir açıklamanın yapılmış bulunması ve bazı tereddütlerin dağıtılmasıydı. Buna mukabil Gürselin bazı kelimelerinin ve tâbirlerinin hiç kullanılmamış bulunması ihtiyatlı İnönüyü ve Aksalı daha memnun bırakacaktı. Bunu partileri bakımından değil, millî menfaatleri göz önünde tutarak düşünüyordular.

Ama Heybeli görüşmelerinin sıklık merkezini, C.H.P. ile alakalı meseleler teşkil etti.

### "Seçim platformu"

Eski partinin, 27 Mayıs hareketini takiben yeni bir kışve altında ve daha mühim şartlara tamamiye uygun bir rüfâla ortaya çıkmasının gerekli olduğu hususunda tam bir ittifak vardı. C.H.P. bir doktrin partisi olmak hevesinde değildi. Doktrin partilerinin artık sâdece eski kitaplarda -bir de bizim salon aydınlarımızın ağzında- kaldığı bir devirde elbet herkes Mersine giderken C.H.P. tersine gitmeyecekti. Ama mühim memleket meselelerinde C.H.P. nin görüşünün ne olduğu hususu artık açık şekilde ortaya konulmalıydı. C.H.P. seçim propagandasını öyle bir platform üzerinde yapacaktı. Bundan evvelki seçimlerde hüriyet vaad etmek hapsedilmiş gazeteçilerin ıstıraplarını dile getirmek, iktisadî durumdan şikâyet etmek ve hırslılıklara karşı bayrak açmak yetiyordu. Ama önümüzdeki seçimlerde seçmen



**İsmet İnönü**

*Çivi çivi söker*

başka ve daha ciddi plâklar isteyecekti. Türkiyede bir Eğitim Davası vardı. C.H.P. bu davayı hâl için nasıl bir reçete tavsiye ediyordu? Türkiyenin iktisadî kalkınmasını hangi yoldan gerçekleştirmeye kararındaydı? Personel politikası ne olacaktı? Silâhlı Kuvvetlerin statüsü hakkında ne düşünüyordu? Kısacası, "Temel Mesele" denilen mevzularda parti, iktidarı alınca ne yapacaktı?

Evvvelâ, bir nokta üzerinde haklı



**İsmail Rüştü Aksal**

*Doping*

olarak duruldu. C.H.P. mevcut bütün partiler içinde bugünün modası sosyalizmi en ziyade benimsemiş partiydi. Devletçilik, altı umdeden biriydi ve meselâ D.P. 1946 ile 1950 arasında liberalizmin, serbest teşebbüsün şampiyonluğunu yaparak muhalefet kampanyasını yürütmüştü. Gerçi iktidara geçince bütün o lâflar uçup gitmiş, geriye sâdece oportünizm kalmıştı ama C.H.P. nin geniş halk kütlelerinin refahını en ziyade göz önünde tutan, sermayenin bellirli ellerde terakümünün aleyhinde bulunan parti olduğunda zerrece tereddüt bahis mevzuu değildi. Şimdi, o istikamet biraz daha bellirli şekilde tutulacak, memleket dâvalarının hâlli daha sosyalizan bir görüşle mütalea olunacaktı. Bu, eski partinin sosyalistliğe heves ettiği mânasını taşımıyordu. Sâdece, iplerin üzerine noktaları konacaktı. C.H.P. ortanın solunda Amerikadaki Demokrat Parti derecesinde yer alacaktı. Tabii, daha solda partilerin kurulması imkânı daima mevcuttu. D.P. den sağda boşalan yer de doldurulabilirdi. Zaten, bazı kimselerin sandıklarının aksine bir değil, bir kaç yeni partinin kuruluş hazırlıkları yapıyordu ve bunlar, kaba hatlar halinde muhtelif cereyanları temsil edeceklerdi.

### Aksalı bekleyen işler

Heybelladada İnönü ve Aksalın yaptığı bir fikir teatisinden başka şey değildi. İki siyaset adamı da C.H.P. nin bir dönemeç başında bulunduğunu kabul ediyorlar, hattâ partilerine karşı yöneltilen tenkitlerden iyi niyetlileri son derece mâkul, haklı buluyorlardı. Şartların C.H.P. de bir hareketi gerektirdiği gün gibi açıktı. Siyaset sahasında artık başarı yolu başka vâdilerden geçiyordu. Eski partinin kendisini araziye uydurmasından başka çâre yoktu. Gerçi siyasî konjonktür o haldeydi ki C.H.P. nin önümüzdeki ilk seçimi kaybetmesi mümkün değildi. Bu, âdeta bir emr-i hakkti. Ancak İnönü ve Aksal son derece realist bir tarzda gördüler ki eğer C.H.P. iktidarı milleti tatmin etmezse, demokratik rejim belâni bir daha kolayca doğrultmamacasına yıkılacak ve küteller bir otoriter idarenin hasretini duyacaklardı.

Bu bakımdan, İnönüyle istişareler bitip te Aksal Ankaraya döndüğünde C.H.P. de iç çalışmalar son derece hızlı bir tempo alacak ve parti mesullerinin "Seçim Platformu" dedikleri prensipler kalın çizgiler halinde çizilecekti. Haftanın başında Merkez İdare Kurulunun bir azası komisyonların çalışma tarzı hakkında AKİS'e bilgi verdi. Komisyonlarda ilim adamlarıyla politikacılar be-

raber çalışacaklardı. Böylece ilmin ışığı ve politikacıların -ama "Çirkin Politikacı" değil- realizmi bir araya gelecek, hem basiretli, hem de tatbik kabiliyeti bulunan bir politika tâyin edilecekti. Tabii, Demokrasi nihayet geniş halk tabakalarının reylerini talep etmeye dayanan bir sistem olduğundan muhtelif sahalardaki müstakbel tutum ifade olunurken her şey son derece açık tarzda ortaya konamayacaktı. Ama C.H.P. bir noktayı anlamışa benziyordu: Artık Türkiye'de oy kaygısı dâvalara el sürmemeyi değil, sürmeyi gerektirmektedir. Bunlara ilişmeyenler ve günlük gün etmeye çalışanlar mutlaka yollarını şaşırmakta, sandalyamı ebediyen muhafaza edeyim derken kendilerini Yasnada bulmaktadırlar.

Aslında bu, C.H.P. de D.P. liderlerinin başına mukadder felâket gelmeden görülmüş ve bahis mevzuu komisyonlar önceden kurulmuştu. Araştırma Bürosu da -partinin en faydalı uzvu- o leri görüşün bir neticesiydi. Araştırma Bürosuyla alakalı Merkez İdare Kurulu üyesi, Prof. Turhan Feyzioglu'du, Feyzioglunun nefesi tüklenip mücadeleyi bırakması ve Orta Doğu Üniversitesinin rahat rektörlük koltuğuna kurulması üzerine başka birinin bu işle ilgilenmesi lüzumu ortaya çıktı. Gerçi Feyzioglunun politikayla alakasını ne dereceye kadar muhafaza edeceği henüz bilinmiyordu. Fakat sayın Rektör, Merkez İdare Kurulunun son toplantısına gelmedi. Feyzioglu bir istifaya

name de göndermiş değildi. Arkadaşları beklemeyi ve kararı üstada bırakmayı tercih ettiler. Ancak, saklanması caiz olmayan bir hakikat arkadaşlarının Feyziogluya kırılmış bulduklarıydı. Mücadelenin en zorlaştığı ve fedakârlık istediği bir devrede, üstelik kendisine her zamandan çok ihtiyaç duyulurken Feyzioglu savaşı terketmiş ve çekilip gitmişti. Kıranların başında İsmail Rüştü Aksal geliyordu. Aksal Genel Sekreterliği Feyziogluların yardımına güvenerek sırtlamıştı. Şimdi, Feyzioglunun ta kendisi yükü bırakıyordu. Buna rağmen, bu haftanın başında Genel Sekreteri Heybeliada da görenler sâkin Aksalda mücadele azminin tarifsiz şekilde artmış bulunduğunu müşahadenen geri kalmadılar. Sanki Genel Sekreter sırtına bir kamçı yemişti. Bu yıldızdır ki İnönü, Genel Sekreterinde sezdiği ruh haletinden son derece memnun kaldı.

#### İyi haberler

Bu haftanın başında bir çok C.H.P. idarecisi yaz tatilini bitirmiş ve başkente dönmüştü. Gerçi bunların büyük bir kısmı başında çıkan tenkitlerden yılarak İstanbul sahillerini terketmişler ve Ankaraya gelmişlerdi. Ama siyasi faaliyetin men edilmiş olduğu bir sırada dahi mürakabenin sâdece bugünkü değil, yarınki iktidar üzerinde de hissedilmesi sevilecek bir hâdise teşkil etti. Zaten teşkilâtta, siyasi faaliyete müsaade edilir edilmez Kurultayın toplanması fikri

gittikçe kuvvet kazanıyordu. Orada, bugünden hazırlanmasına başlanan büyük prensipler ilân edilecek, "Seçim Platformu" diye bilinen hususlar komisyonların fikri olmaktan çıkarılıp partiye maledilecekti. Ama aynı zamanda partiyi yeni istikametinde yürütecek ciddi ve kifayetli bir ekip te bulunup iş başına getirilecek, eyyam politikacılarına iptidai hislerine hâkim olamayanlara yol verilecekti. C.H.P. de bu işi başaracak eleman elbette ki vardı. Mesele bunları teşhis etmek, sonra da seçip almakti. Kurultay bazı son derece mühim kararlar verecek, tüzükte değişiklik yapacak, partiyi tamamiyle demokratik esasların ışığında yeniden çekip çevirecekti.

Aslına bakılırsa C.H.P. öntüzdeki ilk seçimlerden ziyade, ilk iktidar devresine hazırlanıyor ve kendisinden bir şeyler bekleyenleri tatmin gayreti içinde bulunuyordu. Siyasi faaliyetin yasak edilmiş bulunması bu bakımdan bir talihsizlik teşkil etti. Kurultay derhal toplanabilse ve araba sağlam raylar üzerine yerleştirilip bugünden itibaren seçimlere kadar hayli zaman kazanılacaktı. Maamafih, buna rağmen iyimser olmak için sebepler bol bol mevcuttu. Heybeliada görülmeleri ciddi basının tenkitlerinin C.H.P. liderleri üzerinde ne derece tesirli bulunduğunun en mükemmel delili oldu. Sâdece bu bile, eski partiye hiç olmazsa lider kademesinde yeni bir ruhun hâkim olduğunu göstermeye yetiyordu.

## Kurmay Binbaşı Avni Eevli'nin

Yazdığı

# H Ü R R İ Y E T İ Ç İ N

27 Mayıs 1960 Devrimi

Adlı eser renkli, nefis bir kuşe kapakla pek yakında çıkıyor. Bayilerinizde ayırtınız.

**BU KİTAPTA:** BASININ, MUHALEFETİN, GENÇLİĞİN HÜRRİYET için giriştikleri kanlı mücadeleleri ve ORDU'nun 27 Mayıs 1960 günkü müdahalesini, bütün safhaları ile bulacak, haması ve edebi bir âhenk içinde zevkle okuyacaksınız.

Orgeneral CEMAL Gürsel'in hayatını ve hususiyetlerini, kendilerinin inkılâptan evvel (K.K.K. nâkhen) Genel Sekreter Yardımcılığını yapmış olan yazarın kaleminden okuyacaksınız.

**NÜVİT YETKİN**, bu eser için son kavgalı Meclis hâdiselerini edebi bir üslûpla yazdı.

**H. OĞUZ BEKATA**, İNÖNÜ'nün Uşak ve İzmir seyahatini, Uşak'taki suikast hareketini bütün ağırlığı ile nazat bu eser için hazırladı.

**BU KİTABI** okurken, hem karabulutlu örfi idare günlerini bütün ıstırapı ile yaşayacak, hem de 27 Mayıs 1960 ve ötesinin neşe dolu günlerinin zevkini yeniden tadarak aynı heyecanı duyacaksınız.

**AYRICA BU ESERDE:** MİLLİ BİRLİK KOMİTESİNİN renkli, nefis bir tablosunu bularak, hepsini yâd eden tanıyacaksınız.

**ŞEHİT TEGMEN KALMAZ**'ın renkli resmini ve hatıra defterini bütün sahfelerinin klişesini yine bu eserde bulacaksınız.

Bu kitap, kütüphanenizin ziynetli ve evlatlarınıza bırakacağınız en kıymetli bir HÜRRİYET hediyesi olacaktır.

## Teşkilât

### Birleşmeğe doğru

27 Mayıs Devriminden sonra Millî Birlik Komitesinin ele aldığı konulardan biri de, gençlik teşekküllerinin birleşmesiydi. Aslında bu konu yeni değildi. Yıllardan beri Millî Türk Talebe Birliği-M.T.T.B.- ile Türkiye Millî Talebe Federasyonu- T.M.T.F.- nun birleşmesi işi ele alınmış, her seferinde de yarım kalmıştı. Aynı gaye için çalışan bu iki teşekkülün birleşmemesi için, aslında ciddi sebeplerin mevcut olmaması gerekirdi. Bu ayrılık iki teşekkülün sık sık birbirleriyle çatışmasına da sebep oluyordu. Halbuki, bu iki teşekkülün birleşerek bir talebe teşekkülü hâline gelmesinin sayılamayacak kadar çok faydaları olacaktı. Bir kere bölünme önlenecekti. Hedefleri ve gayeleri bir iki teşekkülün tatsız çatışmaları son bulacaktı. Ulaşılması istenilen gayeye birliğin verdiği güçle daha çabuk ve kolay varılabilecekti.

Millî Türk Talebe Birliği, 27 Mayıs Devriminden sonra kendisini en yetkili ve tek talebe teşekkülü olarak görmeğe başlamıştı. Hatta ilk günlerde düşüklerin polis zoruyla başkanlığa getirdikleri Samed Gündoğanın idaresindeki Türkiye Millî Talebe Federasyonu binasını da işgal etmek istemişlerdi. M.T.T.B. ciler, Federasyonu Samed Gündoğandan ötürü suçlandırıyor, bu teşekkülün düşüklerin elinde âlet ve oyuncak olduğunu ileri sürüyor, kendilerinin satılmadıklarını, bütün güçlükleri, baskılara, zor kullanmalara rağmen direndiklerini söylüyorlardı. Gerçekten durum da böyleydi. M.T.T.B. nin Başkanı Yaşar Özdemir düşükler devrinde yiğitçe karşı koymuş, bağ eğmemiş, yumuşamamış, düşüklerin âleti ve maşası olmağı şiddetle reddetmiş, direnmiş, bu suretle hem kendi kişiliğini hem de temsil ettiği, başkanı bulunduğu Millî Türk Talebe Birliğinin şerefini kurtarmıştı. Bu direnmedir ki, halkoyundan müsbet not almalarını sağlamıştı.

Türkiye Millî Talebe Federasyonunda iş başka türlü cereyan etmişti. Düşüklerin kullandıkları kaba kuvvet, Federasyondaki Atatürkçü gençlerin bir kenara zorla itilmesini temin etmişti. Kaba kuvvetin önünde idealistlerin mücahedelesi, idareyi ellerinde tutabilecek bir netice verememişti. Atatürkçü gençler yuvalarının dışında da kalmış olsalar gene de mücadeleye devam etmişlerdi. 27 Mayıs Devriminden sonra, Federasyondan çıkarılan Atatürkçü gençler tekrar

idareyi ellerine almışlardı. Bu bakımdan, M.T.T.B. nin Federasyonu suçlaması pek de haklı sayılamazdı. Federasyonun başında polis zoruyla getirilmiş bir Gündoğan varsa, Millî Türk Talebe Birliğinin Genel Sekreterliğinde de Hüseyin Sağıroğlu vardı.

Yaşar Özdemirin gerçekten kahramanca direnmesine karşılık Birliğin Genel Sekreteri Hüseyin Sağıroğlu düşük Başbakan Menderese bağlılık telgrafları yağdırıyor, D.P. başları tarafından gençleri idare ile vazifelendirilen Mümtaz Tarhana şeref üyeliği veriyordu. Birliğin sorumlu kişilerinin bu birbirleriyle hiç bir şekilde bağdaşmaz tutumları oldukça garip karşılanıyordu.

Bu çeşit çatışmalar birleşme fikrini dağıtan, gerçekleşmesine engel olan sebeplerin başında geliyordu. Esasen birleşme fikrine eskiden beri yanaşmayan teşekkül de M.T.T.B. idi. 1950 yılından beri bu konu üzerinde uzun çalışmalar yapılmıştı. 1953 yılında iki teşekkül bir protokol bile hazırlamışlardı. Birleşme fikri T. M. T.F. nin bütün kongrelerinde kabul edildiği hâlde, M.T.T.B. nin kongrelerinde kabul edilmemişti. Böylece de birleşme gerçekleşmemişti. 1955 yılında yeniden ele alınan birleşme fikri ise, 6/7 Eylül olayları üzerine yarım kalmıştı.

Son teşebbüs 27 Mayıs'dan sonra askerî idareden gelmişti. Bu sefer kesin sonuca varılması için ciddi şekilde çalışılıyordu.

### İlk temaslar

İlk temas Millî Birlik Komitesi üyelerinin and içme töreni dolayısıyla Ankaraya gelen T.M.T.F. mensupları ile komite üyelerinden Orhan Erkanlı arasında olmuştu. Erkanlı birleşme fikrini gençlere açmış, bunun faydaları ve hattâ zorunluluğu üzerinde durmuştu. Ayrıca bir hafta sonra Ankaraya gelmelerini istemişti. Ancak, gençlerin o sıralarda imtihanları vardı ve Ankaraya gelmeleri mümkün değildi. Ne var ki, Millî Birlik Komitesinin bu fikri üzerinde duracakları. Arkadaşlarıyla görüşecekleri ve herhâlde bir karara varacaklardı. Üstelik Federasyoncular birleşme konusunda esasen hazırlıklıydılar. Kongreleri de, evvelce bu fikri kabul etmiş bulunuyordu. Asıl zorluk Birlikçilerden gelebilirdi. T.M.T.F. 2 Ağustosta birlik başkanları ile sabahın 2.30 una kadar süren uzun bir toplantı yaparak birleşme fikrini tartıştı. Sonuç olarak birleşme fikrinin kabulü kararlaştırıldı. Bu birleşmenin esaslarını hazırlamak üzere de bir komisyon seçilerek çalışmalara



Yaşar Özdemir

Bileğine kuvvetli başkan

başlandı. Federasyon yönünden işler müsbete doğru gidiyordu. Bu sırada Üçüncü Zırhlı Tugayın Yeşilyurtta-ki kampında bir binbaşı oğlunun sünnet düğünü yapıyordu. Bu sünnet düğününde Birlikçiler ile Federasyoncular karşılaştılar. Federasyon idarecileri M.T.T.B. nin Genel Başkanı Yaşar Özdemire birleşme fikrini açtılar. Yaşar Özdemir böyle bir fikri münakaşa etmeksizin derhal reddetti. Tatminler doğru çıkıyordu. Güçlü Birlikçilerden, bilhassa Başkan Özdemirden geliyordu.

Bir müddet sonra iki teşekkülün idarecileri yeniden karşılaştılar. Havadis Gazetesinin protesto edildiği gün İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kur. Alb. Abdülvahid Erdoğan, iki tarafın idarecilerini Emniyet Müdürlüğünde toplamıştı. Çeşitli meseleler görüşüldükten sonra söz dönmüş dolmuş tekrar birleşme konusuna gelmişti. Bu toplantıda her iki taraf ta ağır bir tartışmaya girişmişlerdi. Yaşar Özdemire göre Millî Türk Talebe Birliği ile Türkiye Millî Talebe Federasyonunun birleşmesi diye bir mesele düşünülemezdi. Olsa olsa Federasyon Birliğe iltihak ederdi. Bu fikrin temeli Millî Türk Talebe Birliğinin mazisiydi. Bu teklifi Federasyoncular gülümsüyerek karşıladılar. Çünkü T.M.T.F. hâlen Türkiye'nin en geniş teşkilâtı, uluslararası talebe teşekküllerince tanınmış bir talebe teşekkülü idi. Bu işlerin hâlli yalnız maziye dayanarak, onunla övünülecek olmazdı.

### Türkesin ilgisi

Birleşme yolunda temas ve çalışmaların pek de umut verici bir

istikamet kazanamadığı günlerde, sonuca ağır ve zor da olsa mutlaka varılacağına dair kanaat umumiydi. İşte bugünlerde Millî Birlik Komitesi üyesi, Başbakanlık Müsteşarı Kur. Alb. Alpaslan Türkeş İstanbul'a gelmişti. Bu arada talebe teşekküllerini de ziyaret etmişti. Türkeş'in bu işle yakından ilgilenmesi, birleşme fikrini tutanlarca sevinçle karşılandı. Türkeş önce M.T.T.B. ni ziyaret etmişti. Sonra yanına birleşme konusunda inadı, düşüklere karşı direnmesi kade, meşhur Başkan Yaşar Özdemir'i almış ve T.M.T.F. na gitmişti. T.M.T.F. nun iyi döşenmiş başkanlık odasında iki teşekkülün idarecileri toplanmışlardı. Türkeş, gençlere birleşmenin zarurluğunu, birleşmeden doğacak faydaları anlatmış ve bu konuda birbirlerine karşı anlayışla hareket etmelerini ve herhâlde bu işi gerçekleştirmelerini telkin etmişti. Bu toplantıda herhangi bir müzakere açılmamıştı. Yalnız Türkeş konu üzerindeki görüşlerini açıklamış ve telkinlerde bulunmuştu.

#### Besmen barekete geçiş

Bu görüşmeden sonra vilâyet işe resmen el koyuyor ve gençlerin kendi aralarında halledemedikleri bu meseleyi bir neticeye bağlamak üzere faaliyete geçiyordu. Bu işle Vali Muavinî Kurmay Binbaşı Turhan Yarça vazifelendirilmişti. Turhan Yarça önce, bütün talebe teşekküllerinin üzerinde bir teşekkül olan Türkiye Millî Gençlik Teşkilâtının başkanı Metin Kumbasar ve arkadaşlarını çağırarak meseleyi en ince teferruatına kadar öğrenmekle işe başladı. Bu görüşme 12 Ağustos sabahı oluyordu. Binbaşı Yarça daha sonra Federasyoncuları, onlardan sonra da Birlikçileri kabul ediyordu. Böylece tarafların birleşme konusundaki fikirlerini öğrenmiş oluyordu.

Aynı ayı yapılan bu temaslardan sonra aynı günün akşamı Federasyoncularla Birlikçileri bir araya getiriyor ve meseleyi karşılıklı olarak tartışmak imkânını veriyordu. Bu toplantıda son derece umud verici bir karara varılması, birleşmeceklere sevindiriyordu. Her iki taraf ta birleşmege kesin olarak karar vermişti. Bu prensip mutabakatı meselenin en önemli kısmının halledildiği zannını veriyordu. Ancak 13 Ağustos sabahı, bir gün önceki toplantıda bulunmayan Yaşar Özdemir'in tutumunu görünce hayretten dona kalmışlardı. Yaşar Özdemir Nuh diyor peygamber demiyordu. Yaşar Özdemir kendisinin M. T.T.B. nin başkanı olduğunu ve böyle bir birleşmenin imkânsuzluğunu söylüyordu. Federasyoncular bu direnme karşısında şaşırmışlardı. Son ça-

re iki tarafın da vilâyete gidip Bnb. Yarça ile görüşmeleriydi. Federasyoncuların bu teklifini de Başkan Yaşar Özdemir reddediyordu. Vilâyete de gitmiyecekti.

Bu durum karşısında Federasyoncularla Birlik temsilcilerinden bir kaç kişi vilâyete gidip durumu Bnb. Yarçaya anlatmak zorunda kaldılar. Bnb. Yarça anlatılanları hayretle dinledi. Ama nezaketinden de hiç bir şey kaybetmedi. Askerlere has soğukkanlılıkla "Bir kere de ben davet edeyim" dedi. "Eğer gelmezse, biz kendisine gideriz!" Yaşar Özdemir birkaç arkadaşının teşviki ile Vilâyete gitti. Özdemir T.M.T.F. nun gayri meşru olduğunu ileri sürüyor, bu birleşmeye kat'iyen razı olamayacağını ileri sürüyordu. Toplantı uzun ve tartışmalı geçmişti. Tarafları uzlaştırma konusunda Bnb. Yarçanın gösterdiği sabra dayanan sonsuz gayret Özdemir'in kolay kolay anlaşılmasını dindenmesi karşısında netice vermedi. Toplantı da böylece dağıldı.

#### Değişen Özdemir

İşin gerçeği şuydu ki, Birlik Başkanı Yaşar Özdemir 27 Mayıs'dan önce D.P. ye karşı kahramanca göğüs germiş bir gençti. 28 Nisan olaylarında ve daha sonra tutumu hep takdirle karşılanmıştı. Gelgelelim 27 Mayıs'dan sonra sebebi anlaşılamiyan bir değişme de ciddi şekilde farkediliyordu. Yaşar Özdemir'in hataları birbiri ardına sıralanıyordu, İlk hatası -ve en büyüğü- gazetecilere karşı takindığı tavrıdır. Cumhuriyette Gürsel Kupası maçlarının organizasyonunu

tenkid eden Erdoğan Arıpınarı Çağaloğlunda yol ortasında ve herkesin önünde dayakla tehdid ediyor, gene Cumhuriyetten Ziya Nebioğlu da böyle bir tehditle karşılaşıyordu. Çanakkale Abidesinin açılışına gidilirken, Milliyet Gazetesinden Necmi Onur da, Yaşar Özdemir'den gerekli nasibini alanlar arasındaydı. Bu tutumu talebe çevrelerinde ciddi tenkitlere yol açmıştı. Yaşar Özdemir'in hatalarından bir diğeri de 27 Mayıs'dan önce D.P. büyüklüklerine yaranmak için ellerinden geleni yapan bazı öğrencileri hâlâ etrafında tutmasıydı. Bunun anlaşılır bir yanı yoktu. Hem, en karanlık günlerde D.P. ye karşı çık, hem de D.P. nin yarıdakılığını yapanları koru! Mesela şeref üyeliği dağıtmakla meşhur Hüseyin Sağır-oğlu hâlâ Birliğin Genel Sekreterliğini yapıyordu. Düşük Başbakan Adnan Menderes'in, kendi lehine nümayiş tertip ettirmek için 28 Nisandan sonra vazifelendirdiği Kâmuran Baran ise M.T.T.B. den hemen hemen hiç ayrılmıyordu.

Kendisine beslenen sevgiyi ve güveni ciddi şekilde sarsıcı bir mahiyet gösteren bu tutumun yanı sıra Yaşar Özdemir'in bir de birleşme fikrine karşı çıkışı, bardağı taşıran son damla oluyordu. Ve herhalde bütün bunlardan en çok zarar görecekt olan da gene Yaşar Özdemirdi.

Birleşme fikrinden yana olan öğrenciler bu son durum karşısında Millî Birlik Komitesinin alacağı karar beklemekten başka çâre göremiyorlardı.



Millî Türk Talebe Birliği Genel Merkezi

Birlik + Beraberlik = Başarı

# İKTİSADİ VE MALİ SAHADA

## Yardım

### Bilanço

Geçen haftanın başında Hükümetliyle yaptığı istişarelerden sonra Ankara'ya dönen Amerikan Büyükelçisi Fletcher Warren basına bir demeç vererek memleketinin Türkiye'ye yardım konusunda 1948 den beri yaptıklarının bilançosunu vermek lüzumunu hissetti. Fletcher Warren bu arada, Amerikan askerî ve iktisadî yardımının toplamının 1948 den bugüne kadar 2 milyar 800 milyon dolara vardığını da açıkladı. Gerçi, bu miktarın tafsilâtı izahı Büyükelçi tarafından verilmemişti. Meselâ, NATO Enfrastrüktür Programından Türkiye'ye yapılan yardımlardaki Amerikan hissesinin, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumuna Amerikan Hükümetinin yaptığı off-shore mühimmat siparişlerinin, zıral maddeler fazlasından yapılan yardımların ve teknik yardımların bu toplama dâhil olup olmadığı bilinmemektedir. Her ne olursa olsun, 12 yıl içinde 3 milyar dolara yaklaşan yardım az bir yardım değildir. Vasatî olarak her yıla hemen hemen 400 milyon dolar düşmektedir ki Amerikanın bu gayretli ancak teşekkürle karşılanabilir. Bununla beraber, Amerikanın Türkiye'ye yapmış olduğu ve yapmağa devam ettiği yardımın aksak noktalarını da bilmekte fayda vardır.

Soğuk harbli bütün şiddetiyle devam ettiği günlerde Amerikanın Türkiye'ye yaptığı yardımın askerî kısmı, uzun bir süre iktisadî yardımdan daha çok olmamışsa da o miktara hayli yaklaşmıştır. Bunun sebebi kolaylıkla anlaşılabilir. Son yıllarda ise askerî yardımın iktisadî yardıma nisbetle azalmağa başladığı görülmektedir. Zira, bilhassa NATO'ya girmemizden sonra 1952 - 1960 yılları arasında Türk Silâhı Kuvvetlerinin Türkiyenin özelliklerine uydurulmuş Amerikan malzeme kadrolarına intibakı yolunda önemli adımlar atılmıştır. Bununla beraber, Türk Silâhı Kuvvetlerinin malzeme bakımından modernleştirilmesinin istendiği derecede hızlı vürüdüğü de söylenemez. Amerikan Silâhı Kuvvetlerinde hizmete giren birçok silâhlar, ancak orala hizmetten çıkarıldıktan sonra Türk Silâhı Kuvvetlerine verilmektedir. Bundan e'bette ki daima yenileşen silâhları kullanan personelin yetiştirilmesinin bir payı da vardır. Ancak, yine de Amerikalıların bu konuda biraz daha çabukluğu tercih etmelerinde fayda vardır. Bu sayede hem Türk Silâhı Kuvvetlerinin tah-



Fletcher Warren  
İstisnâ arkadaşını gelin

rip kudreti arttırılmış olacak, hem de Türk ekonomisine büyük bir hizmette bulunulmuş olacaktır. Çünkü bu suretle, Silâhı Kuvvetlerimizin ateş kudreti ve hareket kabiliyetine zarar vermeksizin, hattâ genel savaş kudretini teşkil eden bu unsurları kuvvetlendirerek asker mevcudunu azaltmak mürkün olabilecektir. Bu da bize birçok insan gücü kaynaklarını ve malî kaynakları, iktisadî ve kültürel kalkınmaya hasretmek imkânını verecektir.

Fakat iktisadî, sosyâl ve kültürel kalkınma konularının herşeyden çok

Türk aydınlarının zihnini meşgul etmeğe başladığı şu sıralarda, asil önemli olan konunun iktisadî yardım konusu olduğu muhakkaktır.

Türkiye'ye Amerikan iktisadî yardımını, doğrusu söylenmek gerekirse, pek o kadar başarı kazanamamıştır. Gerçi, yardımın Türk millî gelirinin reel olarak artmasındaki payı inkâr edilemez. Ancak esas mesele yine de kaynakların en iyi kullanılması tarzının bulunması olduğuna göre, yardımın en iyi bir şekilde kullanılmış olduğu da söylenemez. Gerçekten, Amerikan Hükümeti sâkit iktidarı bir iktisadî plân dairesinde hareket etmeğe sevk etmekten daima çekinmiştir. Gerçi, Prof. Chenery gibi büyük eksperler -1953 de- Türkiye'de ilk iktisadî plân hazırlığı sayılabilecek çalışmalar yapmışlardır. Fakat, Amerikan Hükümeti neticede daima Menderes ve Zorlunun tafrası karşısında mukavemet edememiş ve plânsız hareket eden bir Hükümetin enflasyoncu -ve antidemokratik- gidişinde halk kütleleri tarafından büyük mukavemetle karşılanmasını önlemeğe yarayan yardımlarda bulunmayı tercih etmiştir. Gerçekten, yardımın ilk yıllarında yardımdan alınan yatırım mallarının nisbeti sermaye istihlâki ve istihlâk mallarınıninkine nazaran hayli yüksekken, Amerikan yardımı Türkiye Enflasyon çukurunun içine daldıkça, hemen hemen tamamıyla istihlâk malları ile sermaye istihlâki mallarına, (gıda maddelerine, petrole ve yedek parçaya, vs.) hasredilmeğe başlanmıştı. Amerikan yardımının gayesi Türkiye'nin uzun vâdeli

**AYANS TÜRK**  
YAYINLARI

**TÜRK EDEBİYATINDAN  
SEÇME ŞİİRLER**

*Ajans Türk 1961 Şiirli Takviminde*

**AYANS TÜRK TAKVİMİ  
BİR SAN'AT HADİSESİ OLACAKTIR.**

TAKVİM HAKKINDA FAZLA MALÜMAT İÇİN  
ÜCRETSİZ BROSÜRÜMÜZÜ İSTEYİN

ADRES Ajans Türk, P.K. 1091, Yenışehir - ANKARA

kalkınma dâvalarına çâre bulmaktan çıkmıştı. Sâdece ve sâdece, Türkiye'nin her yıl Silâhı Kuvvetlerini ayakta tutabilmesi gayesini gütmeye başlamıştı. Bu çok kısa vâdeli görüşle hareket etmenin neticesinde ise, bu gayeyi dahi bir süre sonra tehlikeye düşüreceği muhakkaktı. 1958 Ağustosunda iktisadi istikrar programının kabulüyle de Amerikan yardımının bu yanlış istikametinde bir değişiklik hâsıl olmamıştı. Gerçekten, OECE ve Amerika taraafından da tasvip edilen bu program, enflasyondan kurtulmak için iktisadi muvazenenin tesisini, kamu sektörünün harcamalarını kaynaklara uydurmak maksadiyle indirmekte görmüş ve böylece yatırım hacmi düşmüştü. OECE ve onun ardında Amerikanın iktisadi istikrar programı kabul edilirken Türkiyeye yapabilecekleri en büyük iyilik, kamu sektörünün harcamalarının kısılmasını değil, yardımın bu harcamaların seviyesine çıkartılmasını sağlamaktı. OECE'nin ve Amerikanın bu büyük hatası sonucundadır ki istikrar programı, Amerikan yardımının bir miktar artmasına rağmen başarısızlığa uğramıştı. Amerikan yardımının bundan sonra faydalı olması, büyük kısmının yatırımlara tahsisi suretiyle mümkün olabilecekti.

Amerikalıların memleketimize yardımında bulunurken düştükleri büyük bir hata da, kamu sektörüne ve Devletin, özel teşebbüslere dolaysız yollardan müdahalesine prensip itibariyle muhalif olmalarıdır. Halbuki, ciddi bir iktisadi plânlamayı geniş bir kamu sektörü ve dolaysız ve dolaylı Devlet müdahaleleri olmaksızın tasavvur etmenin kaabil olamayacağı günden güne daha iyi anlaşılacaktır. Amerikalılar yaptıkları yardımın faydalı olmasını hakikaten arzu ediyorlarsa, çok ileri bir seviyeye erişmiş kendi ekonomilerinde bile türlü aksaklıklar doğuran bir sistemin gelişmemiş bir memlekette aynen tâtbiğini istemekten vazgeçmeleri lâzımdır.

Bundan başka, Amerikalıların, gelişmemiş memleketlerin kalkınmalarında yabancı özel sermaye akımının büyük bir payı olabileceği rüyâsından da vazgeçmeleri gerekmektedir. Hakikat şudur ki, yabancı özel sermaye gelişmemiş memleketlerden çok gelişmiş memleketler arasında tedavül etmektedir. Bu durumda, Amerikanın bütün gelişmemiş memleketlere ve bu arada Türkiyeye karşı iktisadi yardımını -teknik yardım dâhil- geniş ölçüde arttırması zaruretindedir.

Ekonominin plânsız bir şekilde idare edilmesinde yıllarca işbirliği yaptıkları -hattâ memleketimizin toprak bünyesine uymayan pulluk

ve traktör cinslerinin Türkiyeye ithâlini yardım yoluyla teşvik ederek erozyonu kolaylaştıran ve ziraat kalkınmayı ziraat gerileme hâline sokan bir yolda sakit iktidarla beraber oldukları için Amerikalıların şimdi bütün bu hatalarını telâfi etmeleri lüzumu ortadadır. 10 yıldır yapılan ihâller neticesinde Türk ihracatındaki azalma temayülûl bütütûn şiddetlenmiş ve memleket asla kaldıramayacağı muazzam bir dış borç yükünün altına girmiştir. Amerikalılar Türkiye'nin plânlı bir şekilde kalkınmasının gereken hızla yapılmasına katılmak istiyorlarsa, Türkiye'nin dış borçlarının geniş ölçüde affını veya daha uzun vâdeler içinde tekrar konsolide edilmesini desteklemeli ve yulda 300 milyon doların altına düşmeyecek bir iktisadi yardım seviyesini uzun bir süre için idame ettirmelidirler. -Tabii, askeri yardım bunun dışında kalacaktır.- Amerikalılar, bundan başka yabancı özel sermaye için aşırı imtiyazlar irtemekten vazgeçmelidirler. Müsterek Pazarla yapacağımız müzakerelerde Türkiyeye en aşağı 15 yıllık uzun bir hazırlık süresinden sonra intikal süresine girmek imkânının tanınmasını sağlamak için gereken teşebbüslerde bulunmalıdır. Aksi hâlde, Müsterek Pazar içinde Türkiye'nin zengin Altılar lehinde fakirleşmesi ve plânlama için lüzumlu -bilhassa dolaysız- tedbirleri alamamak durumunda kalması mukadder olacak ve bu takdirde ar-

tan bir dış yardım dahi Türkiye'nin dâvalarının hâlline hizmet edemeyecektir.

Oysa, Türkiye'nin Batı bloku içindeki vazifesine makul ölçüler içinde devam edebilmesi kalkınmasını başarmasına bağlıdır. Türkiye bunun için de dost ve müttefiklerinin yardımına muhtaçtır. Türkiye, iki blok arasındaki münasebetler daha normal bir safhaya girmeden Demirperde gerisinden geniş ölçüde yardım almanın tehlikelerini de müdrüktür. Fakat herhâlde Türkiye'nin kalkınmaktan sarfınazar etmesinin tehlikeleri daha da büyüktür ve aynı sonucu doğurur. Şu hâlde vazife ciddi bir plân içerisindeki yatırım gayretleri için eskisinden çok daha fazla fedakârlığa çağırılması gereken Türk Milletine düştüğü kadar, Türkiye'nin büyük hizmetlerinden faydalanmış olan ve bu hizmetlere hâlâ muhtaç olan ve ileride de muhtaç kalacak olan dost ve Müttefiklerimize de aynı derecede düşmektedir. Bugün hiçbir gelişmemiş memleket kendi yağıyla kavrulamaz. Ancak, hiçbir gelişmemiş memleket -ve hele Türkiye- üstelik karşılığını askeri alanda bol bol ödemiş olduktan sonra, kendi dost ve Müttefiklerinden yardımı arttırmalarını isterken gururunu kırılmış hissetmesine de lüzum yoktur. Çünkü Türkiye, yardımın artmasına hak kazanmıştır. Yardımı arttırmak Türkiye'nin dost ve Müttefiklerinin ve bilhassa Amerikanın kesin vazifesidir.

**SAYIN DOKTOR VE ECZACILARA**  
DOMATİZMA, SOĞUK ALGINLIĞI, ADELE AĞRILARI  
LUMBAGO, YORGUNLUKTAN MÜTEVELLİT UYKUSUZLUKLARA KARŞI

**cafedon**

GENİ İKİSALATLARA "PİYASASINDA" DOKTORLAR  
NAN İNAC KOMBARI GOROV NAN KAT 9 CAĞMOĞLU - İSTANBUL  
TELEFONLAR: 226634 - 229649 GECE-TELEFON: 692007 89

# DÜNYADA OLUP BİTENLER

## Araplar

### Kavgalı kardeşler

Geçen haftanın başında Lübnanda Chtaura'da "kavgalı kardeşler" iki yıldan beri ilk defa hemen hemen tam kadroyla bir araya geliyorlardı. Arap Birliği Konseyi, Dışişleri Bakanları seviyesinde toplanmış ve Arap dünyasının karşılaştığı meseleleri incelemeye koyulmuştu. Toplantıda, -Başkan Nâsırın, Başkan Burgibanın rakibi Salâh Bin Yusufu hâlâ Kahireden çıkarmamış olması dolayısıyla- Arap Birliğine küskün olan Tunusun Dışişleri Bakanı hariç, bütün Arap Devletlerinin Dışişleri Bakanları hazır: Birleşik Arap Cumhuriyetiyle kavgası hâlâ sona ermemiş olan Irakın -Arapların federasyon ve hattâ konfederasyon şeklinde de olsa birleşmelerine aleyhtarlığını Beyrutta açıkça ilân eden genç Dışişleri Bakanı Haşim Cevattan tutunuz da, Suudi Arabistanın, Yemenin, B.A.C.'nin, Libyanın, Sudanın, Fasın ve hattâ -Nâsırın kendisini düşürme gayretlerine hiçbir suretle son vermediği- Ürdün Kralının Dışişleri Bakanı bile oradaydı. Doğrusu istenirse, bu toplantı, Lübnanda iki yıl önceki Nâsır taraftarı ayaklanmanın elebaşısı Saeb Salaam tarafından kurulan ve Marunilerin temsilcilerini de içine alan Millî birlik kabinesinin büyük bir başarısıydı. Lübnan kendi içinde Nâsır taraftarlarıyla aleyhtarları arasında iç barışı gerçekleştirebilmişti. Demek ki böylesine bir barışı devletler arası seviyede de gerçekleştirmek mümkün olabilirdi. Toplantıda ilk sözü alan yeni Lübnan Dışişleri Bakanı -Maruni- Philippe Takla konuşmasında Arapları birbirlerinden ayıran noktalar üzerinde değil birleştiren noktalar üzerinde durdu. Bilhassa, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun bu yıl sonunda açılacak olan Genel Kurulunda Arap Devletlerinin Filistin konusunda müsterep bir hareket hattı gültmelerini talep etti. Fakat, aynı gün Irak Dışişleri Bakanının "Le Monde" Gazetesine verdiği bir demeç, ötedenberi Arap dayanışmasının temel parçlarından biri olan Filistin meselesinin bile artık birleştirici değil, ayırıcı bir rol oynadığını gösteriyordu. Haşim Cevat, B.A.C.'nin bir Filistin Arap Ordusu kurulması yolundaki teklifini ele alarak, Irakın esas itibarıyla bu teklife taraftar olduğunu söylüyor ancak bunun gerçekleştirilmesi için hâlen Arap idaresinde bulunan Filistin topraklarında Filistin Cumhuriyetinin kurulmasını ve Filistin Arap



Abdülhâsır

Arabın kuzgun

Ordusunun da bu Cumhuriyetin Ordusu olmasını istiyordu. Haşim Cevata göre, bu yeni Arap Devleti bugün İsrailin kurulmuş olduğu araziye talep edecek ve dâvanın asıl sahibi olacaktı. Bu teklif ne Nâsırın, ne de Kral Hüseyinin hoşuna giderdi. Her ikisi de Arap Filistin'in birer parçasını idare ediyorlardı. Ürdün, Kudüs'ü İkiye ölen bir hattın gerisinde kalan küçük bir parçayı kendi arazisine ilhak etmişti. B.A.C. ise, küçük çukuk Gazze bölgesini -kendi ülkesine ilhak etmemekle beraber- idaresi altına almıştı. Şimdi bu arazinin kendilerinden alınıp yeni bir Filistin Devletine verilmesine ne B.A.C., ne de Ürdün rıza gösterebilirlerdi. Bu iki düşmanın da düşman oldukları bir üçüncü "kardeş" in bu teklifi, iki düşmanı aynı plâna getiriyor ama anlaşmalarını yine de sağlayamıyor.

### Moritanya

Üstelik Arap dünyasında bağımsızlık kazanan Devletlerin sayısı artıkça, "kardeşler" arasındaki kavgalar da büsbütün artıyordu. Gerçekten, Fasın güneyinde Senegale kadar uzanan Moritanya İslâmî Cumhuriyeti, Fransız Birliği içinde bağımsızlığına Kasım ayında erişecekti. Bu konuda müzakereler Nuaksot ile Paris arasında devam ediyordu. Fakat, Fas Kralı Muhammed V'in, başkanı olduğu Alanî Hanedanı adı-

na Moritanya üzerinde arazi talepleri vardı. Muhammed V, Moritanyanın babalarına ait olduğunu ve bu arazinin evvelce Fasın Fransa tarafından koparılışının tamamıyla hukuka aykırı olduğunu söylüyordu. İki yıldır birçok önemli Moritanyalı aşiret reisleri de Fas Tahtına bağlılıklarını ilân etmişler ve Rabata gelmişlerdi. Fas Hükümeti şimdi Moritanya meselesini Birleşmiş Milletlere götürüyor ve Arap Birliğini de bu meselede kendi lehinde vaziyet almaya zorluyordu. Muhtar Moritanya Başbakanı Muhtar Uld Daddah, bütün Arap Devletlerinin başkanlarına birer telgraf çekerek, Fasın bu niyetini, Birleşmiş Milletler prensiplerine aykırı emperyalist ve modası geçmiş bir talep olarak vasıflandırıyor. Arap Devletlerinin bu meselede Fası tutmamaları, Magrikle Magribin arasını büsbütün açabilirdi. Zaten Tunusla B.A.C. kavgalıydılar. Fas bu kavgada bir arabulucu rolü oynuyordu. Başta B.A.C. olmak üzere diğer Arap Devletleri Fası Moritanyaya karşı desteklemezlerse, o zaman Fasın da Tunusun yanında yer alması bahis konusu olabilirdi. Öte yandan, ne d olsa Fransız Birliği içinde kalıp Fransayla ittifak akdedecek olan bir Arap Devletini B.A.C. ve onu takip edenler, İngilterenin müttefikli ve mahmisi Umman Emirlerinden "aklı telâkki etmeyeceklerdi.

### Cezayir

Fakat, Chtaura'da toplanan Arap Dışişleri Bakanlarını en çok ilgilendiren konu, hiç şüphesiz Cezayir meselesiydi. Cezayir Geçici Hükümetinin Dışişleri Bakanı Kerim Belkasım Chtaura'ya kadar gelmiş ve -üyesi olmadığı- Arap Birliği Konseyinin toplantısına kabul edilmişti. Belkasım, bu toplantıda çok önemli bir demeç verdi. Melun görüşmelerinin akamete uğramasından sonra Cezayir milliyetçileri artık Fransadan ve General de Gaulle'den ümit kesmişlerdi. Artık yapılacak şey, Fransaya karşı savaşı şiddetlendirmek ve meseleyi tam mânâsıyla milletlerarası bir hâle sokmak olmalıydı. Belkasım, bunun için bütün Arap Devletlerinin askerî, diplomatik ve iktisadî her alanda yeni bir müsterep gayret göstermeleri gerektiğine kaanıydı. Belkasım taleplerini altı noktada toplamıştı:

1 — Dost olsun olmasın bütün Devletler nezdinde yapılacak müsterep teşebbüslerle, Cezayirde Birleşmiş Milletler tarafından bir referandum tertiplenmesine ve bu referandumun yine Birleşmiş Milletler tara-



ından murakabe edilmesine taraf-tarlık etmeleri ve bu tezi Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun önmüzdeki toplantısında desteklemeleri için çalışılmalıydı.

2 — Bütün Arap Devletleri istisnasız Fransayla diplomatik, kültürel ve iktisadi münasebetlerini kesmeliydiler.

3 — Arap memleketlerinde mevcut olmakta devam eden Fransız kuvvetleriyle diğer yabancı kuvvetlerin en kısa zamanda tahliyesini sağlamak için müşterek teşebbüslerle girişilmeliydi.

4 — Bütün Arap memleketleri Cezayir Ordusuna gönüllü yollamalı ve bu Arap gönüllüleriyle diğer memleketlerin yollayacakları gönüllülerin Cezayire ulaşması için Arap Devletleri bütün kolaylıkları göstermeliydiler.

5 — Bütün Arap Devletlerinin Başkanları Cezayir meselesini görüşmek üzere özel ve olağanüstü bir toplantıya çağırılmalıydılar.

6 — Fransanın Cezayirdeki militarist ve emperyalist faaliyetini destekleyen NATO Devletleri bütün Arap Devletleri tarafından şiddetle takblh edilmeliydiler.

Belkasımın her Arabin kalbinde aynı akisleri uyandıracığı muhakkak olan bu teklifleri, bütün Arap Devletlerince aynı derecede müsaıt karşılanmadı. Gerçi kalp kalbe karşıydı ama, menfaatler birbirinden ayrılabiliyordu. Birleşmiş Milletlerin Cezayirde bir referandum tertiplemesi fikrini desteklemeyecek tek Arap Devleti yoktu. Fakat, iş Fransayla diplomatik, kültürel ve iktisadi münasebetlerin kesilmesine gelince çatlamaşırıyordu. Lübnanda Maruni azınlığının Fransayla özel kültür bağları devam ediyordu. 1956 da Süveyş tecavüzü esnasında Lübnanın Fransayla olan diplomatik münasebetlerini kesmesini isteyenler -ki aralarında bugünkü Başbakan da vardı- Lübnanda iç savaşın çıkmasında bu meselenin oynadığı rolü biliyorlardı. Şimdi, millî birlik yeni kurulmuşken Lübnanda hiç kimsenin Fransayla münasebetler konusunu tekrar ortaya atmak istemeyecekti. B.A.C. henüz Cezayir meselesi dolayısıyla Fransayla diplomatik münasebetlerini resmen kurmamıştı. Fakat, Kahirede diplomatik statüylü haiz olmakla beraber, iki Devlet arasında kültürel ve iktisadi münasebetlerin yeniden başlaması hakkındaki 1957 anlaşmasını tatbik etmek üzere bir Fransız heyeti bulunuyordu. Fransa-

nın bilhassa Suriyeden yaptığı pamuk ve hububat mübayaaları B.A.C. nin Kuzey eyaletinin hiç de parlak olmayan iktisadi durumunun büsbütün kötüleşmesini önüyordu. Mevcut Fransız kolonileri ve üsleri ve Fransayla Cezayir meselesi dahil birçok sebeplerle mevcut özel bağları dolayısıyla Tunus ile Fas da diplomatik, iktisadi ve kültürel münasebetlerini kesemezlerdi. Fransız birliklerinin ve diğer birliklerin tahliyesi konusuna gelince, bu konuda da, -aynı şeyi isteyen Tunusla Faatan değil- Amerikaya bir anlaşmayla üs vermiş olan Libyanın, bu üs karşılığında Amerikadan sağladığı yardımlardan vazgeçip Amerikan birliklerinin tah-

liyesini istemesi beklenemezdi. Ama bütün Arap Devletlerinin, Fransız birliklerinin çekilmesi hususunda anlaşmaları kolay olurdu. Gönüllüler meselesine gelince, Cezayir milliyetçilerinin artık Komünist Çinden bile gönüllü isteyecek hâle geldikleri anlaşılıyordu. Irak hariç, bütün Arap Devletleri herhalde bu işte Belkasıma açıkça ihtiyat tavsiye edeceklerdi. Arap gönüllüleri gönderilmesinde anlaşmaya varılması muhtemeldi. Batıyı ve bilhassa Amerikayı korkutup Birleşmiş Milletlerde onların desteğini kazanmak için göstermelik komünist gönüllülerin Cezayire gelmesi ihtimali de herhâlde yabana atılmamahtı.

## Büyük Gazete

26. sayısı büyük yenilikler 4 RENKLİ KAPAK  
ALTMİŞSEKİZ SAYFA ve ortada ilâve olarak  
renkli tablo:

A T A T Ü R K

3 YENİ ROMAN

1 — Bir gazetecinin kendi kaleminden hayat hikâyesi ve otuz yıllık Türk basınındaki hareketler.

« ELDE KALEM OTUZ YIL »

Yazan: Naci Sadullah DANİŞ

2 — Türk okuyucusunun yakından tanıdığı Daphne du Maurier'den Nalle V. TURHAN'ın çevirdiği orijinal bir aşk hikâyesi:

« BULUŞMA »

3 — Mehlika H. Gürsoylar'ın kaleminden orijinal bir aşk macerası:

« SABRİN SONU »

VE AYRICA RESİMLİ MACERA ROMANI

GAZETECİ JEFF

Siyasi ve gayri siyasi aktüalite, partilerin bugünkü durumları, tiyatro, sinema, eğlence, edebiyat sayfaları.

Büyük Gazete nin 26. sayısını mutlaka  
Bâyi ve müvezzillerinize ayırtın.

# KİTAPLAR

## Edebiyatçılarımız Ne Diyorlar

(Mustafa Baydar'ın röportajları, Ahmet Halit Kitabevi, Neşriyat sayısı 803, Yeni Matbaa, İstanbul 1960, 240 sayfa, 750 kuruş.)

"Sanat adamlarının eserlerinden tanımak şüphesiz en doğru yoldur. Ama yine de kalacak boşlukları doldurmak, zihinde bellirecek merakları gidermek istersek ne yapacağız?"

Kitabına yazdığı önsözde bu soruyu soran Mustafa Baydar, sorunun cevabını da gene kendisi veriyor: "Bu takdirde yapılacak en doğru hareket, eser sahibi ile yüz yüze gelip konuşmaktır. Bizce karanlık kalan bazı noktaların aydınlanması ve sanatçının gerçek çehresiyle bütün olarak öğrenilmesi ancak bu şekilde sağlanabilir."

Mustafa Baydar böyle diyor. Pe ki, Karsın bilmem hangi kasabasında veya Muğlanın bilmem hangi köyünde öğretenin, subay veya memur olarak yaşayan bir aydın nasıl edecek de inerek ettiği sanatçıyla karşı karşıya geçip konuşacak? Buna maddi imkân yok. Buna maddi imkân yok ama, bu büsbütün de imkân yok demek değil. Nitekim var olan imkânı Mustafa Baydar bulmuş. Bulmuş ve okuyucunun karşısına bulduğu bu çare ile çıkmış. "Edebiyatçılarımız ne diyorlar" adlı kitap Mustafa Baydarın bulduğu çaredir. Mustafa Baydar, meraklı aydının yerine kendisini koymuş, bütün çalışmasını bu işe teksif etmiş ve çoğunlukla aydın bir sanatçının nesini merak ederse onu tesbit etmiş, gitmiş köşe bucak sanatçıyı bulmuş ve bu sorularını sormuş, aldığı cevapları da bir kitap haline getirip okuyucusuna sunmuş. Mustafa Baydarın yaptığı bu.

Edebiyatçılarımız ne diyorlar adlı kitabı tanımak için tutulacak en iyi yol bu kitabın başındaki iki önsözü okumak. Bu önsözlerden birincisi, edebiyatımızın meshur "Diyorlar ki" kitabının yazarı Ruşen Eşref Ünaydın. İkincisi de kırk yıl öara ile Ruşen Eşrefe halef olan Mustafa Baydarın.

Ruşen Eşref "Edebiyatçılarımız ne diyorlar" kitabına yazdığı önsözde şöyle diyor: "Mustafa Baydar yeni kitabında elli konuşma sunmaktadır. Bunlar, onun birkaç yıldır kimi dergide -Her ay bir konuşma- kimi de -1957 de diyorlar ki- başlıkları altında yayınlamış olduğu görüşmelerin toplamıdır... Elli sanatkarla elli konuşma, hele bir vakitler onları konuşturmayı denemiş birinin gözünde hiç de küçümsenecek bir iş görünmüyor."

Mustafa Baydar ise, önsöz olarak

yazdığı "Bu kitap için hazırlandı" başlıklı yazıda kendi hazırladığı kitabı şöyle takdim ediyor: "Kırsıklık konuşma yolu ile sanatçının duygu ve düşünce dünyasını tanımak ve tanıtmak demek olan edebiyat röportajı, sanatın en güç kollarından biridir. Çünkü kiminle konuşacaksınız onun eserlerini okumuş, karakter ve özelliklerini öğrenmiş ve aynı alanda eser vermiş olanları bilmiş olmalısınız. Velhasıl konuşacağınız kimsenin havasını teneffüs edercesine, sesini duyurcasına, varlığında mevcut düşünce ve duygularını okurcasına onunla aşinalık kurmuş olmalısınız. Bazen öyle olur ki, konuşma yapmadan önce, aylarca hazırlık devresi geçirmek zorunda kalırsınız. Zira ayrı ayrı kişilikleri olan her sanatçının dünyasına girebilmek için yorucu bir çaba gerekir. Bütün bunlara bazı sanatçıların nazına katlanma ve egref saatlerini yakalama sabrını de eklemelisiniz. Fakat güçlüklerle katlanmadan, onları yemeden amaca varmak mümkün mü? Unutulmaması ki, en geç ve en güç olan bütün fikrin meyvasıdır."

Baydar daha sonra kitabını hazırlarken ele aldığı ölçüyle de şöyle izah ediyor:

"Konuştuklarımızın kişilikleri üzerinde uzun boylu hükümler vermeye girişmek, eserin hacmini çok fazla genişleteceğinden, bu noktaya pek az dokunulmuş, sadece biyografiler üzerinde durulmakla yetinilmiştir. Esasen edebiyat röportajcısının ödevi, hüküm vermekten ziyade sanatçıları konuşturmaktır. Konuşulanları değerlendirmek, bunlardan sonuçlar çıkarmak ise edebiyat tarihçisine ve genel olarak eleştirmeciye düşer. Kaldı ki birbirinden tamamen farklı olan sorulara dikkat edilecek olursa, her sanatçı için biraz kapalı da olsa bazı hükümler verildiği farzedilecektir."

Edebiyatçılarımız Ne Diyor adlı kitapta, dünden ve bugünden elli sanatçı ile yapılmış röportajlar var. 1954-1960 yılları arasında yapılmış olan bu röportajlar daha önce ve çoğu kere de kısaltmalarla İnci, Varlık ve Hayat dergileri ile Vatan ve Dünya gazetelerinde yayınlanmış. Musta-

fa Baydar bütün bunları toplamış, bir cilt haline getirmiş. Türk edebiyatçı ve sanatçıların sadece elli kişiden ibaret olmadığını Mustafa Baydar da biliyor. Buna zaten kitabının başında işaret etmiş, "Konuşulması gereken elbette bu kadar az değildir. Fakat yüzlerce sanatçıyı da bir tek kitaba sığdırmak mümkün mü? Konuşmalara yine devam edeceğiz. Bundan sonrakileri de aynı kitabın öteki ciltleri olarak bir araya getirmeyi düşünüyoruz" diyor.

Edebiyatçılarımız Ne Diyor'un tertibi şu: Kendisi ile konuşulan sanatçının tipik bir resmi, çoğu kere bir sayfayı geçmeyen bir biyografisi ve sanatı hakkında sorulan sorularla alınan cevaplar. Mustafa Baydar, konuştuğu her sanatçıya gerçekten son derece ustaca sorular sorduğu ve onları konuşturmağa da muvaffak olduğu için eser son derece başarılı. Edebiyatçılarımız Ne Diyorlar baştan sona kadar okuduğunuz zaman son yüzyılın, içinde bulunduğumuz yüzyılın, Türk edebiyatçıları gözül ile enteresan bir tahlilini okumuş oluyorsunuz. Sanat meselelerinin ise elli ayrı gözden tartışıldığını görüyor ve edebiyatımız hakkında yeterli bir fikre varabiliyorsunuz.

Edebiyatçılarımız Ne Diyor'da Baydarın konuştuğu ve konuşturmaya muvaffak olduğu sanatçılar şunlar: Halide Edip Adıvar, Samet Ağaoglu, Oktay Akbal, Sabahattin Kudret Aksal, Melih Cevdet Ahday, Nurullah Ataç, Fahri Rifat Atay, Fakir Baykurt, Yahya Kema, Beyathı, Kemal Bilbaşar, Necati Cumalı, Behçet Kemal Çağlar, Asaf Halet Çelebi, Zeki Ömer Defne, Bakı Süha Ediboğlu, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Eflatun Cem Güney, Reşat Nuri Güntekin, Orhan Hançerlioğlu, Abdülhak Şinasi Hisar, Oktay Rifat Horozcu, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Refik Halit Karay, Orhan Kemal, Yaşar Kemal, Samim Kocagöz, Fuat Köprülü, Bekir Sıtkı Kunt, Mahmut Makal, Behçet Necatigil, Aziz Nesin, Orhon Seyfi Orhon, Yusuf Ziya Ortaç, Halit Fahri Ozansoy, Ziya Osman Saba, Peyami Saba, Sabri Esat Siyavuşgil, Aşık Veysel Şatıroğlu, Kemal Tahir, Haldun Taner, Ahmet Hamdi Tanpınar, Hamdullah Suphi Tanrıöver, Cahit Sıtkı Tarancı, İlhan Tarus, Ahmet Kutsi Tecer, Vedat Nedim Tür, Ruşen Eşref Ünaydın, Hüseyin Cahit Yalçın, Hasan Ali Yücel, Tahsin Yücel.

Listede de görüldüğü gibi son derece kalabalık bir kadro ile konuşmaya muvaffak olmuş olan Mustafa Baydarın bu kitabı, sadece Türk edebiyat ve sanat âlemini değil, Türk düşünürlerini ve Türk aydınlarını da tanımak isteyen herkesin okuması gereken bir kitap.

Yazan:  
Şinasi Nahit Berke  
**DEMEDİM Mİ  
NAZLI YARIM  
BEN SANA...**

**ÇIKTI!...**

# RADYO

## Ankara

### Kırılmayan ümit

27 Mayıs'dan sonra bilhassa Ankara Radyosunda büyük değişikliklerin yapılacağı beklenmekteydi. İnkılabı takiben yayınlanan konuşmalarda, haber bültenlerinde 10 yıldanberi radyonun itibar etmediği demokratik düşüncelere yer veriliyor, yine 10 yıldanberi mikrofonda söylenmesinden korkulan meselâ "İsmet İnönü", "AKİS Mecmuası" veya "Ulus Gazetesi" gibi adlar da rahatça kullanılıyordu. Bunlar ilk günlerde yapılan değişikliklerdi. Radyoculukla ilgili bütün şahıslar yalnız Ankara Radyosunun değil, bütün Türkiye radyolarının baştan aşağı değiştirileceğine inanmaktaydılar. Değerli eleman, kaliteli program, sağlam idare ve bütün bunlardan önce de yıkılmaz prensiplere dayanan bir radyoculuğun memleketimizde kurulması için artık zaman gelmişti. Eğer radyolar kurtarılacak isteniyor ve bu iş gerekiyorsa biran önce kolları sıvayıp işe girişilmeliydi. Nitekim de öyle oldu. İlk iş olarak Basın Yayın ve Turizm Bakanlığında radyoları içine düştükleri çukurdan kurtarmak ve bir düzene sokmak için aydınlardan meydana gelen bir komite kuruldu. Bu aydınlardan kimi yazar, kimi profesör veya doçent, kimi de radyoculuğa hevesli gençlerdi. Hepsi de neticeden emindi. En önemlisi onları tanıyanlar da bu komitenin radyoları kurtaracağına güveniyorlardı. Komite büyük bir şevkle çalışmaya başladı. Ne yazık ki daha ilk günlerde komite üyelerinin radyoculuktan zerre kadar anlamadıkları meydana çıktı. Ama onlara bel bağlayanların ümitleri kırılmamıştı. Çünkü herkes bu şahısların radyoculuk bilgilerinden daha çok radyolara sokacak oldukları görüşlerine inanıyorlardı. Birkaç hafta sonra Basın Yayın ve Turizm Bakanlığının bu komiteye hiçbir yetki vermediği ortaya çıktı. Komiteye inanılanların ümitleri yine de kırılmamıştı. Aradan birkaç gün geçti. Komitenin yalnız Ankara Radyosu ile ilgilendi-

ği anlaşıldı. İstanbul ve İzmir Radyoları kendi başlarına buyruk, istedikleri şekilde yayın yapıyorlardı. Bütün bunlara rağmen komiteye bel bağlayanların ümitlerinde hâlâ bir değişiklik olmamıştı.

### Lâf çok, iş yok

Ankaradaki komite bu yekunde çalışırken İstanbul Radyosu Kumandanlığı hemen hemen bütün İstanbul gazetelerinde radyoculuk prensiplerinin neler olduğunu birer birer ilân ediyordu. Aynı radyonun idarecileri de kendilerine göre programlar hazırladılar, reklâmcılık kaidelerini koydular ve yayınlarını kendi istedikleri gibi ayarladılar. İzmir Radyosu ile ilgilenenlerin sayısı her devirde olduğu gibi bu devirde de pek azdı. Bu arada Ankarada, Radyo Danışma Kurulu toplandı ve kesin kararlar aldı. Radyo idarecileri de toplantılardan toplantılara sürüklendiler. Ortada yalnız büyük lâflar dolaşıyor, işin tathikat safhasına bir türlü geçilemiyordu. Ama radyoculuğun kurtulacağına inananların ümitleri hâlâ kırılmamıştı. Çünkü son 10 yıl içinde bozulan her iş, her müesseseyi, hattâ her insanı birâyara sokmak, düzenlemek ancak 27 Mayıs'dan sonra kaabil olabiliirdi.

Danışma Kurullarının, komitelelerin yaptıkları toplantıların neticesinde İstanbul Radyosu sivil ve askerî idarecilerin işbirliği sayesinde yeni programlarına geçti ve 27 Mayıs İnkılabının önemini küçük çapta da olsa kendi yayın sahasına pekâlâ duyurmaya çalıştı. Ankara Radyosunun ise İnkılabtan sonra bu hareketin mânasını bütün Anadoluya duyurması bekleniyordu. Fakat hiç te öyle olmadı. Kimsenin aklına günlük gazetenin gidemediği yere Ankara Radyosunun sesinin gittiği, okuma yazma bilmeyenlerin bu sesten kolaylıkla faydalanabileceği gelmedi. Bir memleket radyosu olan Ankaradaki istasyonun 27 Mayıs'dan sonra İnkılap hakkında Anadoluyu gereği gibi aydınlatamadığı açık bir gerçektir. Kimsenin hâlâ farkında olmadığı bu büyük fırsat ne yazık ki kaçırılmıştı. Fakat radyoculuğun inkısafını bekleyenlerin ümitleri yine de kırılmadı. Bu arada radyolarda soruşturma da başlamış ve hattâ "temizliğe" bile geçilmişti. Bütün bu karışıklık arasında Ankara Radyosundan sorumlu üç kişi radyonun programlarına bir istikamet vermek için gece gündüz çalışıyorlardı. Gerçi uzun süreli toplantılarda büyük kararlar alınmış, prensipler kâğıt üzerinde belâ olmuştu ama en sonunda bütün iş

bu üç kişinin omuzlarına yüklenmişti. Koskoca bir devletin başkent radyosu, demek ki sayısız toplantılardan, kurullardan sonra yalnız üç kişi tarafından ayakta tutulacaktı. Daha hiç kimse anlamamıştı ki tiyatrodâ ve filmcilikte olduğu gibi radyoda da işin yürütmesi için bol para ve bol elemana ihtiyaç vardır. İşin başında bir veya iki kişi bulunabilir. Bu bir veya iki kişinin işi yürütülmesi için yetmiş ve fedakâr elemâna ve rahatça yerinde harcanabilecek paraya sahip olmak gerekir. Bu gerçeğin hâlâ anlaşılmamış olması da radyoculuğumuzla bel bağlanmış olanların ümitlerini kırmamıştı. Çünkü onlar da, Ankara Radyosunun 1 Eylülde başlayacak olan yeni programlarını hazırlayanlar da gayet iyi biliyorlardı ki eski günler geçmiş, güvenilir günler gelmiştir.

### Nükseden hastalık

Ne yazık ki geçen hafta cereyan eden bir hâdise bir türlü kırılmayan ümitlerin artık bu sefer hiç olmazsa biraz azalacağı zannını kuvvetlendirdi. Bu hâdise, Ankara Radyosu Batı Müziği Yayınları Şefliğine birisinin eski bir usûlle tayin edilmesiydi. Eskiden pek alışılmış olan bu usûlün ne olduğunu anlatmak için bir kelime söylemek yeter de artardı bile. Bu kelime, her devirde karşımıza çıkan ve bir türlü tedavi edilemeyen, yalnız bize mahsus korkunç bir hastalığın ismi idi. Bu hastalığa "kayırma" denliyordu. Fakat bu hastalığın yeniden baş göstermesine rağmen bile radyoculuğumuzla bel bağlayanların ümitleri kırılmamıştı.

Ortada bol sözden başka birşey bulunmadığı muhakkaktı. Bu şartlar altında Ankara Radyosunun 1 Eylülde yeni programlara geçmesi çok zorlaşıyordu. Radyolarımızın daha uzun bir zaman boyunca büyük birer dilenci gibi her önünden geçene "aman bana yardım et" diyeceğine şüphe yoktu. Ama herşeye rağmen hâlâ ümitleri kırılmayanlar mevcuttu. Ümitleri hâlâ kırılmamış olanların bulunması bazı yüreklerde su serpebilirdi ama yalnız ümitle Türkiye radyolarının kalkınacağını, bir düzene geçeceğini düşünenlerin de ne kadar zavallı oldukları kaçınılmaz bir hakikattir.

JINEKOLOG - OPERATÖR  
Dr. NİHAL SİLİER

Kadın Hastahkları - Doğum  
Mütehassısı

Muayenehane : Samanpazarı  
Bilür Han, Kat 2, No. 32  
Tel : 19031

DOKTOR

MEMNUNE ABUR  
Dahiliye Mütehassısı

Kızılay Sakarya Caddesi No. 5  
Kat 1 deki muayenehanesinde  
her gün saat 13'ten itibaren  
hastalarını kabul eder.

## Kültür

### Gömlek cebinde musiki

Elektronik alanındaki ilerlemeler musikiyi oturma odasından çıkıp gömlek cebine soktu. 1960 yılına bir ad yakıştırmak gerekirse, bulunacak başka adlar arasında "Transistorlu Radyolar Yılı" demek de pekâlâ uygun düşebilir. Transistorlu radyo bugün bütün dünyada milyonlarca insanın gömlek ya da pantolon cebinde, sigara paketinin, çakmağın ve anahtarın yanında yerini aldığı gibi, her yeniliğin yıllar sonra ulaştığı memleketimizde bile iyiden iyiye yayılmıştır. Artık, 300 ilâ 1000 lira arasında parayı gözden çıkaran bir İstanbullu işportacıda, tükenmez dolma kalemın ya da traş bıçağının yanında, çeşit çeşit, renk renk, irili ufaklı portatif transistor radyoları bulabilir. Transistorlu radyoların memleketimizde ne kadar yaygın olduğunu anlamak için şimdilik istatistik çalışmalarına başvurmağa hâcet yoktur. Bu radyolarda kullanılan özel biçimde pillerin yurdumuzda yapıldığını hesaba katmak bu yaygınlığı anlamağa yeter. Çok geniş bir müşteri kütlesine hitap etmeyen bir malı piyasaya çıkarmak bugüne kadar hangi babayığit imalatçının teşebbüs arzularını dürtmüştür ki!

Transistor, bugünün cep radyolarında "eski usul" radyolardaki lâmbaların vazifesini görmektedir. Bugün piyasada en çok rastlanan radyolar, transistor sayısı iki ile altı arasında değişen radyolardır. Altı transistorlu bir radyonun alış gücünün, altı lâmbalı bir radyo ile aynı olması beklenir. Bu radyoların çoğu, bilhassa Amerikan malı radyolar, mahallî istasyonları almak için yapıldığından, mahallî istasyonların da çoğu orta dalga olduğundan, yurdumuzda satılan transistorlu radyoların ekseriyeti ancak İstanbullu alabilir.

Transistorlu radyonun ceryanla değil de pille çalışmasının, gömlek ya da pantolon cebine girecek kadar küçüklük ve ağırlığı hissedilmeyecek kadar hafif olmasının sağladığı avantajlara karşılık gene aynı sebeplerden ileri gelen mahzurları da vardır. Bir kere transistor bugün için herhalde nisbeten yeni bir buluş olması sebebiyle, radyo lâmbasının sağladığı alış gücünü ve ses kalitesini verememektedir. Ayrıca cihazın aldığı sesin -operlörün ufak oluşu ve operlör kutusunun hacmi yüzünden- büyütülemediği, zenginleştirilemediği gibi mahzurları da vardır. Transistor radyo sağladığı taşınma kolaylıklarına karşılık, bilhassa musiki yayınlarından alınacak zevki, en ucuz bir salon radyosundan bile daha düşük ka-

## Radyo Bir Günde Çıkmazdan Kurtulabilir

Devrimden bu yana Devlet radyolarımızın idaresinde ve yayın politikasında iyiye doğru bir yönelme görmek isteyenler, bugün duruma hangi açıdan bakarlarsa baksınlar, hayal kırıklığıyla karşılaşmakta ve hayal kırıklığının olağan sonucu umutsuzluğa düşmektedirler. Evet, bir bakanın gafının ve bu gafa gösterilen tepkinin Devlet radyosuna yanyana duyurulması, bir Hükümet üyesinin attığı yanlış adımın örtbas edilmeye kalkılmadan halka ulaştırılması gerçi bugüne kadar bunun tabantabana zıddı geleneklerle yönetilmiş Devlet Radyoları için alışılmadık müsbet bir davranıştır. Devlet radyosunun parti ya da hükümet radyosu demek olmadığı, tam aksine milli bir müesseseye olduğu anlayışının artık belki de benimsenmeğe başlanmış olduğuna işaret eden, alkışlanacak, övülecek bir tutumdur. Fakat, milli bir radyo kurmak, bir radyo istasyonunu milli kültürün yayıcısı, geliştiricisi hâline getirmek, bugün için sâdece bir jest mahiyetinde kalacak münferit hareketlerle mümkün olamaz. Kurulduğundan bugüne kadar milli kültüre olan hizmetlerini, en küçük bir nisbet dahilinde bile görememiş olan Devlet Radyolarını işler hâle getirmek, iyi niyete olduğu kadar, ihtisasa, bilgiye, gecenin gündüze katılacağı bir çalışmağa, programa, metoda ve gözünü açıp dünyada bu alanda neler olup bittiğini görebilmeğe bağlıdır.

Yılların teertibesini göstermiş olmalıdır ki radyoları islah, kurulların, komisyonların başarabileceği bir iş değildir. Radyoculukta doğruya hiçbir ilgisiz olmayan, radyo yayıncılığını ömürlerinin meselesi saymamış, bu yolda araştırma, inceleme yapmamış, uzun uzadıya ve metodlu olarak düşünmemiş kişileri bir araya toplayıp radyoları islahını bu kuruldun beklemek Nasreddin Hocanın göle maya çakmasıyla birdir. Yıllardır olduğu gibi bugün de bir kere daha anlaşılmıştır ki radyoların islahı, bir yarı-yetkindsizler kurulunun yarı-sorumsuz, çatışık ve uygulanması güç görüşlerine değil, iş görebilecek mevkilere getirilmiş, kendilerine güvenilmiş, yetki verilmiş kişilerin çalışmalarına bağlıdır. Bu yolda örnekler az, fakat yeticidir: İstanbul radyosunun, eski İktidar tarafından işinden ayrılma zorunda bırakılan, devrimden sonra da eskisine kıyasla çok daha sınırlı bir ödevle getirilen program şefinin bugünkü kısmi yokluğu, bu radyomuzun bugün gerek iç idaresinde, gerekse yayınlarında, seviyesinden bir hayli düşmesine yol açmıştır. İstanbul radyosu o zaman da batı ölçülerinden uzak, yorucu yayınlar yapan bir radyoydu. Fakat hiç olmazsa bugünkü düşük durumunda değildi. Ankara radyosunun, en azından musiki yayınları bakımından bir yıl kadar süren verimli çağında, radyonun o bölümünde kimlerin çalıştığını düşünmek de, İstanbul radyosu örneği gibi, glüvenilir ve iş bilir şahısların radyolarımızın islahında oynayacakları müsbet rollerin değerini belirtebilir. Bugün Ankara radyosunun musiki yayınlarının gene, yetkili bir kişinin elinde olması, hemen belirtelim, bir umut kapısıdır.

Fakat şunu da hemen belirtmek gerekir: Bir radyonun yalnız bir yayın bölümünde müsbet bir çalışmanın belirtilerini göstermesi, bütünde bir ilerlemenin küçük bir unsuru bile lamaz. Örneğimize dönelim, yetkili bir musiki yayınları şefinin verimli olabileceği tasavvurları, anlayışsız bir idarecinin çıkarabileceği engeller ya da bilgiz teknisyenler, modası geçmiş cihaz ve malzeme yüzünden olduğu yerde kalabilir. Oysa bugün başlıca iki radyomuz her bakımdan, diskoteğinden teknik servisine, programcılığın iç idaresine, spikerlerinden raporformlerine kadar gelişmeğe, daha doğrusu baştan başa değişmeğe muhtaçtır. Devletin -büyük maddî sıkıntılar içinde bulunan bir devletin bile- halz bulunduğu maddî imkânlardan kolayca faydalanabilecek, ne istediğini bilen, istediklerini uygulama yetkisi kendilerine verilmiş kişiler Devlet Radyolarını tek bir günde doğru yola sokabilirler ve birkaç ay içinde dünya radyolarının seviyesine çıkarabilirler.

itedeki sesi yüzünden azaltmaktadır.

Fakat, kalite mülâhazası bir yana transistorlu radyonun bugün, radyo dinleyicisi sayısını birdenbire arttırmış olduğu da bir gerçektir. Bu artış radyo idarecilerine, radyo yayın poli-

tikasını düzenleyenlere, yeni mesuliyetler yüklemiyorsa da hiç olmazsa onları zaten mevcut olan ve genel olarak umursamadıkları mesuliyetlerini daha iyi idrâk etmeğe zorlamaktadır. 1

Bu yılın DÖRDÜNCÜ ÇEKİLİŞİNDE :

8

APARTMAN  
DAİRESİ

1 adet

100.000  
LİRA

1 adet

50.000  
LİRA

ayrıca 1585 kişiye

200.000  
liralık  
para ikramiyeleri

Son para yatırma günü: 19 EYLÜL

YAPI ve KREDİ BANKASI



# TÜRKİYE KREDİ BANKASI

Sermayesi 20.000.000 T. L. Merkezi: İstanbul

## Şubeleri:

İstanbul	İzmir	Samsun
Beyoğlu	Ankara	Konya
Galata	Yenişehir	İskenderun
Kadıköy	(Ankara)	Mersin
Osmanbey	Adana	Bursa
Hasköy	Çapa	Bakırköy
Beyazıt	Edirne	

HERNEVİ BANKACILIK MUAMELÂTI-BÜTÜN YABANCI MEMLEKETLERDE MUHABİKLER

Telgraf adresleri: Umum Müdürlük: Bankorgan- İstanbul

Şubeler: Banker

## ERDEK DİNLENME KAMPI

*Şahane Tabiat...*

*Harikulâde Deniz ve Plâj...*

*Mubteşem gurup...*

Bütün dünyanın gıpta ettiği masmavi Marmara'nın incisi

**ERDEKTE** en rahat ve konforlu kamp

DÜNYA SEYAHAT AÇENTASI TEL : 24588 — 27964

TUNA CAD. TUNA HAN 1/2 YENİŞEHİR — ANKARA

# EMEKLİ SUBAYLARA

## HÜSUSİ

## KEŞİDE



**250.000** Lira

1 adet 50.000 lira  
20 adet 10.000 lira



### KEŞİDENİN HUSUSİYETİ

- 1-Hesabı yalnız Emekli Subaylar açabilir. (Çok büyük isabet ihtimali)
- 2-Hesap sahiplerine **AZAMI FAİZ** tahakkuk ettirilecektir.
- 3-Bir sene vadeli beher 10.000 liraya bir kura numarası verilecektir.
- 4-Ticarette bulunmak isteyenlere kredi temin edilir ve birçok menfaatler sağlanır.

ÇEKİLİŞ 25-Aralık-1960

TAFSILAT İÇİN  
ŞUBELERİMİZ  
EMRİNİZDEDİR

# PAMUKBANK

*Radatın Reklamı*

*en alâsi*

**NUH'UN  
ANKARA  
MAKARNASI**



ANKARA MAKARNA UN VE İRMİK FABRİKALARI NUH TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ  
İSTANBUL Tel: 27 36 58 - ANKARA Tel: 12 395 Telgraf: MAKARNAANKARA ESKİYAPAN İSTANBUL