

AKİS

HAFTALIK AKTÜALİTE MECMUASI



AKİS'in Yazı Müsabakası

Bu sayıdan itibaren gönderilen yazıları neşre başladık

1 — AKİS'in bu seneki yazı müsabakası için seçilen mevzu şudur: Demokratik rejim içinde yaşamağa azimli milletler ne şekilde hareket etmelidirler?

2 — Müsabakaya katılmak için gönderilen yazılar kâğıdın bir yüzüne makinayla ve orta aralıkta yazılacak, uzunluğu da 23x30 eb'adındaki kâğıtlarla iki sayfayı tecavüz etmiyecektir.

3 — Gelen yazılar önce AKİS'in yazı işleri kadrosundan kurulacak bir küçük jüri tarafından incelenecek, uygun görülen AKİS'te neşredilecektir.

4 — Yazıların neşrine 1 Temmuz 1957'de başlanacak ve 30 Nisan 1958 den sonra gelen yazılar müsabaka dışında bırakılacaktır.

5 — AKİS'te neşredilen yazılar 1958 Mayıs başında toplanacak olan selâhiyetli bir jüri tarafından incelenecek, Birinciliği kazanan yazının sahibine 1.000; İkinciliği kazanan yazının sahibine 500 ve Üçüncülüğü kazanan yazının sahibine de 250 lira telif hakkı ödenecektir. Bundan başka birinciliği kazanan yazının muharririninin resmi 1958 Mayısının ortasında çıkacak olan Beşinci yılımızın ilk sayısının kapağını süsliyecektir.

6 — Müsabakaya katılacak yazıların "AKİS Mecmuası, yazı müsabakası servisi P. K. 582 - Ankara" adresine postalanması lâzımdır.

Dikkat :

Müسابakaya gönderilen yazıların bir kısmının çok kısa olduğu görülmüştür. Makalelerin yazı makinası ile yazılmış iki sayfayı tecavüz etmemesi şartıyla, bir fikri etrafı ile izah edebilecek uzunlukta olması lâzımdır.

AKİS

Haftalık Aktüalite Mecmuası

Yıl: 4, Cilt: X, Sayı: 166

Rüzgârlı Sok. Ovehan

Kat: 3 Daire: 7

P. K. 582 — Ankara

18992 (Yazı İşleri)

15221 (İdare)

Flata 60 Kurus

★

Muassisi

Metin Toker

★

AKİS Neşriyat Ltd. Şirketi adına
İmtiyaz sahibi ve yazı işlerini
filen idare eden Mesul Müdür:

Tarık HALULU

★

Umumi Neşriyat Müdürü

Hamdi AVCIOĞLU

★

Teknik Sekreter:

İlhami SOYSAL

★

Karikatür:

TURHAN

★

Fotograf:

Hüseyin FZER

Osman ÖZCAN

ASSOCIATED PRESS

TÜRK HABERLER AJANSI

★

Klişe:

Desen Klişe ATELYESİ

★

Müessesesi Müdürü:

Mübin TOKER

★

Abone Şartları:

3 aylık (12 nüsha) : 6 lira

6 aylık (25 nüsha) : 12 lira

1 senelik (52 nüsha) : 24 lira

★

İlan Şartları:

3 renkli arka kapak (Tam sayfa):

350 Lira

Kapak içi 300 lira, metin sayfaları

Santimi 4 lira.

★

Dizildiği ve Basıldığı Yer:
Rüzgârlı Matbaa — ANKARA

Tel : 15221

Basıldığı tarih: 11.7.1957

Kapak resmimiz:

Molotof

Kremlin'den kafese

Kendi Aramızda

Bölükbaşı hakkında

6 Temmuz 1957 tarihli sayınızda çıkan Osman Bölükbaşı ile alakalı yazılardan dolayı sizi bütün kalbimle tebrik ederim. Hadiselerin mahiyeti ile gahsin mahiyetini hislerin bu kadar kıstığı bir sırada böylesine sakin bir şekilde ayırdedebiliş her iki tarafın hakkını vermekten geri kalmayışınızla AKİS'in okunacak tek mecmua olduğunu bir defa daha gösterdiniz.

Adil Kalangal - İstanbul

★

AKİS'in tarafsızlık adı altında tamamen kendisini C.H.P. propagandasına hasrettiğini çoktan farketmiştik. Ama doğrusu iş ne kadar ileriyeye götürebileceğini yeni öğrendik. C.M.P. liderinin kazandığı büyük alakayı gölgelemeye çalışan neşriyatınız, maksadınızın ne olduğunu daha iyi anlattı.

Ruhi Tercanlı - Samsun

★

Son sayınızı büyük bir merakla bekliyordum. İktidarın Bölükbaşı mevzuundaki tutumunu şiddetle tenkid edeceğinden emindim, ama, merak ediyordum, acaba siz de hadiselerin tesiri altına kalıp Bölükbaşıyı tamamiyle kusursuz mu gösterecektiniz diye. AKİS'ten beklendiği gibi Sezarin hakkını Sezara verdiniz. Bravo!

Kâmil Yurtsev - Ankara

★

AKİS'in 164 üncü sayısında dercedilmiş Bölükbaşı hakkındaki yazınızı çok adı ve cidden bayağı buldum. İnsanlar meyva veren ağaca taş atarlar. Onun millî şöretini çok fuzulî gayretlerinizle yok etmeğe çalışıyorsunuz. Kıskançlığınız ne kadar sonsuz olursa olsun onu anlamak için demokratlara hüsnüniyet, size de terbiye tavsiye ederim.

E. Hikmet Başa - Samsun

★

AKİS soğukkanlılığını, aklı selimini, tarafsızlığını hislerine kapılıp kaybetmediğini Bölükbaşıya ait mükemmel röportaj ve makaleleriyle gösterdi. Eğer Bölükbaşıyı siz de bu hengâme arasında bir melek olarak gösterseydiniz hakikaten sitkim ayrılacaktı.

Melâhat Tanyol - İstanbul

★

Tarafsızlıktan ayrıldığınızın son ve yeni bir misalini daha Bölükbaşı hakkındaki yazılarınızla verdiniz. Kendi Aramızda sütununda neşretmekten çekinmediğiniz buca mektup size ilk çıktığınız sıralardaki tarza dönmenizi ihtar edip duruyor. Bundan da bir mâna çıkarılmıyor musunuz? Size tavsiyem bazı hesapları bir yana itip eski halinize dönmeyinizdir. Aksi halde

bir gün siz de nadim olursunuz ama, iş isten geçer.

Cesmi Tarık - İzmir

★

Bütün gazeteler Bölükbaşı lehinde o kadar yazı yazdılar. Ama sizin mükemmel bir şekilde İktidarın günahının nerede olduğunu göstermeniz, emmin olunuz ki davaya hakiki kuvvetini kazandırmıştır. AKİS, ucuz popülarite peşinde olmadığını büyük bir medeni cesaretle yeniden gösterdi. İşte biz AKİS'i bunun için seviyoruz.

Fikret K. Ertuğ - İstanbul

★

İnkilâplar hakkında

AKİS'in 164 üncü sayısında "Seçimlerde Tanrı Elçileri" başlıklı yazıda bugün milyonlarca insanın bağlı bulunduğu ve bu bağlılıkla öğündüğü bir peygamber hakkında kullandığınız tâbir çok kimsenin canını sıktı. Belki bu yazınızda Atatürk'e de iftira ediyorsunuz. Laikliği dinsizlik şeklinde anlamak hatadır. Fikir sahibi olmadığınız mevzularda kalem oynatmak ise daha küçük bir hata değildir.

O. Yücel - Ankara

★

164 sayılı mecmuanızda "Seçimlerde Tanrı Elçileri" başlıklı yazınızda din ve parti bezirgânlarına lâf atılırken, Atatürk'e atfen "bir çöl bedevinin teolojisinin saçma düsturlarını büyük Türk Milletine yakıştırmamasınız" da denilmektedir. Parti ve din bezirgânlarıyla mücadele ederken dinimize ve din büyüklerine saçma sapan isnatlarla bulunulmamasını rica ederim.

İsmail Akyürek - Kayseri

★

164 sayılı AKİS'te Aydemir Balkan, İslâm dinini Atatürk'e atfen "bir çöl bedevinin teolojisinin saçma düsturları" olarak tarif ediyor. Bunun TIME dergisinde (24 Haziran 1957 tarihli) gene Atatürk'e atfedilen "İslâm ahlakısız bir arabin teolojisidir" yazısıyla aynı zamana tesadüf etmesi de çok manidar. Büyük Atatürkün böyle bir şey söylemiş olması imkânsızdır. O büyük adamın ağzına söylemediği "küçük lâfları" yerleştirmek ayıp değil de nedir?

Mehmet Demir - İstanbul

★

Mecmua hakkında

Çeçitli meseleler üzerindeki isabetli görüşlerinizi hayranlıkla takip eden bir okuyucunuzum. Yalnız bir üniversiteli olarak üniversiteye ayrıldığınız sayfanın tatmin edici olaktan uzak kaldığını söyleyebilirim. Bir de şu millete Çarşamba'yı Perşembe diye ilân eden (26 Haziran 1957 Çarşamba, saat 8:30) Radyo hakkında bir şeyler yazmamızın tuhaf.

M. Kaçoğlu - Ermenek

YURTTA OLUP BİTENLER

D. P.

Yaratılan hâdisce

Her şey bir gün uzun boylu, ince Hyüzlü, bol saçlı, Fransız operet yıldızı Georges Guetary'yı - "Pariste Bir Amerikalı" filmindeki Parisli şarkıcı-pek andıran bir genç adamın Babiâliye gelmesi ile kızıştı. Sıcak bir gündü. Güneş insanlara evlerinden çıkmak arzusunu hiç te ilham etmiyordu. Buna rağmen koyu renk elbiseli, açık renk kıravatlı adam üşenmemiş, ta Babiâliye kadar gelmişti. Koltuğunun altında bir çanta taşıyordu. Nuruosmaniyyede, bir sokak içindeki pek şöhretli bir binaya girdi. Bina o kadar şöhretliydi ki gölgesi B.M.M. nin kırsalüstü üzerine dahi düşmüştü. Bazı odaları diğer odalardan bir kaç santim yukarda olan bu binanın alt katında eski Devlet Bakanı Dr. Mükerrrem Sarola ait Türk Sesi matbaası vardı ve bir zamanlar maruf Türk Sesi gazetesini basan bu matbaada şimdi ŞEHİR adında bir akşam gazetesi çıkıyordu. Gerçi başlığın hemen altında dışı bir klişe ile "Tarafsız Siyasal Akşam Gazetesi" ibaresi vardı ama o ibarenin aşağısında da "Sahibi: Nuri Atılgan - Umumî Neşriyat Müdürü: Kemal Onan" yazıyordu. Bu iki zat İstanbul D.P. teşkilâtı içinde "militan Sarolist" olarak tanındıklarına göre gazeteleri de sadece Dr. Sarol kadar tarafsızdı. O gün Şehir gazetesine giren uzun boylu adamın adı Ertuğrul Adalı idi ve Ertuğrul Adalı Belediye Meclisi azası olduğu gibi D.P. İl Haysiyet Divanı üyesi de idi.



Orhan Köprülü

1002'nci Oyun

C. H. P. İktidarın seçimlerde yapabileceği 1001 oyunu teâbit etmeğe çalışıyorsunuz, eğer 1002 nci oyunu keşfetmiş. Sardunya adasındaki seçimlerde partilerden biri seçmenlere bir ayakkabının sağ tekini vermiş ve demiş ki: "Sandıklardan reyleriniz bana çıkarsa, kunduraların sol tekini de alırsınız".

Akıl hiç fena değil. Değil ama, bilinmez Türkiyede tatbik kabiliyeti var mı?

Hani, bilhassa 1954'den bu yana iki ayakkabı bir pabuç içinde yaşamaya öylesine alıştık ki...

Bundan bir müddet evvel Ertuğrul Adalı ismi gazetelere geçmişti. Uzun boylu genç, Belediye Meclisinde bir çıkış yapmış ve imar hareketlerini tenkit etmişti. İmar hareketi demek Adnan Menderes demekti; halbuki Ertuğrul Adalı D.P. nin sevkü idaresinden ve İktidarın icraatından fazla memnun olmayanların ateşli nüfuz ticareti düşmanı Orhan Köprülü etrafında teşkil ettikleri gruba asla dahil değildi. Bilâkis Ertuğrul Adalı hizipçi ve Sarolist olarak biliniyordu. Nitekim bu yüzden o kişının mahiyeti de anlaşılammıştı. Yalnız Hür P. nin Ankaradaki gazetesi Yeni Gün, Ertuğrul Adalı ken-



Cemal Köprülü

disini D.P. den ihraç ettirirse her halde Hür. P. ye kabul edilme şansı olmayacağını belirtmişti.

D.P. İl Haysiyet Divanı üyesinin, Sarolist organ mesulleriyle görüşmesi pek heyecanlı oldu. Koltuğunun altında çantası da bulunan genç adam gazeteye bir havadis vermek, daha doğrusu bir havadise dikkati çekmek için gelmişti. "Orhan Köprülü'nün beyanatını gördünüz mü?" dedi. Bunun son derece mühim olduğunu, üzerinde durulması gerektiğini söyledi, "bu ne biçim şeydir" diye infialini belirtti ve müstakbel gelişmeler hakkında bazı malumat çıtlattı. Orhan Köprülü aleyhinde bir kampanya açılmıyordu. Orhan Köprülü devrilmeliydi; bu bir fırsattı. Görüşmeye Dr. Sarolun yaveri, daha doğrusu eski Devlet Bakanı Almanyada iken ona vekâlet edip Sarolist kuvvetleri Köprülü karşısında hezimetten hezime sürükleyen Hüsnü Yaman da iştirak ediyordu.

Anlaşıyordu ki bazı D.P. çevreleri tarafından hiç sevilmeyen, ateşli nüfuz ticareti düşmanı, genç Orhan Köprülüye karşı teşkilâtta bir komplo hazırlanıyordu. O gün Şehir gazetesi matbaasında cereyan eden, bu hareketin sadece kampanya kısmı idi. Yoksa mekanizma çoktan harekete geçmiş ve tahrikler bizzat Genel Başkan Adnan Menderese kadar ulaştırılmıştı.

Bardakta fırtına

Alında mesele son derece ehemmiyetsizdi. Osman Bölükbaşının teşrii masuniyetinin kaldırılması üzerine fikrini soran gazetecilere D.P. İa-



Coskun Kırca

Arkıyıkadaki aile konsesinde seslerini çıkaranlar

Gelmezler Samet Aġaoġlu, Gelmezleri.

Simdi, akıl var yakın var, Kırşehirli, Bölükbaşıya rey verdi diye kaza haline getirmişsin. Onu üç sene, öyle inletip durmuşsun. Sonra, bir Behar havasının sonu gelmeyen başlangıcı olarak yeniden vilâyet yapmayı kabul etmişsin. Onu bile hemen yapmamışsın; dört ay oyalamışsın Nihayet Çilekeş beldenin bayram günü gelmiş. Gelmiş ama, o sırada sen Bölükbaşıyı bir pıyandana getirip, mahallî de değil, millî kahraman mertebesine çıkarmışsın. Adam da, Kırşehir milletvekili olduğuna göre kalkıp Bayrama gelmiş. Bu Kırşehirli seni mi alkışlar, onu mu? Sana mı alâka gösterir, ona mı? Seni mi bağrına basar, onu mu? Sana mı müteşekkirdir, ona mı?

Gazeteci de gördüğünü yazmış. Ajans veya Radyo değil ki bu, başına bir Şerif Arzik koyup bütün "hava"yı değiştiresin, Kırşehirli kendilerine evvelâ kaza, sonra eksiklerle vilâyet yapan İktidarın temsilcilerine hayran gösterebilirsin. İşte, Ajans da, Radyo da havadisi Büyüklüğümüzün hoşlanacakları tarzda verdi. Kim inandı? Kimse inanmadığı içindir ki, herkes aklının habere daha fazla emniyet ettiği içindir ki Büyüklüğümüzün kızınlar. Büyüklüğümüzün kızınca ne yaparlar? Başının Büyüklüğünü bir yemek masasının başına toplamışlar. Küçük Gazetecilere ver yansın etmişler. Meğer Büyük Gazetecilerin arasında bu Küçük Gazetecilerde, hem de kendi gazetelerinde çalışan bu Küçük Gazetecilere kızan Sefa Kılıçoġlu gibileri de varmış. Onlar da ver yansına istihak etmişler, birbirlerine deri yanıp durmuşlar. Küçük Gazeteciler de bir büyük gazetecilik yapıp o sofrada konuşulanları olduğu gibi gazetelerine -tabii, sahipleri Gazeteci olan, tacir olan değil, yazmışlar. Böylece Büyüklüğümüzün derdinin ne olduğunu herkes öğrendi, pek de istifade etti. Meselâ Samet Aġaoġluya göre muhabirler Kırşehir Bölükbaşıyla gelmişler. Bölükbaşıyla dönmüşler. Bakanlar yanına yaklaşan, semtlerine uğrayan dahil çıkmamış. "Olur mu, böyle şey" diyor, sonra da kendisinin gazetecileri daima bekletmeksiz kabul ettiğini hatırlatıyor. Buna rağmen, yanına kimse gelmemiş!

Samet Aġaoġlu başka bir devri daha hatırlar. Bir devir ki gazeteciler Bayarın, Menderesin, Köprülünün ve bizzat Aġaoġlunun yanından ayrılmazlardı. Onların hoşuna gitmek, onlara bir yardımında bulunmak için bütün o Küçük Gazeteciler can atarlardı. Samet Aġaoġlu meselâ Sümer sokaktaki, meselâ Kocatepedeki D.P. Merkezlerinde bazı mühim hadiseleri gazetecilere kendi partisinin gözlükleriyle yazdırdığını unutmuş mudur? Tarafsız gazetelerin sütunlarında o hadiselerin o gözlüklerle tefsir edilmesini sağlamaz mıydı? Küçük Gazeteciler hep, işlere D.P. yi kollaran taraftan bakmazlar mıydı? Hatta ve hatta küçük tahrifler pek makbule geçmez miydi? Başta Bayar ve Menderes, hangi D. P. lideri o Küçük Gazetecilere sunu veya bunu yazmayı, ya da yazmamayı rica etmişti de, hatırı kırılmıştır? Ağzından kaçan bir sözün yazılmaması, olmanısı bir vak'anın hikâyesi 1946 - 1950 arasında Samet Aġaoġluyu hiç ni memnun etmemiştir?

Evvel, bugün İktidarın elinde İktidar var; hizmetini görene her nimeti veriyor. Paraysa para, dövize döviz, imkânsa imkân, seyahata seyahat... Buna rağmen, işte Samet Aġaoġlu; içten içe Sümer sokaktaki veya Kocatepedeki, ya da Misuri lokantasındaki günleri arıyor. Nimet diye, Küçük Gazetecilere bir kadeh rakı ikram edemezdi; bakan bu ikramı o Küçük Gazeteciler yaparlardı. Ama, Samet Aġaoġlu bir çiçek, gazeteciler birer böcektiler. Etrafından ayrılmazlardı. Onun gözleriyle görür, onun kalemiyle yazarlardı. Kim kendini, hiç bir menfaat gözetmeksiz Küçük Gazetecilerin 1946 - 1950 arasında kendilerini D.P. ye verdiği gibi vermişti ve D. P. pulardan daha fazla kimden yardım, destek, iyilik görmüştür?

Pe, Samet Aġaoġlu işte dünya böyledir. Bazan cebinde metelik olmaz, bir kadeh ikram edemezsin, ertesi günkü nafakasını nasıl çıkaracağını düşünürsün. Ama gönülün doludur, ama yüreğinde hürriyetin ateşi yanar, ama idealistsindir. Bakarsın, etrafın dostlarla sarılıdır. Küçük Gazeteciler senin emrindedir. Hepsini, dilinin ucuna bakar, Halbuki zaman geçer. Karun kadar zengin, küçük dağları yaratanlar kadar kudretli olursun. Yanına geleceklere dünyanın bütün nimetlerini verebileceğini hissedersin. Ama, gelmezler Samet Aġaoġlu. Zira o gönül boşalmış, o ates sönmüş, o idealin ideal değil, pek basit, pek ufak bir vasıtanın ibaret olduğu anlaşmıştır.

Sen istediğin kadar Patronları topla, sen istediğin kadar şikâyet et, sen istediğin kadar onları işlerinden attırma, korkut, Onlar Misuride senin yanına gelirken de Ankarâ Palata kendilerini bugün senin beklediğin gibi bekleyenler, bekletildikleri için kızanlar, çareyi Patronlara müracaatta görenler vardı. Ne oldu? Gelmezler Samet Aġaoġlu, gelmezler ve sen, seninle hem fikir olarak bir Sefa Kılıçoġlunu bulursun.

Eee, Samet Aġaoġlu, böyle hareket etmeyi açık gözlük yapanların Karaosmanoġlu'na ve Çekdaġa karşı takındıkları tavra "politika" diyenlerin bu kadarelik da mu cezası olmasın, canım? **AKİS**

tanbul İl Başkanı Orhan Köprülü fikrini değil, hissini söylemiş ve "çok üzgün olduğunu" bildirmişti. C.M.P. Genel Başkanı tevkiif edilince gazeteciler Orhan Köprülü'ye yeniden bulmuşlar ve bir defa daha fikrini öğrenmek istemişlerdi. Fakat D.P. İl Başkanı bir defa daha fikrini değil hissini ifade etmiş ve gene "çok üzgünüm" demmişti. İşte Orhan Köprülü'nün başını yemeğe yeminli muayyen D.P. çevreleri bu sözlerde aradıkları fırsatı bulduklarına kani olmuşlar ve derhal harekete geçmişlerdi.

İşin aslında seçimlerin arifesinde D.P. nin İstanbuldaki teşkilatını Dr. Sarolun nazik ellerine teslim etmek bazı D.P. çevrelerinin 1 numaralı gayesiydi. Meselenin ucunda milletvekili olup olmamak vardı. Orhan Köprülü'nün idaresindeki bir teşkilatın bizzat Dr. Sarolu İstanbuldan aday olarak kabul etmeyeceği muhakkaktı. Bir çok Demokrat bunca macerasından sonra eski Devlet Bakanının İstanbul listesi için bir kazanç değil, büyük bir yük olacağı ve Dr. Sarolu listenin münevver İstanbulda hiç bir şansının bulunmayacağı kanaatindeydi. Böylece iş, bir bakıma hayat mecmat meselesi halindeydi.

Doğrusu istenilirse Şehir gazetesi Ertuġrul Adalının ikazına hiç te muhtaç değildi. Zira Sarolistlerin topları genç İl Başkanına karşı zaten mevziye girmişti.

Mekanizma hakikaten harekete geçmiş ve bizzat Genel Başkan Adnan Menderes tahrik edilmişti. Köprülü'nün düşmanları gayet iyi biliyorlardı ki Adnan Menderesin desteği, hiç olmazsa muvafakati olmaksızın genç İl Başkanına karşı başarı ile mücadele etmenin imkânı yoktur. Nitekim bundan evvelki denemelerde Köprülü'nün düşmanları ancak hezimetle uğramışlardı. Fakat bu sefer ellerinde iyi bir silâh vardı. Herkes duymuştu ki yalnız Orhan Köprülü değil Fuat Köprülü de D.P. nin önmüzdeki seçimlerde kazanma şansının bulunmadığına samimî surette kanidir. Bu kanaat, milletin nabzını yoklamanın tabii bir neticesiydi. Köprülülere göre yapılacak şey dürist bir seçim neticesinde milletin iradesine hütlüs ile boyun eğmek, sonra, tıpkı C.H.P. nin 1950'yi müteakip yaptığı gibi en kısa zamanda seçmenlerin itimadını yeniden kazanmaya, gene hütlüs ile çalışmaktır. Zaten Demokrasi de bu demek değil miydi? Halbuki Orhan Köprülü'nün rakipleri "seçimleri İstanbulda hiç bir şey pahasına vermemek" tezinin şampiyonluğunu yapıyorlardı.

Ertuġrul Adalının Şehir gazetesi-ne gittiği gün ziyadesiyle hâdiseli bir gün oldu. Bu kadarına tesadüf demenin imkân ve ihtimali yoktu. Georges Guetary'ye benzeyen genç adam da falcı olmadığına göre ortada teriptenmiş, düzenlenmiş bir zincirin mevcudiyeti kendini belli ediyordu. Tertibin mihrakı D.P. İstanbul İl İdare Kurulu idi. Orhan Köprülü'nün Osman Bölükbaşının teşrii masuniyeti-



Fuad Köprülü
Zamanı gelince...

nin kaldırılması üzerine sarfettiği sözler karşısında kılını kıpırdatmayan Kurul tamamıyla aynı mealdeki ikinci beyanat üzerine pek hassas bir yerine dokunulmuş gibi harekete geçmişti. İdare Kurulu evvelâ Orhan Köprülüye müracaat etti ve sözlerinin tavrini istedi. Genç İl Başkanı aynı teklif Adnan Menderes'in emriyle D.P. Genel İdare Kurulu azası Atıf Benderlioğlu ile Tevfik İleriden geldiğinde de eş cevabı verecekti: Red. Fırsat hazır. İl İdare Kuruluna bir tebliğ yazdırıldığı ve bu tebliğ hemen o gece, adeta Bölükbaşının teşrii masuniyetinin kaldırılmasını kışkıracak bir süratle başına verildi, emrivaki yapıldı. Kurul Bölükbaşının tevkifi hâdisesinden üzüntü duyduğunu bildiren bir başkanla teşriki mesai yapamayacağını beyan ediyor ve "üzülen adam" ı istifaya davet ediyordu. Bu bir nevi iskat kararıydı ama, ne yazık ki Kurulun başkanını iskat hakkı yoktu!

Orhan Köprülü hâdiseyi duyunca mükemmel bir taktik kullandı. Kurul, üzülen bir başkanla teşriki mesai yapamayacağını mı bildiriyordu. Çok iyi. Başkan da bir beyanatta bulunarak insanların hislerine dahi karışmaya hevesli bu kurulla teşriki mesai edemeyeceğini bildirdi. Orhan Köprülü "Öyle ya, yarın da niye güldün diyebilirler" diyordu ve bunda haklı olduğu şüphesizdi.

İlk günlük sevinç

Sarolistler ilk günü Orhan Köprülü'nün taktiklerinin inceliğine varamadılar. Hakikaten o gün Şehir gazetesi pabuç kadar harflerle şöyle bir

başlık veriyordu: "Bölükbaşı hâdisesi D.P. İl Başkanının başını yedi-Orhan Köprülüye isten el çektilirdi". Gazete adeta sevinçten sıkır sıkır oynuyordu. Sarolist organın teklifi şuydu: İl İdare Kurulu lağvedilsin, fakat hemen Kongreye de gidilmesin, sadece geçici bir Kurul teşkil edilsin. Gazete şu haberi de hususî bir itinayla veriyordu: Orhan Köprülü Haysiyet Divanına sevkediliyor!

Teşkilâtın reaksiyonu

Fakat Sarolistler bir faktörü unutmuslardı: Orhan Köprülüye bağlı olan teşkilâtı. Şehir gazetesinde bu satırlar çıktığı sırada Orhan Köprülüye reva görülen muamele İstanbul'da yalnız büyük tarafsız kitleleri değil, aynı zamanda bizzat D.P. ileri yürükten yaralıyordu. Orhan Köprülü şahsiyeti itibariyle D.P. bakımından emniyet ve itimat veriyordu. Onun da bu şekilde uzaklaştırılması bütün teşkilâtı paralıyordu. İstanbul'da "hiç bir şey pahasına seçimi vermemek" bir hayalden ibaretti. Genel Başkanın bunu görmemesi imkânsızdı. Nitekim sadece Şehir gazetesi o uydurma haberleri verirken değil, bu haftanın ortasına kadar da İstanbul'da iskat edilen veya Haysiyet Divanına verilen bir kimse olmadı. Fakat bu sırada hâdiseye bir başka ve çok mühim faktör daha karışıyor-du.

Baba Köprülü gelince

Hakikaten Sarolist organın o nüshası sokaklarda satılırken gene çok sıcak bir günde Haydarpaşa garında bir adam motorlulu trenden iniyordu. Adam nüfus tezkeresine göre yaşlıydı ama genç görünüyordu. Doğrusu istenilirse kılığı pejmürdeye

yakındı. Ne şapkası ceketini ne ceketini pantolonunu, ne de kravatı elbisesini tutuyordu. Hepsini bir ayrı âlemde. Ceketinin mendil cebine sapları altın iki tane dolmakalem yerleştirmişti. Kolunda bastonu, elinde çantası vardı. Kendisini Orhan Köprülü karşıladı, zira gelen babası Prof. Fuad Köprülü idi. Fuad Köprülü yanında valdesi bulunduğundan motorlulu treni tercih etmişti. Fuad Köprülü'nün seksenlik valdesi yaman bir kadındı ve artık Demokrat Parti iktidarının en şiddetli muhalifi idi. Zira yaşına rağmen son derece dinç ve canlı olan büyükanne Köprülü herkesle temas ediyor, bu kadar ümitle iş başına getirilen D.P. nin milleti nasıl hayal sukutuna uğrattığını bizzat müşahade ediyordu. Nitekim trenden indiğinde elini öpen torununa "gazan mübarek olsun Orhan" dedi. Fakat gazeteciler baba Köprülü'nün söyliyeceklerine ehemmiyet veriyorlardı. Kurucu Profesör oğlunun hareket tarzı etrafında bir tefsir yapmadı. Orhan kocaman çocuktu, ne yaptığını elbette ki bilirdi. Öyle düşünmüş, öyle hareket etmişti. Gazetecilerden biri netameli sualı bizzat Baba Köprülüye sordu: Osman Bölükbaşının tevkifi karşısında baba Köprülü ne düşünüyor? Kurucu Profesör gülmüseddi. Oğlu kendisine nisbetle daha serbestti. Baba Köprülü'ylü ismi ve mevkii daha fazla ihfaya mecbur ediyordu.

"— Ben zamanı gelince konuşurum. Her şeyin bir zamanı vardır. Acele etmeyin" dedi.

Kurucu Profesörün Bölükbaşı hâdisesinde Mecliste reyini kullanmadığını bilenler için bu sözlerin mânası büyüktü. Bu mâna alâkahılar tarafından anlaşıldı.



BİR KOLTUKTA İKİ KARPUZ!

Akbiyiktaki toplantı

Köprülüler doğruca Akbiyiktaki, babadan kalma, eski zaman konağına gittiler. Gazeteciler orada da hazır ve nazırdılar. Fakat Fuad Köprülü başka bir söz söylemek istemedi.

Gazeteciler asıl müteakip günlerde o evde bulunmak için çok şey ve-rebilirlerdi. Akbiyiktaki konağın se-rin ve geniş odalarında adeta bir aile konseyi toplandı. Toplantıya ka-tılanlar Baba ve oğul Köprülülerle yeğen Cemal Köprülü ve damat Coşkun Kırca idi. Yeğen ve damat za-ten Hür. P. saflarına katılmışlardı. Fikir mücadelesi heyecanlı oldu. Ne baba ve ne oğul Köprülünün elleriyle kurdukları Partiden istifaları bahis mevzuu olamazdı. Ama, kendilerini atarlarsa? O zaman elbette ki düşü-neceklerdi. Akbiyiktaki toplantıda böyle bir karara varıldı. Orhan Köprülü statükoyu muhafaza edecekti. Kurul başkanıyla, başkan Kuruluyla çalışmayacaklarını beyan etmişler-di. Orhan Köprülü işi orada bırakac-aktı. İş daha ileriye götürmek isti-yenlere meydan açtı. "Büyükleri-miz" müdahale ederler bir karara va-rırlardı: Ama o zaman "Büyükleri-miz"ın "Köprülü hismi"ni hesaba katmaları lazımdı. Orhan Köprülü bu haftanın başında, yanında zevcesi, bazı İstanbul gazetelerini dolaştı ve bu netice çıkan sözler sarfetti. Bir gene arayla "Orhan Köprülü mesele-si" bir defa daha çıkmaza giriyordu. İş kesip atmak bir hâl yoluydu ama, o takdirde astar yâzden pahalya mal olacaktı. Bir bardak suda fırtına kop-masına müsamaha edenler kapıldık-ları tahriklerin ceremesini ödüyorlar-di.

Sarolistlerin telkinleri

Bu sırada Sarolistler teşkilât için-de Orhan Köprülüye karşı tertipler yapıyorlar, imzalar topluyorlardı. İmzaların hedefi genç Başkanın Haysiyet Divanına verilip Partiden ihra-cını temin idi. Şehir gazetesi "Orhan Köprülüye gösterilen dejenere olmuş müsamaha" dan bahsediyordu. Bu gazeteye göre D.P. nin İstanbul teşkilâtı başına bir "otorite" getiril-meliydi. Sarolist gazetelerin bu otorite-den kimi anladığı elbette ki açıktı. Fakat Sarolistler Kongreden korktuklarından geçici bir İl İdare Kurulu-nun teşkilini, bazı ilçe idare kurul-larına da işten el çektilerince orada da geçici heyetler kurulmasını hararetle tavsiye ediyorlardı. Şehir gazetes-i "eski İl İdare Başkanının Haysiyet Divanına sevk edilmesi bir gün meselesi" diye yazıyordu. Böylece Köprülüylü tutan teşkilât tepeden in-me bir emirle Sarolistlerin eline tes-lim edilecekti. Fakat böyle bir ihtimalin ortaya çıkmasının dahi D.P. nin İstanbuldaki son şansım da yok edeceği öylesine açıktı ki liderlerin bunu görmemeleri imkânsızdı.

Nitekim bütün yaygaralara rağmen Bayram günleri zarfında "Köp-rülü hâdisesi"nde bir gelişmeye ya-

İşbirliğine Götüren Yol

Doğan AVCIOĞLU

Bütün muhalefet partileri işbirli-ğine taraftardır; fakat hâlen işbirliğinin gerçekleşeceğine pek az kimse inanmaktadır. Muhalefet partileri ileri gelenleriyle konuşur-sunuz, "biz işbirliğine taraftarız, fakat teşkilât..." diye söze başlar-lar. Alt kademelerdeki partileri dinleyin, kabahati yukarıya yükli-yeceklerdir.

Adapazarında, Ankaraya danı-şılmaksızın müşterek bir liste ter-tip edilmiştir. Baştağların bu teşebbüs karşındaki aksülamelleri "erken", "fantazi", "ciddi değil" gibi sözler olmuştur.

İnönünün ilk adımı atmasını bekleyenler hayal kırıklığına uğ-ramışlardır. C.H.P. Genel Başka-nı bir takım kaypak ve yuvanlık çümelerinin arkasına gizlenmeyi tercih etmiştir. Meshur nikbinliği ile, hele bir 2 Eylül gelsin, meş-meî sebden neler doğacak demek-tedir.

Arada sırada târızlar de karış-ık, karşılıklı beyanlar devam ede-dürsün, seçimler gellip kapiya da-yanmıştır. İşbirliği için vakit çok daralmıştır. Zira seçimlere hera-berce gitmek gibi cidden muğlak bir mesele beş on günde halledile-mez. İktidarın muhtemel mukabil tedbirlerinden çekinerek işbirliği-nin henüz erken olduğunu ileri sü-renler, otobüsü kaçırarak tehliko-siyle karşılaşıyorlardır. Esasen İk-tidara seçimleri öne almayı ilham edebilecek sebeplerden biri de Mu-halefetin birleşmesi korkusudur. İktidara "bahar havası" siyasetini benimseten de bu korkudur.

Parti yukarı kademelerinin te-reddütleri halk eskârı üzerinde son derece kötü tesirler yapmaktadır. Hâlen 1950 arifesindeki "Artık yer-ter" havasından çok uzaktayız. Seçimlerin yaklaşmasına rağmen, Muhalefetin en büyük rakibi "te-vekkül hissi" eskisi kadar kuvvetlidir. Partililer ne kadar nikbin olurlarsa olsunlar, bu hava içinde

seçim kazanılamaz. Vatan safhunda bir kimildama, yeni bir psikolo-jî yaratmak zaruridir.

İşbirliği fikri, gerekli kimilda-mayı yaratacak capta görünmekte-dir. Fakat Muhalefet Cephesi hakikaten teşkil edilebilecek midir? Bu, liderlerin parti menfaatlerini her şeyin üstünde tutmak itiyadın-dan vazgeçebilmelerine bağlıdır. Zira işbirliğinin temel yükü, lider-lerin omuzuna düşmektedir. Vatan safhunda yeni bir havayı ancak li-derlerin müşterek hareketi yarata-bilir. Şu veya bu nokta üzerinde sonu gelmeyen münaakaşalar sade-ce vakit kaybettirmektedir. Halk eskârı meseleleri halletmekten zi-yade güçleştiren kısır konuşmalara bir mâna verememektedir. Esasen masa başında son derece çapraşık gözükken meseleler, aksiyon içinde sanıldığından daha kolay çözüle-cektir.

Başlıca güçlük, teknik değil, psikolojiktir. Hele bir liderler ken-di aralarında Muhalefet Cephesini teşkil etsinler, milletin karşısında aynı dili kullansınlar gerisi çorap söktüğü gibi gelecektir. Anlaşmaz-lıklar kendiliğinden halledilecektir. Merkezden gelen Muhalefet Cep-hesi ekipleri teşkilâtla başbaşa ve-ririp her seçim bölgesinde mahallî şartlara en uygun düşen işbirliği formülünü ortaya çıkarmakta pek güçlük çekmeyeceklerdir. Muhale-fet partilerindeki kimildama seç-menlere sırayet edilecektir.

En ufak teferruatı bile inceden inceye hesap eden muhalefet parti-leri ileri gelenleri, siyaset strateji-sinin bu temel hakikatını unutmış gibi hareket etmektedirler. Seçim-ler bir harbe benzetilirse, zafer evvelâ psikolojik sahada kazanıla-caktır. Zafer psikolojisini yarat-mak, liderlerin müşterek vazifesi-dir. Bir an evvel harekete geçilme-lidir.

İşbirliğine hakikaten taraftar olanlar, C.H.P. Genel Başkanının ilk adımı atmasını beklemektedir.

naşılmadı. Orhan Köprülü bir defa daha getirilip Partinin kapısının iç tarafına bırakılmıştı. Fakat bu hâdiselerden sonra D.P. İl Merkezine hususî bir ziyaret yapan Orhan Köprülünün partililer tarafından şiddetle alkışlanması gösteriyordu ki eğer ka-pı açılır ve Orhan Köprülü bu kapı-nın dış tarafına bırakılırsa o kapıdan tek başına çıkmıyacaktır. Hele Köp-rülülerin Sarolistlere feda edilmesi katiyen akılıca bir iş olmayacaktır. Gerçi bu işler olup biterken Dr. Sarol yanında Hüsnü Yaman semt semt do-

laşıyor, meselâ Beykozda ziyafetler veriyordu ama etrafına toplananlar birkaç müfritten başkası değildi.

Her halde bu haftanın bilançosu şuydu: Kendi başına dert açmakta yekta olan D.P. "Bölükbaşı hâdisesi"ne mütenazir olarak ve belkide müş-edde diye bir de "Köprülü hâdisesi" yaratmıştı. Hür. P. iler bu man-zaraya ellerini oğuşturarak bakıyor-lar ve "Allah mübarek etsin, Allah mübarek etsin, Allah başımızdan ek-sik etmesin" diye tebessüm ediyor-lardı. Nasıl tebessüm etmesinler, her-



İnönü, Çelikbaş, Tahtakılıç C.M.P. Genel Merkezinde
Küldü one koyma zamanı

kes gibi onlar da görüyorlardı ki Türk milletini "Bölükbaşı hadisesi"nde nasıl Osman Bölükbaşının arkasındaydı "Köprülü hadisesi"nde de yüzde yüz Orhan Köprülünün peşindeydi.

Muhalefet

Halkın sesi, Hakkın sesi

Bu haftanın başında Ankarada, Çankayada, bahçe içinde pembe bir evin kapısı önünde eğlenceli bir sahne cereyan etti. Binaın etrafı ağaçtı. Akşam üstü, saat yedibuçuk sularında kapı açıldığında sanki o ağaçlardan bir sürü kuş havalandı. Fakat bu kuşlar ellerinde ya flaşlı fotoğraf makineleri, ya da bloknot ve kalem taşıyorlardı. Hepsini kapının etrafına üşüştüler ve dışarı çıkanların dört bir yanını sardılar. Ev İsmet İnönünün eviydi, dışarı çıkanlar ise ziyaretçi Fuat Arna, Ahmet Tahtakılıç ve Ahmet Bilgin ile birlikte C.H.P. Genel Başkanıydı. C.M.P. ileri gelenleri İsmet İnönüye Osman Bölükbaşının teşrii masuniyetinin kaldırılması ve tevkifi hâdiselerinde gösterdiği hakikaten insanî ve yakın alakadan dolayı teşekkürlerini bildirmeye gelmişlerdi. Bu hususu Fuat Arna, hemen orada gazetecilere bir beyanat şeklinde ifadeden çekinmedi. İsmet İnönü Bölükbaşının başına gelenler duyulur duyulmaz evvelâ Bayan Bölükbaşını, ardından Osman Bölükbaşını, sonra da C.M.P. Genel Merkezini ziyaret ederek duyduğu üzüntüyü belirtmiş, elinden geldiği kadar teselli etmişti. Bu hareketin çok makbule geçtiği anlaşılıyordu.

O gün C.M.P. Liderleri pembe renkteki eve saat 17 civarında gelmişlerdi. Dışarı çıkarılarken saat 19.30'u geçiyordu. Mülakat uzun sürmüştü ve kapıda bekleyen gazeteciler bu yüzden bütünü heycanlanmışlardı. C.M.P. Genel Merkezindeki görüşmede hazır bulunabilmişlerdi. Fakat, acaba kapalı kapılar arkasında Muhalefet ileri gelenleri neler konuşmuşlardı? Liderler fazla bir açıklamada bulunmadılar. Doğrusu istenilirse fazla bir açıklamaya

Hokkabaz Aranıyorsa...

D. P. İstanbulda seçimleri idare edecek bir "teşkilatçı zat" arıyormuş.

Aman istadlar, partinizde meselâ 1930 den evvel cebinden bir tek ikibuçukluk çıkarıp "İşte bütün servetim bu.. İktidardan indiginiz zaman bu ikibuçuk lira üç lira olmayacaktır" diyen ve sonra da sadece 5-6 senenin içinde o tek ikibuçukluktan dünyadaki bütün İlizyonist Doktorlara parmak ısırtacak bir maharetle koskoca milyonluk servet çıkartan bir ideal arkadaşı da mı yok?

Adam D.P. nin İstanbulda alacağa benzediği 2.5 reyden allallah bütün Türkiye'deki seçimleri kazanmağa yetecek kadar rey çıkarırdı.

mahal de yoktu. İnönü misafirlerini yaldızlı bir oturma takımının bulunduğu küçük odaya almış, Fuat Arna'nın tabiriyle "şuruplar ve pastalar" ikram etmiş, meselelere umumî mahiyette temas edilmişti. C.M.P. Liderleri, tıpkı C.M.P. Genel Merkezinde olduğu gibi İnönüye "sen bir şey söyle" diyorlardı. Bu "şey" elbette ki işbirliğiyle alakalı olacaktı. Ziyaretçilerin kanaatine göre İnönünün tarihî şahsiyeti Muhalefeti bir araya getirmek vazifesini ona tahmil ediyordu. Bir formülü o bulmalı, o fikrini açıklamalıydı. Fakat C.H.P. Genel Başkanı böyle işleri "ayak üstünde halledilir işler" saymıyordu ve yorgunlukta da yanmış bulunduğu için ihtiyatlı davranmayı tercih ediyordu. Bir işbirliğinin ilk ve peşin şartı Muhalefet partilerinin birbirlerini aleyhinde bulunmaya son veremeleri değil miydi? Halbuki Sadık Aldogan veya Fuat Arna gibi bazı C.M.P. liler ile Feridun Ergin veya Enver Güreli gibi bazı Hür. P. mensupları hariç Muhalefet partileri sözcüleri her gittikleri yerde C.H.P. ye şiddetli hücum ediyorlardı. Böyle bir hava içinde görüşme masasının başına oturmaları kolay olamazdı.

İşin aslında Hür. P. nin de C.H.P. den aynı yolda şikâyeti vardı. Hür. P. de C.H.P. sözcülerinin kendi gelişmelerini baltalayacak şekilde konuşukları yolunda dert yanıyordu. Her halde Muhalefet partileri arasında buzlar çözülmüş olmakla beraber şüphe ve tereddütler ortadan kalkmış değildi ve karşılıklı daha çok itimada, iyi niyete ihtiyaç vardı.

En büyük değişiklik

Buna rağmen Osman Bölükbaşının tevkifinden bu yana Muhalefet partilerinin karşılıklı münasebetlerinde bir değişiklik vardı ve bunu en ziyade gazeteciler hissediyorlardı. Aşağı yukarı tam bir sene evvel gene Ankarada Muhalefet partileri arasında görüşmeler cereyan ederken herkesten çekingen olan C.M.P. idi. Basının bu temaslardan haberdar olmasından en ziyade C.M.P. korkuyor görünüyordu ve C.M.P. Genel Merkezi havadisleri saklıyordu. Sanki C.M.P. öteki partilerle ve bilhassa C.H.P. ile işbirliği yapacağını duyulmasından endişe ediliyordu. Nitekim o zamanki müzakereler malûm neticeye vardığında bizzat Osman Bölükbaşı C.M.P. Kongresi sırasında dinleyici olarak gelen Hür. P. liderlerine aklınca pek kıymetli nasihatlar vermişti. Bu nasihatların ilki C.H.P. ve bilhassa İsmet İnönüyle samimi görünmemeye çalışmaktı. C.M.P. Genel Başkanı daha Hür. P. nin kuruluş kokteylinde Hür. P. mensup ve liderlerinin İnönü ile kadeh tokuştururken resimlerinin alınmasını Hür.P. nin gelişmemesi sebebi olarak göstermişti. Bu, İnönünün bir taktiki idi. Aman, itimat caziz değildi. Kendisi, Bölükbaşı, 1934 seçimleri sırasında konuşma yapmağa

giderken Radyoevinde İnönüyle karşılaşmıştı da o resimden C.M.P. nin görmediği zarar kalmamıştı. Lider, partinin seçimlerdeki hezimetini âdetâ ona bağlıyordu. Daha sonra da Bölükbaşı Mecliste hemen önünde oturduğu İnönüylü selâmlamamayı tercih ediyordu. İşte değişiklik buradaydı. Zira bütün geçen hafta boyunca Muhalefet Liderleri arasındaki görüşmelerin, ziyaretlerin haberini gazeteciler C.M.P. Genel Merkezinden aldılar. C.M.P. Genel Merkezi bunların umumî efkâra aksettirilmesinde fayda mülâhaza ediyordu ve işin aslında bu, bir intibak idi. Zira yurdun pek çok tarafından halk Muhalefet partilerine "Birleşiniz!" diyordu ve vaktiy-le olduğu gibi bu gün de - Nihat Erimin sevdiği lisanla - "Vox populi, vox Dei = Halkın sesi, Hakkın sesi" idi.

Bu haftanın ortasında gözler Karadeniz kıyılarına doğru Ankaradan yola çıkan Fuad Arna, Ahmet Tah-takılıç ve Ahmet Bilgin ekibine çevrilmişti. Onların aralarında kullanacakları lisan, söyleyecekleri sözler birçok noktayı aydınlatacaktı.

Millet

Bölükbaşının bayramı

Bu hafta da Türkiye'de kendisinden en çok bahsedilen adam Osman Bölükbaşıydı. Dokunulmazlığının kaldırılması ve tevkifi üzerine herkesin dikkati, alâkası, muhabbeti ve hattâ merhameti Bölükbaşı üzerinde toplanıyordu. Herkes Bölükbaşı ile meşguldü. Gazetelerde Bölükbaşı, kahvelerde Bölükbaşı, trende, otobüste, sokakta Bölükbaşı.. Hattâ evlerde aile sohbetlerinde Bölükbaşı.. Her yerde Osman Bölükbaşından bahsediliyordu. Bir siyasi partinin liderinin, bir milletvekilinin bayramı çoluk çocuğundan ayrı, cezaevinin merhametsiz taş duvarları arkasında geçirmesi herkesin rikkatini uyandırıyor, Bölükbaşıyı herkesin gözünde bir melek haline getiriyordu.

Alâka o kadar büyüktü ki, Kırşehirden, Niğdeden, Adanadan ve Sivastan gelip Cezaevinde Osman Bölükbaşıyı ziyaret etmek isteyenler vardı. Ama Cezaevi nizamları sert ve kati idi. Ziyaretçiler Ankara Merkez Cezaevinin demir kapısını aşamıyor, bir müddet bekledikten sonra melûl mahzun geri dönüyorlardı.

Bayan Bölükbaşı beraberinde iki çocuğu olduğu halde Bayramda her gün öğleden sonra saat ikibuçukta Osman Bölükbaşıyla görüşüyordu. Konuşmalar 20 numaralı görüşme hüccresinde yapılıyor ve nizamâ göre 10 dakikadan fazla sürmüyordu. 20 numaralı hücre, diğer görüşme hüccrelerinden farksızdı. Dar bir koridorun nihayetinde, avukatlara mahsus görüşme odasının hemen yanındaydı. Diğer hüccreler gibi o kadar dardı ki ancak bir kişi girebiliyordu ve iki delikli cam ve bir tel örgünün arka-



C.M.P. nin gazetecilere hediyesi

Zincir

ından ziyaret edilenin yüzü ancak farkedilebiliyor, sesi güçlükle işitilebiliyor.

Bu hal, ilk görüşmede o dakikaya kadar büyük bir metanet gösteren Mediha Bölükbaşıya çok tesir etmiş ve göz yaşlarının boşanmasına sebep olmuştu.

Ama Bölükbaşının diğer yakınları cezaevinde bulunan akrabalarını görebilmek için Mediha Bölükbaşıya verilen imkânlarla sahip değillerdi.

Bölükbaşının yetmişlik halası Gülizar Türkmen, tâ köyünden kalkmış gelmiş ama Bayramın birinci günü de yeğeniyle konuşamamıştı. İhtiyar hala, Osman Bölükbaşıyı ancak Bayramın ikinci günü, o da birkaç dakika görebildi. İnönü de Bayramın birinci günü Turhan Feyzioğlu ve Muammer Aksoyla birlikte Bölükbaşıyı ziyarete gitmiş, vakit geç olduğu için görüştürülmemişti. C.H.P. Genel Başkanı bir kart bırakıp dönmek zorunda kalmıştı. Ahmet Tahtakılıç, Fuat Arna ve Nurettin Ardıçoğlu ile Hür. P. den Yusuf Adil Ege-

li ve Aydın Yalçın savcıdan hususi müsaade alarak Bölükbaşıyı görülmüşlerdi. Bayramın ikinci günü İsmail Rüşdü Aksal, Faik Ahmet Barutçu ve Kemal Beyazıtın müteşekkil C.H.P. heyeti Bölükbaşıyla görüşmeye muvaffak olmuştu.

Bu arada Bölükbaşıyı son derece üzün bir de hadise olmuştu. Bölükbaşı İstanbul Gazeteciler Sendikasının kapatılması üzerine Sendika Başkanı Cemal Refik Delibaşı bir teessür telgrafı göndermek istemiş, fakat Cezaevi inzibat komisyonu bunu siyasetle iştilal addederek ve mevkuf ve mahkûmların siyasi telkinler yapmasının ise memnu olduğunu ileri sürerek telgrafın imhasını kararlaştırmıştı. Bölükbaşı bu kararı anlamakta zorluk çekmişti. Zira milletvekili sıfatını henüz muhafaza ediyordu. Dokunulmazlığı sadece bir nokta üzerinde kaldırılmıştı. Bölükbaşı bulunduğu cezaevinden kanun teklifi yapabilir, sual takriri verebilirdi. Kısacası teşriî vazifelerini ifa edebilirdi. Hele siyasi telkin yapmasını meneden talimatname ile Bölükbaşının telgrafı arasında bir rabita kurmak imkansızdı. Zira bu madde cezaevinin içinde yapılacak propagandaları kastediyordu. Bölükbaşının ise ne böyle bir niyeti vardı, ne de buna ihtiyacı.

Bölükbaşı, dokunulmazlığının kaldırılması ve tevkifi sırasında Basının kendisine gösterdiği alâkaya medyunu şükran olduğunu birkaç defa ifade etmişti. Çekmek istediği telgraf, bu şükranın bir ifadesi olacaktı. Bundan başka Bölükbaşı Sendikanın kapatılmasına sebep olan hadisede kendisinin de mesuliyeti olduğunu samıyordu. Öyle ya, gazetecilerin başına bu işler Bölükbaşıyı takip ederken gelmemiş miydi? C.M.P. basına karşı eskisinden büyük bir yakınlık duyuyordu. Sendikanın kapatılması üzerine bir tebliğle teessürünü açıklıyor, bayramda gazetecilere sembolik bir zincir göndererek gönüllerini almaya çahşıyordu.

Demokrasi

Ters yol

Bu haftanın ortasında, bütün Bayram neşesini unutturacak bir şe-



AZ GİTTİK, UZ GİTTİK...

Tarih Meğer, Bir Tekerrür Değilmiş!

Birçokları gibi tarihin bir tekerrürden ibaret olduğunu sananlar, çok değil, 9 sene kadar geriye dönüp birbirine ikiz kardeş kadar benzeyen iki hadise karşısında o zamanki ekseriyet ile gündiki ekseriyetin Anayasanın aynı maddesini anlayış tarzları arasındaki farkı görünce ihtimal, fikirlerini değiştireceklerdir. Şimdi Bölükbaşının dokunulmazlığının kaldırılması hakkındaki kararı hatırlayınız ve bir de 19 Şubat 1948 tarihli Resmî Gazetede neşredilen şu B.M.M. kararını okuyunuz:

İzmir Demokrat Parti İl Merkezi binasında ocak ve bucak idare heyetlerinin iştirakle yapılan açık bir toplantıda Büyük Millet Meclisinin meşruiyeti hakkında suzannı davet edecek şekilde mütecavizane sözler söylediği ve Hükümetin manevî şahsiyetini tahkir eylediği iddia olunan Kütahya Milletvekili Adnan Menderes'in 19/4/1947 tarihli Demokrat İzmir Gazetesi ile yine 22/4/1947 tarihli Demokrat İzmir ve Yeniasır Gazetelerinde yayınlanan bu sözleri, kendisinin daha önce Büyük Millet Meclisi kürsüsünden Aydın Milletvekilleri seçim tutanakları vesilesiyle hattâ daha şiddetli bir lisanla söylemiş olduğu Meclis tutanakları, üzerinde yapılan incelemeler sonunda anlaşılımlı olmasına ve Anayasanın 17 nci maddesinde de bir milletvekilinin ne Meclis içindeki oy, düşünce ve demeçlerinden, ne de Meclisteki oy, düşünce ve demeçlerini Meclis dışında söylemek ve açığa vurmaktan sorumlu olmadığı tasrih edilmiş bulunmasına binaen yukarıda adı geçen Kütahya Milletvekili Adnan Menderes'in Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılmasına mahal görülmediğine karar verilmiştir.



Tarihte tekerrür değil, olsa olsa yenilik ve ilerleme vardır. Aynı misale dönelim ve Bölükbaşının dokunulmazlığının kaldırılmasındaki başdöndürücü sürati görelim.

Bölükbaşı 18 Haziran 1957 de Meclise hakaret addolunan sözlerini söylüyor. Ankara Savcılığı Adalet Bakanlığına bir yazı yazıyor. Adalet Bakanlığı Başbakanlığa, Başbakanlık da Meclis Başkanlığına yazıyor. Bunlar o kadar süratli cereyan ediyor ki Komisyon 22 Haziranda Bölükbaşının dokunulmazlığının kaldırılması hakkındaki mazbatayı hazırlıyor. 24 Haziran 1957 de Osman Bölükbaşının dokunulmazlığı kaldırılıyor. 2 Temmuz 1957 de de tevkif ediliyor.

9 sene öncele dönereniz işlerin hiç de bu kadar süratle cereyan etmediğini görüyorsunuz:

Kütahya Milletvekili Adnan Menderes'in "açık bir toplantıda Büyük Millet Meclisinin meşruiyeti hakkında suzannı davet edecek şekilde mütecavizane sözler söylediği ve hükümetin manevî şahsiyetini tahkir eylediği iddia ediliyor. Menderes'in demeci, 19 ve 22.4.1947 tarihli Demokrat İzmir ve Yeniasır gazetelerinde neşredilmiştir.

İzmir Cumhuriyet Savcılığı Adalet Bakanlığına bir yazı yazıyor. Yazı 25.4.1947 tarihlidir.

Adalet Bakanlığının Başbakanlığa yazdığı yazı ise 3.5.1947 tarihlidir.

Başbakanlığın Meclise yazdığı yazı 8.5.1947 tarihini taşıyor. Anayasa ve Adalet Komisyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu ise 9.2.1948 tarihlidir.

Karma Komisyon raporu Mecliste 13.2.1948 tarihinde müzakere edilmiş ve karara bağlanmıştır. Bu hususta cereyan eden müzakere şundan ibarettir:

"Başkan — Raporu okutuyorum. (Rapor okundu)

Başkan — Rapor hakkında söz isteyen var mı?

Raporu oyunuza sunuyorum; kabul edenler . . . Etmeyenler . . .

Kabul edilmiştir."

kilde milyonlar ve milyonlarca Türk kendi kendine, büyük bir hüzünle şu suall soruyordu:

"— Bu İktidar ne yapıyor, Allah'aşkına?"

Hakikaten tıpkı geçen hafta gibi bu hafta da çok fena haberlerle dolu. Bir Partinin Genel Başkanı, bir çok fikir adamı Bayramı ailelerinden, sevdiklerinden uzakta, demir parmaklıkların arasında geçiriyorlardı. Bu haftanın başında Pazartesi

si günü, sabahleyin kurbanların kanları toprağa karışırken hemen bütün yülrelerde Osman Bölükbaşının ve mahkûm gazetecilerin ıstırapı kendini hissettiriyordu. Bu Halkçısı için böyleydi; Hürriyetçisi için böyleydi; Milletçisi için böyleydi; tarafsızı için böyleydi; ama en mühimi Demokrati için böyleydi. Hâdiseler karşısındaki üzüntüsünü ifade ettiği için Orhan Köprülü partizanların hüsnüne uğramıştı. Halbuki Demokratların çok

kahir bir ekseriyeti tıpkı Orhan Köprülü gibi düşünüyor, onun gibi hissediyordu.

İktidar bir hatayı bitirmeden öteki hataya bağlıyordu. Yapılanların sırrına akıl erdirmek geçen haftanın sonuna kadar kabil değildi. Hakikaten zekâsı vasattan aşağı bir vatandaş bile görüyordu ki atılan adımların her biri herkesten çok D.P. için zararlıdır. Buna rağmen nasıl olur da böylesine açık hatalar birbirini takip edebilirdi? Bu soruların cevabı geçen haftanın sonunda İstanbulda Boğaziçinde denizin kıyısındaki bir lokantada kurulmuş masaların başında verildi.

Lokantanın adı Canlı Balık İdi, davet sahibi ise İçişleri Bakanı Dr. Namık Gedik.. Dr. Namık Gedik o gün İstanbulda çıkan gazetelerin sahiplerini oraya Kırşehir hâdiselerinin basına aksı meselesinde şikâyetlerini bildirmek için çağırıyordu. Yemekte Samet Ağaoglu da bulunuyordu. İçişleri Bakanına göre gazeteciler Hükümetin değil Devletin otoritesini sifira inmiş göstermişlerdi. Dr. Namık Gedik bu iddiayı ileri sürdükten sonra sesine sert bir ton vererek aynen şunları söyledi:

"— İşte hakikatlar böylesine ters gösterilirse elbette ki Devlet ve Hükümet kudret ve kuvveti elinde bulundurduğunu göstermeye mecbur kalacaktır."

Hava güzel, gün güneşliydi. Deniz çirpintıları lokantanın tahtalarına vuruyor, hafif beyaz köpükler meydana getiriyordu. Böylesine sâkin bir atmosfer içinde İçişleri Bakanının ağzından dökülen bu itiraf hazır bulunan gazetecilerden pek çoğunu denşetle irkiltti. Demek ki mülşamahanın, huzur yaratmamın, herşeyi sü-kûnetle karşılamamın 1 numaralı vazifeli olan İktidar âdeta bir kuvvet denemesine, bir kudret gösterisine girişmişti. Böylece bu haftanın ve bu haftadan evvelki bir kaç haftanın hâdiseleri pek mantıklı ışıkla aydınlanıyordu. İktidar kendisini "kudret ve kuvveti elinde bulundurduğunu göstermek mecburiyeti"nde hissediyordu. O zaman Osman Bölükbaşı'nın masuniyetinin kaldırılmasından Kırşehir vakasına, Gazeteciler Sendikası'nın kapatılmasından gazetecilerin zindanlarda tutulmasına pek çok hâdisenin mucip sebebi ortaya çıkıyordu. İktidarın başındakiler zannediyorlardı ki bu şekilde hareket etmezlerse millet kuvvetsizliklerine hükmedecektir ve bu şekilde hareket ettiklerinde aynı millet "Ooo, ne yaman İktidarmız var" diye hayran kalmaktadır! Bunun korkunç bir hata olduğuna D.P. içinde dahi inanana-ların Orhan Köprülüden ibaret olmadı-ğı muhakkaktı.

Hakikaten bu haftanın içinde İktidar ileri gelenlerine İstanbulda yaklaşanlar, hemen hepsini büyük bir

AKİS'in Yazı Müsabakası

Demokratik Rejim içinde Yaşamağa Azimli Milletler Ne Şekilde Hareket Etmelidirler ?

- II -

Ömer SAKIP

Bu soruya verilecek cevap her milletin hâlen içinde bulunduğu sosyal şartlara göre değişir. Bir ülkede esasen demokrasi mevcutsa, yapılacak iş, kurulmuş demokratik müesseselerin daha iyi bir şekilde işlenmesini, en verimli surette çalışmasını sağlayacak çareleri el birliği ile bulup ilerletmek, geliştirmekten ibaret kalır.

Bundan ötürü biz, demokrasi ve hürriyet adına "ağzına bir parmak bal çal"ınan devrindeler tamamlanmış milletlerle totaliter bir rejimden ayrılmış demokrasiye bütün şartlarıyla kaymak ve orada tutunmak, kalmak isteyen milletlerin ne yapmaları gerektiğini araştırmalıyız.

Demokrasıyla daha iyi anlayabilmemiz için, önce, onun zıddını, yani totaliter bir rejimi düşünmekle görevimiz gerekir. Biliyoruz ki; totaliter rejimde Şef, herkes adına "duyup düşünen baş"tır. Kendisinden sonra gelenlerse, topluma istikametler veren o "baş"ın direktiflerini, ilhamlarını tartışmasız kabullenip harekete geçen birer "Robot"dur ve bu robotların toplamı bize aradığımız "toplum"u değil, "sürü"yü verir. Gerçek bir demokraside, kişi, herşeyden önce "insan"dır ve onun pek çeşitli tepkileriyle davranışları vardır. Memleketin bütün meselelerinde söz sahibi, karar ve hak sahibi olabilmek için de, insanı bütün davranışlarıyla ele almak, onu böylece değerlendirmekten gayri baş vurulacak ikinci bir çare görememekteyiz.

Şef sistemlerindeki o sert ve katı hiyerarşiye, "gözde"lerle gözde olmayanların ayırımına karşılık, demokrasi; kabiliyetli görülen sıradan bir vatandaşın en aşağı kademelerden hızla yukarıya alan, ondan yararlanana, gayet yumuşak, akıcı, aynı zamanda hassas, zedelenebilir çok kolay bir idari mekanizmaya dayanır. Böylece, demokratik rejim içinde yaşamağa azimli milletlerin, en başta, aralıksız olarak manevî bakımdan teçhizatlandırılması; hürriyeti lâfıla değil, bilfiil vermek suretiyle en pratik yoldan olgunlaştırılması, gerekir. "Memleketin bugün içinde bulunduğu fikir kapasitesi tam bir demokrasinin tahakkukuna henüz müsait değildir. Bu, zamanla olacak şeydir.." yollu teraneler, insanın, bilhassa tarih içinde her devrime önderlik eden, ışık tufan aydın zümrenin toplumdaki aktif rolünü hiçe sayan çarpık bir görüşe

delelet etmekle kalmaz; bunu söyleyenleri belli bir suur merhalesine ileten aynı sosyal şartları -realiteyi- inkâr etmek gibi bir çelişmeye de götürür.

İçinde yaşadığı toplumdaki neler aldığını, ona neler borçlandığını kestiremeyen, ancak kendi kusurlarına karşı müsamahalı cahil bir kafa ile, bütün bir milleti aynı cahillik ve anlayışsızlık içinde görmeğe teşne allâmeler arasında kıl kadar fark yoktur kamsındayız.

Demokratik rejim içinde yaşamağa azimli milletler, kendi bünyelerinden bu çeşit parazit fikirleri atıkça sağlamlaşacak, insanoglunun uyumak, beslenmek, çiftleşmek gibi en tabii hakları yanında bir de "fikir hayat"ları olduğunu savundukça ilerleyeceklerdir. Çünkü insanda yalnız mide, bağırsak, tenasül organı değil bir de "beyin" vardır. O da kendi fonksiyonunu yapmak, içgüdülerin baskısından kurtuldukça daha yüksek problemleri kendince çözmek, yorumlamak ihtiyacındadır. Yorumlayınca da bunları ya sözle, ya da yazıyla çevresine duyurumağa uğraşacak, toplumda değerlendirecek, başkalarıyla bir duygu ve fikir mübadelesine katılmak istiyecektir. Düşünce ve dilekler realiteye aksettirilmedikçe, bu imkândan yoksun bırakıldıkça hiçbir "değer" taşımazlar. Bu hal, çok güzel bir sanat eserinin sandıkta kitlil kalmasına, bir köprü, bir baraj, bir fabrikanın proje veya plân olarak arşiv dairelerinde uyutulmasına benzettilebilir.

Bu bakımdan totaliter rejim düşünen kafaya, yazan ele, konuşan ağzına zincir takmağa yetenen, herşeyi karanlıkta ve halktan gizlice kararlaştıran bir rejimse, demokrasi tam tersine; bizzat kendisinin yaşaması için serbest fikir ve his mübadelesini yaşatmak, herşeyi aydınlıkta ve halk önünde kararlaştırmak zorunda olan rejimdir.

Ne var ki; demokrasi rejimi içinde yaşamağa azimli milletlerin klâsik bir kültür ve eğitime tâbi tutulmaları da yetmez. Bugün gerek teknik alanda, gerekse sportif hareketlerde, totaliter rejimlerin batı dünyasıyla yarışıklarını hep biliyoruz. Kültüre insanca hürriyetini, gereğini kazandırmak, onu belli bir ideolojinin hizmetinden kurtarmak başlıca amaçlardan biri olmalıdır.

Adam mühendistir, mimardır, şudur budur ya, bir bakarsınız, size itaattan-ama kör bir itaattan-, büyüklere saygıdan-ama kör bir saygıdan-, iklimin zamanla yaratılacağından-ama demokrasi ikliminin-söz açıp öğütler verir. Ortaya bir sürü örnek sermekten de geri kalmaz. -Çünkü dünyamızda iyinin olduğu gibi kötünün de örnekleri boldur-. Oysa, demokrasilerde vatandaşlar erdemli kişiler olmak zorundadırlar ve erdem, kendimiz için hak bellediğimiz herşeyin başkaları için de hak olacağını kabullenmekle başlar. Böylece, demokrasinin kendi vatandaşlarından bir sürü ödev beklediği kendiliğinden anlaşılır ve aslında da, demokrasi kadar kişilerden toplum suuru ve sorumluluk bekliyen hiç bir rejim yoktur. Birisinin kötülüğü toplumda geneli yankılar uyandırıp herkesi tedbire çağırır yorsa, o yerde demokrasinin sadece adı vardır. Refah ve mutluluk herkese kadar ulaşmıyorsa, durum gene aynıdır.

Vaktiyle geri toplumlarda silâh herkesin baş ucunda asılıydı. Malının mülkünü, ırzını, hayatını korumak o kişinin biraz da kendi fizik gücüne kalmıştı. Bugünün milletleri bu koruma işini, dışardan gelecek tehdit ve tehlikelere karşı ordu beslemek, içerideki tehlikelere karşı da polis, jandarma teşkilâtı kurmakla başarmışlardır. Halk silâhsızdır. Aslında silâhsız olması gerekir. Medeni bir toplumda hak kaba bir fizik güce değil, karşı tarafı inandırma gücüyle kazanılır. Bu hakların pekçoğu yasaların teminatı altına alınmakla beraber; sosyal şartlar değişikçe yasaların da değişmesi normal olduğundan, kişi gerektiği mi haklarına aykırı düşen o yasaların da değiştirilmesine, daha âdil, daha eşit, daha ileri hale getirilmesine savaşır. Savaş âletleriyle bacak, kama, tabanca değil; aklının buyruğundaki kalemle ağzındaki dildir.

Öyleyse demokrasıyla yaşatmağa azimli milletler herşeyden önce "Medeni Cesarat" sahibi olacaklar, toplum ve kişi olarak korkusuz davranacaklardır. Yoksa; her biri bir yana sınımsı, kendini kurtarmakla geneli kurtardığını sanan kişilerden meydana gelmiş bir millet günün birinde elbetteki bir "kabada-yı"nın türemesine yol açar, demokrasıyla de ancak düşünde görür.

YURTTA OLUP BİTENLER

stirirlik içinde gördüler. Birçoğunun ağzında "vaziyete hâkim olmak", "otoriteyi göstermek", "anarşiye müsaade etmemek" gibi cümleler dolaşıyordu. Hâdiselere kendilerini kaptırmayanlar için bu huzursuzluğun sebebini anlamak son derece güçtü. İktidar çevrelerinde seçimlere otoriter bir hava içinde gitmek temayülünden bahsediliyordu; ancak kolaylıkla unutuluyordu ki hakiki otorite müsamahaya dayanmalıydı. İktidar ise bu haftanın ortasına kadar hâlâ kendisini böyle bir havanın içine sokmak imkânını eline geçirmişe benzeriyordu.

Halbuki memlekette huzurun ve bilhassa "iyi seçim" in tek şartı buydu. Öteki yoldan her adım huzursuzluğu bir kat daha artırıyor ve "iyi seçim" i güçleştiriyordu.

Politikacılar

Kürkçü dükkânı

Basın âlemimizin son günlerdeki pek büyük bir kazancının layık olduğu alâka ile karşılanmamasından pek müteessir olan AKİS, bu mühim hâdiseyi okuyucularına kemali iftiharla haber verir: Meşhur üstad profesör Nihat Erim, yeniden gazeteciliğe döndü.

En yakın ideal arkadaşlarından Sefa Kılıçoğlu'nun müessesesini bir anonim şirket haline getirmesi üzerine, Prof. Erim şirkete en büyük hissedarlardan biri olarak katılmakta tereddüt göstermedi. Şirketin statüsü Ticaret Sicilli gazetesinin baş sayfasında neşredildi.

1945 yılında gene böyle sessiz sadasız ilim kürsüsünden politikaya geçen ve emsalsiz kabiliyetiyle siyasî hayatımızda pek mühim roller oynayan üstad profesörün, Başbakanın hususî müşavirliğinden aynı 1945'teki sessizlikle basın hayatına dönmesi, şüphesiz üzerinde dikkatle durulmağa değer bir hâdisedir. Zira, C.H.P. nin İktidardan ayrılması üzerine Başbakan yardımcılığı koltuğundan Ulus'un siyasî müdürlüğüne gelen Profesörün o zamanlarda basına kazandırdığı hareket, Ulusun kapatılması üzerine kurduğu "şahsi" gazetesi Yeni Ulus ve Halkçıdaki mücadelelerinden unutulacak kadar çok bir zaman geçmemiştir.

Üstad Profesör Halkçı'da şahsi fikirlerini C.H.P. nin fikirleriyimig gibi yayıyor, bir yayın organından mahrum olan C.H.P. nin iplerini elinde tuttuğunu sanıyordu. Ama Ulus yeniden çıkmaya başlayıp üstad profesör başrolü başkalarına kaptırdıktan ve zaten ağır para cezaları Demoklesin kılıcı gibi başında sallanmağa başladıktan sonra Nihat Erim'in basın hayatındaki parlak yıldızı, siyasî yıldızından da büyük bir süratle sönmeye yüz tuttu. Prof. Erim resmi ilân olarak -kendi tâbirıyla- "besleme" olan Halkçı'sını kendi eliyle bağdu.

Feragat

Ankaranın gayretli Basın Savcısı Sami Coşarcan geçen haftanın ortasında istifa ediverdi. Kendi ifadesine göre, sebep: Maaşı geçinmesine kâfi gelmiyormuş!

Şimdi terazinin bir kefesine Sami Coşarcanın çocuk zannı ve hâkim tazminatı ile birlikte ayda eline geçen 478 lira maaşını, diğer kefesine de gördüğü işl. İstifanın ne kadar haklı olduğu o zaman anlaşılacaktır. Doğrusu bu kadar az paraya, bu kadar ağır işi kim olsa yapmaz...

Artık Nihat Erimin gazeteciliği sona ermiş demektir. Kabiliyetini şimdi tekrar siyaset sahnesinde parlatıyordu. Hem de bu sefer D.P. canbinde.. Başbakanın Zorlu ve Birgiden müteşekkil dış politika müşavere ekibine üçüncü adam olarak Prof. Nihat Erim de katıldı. Ama müşavirler heyetinin çalışmaları tam bir fiyatla sona erip, müşavirler çil yavrusu gibi sağa sola dağıldığı bir sırada üstad profesör boş durmuyordu. İlk kapısı üniversiteye baş vurmuş, bir kürsü istemişti. Fakat işler bir kere tersine gitmeye başlamıştı. Prof. Erim'in eski ilim arkadaşları, nendenyse, üstad profesörü aralarına almak istememişler, üniversitenin kapısını yüzüne kapamışlardı.

Üstada kabiliyetlerini göstermek, dünyadan tamamıyla silinmemek için sadece, ama sadece tek şey kalıyordu: Gazeteciliğe dönmek..

Yalnız, işin kolay anlaşılmayan tarafı Sefa Kılıçoğlu'nun niçin, durup dururken, gazetesinden bir koca hisseyi Nihat Erime terkettiği idi. Her halde iş adamının bir bildiği olmalıydı.

Şöyle veya böyle, bir zamanların Profesörü, bir zamanların Bakanı, bir zamanların Başbakan muavini, bir zamanların Muhalefet Lideri, bir zamanların "Menderesin müşaviri" bugün bir tek sığata sahipti: Sefa Kılıçoğlu'nun ortağı!

Basın

Cop izleri

Geçen haftanın sonunda Cuma sabahı Ankara Gazeteciler Cemiyetinin Atatürk Bulvarındaki binasının salonunda birkaç gazeteci, yuvarlak bir masanın etrafına toplanmışlardı. İçlerinden yalnız biri konuşuyor, diğerleri dikkatle dinliyorlardı. Masa etrafındaki gazetecilerin büyük bir teessür içinde buldukları ilk bakışta anlaşılıyordu. Konuşan gazeteci sarışın, zayıf ve uzun boyluydu. Sözlerine, "Azizim, bu cop müthiş bir şey!" diye başlamıştı. Adı Said Arif Terzioğlu idi ve Cumhuriyetin Ankaradaki muhabirlerinden biriydi. Salı günü akşamı, Bölükbaşı Adliyeden çıkarken Said Arif de mesleğini layıkı veçhile ifa etmek, atlamamak için Bölükbaşıyı takip etmişti. Bölükbaşı bir otomobile atlamış, Said Arif de diğer bir otomobile binmek üzere kapıyı açıp tam ayağını içeri atarken bir ses işitmişti: "Vurma, gazeteci o görmüyor musun?". Aynı anda Said Arif bir darbe ile sarsılmış, ama doğrusu başına ne geldiğini pek



Said Arif Terzioğlu polisler arasında

Korkulu rüya

anlamamış. Said Arif olup bitenleri Gazeteciler Cemiyetinde arkadaşlarına şöyle anlatıyordu:

"— Hürriyetin fotoğrafçısı Firuz Makulunun vurmayın diye bağırdiğini öğittim. Ne olduğumu anlayamamıştım. Aynı anda iki üç polis in yakama ve koluma sarılarak beni çekiştirdiğini farkettilim. İnip kalkan coplardan sersemlemiştim. Kendimi müdafaaaya çalışıyor, ama bir türlü muvaffak olamıyordum. Bir aralık etrafım tenhalaştı. Müdafaa halindeydim ve bir polisin kolunu elime geçirmiştim. Sıkı sıkı tutuyor, bırakmak istemiyordum. O sırada Üçüncü Şube Müdürü Yaşarın bize doğru yaklaştığını gördüm. Dayaktan kurutuyorum diye galiba biraz da sevindim. Yaşar bey, dedim, baksanıza burada gazeteci dövüyorlar.. Aldığım cevap ne oldu biliyor musunuz: Sen polisin kolunu nasıl tutarsın be adam, bırak onu!. Şaşkınlıkta en kalın olduğum yere ofurup ağılıyaktım. Sonradan hep birlikte karakola götürüldüğümüz Firuz Makulu ile İsmail Yalıtırakın da beni kurtarmak için müdahale ettiklerini ve bu arada epeyce tartaklandıklarını öğrendim. Hatta Firuz bir aralık gazeteci olduğuna ispat için sarı kartını çıkarıp göstermiş, ama iki polis Firuzu kargatulumba ettikleri gibi benim yanımdan ayırıp vermişler. Azizim, bu cop müthiş şey... Ne sarı kart para ediyor karşısında, ne başka şey. Vücudum çürük içinde.. Sol kolumu kaç gündünberi kaldıramıyorum. Bunlar bir şey değil. Geçer, geçer ama biliyorsunuz, sinirlerim de perişan oldu. Doğru dürüst uyku uyuyamıyorum. Biraz dalaçak olsam, az sonra endişe ile yerimden hopluyorum. Ne düşünebiliyorum, ne yazabiliyorum. Aklım hep âlemin içinde yediğim o meydan dayığı ile meşgul.. Hem de kimden? Polisten.. Gazeteme durumumu anlattım, dinlenmem ve kendime gelmem için bir ay izin verdiler. Muayene eden doktorlar da 5 gün iş göremeyecek derecede dayak yediğime dair rapor verdiler. Ama beni döven polisleri koduna bul.. Karakolda şikâyetlerimi dinlediler ve seni döven polisleri bul getir, biz gereken muameleyi yaparız dediler. Siz niye bulmuyorsunuz, diye sordum. Bulamazız işte, dediler. Şimdi karakol karakol gezip benden coplarının lezzetini esirgemiyen polisleri arıyorum".

Canlıbalık'ta

Said Arif, Ankara Gazeteciler Cemiyetinde arkadaşlarına "macera"larını anlattığı sırada, ihtimal kolundaki, sırtındaki cop çürükleri sızarken İstanbulda Boğazın çalkantılı sularına bakan Canlıbalık lokantasında İçişleri Bakanı Dr. Namık Gedik ile Sanayi Bakanı Samet Ağaoğlu bir ziyafet masasının etrafında, İstanbul gazetelerinin sahip ve yazar işleri müdürlerini toplamışlardı. Yemeğin sonunda Dr. Namık Gedik söz alarak Kırşehir hâdiselerini nakletti

POLİTİKA ve HAVADİS

İki haftadan beri Türkiye'de 1 numaralı havadis Osman Bölükbaşının tevkifi hâdisesidir. İki haftadan beri Türkiye'de her şeyden çok o hâdiseden bahsedilmektedir. Hatta bütün dünyada Türkiye ile alakalı en mühim haber C.M.P. Genel Başkanıyla alakalı olan haberdir. Tevkif hâdisesi yabancı basında geniş yer işgal etmiş ve dış umumi efkâr meselesinin üzerine dikkatle eğilmiştir. Buna rağmen Türkiyenin içinde iki müessesese vardır ki Osman Bölükbaşının tevkifi edildiğini duymamıştır. Bu müesseseler meselâ Et ve Balık Kurumu ile Toprak Ofis veya Otomobil Yedek Parçalar Cemiyeti ile Kalaycılar Birliği olsaydı insan pek yaşmayabilirdi. Ama düşününüz ki C.M.P. Genel Başkanının bütün Türkiye'yi yerinden oynatan tevkifi hâdisesinden haberdar bulunmayan müesseselerin biri Anadolu Ajansı, diğeri Radyodur. Ne birincisi, ne ikincisi bültenlerinde böyle bir hâdisenin vukuundan bahsetmemişlerdir bile..

Osman Bölükbaşına kızılabilir, Osman Bölükbaşı sevimyebilir de.. Ancak, insaf edilsin, vazifeleri haber almak ve haber vermek olan Anadolu Ajansı ile Radyo bu mevzuada sükût edebilir mi? Bu ne biçim Ajansçılık ve bu ne biçim Radyoçuluk anlayışıdır? Sanki Ajans ve Radyo havadis bültenlerinde Türkiyenin bu en mühim hâdisesine yer vermezlerse hâdiseye duyulmıyacak mıdır? Yoo! Elbette ki duyulacak, hem görülmemiş bir sür'atle duyulacaktır. O halde? İşte, bu "o halde" nin cevabı mevcut değildir.

Halbuki Anadolu Ajansının ve Radyonun ilk vazifesi hâdiseyi tarafsız, objektif şekilde, tefsir yapmadan haber vermektir. Hem de bültenin tâ başında.. Umumi efkârın, topyekûn bu hâdiseye ilgili olduğuna anlamak için bir dehaya asla ihtiyaç yoktur. Üstelik bunun, politik bakımdan zararı da mevcut değildir. Zira eğer Osman Bölükbaşının tevkifi normal bir hâdisese ise, Ajansın ve Radyonun bunu dikkatle, itina ile gizlemesine asla mahal olmamak gerekirdi. "Osman Bölükbaşı tevkifi edilmiştir". Bütün Türkiye bundan bahsederken Ajans ve Radyo bilmem ne fabrikasının açılışında bilmem kimin söylediği nutku iki gün müddetle neşrediyordu.

Bu politika mıdır, bu akıl kârı mıdır, bu açıkgozlülük müdür, yoksa hey yarabbi, basiretsizliğin, bizzat yapılan hareketlerden ürküldüğü itirafının tâ kendisi midir? ★

Ama durun, devletli Ajansın ve devletli Radyosunu tenkit ederken mesleği gazetecilik olanların, kimsenin emrine tâbi bulunmamaları gerekenlerin kurdukları bir cemiyetin, Ankara Gazeteciler Cemiyetinin Bayram münasebetiyle Ankarada çıkardığı gazeteye bir göz atalım. "Memleketin kalkınmasında Toprak Ofisin rolü" ile "Demir Yollarındaki yenilikler" sütun sütun yer işgal ediyor da Bölükbaşına alt bir tek satır, bir tek kelime yok. Osman Bölükbaşı ile alakalı yazı deyince tevkifin, hâdisenin lehinde veya aleyhinde fikirler hatıra gelmemeli. Gazeteci Cemiyetleri tarafından çıkarılan gazeteler tarafsız eda taşımaktadırlar ve bu, elbette ki faydalıdır. Ama Bayramın ikinci günü herkesi merak ediyordu: Osman Bölükbaşı Bayramın ilk gününü nasıl geçirdi, ailesiyle bayramlaşabildi mi, kimler ziyarete gitti? Yazık ki bu suallerin cevabı alınmadı. Esef edilecek cihet ise budur, Gazeteciler Cemiyetinin gazetesinde hâdiseler, havadisler böyle kıymetlendirilirse, ne yalan söylemeli, Ajans ile Radyoya kim ne diyebilir?

Anlaşılan, bu da bir millî derd!

ve bu hâdiselerin basına "yanlış" aktardığını söyleli. Samet Ağaoğlu da muhabirler -yeni Küçük Gazetecilerin yanlarına uğramadığından şikâyetçiydi. Bu arada muhabirlerin çalışmasından şikâyet edenlerin sadece bakanlar olmadıkları da anlaşıldı. Yeni Sabahın sahibi de bakanlarla "aynı fikirde" idi.

Diğer taraftan İktidarın İstanbuldaki sesi meşhur Havadis gazetesi de "Küçük Gazetecilerin yalanları"na ve İstanbul Gazeteciler Sendikasına karşı amansız bir mücadele açmıştı.

Gazeteciler Sendikası İdare Heyeti, bir taraftan Havadis'in Küçük Gazetecileri hedef tutan neşriyatına i-cap eden cevabı verirken, diğer taraf-

tan da bir tebliğ neşrederek Kırşehir ve Ankarada basın mensuplarının maruz kaldığı tecavüzlere haber alma ve haber verme hürriyetini tahdit eden hareketler olarak telâkî ettiğini açıklıyor, hâdisenin mesullerinin cezalandırılmasını istiyordu.

İstanbul Gazeteciler Sendikası mesleki bir tesanüt havası içinde ve hassasiyetle gazetecilerin dövülmesine karşı cephe alıyordu. Ama bu, bardağı taşıran son damla oldu.

Sendikanın kapatılması

İki bakanın gazete sahipleri ile Boğazda yemek yedikleri günün akşamı, İstanbulda 220765 numaralı telefon çaldı. 220765 numaralı telefon, Akşam gazetesi Yazı İşleri Müdürü

YURTTA OLUP BİTENLER

Hıfzı Topuzun masasının üstünde duruyordu. Hıfzı Topuz o akşam masasının başında değildi, bir toplantıya gitmişti. Telefon bir daha çaldı ve sekreterlerden biri telefonu açtı. Telin diğer ucunda Küçük Gazetecileri haşlayan, şerbetli Havadis gazetesinin bir mensubu vardı ve Hıfzı Topuzun tevkif edilip edilmediğini soruyor, sendikanın kapatıldığını haber veriyordu. - Hıfzı Topuz, İstanbul Gazeteciler Sendikası İdare Heyetindedi. -

Az arayla Havadis gazetesinden Sendikanın diğer idare heyeti azaları telefonla arandılar. Yeni Sabah'tan Alaaddin Ören ile İsmail Sivri ve Cumhuriyetten de Şahap Balcıoğlu ile Ali İhsan Göğüş, Havadis'in merakını celbediyordu. Ali İhsan o saatte vazifesi başındaydı ve tevkif edilmesi haberine karşı "Havadis, böyle bir şey varsa, bu işleri vaktinden evvel öğrenir" diyerek telefonu kapattı.

Havadis'in telefonuyla Sendika İdare Heyeti üyeleri teker teker ararken Moda Kulübünde üç adam bir masa etrafında hararetle bir müzakere içindeydiler. Bunlar İstanbulun Vah vekili, Emniyet Müdürü ve Savcısıydı. Müzakereler o kadar hararetle ki, bu zevat telefonla arandıkları zaman bile masadan ayrılmıyorlardı.

Bu mühim meşgelenin ne olduğu birkaç saat sonra anlaşıldı. Polise ait 304 numaralı cip, 60 santimlik bir hafriyata tabi tutulduğu için vasıtalara kapalı olan İLaleli caddesine saptı ve Çukurçeşme sokağına girildi. 304 numaralı cip sol tarafta, dar cepheli küçük bir apartmanın önünde durdu. Arabadan inen siviller üçüncü katın ziline çaldılar. Kapıyı bir hanım açtı ve cipli ziyaretçiler arkadaşı ol-

duklarını söyliyerek, Cemal Refik Delibaşı görmek istediklerini bildirdiler. Bâbâlinin bu çeşeli gazetecisi o sırada hiç bir akşam ihmal etmediği vazifesini yapıyor, kadehindeki son rakıyı yudumlayarak günün yorgunluğunu çıkarmaya çalışıyordu.

Ziyaretçiler Cemal Refiğe Sendikanın mahkeme kararı ile kapatıldığını haber verdiler ve mühürleme ameliyesi sırasında hazır bulunması, tutulan zaptı imzalaması için kendileri ile beraber gelmesini istediler. Sendikanın yaşlı başkanı çabucak hazırlandı ve cipe atladı. Sendika kapısı mühürlendi, zabit imzalandı. Ertesi sabah Gazeteciler Cemiyetine gelen gazeteciler, içerisi her bayram üyelerine dağıtılan hediyelerle dolu olan Sendika odalarının mühürlü olduğunu gördüler. Böylece Havadis'in haberi vaktinden önce alacak kadar kuvvetli kaynaklara sahip olduğu meydana çıkıyordu!

Dayanışma

İstanbul Gazeteciler Sendikasının kapatıldığı, Ankarada aynı gece duyuldu. Ankarada da bir Gazeteciler Sendikası vardı. Haber duyulduğu zaman, vakit gece yarısını bulmuştu. Buna rağmen telefonlar edildi ve Ankara Sendikasının İdare Heyeti üyeleri sendika binasında toplandılar. Toplantı sabaha kadar devam etti. Vaziyet enine boyuna müzakere edildikten sonra bir tebliğin neşrine karar verildi. Ankara Gazeteciler Sendikası da haber alma ve haber verme hürriyetinin, son hadiseler üzerine, ihlâl edilmiş olduğu vakıası üzerinde duruyor, olup bitenler karşısındaki teessürünü umumî efkâra açıklıyordu.

Ankara Sendikasının tebliği neşredildiği sırada İstanbul Sendikasının



Sendikacılar Adliyede

"Bayramdan sonra gel!"

mesulleri de ilk itirazı yapmak üzere Adliye binasına gidiyorlardı. Fakat Adliyede olağanüstü bir durumla karşılaşıldı. Savcı yardımcısı Gültekin Başak, itiraz dilekçesini almıyor, dosyanın Savcı Hicabi Dinçte bulunduğunu bildiren dilekçenin ona götülmesini söylüyordu.

Hicabi Dinç ise dilekçeye cevap verilmesi için gerekli formalitelerin Bayram ertesi bırakılması taraftarıydı. Zira birkaç dakika sonra odasında, Adliye Müsteşarı Hâdi Tanın başkanlığında bütün savcı yardımcılarının da iştirakiyle tam üç saat sürececek olan bir toplantı yapılacaktı.

Adliye binasında bunlar olurken İstanbul Gazeteciler Cemiyetinde de uzun boylu, kır saçlı ve "Duglas bıyık" lı bir adam etrafa şimşekler saçlıyordu. Sendika, Muhalefetin kör bir âleti olmuştu. Tebliğin Beynelmîl Basın Enstitüsüne duyurulması memleketi yabancılara kötülemek değil de neydi? - Sendika olup bitenleri Beynelmîl Basın Enstitüsüne bildirmemişti. Bu, İktidara yakın olanların garip korkularından biriydi. - "Duglas bıyık" h zat, Havadis'in sekreterlerinden Cemil Cahit Cem idi ve hidetli konuşması sayesinde, Sendikanın vazifelerinin neler olması gerektiği hakkında Ali İhsan Göğüşten bedava bir ders aldı. Ama Cemil Cahit Cem münakaşayı kesmeye niyetli değildi. Ali İhsan Göğüş bahsi kapatmak için, "Pek âla, dedi. Şu halde kongreye gelir, bizi düşürürsün!", Cem'in cevabı şu oldu:

"— İyi ama, bütün muhabirler ve genç gazeteciler sizi tutuyor.."

Eee, artık insaf edilsin.. Cemil Cahiti tutacak değillerdi ya..



Firuz Makulu sarı kartını gösteriyor

"Para etmez, beyim!"

Ç A L I Ş M A

Bursa

Hak ararken

Geçen haftanın sonunda, herkesin yaklaşan bayramın hazırlıklarıyla uğraştığı bir sırada Bursanın Reyhan mahallesinde bir otomobilin bile giremeyeceği kadar dar bir çıkmaz sokagındaki küçük bir evde oturan kalabalık bir işçi ailesi merak ve endişe içinde bulunuyordu. Zira ailenin temel direği Ahmet Çakır, Bursa Cezaevinin kalın taş duvarlarının arkasında bulunuyordu. Fırın işçilerini greve teşvik ettiği iddiasıyla tevkif olunan Ahmet Çakırın kalabalık ailesi için, yaklaşan Bayramın, üzüntüleri daha da arttırmaktan başka mânası yoktu. Ama Cuma günü, Reyhan Mahallesindeki çıkmaz sokaktaki kü-

ve işçilerin bu haklı hareketini efkârı umumiyeye bir grevinin gibi gösterme yolunu tutmuşlardı. Ahmet Çakır bu muhayyel grevin bir numaralı teşvikçisi olarak gösteriliyordu.

Hakikatte ise ortada ne grev vardı, ne de greve teşvik bahis mevzuu idi. Bir defa Bursalı fırın işçileri işlerini bırakmadan günde 8 saat çalışmışlar, fakat sadece 8 saatten sonra çalışmayı, yani fazla mesal yapmayı reddetmişlerdi. Bu, işçilerin en tabii bir kanunî hakkıydı. Grev sayılamazdı. Ahmet Çakırın durumuna gelince, o sadece işçilerin fazla mesal yapmamak hususundaki istek ve kararları üzerine ve tamamen iyi niyetle işverenleri ve Belediye başkarnı "keyfiyet"ten haberdar etmişti. Şu halde Ahmet Çakır, niçin tevkif



Bursadan bir görünüş
Fırınlarnın bacası tütüyor ama...

çük evin sakinleri, günü gelmemesine rağmen hakikî bir bayram yaptılar. Zira Ahmet Çakır 100 lira teminat karşılığında tahliye edilmiş ve evine dönmüştü.

Bursa Gıda Sanayii İşçileri Sendikası Başkanı Ahmet Çakır, son günlerde sendikacılık ve işçi teşkilâtlarının geleceği bakımından çok büyük ehemmiyet taşıyan bir tecrübeyi yaşamıştı. Bütün mesele Bursa Fırın İşçilerinin fazla mesal aleyhine açtıkları mücadeleden çıkmıştı. Fırın işçileri günde 8 saatlik normal mesailerini tamamladıktan sonra ellerinin hamurunu yıkayıp evlerine gitmeyi kararlaştırmışlar ve bu kararın tatbikine girişmişlerdi. Bu hareket neticesinde işyerlerinde kâfi miktarda işçi çalıştırmıyan fırıncılar, şehrin ekmek ihtiyacını karşılayamamışlar

edilmişti? Ahmet Çakır orta tahsil görmüş, 30 yaşlarında, evli ve iki çocuk babası bir fırın işçisiydi. 1950 de Canakkaleden Bursaya geldikten sonra fırın işçisi olarak hayata atılmış ve bir sene sonra da arkadaşlarının arzusu üzerine sendika başkanı olmuştu. Bursa Gıda Sanayii İşçileri Sendikası 1947 yılında kurulmuş eski sendikalardan biriydi. Ahmet Çakırın 1951 de sendikanın başkanlığına getirilmesinden sonra Sendika, işçi meseleleri ile daha yakından alâkalanmaya başlamış ve o nisbette de canlanmıştı. Diğer şehirlerimizde ve kasabalarımızda olduğu gibi Bursada da fırın işçileri yıllardanberi Allahın günü 12-14 saat ve bütün yıl tatilsiz ve bayramsız çalışagelmekteydiler. Bunun insanlıktan uzak bir çalışma sistemi olduğu meydandaydı.

Haklı bir mücadele

İste Ahmet Çakır ve fırın işçileri bu çalışma sistemine karşı mücadele açmışlardı. Onlar bu mücadeleye sonuna kadar devam etmeğe azmetmişlerdi. Fırın sahiplerinin Ahmet Çakıra "iki paralık işçiler" yerine kendileri ile işbirliği yapması yolundaki teklifleri ve para vaadleri Ahmet Çakırın yolundan bir adım ayırmamıştı.

Fırın işçileri yorucu ve yıpratıcı 8 saatlik mesaisinden sonra pek az bir ücret karşılığında fazla mesal yapmak istemiyorlardı. Bu mevzuda esasen İş Kanunu da kendilerinden yana idi. Sendika durumu enine boyuna tetkik ettikten sonra Bursalı fırın sahiplerine ve Bursa Belediye başkanı Reşat Oyala birer mektup göndererek işçilerin "artık" fazla mesal yapmayacaklarını bildirmişti. İşçilerin fazla mesal aleyhine cephe almalarından doğacak neticelerden telâşa düşen, fırın sahiplerinden ziyade Bursanın genç Belediye Başkanı olmuştu. Boyu ve kilosuna ortanın üstünde, sıhhatli görünüşlü, pembe çehreli Belediye Başkanı bu mektup üzerine, vazifesini müdrik bir insan sıfatıyla ne yapacağını hemen tasarlamıştı: Sendikamın hareketini efkârı umumiyeye bir grev gibi göstermek.. Bu, süphesiz, fırın işçilerinin çalışma şartlarını düzeltmekten daha da kolay bir işti.

Fırın işçileri mektuplarında bildirdikleri gibi fazla mesal yapmamaya kalkıştırlarsa, başlarına gelecek vardı. Belediye Başkanı Reşat Oyal ne yapacağını biliyordu. Nitekim Sendika fırın sahiplerine ve Belediye Başkanına yazdığı mektupların cevabını, bir ay beklediği halde alamamıştı. Artık kararı tatbik zamanı gelmişti.

Fırın işçilerinin fazla mesaliyi reddetmeleri üzerine Bursada ekmek darlığı başgösterdi. Bursa bir müddet önce gene ekmeksiz kalmıştı. Ama bu sefer sebep başkaydı. Geçen sefer un, Bursanın ihtiyacına kâfi gelmemiş, Bursa halkı ekmeksiz kalmıştı. Fakat sonra yeter miktarda un tedarik edildiğinden durumun düzeleceği ümit edilmişti. Ancak bu defa da fırın işçileri fazla mesal yapmak istemediklerinden ekmek imalinde bir azalma olmuştu. Bu durum karşısında Belediye Başkanı işverenlerin çalıştırdıkları işçi sayısını arttırmalarını istiyecek ve icabında civar şehir ve kasabalardan ekmek getirterek halkın ihtiyacını karşılayacak yerde, ortaya bir "Amme menfaati" meselesi çıkararak işçileri fazla mesaliye zorlamak yolunu tercih ediyordu. Fakat Bursa fırın işçileri ve sendika Başkanı Ahmet Çakır "uyanık" insanlardı. Kanunun hangi hallerde "Amme menfaati" millîhazasıyla işçileri fazla mesal yapmağa zorlayacağını biliyorlardı. Onun için Belediye Başkanı ile İktisat Müdürünün ve hattâ Çalışma Müdürünün "Amme menfaatini bahane ederek işçileri 8 saatten fazla çalışmaya ikna etmek

ÇALIŞMA

yolundaki gayretleri bir netice vermedi.

Bunun için derhal işverenler, işçiler ve Çalışma Müdürlüğü arasında müsterek bir toplantı yaparak tarafları uzlaştırmak ve her ne pahasına olursa olsun işçilerin fazla mesai yapmalarını sağlamak lazımdı. İktisat Müdürlüğünü temsilen İlhan Serezin, fırıncıları temsilen Mehmet Badırın, Çalışma Müdürlüğünü temsilen Berati Bolayın ve işçiler tarafından da Ahmet Çakır ile Yusuf Dikyokuşun hazır bulunduğu bir toplantıda: Fırın işçilerinin ücretinin düşük olduğu, ve bu sebeple bu ücretlere 1 Temmuz 1957 den itibaren % 15 zam yapılması; fazla mesainin bugünkü şekli ve mahiyeti ile kanunen mahzurlu olduğu ve yılda 90 günü ve günde 3 saati aşamayacağı; fazla mesai ücretlerinin % 50 zamlı olarak ödeneceği; işverenlerin de fazla mesai için Bölge Çalışma Müdürlüğünden gerekli "müsaade"yi almaları lüzumu karar altına alındı.

Bu suretle işçiler kanunsuz ve müsaadesiz olarak kendilerine fazla mesai yaptırıldığını, fazla mesai ücreti alamadıklarını resmen kabul ettirmişler ve bundan sonra da ücretlerine % 15 bir zamlı birlikte, fazla mesai halinde kanuna uygun olarak hareket edilmesini ve fazla mesai ücretlerinin saat başına aldıkları ücretin % 50 fazlası ile ödeneğini sağlamışlardır.

Bir vazife anlayışı

Bu durum karşısında 1 Temmuz 1957 tarihinden itibaren işçiler - o da arzu ettikleri takdirde- yıl sonuna kadar 90 gün ve günde 3 saat olmak üzere fazla mesai yapacaklar ve 8 saati geçen saat ücretlerini de % 50 zamlı olarak alacaklardı. Tabiiyle işçilerin bu yıl 6 aydanberi yaptıkları bir fazla mesai vardı ve bu her bakımdan kanuna aykırı olarak yaptırılmıştı. Bölge Çalışma Müdürlüğü bütün bunları biliyordu. Şimdi durum resmen teyid olunmuş ve bir iş müfettişinin de imzasını taşıyan "kollektif mukavele" de işçilerin aylardanberi fazla mesai yaptıkları tesbit edilmişti. Bu durum karşısında işçilerin fazla mesai yapmağa devam etmelerini istemek ve onları zorlamak şöyle dursun, bugüne kadar işçilerin müsaadesiz olarak ve kanunda tayin edilen sürelerden fazla, üstelik zamlı tediye yapmadan çalıştıran işverenleri mahkemeye vermek Bölge Çalışma Müdürlüğüne İş Kanununun yüklediği bir vazifeydi. Şimdi işçiler, kendilerini o kadar koruduğunu iddia eden Mümtaz Tarhanın emrindeki Bölge Çalışma Müdürlüğünün kanun hükümlerini yerine getirmesini bekliyorlardı.

Fakat hadiseler işçilerin umduğu gibi yürümedi. Vakıa ücretlere % 15 zam, fazla mesaiye de % 50 zam ödenmesi "kollektif mukavele" ile kabul edilmişti. Fakat kanunu tatbik etmeyenlerin bu kollektif mukaveleyi ne dereceye kadar tatbik edecekleri bilinmezdi. Nitekim, Kollek-

tif mukavelenin imsalanmasından hemen sonra Gıda Sanayii İşçileri Sendikası Başkanı Ahmet Çakır -Aleyhinde "işçileri greve teşvik"ten hiçbir delil olmadığı halde-, Belediye Başkanının savcılığa vâki müracaatı üzerine tevkiif ediliyor ve işçiler bazı fırınlarda İktisat Müdürü İlhan Serezin bazılarında da polislerin -İstiklal fırınında olduğu gibi- tehdidi altında yeniden fazla mesai yapmaya mecbur ediliyorlardı. Üstelik Bölge Çalışma Müdürlüğünün sendikaya gönderdiği yazıda "kollektif mukavele" olarak adlandırılan müsterek sözleşmenin ücretlere zam, fazla mesainin % 50 zamlı olması, günde 8 saati geçmemesi gibi şartlarının yerine getirilmesine dair bir işaret de yoktu.

Ahmet Çakırın ne işçileri greve teşvik ettiği, ne de başka bir suçu olmadığı tahkikat neticesinde anlaşıl- mış ve tahliye edilmişti.

Belediye Başkanının gayretleri

Belediye Başkanı fırın işçilerine ödenen ücretlerin düşük olduğunu kabul ettiği halde işverenlere ücretleri arttırmalarını tavsiye etmesi istenince bu isteği "fırıncıların bana olan itimadı sarsılır" diyerek reddetmişti. Bu suretle Belediye Başkanı Reşat Oyalın işçileri fazla mesaiye zorlamak hususunda sarfettiği "gayretler" in sebebi biraz daha iyi anlaşılıyordu.

"Reis Bey" bununla da kalmayıp yapılan müsterek toplantıda fırın işçilerine daha yüksek ücret almak istiyorlarsa amelelik yapmalarını sert bir lisanla tavsiye etmiş ve 70 lira alan odacısı ile 200 liraya memuriyet yapan lise mezununun da işçiler gibi günde 12 - 14 saat çalıştığını kemalî iftiharla belirtmişti. İşçilere daha yüksek ücret almak ve daha az çalışmak için "tahsil" yapmış olmanın şart olduğunu bildiren lise mezunu belediye başkanı, lise mezunları 200 liraya çalışırken kendisinin -bir lise mezunu olarak- nasıl olup da 4 haneli rakkamlarla ifade edilen bir maaş aldığını işçilere söylemeyi unutmuştu.

Tahliye

Bütün bunların üstünden 7 gün geçtikten sonra Ahmet Çakırın 100 lira teminatla tahliyesine karar verilmesi kendisi hakkındaki ithamın yersiz ve Belediye Başkanının gayretlerinin de faydasız olduğunu meydana çıkarıyordu. Fakat Bursa fırın işçilerinin birlik ve dayanışması ve Ahmet Çakırın mertliği sayesinde fazla mesai hakkında ilgililerin ve halk efkârının bilmediği birçok hakikat ortaya çıkmış ve vatandaşlar sofralarında buldukları ekmeğin işçilerin feragatı sayesinde imal edilebildiğini anlamışlardı.

Bursa fırın işçileri tarafından desteklenen Ahmet Çakırın fazla mesaiye karşı açtığı haklı ve kanunî mücadele diğer iş kollarındaki bütün işçiler ve sendikacılar için bir örnek teşkil ediyordu. Elde mevcut kanunların işçilere tanıdığı haklardan işçilerin azami derecede faydalanmalarını sağlamak, işverenlerin haksızlıklarını ve kanunsuz hareketlerini önlemek için hep birlikte mücadele etmek sendikacılar dâhil bir işti. Ahmet Çakırın tuttuğu yoldan yürülmek bütün işçilerin menfaatineydi. Bununla beraber, Türk işçi hareketinin birliğini ve ahengini sağlaması gereken ve büyük limitlerle iş başına getirilen Konfederasyon icra heyetinin bu işte pek yavaş hareket ettiği görülmüştü. Konfederasyon Bursa fırın işçilerinin fazla mesai aleyhine çıktıkları haklı mücadeleden başlangıçta habersiz olduğu gibi, bu mevzudaki durumunu ve tutumunu da tayin etmemiş ve binnetice Türk işçi hareketine istikamet vermek vazifesini yerine getirmemişti. Meselenin incelenmesi için Bursaya gönderilen Konfederasyon idare heyeti üyesi ve şahsen iyi bir sendikacı olan Cemil Giderin Bursadan nasıl bir raporla döndüğü bilinmiyordu. Fakat Cemil Giderin Bursaya gittiği halde Ahmet Çakır görmeden ve onunla konuşmadan dönmüş olması vereceği raporun hakikati ne dereceye kadar aksettirebileceğini gösteriyordu.

Konfederasyondan derhal harekete geçmesini, Bursa fırın işçilerinin yanında yer almasını ve fazla mesaiye karşı mücadele açmasını beklemek işçilerin en tabii haklarıydı.

EMNİYET SANDIĞI

1957 Yılı

Vasıflı Hesapların İcrası İçin

Çalışanlar da

APARTMAN DAİBELERİ

Bahçeciler de

ARSA LAR

Zağın PARA İKRAMİYELERİ

1 Nispete 120.000 Liralık

AYLIK GELİR İKRAMİYELERİ

ÖĞRENCİ HESAPLARINA

35.000 Liralık

TAHSİL İKRAMİYELERİ

olarak on an

500.000 Liralık

Ayrıca 2 Milyon Liralık

Mesken Edinme Kredileri

(İçeride Karşılıklı)

DÜNYADA OLUP BİTENLER

Sovyet Rusya

Kuru temizlik

Geçen haftanın ortasında Moskova'da, sarsıntısı dünyanın bütün büyük siyasi merkezlerinde hissedilen mühim bir infilak vuku buldu. Patlayan atom veya Hidrojen değil, bir "siyasi bomba" idi. Sovyet idare mekanizmasının dünyada Politbüro adıyla meşhur en yüksek kademesi Merkez Komitesi Presidiyumunda bir temizlik hareketine girişilmiş, Sovyet iç ve dış siyasetinde çok ehemmiyetli roller oynamış Molotof, Malenkof, Kaganoviç ve Şepilof gibi şahsiyetler bir anda kapının dışına bırakılmışlardı.

Olup bitenler Kremlinin esrarlı havasına tıpatıp uygundu. Sanki Çarlık devri Rusyasının bir saray ihtilali yaşanıyor. Bu kansız ve çok iyi tertiplenmiş saray ihtilali sonunda,

Partisinin XX. Kongresinde söylediği nutuktan sonra Kremlinde iki ayrı siyaset arasında bir mücadele başlamıştı. Eski siyasetin temsilcilerinden Molotof, zayıf bir anında Dışişleri Bakanlığı koltuğundan atılmış, fakat bir müddet sonra taraftarlarıyla birlikte durumunu düzelterek eski göhretiyle munasip bir mevkie, Devlet Bakanlığına oturtulmuştu. Böylece Stalinciler hükümet içinde yeni baştan kuvvet kazanmış oluyorlardı. Sovyet Komünist Partisi Merkez Komitesinin geçen senenin sonlarında yaptığı toplantıdan bu yana Krutçef, iç ve dış politikasında Parti Presidiyumunda ciddi muhalefetlerle karşılaşmaktan kurtulamamıştı. Krutçef, yeni siyasetinin yürütülmesinde sanayiye ademi merkezîyet, sendikaların işçi menfaatlarıyla alâkalanmasını teşvik, mesken inşaatını hızlandırmak gibi çok ehemmiyetli değişiklikleri Merkez Komitesine kabul et-

net edenler' şafafatlı itirafnameler imzalararak günahlarını sovyet halk efkârına sayıp dökmüyorlardı. Komünist Partisi Merkez Komitesinin bu son toplantısında bilhassa idareciler arasındaki görüş ayrılıkları üzerinde durulacağı, daha önce Pravda'da çıkan bir başyazıda bahis mevzuu edildi. Komünist Partisinin organı, bilhassa memleketi idare edenler arasında bir görüş birliği mevcut olması müzümü üzerinde duruyor ve komünist Rusyanın 40 yıllık geçmişinden örnekler vererek Merkez Komitesinin bu görüş birliğini temin etmekte vazifeli bir organ olduğundan bahsediyordu. Pravda'ya göre, Sovyet Komünist Partisi saflarında ve rejim meselesi mevzuunda görüş ayrılığından bahsedilemezdi ama, bütün yoldaşların Partinin takip ettiği yeni siyaseti beğendiklerini sanmak hakiki bir saflık olurdu. Partinin Merkez Komitesine kadar girmiş olan bazı kimseler



Molotof

Malenkof

Kaganoviç

Şepilof

Kremlinden kapı dışarı edililer

Mareşal Zukov'un - yani Kızılordanun - da desteğine sahip olan Parti Birinci Sekreteri Krutçef ve taraftarları "parti aleyhtarı faaliyetlerde bulunmak" ve "milletlerarası gerginliği azaltarak dünya barışını takviye etmek hedefini gliden yeni dış politika tedbirlerine itiraz etmek"le suçlandırılan Molotof, Malenkof, Kaganoviç ve Şepilof şimdilik Kremlinden dışarı atılıyor, yerlerine Komünist Partisi Birinci Sekreterine bağlılıklarıyla tamnan yenileri getiriliyor. Aslında Krutçefin mevkiini büsbütün sağlamlaştıran bu hareket beklenmiyor değildi. Stalin devrinin son kalıntıları olarak bilinen molotof, Malenkof ve Kaganoviçin eski itibarlarını çoktan kaybettiklerini herkes biliyordu. Stalinin ölümünden sonra kurulan "kollektif idare" rejiminin 1 numaralı adamı Krutçef'in Sovyet Komünist

tirmiş, sonra da tatbik sahasına koymuştu ama, bu görüşleri gerçekleştirecek bakanlıklar hâlâ eski devir politikacılarının elinde bulunuyordu. Bundan başka aynı politikacılar, Krutçef'in Orta Asya çölleri ekilebilir arazi haline getirmeye matuf ziral reformunu da sosyalizm prensiplerine aykırı buluyorlardı. Bütün bu hâdiseler Sovyet liderleri arasında bir hesaplaşmayı ve bir temizliği mecburlu kılıyordu. İşte bu iki siyaset arasındaki kat'i neticeli meydan muharebesi geçen hafta Kremlinde vuku bulmuş, Krutçef kıymetli dostu Zukov'un yardımıyla kavgadan galip çıkmıştı.

Merkez Komitesinin kararı

Kremlindeki bu son çatışma, bundan evvelkilerden pek farklı olarak tamamen Batılı ölçüler içinde cereyan etmişti. Bu defa "partiye ih-

XX. Kongrede takbih edilen eski metodlara bağlılıklarıyla yeni gelişmelere engel oluyorlar, parti birliğini tehlikeye düşürüyorlardı. Bu bakımdan Merkez Komitesi, geçmişte olduğu gibi, şimdi de tarihl vazifesini yerine getirerek bu geri kafalı politikacıları saf dışı bırakmakta bir dakika bile tereddüt etmemeliydi.

Toplantı, Merkez Komitesi üyelerinin çoğunluğunun da Pravda ile "aynı fikirde" olduğunu açıkça gösterdi! Nitekim toplantının sonunda yayınlanan tebliğde belirtildiği gibi, Merkez Komitesi; "Partinin XX. Kongrede alınan tarihl kararları gerçekleştirmek için çalıştığı bir sırada... yanlış isteklerinin Merkez Komitesi tarafından daima reddedildiğini görerek parti aleyhtarı bir grup kuran ve XX. Kongre öncesi metodlarına dönmek için çalışan" Molotof, Malen-

DÜNYADA OLUP BİTENLER

kof ve Kaganoviç yoldaşları parti içindeki birliği muhafaza edebilmek için Merkez Komitesinden ihraç etmekten ve bu faaliyetlerinde onlara yardım eden Şepilof'u da Merkez Komitesi sekreterliği vazifesinden atfetmekten başka çare görememişti.

Aynı tebliğ, Molotof, Malenkof ve Kaganoviç tarafından kurulan parti aleyhtarı grubu iç siyaset sahasında Krutçef tarafından teklif edilen zıral ve sını reformları baltalamış olmakla itham ettiği gibi, dış siyaset sahasında da bilhassa Molotof'u "milletlerarası gerginliği azaltmak ve dünya barışını takviye etmek hedefini güden yeni tedbirlere itiraz etmek"le suçlandırıyordu. Bundan başka Molotof'un Avusturya ve Japonya ile Rusya arasındaki münasebetlerin normalleşmesine mâni olduğu da iddia ediliyordu.



Nikita Krutçef
Dizginleri topladı

Temizlikten sonra

Kremlin sâkinleri arasındaki bu büyük hesaplaşmadan sonra, bütün dünya efkârı büyük bir merakla bu değişikliğin Sovyet dış politikasında ne gibi tesirleri olabileceği mevzuuna eğilmiş bulunuyordu. Hakikaten Merkez Komitesinin yayınladığı tebliğde parti aleyhinde faaliyetle bulunan grubun sadece sovyet iç politikasında değil, dış politikasında da uzlaşmaz bir tavır takınmış olduğuna işaret ediliyordu. Bilhassa Molotof "milletlerarası gerginliği azaltmak ve dünya barışını takviye etmek hedefini güden yeni tedbirlere itiraz etmek"le suçlandırıyordu.

Sovyet politikasını daima ihtiyat ve şüphe ile karşılayan bazı Batılı siyasetçiler son değişiklikleri de yeni bir "Kremlin oyunu" olarak göster-

Kapaktaki diplomat

Molotof

Bu hafta Moskovada bir adam herkesten fazla endişeliydi. Bu, bir zamanlar Stalinin sağ kolu olarak Sovyet dış siyasetini yürüten, Yalta'da, Potsdam'da, San Francisco'da perde arkasından en ehemmiyetli baş rolleri oynayan, "üflet" leri ve vetoları ile birçok Batılı diplomatı kara kara düşündürdüren meşhur Molotof'tu. Ama işte şimdi kara kara düşünmek sırası ona gelmişti. Akubelinin ne olacağı meçhuldü. Bir zamanlar salonlarında bunca cakayla dolacağı Kremlin, kapılarını bu 67 yaşındaki, iyice seyrekleşmiş kir saçlı, itinalı büyük, tıknaz ve gözlüklü politikacıya kapamıştı. Rusyada Kremlinin dışında milyonlarca ve milyonlarca adam vardı. Şimdi Molotof da onlardan biriydi ve Kremlin, şimdiye kadar en çok eski sâkinlerine hasın davranmıştı. Molotofun endişesinin sebebi buydu. Bir zamanlar hükmettiği Kremliinden çıkacak kararı bekliyordu. Muhtesem ziyafetler, su gibi akan şampanya ve votkalar, nefis Hazer havyarları şimdi hayal olmuştu. Olmak veya olmamak? Artık mesele buydu. Sabık Dışişleri Bakanını ve arkadaşlarını ihtimal şimdi Kremlininkinden daha muhkem, daha kalın zindan duvarlarının arkası bekliyordu.

Molotof'unki kadar parlak bir maziyeye sahip olan, bugünkü Sovyet idarecileri arasında mevcut değildi. Bir defa Merkez Komitesinin en eski azasıydı. Molotof Politbüro'ya 1926 da girmiş, 1930 da Halk Komiseri tayin edilmiş, nihayet İkinci Cihan Harbinin arifesinde dışişleri bakanlığına Stalin tarafından getirilmişti. Meşhur Rus - Alman anlaşmasının hazırlayıcısı Molotof'tan başkası değildi. Harp içinde ve harpten sonra Molotof'un yıldızı büsbütün parlamış ve Stalin tarafından hükümetin başına geçirilmişti. Stalin'in ölümünden sonra da muarızları Molotof'u işbaşından uzaklaştıramamışlar ve dışişleri bakanlığı mevkalinde muhafaza ya mehur kalmışlardı. Yalnız XX. ncı Kongreden sonra Krutçef ve grubu bu kuvvet kazanırken Molotof ile grubu da zayıf düşüyordu. Nitekim Rus - Yugoslav münasebetlerinin iyileşmeye yüz tutması ve Tito'nun Moskovaya gelmeyi kabul

etmesi üzerine Molotof dışişleri bakanlığını Şepilof'a terketmeğe rıza gösterdi. Molotof grubunun zayıflaması gibi görünen durumları, Macaristan hadiseleri üzerine sağlanmamıştı. Fakat Krutçef'in düşmanlığı da o nisbette artmış, bir fırsat aramaya başlamıştı.

Krutçef dahilde Mareşal Zuckov'un, hariçte de Kızıl Çin'in Cumhurbaşkanı Mao Tse-Toung'un desteğini kazanınca beklediği fırsatın geldiğine kani olmuştu. Nihayet Komünist Partisi Merkez Komitesinin son toplantısında Molotof ile arkadaşları, XX. ncı Kongrede kararlaştırılan yeni politikaya karşı cephe almakla suçlandırılmışlar ve Molotof, parti aleyhtarı bir grup kurmak ve bu grubu idare etmekle itham olunmuştu. Ondan sonra her şey yıldırım süratıyla cereyan etmiş. Merkez Komitesi toplantısına bir üye ve Devlet Bakanı olarak giren Molotof, az sonra kapıdan her hangi bir Sovyet vatandaşı gibi çıkmıştı. Hatta Molotofun durumu her hangi bir yoldaşkinden çok daha vahimdi. Zira senelerden beri partinin en yüksek kademelelerinde büyük mesuliyetler deruhte eden, Sovyet Rusyanın dış siyasetini senelerce tek başına sevk ve idare eden bir adam bir anda zırlarından soyulur ve kudreti fiilen elinde tutan Kremlinin yeni çarlarının hiddet şimşeklerini üzerine çekerse, bu adamın hayatını sigorta edecek bir şirket aramak çok beyhude bir gayret olurdu. Kremlinin yeni hakimi Krutçef dizginleri tan mânası ile ele aldığı bir sırada çok korktuğu bir hayaletli kovalamak için elinden geleni yapıyordu. Bu hayalet Stalindi, Kremlinli diktatörün ölümü kâfi gelmemiş, her an hortlamasından korkularak XX. ncı kongrede bir defa daha öldürülmüştü. Fakat Krutçef ve şürekâsının korkusu gene de dinmemişti. Stalinin hayaletini her gün Molotof ve arkadaşlarının şahuslarında görüyordu. Molotof ve diğer arkadaşları hakkında Merkez Komitesinden çıkarılan son karar, Stalinin bir defa daha ve bu sefer kati olarak öldürülmesiydi. Molotof, bir zamanlar sağ kolu olduğunu söyleyerek öğündüğü Stalin yerine kurban ediliyordu.

mek istiyorlardı. Halbuki Moskovadaki son değişiklikleri sadece şahıslar arasında bir "post kavgası" olarak görmek, hadiselerin hakiki mânasını görmeye mâni olabilirdi. Zira son mücadelede şahsi kavgalardan çok iç ve dış meselelere taallük eden

iki ayrı siyaset bahis mevzuu idi. XX. Kongre Rusya için hakikaten bir dönüm noktası olmuştu. Kongreden beri girişilen işler, Sovyet içtimal düzenini ve Rusyanın diğer memleketlerle olan münasebetlerini büyük ölçüde değiştirebilecek mahiyetteydi.



Mareşal Zukov

Perde arkasında baş rol

Orta Asya çöllerinin ekilebilir arazi haline getirilmesi, hayvancılığın teşviki hayat seviyesini yükseltebilir. Mesken inşaatının hızlandırılması ve sendikaların işçi menfaatlarıyla alakalanmaya teşvik edilmesi işçi kitlelerinin uyusukluğunu azaltabilir. Sanayideki ademi merkezîyetçilik ise demokrasi yolunda atılmış bir adımdır.

Dış politika sahasına gelince, Stalincilerin tasfiyesi şüphesiz peyklere karşı daha liberal bir siyasetin takibini kolaylaştıracaktı. Nitekim Gomulka'nın Polonyasında son değişiklikler memnuniyetle karşılanıyordu.

Son değişikliklerin iki blok arasındaki uçurumun doldurulmasında bir anlaşma zemini bulmayı da kolaylaştıracağı umulurdu. Bunun ilk meyvalarının silâhsızlanma konferansında toplanması beklenebilirdi. İhtimal, Almanyanın birleştirilmesi de artık bir hayal olmaktan çıkacaktı.

Ama her şeye rağmen, Rusyadaki son değişiklikleri Rusyanın tek taraflı fedakârlıklara hazır olduğu şeklinde tefsir etmek hatalı bir görüştü. Almanyanın birleştirilmesi, peyklere çekilme, Orta Doğu sahasını terk Rusyadan karşılığında bir şey vermeden istenilirse iki blok arasındaki gerginlik devam edip gidecektir. Bütün bu meselelerin ancak karşılıklı tavizlerle halledilebileceği artık anlaşılmalıdır. Soğuk harbe bir son vermek istiyorlarsa Batılılar da bir takım fedakârlıklara katlanmalıdırlar. Aksi halde soğuk harp devam edecek, Moskovadaki son değişiklikler de bir mâna ifade etmekte uzak kalacaktır.

Rus dış siyasetinde hakiki bir değişiklik ancak Batı siyasetinin de değişmesiyle mümkün olacaktır.

Silâhsızlanma

Karşılıklı teklifler

Birleşmiş Milletler Silâhsızlanma Tâli Komisyonu Mart ortalarında çalışmalarına yeniden başladığı zaman, hemen bütün Batılı müşahitler, bu görüşmelerin de onbir yıldan beri Ruslarla yapılmakta olan diğer görüşmelerden farksız bir şekilde başarısızlığa ulaşacağını sanmışlardı. Ancak çalışmalar ilerledikçe Rusların bu sefer işi ciddi tuttukları anlaşılıyor, hiç olmazsa bu mevzuda milletlerarası bir anlaşmaya varmak ümidi gün geçtikçe biraz daha artıyordu.

Gerek Rusları, gerek Amerikalıları bu bahiate mutlaka bir anlaşmaya varmaya zorlayan sebeplerin başında halk efkârının baskısı geliyordu. Atom âlimlerinin yayınladıkları mühtelif beyannamelerden sonra bu iki büyük devlet arasında girişilen atom silâhlanma yarışının tehlikeleri daha iyi anlaşılmiş ve bütün dünyada gelecek nesilleri büyük bir felâkettten korumak maksadıyla, bu yarışın durdurulması hususunda geniş bir kampanyaya girişilmişti. Bu kampanya neticesinde Birleşik Amerika atom teertibelerinin durdurulması yolundaki Sovyet tekliflerini bazı şartlarla kabul edeceğine bildirdiği gibi, Sovyet Rusya da, gene bazı şartlar dahilinde, Eisenhower'ın silâhsızlanmanın havadan kontrolü teklifini kabul etmeye mütemayil görünmeye başlamıştı.

Ancak bu safhaya gelmek, her iki

devlet için de sanıldığı kadar kolay olmamıştı. Amerikan delegesi Harold Stassen, Sovyet temsilcisi Zorin'i havadan kontrole ikna edebilmek için Mart ayından bu yana büyük gayretler sarfetmişti. Bundan başka, Amerikanın Batılı müttefikleri de başlarının üzerinde Sovyet uçaklarının dolaşması ihtimalini pek hoş karşılamıyorlardı. Bazı Amerikan idarecileri ve Avrupa devletlerinin bu görüşlerine iştirak ediyorlar ve Ruslara hiç bir surette güven olmayacağını ileri sürüyorlardı. Bu bakımdan, Stassen, bir yandan Ruslarla uğraşırken diğer yandan da temsil ettiği zümre ile uğraşmak mecburiyetinde kalıyordu.

Eğer Amerikan temsilcisinin çalışmalarına karşılık Sovyet delegesi Zorin de Sovyetlerin silâhsızlanma mevzuunda bir anlaşmaya varmayı hakikaten istediklerini gösteren mukabil bir teklif yapmasaydı, Stassen'in bu gayretleri boşa gitmiş olacaktı. Bu teklifte, Zorin, atom silâhları denemelerine iki veya üç yıl için ara verilmesini ve bu hususun İngiliz, Amerikan ve Rus topraklarında bulunacak Birleşmiş Milletler müşahitleri tarafından kontrol edilmesini teklif ediyordu. Gerçi bu teklifinde Zorin havadan kontrol mevzuunda hiç birşey söylemiyor, Birleşik Amerikanın atom silâhlarının imalini tahdit edilmesi ve silâhsızlanma bahsinde varılacak anlaşmanın meselâ Almanyanın birleştirilmesi gibi bazı politik meselelerin haline de hizmet etmesi gibi teklifleri cevaplandırmaktan uzak bulunuyordu ama, bütün bunlara rağmen gene de ileri atılmış bir adım olduğuna şüphe yoktu.

İşte geçen haftalar içinde Silâhsızlanma Tâli Komisyonunun bütün çalışmaları Amerikan teklifleriyle



Harold Stassen ve Zorin

İnsanlar konuşa konuşa anlaşmışlar.

DÜNYADA OLUP BİTENLER

Zorin'in yeni tekliflerini birbirleriyle telif etmeye matuf bulunuyordu. Zorin Batılı görüşlere yaklaştıkça Stassen de Yeni Amerikan plânının teferuatını ortaya koyuyordu. Bu plânın geçen hafta açıklanan en yeni noktası, Amerikânın Rusyaya her iki devletin ordusunda da 2.5 milyonluk bir azaltma yolunda yapacağı teklifti. Stassen'e göre, "siyasi şartlar" geliştikçe iki devletin ordusu da 1.7 milyon kişi olarak tahdit edilebilirdi. Bu "siyasi şartlar" sözünden meselâ Almanyanın birleştirilmesini anlamak yanlış olmayacaktı.

Mısır

Kanlı seçimler

Geçen haftanın sonlarında Albay Nâsır Batılı devletlere yavaş-



Albay Nâsır Mısırlılar arasında

Alkışlanan diktatör

mak ve bu devletlerle yeniden dostane münasebetler kurmak için gayret sarf ederken, Mısırlı seçmenler de rejim değişikliğinden bu yana ilk defa olmak üzere sandık başlarına gidiyor, reylerini kullanıyorlardı.

Yalnız Mısırlı seçmenlerin reylerini kullandıkları sırada, sandık başlarında esen hava, demokrasi ile idare edilen memleketlerde olduğu gibi değildi. Sandık civarında içi tepeden tırnağa silâhlı askerlerle dolu cipler kol geziyor, reylerini kullanmak üzere kapalı hücrelere giren seçmenler içerde sadece bir tek partinin listesini buluyordu. Bu listelerin üstünde şüphesiz Nâsırcıların isimleri yazılıydı ve seçmenler çaresiz bunlardan bir tanesini sandığa atıyor ve para cezası tehdidinden kurtuluyorlardı. Seçime iştirak nisbetinin yüksek olmasını arzulayan Nâsır, sandık başı-

na gelmiyen her erkek seçmenin 1 Mısır lirası tutarında para cezasına çarptırılmasını kanunlaştırmıştı. Bu yüzden Mısırlı seçmenler bu "millî vazife"lerin görülmemiş bir acelelikle ifa ediyorlardı.

Kapalı seçim hücrelerinde tek liste bulunmasına rağmen Mısır seçimleri hâdisesiz ve sükûnet içinde geçmiyordu. Yer yer kanlı kavgalar patlak veriyordu, kol gezen askerî kuvvetlerin müdahalesini icap ettiren bir yığın hâdisе çıkıyordu. Mısır hükümeti de yayınladığı bir tebliğle bu hadîselerin, bu kanlı kavgaların mevcudiyetini kabul ediyordu. Tebliğ'e göre, bu kavgalar bilhassa dört bölgede vuku bulmuş, bilhassa Kuzey-Doğu Mısırda çıkan bir arbedede yirmi kadar fellâh ölmüştü. Benha'ya bağlı bir sandıkta ise 100 kadar seçmen nûmayişe kalkışmış, bunların üzerine ates-

çmak "mecburiyetinde" kalan hükümet kuvvetleri 9 kişiyi yaralamış ve 20 kişiyi de tevkif etmişlerdir.

Bütün bu olup bitenler, Nâsırın yaptığı rejim değişikliğinin adı ne olursa olsun, Mısırda hakiki mânasıyla bir Cumhuriyetin, henüz kurulmamış olduğunu gösteriyordu. Böyle bir Cumhuriyetin kurulabilmesi için Nâsır kendisini Arap âleminin liderliğine götüreceğini sandığı şimdiki yolundan ayrılmalıydı. İktidarda kalmasını uzatmak için halk kitlelerini akıl yönünden fethetmek yerine, onların hisleriyle oynamak birgün Nâsır ve peşindekiler için felâketler doğurabilirdi. Yeni kavuşulan istiklâlin verdiği baş dönmesiyle iyice şahlanan milliyetçilik hislerinin bu şekilde istismarı yerine, bu enerjinin milletin refah ve saadetini yükseltecek istikametlere çevrilmesi hem Nâsır için,

hem de milleti bakımından çok daha faydalı olurdu.

Ama Nâsır Orta Doğuda oynadığı tehlikeli oyunu devam ettirmekten henüz vazgeçmişe benzemiyordu.

A. B. D.

Kennedy'nin teklifi

Amerikan Dışişleri Bakanlığının Arap devletlerinin Washington'daki temsilcilerine Birleşik Devletlerin Cezayir meselesindeki görüşünün değişmediğini, Amerikanın bu meseleyi hâlâ Fransa'nın bir iç problemi olarak görmekte devam ettiğini açıklamasından bir hafta sonra, Amerikan Senatosu üyelerinden Kennedy, bütün dikkatleri kendi üzerine çeken bir konuşma yaptı. Demokrat senatör Kennedy, geçen hafta içinde yaptığı bu konuşmada, Fransanın Cezayir de büyük bir katham hareketine girişmiş bulunduğunu ileri sürerek Amerikanın artık bu mevzudaki tutumunu yeniden gözden geçirme zamanının gelmiş olduğunu söylüyordu. Senatör Kennedy, bu iddiasını kuvvetlendirmek için Cezayir meselesi hakkında bir de rapor hazırlamıştı. Cezayir milliyetçilerinin ifadelerine dayanarak hazırlanan raporunda, Kennedy Cezayirdeki Fransız mezalimini bütün dehşet ve açıklığıyla ortaya koyuyor ve Fransız hükümetini Cezayire bağımsızlık vermeğe davet ediyordu.

Kennedy'nin bu teklifi Amerikada olduğu kadar Fransada da tepkiler uyandırmakta gecikmedi. Kennedynin konuşmasının hemen ertesinde bir basın toplantısı yapan Başkan Eisenhower Amerikan hükümetinin eski görüşünden ayrılmamış olduğunu bir ke-re daha belirttikten sonra Cezayirli milliyetçilerle Fransa arasında çıkan anlaşmazlığın barışçı yollarla çözülmesi temennisinde bulunuyordu. Ancak Başkanın bu temennisi altında başka mânaların yatmakta olduğuna da şüphe edilmemeliydi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun önümüzdeki sonbaharda yapılacak toplantısına kadar halledilmezse, Arap-Asya Devletleri Cezayir meselesini bu toplantıya getirmek niyetinde olduklarını müteaddit defalar açıklamışlardı. Amerikan halk efkârının baskısı o zamana kadar daha da artacak ve Birleşmiş Milletlerdeki Amerikan delegasyonunun bu dâvada Fransanın yanında yer alması çok güçleşecekti.

Bahçelievler
DÖRT MEVSİM
ANA OKULU
İYİ BAKIM - MODERN
TESİSAT - TEMİZ VE BOL
GIDA
Bahçelievler, 19 cu Sokak,
No: 21
ANKARA — TEL: 33425

İKTİSADİ VE MALİ SAHADA

Dış Ticaret

Yeminliler

Ekonomi ve Ticaret Bakanı Abdullah Aker, bu haftanın başında Kahire yolculuğuna hazırlanırken çok düşünceli görünüyordu. Ekonomi ve Ticaret Bakanını düşündüren, Mısırda yapılacak müzakereler değildi. Seçimler yaklaşıyordu. Hükümet, seçimlerin arifesinde sıkıntısı çekilen bazı ithal mallarının piyasada bir müddet için bol miktarda bulunmasını arzuluyor ve bunu temine çalışıyordu. Maksat, bir müddet için sıkıntı çekilen bazı mallar yüzünden yükselen şikâyetleri dindirmekti. D.P. ileri gelenleri çekilen sıkıntılardan geçici olduğunu, görülen darlığın bazı "fırsatçı"lar tarafından sun'î olarak yaratıldığı iddia ediyorlardı. Bu iddialara bir delil getirmek lâzımdı. İşte seçimler arifesinde ithalata biraz hız verilip sıkıntısı çekilen maddeler çarşılara pazarlara dökülürse, köylerde kasabalarda propaganda nutukları çekecek olan D.P. hatipleri göğüslerini gere gere bolluktan, kalkınmadan, hatta ucuzluktan bahsedebileceklerdi. Ama ne var ki elde bir a-tımlık barut olduğunu bilmiyen yoktu. Bu sebeple cephaneyi idareli kullanmanın zaruretinin kimse inkâr etmiyordu. Her şeyden evvel piyasada yokluğundan en fazla şikâyet edilen malların tesbiti gerekiyordu. Ticaret odalarına yapılan bir tamim bu işi halle kâfi gelmişti. Ticaret Odaları vakit kaybetmeden mintakalarında sıkıntısı çekilen maddelerin hangileri olduğunu tesbit edip bakanlığa bildirdiler. Şimdi, bu malların eldeki imkânlar nisbetinde ithaline girişmek kâfiydi. Ama hangi mallardan ve ne miktarda ithal etmek? İşte en çetin mesele buydu. Bu meseleyi çözmek için Ekonomi ve Ticaret Bakanlığında üç kişilik bir komite kurulmuştu. Komiteye bizzat Ekonomi ve Ticaret Bakanı Abdullah Aker başkanlık ediyordu ve komite üyelerinin hepsi "yeminli" idi. Bütün çalışmalar son derece gizli tutulacak, dışarıya en ufak haber sızdırılmıyacaktı.

Komite dikkatli bir çalışmayla ihtiyaçları ve eldeki imkânları birbirine denk getirebilirse, seçimlerin arifesinde ithalat için bazı tahsisler yapmak ve sıkıntısı çekilen birçok malı memleketete getirmek, satışa arz etmek mümkün olacaktı. Seçimlerden önce piyasa ferahlayacak, buğine kadar bulunmayan bir çok mal yeniden müstehlikin eline geçecekti. Böyle bir zamanda seçime gitmek D.P. için en akıllıca iş olacaktı. Gelecek yıl ne olacağı belli değildi. İktisadî bakımdan daha iyi bir durumda olmayacağımızı, ihtimal iktidar ileri gelenleri de görüyorlardı. Hayat pahallığı şüphesiz daha da artacaktı. O zaman halktan rey istemek çok daha güç olacaktı. Halbuki şimdi bazı fabrikaların, tesislerin açılışında, bazıları-



Abdullah Aker
İthalat peşinde

nın temel atma törenlerinde piyasadaki bolluğu göstererek: "İşte, beklediğimiz günler geldi. Şimdiye kadar çektiğimiz sıkıntılar geçici idi. Artık bundan böyle Türkiye hiç bir şeyin sıkıntısını çekmeyecektir" demek oldukça tesirli olabilirdi.

İnşaat

Plânın kerameti

Bundan bir sene kadar önce bir Amerikan heyeti Türkiye'nin muhtelif yerlerini gezerek inşaat işlerini incelemişti. Heyet mimar Edward X. Tuttle, inşaat müteahhidi George Morgan, mimar-mühendis Howard Schroeder'den müteşekkildi. Vazifesi ise Türkiye'de inşaat sanayii ile alakalı bir rapor hazırlamaktı. Rapor, Avrupa İktisadî İşbirliği Teşkilatının Produktivite komitesine verilecekti. Bu komite inşaat sanayiinin plânlanması mevzuunda bir proje hazırlıyordu. Heyetin Türkiye'deki çalışmalarının ilk günlerinde Avrupa İktisadî İşbirliği Teşkilatının İnşaat kısmı başkanı Ernest Skarum da tetkiklere iştirak etti. Bir ay kadar süren araştırmalara Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve İmar İşleri Başkanlığı Araştırma Fen Heyeti Müdürü Mehmet Aktan da katılmış, heyete tetkikleri için gereken imkânları hazırlamıştı.

Şimdi bu heyetin araştırmalarının ve müşahedelerinin neticesi olan rapor elimize ulaşmış bulunuyor.

Projenin maksadı "... müşavir heyetin müteahhitler, fabrikatörler ve

inşaat sanayii ile alakadar diğer şahıslarla tertip edilen toplantılarda, Amerika Birleşik Devletlerinde kullanılan inşaat ve proje tanzim tekniği üzerinde görüş teatisi yapması" idi. Bu görüşmelerde proje tanzimini ve inşaat teknikleri gibi mevzular da ele alınacaktı. Fakat Türk inşaat sanayiinin karşı karşıya olduğu meseleler o kadar çok ve büyüktü ki böyle bir seye kalkışmak "... bir çocuk henüz doğmadan üç yaşında ne gibi gıdalar alabileceği üstünde fikir yürütmeğe" benziyordu. Bu bakımdan heyetin raporu "... daha ziyade umumî mahiyette müşahede ve tavsiyelere münhasır kalacaktı".

Bu müşahede ve tavsiyelerden birincisi umumî plânlama ile alakalıydı:

"Raporumuzda bahsedilen muhtelif mevzuların ehemmiyeti münakaşa edilebilir, fakat şu hususta hiç şüphemiz yoktur ki Türkiye'nin başlıca ve ilk ihtiyacı, yüksek seviyede ve geniş şumullü plânlamadır. Raporumuz, münhasıran inşaat sanayii üzerinde olmakla beraber, plânlama eksikliğinin memleket iktisadının birçok sektörlerinde aşikâr olduğuna dair görüşümüzü de zikretmemiz lâzımdır. Türkiye'nin son 30 sene zarfında katettiği mesafeden tamamen haberdar ve bunun ehemmiyet derecesini müdrikiz; fakat memleket kapasitesinin bütün imkânlarının kullanılmadığı fikrindeyiz. Kaynakların koordine ve geliştirilmesine kâfi miktarda dikkat sarfedilmemiştir.

Çimento sanayiinin durumunun mütalâası iddiamızı destekliyecektir. Bu misâlî seçmemizin sebebi herhangi bir modern inşaat sanayiinin ancak çimento ve çelik malzeme kifayeti ile gelişebilmesidir. Türkiye 1951 ve 1954 arasında çimento istihsalini iki misline yakın bir seviyeye çıkartmakla beraber bu istihsal, memleket ihtiyaçları için tamamen gayrıkâfidir. Bu müddet zarfında veya daha sonra 10 veya 12 yeni çimento fabrikasının inşaatına başlanmış ve bunlar kısmı kısmı tamamlanmaktadır. Bazıları muhtelif inşaat safhasında olup hızla ilerlemekte, diğerleri ise döviz eksikliğinden yabancı malzeme teslim alamamakta ve tamamen durmuş bulunmaktadır. Bir fabrika kısmen işlemede ve yeni makineler beklemektedir.

Dikkatle hazırlanmış ve yüksek seviyede plânlama ve muntazam döviz tahsisi ile bu fabrikaların birbiri arkasına tamamlanması ve yatırılması bulunan emek ve sermayeden bir an evvel gelir sağlanması mümkün olurdu. Bugünkü haliyle, büyük miktarda sermaye dondurulmuş ve istihsalden uzak vaziyettedir. Ayrıca durup tekrar başlama inşaat metodu fazla emek sarfına sebep olmakta ve bu arada malzeme ve teçhizatın evsaf-



Yeni çimento fabrikalarından biri
İstihsal kâfi derecede artıyor mu?

tan kaybetmesi pahalıya mal olmak-
tadır.

Bu fabrikalar muhakkak ki lüzumundan çok daha fazla fiatlarla tamamlanacaktır. Ayrıca inşaat sanayinin intizam ve emniyetle büyümesi için lüzum olan çimento istihsalinin derece derece artması keyfiyetinden de mahrum kalmacaktır".

Raporun ikinci tavsiyesi mesken ihtiyacının çok geniş olması yüzünden merkezi bir teşkilâtın kurulması veya genişletilmesi idi. Dünyanın birçok yerinde böyle teşkilâtlar vardı. Onlara bakılarak tecrübelerinden faydalanılabildi.

Bir başka nokta hükümet yardımı ile inşa edilen meskenlerin maksada mı yoksa spekülasyona mı hizmet ettiğiydi. Raporunda "inşaatı teşvik için yapılan bu işlerin hakikatte maksadı baltalamış olduğu tarafımızdan müşahede edilmiştir" deniyordu.

Rapor, Türkiye inşaat sanayinin henüz gelişme safhasının başında olduğuna işaret ediyor ve bu bakımdan standart eb'at, şekil ve evsafın kabulünün başka memleketlerde olduğundan daha kolay olacağını belirtiyordu. Türkiye'nin Milletlerarası İnşaat Araştırma ve Dokümantasyon Enstitüsüne katılması bu yolda atılacak ehemmiyetli bir adım olacaktı.

Mevcut mimar ve mühendis sayısını arttıracak çareler bulunmıyordu. Tecrübeli işçi ve ustabaşılara da çok ihtiyaç vardı. Avrupa ve Amerika'dan tecrübeli ustabaşılar getirilebilir, bunlar gençlerin yetiştirilmesinde kullanılabilir.

Türkiye ihtiyacı olan inşaat mal-

zemesini kendisi imâl edebilirdi. Bugün bunun büyük bir kısmı ithal ediliyordu. Halbuki yetecek kadar ham madde ve işçi vardı. Bu yolda da mütevazî de olsa bir adım atılmıyordu.

Türkiyede inşa edilen binaların çok az bir miktarının meskene en çok ihtiyacı olan az gelirli sınıfa ait olması heyetin nazarı dikkatini çekmişti.

İnşaat metodları hakkında tafsilâtlı bilgi vermek şu an için doğru değildi. Fakat heyet gördüğü çok az randumanlı inşaat usullerine nazarı dikkat çekmek istiyordu. "İçinde bütün binaları bitirilmiş bir toplu mesken inşaatını ziyaret ettik. Burada yollar, kanalizasyonlar bitirilmemiş binalar kullanılacak vaziyette değildiler. Biz bu işlerin evvelden planlanmasını ne kadar tavsiye etssek azdır. Kanaatimizce bu sahalarda hakiki bir ilerleme ancak hükümet ve mall müesseseler tarafından, yüksek seviyelerde tanzim edilmiş bir mesken siyasetinin geliştirilmesiyle mümkün olabilir".

Bu alâka çekici rapor şu satırlarla sona eriyordu:

"Biz Türkiyedeki iki haftalık temaşlarımızda resmî makamların ve serbest meslek erbabının ehliyetinden ve samimiyetinden fevkalâde mütehasis olduk. Türkiye'nin, takdir ettiğimiz bu şahısların derin görüşlerinden ve kabiliyetlerinden tam mânasıyla istifade edebilmesi için bir formül bulması en büyük temennimizdir."

Ama ne çare Türkiye hâlâ, temennilerle vakıalar arasında aşılmaz u-
çurumlar bulunan bir memleket.

Hindistan

Kalkınma yolunda

Geçen hafta Hindistan Planlama Komisyonu yayınladığı bir raporda ikinci beş yıllık plânın ilk yılında ehemmiyetli ilerlemeler elde edildiğini bildiriyordu. Rapor geçen Martta sona eren oniki aylık bir devreyi içine alıyordu. Bu devre içinde sınaî istihsalde yüzde 10 bir artış vardı.

Hindistanlıları sevindiren unsurlardan biri bu devre içinde bazı maddelerin ilk defa olarak memlekette istihsal edilmiş olmasıydı. Bu, bazı iç ihtiyaçları karşılayacak, böylece döviz tasarrufuna imkân verecekti. İlk defa olarak memleket içinde imal edilen maddeler arasında elektrik matkapları, amortisörler, torna tezgâhları bulunuyordu.

Çimento istihsalı 450 bin ton artarak 5 milyon tona; tekstil 211.240.000 yarda artarak 5.281.000.000 yardaya; mamul çelik 52.400 ton artarak 1.310.000 tona; kömür 1.200.000 ton artarak 39.400.000 tona, otomobil 90.54 adet artarak 32.138 adede çıkmıştı.

Maden istihsalinde yeni bir artış vardı. İstihsal edilen maden mik-

1957 yılında

Milyon LİRA

20 EV VE APARTMAN DAİRESİ

HER 150 LİRAYA BİR KURŞ NUMARASI VERİLİR

AKBANK

tarı 243.600.000 dolar tutarında olduğu tahmin edildiğine göre maden istihsali de geçen yıl istihsalinden yüzde 10 fazlaydı.

İşe yaramayan topraklardan yeni bir kısım ziraata açılmış, zaten kullanılmakta olan bazı sahalarda da sulama tesisleri sayesinde verim artırılmıştı.

Uzun elyaflı pamuk yetiştirme çalışmaları çok başarılı olmuştu. Bunun üzerine hükümet bu mahsulü büyük ölçüde yetiştirmek üzere beş yıllık bir plân hazırladı. 1961'e varmadan 63 milyon dolar tutarında 225 bin balya uzun elyaflı pamuk yetiştirileceğini hükümet mensupları tahmin ediyorlardı. Bugün için Hindistan uzun elyaflı pamuk ihtiyacını tamamen dışardan sağlıyordu. Bu ona her yıl aşağı yukarı 111 milyon dolara mal oluyordu.

Hububat istihsali 1.400.000 ton artarak 66.200.000 tona çıkmıştı. Fakat, alâkalıların itiraf ettiklerine göre, bu, plânda tahmin edilen miktarın yarısı kadar bir artışı. Buna da sebep olarak memleketin bazı yerlerinde kendini gösteren kuraklık ve sel felâketleri gösteriliyordu.

Fakat madalyonun tersine de bakmak gerekiyordu. Nitekim raporda hükümetin karşılaştığı güçlüklerle de işaret edilmişti. Hükümet sanayiye gittikçe artan çimento ve demir gibi ham madde ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çekiyordu. İç talep, iç istihsalden bir hayli fazlaydı. Talebi karşılamak ithalâtla mümkün olacaktı. Fakat bu dövize ihtiyaç gösteriyordu. Bunun ne demek olduğu ise memleketimizde herkesin bildiği bir şeydi.

Batı Avrupa

Beliren tehlike

Avrupa Pazarı fikrinin gerçekleşmek üzere olduğu son haftalarda, bu fikrin şampiyonluğunu yapan Fransa ile Almanyanın tutumları diğer Avrupa memleketlerince şiddetli bir dille tenkid edilmeğe başlanıyordu. Bir taraftan Müsterek Pazar fikrinden de ileri giderek Avrupanın birleşmesinden söz edilirken öte taraftan komşu memleketlerde iktisadî münasebetleri köstekleyici bir yol tutmak hakikaten tasvip edilemezdi.

Fransa ile Almanyanın tenkit edilen iktisadî politikaları aslında birbirinin tam tersiydi. Fransanın kabahati parasının değerini sun'î olarak yüksek tutmağa çalışmasıydı. Halbuki Almanya parasının değerini sun'î olarak düşük tuttuğu için tenkit ediliyordu. Fransa büyük bir dış ticaret açığından dem vururken, Almanya lüzumundan çok dış ticaret fazlası elde ediyordu. Fransa enflasyona karşı lüzumu kadar sert tedbirler al-

madığı için, Almanya ise enflasyon ihtimali karşısında çok sert davranmış için kusurluydular.

Çünkü her iki politika bu iki memleketin ötekilerle olan ticaretini aksettiriyordu. Her iki memleketle ticaret yapmak gittikçe güçleşiyordu.

Fransayla ticaret sun'î ve kararsız bir kambiyo rayıç ve diğer tahditler yüzünden güçleşiyordu. Almanya ile ticareti güçleştiren sebep ise Alman markı bulmanın hergün biraz daha zor bir iş haline gelmesiydi. Almanya dış ticaretinin lehe dönmesinden, yani Almanyanın ithal ettiğinden fazla ihraç etmeğe başlamasından sonra durum böyle olmuştu. Bir zamanlar bazı memleketler nasıl dolar sıkıntısı çekmişlerse şimdi de aynı şekilde mark sıkıntısı çekiyorlardı.

Her iki memleket harpten sonra



Sarıyar barajından bir görünüş

Pahalılık rekoru

hızla kalkınmışlardı. Yıkılan şehirlerini yeniden imar etmişler, sökülüp götürülen fabrikaların yerine yenilerini kurmuşlardı. Fakat komşularının durumuna ayak uydurmak hiç akıllarına gelmiyordu. Fransa geçen yıl sanayiini geliştirmek için ithalât fazlasını göze almıştı. Müsterek Pazar anlaşması yürürlüğe girmeden önce bu muvazenesizliği gidermek için Fransa hükümeti ithalât tahditlerini artırmıştı. Bu bakımdan tenkit edilebilirdi. Zaten son zamanlarda Avrupa İktisadî İşbirliği Teşkilâtı içinde Fransa şiddetle tenkit ediliyordu. Fakat son günlerde Almanya daha sert bir dille tenkit edilmeğe başlanmıştı. Çünkü ticaretin serbestleştirilmesine doğru gitmekte borçlu bir memlekete çok alacaklı bir memlekete iş düşerdi.

etti ve neticede bu barajın inşaatını kabul etti.

Baraj, dünyanın en yüksek barajı olacaktı. Bugün mevcut barajların en yüksekleri olan Birleşik Amerika'daki Hoover barajı 221 metre, İsviçre'deki Mauvosing barajı ise 236 metreye yükseklikteydi. Vajont barajının yüksekliği 266 metreyi bulacaktı.

İnşaat üç yıl içinde tamamlanacaktı ve bütün baraj 12 milyar lیره mal olacaktı. 12 milyar lیره, yani takriben 20 milyon dolar. Bu oldukça şaşırtıcı bir rakamdı. Vajont barajı dünyanın sadece en yüksek değil, ihtimal en ucuz barajı da olmaya namzettti. Zira meselâ bizim Sarıyar barajı 270 milyon Türk lirasına mal olmuştu. Bu da ihtimal barajların pahalılık rekoruydu.

Kurultay

Geçmiş zaman olur ki..

Yaşlı delege, "Bu kurultaylar böyle mi olurdu eskiden?" diye yakınıırken doğrusu pek haksız değildi. Geçen haftanın başında Dil ve Tarih-Cografya Fakültesinin büyük konferans salonunda çalışmalarına başlayan ve tam 5 gün çalışmadan sonra kapanan Türk Dil Kurumunun Sekizinci Kurultayına katılan yaşlı delege eski kurultaylarda da bulunmuştu, o yılların havasını da biliyordu. "Bir büyük tören havası bütün kurultay kapları, salonda oturulacak yer bulunmazdı. Kapıda ise resmi otomobillerden geçilemezdi. Şimdi bakıyorum da Kurum da, Kurultay da bir öksüz çocuk gibi.. Nerede o eski kurultaylar!" derken ihtimal Dil Kurultayının resmi çevrelerden, basından hak ettiği alâkayı görememiş olmasına üzüllüyor, belki de bunun nedenini çözemiyor, bu havayı yadırgıyarak "hayali cihan degen geçmiş zaman" ı anıyordu.

Yaşlı delege yakınıp dururken hakikat şuydu: Kurum, asıl kadrosunu bu resmi alâkanın üzerinden kalkmasından sonra bulmuştu. Evet eskiden kurultaylar daha törenli, daha gösterişli olurdu. Ama bunun bir kısım kimseler için bir "göze girme", bir "atlama taşı" işi gördüğü muhakkaktı. Dil meselesiyle uğraşmak ister inanılınsın ister inanılmasın, yaygındı. Bir kısım kimseler için bu iş, bir "resmi iş" ti. Halbuki şimdi, kurultay hiç bir delegesine mutlu bir gelecek hazırlıyamazdı. Dil Kurultayına katılmış olmak artık bir "göze girme" vesilesi değildi. Eskiden kurultaylarda boy gösteren kimseler şimdi temel atma, kurdele kesme törenlerinde mutlu geleceklerini arıyorlardı, şimdi oralarda göze giriliyordu.

Kurultayın yeni delegelerinin hemen hepsi dil meselesine kendini vermiş kimselerdi. Aralarında Türk Dilinin özleşmesi yolunda tam bir fikir birliği yoktu, ayrı fikirleri savunanlar görülmüyordu. Bilhassa genç nesillerle yaşlılar arasında dil meselesinde bir ayrılma vardı. Vardı ama temel prensipte bir beraberliği de kimsenin inkâr edemezdi.

Elbette Kurum, bugünkü hâliyle daha faydalı bir yola yönelebilirdi. Atatürk'ün işaret ettiği amaca daha sağlam adımlarla, ilmin ve sağduyunun öncülüğü ile varılabilirdi. Bu düşünceyle, "geçmiş zaman" ı hasretle anmak pek doğru değildi. Doğru olan, Türk Dil devriminin, her şeye rağmen, yürütülmesiydi. Bu davaya inananların, azımsanmayacak bir topluluk oluşuydu. Hepsinden mühim de, yetişen yepyeni genç neslin yitirilmiş dil devrimine inanmış bulunmasıydı.

Kurultay çalışmaları

Sekizinci Türk Dil Kurultayı geçen hafta, Pazartesi sabahından Cuma akşamına kadar çalıştı. Çalışmalara Kurumun 525 kayıtlı üyesinden 280 i katıldı.

Pazartesi günü, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri hakkındaki kanunun maddeleri hatırlatılmış olmasaydı bu 280 üye, Dil Kurumunun hem kurucusu, hem de yaptığı başıyla "yaşatıcısı" olan büyük Atatürk'ü topluca ziyaret edecekler, saygı ve minnetlerini sunacaklardı. Ama gösteri yürüyüşlerini meneden kanun maddesi, Cumhuriyetin ve Türk Dil Kurumunun kurucusu Atatürk'ün Anıt-Kabirini, delegelerin topluca ziyaret etmesine engeldi. Bu ziyaret hiç bir şekilde bir siyasi gösteri mânası taşımasa bile..



Dil Kurultayı üyeleri dinleniyor

Koridorda bile tartışma..

Bu yüzden, bütün delegelerin yürüklerini doldurup taşınan bu arzu gerçekleşemedi. Anıt-Kabri yalnız, Kurultay adına Yönetim Kurulu üyeleri ziyaret edip bir celenk koydular. Birinci oturum saat 10 da açıldı. Kurultay Başkanlığına Prof. Dr. Süheyy Derbil, İkinci başkanlıklara Hasene İlğaz ve Orhan Hançerlioğlu seçildiler. Yönetim Kurulu raporunu Genel Yazman Ağah Sırrı Levend okudu. Bundan sonra komisyon seçimlerine geçildi. Komisyon seçimlerinin şekli, biraz da lüzumsuz yere uzayan tartışmalara yol açtı. Sonunda seçimler yapıldı. Seçilen komisyonlar, Derleme-Tarama, Sözlük, Terim, Gramer, Yayın, Hesap ve Bütçe, Tüzük olmak üzere yediydi.

İlmi çalışmalar

Türk Dil Kurumunun Sekizinci Kurultayı iki ayrı yönden ehemmiyet taşıyordu. Birincisi Kurumun bu kurultayı aynı zamanda kuruluşunun 25 inci yılına rastlıyordu. Bu kurultay bu bakımdan çeyrek yüzyılı bulan bir çalışmanın neticelerini göstermek zorundaydı. İkincisi, kurultayda, geçen kurultaylara nazaran daha geniş bir ilmi hüviyet vardı. Bunun için, Yönetim Kurulunun elden geldiği kadar çalıştığı ve özendirdiği belli oluyordu. 12 yabancı bilgin kurultaya misafir olarak çağırılmıştı. Kurultay münasebetiyle, Türk Dilini çeşitli yönleriyle işleyen tebliğler okunacaktı. Hem yabancı dil bilginleri, hem Türk Dil bilginleri bu konuda hazırlıklıydılar. Kurultaya katılarak tebliğ okuyan yabancı dil bilginleri şunlardı: Ord. Prof. Dr. Gy. Nemeth, Doç. Dr. Jozsef Blaskovics, Dr. J. Eckmann, Ord. Prof. Dr. L. Ligeti, Dr. A. Tietze, Prof. Dr. Georges Ha-

zal, Prof. Dr. Ananiasz Zajaczkowski, Türk dil bilginlerinden tebliğ okuyanların başlıcaları da şunlardı: Ord. Prof. Zeki Zeren, Doç. Dr. Bedii Şehsuvaroğlu, Doç. Dr. Mecdu Mansuroğlu, Tahir Nejat Gencan, Dr. Muharrem Ergin, Prof. Dr. Ahmet Caferoğlu, Prof. Dr. Feridun Nafis Uzluk, Ord. Prof. Dr. Süheyy Derbil, Prof. Hilmi Ziya Üiken, A. Dilaçar, Ağah Sırrı Levend..

Türk Dili üzerine hazırlanan tebliğlerin sayısı 26 yı buluyordu. Yalnız bu yönüyle bile, Kurultayın ilmi çalışmalarına verdiği ehemmiyet kendisini açıkça göstermekteydi.

Komisyonlarda

Komisyon çalışmaları, iki gün aralıksız devam etti. Her komisyon,

kendi mevzuunu enine boyuna inceledi. Uzun tartışmalar oldu. Bilhassa, Sözlük, Terim, Yayın, Tüzük komisyonu çalışmaları uzun sürdü. Genel Kurulda da, tartışmalara yol açtı.

Terim Komisyonu raporunun Genel Kurulda okunmasından sonra söz alan delegeler, terimler üzerinde düşüncelerini belirttiler. Bir kısmı sert tenkidlerde bulundu. Bu arada din terimlerinin de yapılması teklifi leh-te ve aleyhte geniş tartışmalara yol açtı. Hattâ camide vâaz eder gibi konuşanlara bile rastlandı.

Yayın Komisyonu, çalışmalarını dört ana maddede toplamıştı: Türk Dili Dergisi, Belleten, Konferanslar ve İlmî Yayınlar, Ödüller...

Dil Kurumunun çıkarmakta olduğu Türk Dili Dergisinin, gerek yazı, gerek dil bakımından daha başarılı olmasına çalışılması, Belleten için ayrı bir yazı kurulu teşkil olunması, bir yıl içinde içerde ve dışarda Türk Dili üzerine yayınlanan yazıların bibliyografyasının konması, yıl içinde yapılan araştırmalara ait yazıların, gerekirse sayfa ilâve etmek suretiyle her yılın Belleten'ine konulması, yıllık bir çalışma programı içinde yurdun muhtelif şehirlerinde en az ayda bir kere, ilim ve sanat konularında konferanslar verilmesi, Evliya Çelebi Seyahatnamesinin tamamının, Kirdecî Ali Divanının, Nurullah Ataçın dil konusunda yazdığı yazıların bir monografi ve bibliyografya da eklenerek, yayınlanması ve Atatürk'ün "Nutuk"unun dil bakımından özleştirilerek yeniden basılması ve bu suretle yetişen neslin bu büyük eseri anlama kolaylığının sağlanması, alınan kararlar arasındaydı.

Ödül bahsinde, Dil Kurumunun iki yıldır dağıtmakta olduğu ödülle ait yönetmeliğin yetersizliği, komisyonda çeri sürülmüştü. Bu konuda Sunullah Arısoy'un yaptığı konuşma ve teklifler komisyon üyeleri tarafından tasviple karşılanmıştı. Ödül yönetmeliğinde yapılması teklif olunan değişiklik şunlardı: 1 — Bilim eserleri ile edebiyat eserleri jürisinin ayrı ayrı olması. 2 — Ödüle, o yıl içinde yayınlanmış bütün kitapların girilmesi, yazarlar tarafından adaylık konma şartının kaldırılması. 3 — Edebiyat eserlerinde, dilden başka eserlerin sanat değerlerine de dikkat edilmesi. 4 — Ödülün yedi ayrı dala verilmesi (şiir, hikâye, roman, tiyatro, deneme - eleştirme - gezi, tercüme, ilmi eserler). 5 — Bu dalların her birine 2 bin lira ödül verilmesi.

Bu suretle dağıtılacak ödül 7 bin liradan 14 bin liraya yükseltiyor ve yönetmelik seçimde isabeti daha çok sağlayacak bir şekle sokulmuş oluyordu.

Asıl gürültü ve çatışma Tüzük Komisyonu raporunun okunmasında çıktı. Bu komisyon raporunu neden-

se geç vermişti. Raporun hazırlanmasının bitmediğini ileri sürüyordu. Kulise sızan haberlere göre ise sebep baskaydı. Komisyondaki bir zümre ile Yönetim Kurulu esasta birbirlerinden ayrılmışlardı. Bu komisyonun raporu elektrikli bir hava içinde dindendi ve tartışıldı. 1954 Kurultayınca kabul edilmiş olan Tüzük, gerek hüküm, gerek dil yönünden yetersiz görülmüş, Yönetim Kurulunca yeni bir tasarı hazırlanmıştı. Komisyon bu tasarı üzerinde çalışmakla beraber bazı yeni hükümler de koymuştu. Çatışma da buradan çıkıyordu. Bilhassa tüzükteki, kurumun "devrimci" vasfının komisyonca çok az bir çoğunlukla kaldırılması isteği, havayı elektrikleştirmişti. Komisyon Başkanı Abdülkadir Karahan ile eski Yönetim Kurulu adına konuşan Ömer Aşım Aksoy ve Hikmet Bayur arasında sert tartışmalar oldu. Enver Ziya Karal, Genel Kurulu aydınlatıcı, sağduyunun hâkimi olduğu güzel bir konuşma yaptı. Karal diyordu ki, Tüzük, Kurumun anayasasıdır. Hem dil, hem hüküm bakımından tam bir mükemmellik ister. Bu ise, geniş bir zaman ve titiz bir çalışma işidir. Aceleyle gelmemelidir. Genel Kurul üyeleri tüzüğün dili ve hükümleri üzerinde düşünebilmelidir. Bu bakımdan, hem yönetim kurulunun tasarısı, hem tüzük komisyonunun raporu basılmalı, üyelere dağıtılmalı, dileyenler Kuruma bu konuda fikirlerini bildirmeli, yeni seçilecek yönetim kurulu da işi yeniden ele alarak önümüzdeki Kurultaya kadar çalışmalı ve derli toplu, ilerde kolay kolay değiştirme mecburiyeti hissedilmeyecek bir tüzük hazırlanmalıdır.

Bu teklif, kürsü dibinde yumruklanmaya kadar varan sert müpakasaldan sonra uvgun görüldü.

BİR MECMUAYI EN AZ DÖRT KİŞİ OKURSA

Her hafta 100 binden fazla insan AKİS okuyor demektir

Bunlar ilânularınızdan faydalanacak müstakbel müşterilerinizdir

**REKLAMINIZI
AKİS'TE
YAPTIRINIZ**

Ve seçimler

Ama 280 delegenin asıl merakla beklediği seçimlerdi. Nihayet Cuma günü öğleden sonra seçimlere geçildi. Perşembe günü akşam üzerinden itibaren hazırlanan listeler, gizliden gizliye üyelere dağıtılmaya başlamıştı. Hararethi bir kulis faaliyeti göze çarpıyordu. Ortada dört liste vardı. Bunlardan biri, sarı renkliydi, eski yönetim kurulu tarafından hazırlanmıştı. Bu listede Salâh Birsal, Sabahattin Kudret Aksal, Fazıl Hüsnü Dağlarca, Hikmet Dizdaroğlu, Orhan Hancıoğlu, Haldun Taner gibi genç nesil sanatçılarına da yer verildiği görülmüyordu. Bu, sayı bakımından olmasa bile davranış olarak iyiye işaretti. İkinci liste bir kısım sanatçılar tarafından hazırlanmıştı. Listede sanatçı grubu çoğunluğu teşkil ediyordu. Ne var ki, gerek listenin hazırlanışında, gerek propaganda tarzındaki dağınıklık ve meselâ kuruma üye olmadığı halde Munis Faik Ozansoyun listeye alınması gibi yanlışlık, kolay kolay bağışlanamayacak taktik hatalarıydı ve bu listenin mağlûbiyeti-ne daha başından şahitlik ediyor gibiydi. Nitekim öyle oldu. Üçüncü listede genç ilim adamlarının hazırladıkları listeydi. Bu liste de çok tek taraflıydı ve yalnız ilim adamlarını içine alıyor, öbür kollardaki kimsele-re seçilme fırsatı tanımayan bir zihniyet taşıyordu. Dördüncü liste daha çok muhafazakârların listesiydi. Oyların tasnifini gecenin saat 22 sine kadar uzatan dağınık bir seçim, tasnif komisyonuna seçilenleri adamakıllı terletti. Oylar alabildiğine dağılmıştı. İşin içinden güç halde çıkıldı. Tasnif sonunda en yüksek oyun 155 olması da bu dağınıklığın en güzel işaretiydi. Hele birer oy almak suretiyle kendi kendilerine oy verdikleri anlaşılın delegelerin adları, tasnifte epeyce eğlendirici nüktelere sebebiyet verdi. Bu bir bakıma iyi olmuştur; tasnif heyeti hiç olmazsa bu içinden güç çıkılır yorucu iş arasında biraz olsun dinlenmek fırsatı buldu. Seçim sonunda sarı listenin çoğunluk kazandığı anlaşıldı. Genç sanatçılardan sadece iki kişi, Fazıl Hüsnü Dağlarca ile Orhan Hancıoğlu, Yönetim Kuruluna seçilebilmişti. Sarı listedeki genç sanatçılardan bir kısmının yedekliğe düşmelerinde bahsettiğimiz o zayıf, sanatçılar listesinin epey hissesi vardı.

Bütün çarpışmaların, çatışmaların, küçük bir takım meselelerin tamamen dışına ve üstüne çıkarak düşünülmürse, Sekizinci Türk Dil Kurultayının çalışmaları verimli olmuştur. Kurumun bundan sonraki çalışmaları, hedefine yaklaşmasını daha iyi sağlayabilecektir. Bu ümidi besleyebilecek için kâfi emniyeti, kurultayın umumî havası insana veriyordu.

Ankara

Çocuk klüpleri

Öğleden sonra saat üçtü. Ankara'nın sıcağın yanı sıra kavrulduğu bir gün.. Gene de sokaklarda çocuklar vardı. Toz toprak içinde yuvarlanıyor, ufak bir su birikintisi bulur bulmaz çıplak ayaklarını içine daldırıyorlardı. Burası Yenidoğanın Aktaş mahallesi idi. Kerpiçi, barakası, çocuğu bol bir mahalle.. Saat tam üçtü. Tozlu sokaklardan hızlı adımlarla geçen genç bir kadın, bir an durdu. Biraz ötede birbirlerine küfrederek eğlenmeğe çalışan çocuklara acı ile baktı:

"... Çocuklar, dedi, siz neden klübe gitmiyorsunuz?"

Çocuklar küskün küskün baktılar ve kısaca:

"... Almadılar!" diye cevap verdiler. Genç kadın boynunu büktü.. Çocuklar doğru söylüyorlardı. Ankara'da altı tane yaz klübü açılmıştı. Herbiri ancak 100 çocuk barındırabiliyordu. Ama geçen sene yalnız 50 çocuk kabul edebilmişlerdi. Demek ki her sene imkânlar fazlaşacaktı.. Genç kadın gülmüştü. Adı Nermin Streater idi. Atilla İlkokulunda açılan çocuk klübünde gönüllü olarak çalışıyordu. Okul binasından içeriye girdiği zaman, koridorlarda bir zil sesi duyuldu. Tatil ayında bombos koridorlarda, zil sesi insana ne tuhaf geliyordu! Bir kapı açıldı: Geniş pencere, ferah ve serin bir yatakhaneydi burası.. Bilinen yatakhanelerden de biraz değişikti. Sraların üstüne tahtalar konmuş, üzerlerine şilteler yerleştirilmişti. Şiltelerin ü-

zerindeki bez çarşaflar temizdi, pencerelerden görünen yeşillikler de nefisti. Fakat en güzeli, mahmur gözlerle yataklarından kalkan çocuklardı. Bunlar sokaklardan kurtulan çocuklardı. Bir anda boş koridorları dolduruyorlardı, gülerken itişerek yakanmaya koşuyorlardı. Birazdan gruplara ayrılacaklardı. Kimi oyun odasına koşacaktı, kimi marangozhaneye, kimi iş odalarına, kimi kütüphaneye..

Küçük Ahmet kütüphaneye koştu. Okumayı çok seviyordu. Kitabını yaladı, dünyayı unuttu.. Bir müddetten beri merakla, şefkatle kendisini seyreden bir çift gözün farkında bile değildi.

Hasan dötrnala marangozhaneye indi. Bahçede yetiştirecekleri çiçekleri tahtadan bir parmaklığın içinde muhafaza edeceklerdi. Çiçekleri başkası yetiştiriyordu. Ama parmaklık işini marangozhaneye almıştı. Hasan iki gündür rendeledikleri çubukları saydı. Bir başka arkadaşı iki tahta parçası, birkaç metre tel ve bir sürü gazoz kapağı ile kocaman bir masap yapmıştı.

İş odasında küçük kızlar mukavvaları kreton parçaları ile kaplıyarak gayet sık dikiş kutuları imal ediyorlardı. Bir kısmı, marangozhanede hazırlanmış küçük tezgâhlarında, bebek heybeleri, bebek kilimleri dokuyorlardı. Çiçekli örtüler işleyenler de pek çoktu.

Oyun odasında zekâ neler icat etmemişti?. Tombala oyununun resimlisi hem eğlenceli, hem öğretici idi. Hele kartonları insan kendisi hazırlarsa oyunun zevkine doyum oluyordu. Büyük mecmualardan çift ola-

rak kesilen resimlerin birisi kartona yapıştırılıyordu, diğeri tombalanın kutusunda muhafaza ediliyordu. Açık havayı seven çocuklar için bahçe işleri mebzulen mevcuttu. İki sene evvel yapılan bu ferah ve sevimli mektebin boş bahçesini onlar yeşerteceklerdi. Başöğretmen de onları yakında bir kum havuzuna kavuşturacaktı.

İçlerinde gazeteciliğe heves edenler de vardı. Duvar gazetelerinde bu merak iyice göze çarpıyordu.

Yenidoğandaki Atilla İlkokulu bu yaz Ankara'da açılan altı "çocuk yaz klübünden" bir tanesi idi. Diğer klüpler de Yeni Mahalle, Çebeci civarı, Telsizler gibi şehrin uzak semtlerinde idi. Çocuklar saat dokuzdan akşam altıya kadar meşgul ediliyor, daha ziyade anne ve babaları çalışan çocuklar seçiliyordu.

Yaz Klüpleri, Çocuk ve Aile Rehberliği Komitesi tarafından kurulmuştu. Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlıydı ve Millî Eğitimin, Kızılayın yardımını görüyordu. Komitenin gayesi ruhi bozuklukları önlemekti ve birçok projeler arasında simdiлик "yaz klüpleri" projesini tahakkuk ettiriyordu. Mayıs ayında on gün devam eden bir seminer yapılmış ve bu seminerde çocuk klüplerinde öğretmenlik edecek olanlara "çocuk psikolojisi" mevzuunda dersler verilmişti. Fakat tecrübeler göstermişti ki çocuk psikolojisinin yanında öğretmenlerin bazı pratik dersler almaları da şarttı. Meselâ bebek veya herhangi bir oyuncak yapmak, çocukları sıkımdan meşgul edecek oyunlar öğrenmek gibi.. Çocuklarla devamlı surette meşgul olan, onların oyunlarına, işlerine, yatıp kalkmalarına nezaret eden ücretli öğretmenler yanında gönüllülerle bilhassa ihtiyaç vardı. Evlerinde canları sıkılan birçok Ankaralı hanımın çocuk klüplerinde yorulmadan faydalı olacakları muhakkaktı. Haftada birkaç saatini bu işe verebilecekler hem cemiyete faydalı olmak, hem de böylece kendilerini tatmin etmek imkânını kazanabilirlerdi. Mektep binalarında ve öğretmen nezaretinde kurulan klüpleri okul havasından kurtarıp hakikî bir klüp havasına kavuşturmakta gönüllülerin büyük rolü olacağı da aşikârdı.

Saat dörtte Atilla İlkokulunun en alt kattaki yemekhanesi birden doluyordu. Öğretmen Nahide Ecevit çocuklara nefis bir ayran ve tereyağlı ekmeklerini dağıtırken hayatından pek memnundu. Şu meşhur Amerikan süt tozundan yoğurt yapmak onun buluşuydu ve yaz klübünü ziyarete gelen bir Amerikalı kadın yazara, Mrs. Ruth Woodsmall'e icadını tarif ederken tatlı gülüyordu.

Bu sırada Nermin Streater düşünceci duruyordu.. Akli kütüphanede kitap okuyan küçük Ahmette idi. Acaba neden kitaba o kadar yaklaşıyordu. Kötu bir alışkanlık mıydı? Yoksa gözlerinde bir rahatsızlık mı vardı? Bir doktor bulmak, göstermek şarttı. Sonra okulun sinema makinası da bir arıza yapmıştı. A-



Atilla İlkokulundaki çocuk kampı

Herkes kendi yatağını düzeltir



Kampın bahçıvanları
Çiçekler herkes için

caba Kızılay çocuklara öğle yemeği verebilecek miydi? Gelecek ziyarette çocuklara yeni oyuncak modelleri getirmeği ihmal etmemeliydi.

Nermin Streater kendi kendine düşünürken bir yeni öğretmen Nurgün Börtüçene kendisine sokuldu:

"— Ben çocuklara karagöz oynamasını öğreteceğim, dedi. Ailem soyca "karagöz"e meraklıdır, iyi bilirim".

Dünyada hiç bir havadis o anda Nermin Streater'i bu derece sevindiremezdi, tabii çocukları da..

Moda

Tazelik

Yazın sıcak günlerinde bir kadının en çok dikkat edeceği nokta "taze" ve genç görünmektir. Güneşte fazla erimeyen makyaj boyaları, sık sık yıkanabilen tiri tiri kumaşlar, yanık ve sıhhatli bir cilt, temizlik ve neşe kadına kolayca "taze" görünmek imkânını verecektir. "Taze" görünmenin "yaş" la hiçbir alakası yoktur.

İdeal kumaş

Kadına bu taze ve genç görünüşü veren ideal kumaş organtindir. Bu yaz, bilhassa Amerikada, günün şık saatlerini "organtin" siz geçirebilmek adeta imkânsız addedilmektedir. Ağır ve çok desenli emprmeler çok sıcak günler için değildir. Soluk ve hafif desenli, tek renkli, bilhassa koton organtinler şık kadınlar tarafından kapışılmaktadır.

Organtinden yalnız parti elbiseleri değil, geniş kenarlı kaplin şapkalar, hatta çift kat olarak yaz ceketleri de yapılmaktadır. Penslerle işlenmiş bir

Yabancı Gözüyle Türk Kadını

Jale CANDAN

Bir yabancı seyahat etmek için Türkiye'ye uğrar, birkaç gün İstanbul'da Hiltonda kalır veya Ankara'ya şöyle bir kuş bakışı bakar. Onu hava alanında yakalar, Türk kadını hakkında ne düşündüğünü sorarız. Yabancı bazan sempatli yaratmak için birşeyler söyler veya vaktiyle duymuş olduğu basmakalıp tenkidleri tekrar eder. Bu yabancıların görüşü birşey ifade etmez. Ama şayet yirmi sene evvel Atatürk devrinde, Türk İnkılablarını tetkik ederek kitap yazan ve ömrünü kadın cemiyetlerinde ve son senelerini Yakın Doğuda kadının sosyal hayatını tetkik etmekle geçiren bir yabancı, tekrar memleketimizi ziyaret ederek yirmi senede yaptıklarımızı görmek isterse, bu yabancıların görüşü bize birşeyler söyleyebilir: İşte bir müddet evvel Ankara'ya gelen Mrs. Woodsmall bu ihtiyacı sahiptir. Kendisi Washington'da Orta Doğu Enstitüsü İyeleri'ndendir ve müslüman Doğuda kadının bugünkü durumunu tetkik eden bir eser hazırlamaktadır.

Mrs. Woodsmall, 76 yaşına rağmen sıcak dememiş, yorgunluk bilmemiş ve Hasanpaşa Enstitüsünden, çocuk kütüphanelerinden başlayarak bir çok dernekleri ziyaret etmiş, muhtelif meslek sahibi kadınlarımızla ve ev kadınlarıyla tanışmış, onları sual yağmuruna tutarak meseleleriimizin iç yüzüne inmeğe çalışmıştır. Kendisine bu temaslarda yardım eden ve Ankara'yı gezdiren faal bir Türk kadınına arkadaşları, bu sıcakta bu işleri nasıl basardığını sorunca, şu cevabı almışlardır:

"— Sığağa razıyım, fakat bazan öyle sualler soruyor ki, asıl o zaman terliyorum".

Mrs. Woodsmall'un yalnız sualleri değil mevcudiyeti bile bizi terletmeye kâfidir. Çünkü o Atatürk'ün Türk kadınına hediye ettiği medeni hakları zamanında kıymetlendirmesini bilmiş, bizim için eser vermiştir. Yirmi sene sonra hirden karşımıza çıkıp "Bakalım siz inkılablarımız için ne yap-

tınız?" demese bile, onu görünce yapamadıklarımızı, yapmadıklarımızı hatırlamamamıza imkân var mı?.

Mrs. Woodsmall yirmi sene sonra ikinci kitabında bizim için ne yazacaktır? Mühim olan bundan ziyade bu yirmi sene zarfında neler yapmış olmamız icap ettiğini bize hatırlatmış olmasıdır. Çünkü Mrs. Woodsmall derhal büyük şehirde oturan münevver kadınla köylü, kasabalı, küçük şehirli kadın arasındaki uçurumu farketmiştir. Büyük şehirli kadın sahip olduğu siyasi ve içtimai bütün haklarından, aynen bir erkek gibi istifade etmektedir. Meslek kadınları mesleklerinin tam mânâsıyla benimsenmiş ve kendi bahalarında muvafak olmuşlardır. Büyük şehirlerde kadının izdivaç problemleri bütün medeni dünyadaki izdivaç problemlerinden farklı değildir. Ama ya küçük şehirdeki, kasabadaki, köydeki kadın, haklarından ne derece istifade etmekte, bu ihtiyacı ne derece duymaktadır? Münevver Türk kadını bunun için ne yapmıştır? Büyük şehirlerimizde birçok kadın dernekleri vardır. Fakat bunlar büyük dâvalara bir türlü el atmamaktadırlar. Birçoklarının iyi niyetleri varsa da "sistemli" bir çalışmaları yoktur. Mrs. Woodsmall bütün bunları derhal görmüş ve yaraya parmağını basmıştır: "Mücadelesiz elde edilen hakların iyice sindirilmesi kolay birşey değildir ve bazı şeylerin tahakkuku için ergoç bir mücadele icap edecektir."

Bu mücadele bütün birçoklarımızın kalbinde doğmuştur. Ancak bunu bir sisteme bağlamak, şuurla çalışmak ta şarttır.

Bir yirmi sene sonra Türk kadını, şehirlisi, kasabalısı ve köylüsü ile Türk kadını, arzu edilen içtimai seviyeye ulaşabilecek midir? Bunun için ne şekilde çalışmamız lazımdır? Bir yirmi sene sonra gene mahcup olmamak için, hesaplamaya mecbur olduğumuz şey işte budur.

sömizye organtin elbise, geniş kenarlı şapkası ve siyah süed kemeri, siyah çantası ile hafif yaşta kadın için en yeni, en güzel, en münasip süslü elbisedir.

Kaplan derisi taklidi

Kaplan derisini taklit eden kızık kumaşlar yerlerini yazlık kumaşlara terk etmişlerdir. Pazanlerden, yünümler ve suni kürklerden sonra şimdi de "şifon", "poplin", "batist"-

ten yapılmış kaplan taklidi kumaşlar piyasaya sürülmüş ve orijinal giyimini seven genç kız ve kadınlar tarafından kapışılmıştır. Organtinden geniş kenarlı bir kaplin şapka ve kaplan derisi taklidi bir şifon elbise giyinen kadın, şık bir toplantının, en son moda giyinmiş kadındır. Vücudu saran açık yakalı yaz elbiseleri, kaplan derisini taklit eden desenlerle bakışları cezbetmektedir.

Hatırlı misafirlerin her teşrifinde Hçeki düzen verilen İstanbul, bu misafirperverliğin biraz acalıp bir misalinini 4 Temmuz günü gördü. O sabah Irak Kralı Faysal, Velihaht Prens Abdullillah ile kraliyet ailesinin Yeşilköyde karşılanma töreni hazırlanırken bir kenara birikmiş beklenen bir hacı namzedi grubu alâkalıların gözüne çarptı. Gerçi beklenen misafirler kelimenin bütün mânâsıyla farklıydı ve Türkiyede çok evvel en selâhiyetli ağızlar tarafından "Bağdat Paktının müslüman Azasından" diye ilân olunmuştu ama, takeleri, sakalları ve duruşlarıyla bu müstakbel hacılar manzarayı süslemekten hakikaten pek uzaktılar. Dahiyâne bir ilham neticesinde hacılara buyur edilerek bir malzeme ambârına sokuldu ve üstlerine kapanan kapı törenin sonuna kadar açılmadı. Ne de olsa bir ayacağının ucu Avrupada bulunan memleketimizin hiç değilse estetik itibarı bu suretle kurtuluş oldu.

★

İzmitli Vali Fahrettin Kerim Gökay kendisini muvakkaten de olsa iş başından uzaklaştıran kadere karşı kafa tutulmuşcasına büyük tezahüratla uğurlanarak İstanbuldan ayrılmadan bir gün önce Darülacezede yeni kurulan elli yataklı son yardım pavyonunu açtı. Gidişimiz değişmediği takdirde memleketin her sevilen siyaset ve idare adamının başına gelebilecek işleri düşünerek sayın Gökayı bu ileri görüşlü ihtiyatından dolayı tebrik ederiz.



Çiftçi mübadelesi yoluyla gelen, Amerikalılar

Aslan avcısı şapkaları bavulda

Türk - Yunan dostluğunu ihya etmek ve iki hükümetin arasını bulmak niyetiyle İstanbula ayak basan yeni Yunan Büyükelçisi George Pesmazoğlu muhabirlerle yaptığı konuşmada kendisinin de eski bir gazeteci olduğunu açıkladı. Ekselânsın iki hükümetin arasını bulması ciddi bir büyük ve şaşılacak bir muvaffakiyet olacaktır. Zira kendisi Türk Hükümetiyle münasebetlerinde iki muazzam handicap altında bulunmaktadır: Biri Kıbrıs meselesi, öbürü de ekselânsın eski mesleği..

★

28 Mayıs'ta devlet büyüklerine hakaret iddiasıyla alındığı Beyoğlu Emniyet Amirliği nezarethanesinde ertesi sabah ölü bulunan Mehmet Karadeniz'in akıbetindeki esrar hâlâ aydınlanmamıştır. Geçen hafta hadise kurbanının o gece yanında bulunan arkadaşları Güngör Algan'ın da tevkif edilmesiyse vaziyet daha da karışık bir hal aldı.

★

İstanbulun sevimli ve "her şeye rağmen çalışkan" Basın-Yayın ve Turizm Müdürü Fethi Piriççioğlu gelen geçen bütün turistlerin sempatisini kazanmak için uğraşmakta berdevam. Geçen hafta İsveçten otobüsle İstanbul'a gelen 26 kişilik bir seyyah kafilesi şerefine Divan Otelinde bir kokteyl parti verdi. Bu partide baş rolünü Fethi Piriççioğlunun eşinin oynadığı "Sihirli Şehir" isimli renkli bir turistik film gösterildi.

İsveçliler filmi çok beğendiler, lakin kendilerine açıklanmayan bir husus varsa o da filmin Amerikan teknisyenleri tarafından çevrilmiş olmasıydı.

★

Milletler Arası Genç Çiftçi Mübadelesi adı verilen bir proje gereğince memleketimize Mr. Fore, Mr. Bayer ve Miss Sue Boyd isimlerinde üç Amerikalı geldi. Dört ay müddetle Anadolunun muhtelif yerlerindeki birer çiftçi ailesinin yanında kalacak olan gençler şöyle dediler: "Yemaz kalpli Türk köylüleri arasında yaşamaz zevkini tadacağız. Bu arada Amerikan gençleri hakkında Amerikan filmlerinin yaratmış olduğu kötü tesirleri silmeğe çalışacağız". Gidecekleri yerlerde muhtemelen Amerikan filmleri gösterilmediğine göre gençlerinki biraz boşuna zahmet. Transist geçtikleri İstanbulda bıraktıkları tesire gelince... Gerçi bizim köylünün kalbinden başka temiz pek bir şeyi olmadığı söylenir ama, bu gençler de belki biraz fazla ihtiyath davranarak yanlarına şunları almışlar: Bol kinin, bol dizanteri tableti, bol aspirin, bol sargı bezi ve su içindeki mikropları öldürecek bol ilaç. Ümid ederiz ki İngilizlerin Afrikada giydikleri aslan avcısı şapkalarından da birer tane almışlardır.

★

Jan Aker Hassler adında bir İsveçli kriminoloji mütehassısı memleketimize gelerek zabita teşkilatımızın çalışmaları üzerinde tetkikata başladı. Fakat bu zatın kriminolojiyi ilgilendirecek unsurları zabita teşkilatımızın takibatında mı, yoksa bünyesinde mi arayacağı açıklanmadı.

★

İlk sessiz film rejisörünün oğlu Fred Niblo Jr. İstanbul'a geldi. Babasından aldığı feyiz sayesinde Mr. Niblo'nun Türk filmlerinin zevkine varan ilk batılı olacağı umulmaktadır.

★

Dış hatlarda çalışan bütün gemilerde yolcular için haber bültenleri çıkarılmasına karar verildiği bildirilmektedir. Fakat bu kararın idari zihinlerde uyandırdığı şu suale henüz cevap verilmemiştir: "Her gemide haber bültenlerini kanuni bakımdan kontrol için savcılığa bağlı bir memur da bulundurulacak mıdır?"

★

İstanbulda birkaç müteşebbisin boğaz güreşleri tertiplemek için Viyâyete yaptıkları müracaat müsbet karşılanmıştır. Güreşçiler ve boğalar bu ay içinde İspanyadan ithal oluncaklardır. Mizacımızda mündemiç hiddet ve şiddet enerjisinin bu suretle kısmen boğaz arenasına akması neticesinde cemiyet ve siyaset hayatımızın biraz sakinleşeceği muhakkaktır.

Festivaller

Berlin 1957

Öyle anlaşılıyor ki, Berlin Festivali için seçilen tarih, Almanların bütün misafirverliklerine, hiçbir festivalde rastlanmayan intizama, herşeyin bir saat düzeniyle işlemesine rağmen, onu büyük festivaller arasında kalmaktan büyük bir zarar görüyor. Her yıl, Nisan geldi mi, sona ermek üzere olan bir sinema mevsiminin en iyi eserlerinden birkaçı Cannes Festivaline yollanır. Gene her yıl, yeni başlayacak sinema mevsiminden önce, iyi bir reklam, güvenilir bir başlangıç olarak, çeşitli memleketler en iyi eserlerinden birkaçını Ağustos - Eylül aylarında yapılan Venedik'e yollarlar. Böylece Berlin payına ancak dört-küntüler kalır. Geçen yıldan beri, Milletlerarası Prodüksörler Birliği tarafından "A" Festivalleri arasında alınmasına rağmen yedinci Berlin Festivali de evvelkilerin akubetinden kurtulamadı. Kırktan fazla milletin yüzden fazla filmle katıldıkları bu yarışma, yollanan eserlerin çoğunun ikinci, üçüncü derecede eserler olması, tam bir başıbozukluk havası aksettirmeleri yüzünden festivalden çok bir panayır hususiyeti taşıyordu.

İkinci aksayan taraf, festivalin neticeleriydi. Bu çeşit milletlerarası festivallerde, jüri seçimlerine, sanat dışı birçok hesapların tesir ettiği meçhul değildi. Hatta buna alışılmıştı. Ama Berlin Festivali için teşkil edilen jürinin ezici çoğunluğu sinema tenkitçileri, sinema dernekleri başkanları, sinema tarihi profesörlerinden meydana geldiği için insana oldukça ümit veriyordu. Halbuki, jürinin seçimlerde isabetli davranacağı söylenemezdi. Masmafah ortada seçilecek eser de pek yoktu. Cannes ile Venedik Festivallerinin üstünlüğü işte buradaydı: Orada gerçi jürilerin seçimlerine daha karışık hesaplar tesir ederdi; ama hiç olmazsa yılın en iyi beş altı filmi festivalde yer almış olurdu. Bunlar jüriye değerlendirilmemiş bile olsa festivali takibeden tenkitçiler, sinemacılar tarafından efkârı umumiyeye bildirilir, netice gene hâsıl olurdu. Bu seneki Berlin Festivalini takip edenler ise, jürinin isabetsiz değerlendirmeleri dışında da gerçekten değer taşıyan pek az eser görebildiler. Bütün bunlara karşı, Eger Berlin Festivalinin gerçekten birinci sınıf filmi festivali olması isteniyorsa, Almanların yapacağı tek şey vardı: Venedikte olduğu gibi, festivale katılacak eserleri evvelden bir seçmeye tabî tutmak.

Filmler

Yedinci Berlin Festivali, büyük memleketlerin festivali olmadı,



"Siyah Kalem"

Tek kozumuz

ama küçüklerin de olmadı. İki tarafın da festivale yolladıkları eserler çoğu birbirinden kötü eserlerdir. Hatta sırf festivale katılmış olmak için gönderilmiş en bayağı filmlere bile rastlanıyordu.

Amerika, Berlin Festivaline başlıca üç uzun film yollamıştı. Rejisör Darnell Mann'ın Japonya'da Glenn Ford, Marlon Brando ve Japon yıldızı Machiko Kyo ile birlikte çevirdiği "The Teahouse in the August Moon - Çayhane", Brando'nun şarkılı - Japon tipini şimdiye kadar hiçbir yabancı bir oyuncunun yapamadığı kadar başarılı yaratmasına rağmen, benzerine çok rastlanan alelade bir komediden öteye geçmemekteydi. John Steinbeck'in "Wayward Bus" adlı romanından Victor Vicas'ın yaptığı film, son zamanlarda git-tikçe birbirinden kötü roman yazan Steinbeck'in tutumuna çok uyuyordu. Amerikan filmleri içinde en iyicisi, bir televizyon rejisörlü olan Sidney Lumet'in çevirdiği "Twelve Angry Men - 12 Kızgın Adam" idi. Amerikan adalet sisteminde ehemmiyetli yer tutan bir jürinin, babasını öldürmekle suçlandırılan bir delikanlı için toplanıp karara varmaları sırasında teşrihi yapan "12 Kızgın Adam" ele aldığı mevzu ile Henry Fonda ve Lee J. Cobb'un oyunu bakımından dikkat çekiyordu. Başlangıçta bire karşı onbir üyenin delikanlının suçlu olduğu kanaatine varması, karşı fikredeki üyenin (H. Fonda) yavaş yavaş obitirlerini çocuğun suçsuzluğuna ikna etmesi, her jüri üyesinin birbirinden ayrı karakter-

de, birbirinden ayrı düşüncelerle hâdiseleri bambaşka şekillerde değerlendirmeleri, kısacası bir jürinin kararının daima sübjektif hükümlere dayandığı oldukça kandırıcı bir şekilde ortaya konmaktaydı. O kadar ki, başlangıçta ayak direyen 11 jüri üyesi, onkincinin fikrine katılıp, vazifelerini doğru olarak yapmanın iç huzuruna kavuştukları zaman bile, delikanlının gerçekten suçlu mu, yoksa suçsuz mu olduğu seyircide gene şüphe uyandırmıyordu. "12 Kızgın Adam" öbür Amerikan filmleri arasında sıvrılmasına rağmen en azdan iki büyük kusuru vardı: Birincisi, sinemadan çok televizyon için hazırlanmış duygusu uyandırmaması, ikincisi Cayette'in aynı mevzuu çok daha başarılı olarak daha önce işlemesi.

Amerikanın kısa filmleri, uzunlarından daha talihli çıkmadı. Bunlar arasında, iki Disney filmi, artık eski filmlerini tekrarlamaktan başka bir şey yapmayan eski "Üstad" in kendi kendini sinema dışına doğru ittiğini ortaya koyuyordu. Disney'nin "Secrets of Life - Hayatın Sırları" isimli dokümanteri, "Yaşayan Çöl", "Afrika Aslanı", "Çöl Esrarı" gibi filmlerinden sonra hiçbir yenilik taşımıyordu. "Fezadaki İnsanlar" adındaki canlı - resmi ise, savaş içinde Amerikan ordusu için hazırladığı eğitim filmlerinden farksızdı. "United Productions of America" nın yeni bir Mr. Magoo'su, "Magoo's Puddle Jumper"i, her zamanki gibi Disney'yi bir hayli geride bıraktı. Fakat az sonra hiç unutulmayan bir memleket Yugoslavya'da, "Kovboy Jimmy" si ile Mr. Magoo'yu geride bırakacaktı.

Hırsız - polis hikâyeleri

Fransa, Berlin'e iki hırsız - polis filmi göndermişti. Bunlardan biri Jacques Becker'in "Les Aventures d' Arsène Lupin - Arsène Lupin'in Maceraları" idi. Centilmen hırsızın birkaç soygunculuk vakası, komedi havası içinde sürükleyici bir anlatımla veriliyordu. Ama, hiç şüphesiz bir festival filmi olmaktan uzaktı. Roger Vadim'in "Sait-on Jamais? - Bilinir mi?" adlı filmi de festival filmi olmıya "Becker"inkinden daha elverişli değildi. Dünya seyircilerinin artık ezbere bildiği Venedik manzaraları bir kere daha Cinemascope Fransız filminde tekrarlanarak döviz kaçaklığı yapan bir sebekenin maceralarına fon vazifesi görüyordu.

İtalyanlar Luigi Comencini'nin "La Finestra sul Lunapark - Lunaparka açılan pencere" si ile sinemada çok işlenmiş bir mevzuu, anasız kalan bir çocuğun ana sefkatinden uzak kalarak babasıyla anlaşamamasını ele alıyordu. Tuhaf bir tesadüfle, festivalde daha iki filmi İngilizlerin "The Spanish Gardener - İspanyol Bahçıvan" ile Danimarkalıların "Ingen Tit Til Kaertegn - Çocuk Sevgisine Vakit Yok" adlı filmleri gene aşağı yukarı aynı meseleyi ele alıyorlardı. Annelise Hovmand adlı bir kadın rejsörün eseri olan sonuncu film, hiç şüphesiz üçünlü en ba-

SİNEMA

garılıydı. İtalyanlar, bunun yanında, evvelce Cannes'a, Venedik'e yolladıkları tarzda renkli, "Egzotik" bir dokümanter de yollamışlardı: L' Ultimo Paradiso - Son Cennet".

Jonas'ın şapkası

Festivalin en başarılı filmini ev sahipliği yapan Almanlar yollamışlardı. "Jonas" adını taşıyan bu filmin rejisörü bir sinir doktoru olan Ottomar Domnick'ti. Filmi Freud'çü semboller üzerine kurulu ama, seyirciyi sıkıyor, aksine heyecanlı bir polis filmi kadar peşinden sürüklüyordu. Filme adını veren Jonas, büyük bir matbaada çalışan bir işçiydi. Kendi halinde, sessiz sedasız, içine kaplanmış bir adam olan Jonas insanlardan uzak yaşıyor, kimseyle arkadaşlık kurmuyordu. Günün birinde, aklına nereden eserse eser, bu huyundan vazgeçerek "İnsan İçine Karışmak" ihtiyacı duyar. İlk hazırlık olarak da bir şapka edinmek icap ettiğine karar verir. Zira Jonas için şapka, cemiyet içinde normal münasebetleri, toplu halde yaşayan insanların müşterek tarafını temsil eden bir eşyadır. Jonas şapkayı alır, artık sevincine hudut yoktur. Ama sevinci uzun sürmez. Bir kahvede şapkasını çaldırır. Birden bire bütün dünyanın başına zindan kesildiğini gören Jonas, ne yapacağını şaşırır; o da bir başkasının şapkasını çalar. Ama taşıdığı şapka ayaklı bir ithamname gibidir. Jonas'a devamlı bir vicdan azabı verir. O zaman gidip evinde şapkayı yakar. Fakat şapkanın küçük madeni levhası geriye kalır. Ona daima suçlu olduğunu anlatır. Ama aslında Jonas'ı vicdan azabından kıvrandıran şey, şapkayı çalması değildir. Küçük madeni levha ona bu hırsızlığı değil, daha büyük

bir suç hatırlatmaktadır. Bu büyük suç şudur: Jonas, savaş sırasında yarı bir arkadaşıyla bir toplama kampından kaçmış, sonra yolda arkadaşını ölüme terk ederek kendi başının çaresine bakmıştır. Küçük madeni levhanın devamlı olarak Jonas'ı rahatsız etmesi, suur altında yaşayan bu suçu sembolize etmesindedir. Jonas da yavaş yavaş, seyircilerle birlikte meselenin esasını anlamaya başlar. Asıl suçu, özlemiye çalıştığı suçu kendi kendine itiraf eder. Böylelikle rahatlayarak git gide normal hayata döner.

Berlin festivalinin seyircilerinden çoğu için Jonas'ın macerası yabancı olmamalıydı. Zira Jonas Avrupa'da savaş cehennemini yaşamış bir insanı temsil ediyordu. Sinir Doktoru Domnick hiç şüphesiz yüzlercesine rastladığı gerçek hâdiselerden aldığı bu örneği, profesyonel rejisörlere taş çıkarmak için ustalıklı bir şekilde festivalin en beğenilen filmlerinden birini meydana getirmişti.

"Jonas" in yanı başında yer alabilecek daha başka başarılı eserler pek azdı. Yukarıda sayılanlardan "Çocuk Sevgisine Vakit Yok", "Koboy Jimmy", "Mr. Magoo's Puddle Jumper" in yanına ancak büyük bir iyimserlikle İspanyolların "Amanecer en puerta oscura - Tanrı Kimi Affederse", Holandalıların kısa dokümanteri "Der Morgenstern - Sabah Yıldızı" konabilirdi. Bunların ardında Arjantin'den Hindistana, Yunanistan'dan Mısır'a kadar uzanan ülkelerin birbirinden feci melodramları sıralanıyordu.

Kazananlar

Yedinci Berlin Festivalinin insana pek büyük emniyet veren meşhur



Machiko Kyo "Çayhane" de
Göz ziyafeti

Jüriş, bu panayır kalabalığı içinde oldukça kötülerini seçmekte hiç kusur etmedi. Mükâfat kazanan filmle-re altın ve gümüş "Ayı" lar dağıtan jüri, hikâyeç uzun filmler için verilen büyük mükafatı, "Altın Ayı" yı, Sidney Lumet'in "On İki Kızgın Adam" ına layık gördü. Rejisör mükafatını "Padri e Figli - Babalar Ve Çocuklar" filmiyle İtalyan Mario Minicelli aldı. En iyi erkek oyuncu mükafatı Meksika filmi "Tizoc"ta oynayan Pedro Infante'ye, en iyi kadın oyuncu mükafatı İngilizlerin "Sabahlıklı Kadın, adlı filmdeki rolü için Yvonne Mitchell'e verildi. İç bayılıcı bir melodram olan Hint filmi "Kabuliwata - Kabulden gelen adam", İç bayılıcı müziği için müzik mükafatı kazandı. Özel mükafat İspanyolların "Tanrı Kimi Affederse" adlı filmine verildi. Uzun dokümanterler için "Altın Ayı" yı Disney'nin "Hayatın Sırları" aldı. Gümüş ayı ise İtalyanların "Son Cennet" ine gitti. Kısa dokümanterlerde İtalya "Gente Lontana - Uzaklarda Yaşayanlar"la "Altın Ayı" yı kazandı. Geri kalan üç gümüş ayı da Belçikalıların "Big Bill Blues", Yugoslavların "Plitvicka Jezera - Plitvicka Gölleri" ve Almanların "1000 Kleine Zeichen - 1000 Küçük Resim"ine verildi. Batı Berlin Senatosu, özel mükafatını Cezair halkının yaşayışını anlatan "Allah Kerim" adlı filme vererek festivalin mükafatları kısmını kapattı. İstanbul Üniversitesi Sanat Enstitüsü tarafından hazırlanan "Siyah Kalem", "Fatih Devri Ajbülmi" nü görmiyen seyircilere bu dikkate değer sanatkarın resimlerini tanıtıp ilgi uyandırmakta başka işe yaramadı.



"Kim Biliyor?" den bir sahne
Döviz kaçakçılarına Venedik sonu

M U S İ K İ

Bestekârlar

Stravinski 75'inde

Modern sanat deyince, arasına konser salonlarının ve galerilerin kapısından içeri girneyi aklına getiren "Sokaktaki Adam"ın zihninde iki isim belirir: Picasso ve Stravinski. Çağımızın sanatını anlamaya, tanımaya çalışmadan seven - yahut sevdiğini sanan- veya aynı davranışla ondan nefret edenler için bu iki isim "modern"ın başlıca sembolleridir. Klee ya da Schönberg sonra gelir; belki de hiç hatırlanmaz, bilinmez.

Bu iki adamı, çoğunluklar nazarda, Yirminci Asır sanatının başlıca temsilcileri haline getiren şey nedir? Picasso ile Stravinski arasında ne gibi yakınlıklar vardır? İkisinin de, kitleler üzerine çok tesiri yapmış, skandal yaratmış sanatkarlar olmaları isimlerinin yayılmasını sağlamıştır. Şüphesiz, Picasso ve Stravinski, Yirminci Asrın yegâne skandal sanatkarları değildir. Fakat isimlerinin bayraklaşmasına yol açan hadiselerin Paris gibi dünyanın gözünü üstüne çekmiş bir şehirde vukua geldiğini unutmamak lâzım. Sonra gerek Stravinski, gerek Picasso, büyük şahsiyet sahibi insanlardır. Yirminci Asır sanatına artık silinmeyecek bir damga bıraktıkları münakaşa edilemez. Fakat çağımızın sanatına bastıkları damga en az onların kadar kuvvetli başka yaratıcıların bulunduğu da inkâr edilmemelidir.

Picasso ile Stravinski'nin meslek hayatlarının yürüyüşü arasında da benzerlikler vardır. İkisi de şöhrete çabuk ulaşmışlar ve hiçbir zaman kazandıkları itibarı kaybetmemişlerdir. İkisinde de mesleklerinin tekniğe ve malzemeye müteallik cephelerine karşı doymak bilmeyen bir alaka vardır. Maamafih, eserlerinin kalitesi bakımından, aralarında fark yok değildir. Picasso, pek çok zayıf

Stravinski'nin meslek hayatı iki safhaya ayrılır. Birincisinde genç bestekâr, her ne kadar kökünü Rus halk musikisinden ve Rimski-Korsakof'tan almaktaysa da, ileriye bakan, atılgan, cüretli, musikiye ritm, armoni, biçim, orkestralama bakımlarından birçok yenilik getirmiş bir yaratıcıdır. Üç bale partiyonu, bunların arasında bilhassa - Yirminci Asrın en mühim dört beş eserinden biri sayılan- "Bahar Ayını" bu safhayı temsil eder. Stravinski'ye büyük şöhret ve itibar kazandıran bu devre, 1914-17 yılları arasında bestelenmiş "Düğün" adlı eserle sona erer ve bestekâr birden bire başka bir yola girer. Reddedilmesi pek güç olan bir görüşe göre Stravinski, uslubunu değiştirmekle değerini ve tesirini de kaybetmiştir. İkinci safhada artık bu büyük devrimci ileriye değil, geriye

bakan bir bestekâr olmuştur. "Yeni klâsikçilik" ve "yeni romantiklik" terimleriyle bu ikinci safhayı tavsif edenler vardır. Fakat bu terimlerin tatbik edilebileceği bir muski yazan birçok çağdaş bestekârin aksine Stravinski, eski ustaların usullerini, duygularını ve usulalarını yeni çağın icapları içinde canlandırma yoluna gitmemiş, eskiyi bir düşünüş ve davranış olarak almamış, ön klâsik, klâsik ve romantik bestekârları taklit yoluna sapmamıştır. Bu eserinde Bach, bir başkasında Mozart, bir diğesinde Rossini veya Çaykovski, ciddi mi, yoksa alayı mı olduğuna karar verilmesi güç taklitler halinde dinleyicinin karşısına çıkar. Beş yıl kadar önce ilk defa oynanan "The



Igor Stravinski

Sıcak beste, soğuk icra

"Rake's Progress" operası, Stravinski'nin ikinci safhasının usulü maskaralığını hüllâsa eden bir eser sayılabilir. 75'inci doğum yıldönümü mü-nasebetiyle Stravinski'nin sanat hayatı hikâyesinin tekrarlandığı ve musikisinin estetik değeri hakkındaki görüşlerin tazelenildiği günlerde, bestekârın son yıllarda, meslek hayatında belki de üçüncü bir safhayı temsil edecek bir yolda gitmekte olduğu belirtilmelidir. Stravinski, dizisel sistemde eserler vermiye başlamıştır: Maamafih netice, Schönberg ekolünün mahsullerinden az çok farklıdır.

İcracı bestekâr

Bir icracı olarak da Stravinski'nin durumu nazara alınmaya değer. "Musikimin Şiiri" adlı kitabında bestekâr, musiki icrasını şu sözlerle ta-

rif ediyor: "Musiki icrası, gayet açığı bir iradenin emrettiğinden daha ötesini iltizam ettirmeyecek şekilde, bu iradenin gerçekleştirilmesidir". Yani Stravinski, notaya yüzde yüz sadakati sağlık vermekte, satırların arkasını okumaya çalışmayı takbih etmektedir.

Ama, bu görüşüyle tezat teşkil eden bir başka görüşü de vardır: "Bir musiki parçası ne derece titizlikle notaya alınmış olursa olsun, gene de anlatılması imkânsız gizli unsurlar taşımaktadır; çünkü kelimeler, musikiyi tamam olarak anlatamaz". Birbirleriyle çatışan bu iki görüş Stravinski'yi kendi eserlerinin idarecisi olmaya sevk etmiştir. Ama acaba orkestra şefi Stravinski, bestekâr Stravinski'nin en iyi tefsircisi midir? Tenkitçi Fred Goldbeck'e bakılırsa, kendi eserlerini tefsir eden bir bestekâr, ancak başka tefsircilerden bir tane-

sidir. Stravinski'nin verdiği canlı örnek, bu görüşü doğrulamaktadır.

Bir kere Stravinski, meselâ bir Münch veya bir Ormandy kadar, faaliyette şumulü ve sürekliliği bakımından, profesyonel bir orkestra şefi değildir. Maamafih, kendi ifadesinden de anlaşıldığı gibi, titiz bir adam olması ve bilhassa plâk yaparken en küçük teferruat üstünde bile büyük itina ile çalışması, tekniğini geliştirmiştir. Gene Stravinski ile beraber, bizzat idare ettiği eserlerin plâklarını - hele bunlar notayla birlikte dinlendiğinde- Stravinski musikisinin icrası hakkında doküman değeri taşıyan seyler olduğunu kabul edebiliriz. Stravinski idaresindeki icralar, bu eserlerin tempo, ritm, cümleme gibi hususlar bakımından en kesin icraları sayılabilir.

K İ T A P L A R

KARDEŞ PAYI

(Orhan Kemal'in Hikâyeleri. Seçilmiş Hikâyeler Dergisi Yayınları, Sayı: 25 Mars T. ve S.A.S. Matbaası, Ankara - 1957. 132 sayfa, 150 kuruş)

Pek iyi hazırlanmamış, zevksiz ve hatta çirkin bir kapak içinde satışa çıkarılan "Kardeş Payı"nda Orhan Kemal'in belki de en güzel 18 hikâyesi yer alıyor. Kitabın baskısı, tertibi, yazarının arka kapaktaki biyografisi okuyucunun zevkini okuyacak mükemmellikte.. Ama kapak? Hele kapakın üstündeki sözüm ona bir hamınalı temsil eden çirkin çehre.. Sanki okuyucuya "Sakin beni satın alma" diyor. Göze çarpan diğer bir eksiklik te - bu noktada diğer editörler de aynı şekilde davranmaktadır- kitapta yer alan hikâyeler, daha önce muhtelif mecmua ve gazetelerde neşredilmiş oldukları halde bu hususta en ufak bir işaret, bir not yok. Halbuki bu hikâyelerin evvelce neşredildiği mecmua veya gazetenin adı, hikâyenin yazıldığı tarih bir satırılık bir not halinde de olsa kitaba ilâve edilmelidir. Bu, mükemmel ve edebiyat tarihçileri için mühim bir noktadır. Ayrıca editöre büyük külfetler yükleyecek bir iş te değildir.

"Kardeş Payı"nda Orhan Kemal gene küçük, fakir insanları, işçileri ve onların dertlerini anlatıyor. Buna rağmen yazar tekrara düşmüyor, mevzuunu eskitmiyor. Aynı çerçevede içinde, anlatacak yeni şeyler bulup çıkarıyor. Bugüne kadar Orhan Kemal'in 13 eseri kitap halinde yayınlanmış bulunuyor. Bunlardan 6'sı roman, 7'si de hikâye kitabıdır. Gündelik gazetelerde tefrika edildiği halde henüz kitap halinde satışa çıkarılmayan 7 romanı da basılmak için sıra bekliyor. Kısacası Orhan Kemal çok yazan, eskilerin tâbiriyle "velüt" bir muharrirdir. 42 yaşında, evli ve üç çocuk babası olan Orhan Kemal hayatını kalemiyle kazanmaktadır. Hayatı baştan aşağı mücadeleler, didinmeler ve ekmeğin parasının peşinde koşmakla geçmiştir. Bu arada dört başı mamur bir tahsil yapmak imkânı maalesef ele geçmemiştir. Ekmeğin parası peşinde koşan Orhan Kemal işçilik, garsonluk, kâtiplik gibi muhtelif ve ağır işlere girip çıkmıştır. Bu hayat Orhan Kemal arasında yaşadığı bu insanları iyice tanımak, onların korku, sevinç ve üzüntülerini en ince teferruatına kadar öğrenmek fırsatını vermiştir. Orhan Kemal'in hikâyeleri ve romanlarında bu insanların hayatı bütün canlılığı ile yaşatılmaktadır. Orhan Kemal için, derler ki, bedbin bir muharrirdir. Hikâyelerinde hep kötülükleri ele alır, hep fakirleri mazlum, zenginleri ise zahim gösterir. Bu düşünceler, ihtimal doğrudur. Ama doğru olan bir şey de Orhan Kemal'in hikâyelerindeki kahramanlar âdeta canlıdır; hâdiseler her gün içinde yaşadığımız

hâdiselerdir. Kısacası Orhan Kemal realist bir muharrirdir ve eserlerinde meseleleri bütün çıplaklığı ile ortaya dökmekten çekinmeyen cesur bir hikâyecidir. Eğer Orhan Kemal bedbinse, eğer Orhan Kemal küçük insanları tutuyorsa, bu sadece onun dürüst ve namuslu bir muharrir olduğunu gösterir.

Orhan Kemal hayatını kazanma zoruyla çok sık yazmasına rağmen taze kalmasını bilmesiyle, okuyucusuna bıkkınlık vermemesiyle, anlatıştaki ustalığı ve dile hâkimiyetiyle insana ister istemez Maksim Gorki'yi hatırlatmaktadır. Şüphesiz Orhan Kemal Gorki ile karşılaştırmak iddialı bir mukayese olur. Ama dünya edebiyatında kıymetli bir yer kazanan Gorki'ye en çok benzeyen Türk yazarı elbette Orhan Kemaldir. Bu hikâyelerin, ilerde yabancı dillere çevrildikleri takdirde, bütün dünyada alâka uyandıracığına inanmak mümkündür.

"Kardeş Payı"nda da, muharririn diğer eserlerinde olduğu gibi hikâyelerin ağırlık merkezini kahramanları arasındaki konuşmalar teşkil ediyor. Vaka daha ziyade konuşmaların inkişafıyla takip ediliyor. Bu sebeple okuyucunun alâkası daima uyanık kalıyor. Bundan başka halkın konuşma tarzının muharrir tarafından dikkatle incelenmiş olması, okurken dilin tek bir kelimeye, tek bir ibareye olsun takılmamasını temin ediyor. Vakalar ve konuşmalar su gibi akıp gidiyor.

Kısacası, "Kardeş Payı" her bakımdan dört başı mamur ve tavsiyeye lâyık bir hikâye kitabı...

YURDUNU KAYBEDEN ADAM

(Cengiz Dağcının romanı. Varlık yayınları, Bütüklük Cep Kitapları 36. Ekin Basımevi, İstanbul - 1957. 208 sayfa, 200 kuruş)

Cengiz Dağcı Türk edebiyatında yeni bir isim.. "Yurdunu Kaybeden Adam" bu yeni romancının ikinci kitabı.. Cengiz Dağcının ilk romanı "Korkunç Yıllar", yazarının acemi de olsa, kabiliyetli bir romancı olduğunu göstermişti. İkinci kitap yazarının o günden bu güne bir ilerleme, bir gelişme gösterdiğini müjdelemiyor. Aslına bakılırsa, yazardan bu kadar kısa zamanda büyük bir gelişme beklemek yersizdir. Zira "Yurdunu Kaybeden Adam", "Korkunç Yıllar"ın devamından ibaret. Bu iki kitap iki ayrı roman gibi piyasaya çıkarılmışsa da ikinciyi anlayabilmek için birinciyl okunak şart..

"Yurdunu Kaybeden Adam" bir hatıra-roman. Sadık Turan adındaki Kırmızı bir Türkün hatıraları anlatılıyor. "Korkunç Yıllar" da Sadık Turan'ın Kırmızı'da geçen çocukluğu, Kızıl Ordunun bir subayı oluşu ve İ-

kinici Dünya Harbi sırasında Almanlara esir düşmesi, esir kamplarındaki acıklı hayatı anlatılıyordu. "Yurdunu Kaybeden Adam"da ise Sadık Turan'ın esir kamplarında geçen üzüntülü seneleri, sonra Kızıl Ordu ile çarpışmak için Almanlar tarafından hazırlanan Türkistan Lejyonunun kuruluşu anlatılıyor. Almanlar Sovyet zulmüne diş bileyen ve Türkistanın istiklâle kavuşmasını arzulayan bu esirlerin milliyetçi hislerini körükliyerek insan bakımından pek zayıflayan ordularını takviyeye çalışmaktadırlar. Bu sebeple esir kamplarındaki pek çok Türk bir kampta toplanır ve yeni baştan askerî eğitime tâbi tutulur. Sadık Turan da bunların arasındadır. Almanlar kuracakları yeni dünya imparatorluğunun havali içinde, muhayyeli bir Türkistan Cumhuriyetinin bu ilk mücahitlerini kendi askerî sistemleri içinde fabrika mamlulleri gibi yetiştirmeye çalışır. Aylarca süren bu pek sert askerî eğitim, Kırmızı'nın, Türkistanın, Kafkasların, Özbekistanın bağrından kopup gelmiş bu sabık sovyet askerlerini bilemiş birer bıçak gibi parlatır. Sadık Turan, nedense subay olduğunu saklamış, Almanların kampında er olarak eğitim görmüştür. Ama sonra subay olduğu anlaşılır ve Hitlerin ordusunun teğmenlerine mahsus üniformayı giymeye hak kazanır. Almanlar cepheye sürecekleri ve kendisinden pek çok şey bekledikleri bu lejyonun mensuplarına çok iyi muamele etmektedirler. Sadık Turan çalışma ve disipliniyle kısa zamanda temayüz eder. Alman kumandanlarının sevgi ve itimadını kazanır. Bu sayede Almanların işgali altında olan Kırmızı izniyle olarak gönderilir. Sadık Turan nihayet yurduna, ailesine kavuşacağı için son derece sevinçlidir. Ama köylüne gidince yeni bir meseleyle karşı karşıya kalır. Sovyet zulmü sona ermiştir. Ama yerini bir başka zalim almıştır. Kırmızı şimdi de Hitlerin ordusunun işgali altındadır. Kimse işgalden memnun değildir. Herkes hürriyeti özlemektedir. Sadık Turan'ın Bekir adındaki kardeşi Alman işgaline karşı fiilen cephe alıp birkaç arkadaşıyla birlikte dağlara çıkmış, çetelere katılmıştır. Sık sık şehirleri basmakta, yolları kesmek te ve Almanlara ölüm sacmaktadır. Halbuki Sadık Turan kardeşinin düşmanlarının üniformasını üzerinde taşımaktadır. Bu üzüntüyle izniyle bitirip kitasına dönen Sadık Turan az sonra Rusya'nın içine sürülür. Kızılorduyla günlerce Stalingratta boğuştuktan sonra Alman ordusu nihayet bozulur ve ricat başlar. Kaçanların arasında Sadık Turan da vardır. Bir gece sırtındaki Alman üniformasını çıkarıp dereye atar. Tedarik ettiği bir işçi elbisesini giyip İtalyaya sığınır. Roman bundan sonra, kimsesiz, idealsiz ve vatansız bir adamın üzüntülerini hikâyeye etmektedir.

"Yurdunu Kaybeden Adam", alâka çekici bir macera romanı olarak okunmaya değer.

Galatasaray

Cim bom bom

Avrupalı futbol tenkidçilerinin, takımların değerlendirilmesi ile ilgili olarak mühim bir usulleri vardır: Ekiplerin kendi sahaları haricinde oynadıkları maçlarla, seyahatlerinde elde ettikleri neticeleri kontrol etmek. Bu usulün sık sık yanlış neticeler doğurduğu bir hakikat olmakla beraber, Türk futbolu gibi henüz Avrupada sağlam bir kredi temin etmemiş stillerin temsilcileri için, fikir, son derece doğru ve katı kararlar meydana çıkarabilmektedir. Hafta içinde Rusya'da kıymetli neticeler almış olarak İstanbul'a dönen Galatasaray futbol takımı, son senelerle kuvvetli futbolu ile tanınan bir memlekette, ne İstanbul'da topa vurmadıkları için ışıklanan Fransa Kupa galibi Toulouse, ne de her maçında bolca gol yiyen derme çatma Alman takımlarının bıraktıkları tesire benzemeyen bir itibar yurt dışında bırakarak eve dönmüş bulunuyor. Galatasaray, geçen yıl Fenerbahçenin aynı memlekette kazandığı başarıyı devam ettirmekle belki de en büyük galibiyeti kazanmıştır. Rus liginin "adı duyulmuş" takımlarından Tiflis Dinamo'su ile Leningrat Zenith'ini yitkinlerin önünde, hem de iyi futbol oynayarak yenmek, Moskova Lokomotifi'ne yenilmekten çok daha değerlidir. Galatasaray, zor şartların bir araya toplandığı dış seyahatini başarı ile kapamış bulunuyor. Artık Rusya kendi takımlarını, kendi sahalarında mağlup edebilen ikinci Türk ekibini öğrenmiş bulunuyor. Bu, West Bromwich Albion, Fiorentina gibi dev futbol takımları ile boy ölçüşenleri mağlup etmiş, "dev moral" li Galatasaraydır.

Besiktas

Politik manevralar

Geçen haftanın sonunda toplanan Fevkalâde Besiktas Kongresinden önce, kulüp lokalinde uzun boyu ve bıyıklı bir adam basın mensuplarına şöyle diyordu: "Besiktas'ta muhalefeti dün ortadan kaldırdık. Şimdi artık tek bir gurup ve tek bir liste halinde yarınki seçimlere gidiyoruz. Sadri ile anlaştık. Çok daha rahat çalışacağız. Bu, doğrusu aranırsa kongreden bir gün önce hiç beklenmeyen bir haberdir. Kulüp ikinci reisi Abdullah Ziya Kozanoğlu, siyahı-beyazlı çevreleri hayretler içerisinde bırakan beyanatında, aralarında şiddetli çekişmeler geçen iki grubun birleştiğini söylüyordu. Kongreye hazırlanan üyeler durumu bir türlü kavrayamıyorlardı. Hava ilk kongreden daha elektrikliydi. 5-4 muhaliflerin galibiyetiyle kapanan geçen defaki seçimlerden sonra bir idare kurdu olarak

tanınan Sadri Usoğlu'nun yeni kongreyi desteklemesi garipti. Bitaraf çevreler "Sadri muhakkak kaybedecektir. Fakat bir şeyler düşünüyor" diyerek, vaziyetin bilinen bir formül dahilinde idare edildiğini belirtiyorlardı. İdare heyeti 5-4 lük çoğunlukla çalışmadığından şikâyetçiydi. Politik manevra hazırlanıyor, sulhu beyanlar ve aynı şansa sahip karma listeler ortaya çıkıyor, Sadri Usoğlu kazanma şansı çok kısır bir gurupla seçime girmek cesaretini gösteriyordu. Netice, durumu bu zaviyeden inceleyenler için tamamen normaldi. Heyetin sekiz üyeliği iktidarda kalmış, bugünkü muhalefetten sadece Sadri Usoğlu seçimi yıllık bir oy yekünü ile kazanmıştı. Manevra

temsilcileri olarak spor sahalarını süsleyen kulüplerin sportif değeri, en fazla alkışlanmağa namzettir. Kulüplerimizi üstün cemiyetler haline getirmeliyiz. O zaman sahalarda elde edilen galibiyetler, hakiki spor ruhunun gayeleri olarak meydana çıkacaktır" diyor. Baba Whittaker'in spor kulüplerimiz hakkında küçük bir bilgiye sahip olduğu iddia edilemez. Fakat spor ve sportif idareye dair objektif fikirleriyle bu kurt idareci, bütün kulüplerimizin karşı karşıya bulunduğu mühim bir meseleye parmağını basmış bulunuyor. Spor kulüplerinin cemiyet hayatındaki müstesna yeri ve bu yerin ilmi mânası ne derece bilinmektedir? Yarım asırlık mazileri ile övündüğümüz Fenerbahçe, Galatasaray ve Besiktas gibi en büyük kulüplerimiz, spor sahası haricinde yapılan sportif çalışmalarını, doğrusu aranırsa müsbet



Beşiktaş Kongresinde hararetili bir an

İşin aslımı anlatıyan beri gelsin

tam mânasiyle başarılı olarak icra edilmiştir. Bir yanda idare heyeti lâzım olan çoğunluğu temin etmiş, diğer yandan muhalefet tamamen e-karte edilerek Sadri Usoğlu teknik bir görüşle Teknik Komiteye girmişti. Besiktas tarihinde mühim bir yer işgal edecek olan bu fevkalâde kongre gürültüsüz olarak kapanırken, sebep ve neticeyi bir türlü kavrayamayan pek çok taraftar mevcuttu.

Fenerbahçe

Kongre açılıyor

Geçen sene ölen, Arsenal takımının şöhretli menajeri Tom Whittaker, hatıralarının bir yerinde "futbol takımlarının sahada kazandığı başarılar doğrudan doğruya idari mekanizmalarına bağlanmalıdır. Göz kamaştıran teknik üstünlükler bir tarafa, düzgün bir cemiyet hayatının

formüller haline getirememişlerdir. Futbol sahasında elde edilen bol gol-lü şampiyonluklar, pişleri fetheden rekorlar yanında, spor mektebinin körpe dimağlı genç talebeleri, acaba hangi ilmi metodlarla, hangi ah-lâkı ve öğretici derslerle yetiştirilmiş ve spora bağlanmıştır? Bu mevzuda iferi gitmiş memleketlerde günümü-zün konusu olan bu husus, büyük kulüplerimizin henüz el atmadıkları "öz spor" koludur. Fenerbahçeye sahada görerek aşık olan, sarı-kırmızı rengin deniz sporlarındaki üstünlüğüne bağlanan binlerce taraftar mevcuttur. Ancak bunlar arasında büyük kulüp lokallerinin geniş konferans salonlarında, ehliyetli hocaların verdiği dersleri veya kültür kollarının ilmi çalışmalarını takip ederek, kulübüne ve spora müsbet bağlarla bağlanan bir tek taraftar gösterilemez. İşte, Whittaker'in fikri burada başlar ve burada biter. İdari mekaniz-

SPOR

madaki ilmi çalışmalar kulüpleri, sporun istikbalini kurtaracaktır. Fakat yapılabildiği an...

Hazırlıklar

Doğrusu, Fenerbahçe kulübünün pazar günü yapılacak mühim kongresi, Türk spor tarihinde bir kongre olarak dikkati fazlaca üzerinde toplamıştır. Kulüp çevrelerini de aşan bir alâka ile beklenen kongrenin en enteresan tarafı, idare heyetinin şimdiye kadar spor âlemimizde görülmemiş derecede kuvvetli ve hazırlıklı bir muhalefet grubu ile karşılaşmasıdır. Hacı Bekir ve Yavuz İsmet Uluğ'un "idealist" grubu nihayet uzua çalışmalarının neticelerini, gruplarını büyük bir çoğunlukla destekleyen üyelere açıklayacak, programlarını izah ederek seçimlerde reylerini istiyecektir. İdealist gurup, birkaç yıldır cemiyetlerimiz içinde doğması normal bir hal alan muhalefetin çok değişik ve belki de en müsnet şeklidir. Bir senedir ilmi bir hazırlık devresi geçirmiş, Fenerbahçe kulübünün bünyesini objektif olarak tetkik etmiş, geniş plânlar hazırlayarak Türkiye'nin bu büyük kulübünü tam bir ilerlemeye tabi tutacak nizamnameler, kademeler elde etmiş olarak kongreye gelmiştir. İdealistlerin, Tom Whittaker'ciler olduğunu söylemek pek yanlış olmazsa gerektir. Bunun yanı sıra muhalif grubun kulüp bünyesi ile uygun daha bir çok "idealist" fikirleri de mevcuttur. Diğer tarafta, müsnet hücumlara bazı şampiyonluk kalkanları, hazırlayan idare heyeti ve taraftarları bulunmaktadır. İdare heyetinin iki senelik icraatının kongrede çok şiddetli hücumlara hedef olacağı muhakkaktır. Fakat kongrenin sadece bu kabil hücum ve müdafaaalarla geçmiyeceği de aşikârdır. Artık Fenerbahçe umumi heyeti, kulübün mo-

dern ve müsnet plânlar dahilinde idare edilmesini isteyen grupla, bir senelik faaliyetini yakından bildiği topluluk arasında seçim yapmak durumundadır. Son günlere kadar tarafların heyete sunacakları seçim listelerini ilân etmemek hususunda gösterdikleri dikkat son derece alâka çekicidir. Bununla beraber basın zaman zaman neşrettiği derme çatma listeler artık kaybolmuş, bunların yerine son kozlar meydana çıkmıştır. Fenerbahçenin söhretli başkanı Hacı Bekir katı olarak idealistler listesine girmiştir. İktidar, Osman Kavrakoğlundan ayrıldıktan sonra gence Zeki Rıza Sporel'i başkan adayı gösterirken, idealistler umumi kaptanlık için K. Fikrete karşı Müjdat Yetkiner'i aralarına alarak son hazırlıklarını tamamlamışlardır. Kongrenin en enteresan tarafı müsatafi idareci Osman Kavrakoğlundan durumudur. Kavrakoğlu sadece başkanlık için müstakil olarak adaylığını koyacağını bildirirken, ikinci bir muhalefet cephesini kendiliğinden açmış bulunmaktadır. Eski ikinci başkanın eski arkadaşları ile yapacağı münakaşalar ve açıklanması beklenen istifa sebebi alâka toplayacaktır. Bununla beraber başkanlık ünvanının Hacıbekirde kalacağını düşünenler çoğunluktur.

Tenis

Hoad kazandı

Sekseninci Wimbledon tek erkek finali oynanmadan önce dünya tenis basını filenin iki tarafındakileri şöyle tarif ediyordu: "Bir yanda Avustralyalı Lewis Hoad, 24 yaşında. Geçen sene Wimbledon finalinde, Ken Rosewall'u şahane bir maçla yenerik ünvanını elde etti. Çok kuvvetli bir fileci. For-hand voleleri tutul-



Lewis Hoad
Hak edilen kupa

maz. Serviste sert ve müstakar. Modern stili ve sempatik hareketleriyle son yılların Tony Trabert'ten sonra en çok sevilen tenisçisi. Ateş sarısı saçları ve atletik yapısı ile Lew "Bu yıl formsuz" denilmesine rağmen finale rahatça çıktı. Yarı sonda Avustralyanın yıldırım servisi sol el Neale Fraser'i ümit edildigiinden çok daha kolay yendi. Söhretli organizatör Jack Kramer'in profesyonel olması için yaptığı milyonları bilan teklifleri reddetti. Tek gayesi Amerikalı Donald Budge tarafından tesis edilen meşhur üçlü rekora ulaşmaktır. Geçen yıl Wimbledon'dan sonra rekoru yakalarken Forest Hill'de, İngiltere finalinde defa ettiği Ken Rosewall'a kaybetti. Sezon sonunda belinden arızalandı. Avustralya şampiyonluğunu kaçırdı. Ancak son aylarda iyi oyunlar çıkardı ve Wimbledon finaline ulaştı. Final için 9-8 şanslı görülmektedir. Diğer yanda Avustralyalı Ashley Cooper, 20 yaşında. Son senelerde Avustralyanın yetiştirdiği en iyi beş raketten biri. Wimbledon finali için henüz tecrübesiz. Çok kuvvetli servisçi. Yapısı sağlam. Filede hareketli ve kurnaz. İki taraflı voleleri mükemmel. Ancak büyük maç morali yok. Viktorya şampiyonasında Hoad ile fevkalâde bir final oynadı. Wimbledon finali için 9-3 favori tutuluyor. Dünya tems âleminin kalbi üç set bu iki dev ile beraber attı ve Lewis Hoad çok rahat ve hakim bir oyunla maçı 6-1, 6-2, 6-1 lehine çevirdi. Hoad ikinci Wimbledon şampiyonluğunu kazanıyordu. Ancak mağlûp Ashley Cooper de Wimbledon için daha çok genç olduğunu inkâr etmiyordu.

Ağzın tahos kokularını
Klorofilli
Mental
Tabletleri yok eder

Soğan, sarmısak, tütün ve içki habesini izah eder

KİTAP

MECMUA

GAZETE

ve her türlü

Baskı

İŞLERİ İÇİN

RÜZGÂRLI
MATBAA

Denizciler Cad. No. 23/B

Tel. 15221

ANKARA



1957 yılı çekilişlerinde

- ✓ EVLER
 - ✓ APARTIMAN
DAİRELERİ
 - ✓ ZENGİN PARA
İKRAMIYELERİ
- veriyot!*

100 Liralık bir hesap 1957 yılında
size saadet getirebilir.

**TÜRKİYE KREDİ
BANKASI**

Kapak Baskısı : Rüzgârlı Matbaa Denizciler Cad. - ANKARA

Kapak Klşesi : Kenan Dinçman Klşe Fab.. - İSTANBUL

720
15
3600
720
108,00



Evet.

ellerinize hayrandır !..



PRINCESSE EL LOSYONU

Size pamuk gibi yumuşak
ve beyaz eller kazandırır.

PRINCESSE
EL LOSYONU