

AKİS

HAFTALIK AKTÜALİTE DERGİSİ

SAYI : 601
25 ARALIK 1965
FİYATI 125 KURUŞ



KIBRIS MESELESİNDE BUHRAN

İ.S. ÇAĞLAYANGİL



YILIN
İKİNCİ
REKOR ÇEKİLİŞİNDE

7.5

MİLYON

SON
PARA
YATIRMA

GÜNÜ

30

ARALIK



T.C. ZİRAAT BANKASI

SAHİBİ VE BAŞYAZARI :

Metin Toker

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

Nizamettin Durgun

MÜESSESE MÜDÜRÜ

Tacetin Tezer

BU SAYIDA YAZI KURULU :

İÇ HABERLER KISMI: Kurtul Altuğ, Teoman Erel, Okay Geçer, Egemen Bostancı (İstanbul) — **DIŞ HABERLER KISMI:** T. Kemal — **İKTİSAT:** Mehmet Tuğrul — **MAGAZİN KISMI:** Jale Candan, Tuli Sezgin. Hüseyin Korkmazgil — **KITAP:** İlhami Soysal.

İstihbarat Tel : 10 73 82

KAPAK KOMPOZİSYONU

SAN Organizasyon
Erkal Yavı

KAPAK KLİŞESİ

Hüner Klîşe - İstanbul

KAPAK BASKISI

Rüzgârlı Matbaa

FOTOĞRAF

T.H.A.
Erdogan Ciftler

KLİŞE

Doğan Klîşe

ABONE ŞARTLARI

3 aylık (12 nüsha) 12.50 lira
6 aylık (25 nüsha) 25.00 lira
1 senelik (52 nüsha) 50.00 lira
Geçmiş sayılar 250 kuruştur.

İLAN ŞARTLARI

Santimi 20 lira
3 renkli arka kapak 3000 lira

AKİS Basın Ahlâk Yasasına
uymayı taahhüt etmiştir.

DIZİLDİĞİ YER

Rüzgârlı Matbaa

BASILDIĞI YER

Hürriyet Matbaası
Ankara

BASHLDIĞI TARİH

22.12.1965



**HAFTALIK
AKTUALİTE
DERGİSİ**

RÜZGÂRLI SOK. No: 15
ANKARA - TEL: 11 89 92
P. K. 582

Kendi Aramızda

Bu hafta size, haftalardır övdüğümüz "İsmet Paşayla 10 Yıl" tefrika-
nızın cilt kapaklarını sunmaktayız. Sadece Başkent'in değil, bütün
Türkiyenin en iyi basımevi olan Ajans - Türk gerçekten zevkli, tertem-
iz ve bu önemli esere lâyık bir cilt kapağı hazırlamıştır. Ancak, gelen
talepler bizi şaşırttı. Zira tahmini miktarı çok aşan talepleri karşıla-
yacak kadar tedarikli değildik. Bu bakımdan, cilt kapakları için bu
haftanın sonundan itibaren bayilerimize başvurmanızı salık veririm.
Zira, Pazartesi gününden itibaren bütün Türkiye'de, AKİS'in okuyucu-
larına bir yılbaşı armağanı olarak sunacağı ciltleri bulmak mümkün
olacaktır.

Ciltler, fiyatı 20 liradan piyasaya arz edilecektir. Daha önce bize
posta veya banka havalesiyle para göndermiş olanların cilt kapaklarını
adreslerine postalamaya başlayacağız. Bilindiği gibi, bu cilt kapakları-
nın fiyatı 7,5 liradır.

"İsmet Paşayla 10 Yıl" tefrikamızın ilk cildinden sonra ikinci cildi-
nin hazırlıklarına başlayacağız. Bu konuda sizlere bir parça bilgi ver-
mek isterim: Bu haftadan itibaren piyasada bulacağımız I. Cilt, 1954 - 57
yılları arasını anlatmaktadır. Şu anda AKİS'te yayınlanmakta olan, 11
kısmından ibaret II. Cilt ise 1957-60 devresini hikâye etmektedir. En il-
ginç cilt, şüphesiz, 1960 - 61 yıllarını içine alan III. Cilt olacaktır. Zira
o tarihler arasında, 27 Mayıs 1960 İhtilâli ve bir yıllık M.B.K. İdaresi
sırasında İsmet Paşa anlatılacaktır. IV. Cilt ise, İsmet Paşanın 1961 se-
çimlerinden sonraki Başbakanlık günlerine ayrılmıştır. Böylece, AKİS
okuyucularının kitaplıkları, "İsmet Paşayla 10 Yıl" serisi ile dört ciltlik
tarifli bir eser kazanmış olacaktır. Her cildin ayrı bir hava taşıyacağını
ve içinde bulunduğumuz şu müşkil anlarda pek çok aydın, memleket-
severe ışık tutacağını şimdiden ifade edebilirim.

İlk cildin daha piyasaya çıkmadan gördüğü ragbet -bunu bayileri-
mizden gelen mektuplardan öğreniyoruz- bizi ikinci bir basımın hazı-
rlıklarına itmiş bulunmaktadır. Biz isteriz ki, hiç bir AKİS okuyucusu
"İsmet Paşayla 10 Yıl" eserinden yoksun kalmamasın. Çabalarımız bu sa-
haya yönelmiştir.

Saygılarımızla

Kurtul Altuğ



KIBRIS OLAYLARI

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantı halinde

Millet

Ya, ne olacaktı?

Geçen haftanın sonunda bir akşam, Konyadaki Mevlâna İhtifalının Düşün gecesinde bulunanlar az kaldı hayretten küçük dillerini yutacaklardı. Ön sırada Başbakan Demirel, yanında eşiyle oturuyordu ve Dışişleri Bakan Vekili olan İçişleri Bakanı Dr. Faruk Sükan da sa-
londaydı. Acaba Demirel, on aylık politikacıdan Başbakan olamayacağını, olursa memleketin vahim tehlikelerle her an karşılaşacağını düşünerek yerini bir ehline mi bırakmıştı? Zira o gün, Birleşmiş Milletlerin Siyasî Komisyonunda Türkiye'nin aleyhindeki karar sureti kabul edilmişti. Karar sureti şimdi Genel Kurula gidecekti. En az ciddi ve hadiseleri en fazla hafife alan bir Başbakan için dahi o akşam yapılacak iş Başkentte olmak, durumu dakikası dakikasına takip etmek, New York'taki heyetle teması kaybetmemek, dâvanın nasıl kurtarılabilceği hususunda çare aramak, hiç olmazsa vakit kazanmanın yollarını bulmaktı.

Ama, hayır! İşte Demirel, Başbakanken Ankara'da değil, Mevlânâ'nın Düşün Gecesindeydi ve Dışişleri Bakan Vekili Sükan da yanındaydı. Bir gazeteci, karısına şöyle mırıldandı:

Evdeki hesap çarşuya ymadı

"— Samimî adamlar! 'Nasıl olsa bizim bir şeyden anladığımız yok.. Ha işin başında bulunmuşuz, ha bulunmamışız' demişler ve kalkıp gelmişler. Yaşasın, vallahi!"

Bir heyet ki..

Kıbrıs meselesinin Birleşmiş Milletlerde aldığı yeni şekil, bu hafta, türk milletini derinden yaralamıştır. Ama, itiraf etmek lazımdır ki kimseyi şaşırtmamıştır. Bundan on ay önce, politika bakımından muhkem şekilde bir yeni iktidarın eline devredilen meselenin, bilhassa seçimlerden sonraki Hükümet tarafından tamamille dejenere edilmekte olduğu zaten biliniyordu. Yunanlıları tamamille şaşırtmış olan "Sovyet Faktörü" bir kenara itilmiş, etrafında çok kimse toplayacak olan "Federasyon Formülü" ön plana çıkarılmamış. Birleşmiş Milletlere bu tezle gidilecek yerde bir antitezle gidilmiştir.

Netice, Türkiye için ağır bir darbedir. Ama, ne bekliyorduk ki?

İhsan Sabri Çağlayangil gibi hiç bir dış politika, hattâ politika tecrübesi bulunmayan, bir tek müzakereye katılmamış, bir gerekli müdahale imkânı yapmamış, İhsan ve tecrübe fukarahı dolayısıyla mahkûm bir adamı Türkiye Dışişleri Bakanı vanacakmış ve bu adam Birleşmiş Milletlerde Kıbrıs işini kurtaracak! O İhsan Sabri Çağlayangil

ki, yanına gösteriş olsun diye CHP den milletvekili isterken onlara, görev olarak "koridorlarda vızır vızır -tabir aynendir- dolaşmak ve delege kandırmak" teklifinde bulunmuştur! Sanki bir AP Genel Kongresinde Süleyman Demirele Genel Başkanlık için oy toplanmaktadır. Birleşmiş Milletler hakkındaki bilgisi bu olan bir Dışişleri Bakanı, eğer yeni detler açmazsa bin şükretmek lazımdır.

Dünyadan ve birbirinden habersiz dört AP milletvekilini bol tahsisatla New York'a göndereceksin ve bu neticeden başka netice alacaksın! Kimmiş bunlar? Celâl Tefvik Karasapan.

Bir İstanbul gazetesinde, Menderes'in Adalet Bakanı Celâl Yardımcı, 1960 Mayısındaki Millî Emniyet Başkanı Celâl Tefvik Karasapanı anlatıyor:

"Başvekilin bu beyanatından biraz ferahlık duymuş olarak yarıdan ayırdığı zaman dışarıda Başvekâlet Hususî Kalem Odasında rahmetli Adnan Menderes ile görüşmek üzere beklemekte olan Millî Emniyet Reisi Karasapanla karşılaşmıştı.

"— Ne haber var sayın Karasapan? Gidiset biraz endişe verici değil midir?"

"— Üzülmeyin beyefendi. Vaziyet çok iyi. Şimdi son durumu Başve-

Bir Fiyaskonun Anatomisi

Metin TOKER

Türkiye, basiretsiz ve tecrübesiz olduğu halde ucuz bir zafer kazandığından dolayı "bizden yanlış bir şey sadır olmaz" diyecek kadar kendini beğenmiş bir iktidarın elinde, milletlerarası sahada da ilk ağır darbeyi yemiş bulunuyor. Birleşmiş Milletlerin Kıbrıs Meselesinde aldığı karar, şüphesiz haysiyet zedeleyicidir. Ama durum, Türkiye'nin iç ve dış güvenliği bakımından da çok tehlikeli gelişmelere gebe dir.

Kıbrıs Meselesi, halli zor bir dava olarak Türkiyenin karşısına çıkmıştır. Self - Determination diye bilinen hakkın moda olduğu bir dünyada, halkın yüzde seksenini rumların teşkil ettiği bir adadaki yüzde yirmi nisbetindeki türkü onlarla eşit şartlar altında tutmak daima zor kabul ettirilir bir hedef olmuştur. Kaldı ki yunanlılar, ingilizlerin gidici bulduklarını görüp te eski Enosis taleplerini gürültüyle dile getirdiklerinde Türkiye'nin Kıbrıs'a ahdi hiç bir bağı yoktu. Elbette yunanlılar da böyle bir bağa sahip olmaktan uzaktılar. Ama onların kuvvelli çoğunlukları bir avantaj teşkil ediyordu. Buna rağmen Enosis'e karşı bizim yükselttiğimiz Taksim sesi, İngilizlerin de Ada üzerinde bazı haklar muhafaza etme arzularının neticesi, tutmuştur.

Kıbrıs Meselesi o günlerde, iki husus ahde bağlanabildiği takdirde kesin tarzda halledilmiş olacaktı. Ahden tesbit edilmeliydi ki Türkiye, Kıbrıs'ta tarafardan biridir ve gene ahde bağlanmalıydı ki rumlar Enosis taleplerini tekrar yükselttiklerinde statüdeki tek-değişiklik Taksim olabilir. Yani Self Determination hakkı iki cemaate ancak ayrı ayrı tanınabilir.

D.P. İktidarı, bu iki hayatı hususan sadece birincisini ahde bağlamaya muvaffak olmuş ve Türkiye'nin rızasını taşımayan bir nihai şeklin kabul edilemeyeceğini tescil ettirmiştir. Fakat şartlar ikinci safhanın gerçekleştirilmesini engellemiş, bunun yerine karışık ve işleme son derece zor bir müdahale sistemi ahitlere konulmuştur. Bu sistemin güç sürüyeceği daha o zaman Türkiye'de ifade edilmiştir.

Nitekim, 1965 Noel'i hadiseleri Kıbrıs'ta patlak verdiğinde bu güçlükler derhal ortaya çıkmıştır.

Bir hususu türk milleti asla unutmacaktır. Eğer buhranın başında Amerika nihai hal şekli olarak kafasında Taksimi bulduysaydı her şey çok kolay halledilebilirdi. Fakat Amerika, kendi menfaatini Enosis'te görmüştür ve bunu bilmek, yunanlıları, kendileri için en müşkül anlarda bile uyumsuz durumda sebata itmiştir. Türkiye, zaten zor ve dünya umumi efkârına sevimsiz gelen silahlı müdahale hakkını ne zaman kullandı veya kullanmaya karar verdiyse karşısında Amerikalı bulmuştur. Amerika bazen, George Ball'ün arabuluculuk teşebbüslerinde olduğu gibi yumuşak vaziyet almıştır, bazen, Johnson'un mektubundaki haşın lisanı kullanmıştır. Fakat Türkiye'nin elini tutacağını hep belli etmiştir.

Türkiye Amerikada, yunanlılar üzerinde bir baskı yapmasını hiç bir zaman istememiştir. Türkiye Amerikadan, yunanlılara, türklerin kabul etmeye-

cekleri Enosis üzerinde ısrar edip uyumsuz tutumlarını sürdürdükleri takdirde türklerle başbaşa kalamabileceklerini inandırıcı tarzda hatırlatmasını beklemiştir. Amerika bunu değil, bunun tam aksini yapmıştır. Acheson'un bir nevi Taksimi öngören birinci planını Johnson, yunanlıların arzularını tarzda tādil ettirmiştir. Eğer amerikalılar şimdi, bütün havasını yaptıkları aleyhimizeki karar suretiyle Birleşmiş Milletlerde oylanırken bizden yana görünmekle bizi kandırılmış olduklarını sanıyorlarsa kendilerini pek kurnaz, bizi pek saf sanıyor bulunmadırlar.

Türkiye için, Amerikanın aldığı vaziyet karşısında tutulacak iki yol kalyordu. Ya çızmeyi giymek, yani buna rağmen askeri müdahaleyi yapmak, Adaya çıkmak. Yahut akli kullanmak, Ada için Enosis'in ve Taksim'in dışında, daha çok kimse tarafından kabul edilecek bir tezi benimsemek.

Hükümet etmek, bir mânası itibarıyla, tercih yapmak demektir. İnönü Hükümetleri iki şıkkın faydalarını ve zararlarını ölçtükten sonra ikinci yolu tercih etmişlerdir. Bugünün İktidarı olan o günün Muhalefeti ise bunu kınamıştır, bunu kâfi derecede dinamik bir politika saymamıştır ve silahlı müdahale hakkının kullanılmasını istemiştir. Kıbrıs Türkiye için bir Vietnam yapmak istemeyen, Amerika bızın elimizi tutarken çabuk netice almanın imkânsızlığını gören, çabuk netice alınmayınca Adaya çıkmanın arı kovanna el sokmak olduğunu bilen, Türk Silahlı Kuvvetlerini hak etmediği bir şaibeden korumak isteyen İnönü Hükümeti ikinci yolda ilerlemiştir ve süratle, büyük başarıları sağlamıştır.

İktidarın İnönü Hükümetinden fiili A.P. Hükümetine devredilmesinin afeesinde siyasi hava lehimize olarak tamamen değişmiş bulunuyordu. 1964 İlkbaharında Johnson bizi bir sovyet tecavüzüne karşı korumamakla tehdit ederken 1965'in başında türk sovyet tebliğlerinde Kıbrıs için ortak görüş açıklanıyor, Sovyetler Birliği Dışişleri Bakanı federasyon tezi ni resmen savunuyor, Üçüncü Dünya'da aynı yönde bir gelişme belirliyordu. O yolda devam edilebilseydi, Birleşmiş Milletlerde bugünkü netice alınmazdı.

Bugünkü netice basiretli ve tecrübeli bir iktidarın hazırladığı bütün imkânların basiretsiz, tecrübesiz ve kendini beğenmiş bir iktidar tarafından küçümsenmesi, bir yana itilmesi neticesi alınmıştır. Sanki Türkiye, Amerikanın aklındaki nihai hal şeklini kolaylaştırmak istemiştir. Dışişleri Bakanı Çağlayangin temayülî mâlûm Birleşmiş Milletleri "Ya Enosis, ya Taksim" tercihine itmesini başka türlü izah güçtür.

Başbakan Demirel, Birleşmiş Milletlerin Siyasî Komisyonu aleyhimize karar aldıktan sonra gönül rahatlığıyla gittiği Konyadaki Şeb-i Arusten-Düğün Gecesi, elinde, kendisine hediye edilen "Şah ney" ile dönmüştür.

Şimdi onu, güle güle kullanın!

Kıbrıs

Buhranlı günler
(Kapaktaiki Bakan)

1964 Ağustosunda General Porter'i Ankaraya, "Kıbrıs hakkında Amerikanın kafasında olup ta İsmet İnönü'nün kabul etmediği hal suretini türklere kabul ettirtecek bir Başbakan" aramaya gönderenler, geride bıraktığımız haftanın sonunda bir kaç gün hayatlarından memnun göründüler. O tarihte General Porter gözüne, bir amerikan firmasının mümessili olan, yani Amerikayla iş ve menfaat birliğine sahip, muhteris bir genç mühendisi kestirmişti. Geride bıraktığımız haftanın sonunda ise, Birleşmiş Milletlerden Kıbrıs konusunda, artık bu muhteris genç mühendisin Başbakan olduğu Türkiye aleyhinde bir karar sureti çıkmıştı.

General Porter'i gönderenler ihtiyatı elden bırakmadılar. Ankarada yaptıkları tavsiye, Birleşmiş Milletlerin davranışının üzerinde fazla durulmaması, bunun heyecan yaratmamasıydı. Karar, nihayet bir tavsiye değil miydi? Bağlayıcı bir tarafı var mıydı ki? Bu tavsiyelere, bir çok NATO devletinin Büyük Elçileri de katıldılar. NATO devletleri, Türkiyeyi Birleşmiş Milletlerde des-



Adnan Menderes — İsmet İnönü
Ellerinden geleni yaptılar

kil beye arz etmek için gelmiş bulunuyorum. Müsterih olunuz."

"— Ne gibi? Beni de biraz tenvir buyurur musunuz?"

"— Efendim her şey en ince teferruatına kadar tesbit edilmiş oldu. Ve bütün tedbirleri de aldık. Yirmi güne varmaz işler halledilmiş, gürültü ve patırtılar yatışmış olacak. Mesuller de meydana çıkmış bulunacaktır."

Settar İksel! Hazırladığı bir dış politika konuşmasını okuyan, okumak gaffetini gösteren Saadetin Bilginin sebebi felâketi olan "Dosyalı Diplomat". New York'ta, Kıbrısı değil, kayımbiraderi Ali İparı kurtarmak için gayret gösterdiği gazetelere kadar akseden kimse..

Ertuğrul Akça ile Erol Akçal! Dış politikada ne eliftir, ne mer tektir, bunu dahi ayırt edecek formasyondan mahrum iki kişi ki, bunlar delege kandıracaklar!

Dışişlerinde hiç bir toplantıya bu kadar gayriciddi, bu kadar lâubali tarzda siddilmemiştir ve hiç bir heyet böylesine düzmece olmamıştır.

Karpuz kabuğu peşinde

Üstelik, heyetin içindekiler de New York'ta ya birbirleriyle uğ-

raşmışlar, ya kendi işlerine bakmışlar, devletin parasıyla sefa sürmüşlerdir. Dışişlerinin bir çok mensubu, başlarında ciddi bir heyet başkanı bulunmadığından ve başkan bir şeyden anlamadığından ötekinin yaptığını bozmaya, ötekinin söylediğinin aksini söylemeyi marifet saymıştır. Çağlayangil ise, dokümanlardan çok Birleşmiş Milletlerdeki sekreterleri tetkik etmiştir ve "ihtiyar çapkın" görünüşü dudaklarda tebessümler yaratmıştır.

Bu hafta, Meclise bir soru önergesi verilmek üzere hazırık yapılyordu. "Kıbrısı kurtarmak için" Birleşmiş Milletlere "ek kuvvet" olarak kimler nerelerden gönderilmmişti ve bunlara ödenen paranın miktarı neydi? Bu soru bazı kimseleri sorumluluk altında bırakırsa, hiç şaşmamak lazımdır.

Zira işin içinde, siyasi hezimetin yanında bazı idari skandallerin de bulunduğu anlaşılmaktadır.

Fakat hadisenin "Büyük Skandal"ı, şüphe yok ki, karar gecesi Başbakanın düğün gecesinde bulunmasıdır. Bu, Cumhuriyetin tarihine geçecektir.



Süleyman Demirel
"Yıkıtın perdeyi eyledin vıran"

teklemeşlerdi. Hattâ, kendi görüşleri, "Usulî bir karar sureti" iken, ortaya, esasa dokunan bir karar sureti teklifi çıktığında bunun aleyhinde ok kullanmamışlar, çekimser kalmışlardı.

Ancak bu haftanın başında, General Porter'i gönderenlerin pembe ümitlerinin yerini daha ziyade kovu renkli endişeler almaya başlad. Zira türk milleti, Kıbrıs için Amerikan kafasındaki hal suretini kabul etmeye hiç de istidath görünmüyordu. İstanbulda gençliğin tertipleği bir dev gösteride, yükselen ses şu oldu:

"— Paşam, çizmeni giy!"

"Paşam" diye anılan, İsmet İnönüydü.

Pazarın getirdiği

Aslında, Pazar günü kadar, Birleşmiş Milletlerin kararının Türkiye'deki tepkilerinin muhtemel yönünü kesinlikle bilinmiyordu. Elbette ki bir hevecan kasırgası, bilhassa gençlik çevrelerinde esecekti. Gazetelerde de atılıp tutulacaktı. Fakat bu infialin, daha ziyade Birleşmiş Milletler Teşkilâtına karşı olması pek âlâ beklenilebilirdi. Yani, bir amerikan firmasının eski müessili genç ve muhteris mühendisin hükümeti bir kenarda bırakırdı, Birleşmiş Milletlerde bizimle birlikte ok verme manevrası yapmış olan Washington hükümeti bir kenarda bırakırdı, "Millî Birlik", "Tesanüt" parolalarını altında gene havanlarda su dövülür ve sadece meydanlarda "Kıbrıs türktür, türk kalacaktır" veya "Mehmetçik Kıbrıs!" diye bağırırdı. Her şey de öylece biter, Makarios "Amerikanın kafasındaki nihâî hal sureti"ne doğru bir adım atardı.

Halbuki İsmet İnönü, Pazar sabahı, partisinin il başkanları toplanmasına giderken cebinde, üzeri dakti-

loyla yazılmış bir kâğıt taşıyordu. Kâğıdın baş tarafında "İsmet İnönünün Kıbrıs ile ilgili demeci - 19 Aralık 1965" ibaresi bulunuyordu. Demec, Birleşmiş Milletlerin aldığı karar karşısında CHP Genel Başkanının görüşlerini belirtiyor, CHP'nin Mecliste bir Genel Görüşme talebinde bulunduğunu bildiriyordu.

İsmet İnönü bunu evvelâ, CHP Grubunun iki Başkan Vekiline, Nihat Erimle Turhan Feyzioğluna okudu, sonra partisinin il başkanları toplantısında tekrarlardı. Bu sırada, bir basın toplantısına çağırılmış olan gazeteciler gelmişlerdi. İsmet İ-

verdi. İsmet İnönü neticeyi, Demirel İktidarının, devraldığı politika-da yaptığı değişikliğin neticesi ilân ediyor ve "Hem NATO Blokunun, hem Sovyet Blokunun bizden uzak bırakılmasını büyük bir siyasî basiretsizlikten başka türlü izah etmek imkân yoktur" diyordu.

Halbuki hadiselere yakından bakıldığında, başka izah şekilleri bile akla geliyordu.

Hayal Palas Otelinin müşterileri

Birleşmiş Milletler Siyasî Komisyonu geride bıraktığımız haftanın başında Kıbrıs anlaşmazlığını görüşmeye başladığı zaman, Ankara-

rada pek az kimsenin komisyonundan Makariosa yeşil ışık yakacak bir karar tasarısının geçeceğini düşünüyordu. Gerçekten, bundan daha birkaç ay öncesine kadar, Türkiye'nin durumu diplomatik alanda hiç de fena görünmüyordu. İnönü Hükümetleri sırasında Sovyetler Birliği ile yeniden kurulan dostluk münasebetleri, Asya ve Afrika devletleriyle başlayan yakınlaşma çabaları ve Batılı ülkeler karşısında izlenen "tam ve kayıtsız şartsız eşitlik" politikası, Türkiye'nin milletlerarası alandaki durumunu önemli biçimde iy-

Şimdi ne olacak?

Bugün Türkiye'de, Kıbrıs ile ilgili olarak, bütün hissi davranışların ötesinde, akıldaki soru şudur: Şimdi ne olacak?

Bir akıllı Türk İktidarı için, bugün yapılacak bir şey yoktur. Çünkü Birleşmiş Milletlerin tavsiyesi hiç bir şeyi değiştirmemiştir. Türkiye, Makarios ne yaparsa onun gereğini yapacaktır.

Makarios ne yapar?

Hukuki sahada bir takım tasarruflara girer. Zaten giriyor. Bu, fiili durumu değiştirmez.

Andlaşmalarla Türkiye'ye verilmiş hakları kaldırmaya kalkışır. Birliğimize karşı tedbir alır, bunun değiştirilmesini önlemeye kalkar. Türkiye, birliğini Adaya zorla çıkarır. Ondan sonra ne olacaksa olur.

Makarios, 1964 yazında yaptığı gibi türklere karşı silâhli tecavüz girişir.

Türkiye, 1964 yazında yaptığı gibi jetleriyle soydaşlarını korur.

Makarios Lefkoşede Enosis ilân eder.

Bu Enosisin, sadece Lefkoşede ilân edilmesi hiç bir mâna taşımaz. İlhanın gerçekleşmesi için Atınanın "Aldım, kabul ettim" demesi lâzımdır. Atına Kıbrısı kendi malı ilân ettiği gün, bizim nazarımda müstevli olmuştur ve Türkiye - Kıbrıs değil, Türkiye - Yunanistan Harbi başlamıştır.

Taahhüt bunlar, bir "Akıllı Türk İktidarını" şart gören ihtimallerdir.

nönü onların yanına indi ve metni kendilerine yazdırdı. İlâve olarak da, üç CHP milletvekilinin "Birleşmiş Milletler koridorlarında vızır vızır dolaşıp delege kandırmak" davetine neden icabet etmediklerini söyledi.

Basın toplantısında Hürriyet ve Demirel Temsilcisi Cüneyt Arcayülrek de bulunuyordu:

"— Bir sualim var" dedi.

İnönü:

"— Sual yok. Mecliste görüşeceğiz" cevabını verdi.

Demec bir çok hesabı bir anda altüst etti ve hadiselere derhal yön

leştirmiş görünüyordu. Üçüncü İnönü Hükümeti düşürüldükten sonra kurulan Ürgüplü Hükümetinin akıllı ve gerçekçi Dışişleri Bakanı Hasan İshak da, işbaşında olduğu süre boyunca, İnönü Hükümetleri tarafından temelleri atılan politikaya büyük bir değişiklik getirmemişti. Zaten bu tutumu yüzündendir ki Birleşik Amerikanın, onunla birlikte de AP'nin şimşeklerini üzerine çekmiş; kabine arkadaşlarından, zaman zaman, amerikan dostluğunun bu ilkeyi bütün iç ve dış güçlüklerden kurtaracak en etkili reçete olduğuna dair uzun tiradlar dinlemişti.

Birleşmiş Milletler Siyasî Komisyonu, Kıbrıs anlaşmazlığını görüşmeye başlayınca, karşısında üç karar tasarısı buldu.

Bunlardan birincisi, 1964 Kahire Tarafsız Devletler Konferansına katılan 23 devlet ile Yugoslavya tarafından hazırlanmış bir tasarıydı. Bütün tutumlarıyla Makariosun arkasında olan bu devletler, hazırladıkları tasarıda, arabulucu Galo Plaza'nın raporuna, Kahire Konferansında alınan self-determination kararına ve Makariosun Birleşmiş Milletlere sunduğu Kıbrıstaki azınlık haklarıyla ilgili demece atfı yaptıktan sonra, Kıbrısın Birleşmiş Milletler üyesi bağımsız bir devlet olduğunu, bu bakımdan toprak bütünlüğüne ve bağımsızlığına herkes tarafından saygı gösterilmesi gerektiğini söylüyorlar ve bu devlete yapılacak yabancı müdahalelerin yasaklanmasını istiyorlardı.

Yalnızlığın ıstırabı

Siyasî Komisyonun önündeki ikinci tasarı Türkiye tarafından hazırlanıp sunulmuştu. Bir kere, koskoca Türkiye devletinin, kendi görüşlerine katılacak ve onun yerine bir tasarı hazırlayıp sunacak bir dost ülke bulamaması, çok acıydı. İkinci, bu tasarıda ne İsrayı, ne de Musayı sevindirecek bir tek madde vardı. Halbuki, eğer Hükümet memram etseydi İran veya Pakistan bunu memnurlukla yapardı. Hükümetin, nedense, âdeta basireti bağlanmıştı.

Batılıların Türkiye ile Yunanistan arasında bir seçim yapmak istemedikleri ve bu bakımdan çekimsiz kalacakları çoktan bilinen bir ger-

Kulağa Küpe

Yaman bir zat !

Süleyman Demirele A.P.'llerin "Muhteşem Süleyman" demekte ve onu göklere çıkartmakta meğer ne çok hakları varmış. Bu yaman adam, şimdiye kadar hiç kimsenin yapamadığını Başbakanlığının, yani milletlerarası politika sahasına çıkışının ikinci ayı dolmadan yapıverdi.

Birleşmiş Milletlerde NATO blokuyla Sovyet Blokunu, İsraille Mısır, Endonezyayla Malezyayı, Ugandayla İngiltereyi ilk defa yanyana getiren kimdir?

Bizim Muhteşem Süleyman!

Aşkolsun vallahi.. Adam bir de Nobel Barış Armağanını alırsa hiç şaşmamalı.

cekti. Fakat Demirel ve arkadaşları Birleşik Amerikanın Türkiyeden vaz geçemeyeceğini sanıyorlar ve Batı devletlerinin, hattâ onlardan ekonomik yardım alan Tarafsızların oylarını kazanmak bakımından Washington'un desteğine güveniyorlardı. Anlayamadıkları şey, bugünkü dünyanın bundan beş-on yıl öncesinin dünyasından başka bir dünya olduğu; Batının veya Tarafsızların, ipleri Washington'dan çekilen kuklalar olmadığıydı.

Bilmedikleri veya bilmez göründükleri- ise Amerikanın aklındaki hal suretinin bize değil, Yunan tezi ne yakın bulunduğu, onun için Amerikanın, normal olarak arkasında gidecek olanları dahi karşı tarafa transfer ettiğiydi.

Batılı devletlerin çekimsiz kalmaları zaten beklendiğine göre, Türkiye için diplomatik alanda verilecek meydan savaşında, Sovyetler Birliği ve onun peşinden gidenlerle Tarafsızlardan bir kısmının desteğini kazanmak gerekirdi. Gerçi Sovyet bloku Türk karar tasarısında yer alan "iki topluluk" sözüne itiraz etmiyor, hattâ bu görüşü benimsiyordu. Fakat Tarafsızların önemli bir kısmı, bu söze karşı çok allerjiktikler. Bunun da sebebi, kendi ülkelerinde çeşitli millî topluluklar olması ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda Kıbrıs türklere tanınacak bir hakkın ileride kendi içlerinde çeşitli topluluklar tarafından da kullanılmasından korkmalarıydı. Onun için, bunlara en antipatik gelen kelime Taksimdi. Ancak ortaya ustaca sürülecek iki taraflı bir self-determination veya federasyon görüşü, Birleşmiş Milletlerde toplanacak epeyce oy bulabilirdi.

Siyasî Komisyonun önündeki üçüncü tasarı ise, Afganistan ve Irak tarafından hazırlanmıştı. Bu tasarı taraflardan birinin veya ötekini görüşlerine katılmamaya özel bir dikkat gösteriyor ve ilgililerin aralarındaki anlaşmazlığı görüşme yoluyla çözmelerini istiyordu.

Anlaşılmaz -veya anlaşılır- inat

Demirel Hükümetinin Kıbrıs konusundaki anlaşılmaz inatlarından



Çağlayangil



Karasapan



Akça



İksel



Akçal

"Çingene çalar, kürt oynar"

bir başkası da, silâhsız ve tarafsız bir Kıbrıs görüşünü düşünmekte çektiği zorluk oldu. Kıbrıs Meselesi, Makarios ve perde arkasından da Yunanistan tarafından, tarafsız devletlere, Batı Emperyalizminin yeni bir oyunu olarak tanıtılmıştı. Türkiye, Adadaki İngiliz üsleri konusunda sustukça, bu devletler gözünü, Batının maşası durumuna düşmekten kurtulamıyordu. Kıbrıstaki İngiliz üslerinin Türkiye'nin güvenliğine kazandırdığı neydi? Adadaki Yunan kuvvetlerinin çekilmesi sağlansa, Kıbrıs rumları kendi iç âsayişlerinin gerektirdiği kadarmın dışında asker ve silâhtan yoksun bırakılsa, bunun Türkiye'ye bir zararı dokunur muydu? Haydi rumlar, bütün çabalara rağmen silâhları bırakmadılar. Adadan Yunan kuvvetleri çekildikten sonra, Makarios, burnunun dibindeki kuvvetli Türkiye'ye rağmen, Adadaki Türklerle karşı bir davranışa girişmeye cesaret edebilir miydi?

Bütün bu sorular, Demirel ve arkadaşları tarafından üzerinde tartışma bile açılmayan sorular oldu. Böyle olduğu için dir ki Türkiye, Birleşmiş Milletlerde, ortaya yapıcı bir tezle çıkamadı ve Adada üsleri bulunan İngiltere de, utanıp sıklımadan, Türkiye'nin dâvası karşısında kayıtsız kalmaktan başka birşey yapmadı.

Demirel Hükümetinin, bizim güvenliğimize hiçbir şey kazandırmayan İngiliz üslerine karşı cephe alması ve silâhtan tecrit edilmiş bir Kıbrıs düşünmemesi, Türkiye'ye bir zamanlar o kadar yakın görünen Sovyet desteğini de kaybettirmiştir. Eğer Türkiye, Atatürk'ten devraldığı dış politika görüşüne uygun, gerçekçi ve cesur bir tutumla İngiliz üslerinin karşısına dikilmeyi becerseydi, bizi diplomatik alanda başarısızlığa uğratmak isteyenler büyük hayal kırıklığına uğrarlardı. **Sam Amcamm hesapları.**

Çağfetin büyüklüğüne bakınız ki, Siyasal Komisyon'da yapılan oylamanın daha birkaç gün öncesinde bile Ankarada, Hükümete yakın çevreler, Tarafsızlar tasarımları bu komisyonunda da, Genel Kurul'da da kabul edilmek şansına sahip bulunmadığını ileri sürüyorlar ve "Türk tasarısı gerekli çoğunluğu sağlayamazsa bile", bir "ortalama hal yolunun bulunabileceği"ni söylüyorlardı. Bu nu söylerken de düşündükleri, Bir-

Alaturka Kurnazlığın delili



Hasan Işık

Bu dünyada alaturka kurnazlığın uzun vâdede hiç kimseye yaramadığı bilinmeyen bir gerçek değildir.

CHP'nin eski Dışişleri Bakanlarını ve Kıbrıs ile ilgilmiş milletvekillerini "koridorlarda vızır vızır doluşunlar ve başka işe karışmasınlar" diye New York'a çağıracaksın. Onlar tabii gelmeyince, saf bildiğin millete dönüp "Bak, CHP bizi sabote ediyor!" diyeceksin.

Peki, sana kimse sormaz mı: "Pek âla üstad ama, bir eski Dışişleri Bakanı daha var. Üstelik o, meselenin en son safhasını biliyor. Zira sen safbayı o idare ettin. Hem de, elinden geldiği kadar iyi şekildedir. Hasan Işık! Hasan Işık! İştah için bir davete de lüzum yoktu. Hasan Işık şimdi, senin memurundur. Dışişleri Bakanlığında Büyük Elçidir. Onu neden götürmedin?"

Götürmedin, çünkü maksadın, bilenlerden faydalanmak değildi. Maksadın, bir hizmete CHP'yi de buluşturmaktı.

Sen hâlâ, âlemlî kör, kendinden başkasını serserim say, e mi?

leşmiş Milletlerden sahiden, hemen hiç bir karar suretinin, tâdilsiz geçmediği.

Halbuki işte, bizim aleyhimizde ki geçti.

Ankaradaki bu çevreler şimdi, "işin içindeki iş" i aramakla meşguldürler. Bunlar, tabii, Amerikaya toz kondurmamayı "vatansızlık" in birinci şartı ilan etmektedirler. Ama Amerikann, kendi en yakınlarını bile Türkiye için oy vermeye çağırmadığı gözden tutulamamaktadır. Amerika, İktidara yakın ağzların bile fısıldamaya mecbur kaldıkları gibi, bütün Batı blokunun kütle halinde çekimser oy kullandığı bir yerde, "Türkiyeyi bu kadar da yalnız bırakamayız" diyerek oylamada, çocuk kandırır gibi bizden yana yer almıştır. Bu desteği ise o kadar isteksiz ve zorla sağlamıştır ki, Birleşmiş Milletlerdeki devamlı temsilcisi Goldberg' i görüşmelere sokmamış, onun yerine yardımcısı Yost'u görevlendirmiştir. Doğrusu, Türkiye'nin Çağlayangil ile katıldığı bir toplantıya Birleşik Amerikanın Yost ile katılması, kimseyi şaşırtmamalıdır.

Bir rahat adam

Fakat insanları, New York'ta ve Türkiye'de asıl şaşırtan, Demirelin polisten kurup Dışişleri Bakanı yaptığı İhsan Sabri Çağlayangil oldu. Tıpkı, Demirelin Millî Savunma camiasının başına getirdiği Ahmet Topaloğlu gibi bir eski polis olan Çağlayangil, bu haftanın başında New York dönüşü İstanbulda herkesi hayretlere garkeden şu sözleri söyledi:

"— Prensiplerimizden fedakârlık etmediğimize göre, müvaffak olmuş sayılırız!"

Sonra, neticenin bir bakıma kendisini sevindirdiğini de ilâve etti: Bu suretle, görüşlerimizi dünyaya bir defa daha, sert bir şekilde söylemek fırsatını ele geçirmiştik!

Bunu söylerken İhsan Sabri Çağlayangil, üstelik alkış bekleyen bir de hal vardı.

İhsan Sabri Çağlayangil, bir memleket Dışişleri Bakanı aramuk hatıra en son gelecek kimsedir.

1908'de İstanbulda doğan Çağlayangil, Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra, Sebati Ataman ve Kâmuran Çuhruh ile birlikte ve Şükrî Sökmenşerin himmetiyle Emniyet Genel Müdürlüğünde meslek haya-

tına başlamıştır. Sonraları bu üç kişi bir sacayağı meydana getirmişlerdir. Sacayağında zekâyı Ataman, şahsiyet ve idarecilik vasfını Kâmuran Çuhruh temsil ediyordu. Çağlayangil ağır basan özelliği ise, kurnazlığıydı. Çağlayangil, kolay hayat bakımından da önde gidiyordu. Baba ve oğul Karpiçlerle kurduğu dostluk bu sahada ona epey imkân sağlamıştır. Rus dili üzerindeki derin incelemelerini Karpiç lokantasında yapmıştır.

Emniyet Genel Müdürlüğünde çeşitli kademelerde çalışan Çağlayangil, daha sonra valiliklerde bulunmuştur. Antalya ve Bursa, bu, kimseye fenalık etmekten hoşlanmayan, ama eğlenceli hayat peşinde koşan ve bu yüzden adı hadiselere karışan rahat adamı kolay unutamavacaktır.

İhtilâl, Çağlayangili önce Balıkcıya, sonra da Bursa senatörü

olarak Ankaraya götürmüştür. Çağlayangil Parlâmentoda ağız lâf yapan ve nazik -Bilhassa hanımlara karşı. Hiç hanım eli sızmaz. Ya okşar, ya öper bir zat olarak tanınmıştır. Büyük yaratıcı Demirel, Çağlayangili bu özellikleriyle tanımsı ve ondan Dışişleri Bakanlığına karşı ne büyük bir kabiliyet olduğunu hemen keşfedivermiştir.

Çağlayangil, böylece getirildiği Dışişleri Bakanlığında ilk büyük imtihamını Birleşmiş Milletlerde -kendi ifadesine göre, "muvaffakiyetle"- vermiştir.

Fakat Çağlayangil, haftanın ikinci günü Ankaraya geldiğinde beklediği alkışları bulamadı. Bunun yerine. CHP'nin Genel Görüşme İsteği Meclis gündemindeydi. CHP'yi gören AP'de -milletvekili ve senatör maaşlarına zam hikâyesinde olduğu gibi- aynı mealdir bir talepte bulunmuştu. Genel Görüşmenin açıla-

cağında kimsenin şüphesi yoktur

AP Genel Görüşmeye kadar, Kıbrıs kaybedenin İnönü olduğu havasını, bilinen ve denenen meharetleriyle, yaılanın hevesi içinde görünmektedir. Bu suretle arzulanıktır. CHP'yi gene, savunma durumuna itmektir. Ama, İnönü'yü görenler, eski komutanı bir savunma değil, tam bir taarruz havası içinde bulmaktadır ve Mecliste edecek kasırganın yaman olacağı hususunda pek az kimsenin şüphesi vardır.

Bu haftanın ortasında, Hükümetin Genel Görüşmede gizlilik isteyeceği söylentileri kendisine nakledildiğinde İnönü şöyle dedi:

"- Kativen kabul etmeyeceğim. Her şev açıkça konuşulmalıdır."

Meshur "Johnson Mektubu"nun aslı elbette ki devlet arşivindedir ama, bu mektubun da, İnönünün ona vazdığı cevabı da suretleri İnönüdedir.

Eğer bu da bir politika meselesi yapılmazsa...

Birleşmiş Milletlerde Kıbrıs ile ilgili olarak alınan karar, aslında, önemi hiç mübalâğa edilecek bir karar değildir. "Kıbrıs Kaybettik" başlıkları, "Kıbrıs Gitti" feryatları, "Birleşmiş Milletler Kıbrıs rumlara verdi" üziintüsü boşunadır ve gerçekleri iyi değerlendirmenin sonucudur. Kıbrıs hiç bir yere gitmemiştir ve hiç kimse Kıbrıs birinden alıp ötekine veremez. Hele Birleşmiş Milletler? Hiç! Kıbrıs Meselesi, bizim için mânen maalesef biraz daha zayıflaması olmakla beraber, olduğu gibi durmaktadır.

Ama Kıbrıs kaybedilebilir. Birleşmiş Milletlerdeki oylama ve sonucu, hiç bir şeyden anlamayan bir İktidar elinde sadece Kıbrısın değil, daha pek çok şeyin tehlikede bulunduğu gerçeğini türk milletine gösterirse gözlerimiz zamanında açılmış olur. Bugüne kadar yunanlıların Birleşmiş Milletlerden, bütün gayretlerine rağmen çıkaramadıkları bir karar suretini, şimdi bu kadar kolaylıkla çıkarıvermelerinin sebepleri mutlaka aranmalı ve buna yol açan yanlış politika gözler önüne serilmelidir.

Bir İktidar müdahale hakkını söyle kullanır veya böyle kullanır. Bir İktidar şu tehlikeyi göze alır, bu tehlikeyi almaz. Bir İktidar şurava kadar gider, oradan öteye gitmez. Bunlar bir İktidarın takdir haklarıdır ve kimse kimseye "Sen sunu yap, efendi!" diyemez. Zira o zaman adama "Öyleyse, sel sen kendin yap!" derler. "Çıkartma! Çıkartma!" diye muhalefetleyen bağırın A.P.'nin İktidarında on aydır ne yaptığını herkesin gözleri önündedir.

Ama bir Birleşmiş Milletler; onun 4 Mart 1964 tarihli kararında türk cemaati kendine ait haklara sahip ayrı bir cemaattir. Bir Birleşmiş Milletler; onun

Aralık 1965 tarihli kararında türk cemaati bir azınlıktır. Bunun, hangi sakim politikanın neticesi olduğunu bulup çıkarmak Parlâmentonun görevidir.

Eski alışkanlıklar bugün hâlâ bazı kimseleri "Aman, Kıbrıs işini bir politika meselesi haline getirmeyelim, birbirimize girmeyelim" görüşüne itmektir. Bu da bir politika meselesi değilse, acaba politika meselesi diye hangi meseleye veririz. Unutmamak lâzımdır ki Süveyş Harekâtı sırasında İngiltere Parlâmentosunda Muhalefet, hattâ bir çok İktidar mensubu, sıraların üzerine çıkmış "Alçaklar! Büyük Britanyayı sattınız" diye bağırıyordu.

Kıbrıs Meselesinin bütün safhaları hakkında tam bilgi sahibi olmak, herkesin görüşünü, tutumunu ve davranışlarını bilmek türk milletinin hakkıdır. Bunu ancak, Mecliste bir açık genel görüşme sağlar. Bilhassa, adından çok bahsedilen meshur "Johnson'un Mektubu"nun açıklanması saati gelmiştir.

Bunun yanında, yeni Türk İktidarının niçin federasyon tezini terkettiği, Birleşmiş Milletlerde "Siz Enosislen vazgecin, biz Taksimden" dediği, Sovyet ve Tarafsızlar Bloklarını bir kenara ittiği, Kıbrıs Dışişleri Bakam "Biz Atatürkün yolundayız. Atatürk büyük adamdır. O nasıl Sevr Andlaşmasını yırttıysa biz de Zürih ve Londra Andlaşmalarını yırtıyoruz" devip te Baskan Türkive Dışişleri Bakanına söz verdiğinde Çağlayangilin konuşmayı reddedip "Gelecek celsede konuşurum" dediği öğrenilmelidir.

Açık bir genel görüşmede gerçekler! Türk milletinin şimdi beklediği budur.

Gocunan, yarası bulunan olacaktır.

Hükümet

El çabukluğu mârifet

Bütün gözler ve bütün kulaklar Çankaya'ya çevrilmişti. Bakanlıklarda, özel sohbetlerde, gazete bürolarında ve Mecliste yanyana gelen herkes "ne oldu?" gibilerden birbirine bakıyor ve derhal haberler teati ediliyordu. Saatler geçtikçe gerginlik artıyor, merak büyüyor. Acaba Cumhurbaşkanı ne yapacaktı?

Başkent bu gergin saatleri halatının başında Salı günü yaşadı. Konu, ne Yunanistana savaş ilanı ve ne de Kıbrıs'a müdahale idi. Konu, Cumhurbaşkanının onayına sunulan bazı tâyin kararnameleleri idi.

Böyle bir meselenin, Türkiye'nin, Kıbrıs konusunda alınan son Birleşmiş Milletler kararından sonra yaşadığı tarihi günlere rastlaması çok garip, fakat tesadüfi değildir. Birleşmiş Milletler kararı Ankaraya ulaştığında, Hükümet derhal kolları sıvamıştır. Ancak bu faaliyet, dış politika ile ilgili yeni bir tedbir için değil, bazı genel müdürlerin tâyin kararnamelelerini hazırlamak için olmuştur. AP İktidarı, halkoyu tarafından kuvvetle desteklenen ve değiştirildikleri takdirde büyük

tepkiler ve gürültüler kopacağı bilinen genel müdürleri tasfiye için Kıbrıs fiyaskosunu ve halkın ilgisinin bu yönde toplanmasını fırsat bilmiştir.

TPAO Genel Müdürü İhsan Topaloğlu, Etibank Genel Müdürü Tahsin Yalabık, Sümerbank Genel Müdürü Rahmi Tunçaçıl ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Âkil Kıtıpçının nakil kararnameleleri alelacele hazırlandı. Cumhurbaşkanının imzasının istihsalı bakımından bir yardımcı da bulundu: Nâsır Zeytinoğlu..

Yalnız, ortada bir mesele kalıyordu: Genel Müdürler konusu AP'nin İç Kabinesinde görüşülmüş ve karara bağlanmıştı. Ancak, bu hususlarda, İç Kabineye dahil olmayan Enerji Bakanı İbrahim Derinerin resmi bilgisi yoktu. Demirel, bu meseleyi aradan çıkarmak için İbrahim Derinerle bir görüşme yaptı. Derinere, Mehmet Turgutla Enerji Bakanlığına bağlı bazı genel müdürler arasındaki mücadeleyi anlattı, Partinin yüksek menfaatlerini izah etti ve direktifini verdi: Bu değişiklikler kademeli olarak yapılacaktı. Sakalla bıyık arasında kalan Deriner şerefli bir istifayı göze alamadı ve ilk kademeye dahil, Enerji Bakanlığına bağlı iki genel

müdür hakkındaki kararnameye imzayı bastı.

Böylece kararnameleler, Kıbrıs gümbürtüleri devam ederken Çankaya'ya gönderildi. Artık netice bekleniyordu. AP'iler imzalı idiler. Nasıl olsa, Zeytinoğlu kendilerine yardım edecekti.

Pazartesi günü, büyük gerginlik içinde gelip geçti. Çankayadan sıhhatli bir haber veya imzalı kararname gelmemiştir. AP'iler, bu arada mesele açığa çıktığı için müşkil duruma düşmüşlerdi. Ne bir yalanlama yapabiliyorlar ve ne de olumlu bir haber verebiliyorlardı. AP kaynakları ise kararnamelelerin imzalandığı haberini yaymayı denediler. Fakat deneme, fiyaskoyla sonuçlandı.

Tâyinlerin öbür yüzü

Salı sabahı, İktidarın en büyük sancısı bu mesele idi. İş gecikiyor, yukarıdan olumlu bir haber gelmiyordu. Sabahleyin, tabii senatörlerden Suphi Gürsoytrak, Suphi Karaman, Ahmet Yıldız ve Kâmil Karavelioğlu Cumhurbaşkanını ziyaret ettiler ve kendisine, halkoyunun merakla beklediği soruyu sordular. Cumhurbaşkanının verdiği haber, yüreklere su serpci oldu. Gürsel, tabii senatörlere, bahsedilen kararnamelelerden henüz hiçbir



İhsan Topaloğlu



Tahsin Yalabık



Rahmi Tunçaçıl

Bu defa da paçayı kurtardılar

ni imzalamadığını açıkladı ve şöyle dedi:

"— Bana gelen her şeyi imzalamam!"

Saat 11.45'te Nâsir Zeytinöglü koğuşunda bir dosya ile Gürselin yanına girdi. Bu dosyada, söz konusu kararnameler vardı. Zeytinöglünün Gürselin yanına girişi, kulağı şirışte bulunan kimseler tarafından kısa bir süre sonra öğrenildi. Artık netice, bu görüşmede belli olacaktır.

Görüşme uzadıca uzadı. Zeytinöglü odadan çıkarken hiç de memnun görünmüyordu. Çeşitli çevreler, öğleden sonra, Çankayadaki haber kaynaklarından şunu öğrendi: Cumhurbaşkanı kararnameleri imzalamamış! Gayriresmî olarak ifade edildiğine göre Gürsel, değişiklikler için Hükümetin düzenlediği gerekçeyi tatminkâr bulmamıştı. Bu hususta daha etraflı bilgi almak istiyordu. Belki de kararnameler hakkında ilgili Bakanlarla konuşacak ve gerekçelerini daha etraflı olarak soracaktı. Bu, Cumhurbaşkanı'nın daha önce verdiği demeçlere de uygundu. Nitekim, Gürsel, bu konuyu daha önce su yüzüne çıkırdı, milli menfaatlerle ilgili konularda bir kararname ile karşılaşırca etraflı inceleme yapacağını ifade etmişti.

Gerçekten de, Çankaya'ya gönderilen değişiklik teklifleri etraflı bir inceleme hakkı kılacak niteliktedir.

TPAO Genel Müdürlüğüne Topalöğlunun yerine tayin edilmek istenen Turgut Gülez koyu bir AP'li olup, seçimlerden önce Boludan milletvekili adayı olabilmek için teşebbüse geçmiştir. Herhalde kendisine, seçim kazanıldığı takdirde, genel müdürlük görevi vaadedilmiş olacak ki, bu teşebbüsünden vazgeçmiştir. Eski DP milletvekillerinden İhsan Gülezin yeğeni olan Turgut Gülezin bir özelliği de, BP-British Petroleum şirketine eski yöneticilerinden olmasıdır.

Etibank Genel Müdürlüğüne getirilmek istenen Suphi Yavaşca ise, henüz kararını vermemiştir. Sümerbank Genel Müdürlüğü görevi Şevket Tavashgile teklif edilmiştir. Teklifi kabul eden Tavashgil, AP'li ve koyu bir Demirel hayranı olarak tanınmaktadır.

İçinde bulunduğumuz günlere hiç de münasip düşmeyen bu suni ve kasıtlı meselenin nasıl bir sonu-

ca bağlanacağı belli değildir.

Diğer tasarruflar

Demirel İktidarı, geçtiğimiz süreçte içinde bazı tayin ve nakiller yapılmıştır. Bunlardan biri, epey zaman-danberi vekâletle idare edilen Elektrik Etüd İdaresi Genel Müdürlüğüne Kutlu Büyükdolucanın tayinidir. Şimdi görevine başlamış bulunan Büyükdoluca, Demirelin Amerikada iki yıl beraber bulunduğu yakın bir arkadaşdır. Geride bıraktığımız hafta içinde Diyanet İşleri Başkanı Tevfik Kerçek de sessiz sedasız emekliye sevk edilmiştir.

Emekliye sevk edilmiş sebebi, mukaddesat taciri N. Fazal Kısakürek'in Büyük Doğusunda açıklandı. İmam-hatipler, kongre sonunda "Muhteşem Süleyman"ı ziyaretle, en geç 8 Aralıkta Kerçek'in harcancığı vaaadini almışlardı.

Gerçekler aleyhindeki kampanyaya ilk defa, IV. Koalisyon Hükümeti zamanında Devlet Bakanı Mehmet Altınsoy tarafından girişildi. Altınsoy'un, göreve başlar başlamaz, ilk emri şu oldu:

"— Benim malumatım olmadan hiçbir tahkikat ve tayin yapamazsınız!"

Altınsoy Başkandan, Afyon Müftüsünün emekliye sevk edilmesini istiyordu. Buna gerekçe olarak da Afyon Müftüsünün, peygamber sülalesinden olduğu iddia edilen bir şahsın ruhu için mevlid okutulmasına çekimser kaldığını gösteriyordu. Oy-

sa, meseleyi incelemek üzere toplanan İnzibat Meclisi, öne sürülen gerekçenin, Müftünün emekliye sevk edilmesini için bir sebep teşkil edemeyeceği kanısına varmıştı. Altınsoy bu defa, kendi tasarrufuyla Beyoğlu Müftüsünü Arapkir'e tayin etmeğe yeltendi. Fakat bu teşebbüsü de suya düştü.

Bakan, emellerine erişemeyince, durumu Başbakan'a iletmekte gecikmedi. Olaylar bundan sonra Cumhurbaşkanına, hattâ Millî Güvenlik Kuruluna kadar aksetti. Fakat Altınsoy, bundan da müspet bir sonuç alamadı.

Altınsoy Bakanlık görevini Refet Sezgin'e bıraktıktan sonra da Kerçek'in değiştirilmesi çalışmaları devam etti. Altınsoy'un açtığı ve Refet Sezgin'in devam ettirdiği bu kampanya semeresini verdi ve Kerçek, bir kararnameyle emekliye sevk edildi.

A. P.

Helva peşindekiler

Demirel başkanlığındaki AP kabinesinin kuruluşunda umdukları nı bulamayan bazı kalburüstü AP'li bir ümitte yaşamaktadırlar. Bakan olmak hayalleri suya düşüncü küskünleşen bu politikacılar, son günlerde Parti içinde yayılan bir haberle yeniden başlarını çıkarmışlardır. Bu habere göre, Başbakan Demirel, kabineyi kurduğu sırada görüştüğü ve Bakanlık verme-



Demirel A.P. Temsilciler Meclisinde

Havanda su dövenler

diği bazı AP'lilere şöyle demiştir: "— Bekleyiniz. Hep aynı heyetle yürüyecek değiliz. YTP bize iltihak edecek. Bu takdirde tabiatıyla kabineyi yeniden kurmak gerekecek. O zaman tadilat yapılacaktır."

İşte, son günlerde bazı AP'lilerle YTP'li bazı senatörlerin giriştikleri "un var, şeker var, yağ var; neden bu helva yapılmaz?" edebiyatı ve faaliyetinin start işareti Demirele izafe edilen yukarıdaki sözdür. Başbakan bu işareti kulislere yayınca, AP ile YTP'yi birleştirme faaliyetine, AP'nin Demirele en yakın yönetici kadrosundan başka, Bakanlık bekleyen tipler de hararetle katılmışlardır. Tabii onların bu birleşmeden umdukları, kabinenin yeniden teşkili sırasında bir Bakanlık koparmaktır. AP yöneticilerinin bu birleşmeden maksatları ise biraz daha değişikti.

Türkiyede çok kimse, Mecliste 238 kişilik bir Grupa sahip AP'nin her bakımdan rahat ve kudretli olduğunu sanmaktadır. 226'nın üzerindeki bu rakam bir iktidara her türlü rahatlığı ve hareket imkânını sağlayacak bir zemin olarak kabul edilmektedir. Halbuki madalyonun diğer yüzü daha başka manzaralar göstermektedir. İktidar partisi, iç bünyesindeki bazı hareketler yüzünden, samidliği kadar rahat değildir. Kabinenin kuruluşunda Bilgiç ve ekibinin yarattığı muhalefet de göstermiştir ki, bugün AP Grubunda, İktidara, fırsatını bulunca "Hayır" demeye hazır kimseler vardır. Bu gibi AP'lilerin sayısı 20 ile 60 arasında. Bunların içinde de, herhangi bir ihtilâfı parti ile bağları koparmaya kadar götürebilecek en az 15-20 AP'li mevcuttur. Haftanın başında bir basın toplantısı yapılarak TPAO Genel Müdürünün değiştirilmesine en sert ithamlarla karşı çıkan Reşat Özarda bu havâ içindeki AP'lilere bir örnektir. Bu grup mensupları, "Parti içinde muhalefet ve denetleme görevimizi kiskançlıkla yerine getirmekte kararlıyız" demektedirler.

Kör ile kötürüm hikâyesi

Herhangi bir ihtilâf halinde -CKMP'nin de bu konudaki gayretleriyle AP'den 15-20 kişilik bir kopma vuku bulursa, bunun sonucu İktidarın aygıtın altındaki zeminin kayması olacaktır. Başhyan Bütçe müzakereleri ve Kıbrıs konusundaki dalgalanmalar, bu ihtimali mümkün kılmaktadır.

AP'nin arzuladığı seçim statüsü değişiklikleri de, bugünkü duruma göre, Meclisten kolayca geçebilecek, fakat Senatoda takılacaktır.

İktidar partisinin gözünü YTP'ye dikmesinin esas sebebi işte bu durumdur. AP'liler, "YTP bize iltihak ederse, o zaman karada ölüm yok" demektedirler.

Bu konudaki kulis faaliyeti hızını iyice arttırmıştır. Yaklaşan Senato seçimleri yüzünden sandalyelerini kaybetme korkusuna kapılmış olan YTP senatörleri, bu birleşmeye şiddetle teşne görünmektedirler. AP'ye transferi karşılığında bir de Bakanlık koparmak niyetinde olduğu söylenen Kapanlının Demirelle yaptığı görüşmeler; Senato Başkan

Ancak YTP'nin bir başka derdi daha vardır: Doğulu milletvekilleri, ilkbaharda yapılacak büyük kongrede Yusuf Azizoglu'nu genel başkanlığa getirmek için ayrı bir kulise girişmişlerdir. YTP'nin bu büyük kongresi çeşitli yönlere faaliyetler yüzünden oldukça hararetle geçeceği benzetilmektedir. Bu kongreden, AP'liler, YTP'nin kendilerine iltihak kararını, doğulular ise Aziz oğlunun Genel Başkanlığı çıkararak istemektedirler.

C. H. P.

Teşkilatla yüzüze

CHP il başkanları ve temsilcilerinin haftanın başında Pazartesi



C.H.P. II Başkanları toplantısı

"Ortanın solundayız, Paşanın yolundayız"

Vekillliğini elde edemeyince, Pazartesi günü YTP'den istifa eden İhsan Hamit Tığrel, teşkilâtının kendisini AP'ye geçmek için taziyk ettiğini söyleyen Mehmet Ali Demir, YTP içinde bu kulisin başını çekmektedirler.

Alican ve yakınları ise bu iş için istekli değildirler. Alicanın ideal arkadaşları Raif Aybar, haftanın başında, bu konudaki sorulara:

"— Biz bir yere gitmeyeceğiz" diye cevap vermiştir.

Birleşme kulisini idare eden AP'liler ise bu isteksizliği şöyle izah etmektedirler:

"— Alican Başbakan Yardımcılığı istiyor. Bakanlığa razı olmuyor."

günü yayımladıkları ortak bildiri, "Ortanın Solu" sloganı ve programının sadık savunucusu partilerin arasında büyük bir memnuniyet yarattı. Zira bildiri, uzun süredir tartışması yapılan Ortanın Solu üzerinde teşkilât temsilcilerinin görüşünü, herhangi bir tereddüde imkân vermeyecek açıklıkla ortaya koyuyordu.

Geçtiğimiz hafta Cuma sabahı başlayan ve aralıksız üç gün süren il başkanları temsilcileri ile Genel Merkez yetkililerinin katıldığı toplantı, Genel Başkan İnönü'nün bir konuşmasıyla açıldı. İnönü, önce genel siyasi durum hakkında açıklamalarda bulduktan sonra şöyle dedi:

— Ne anlatılmamıştır efendim? Toprak Reformu mu? On dönüm toprağı varmış da, onun da elinden gideceğini sanmışım. Bunun anlatılmayacak nesi var? Adam senatör. Seçim zamanı, karşı tarafın adamları onun sözlerini, yazılarını yayıyorlar. Bu adam, ondan sonra elini kolunu sallayarak partide döşer.

Ortanın solundayız demiş de, ondan dolayı kaybetmiş. Komünist diyor adam, ne ortanın solu? Anlatmadık efendim, diyorlar. Adam kendisi anlamamış. Son zamanlarda siyasi münakaşa ortamın sonunda düğümlenmiştir. Bundan kaybettik, diyorlar. Bu, küçük oyunlardan biridir. Seçimde tahrir için kullanılmıştır. Sağda mısın, nurcu musun, nesin? Bu fikirleri Kurultayda tasfiye edeceğiz. Seçimlerde yaimla, sözle partiye zarar verenleri hepsi Kurultayda takip edilecektir.”

Genel Başkanın sözleri zaman zaman alkışlarla kesildi. İnönünün isim vermemesine rağmen, bazı delegeler “Banguoğlu, Banguoğlu!” diye bağırıyor, sonra da bir ağzından ekliyorlardı:

— Bunlardan hesap soracağız!..”

Muhafazakâr değil, gerici!

Genel Başkan, konuşmasına şöyle devam etti:

— Seçimlere esah bir usülle girdik. Büyük dávalar ortaya attık. Seçmen denilen kudretli efendimizi kazanmağa çalıştık. Toprak reformu, vergi ıslahatı, plân üzerine bugünkü nesillerin katlanmağa mecbur olduğı fedakârhkları anlattık. Rakiplerimiz, bizim söylediklerimizden vatandaşın hoşuna giden ne varsa, 'biz de yapacağız, daha ucuz yapacağız' dediler.”

İnönü, Demirelin “biz muhafazakâr partiyiz” şeklindeki sözlerine de şu cevabı verdi:

— Muhafazakâr parti, sağından

Bunu mu isterler?

Jale CANDAN

Seçimlerden altı ay önce -ki CHP “Ortanın Solu” deyimini henüz ortaya atmamıştı - Afyona giden iki yakın arkadaşım, kaldıkları otelin bekleme salonunda dinlenirken, orada bulunan Afyon AP senatörünün, köylerden gelen bir heyete yaptığı konuşmaya şahit olmuşlardı : senatör, seçim kampanyasına tek parola ile, yani CHP'yi komünistlikle suçlama parolası ile girileceğini söylemiş, seçmenlere, paranın bol bol sağlanacağını vaatmişti. Muhtemelen, Türkiye'nin her yerinde, o anda aynı seçim parolası halka duyuruluyor, aynı çekici vaatler yapıyordu.

Seçim kampanyası süresince bu suçlama, bilindiğı gibi, rahat rahat işledi. Ben başka bir senatörü, Kayseri meydan mitinginde aynı suçlamada bulunurken kulaklarımla duydum.

Seçimler bitti. Netice alındı. Türkiye'nin, en sıkışık zamanlarda tek umudunu teşkil eden tarihi parti, CHP, tarihi lideriyle bu suçlamalardan hâlâ kurtulamadı. Fakat Türkiye'yi ortaçağ zihniyetine götüp, kendi çıkarlarını garanti altına almak isteyenler, şimdi de, sadece CHP'ileri ve politikacıları değil, halkı aydınlığa kavuşturacak bütün yetişmiş kişileri aynı şekilde suçlamaktadırlar. Nitekim, gazetelerden öğrendiğimiz bir habere göre, Bursa İİ Genel Meclisinde Mustafa Ayhan adlı bir üye, “Öğretmenler ve bu öğretmenleri teftişe gelen bütün müfettişler komünisttir” demiş, ancak Valinin uyarılması ile susmuştur. Bu gibi kimselerin, çok yakında, “mademki okullardaki öğretmenler komünisttir, şu halde okula gidenler de komünisttir” demeleri hiç de uzak bir ihtimal değildir. Tabii sonra da komünist öğretmene komünist çocuklarını gönderen ana-babalar komünist olacaklar, daha sonra, komünistleri okula taşıyan otobüs, dolmuş şoförleri ve nihayet, bunları barındıran okul binaları, memleketteki duvarlar, taşlar, ağaçlar komünist olacaklardır. Ya sonra? Sonra bu 1 numaralı komünist düşmanlarına, yapılacak tek şey kalacaktır : Türkiye'yi bir komünist ülke olarak İlan etmek!..

İnsanın aklına bir soru geliyor : Acaba istedikleri bu mudur?

daimi bir tehlikeye maruzdur. Kendisini koruyabilecek mi? Sağcıyız diye en sağdan medet ummuştur. Memleket için her tehlike mevcuttur. Nurcu demez istifade eder; dini siyasete karıştırır, istifade eder. Buna muhafazakâr denmez. Biz or-

tanım solunda, devrimci bir partiyiz. Bizim solumuzda da tehlike vardır. Biz hem kendimizin, hem de memleketin duvarıyız.

Ben seni sağcı parti görüyordum, düzelttim, muhafazakâr diyorum. Seni gözetleyeceğim. Sen de beni gözetle. Solumdan gelecek tehlikeleri bana işaret et.”

İnönü, İİ Başkanları toplantısını memnun kapadı. CHP'nin Meclis Grubu Parti Meclisinden sağlam çıkmıştı. Ama anlaşılmişti ki CHP İİ Başkanları Kurulu Meclis Grubundan da sağlamdır.

Meclis Grubuna zafiyet veren, şüphesiz ki, orada kendi küçük oyununu oynamak peşindeki bir kliktir.

ADLİYE KARŞISI AVRUPA KESENİZE
UCURLU FIRINLAR GÖRE
MAGAZA'DA TAKSİTLE

(AKİS — 698)

X

İsmet Paşanın yaz tatili nasıl olur? — Şık hanımlar o zaman C.H.P. kongrelerine katılırlardı — Bir altın hesabı Menderesi şaşkına çeviriyor ve Menderes'in Bakanları seferber oluyor — Yeşilköy meydanında Iraktaki İhtilâlin yarattığı şaşkınlığı seyrediyorum — Frağı içinde Kortalan gene kortalantık ediyor — Can yoldaşlarımızın âkibetini bizizlikleri tedirgin ediyor

Meclisin tatil olmasından sonra, Temmuzun başında, İsmet Paşalar ve biz İstanbul'a, Heybeliada'ya gittik. Gidiş için hazırlık, tabii uzun sürdü. Böyle anlarda Pembe Evde daima bir telâştır gider, herkes sinirli olur, her kafadan bir ses çıkar. Aslına bakılırsa, bunun temindeki sebep İsmet Paşadır. Devlet işlerinde o kadar telâşsız, sâkin, korkunç derecede sinirsiz olan İsmet Paşa bir yere mi gidilecek, evcek bir şey mi yapılacak, hattâ eve bir misafir mi gelececek, dünyanın en telâşlı, meraklı ve sinirli insanı olur. Tabii onun işlere karışması, bu işleri büsbütün güçleştirir. Herkes yapacağını şaşırır. Kayınvaldem de, kızar. Yemek davetlerinde bazen ben "Paşam, siz merak etmeyin. Her şey zamanında hazır olur" derim ama, o gene telaş etmeden duramaz. 1958'in yazında da öyle oldu. Bavullar böyle bir hava içinde Pembe Evde hazırlandı. Ayten Sokakta Özden, bizim gidecek eşyalarımızı topladı ve 4 Temmuz akşamı trenle İstanbul'a hareket ettik.

İsmet Paşanın o sırada başka bir derdi vardı. Özdenle, ikinci çocuğumuzu bekliyorduk. İlk baharda, Nihat Erim Davasında Ankara'nın meşhur Basın Mahkemesi beni bir yıl hapse mahkûm etmişti. İsmet Paşa:

"— Metin, başımıza bir şey çıkarma.." diyordu.

Ben, kendisini samimiyetle temin ediyordum:

"— Merak etmeyin. Paşam. O yazıdan dolayı, insan dünyada mahkûm olmaz. Temyiz mutlaka bozacaktır.."

İlk çocuğum ben hapisteyken doğduğunu için, İsmet Paşa, İktidarın ikinci doğumunu da hesaplayacağı ve daha fazla fenalık olsun diye beni o sırada tekrar hapis haneye göndereceği düşüncesindeydi. "Ne melundurular, bilmezsin.." diyordu. Ben ise, doğrusu, bunu onun fazla veh-

mine ve güpheciliğine veriyordum. Ama, bir defa daha İsmet Paşa haklı çıktı. Temyiz, o inanılmaz mahkûmiyet kararını Özdenin doğum yapmasından bir hafta önce tasdik etti. Böyle bir kararın tasdik edileceğine, tasdik edilinceye kadar inanmadığımı söylemek isterim. 1958 Sonbaharının hadiselerini anlatmaya sıra geldiğinde hikâyenin daha geniş tafsilâtını vereceğim.

İsmet Paşa İstanbul'da, Haydarpaşada büyük bir kalabalık tarafından geniş tezahüratla karşılandı. Karşılıyıcıların çoğu partililerdi ama, tarafsız halk da C.H.P. Genel Başkanına son derece sempatik gözlerle bakıyordu. Ali Sohtoriğin motörü Viya, rıhtıma gelmişti. Eşyalarımızı ona yükledik, biz de bindik, alkışlar arasında Heybeliada'ya doğru yola çıktık.

Bu Viya, benzinle işleyen büyücek bir motördü. O yaz İsmet Paşa onunla bir çok yere gidip geldi. Fakat sonra bir gün, Viya, deniz üstünde tutuşmaz mı? Hepimiz, motörde, deniz ortasında geçirdiğimiz saatleri düşünerek bir hafif korku duymadık değil.

İsmet Paşa, İstanbul'a hareketinden evvel Ankaradaki son günlerini bir takım altın hesapları yapmakla geçirdi. Bana altın fiyatlarını buldurttu, doların altın karşılığına baktı, Dünyunu Umumiye hesaplarını çıkarttı. Bu çalışmaları sırasında, o tarihlerde değerli ve sağlam düşünceli bir iktisatçı olan Namık Zeki Araldan çok faydalandı. İsmet Paşanın Namık Zeki Arala karşı büyük saygısı ve hayranlığı olmuştur. Namık Zeki Aral, Bülent Ecevit'in kaympederidir. Dürüst, doğru ve bilgili bir insandır. Aradan yıllar geçtikten sonra bu Namık Zeki Aralın tedavi kabul etmez bir liberalizm hastalığına tutulması ve sadece Ortanın Solunu değil, hani neredeyse Ortayı komünistlik saymaya başlaması İsmet Paşayı da, kendi



İsmet Paşa 1958 yazında, Heybeliadada, plaj kapısında biletini alıyor. O yaz, İsmet Paşanın bu plajdan denize girmesi bir ömür olurdu. Halk etrafına toplanır, o da onlarla birlikte çivilemesini yapar, yüzerdi. Tabii bu arada, "meraklı vatandaşlar" diye bilinen polisler mayoları içinde, sanki sırtlarında üniformaları varmış gibi sırtırlardı.

sini tanıyan herkesi de ve Bülent Ecevit'i de pek şaşırtacaktır. Namık Zeki Aral İsmet Paşanın bu altın hesaplarında büyük yardımcı oldu, Osmanlı İmparatorluğunun borçlarını buldu, D.P. İktidarının borçlarını altına çevirdi.

İsmet Paşanın aklındaki suyu: D.P. bir Görülmemiş Kalkınma Edebiyatı tutturmuş, gidiyor. Peki, bunun bedeli nedir? Şunu halka bir altın hesabıyla söyleyelim ki, herkes anlansın..

Sahiden de, İsmet Paşa bu altın hesabını İstanbul'a gitmemizden iki gün sonra, C.H.P.'nin Kadıköy İlçe Kongresinde söyledi ve yer yerinden oynadı. Günlerle, siyasi hayat bu al-

tın lâfıyla ve altın hesaplarıyla kaynadı. İsmet Paşa, söyleyeceği sözün tesirini iyi tahmin etmişti.

1958'deki bu, Kadıköy İlçe Kongresini hiç unutmuyacağım. Biz o gün Adadan, Ömerlerin Maltepede yeni yaptıkları ve taşındıkları evlerine geçtik. Kongre, Süreyya sinemasındaydı. Kadıköye, Maltepeden otomobillerle gidecektik. Ömerin büyük oğlu Hayri, henüz dört yaşlarında kadardı. O da, gelmek istedi. Kongreye, âdeta ailece gittik.

Fakat, içeriye girmek ne mümkün! Düşününüz: Mevsim yaz. Güneşli, sıcak ve nefis bir gün. Pazar. Herkesin denizde olması lazım. Hayır. Herkes, Süreyya sinemasının cehennemini andıran, havasız salonunda. Gençler, ihtiyarlar, erkekler ve bilhassa kadınlar. Bir heyecan fırtınası esiyor. Kadınlar, Kadıköyün aydın kadınları. Şık ve güzel. Denizi unutmuslar. Dört kişilik localarda on kişi oturuyorlar.

Salon, D.P. liderlerinin ve en çok Adnan Menderes'in, Muhalefet Devrinde söylediği sözlerle donatılmış. Dinleyiciler bunlara bakıp gü-lüyorlar ve "Geçmiş zaman olur ki.." diye düşünüyorlar. Hürriyet, demokrasi, refah ve saadet lâfları..

Sinemanın önüne geldiğimizde, İsmet Paşayı dahi ön kapıdan içeri almanın imkânsızlığı anlaşıldı. Bütün geçit yerleri, tâ paradiye kadar tutulmuştu. Her tarafa iskemleler ilâve edilmiş, iskemle konulamayan yerlere tek ayak üstünde duran kalabalık dolmuştu. Hayri korktu ve ağlamaya başladı. Annesi onu aldı. Biz, sahneden salona sokulduk. Daha İsmet Paşa görünür görünmez yer yerinden oynadı. Ağlaşanlar, bağırانlar, alkışlayanlar, "yaşa" diye haykıranlar, tezahürat yapanlar. Kadıköy, İstanbul bu aydın semti, Menderes İdarresinin ne kadar karşısında olduğunun gösteriyordu. Zaten Kadıköy hep öyle kaldı.

İsmet Paşa, altın hesaplarını ortaya döktüğü konuşmasını bu dinleyici kütlesine karşı yaptı. İsmet Paşa dinleyicisini de iyi seçmişti. Kadıköylüler sadece anlayarak alkışlamakla kalmıyorlardı. Aralarında bir çoğu not da tutuyordu. -Ve bunlar polis değillerdi!-

İsmet Paşa, sonradan daha da meşhur olan Altın Hesabını ortaya şöyle koydu:

Düyunu Umumiye, Düyunu Umumiye di-yorduk. Osmanlı İmparatorluğu Düyunu Umumiyeye yol açan istikrazları 1854 ile 1875 arasında, 21 yılda yapmıştı. Bu müddet zarfında devletin eline 127 milyon altın geçmişti, faiz dolayısıyla millet 238 milyon altın borçlanmıştı.

Ya, bugünkü durum neydi? Demokrat İktidar sekiz senede, dışarıya 1 milyar 100 mil-

yon dolar borçlanmıştı. Amerikadan hibe şeklinde 800 milyon dolar yardım görmüştü. Eski iktidardan 127 ton altın, yani 150 milyon dolar devralmıştı. Nedir hesap? 2 milyar 200 milyon dolar. Yani? 280 milyon Osmanlı altını! Bu bir asgari hesaptır, buna askerî yardım da dahil değildir. Demek ki D.P. İktidarı sekiz sene içinde, Osmanlı İmparatorluğunun meşhur Düyunu Umumiyyeye yol açan 238 milyon altınlık borçlanmasına karşılık tam 280 milyon altın yemiştir.

İsmet Paşa, inceden inceye yaptığı bu hesapları yazılı notlarından okuduktan sonra bir an durdu ve sordu:

“— Ne var, meydanda?”

Salon, tezahürattan yıkılacak gibi oldu. Halk alkışlıyor, alkışlıyor, alkışlıyordu. İsmet Paşa seslerin kesilmesini bekledi, sonra ilâve etti:

“— Eline 280 milyon altın geçmiş ama, vatandaş geçinemeyecek kadar ıstırap, bunaltı, buhran içinde..”

Salonda bir alkış fırtınası daha koptu.

Fakat başka bir fırtına da, tabii İktidar safında koptu. Zira bu Görülmemiş Kalkınma, D.P. İktidarının en büyük övünme vesilesiydi. Hep yaptıklarını söylüyorlar, fakat buna mukabil memleketi hangi ipoteklerin altına soktuklarından hiç bahsetmiyorlardı. Şimdi İsmet Paşa, altın hesabıyla bu balona bir iğne sokuyordu.

Netekim Pazartesi sabahı Vilâyette, gazeteciler, karşılarında çok sert, iki kaşı çatılmış, burnundan kıl aldırmayan bir Başbakan buldular. Menderes, tabii gene İstanbuldaydı. Bir süredir gazetecilere munis davrandığı, onlarla şakalaştığı, bir sual sorulduğunda alaylı tavırla ilgili Bakanî işaret ettiği, “Onu sıkıştırın” dediği halde o gün, Vilâyetin büyük salonunda fotoğrafçıları gördüğünde kırmızı görmüş bir boğa hismiyle:

“— Ne işleri var, bunların burada.. Bayram değil, seyran değil, gelmişler resmîi çekecekler.. Atın bunları dışarı..” diye haykırmaya başladı.

Bunun üzerine fotoğrafçılar Vilâyetten uzaklaştırıldılar. Üstelik polisler, bunlara, gözden kaybolmalarını da “insaniyet namına” tavsiye ettiler. O sıralarda sadece Menderes değil, yâr-i vefakârı Nuri Sait Paşa da İstanbuldaydı ve akşam Bağdada dönecekti. Menderesin Nuri Sait Paşayı uğurlamaması görülmüş hadise değildi. Ama o gün uğurlamadı. İlk uçağa atladı ve Ankara'ya döndü. Ankara'da, vanına hemen Sıtkı Yırcalıyı celbettirdi. Sıtkı Yırcalı resmen Basın-Yayın Bakanıydı ama, **Samet Ağaoğlu'nun yerine Sanayi Bakanlığına**

da vekâlet ediyordu. İki adam, gece geç vakte kadar çalıştılar. Hazırlanan, İsmet Paşaya cevaptı. Menderes, hep sinirli halini muhafaza ediyor, küfredip duruyordu. Başbakanlıktan Anadolu Ajansı'yla D.P. gazetelerine hazırlıklı olmaları için telefon edildi. “Sıtkı Yırcalının İsmet Paşaya cevabı” ertesi sabah mutlaka yayınlanmalıydı. Cevap Menderesle Sıtkı Yırcalının elinden ancak gece yarısından sonra kurtarıldı, Ajansa da sabaha karşı verildi. Zafer ve Havadis, zavallılar, tabii bekleyip bunu aynen yayınladılar. Öteki gazetelerde özet çıktı. Ben, Salı sabahı radyodan dinledim. Cevapta ki “gurbette övünür gibi”, “İsmet Paşa Türkiyesi”, “İnkâr edenleri kahredici darbeler” tarzındaki tabirler Sıtkı Yırcalı imzasını taşıyan cevabın altında kimin kaleminden çıktığını belli ediyordu.

Cevap, kimseyi tatmin etmedi. Belki de bundan dolayıdır ki arkadan Maliye Bakanı Hasan Polatkana ve başkalarına da, Menderes aynı tarz cevaplar verdirtti. Şu, şu, şu yapılmıştır deniliyordu, fakat D.P. İdaresinin sekiz se-



İsmet Paşa, D.P. İktidarının ne nişancı olduğunu gayet iyi öğrenmişti. Bunun ilk dersini, Ömerin Hadisesinde almıştı. Sonra benim, ilk çocuğumuzun doğmasından iki hafta önce hapsedilmem gözlerini daha iyi açmıştı. 1958 yılında ikinci çocuğumuza bekliyorduk ve ben, küçük mahkemede 1 yıl daha hapse mahkûm olmuştum. İsmet Paşa, aynı oyunu İktidarın tekrarlayacağı kanaatindeydi, ben ise öyle bir yazıdan dolayı insan hapsedilemeyeceğini söylüyordum. İsmet Paşa hakkı çıktı.



Sebati Ataman gibi bir demagog, türk parlamentosuna az gelmiştir. Ataman, bir nevi "profesyonel görüş savunucusu" idi. Kendisinden ne savunulması istenilirse, onu rahatlıkla savunurdu. Bu eski C.H.P.'li için, konunun önemi yoktu. Hukuk bilgisini hemen, kendisine verilen konunun emrine koyuverirdi.

nede 280 milyon Osmanlı altınının, yani Dünyu Umumiye'yi teşkil eden borçlardan daha fazlasının altından girip üstünden çıktığı gerçeği saklanamadı. Zaten Menderesi kızdıran da buydu.

Altın hesabı, C.H.P. Muhalefetinin enderiyi buluşlarından biri oldu. Tabii, D.P. İktidarının cilası o tarihlerde hemen tamamiye dökmüştü. Halk, bilhassa aydınlar dolgundu. Bayar - Menderes Rejiminin kabalığı her gün biraz daha fazla vatandaşı D.P.'den uzaklaştırıyordu. Fakat altın hesabının, bunun dışında da bir tesiri oldu. Halk, âdeta eliyle tutup gözüyle gördü ki İktidar, memleketi bir batağa sürüklemektedir. Dünyu Umumiye, ürküntü veren bir hatıraydı. Onunla yeni borçlanmaların bir araya getirilip bir imaj halinde gözler

önüne serilmesi herkese "Vay canına!" de-dirtti.

Menderesin Bakanlarının cevapları tatminkâr olmayınca, Başbakan sevimsiz tezkip yoluna bir defa daha saptı. Bir sabah İstanbul'da Ulusu elimize aldığımızda gördük ki, manşet bir baştan ötekine, gene Emin Kalafatın bir tezkibine ayrılmıştır. Emin Kalafat, İsmet Paşanın Ulusta çıkan Kadıköy İlçe Kongresi nutku haberini tezkip ediyordu! İktidar hâlâ, bu davranışlarının kendisini halkın nazarında ne kadar küçük düşürdüğünü anlamaya yanaşmıyordu.

İsmet Paşanın altın hesabından bir kaç gün sonra, Menderes, Kabinesinde bir "âyârlama" yaptı. Klâsik bir demagog olan ve kendisinden ne istenilirse onu savunan, arkadan, ilk savunduğunun aksi savunulmak gerektiğinde onu da aynı başarıyla yapan Sebati Ataman Koordinasyon Bakanlığına tâyin edildi. Sıtkı Yırcalı Basın-Yayımdan tamamiye alınıp Sanayi Bakanlığına verildi. Menderes, bu değişiklikler sırasında, uzun zamandır Bakanlık hasretiyle yanan Server Somuncuoğlunu nihayet Hükümete aldı ve onu Basın-Yayına getirdi. Böylece iki "transfer kıymet" daha, Ataman ve Somuncuoğlu, iki eski C.H.P.'li Menderesin yakın ideal arkadaşları arasında pâye kazanıyordu.

Bu Bakanlık, talihsiz Server Somuncuoğlunun hayatına maloldu. Bir yıl kadar sonra Menderes Londraya giderken Basın-Yayın Bakanını da yanına aldı, uçak düştü ve Server Somuncuoğlu hayatını kaybetti.

O günler, başka birinin daha felâket sebebini hazırladı: Kemal Aygünün. Ethem Yetkiner, İstanbul Valiliğiyle birlikte Belediye Başkanlığına da yapıyordu. Menderes, bilhassa imar işleri dolayısıyla iki görevin birbirinden ayrılmasını uygun görüyordu. Temmuzun başında Yetkineri oradan ayırdı ve Ankara Valisi olan Kemal Aygünü İstanbul'a alıp tâyinle Belediye Başkanı yaptı. Kemal Aygünün, bu görevi kabul edip etmemek için çok düşündüğünü biliyorum. İnancı, bunun kendisine Namık Gedik tarafından hazırlanmış bir oyun olduğuydu. Fakat Menderes ısrar edince, hayır diyemedi. Daha sonra, D.P.'nin İstanbul İl Başkanlığı da üzerine yıkılınca, gene karşı koyamadı.

Bunlar olup biterken İsmet Paşa Heybeli-adada, her gün plâjdan denize giriyordu. Sabahları erken kalkıp kahvaltısını ediyor, sonra biraz uzanıyor, öğleye doğru plâja iniyordu. Plâj kapısında biletini alıyor, kendisine ayırdıkları kabine girip soyunuyor, meşhur çivilemesini yapıyor, yüziyordu. Bir gün bana:

"— Bilmezsün, bu deniz bana ne kadar ya-
rıyor. Kendimi tamamen dinç hissediyorum ve
kışı rahat geçiriyorum. Ah, bir de sigaraya baş-
layabilsem.." dedi.

Sigaraya kısa bir süre başlamış, fakat de-
nizle birlikte yeniden bırakmıştı. Deniz fasila-
larına gelince, 1961'den sonraki Başbakanlık
devresi hariç, -1965 yazındaki Muhalefet Li-
derliği devresi dahil-, İsmet Paşa çivilemeleri-
ne muntazam devam etti.

İsmet Paşa, Temmuzun 10'u civarında bir
kaç gün İstanbul'a indi. Parti Meclisi, Beşiktaş-
taki ilçe binasında toplanıyordu. Toplantılara
o başkanlık etti. Akşamları Heybeliada'ya
memnun dönüyordu. Partiye, daha da bir canlı-
lık gelmişti ve altın hesabının doğurduğu ha-
va partililere kuvvet vermişti.

Bu partililer kadar çabuk cesaretlenen, fa-
kat o nisbette de çabuk morali bozulan bir
zümreyi ben hiç görmemişimdir. Ufak hadise-
lerin bu zümre üzerindeki tesiri öyle büyük o-
luyor ki, insan şaşırıyor. Ama, "partili" deyin-
ce bütün parti mensuplarını anlıyorum. D.P.-
lisi, A.P.'lisi, C.H.P.'lisi.

1958 Temmuzunda altın hikâyesinin C.H.P.'
de canlılık yarattığı bir sırada, başka bir hadi-
se, mâneviyatları zaten bozuk D.P.'lileri büs-
bütün çökertti. Irak'ta meşhur ayaklanma oldu
ve bizimkilerin can dostları Faysal, Abdülillah
ve Nuri Sait Paşa bu askerî isyanda feci bir
şekilde can verdiler.

Iraktaki ihtilâl, Türkiye'yi bir kaç şekilde
çok ilgilendirdi. Bir defa Iraklı idareci takım,
dediğim gibi bizimkilerin can dostuydu ve Men-
deres Nuri Sait Paşayı, bir çeşit memleket ida-
resi şeklinin üstadı sayıyordu, Nuri Sait Paşa
da ona akıl satıyordu. İkincisi, devrildikleri ge-
cenin sabahında, Iraklı Büyükler Türkiye'ye ge-
leceklerdi. İstanbul'da, Devlet Başkanları sevi-
yesinde bir Bağdat Paketi toplantısı tertiplen-
mişti. Faysal ile İran Şahı ve Pakistan Cum-
hurbaşkanı da bekleniyordu. İhtilâl, bu toplu-
luğun üzerine düşmüş bomba tesiri yaptı. Zira
o sabah, Türkiye'de, ihtilâlden kimsenin haberi
yoktu.

Ben o yaz, Pazartesi günleri Ankaraya gidi-
yor ve haftanın sonlarına doğru İstanbul'a dö-
nüyordum. Bu sayede, 15 Temmuz Pazartesi
sabahı -Bağdatta Krallık 15 Temmuz Pazar
gecesi devrilmmişti- Yeşilköydeki paniği göz-
lerimle görmek fırsatını buldum. Bu benim, ha-
yattaki gazeteci talihliliklerimden biri oldu.

Hikâye, sabahleyin Yeşilköy hava meyda-
nında başladı. O gün saat 9.10'a kadar her şey
normal cereyan etti. Meydan Irak, İran, Pakis-

tan ve Türkiye bayraklarıyla süslenmiş, hal-
lar getirilmiş, platform kurulmuştu. Şehirdeki
hazırlıklar ise çok daha evvelden başlamıştı.
Hilton otelinde kırk daire, resmi açılışı henüz
yapılmamış Çınar oteli ile Park Otelde odalar
ayrılmıştı. Hiltondaki daireler arasında, ser-
vis ücreti hariç günlük kirası 350 lira olan meş-
hur Karadeniz dairesi de mevcuttu. Aynı me-
ziyete sahip Akdeniz dairesi ise, içindeki ame-
rikalı çıkmayı reddettiğinden maalesef tutu-
lamamıştı. Hilton'a ve Çınara eşlerini alıp An-
karadan gelmiş hariciye memurları yerleşmiş-
lerdi. Bunlar, "Prensesin hesabına" bir kaç haf-
ta geçireceklerinden pek memnun görünüyor-
lardı. Devlet Başkanlarından Şaha Şale köş-
kü, Mirzaya Küçükkuşu kasrı tahsis edilmişti.



liğe çıktıktan pek az zaman sonra hayatını kay-
bettii. Ben Somuncuoğluna hep acımışım ve
kendisini, bir nevi, kaderin kurbanı saymışım-
dır. Bir ortağı karanlık işlere girişmiş bulun-
masaydı, Menderes'in şantajına belki mukave-
met edebilirdi. Zira Somuncuoğlu Bakanlık
için dönmemiş, döndükten sonra, eh, bir Ba-
kanlığın kendi hakkı olduğuna inanmıştır.



Fatin Rüştü Zorlu devri, bizde bir sınıf Hariciyecinin Altın Devri olmuştur. Zorluda da, onun mensup olduğu Hükümette de hiç bir mali sorum duygusu bulunmadığı için Zorlu Ekibi bilhassa Bağdat Paktı toplantılarında karlılarını da alıp İstanbula gelirler ve vur patlam, çal oynasın, sefa sürerlerdi. Menderesin onlara verdiği isim "Hiltoncular"dı. Hiltonda kahrlardı da...

Irak Kralı Bebek koyunda demirli Kraliçe Aliye yatında kalacaktı. Pazar günü Yeşilköy meydanına inen Irak Hava Kuvvetlerine mensup bir askerî nakliye uçağı Kralın eşyalarını, bu arada geçen sene Boğaziçi sahillerinde büyük sükse yapan Christ-Craft marka zarif deniz motörü ile su kayağı takımlarını getirmiş ve bunlar yata gönderilmişti. Faysal, mürettebatı silme İngiliz olan Kraliçe Aliye yatıyla İstanbul konferansını takiben Fransız Riviyerasına gidecek ve yazın bir kısmını orada geçirecek, nişanlıyla buluşacaktı. Devlet Başkanlarının ağırlanması için Dışişleri Bakanlığı 200 bin lira civarında para sarfetmişti. Programa göre Beylerbeyi sarayında, Fatma Tatarı ve kerimesi Ayferin de dahil edildiği İstanbul sosyetesinin davetli olacağı mükellef bir suvare verilecek, ayrıca Deniz köşkünde, Yeniköydeki Turizm lokalinde, Çadır köşkünde ve Umur yataında yemekler yenecekti.

Pazartesi günü saat 9.10'da, İstanbul sokaklarına son Irak bayrakları asılırken Irak Hava Yollarına ait Viscount tipinde, dört mo-

törlü Yıac! uçağı Yeşilköye indi. Uçaktan, yolculardan evvel Dowdy adındaki ikinci kaptan, âdeta atladı. Büyük bir telâş içinde olduğu göze çarpyordu. Önüne ilk çıkan adama Irakın Ankara Büyük Elçisi Necip el Raviyi görmek istediğini, onam mesaj getirdiğini bildirdi. Uzunca boylu, esmer ve toplu, siyah gözlüklü adam Büyük Elçinin meydanda bulunmadığını söyledi. Bunun üzerine tulumunu dahi çıkarmamış olan Dowdy muhababından Türkiye Dışişleri Bakanlığına mensup bulunup bulunmadığını sordu. Adam "Oo, tabii!" dedi. - Aslında, Hürriyet gazetesinin muhabiri Firuz Makulu idi - İkinci kaptan Irakta büyük karışıklıklar olduğunu, ordunun Haşimi tahtını devirdiğini, Faysal ile Nuri Said Paşanın âkibetlerinin meçhul bulunduğunu, İstanbula gelemeyeceklerini bildirdi. Haberi alan Firuz Makulu telâş içinde olan Dowdy'yi Irak Başkonsolosu Sefa beye götürdü, onun emin elleri arasına bıraktı.

Haber bir bomba tesiri yaptı.

Dowdy'nin ihtilâl haberini verdiği saatte

BBC'yi dinleyenler, Londra radyosu spikerinin ağzından hâdisenin teyid edildiğini öğrendiler. Haber yıldırım süratıyla şehirde yayıldı. Saat dokuzu biraz geçiyordu ki Cemil Sait Barlas Heybeliada telefon ederek vaziyetten İsmet İnönü'yü haberdar etmiş. Fakat asıl karışıklık Yeşilköyde hüküm sürüyordu.

Irak Kralı saat 10.30'da gelecekti. Kendisini karşılayacak olanlar vaziyeti duyunca renkten renge girdiler. Bilhassa Nacip el Ravi büyük teessür içindeydi. Saat 10.20'de, kendisine haber verilmesi ihmal edilmiş olduğu anlaşılan Koraltan frakı içinde bütün heybetiyle göründü ve doğruca Şeref salonuna giderek orada bekleyenlerle buluştu. Haberi duyduğunda gür sesiyle "Olmaz efendim, olmaz, doğru değildir, yanlışır" dediği işitildi. Pakistan, İran ve Lübnan elçileri de Yeşilköyde gelmişlerdi. Fotoğrafçılar harıl harıl flaşlarını parlatıyorlardı. Saat 10.30'da itina ile giydirilmiş tiğ gibi Mehmetçiklerden müteşekkil ihtiram kıtası, başında bandosu meydana yerini aldı. Saat

11'de de, Menderesin hariciyeciler için o zamanlar kullandığı tâbirle "Hiltoncular" siyah, eski bir Ford arabasıyla göründüler. Zorlunun yanında Esenbel ve Tepedelenli vardı. Hilton otelinden son süratle gelmişlerdi. Ford, uçakların manevra sahasına girdi. Zorlu evvelâ otomobilden hiç inmedi. Menderesin meydana da olmadığını öğrenmişti. Bu sırada Ziya Tepedelenliye ait bir bavul otomobilin bagajından bir türlü çıkarılmıyordu. Büyük bir asabiyet içinde bulunan Zorlu arabadan atladı, "haydi, çıkarın şunu be birader" diyerek Tepedelenlinin bavulunu kaptığı gibi bagajdan çıkardı. Sonra tekrar arabaya binildi ve Floryaya hareket edildi. Bu sırada Koraltan da gitmişti.

Deniz köşkünde Bayar, Koraltan, Menderes, Zorlu, Esenbel ve El Ravinin iştirakiyle kısa bir toplantı yapıldı. Toplantıda Ankaraya gidilmesi kararlaştırıldı. Bu sırada meydana "Hiltoncular"ın protokol kısmı, resmî karşılayıcılara Irak heyetinin "mazeretine binaen" gelemeyeceğini bildirdiler. Hava meydanının



Tabii, Bağdat Paktı toplantılarındaki şatafattan herkes seviyesine göre pay alırdı ve aslan payı dalma, şatafatın bu cinsinden pek hoşlanan basit Celâl Bayara ait bulunurdu. Bayarın bu işleri iyi bildiğini kimse inkâr edemez. Buna mukabil Adnan Menderes böyle kalabalıklardan sıkılırdı ve ekseriya bir kenarda dururdu. Menderes daha ziyade "ufak dalkavuk grupları"nın adamıydı ve ken di ni oralarda formda hissedirdi.

harem bölümü haline getirilmiş milletlerarası bekleme salonunda Iraklı kadınlar ve Prenses Fazılanın akrabaları ağlaşıyorlardı. Saat 11.50'de Devlet Büyükelrinin Floryadan yola çıktıkları haberi alındı. Bir sözcü Bağdat Paketi toplantısının Ankarada yapılacağını gazetecilere açıkladı. Sonradan anlaşıldı ki Irak hadisesi dolayısıyla icabında dünyanın her tarafı ile temas edilmesi gerektiğinden toplantıların plaj ve sayfiye şehri İstanbulda değil, Anayasada başkent olarak derpiş edilen Ankarada yapılması muvafık görülmüştür. Dışişleri Bakanlığının telsizi, şifre memurları, mütehassısları ve bütün dünya memleketlerinin siyasi temsilcileri Ankarada bulunmaktaydı. Böylece, memleketin Ankaradan idare edilmesi gerektiği meydana çıkmıştı.

Saat tam 12'de Cumhurbaşkanlığı forsunu taşıyan plâkasız, siyah Cadillac son süratle manevra sahasına girdi, evvelâ Şeref salonuna doğru ilerlerken sert bir virajla sola döndü. Solda üç askeri uçak duruyordu. Arabanın içinde sağda Bayarı, solda Koraltan, ortada Menderesi görenler uğurlamanın icaplarını yerine getirmek için yaşlarından ve hallerinden bekenilmeyen bir çeviklikle piste fırladılar ve Cadillac'ın arkasından koşmaya başladılar. Konaşanlara evvelâ, ne olup bittiğinin pek farkında görünmeyen polisler de katıldılar, fakat sonradan akılları başlarına geldi ve ilk iş olarak gazetecileri durdurdular, fotoğrafçıların resim çekmelerine mâni oldular. Koyu renk elbiseler giymiş olan Bayar da, Menderes de üzgün ve şaşırılmış görünüyorlardı. On dakika sonra onlara Zorlu da katıldı ve askeri uçak hemen halvalandı.

Bu sırada, bir taraftan bayraklar ve halılar toplanır, Irak Kraliyet forsu, İran Şahının forsu, Pakistan ve Türkiye Cumhurbaşkanlığı forsları direklerden indirilirken, diğer taraftan Bayarın misafir Devlet Başkanları ile milli marşlar çalınırken sırasıyla ayakta duracağı kırmızı çuha zemini ve madeni parmaklıkları altın gibi sapsarı parlatılmış platform askerler tarafından sökülmekteydi. Bu işler yapılırken, türk ve yabancı diplomatların, Devlet adamlarının Ankaraya gitme zaruretleri Yeşilköy hava alanında büyük bir keşmekeş yarattı. Askeri uçaklar temin edildikçe, peyderpey sevkıyat başladı. Şeref salonunun büfesine yerleştirilmiş, kristal sürahiler içindeki buzlu şerbetler de geri gönderildi.

Saat 13.30'da Ankaradan gelen T. H. Yollarının Baz uçağının hostesi Münevver hanım, üzerlerinde "Sayın Fatin Rüşti Zorlu - Hariciye Vekili" yazılı, kırmızı mühürlü üç büyük ve kalın zarf ile iki paket getirdi. Zarf ve paketlerde ayrıca, bakla gibi kırmızı majeskül harf-

lerle yazılı "ÇOK ACELE" ibaresi de bulunuyordu. Münevver hanım bunları derhal T. H. Yolları Bürosuna teslim etti. Zorlu İstanbuldan Ankaraya saat 12.10'da hareket ettiğine göre, vesikalarla Zorlu havada karşılaşmışlardı. Biri gidiyor, diğeri geliyor.

Yeşilköy hava meydanını en son terkedener, karşılama ve uğurlama törenlerinde beklemeye antrenmanlı D.P. 11 İdare Kurulu üyeleri oldular. İki saat sonra İstanbul sokaklarının daki bayraklar indirildi.

Karışıklık Ankarada devam etti. İlk uçaktan inen Bayar, Menderes, Koraltan, Zorlu doğruca Şeref salonuna girdiler. Dr. Namık Gedik de Başbakanın yanındaki yerini aldı. Saat 13.45 idi. Bilhassa Menderes pek müteessir görünüyordu. Yemek orada yendi.

İskender Mirzanın uçağı meydana indiğinde saat 14.05 idi. Protokol icaplarının hiç biri yerine getirilemedi. Bayar misafir Devlet Başkanını aldı ve ikametine tahsis edilen Dışişleri Bakanlığı köşküne götürdüktan sonra tekrar meydana döndü. Tam iki saat sonra İran Şahının uçağı geldi. O sırada iki takım asker getirilmiş, bando bulunmuştu.

Ankaraya indikleri zaman iki Devlet Başkanı da Irak hadiseslerinden haberdardılar. İskender Mirza uçağında bulunan beyaz telsiz telefonuyla Afganistan - İran hududunda Karşılaştı görüşmüştü. İhtilâli duyunca evvelâ pilotuna geri dönme emrini vermiş, sonra yeni temaslara neticesinde rota değiştirilerek tekrar İstanbul istikameti tutulmuştu. İran Şahı da uçağının telsiziyle - onda telsiz telefon yoktur - Irak Kralının hazin âkibetinden haberdar olmuştu. Devlet Başkanları Esenboğadan Çankaya giderlerken bütün yol boyunca, her elli metreye bir askerin yerleştirilmiş olduğunu gördüler. Ankaradaki sıkı emniyet tertibatını Kemal Aygün almıştı.

O akşam yemek, Klüp 47 ve Klüp Ambasadörden temin edildi. Cumhurbaşkanlığı köşkünü yemek işi 47'ye, Dışişleri Bakanlığının ki Ambasadöre bırakılmıştı. İlk gece için Klüp 47'ye kırk kişilik yemek hazırlanmıştı. Misafirler levrek portügez, pilic kızartması, dondurma ve meyva ikram olundu. Ertesi gün klüplerin ahçıları Çankaya köşkünün mutfağında çalıştılar.

Devlet adamlarımızla misafirler bütün gece Irak hadisesini görüştüler ve bir politikanın tesbitine çalıştılar.

Gelecek yazı:

Zorlu İrağa karşı
askeri sefer hazırlıyor

En değerli yılbaşı hediyesi



Cilt Baskısı
Ajans - Türk

**Bütün kütüphanelerin en kıymetli kitabını
teşkil edecek olan bu eserin 1. cildi renkli
nefis bir kapak içinde bu hafta çıkıyor**

Genel Dağıtım : Hürriyet Dağıtım Ltd. Şirketi
İstanbul Dağıtımı : Fazıl Ünverdi

(AKIS'ten ödemeli olarak da istenilebilir)

Bayilerinize şimdiden siparişinizi veriniz

Bütçe

Atlars ters koşullar..

Geçtiğimiz haftanın bazı olayları, Demirel Hükümetinin iktisadi ve mali sahada gittide bir çıkmaza girdiğini göstermektedir. İyi niyetli, fakat talihsiz Gürsamın açış konuşmasıyla başlayan Karma Bütçe Komisyonu çalışmaları, burada yapılan tenkitler ve bilhassa AP'li Aydın Yalçın tenkitleri bunun açık delilini teşkil etmektedir. Odalar Birliğinin olağanüstü Genel Kurulunda Ticaret Bakanının tekrar, "özel sektörü sevmek fazelettir" demesi ve bu Pazartesi günü başlayan İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı üzerinde düzenlenen kollokyum ve Prof. Besim Üstünelin açtığı tartışma ise AP İktidarının durumunu gözler önüne sercek niteliktedir.

Aydın Yalçın:

"— Bu Bütçeyi, özel istihlaklerde kısıtlama, yani vasıtalı vergilerde düzenleme yapmadan, aynı zamanda kamu gelirlerinde azalmaya sebep olacak bazı masraf kanunlarının gelecek yıla ertelenmesine gidilmeden, uygulamak mümkün değildir. Bütçedeki bazı kemiyetleri gerçekçi bulmadığımızı, bunun üzerine inşa edilecek iktisat politikasının istikrar ve dengeli kalkınmayı sağlamakta bazı güçlükler çıkaracağımı ifade etmek gerekir. 1966 yılında, denge sağlamak için, AP Hükümetinin, vatandaşlardan, daha az istihlak yapmalarını cesaretle istemesi lazımdır. Yeni Bütçede cari masraflar yüksek tutulmuştur. Cari masraflardaki bu artışa karşılık, Bütçede veter gelir- artışı sağlana-

maması, fiyatların daha da artmasına yol açacaktır." dedi.

Karma Bütçe Komisyonunda "yüzdeler yüzde 5'lik enflasyon normaldir" diyen YTP lideri Alican, durumu yumuşatmak için gösterdiği çabalara rağmen fiyatlar, bu Kasım ayında yüzde 11 oranında artmıştır. Ferit Melen, Alicanın gayretlerine şu sözlerle cevap verdi:

"— Fiyat yükselmeleri enflasyon haline gelmiştir. Alican yüzde 5 enflasyon olabilir diyor. Biz bu görüşte değiliz. Enflasyondan zengin-fakir, herkes aynı oranda zarar görse, hadi neyse. Fakat Türkiye'de enflasyondan fakirler zarar görmektedir.."

Komisyonunda bir başka mesele de, CHP sözcüsü Ferit Melenin üzerinde durduğu ve klasik bütçe tenkitlerinin dışında başka şeylere aklı ermeyen politikacıların ele almadıkları bir mesele oldu. Melen, Planlama çalışmalarının özünü, felsefesine değinerek, Bütçe ile birlikte, Bütçe Meclise gelmeden önce neden 1966 programının yayınlanmadığına dikkati çekti.

Seçimlerden önce zam yok, vergi ayarlaması yok diyen Demirel, çok sayıda bilim adamı, Bakanlık yetkili uzmanının katıldığı kollokyumun açarken, plan ve plânlamaya tam bir inanç beslediğini, Türkiye'nin kalkınması, kurtulması için en emin yolun plânlı kalkınma olduğunu söyledi! Bu bile, durumun vehametini gösteren bir delildir.

Gün ışığına çıkan gerçekler

İkollokyumunda konuşan bilim adamları, plânı, kalkınmayı, sermaye ile hasıla oranıydı, "özel sektör yatırımları denetlenmiş mi, denet-

lenmiş mi" gibi tartışmalara girdiler. Çeşitli meseleleri ciddiyetle ele aldılar. En ilgi çekici konuşmayı yapan, eski İktisadi Plânlama Dairesi Başkanı Prof. Dr. Besim Üstünel, özel sektörün plâna uygun yatırımlar yapması için, Plânda denetleyici tedbirlerin alınmasını istedi, Türkiye'nin bu alanda Papanekli kalınma yapan Pakistandan bile geri olduğunu belirtti ve özetle şöyle dedi:

"— Plâncılar, bu konuda oldukça ürkek ve çekingen davranmaktadırlar. Başarılı bir plân uygulaması için, özel sektörün plâna uygun yatırım yapmasını sağlayacak ted-

Açıklama

Derginizin 596. sayısında "Meclis Başkanlarına toplu bir bakış" yazısı sebebiyle fotoğrafım yayınlanmıştır. Yazıya göre, sözü geçen Meclis Başkan Vekili "Hasan Fehmi Ataç"tır. Fakat bu zatın yerine yanlışlıkla benim fotoğrafım konmuş ve altına da "H. F. Ataç" yazılmıştır. Yayınlanan fotoğraf benimdir. Adım "Mehmed Fehmi Ataç"tır. Meclis Başkan Vekilliği ve insan olunan vasıflarla bir ilgim yoktur.

Sizlerce de anlaşılacağı aşikâr olan bu yanlışlığın düzeltilmesini rica ederim.

birlerin alınması ve bu tedbirlerin teşvik edici veya istenmeyen yatırım alanlarına karşı ürktücü mali tedbirlerden ibaret kalmaması gerekir. Demokratik bir ülke olarak bütün gelişmişler içinde önde gelen Hindistanda özel sektörün yatırımları plâna uygunluk bakımından izine tâbi tutulmaktadır. Hatta, Papanekli kalkınma yapan Pakistanda bile bunlara benzer tedbirler uygulanmaktadır.."

Bütün bu olaylara, ilgililerin ve yetkililerin sözlerine bakanlar, Plânın ve plânlı kalkınmanın geleceğinden kuşku duymaya başlamışlardır. Demirelin bazı sözleri ya ilerde bizat kendi başına büyük meseleler açabilecek, güçlükler çıkarabilecek kadar fazla "politik" sayılmakta, ya da bu sözler, gizlenmeğe çalışılan bir samimiyetsizliğin gün ışığına çıkması olarak değerlendirilmektedir.

TÜRKİYE'DE İLK DEFA RENKLİ FOTOĞRAFLARLA



Turistik Türkiye Takvimi

GÜMÜŞ KABARTMA ve YALDIZ BASKI
TEKNİĞİYLE BASILAN BU TAKVİMLER
TÜRK MATBAACILIĞININ BİR ZAFERİDİR.

(HEM MASA, HEM DE DUVAR TİKVİMİ OLARAK
KULLANILMAKTADIR.)

HAZIRLAYAN, BASAN ve YAYAN:

AJANS - TÜRK, ANKARA / Tel: 12 00 53 - 12 00 54 - 12 00 55
TANESİ: 25 LİRA

(AKİS — 689)



Fleetmaster
SuperLug
"GÜÇ"

Yaman şoförün lâstiği

Memleketimizde bir numaralı lastik olarak tanınan U. S. Royal, Hac mevsiminde Karadeniz - Kızıldeniz arasında yapılan zorlu denemeden sonra "Yaman şoförün lastiği" unvanını kazanmıştır.

Terkibine harika birleştirici CVC katılmış olan U. S. Royal lastiklerinin her yola... her vasıtaya uygun bir çeşidi vardır. U. S. Royal'e has geniş taban ile dişlerin özel şekli rahat bir çekiş ve emsalsiz fren emniyeti sağlar. U. S. Royal'ler her türlü yola iyi oturur. U. S. Royal lastikleri, uzun müddet dayanacak şekilde imal edilir, kolay kolay aşınmaz.

Siz de vasitanızı U. S. Royal lastikleri ile donatarak kârınızı artırınız! U. S. Royal'in kıymetini kullanınca anlayacaksınız!



Harika birleştirici CVC yalnız U. S. Royal lastiklerinde vardır



Tri - Rib R. S. U. S. Royal
"KILAVUZ" "GEZİ"



Fleet Carrier
"ŞOSE"



Fleetmaster
DeepLug
"SÜPER ARAZI"



Super
Fleetmaster
"SÜPER GÜÇ"



Roadgrader
"GREYDER"



Master Grip
U. D.
"ARAZI"



Super
Clear Master
"ÇEKİ"



Gülbenkyan

Geçmiş zaman olur ki..

Aşağıdaki yazı, Özden Toker tarafından özel surette Londra'ya gidilerek milyoner Gülbenkyanın hayatına dair hazırlanan serinin ikinci yazısıdır. Gülbenkyan renkli hayatını Özden Tokere hikâye etmiş, bunu hatıralar, fıkralarla süslemiştir. Özden Toker, kendisine has yazı tarzı içinde AKİS okuyucularına intibalarını ve bu hayatı anlatmaktadır.

Özden Tokerin hazırladığı seri, yedi yazılıktır.

Nubar Gülbenkyanla sohbetimiz devam ederken kapı açıldı, içeriye elinde tepsi bir uşak girdi. Tam, İngilizlerin meşhur "Butler"i. Kuyruklu siyah elbisesi, kolağ göm leği, papyon kravatı ile kusursuz. Yalnız, söylediği gibi, asık suratlı değil. Aksine, kırmızı yanaklı, güler yüzlü bir adam. Ötüme yaldızlı, büyükçe bir kahve fincanı koydu. Karşı tarafta, şöminenin yanında arkadaşısıyla konuşmakta olan Bayan Gülbenkyan hemen fırladı:

"— Ne yazık ki size türk kahvesi ikram edemiyoruz. Hem o kadar ince çekilmiş kahve bulmak zor, hem de nasıl pişirileceğini bilemiyoruz."

Evsahibim gene karısına takılmadan edemedi, söze karıştı:

"— Canım, o kadar zor birşey değil. Türk Elçiliğinde daima nefis kahve içeriz. Ama biz beceremiyoruz. Siz nasıl seversiniz, şekerli mi, arta mı, yoksa sade mi?"

Bu son kelimeleri türkçe söyledi ve doğru olup olmadığını öğrenmek istedi. Bayan Gülbenkyan bir taptakı bisküvi ikram etti.

Kahvelerimizi içerken, Gülbenkya'na, en son ne zaman Türkiye'de bulunduğunu sordum.

"— İki sene evvel, ancak bir-iki gün kalabildim" dedi.

Boğaza gitmiş. Tarabya ile Büyükdere arasında büyükbabasının evi varmış, onu arayıp bulmuş. Kocaman yalıtı boyaları dökülmüş, fakat sapaşgılam görünce hayretini gizleyememiş. Tabii ev o zamandan beri çok sahip değiştirmiş.

"— Hiltonun yeri nefis" dedi.

Bir zamanlar orası da annesinin amcası Abraham Paşaya aittmiş. Topkapı müzesini gezmiş. Bilhassa hazine dairesine hayran kalmış.

Gülbenkyan, yanındaki bir masadan eski bir türk kaması aldı, iftiharla gösterdi. Bunu ona İstanbul'dan bir akrabası yollamış.

"— Ne yazık ki orada artık yakın akrabam kalmadı. Halbuki İstanbul'da ilk ziyaretimde eşi-dostu dolaşmak epey uzun sürmüştü."

Evsahibimin bahsettiği bu ilk ziyaret 1910'da olmuş. O sene anne Gülbenkyan, on dört yaşındaki oğlu Nubar ile birkaç yaş küçük kızı Ri'tayı alıp İstanbul'a, el öpmeğe getirmiş. Anneannesini ziyaret etmişler. Hattâ onun annesi de sağlamış. Yedikulede oturuyormuş. Zavif-na-

tırlarmış. Hattâ dilimize geçmiş bu atasözünü ona yakıştırmışlar.

Büyükbaba Gülbenkyan kahveye çok meraklı imiş. Evde hususi bir kahvecisi varmış. Adamın işi, e fendsine her yarım saatte bir kahve pişirmekmiş. Birgün kahve çıkmış. Büyükbaba Gülbenkyan seslenmiş, duyan olmamış, el çırpmış, gelen olmamış. Fena halde te pesi atmış. Kalkmış, ocağın başına gitmiş, bir de ne görsün, kahveci mişil mişil uyumuyor mu!.. Hemen uşaklarını çağırmış, "şu tembeli bir güzel dövu" diye emretmiş. Onları da, emrükulu değil mi, adama öyle bir sopa atmışlar ki, adam dayanamamış, ölmüş. Efendilerin gelip vaziyeti anlattıklarında, hem adamın ölümüne üzülün, hem de iyi bir kahveciden olduğuna yanan Gül-



Gülbenkyan, Özden Tokere hatıralarını anlatıyor
Bir varmış, bir yokmuş

hiif bir kadımcığaz olan ninesine gittiklerini iyi hatırlıyor. Annesi, ninesinin önünde eğilip elini öpünce, o da aynı şeyi yapmış. Boğaz gezintilerinde iki kardeş çok eğlenmişler. Tabii kaç-göç varmış. On dört yaşında olmasına rağmen adam yerine konmak Nubarın hoşuna gidiyormuş. Doğduğu şehirde geçirdiği bu iki ayı Gülbenkyan hâlâ tatlı bir hüznle, zevkle hatırlıyor.

Nubarın ailesi, her iki taraftan, aslen İstanbullu. Babasının ailesi, senelerce Osmanlı devletinde ticaret ile meşgul olmuş. Anne tarafı ise bankacı. Nubar babasının babasını az hatırlıyor. Fakat ailede ona ait birçok eğlenceli fıkrâ anla-

benkyan "vur dedikse, öldür demedik ya..." deyivermiş.

Bu hikâyeyi gülerken nakleden Nubar Gülbenkyan:

"— Aşlı var mı, yok mu bilmem, fakat ailede böyle anlatırlar" dedi.

Bir hayat hikâyesi

Nubar 2 Haziran 1896 günü Kadıköy'deki babaevinde doğdu. Fakat burası çabuk terke mecbur kaldı. O tarihte Türkiye ermeniler için tehlikeli olmağa başlamıştı. Paralı ve nüfuzlu olan ermeniler bir volunu bulup İstanbul'dan çıkıyorlardı. Gülbenkyan ailesi de öyle yaptı. Birkaç haftalık oğulları Nubarı, bir rivayete göre bavula koyarak, diğer bir rivayete göre de halıya sa-



**Milyoner Gülsenkyan, elinde türk kamasiyla
İstanbuldan sevgilerle**

arak, Mısra geçtiler. Bebek Nubar için bir göçebe hayatı başlamıştı. Ömrü Londrada Savoy Oteli ile, Pariste Ritz Oteli arasında geçiyordu. 1900 senesinin noelini ilk defa büyükle beraber Ritz Otelinin lokantasında kutladı. Heves edip, istiridye yediği ve fena halde midesi bulandığı için o günü hiç unutmadı. Daha o yaştan boğazına düşkün olacağı belliydi. O sıralarda babası Londrada Hyde Park Gardens'de bir ev satın aldı. Kızkardeşi Rita orada doğdu. Çocuklar çok sıkı bir terbiye aldılar, bol dayak yediler. Nubar, ailenin tek erkek evladı olduğu için, babasının gözbebeği idi. Buna rağmen, meselâ yemek seçmesine veya herhangi bir itaatsizliğine hiç müsamaha etmezlerdi. Yaz tatillerini Deauville'de veya Fransanın güneyinde geçirirlerdi. Kışın da Cap Martin'e giderlerdi.

Kalust Gülsenkyan çok meşgul bir adamdı. Ailesine ayıracak zamanı azdı. Bu yüzden Nubar, babasının seyrek görürdü, kıymetlisi olmasına rağmen, aralarında daima resmiyet vardı. Kalust Gülsenkyan çok ciddi, vazife ve mesuliyet hissi hâkim, inatçılık derecesinde prensiplerine bağlı bir insandı. Karısı dahil, bütün ev halkının ondan ödü patlardı. Tabii çocuklar annelerini daha çok görürlerdi. O, çok güzel, şefkatli, her zaman bakımlı bir kadındı. Evde çiftler çiftler adamlar olmasına rağmen, çocuklarının sıh-

hati, terbiyesi ile yakından alakadar olurdu. Bu alakası, Nubar kocaman adam olduktan sonra da devam etti.

Nubarın Harrow'da Orley Form adındaki hazırlık mektebine verdiler. Bitirince Harrow'a girdi. Zaten doğar-doğmaz oraya yazdırmışlardı. Mektepte zihni başarı için bedeni sıkıntının faydalı olacağı fikri hâkimdi. İngilterenin en iyi aile çocuklarının okudukları mektep hiç bir konforu haiz değildi. Büyük talebeler küçükleri hizmetkâr gibi çalıştırırlardı.

Evsahibimin, bunları anlatırken, piposu sönmek üzereydi. Sustu. Derin derin nefesini çekerek, ateşini tekrar canlandırınca kadar uğraştı ve ilâve etti:

— Beni yanlış anlamayın. Bu ıslulün sadece faydasını gördüm. İnsan emretmesini bilmeli. Bunun için de, ilk evvelâ itaat etmesini öğrenmesi şart."

Hayata atılış

Nubar, Harrow'da hayatından memnundu. Babası onun okuldışı terbiyesini de ihmal etmiyordu. Bir tatilde oğlunu, mürebbsi ile beraber İsviçreye yolladı. İstedğini yapmakta, istediği parayı sarfetmekte serbestti. Babasının bir tek şartı vardı: Yaptığı her masrafın, kuruşu kuruşuna hesabını tutacaktı. Tatil üç hafta sürdü. Nubar belki ömrünün en güzel günlerini geçirdi, fakat akşamları o hesap yap-

mak yok mu, onun canını çıkardı. O gün bugün, hesaptan nefret etti.

Onaltı yaşına gelince, babası Harrow'da yaptığı klâsik tahsili kâfi buldu, onu oradan alıp, Almanya'ya yolladı. 1912'de Bonn Üniversitesinin Tabii İlimler şubesine girdi. Birinci Dünya Harbinin başlamasıyla Almanyadan ayrıldı. İngiltereye dönüşünde Cambridge'de meşhur Trinity College'e alındı. Üç sene M.A. ve L.L.B. derecelerini kazanarak mezun oldu. Bir sene de Hukuk okudu. Cambridge'den çıkınca babasının Londradaki bürosunda çalışmaya başladı. İşe girdiği ilk gün masasının üzerinde asılı kocaman bir yafta ile karşılaştı: "Hayatta yegâne zevk çalışmaktır."

O gün bu levha genç Nubarın pek hoşuna gitmemişti. Bugün, elli senelik tecrübesine dayanarak:

— "Tabii, hayatın yegâne zevki çalışmak değil. Ama insan ancak yaptığı işten zevk alırsa, muvaffak olabilir" diyor.

Nubarın ayağı uğurlu geldi. O sene babası petrolden ilk milyön İngiliz lirasını kazandı.

Bu tarihten itibaren baba-oğul arasında büyük bir yaklaşıma oldu. Babası dünyanın bütün petrol çevrelerinde "Mr. %5" diye tanınan sevilen ve korkulan bir adamdı. O'nun yanında bulunmak, nasıl çalıştığını görmek Nubar için stajların faydalısı oldu. Çocukluğundan beri babasına karşı duyduğu korku, yerini daha şuurlu bir saygıya, hayranlığa terketti. Sevgisi daima mesafeli kaldı. Fakat aradaki bağ gide kuvvetlendi. Kalust Gülsenkyan için oğlu herseyden evvel geliyordu. Hayatta en büyük arzusu, onu rahat ettirmekti. Tabii bu hususta baba-oğul her zaman anlaşamıyorlardı. Fakat altmışına gelmiş, başından bu kadar tecrübe geçmiş baba mı, yoksa toy oğlu mu daha iyi bilecekti? Üstelik, Gülsenkyanlar Osmanlı âdetlerine göre yetiştirilmişlerdi. Oğluna karışmak bir babanın hem vazifesi, hem de hakkı idi.

Bu prensibe dayanarak Kalust Gülsenkyan, oğlunun herseyine, en ufak tefferruatına varınca ya kadarkarıştıyordu. Gençliğinde bu alakaya kızan Nubar Gülsenkyan, şimdi onu minnetle hatırlıyor.

Benim ailemde de babamızla

lan münasebetimizin kendi anlatıklarına pek yakın olduğunu söyleyince evsahibim güldü:

“— Öyledir, öyledir” dedi, “zaten anlattığım gibi, babam aşım, çocukken aldığı terbiyeyi hiç bir zaman unutmadı ve bize unutturmadı.”

İlâve etti:

“— Bu sözlerimi hatırlayım: Babamın kıymetini bilin. Bir babamın yerini hiç bir şey tutmuyor. Sağlığında farkında değildim. Şahsiyetine, aklına ve şefkatine öyle alışmışım ki, arada birbirimize kızsak dahi, ona güvenim sarsılmazdı. Ölüncü kendimi boşlukta hissettim. Aradan on sene geçti, yokluğuna hâlâ alışmadım.”

Babalar ve çocuklar

Bu sözleri, yetmiş yaşına gelmiş, saç - sakal ağarmış, haydi ihtiyar demiyeyim ama, yaşlı adam o kadar içten söylüyordu ki... Gayriihtiyarı “ne yazık onun, kendisine karıştı bu hisleri duyacak bir evladı yok...” diye düşündüm.

Babası ile arasında ilk büyük anlaşmazlık 1922 senesinde çıktı. Nubar bir kıza âşık olmuştu, babası evlenmelerine razı olmuyordu, Delikanlı bütün bağları kopararak, işini terketti ve evlendi. Başka bir petrol şirketinde, Royal Dutch Shell’de iş buldu. Kısa zamanda şirketin başkanı, babasının yakın mesai arkadaşı Mr. Deterding’in sağ kolu oldu. Neden sonra bunda da babasının parmağı olduğunu öğrendi. Nitekim Deterding onu, Kalust Gülbenkyanın tasvip etmediği bir vazifeye göndermeye kalkınca, Royal Dutch’dan ayrılmaya mecbur kaldı. 29 yaşında, tekrar baba yuvasına döndü.

Ömrü Paris ile Londra arasında geçiyordu. Babası Pariste Avenue d’Iena’da bir ev, daha doğrusu bir müze yaptırmıştı. Üç evin birleştirilmesinden meydana gelen sarayın yüz odası vardı. İçinde babasının, dünyanın dört bir ucundan, bilhassa Rusyadan topladığı sanat eserleriyle doluydu. Ashında ev eşyaları vardı, Gülbenkyanlar misafir olarak buluyorlardı. Zaten babası nâdirin evinde oturur, umumiyetle Ritz Otelini tercih ederdi.

İkinci Dünya Harbi başlayınca Kalust Gülbenkyan Pariste kalmağa karar verdi. Fakat 1940 senesinde Fransız hükümeti ile beraber Vichy’

ye geçmeğe mecbur oldu. İşlerini oradan idare ediyordu. Oğluna ise Londrada, Irak Petrol Kumpanyasına bakmak düşüyordu.

1942’de İran müteffikler safında harbe girince, babası Portekize taşındı. Bir ara İsviçre sözkonusu oldu. Fakat iklim şartları ve icabında Amerikaya geçiş kolaylıkları gözönünde tutularak Lizbona karar verildi. Harpten sonra annesi Parise avdet etti. Kalust Gülbenkyan bazı vergi kolaylıklarını da hesaba katarak, Portekizde, tabii gene bir otel dairesinde oturmağa devam etti. Gülbenkyan:

“— Çoğu zaman ayrı yaşamalarına, babamın birçok maceralarına rağmen, babamla annem birbirlerine çok düşkünlüler” dedi.

Sonra, benim annemle babamın kaç senelik evli olduklarını sordu. “50 seneye yakın” deyince güldü:

“— Bir şey değil. Benimkiler 1952’de altmışıncı yıldönümlerini kutladılar. Zavallı annemi birkaç hafta sonra kaybettik. Sanki o günü beklemişti. Babam bir-iki sene daha yaşadı. Fakat o enerjik, yaşama azmı dolu adam gitmiş, yeme kalbi kırık, bedbin bir adam gelmişti” dedi.



REKLAMINIZI
GAZETE VE DERGİLERLE
DEĞERLENDİRİN!

**BASIN
İLAN KURUMU**

**YURT İÇİ VE YURT DIŞI REKLANLARINIZ İÇİN
HİZMETİNİZDEDİR**

Genel MÜDÜRLÜK :
Cağaloğlu, Türkocağı Caddesi, No.1
İstanbul

Telefon : 27 66 00 - 27 66 01
Telgraf adresi : BASINKURUMU

(Basın A: 22889) — 695)



BİR ADET

OPON

**SIZI
HUZURA KAVUŞTURUR**



Boş yere ıstırap çekmeyiniz

OPON,
baş, diş, adale, lumbago,
romatizma ve sinir
ağrılarını teskin eder.

OPON,
günde 6 tablete kadar
alınabilir

Tüli'den haberler



Kokteyl mi, çay mı?

Geçirdiğimiz hafta bir öğleden sonra Hariciye Köşkünün kapısından giren bazı kadınlar, birbirlerine, "acaba yanlış mı geldik?" diye sordular. Yanlış gelmemişlerdi, çay saat 15'de başlıyordu, fakat Köşkün salonlarını dolduran kadınların görünüşü biraz garipti. Hepsinde bir kokteyle gider gibi giyinmişlerdi: dantel elbiseler, üzeri pürlütlü brokar elbiseler, saten iskarpinler...

Misafirlerini kapıda karşılayan Nazmiye Demirel de son derece şıktı, vizon rengi dantel tayyörü, bej-rose tül şapkası, saten iskarpinleriyle herhangi bir kokteyle gitse hiç kimse kusur bulamazdı. Fakat saat 15'de başlayan bir çay için bu, biraz aşırı bir şıklıktı. Bu şıklık ortasında, başta Fransız sefiresi Mme. De Juniac, bazı sefiretler sade tayyörleri ve küçük şapkalılarıyla dikkati çekiyorlardı. Saat 15'de ve bir yardım derneği yararına düzenlenen bir çay için en uygun kıyafeti onlar giymişti, hiç şüphesiz.

Çaya gelen kadınlar arasında sigara tiryakisi var mıydı, bilinmemektedir. Ancak duvardaki "Lütfen sigara içmeyiniz" yazısına herkes boyun eğdi. Yazının sırtı da sonradan çözüldü: Devlet Operasına misafir gelen İstanbullu bariton Mete Uğur ile Carmen operasının başarılı Mikéalla'sı küçük bir konser verdiler. Meral Alper, herhalde, Nazmiye Demirelin himayesindeki bir çaya tuvaletsiz gidilmez diye düşünmüş olacak, petrol rengi kadifeden bir tuvalet giymişti. Buna karşılık, Mete Uğur, aryalarını kahverengi bir elbiseyle söyledi. İki sanatçı da çok alkışlandı. Gerçi Başbakan ve eşi şimdiye kadar hiç konser ve operada, hattâ operette görülüyorlardı ama, Bavan Demirel bu defa iki sanatçıya da büyük bir dikkatle dinleyip, candan kutladı.

Meyhaneler mesken olunca...

Ankara sosyetesini her akşam resmî bir kokteyle ve yemekte bulmaktan, anlaşılardan, iyice bıkmış. Zira Laterna ile yeni açılan Altanın meyhanesi çok rağbet görüyor. Ge-

çirdiğimiz hafta meyhaneler ankara rahlılara iyice mesken oldu. Meselâ bir gece, Laternada, Ayşe Kulfın güzel danslarıyla türküler birbirine karıştı. Bu güzel ve genç kadın halkikaten çok güzel çiftetelli oynuyor. Onu seyrederken dudak büküp kıyananlar da var, hayranlıkla alkış-

önem verir. Memleketine dönmek üzere olan, İstanbuldaki İsveç Konsoloslu, bu münasebetle, Şirin Devrim şerefine bir veda partisi verdi. Parti çok güzel geçti. Bu, sosyetenin tam bir kokteyldi. Sanatçısı, güzel kadın, yertisi - yabancıları, geç saatlere kadar konuştular, eğlendi-



SERGI — Ressam Asuman Kılıç, Washington'da, Samuel Bookatz Galerisinde başarılı bir resim sergisi açtı, Washington Büyük Elçimiz Turgut Menemencioğlu ve eşinin himayelerinde yapılan vernisaja Amerikan Hükümeti üyeleri, kordiplomatik, basın mensupları ve Washington'un mümtaz şimaları geldiler. Eleştirmeçilerin, abstrre resim ile türk renk ve motiflerinin başarılı bir karışımı olarak niteleyip övdükleri sergi basın, radyo ve televizyonda da geniş yankı buldu. Resiminde Asuman Kılıç, Amerikan Yüksek Mahkemesi üyesi Hâkim Douglas ile görülmektedir.

ayanlar da... Genç kadın ise bütün bunların farkında bile değil, dansederken herşeyi unutuyor. Hattâ, yakın geçmişteki acı - tatlı hikâyeleri bile...

Şirin bir parti

Δ ktris Şirin Devrim, ötedenberi türk - isveç dostluğuna büyük

ler. Mr. Harold da hafice hüznünlendi. İstanbuldan ayrılmak kolay değil tabii... Ama, doğrusu, Harold'dan ayrılmak da kolay değil. İstanbul sosyetesini, İsveç Konsolosunu çabuk unutamıyacak. Mr. Harold, partileri, iyi evsahipliği ile her zaman hatırlanacak.

Müzmin adaylık

İstanbulun sosyetik çevrelerinde ikide-bir çıkan söylentilere bir yenisi eklendi: Operatör **Dr. Selçuk Kanath** evleniyormuş. Müstakbel **Bayan Kanath**, bir süre önce ayrılan güzel bir dul. Yakışıklı doktoru tanıyanlar, bu söylentinin de gerçekleşmeyeceğini iddia ediyorlar. Çünkü Selçuk Kanath, şimdi Nâzum Kalkavan ile evli olan eşinden ayrıldıktan sonra evlilik fikrinden iyice uzaklaştı. İstanbulda gezip - tozmadığı genç kız, sahne ve perde yıldızı, parlak bir damat adayı olarak davet edilmediği sofra kalmadı. Arkadaşları, Dr. Kanathın damat adaylığından çok hoşlandığını, bunun tadını çıkardığını söylüyorlar. Yanlış bir teşhis değil. Genç Doçent, bütün davranışlarıyla, André Gide'in bir sözünü doğruluyor: "Tercih etmek, öteki güzel şeylerden vazgeçmek demektir".

Nazik mesele

Orta yaşlılar, İstanbul Tefosundan gençlerden daha çok hoşlanıyorlar. Her gece gelip, yeni dansları seyrediyorlar. Aralarında Melâhat Saka bile var. Bayan Sakayı görenler, kadımlar için nazik sayılan bir meseleyi tartışmaya başlıyorlar. Halbuki Bayan Saka bu meseleyi çoktan halletmiş, eski dostlarıyla çok seyrekle buluşuyor, genç ve güzel bir çevrede kendini daha rahat hissediyor. Çok rahat olabilmek için de pavyonların loşluğunu tercih ediyor. Yine nazik bir noktaya gelindi: "kadımlar bir yaştan sonra ışık sevmezler", değil mi?

Nazar değmesin

Film ve ses yıldızları arasında mutluluğu ile tanınan, bu mutluluğu uzun yıllar gölge düşürmeyen çiftlerin başında **Muzaffer ve Halûk Akgün** geliyor. Evliliklerini, boylarınca bir kız yetiştirecek kadar eskitmişler, fakat şimdiye kadar hiç bir hikâyeleri duyulmamış. Aman, nazar değmesin!... Bir zamanlar Behiye ve Halil Aksoy çifti de çok mutluymuş, sonra aralarına irikayım karakediler girdi.

Gülmeyenler birarada

Ankaranın Meydan Sahnesi büyüdü, genişledi, Meydanlılar yeni bir sahne oynamanın sevinci için deler. Kaç gündür gece klüplerinin, pavyonların tadını onlar çıkarıyorlar. Yeni sahnenin ilk oyunu, "Ninoçka". Hani, bir zamanlar da "Gül-

meyen Kadın" -bu rolde, meşhur Greta Garbo vardı- diye filmi oynamıştı. "Gülmeyen Kadın"ı ilk akşam "gülmeyen politikacılar" seyrettiler. **Hasan Dinçer** ve **Ekrem Alıcan** her zaman tiyatroya gitmezlerdi ama, nedense, "Ninoçka"ya gelmişlerdi. Alicamı görenler, kendisinin, Hükümet Programından sonra Bütçe Komisyonunda da AP'nin sözcülüğüne başladığını konuşarak, gültüştüler.

Defileler arasında

Ankaralı kadınların şıklığında söz sahibi olan moda salonları, maşallah, çok faal. **Sabiha Keyn**, Köy Öğretmenlerine Yardım Derneği yarına bir defile yaptı; Faize Moda salonu üçüncü kuruluş yıldönümünü kutladı, işçilerinin göğsüne altın madalyalar taktı; moda dünyasına yeni katılan **Hamra Gündes** de -Leylâ Feyzioğlunun kardeşi- Türk Amerikan Kadınlar Derneğinin aylık yemeğinde küçük bir defile düzenledi. **Sabiha Keyn**'in defilesinde

üniversiteli manken **Ceyda Borçba** kan çok beğenildi. Bu güzel kız birçok kadında kaynana olmak arzusu nu uyandırdı ama, galiba sözlüymüş... **Hamra Gündes**in defilesini Senatunun yeni Başkanı **İbrahim Şevki Atasagunun** eşi de seyretti. Bakalım, gelecek defileye kadar şıklaşacak mı...

Yollar açık

Dr. Yavuz Tarcanın doçentlik imtihanını kazanması, dostlarını pek sevindirdi. Halen, atom enerjisi uzmanı olarak, Ankara Tıp Fakültesi Radyobiyoje Enstitüsünde, "atomun tıbbi tatbikatı, tedavi ve araştırma" konusu üzerinde çalışmakta olan Doçent Dr. Tarcan, bir süre Amerikada kalmış, kendi sahasında ihtisas yapmıştır. Ayrıca Viyana, Atina ve Romada toplanan Uluslararası Radyo İzotop kongrelerine Atom Enerjisi Komisyonu adına katılmıştır.

Genç ve gayretli Doçente başarı yolları açılmışsa benzer.

PİLO - CURA

H A R İ K A S A Ç İ L A C I



- 1- Saç dökülmesini önler.
- 2- Kepek ve kaşıntıyı yok eder.
- 3- Saçları kuvvetlendirir ve besler.
- 4- Genç hücrelerin faaliyetini artırarak dökülen saçların yerine yenisinin gelmesini sağlar.
- 5- Saçlara canlılık, hayatıyet ve güzelliği verir.

PİLO-CURA SAÇLARINIZIN SİGORTASIDIR

TOPTAN SATIŞ YERİ: Eminönü Tahmisçiler Kurukahveci Hanı No. 10, Tel. 37 05 14

(AKİS — 697)

AKBANK'ın yeni ikramiye apartmanı



İstanbul, Caddebostanda
kaloriferli, parke ve
marley döşemeli,
tam konforlu,
deniz manzaralıdır.

Fevkâlâde itina ile hazırlanmış bu emsalsiz dairelerden bir tanesine sahip olabilmek için hesap açtırmakta acele ediniz.

AKBANK

(AKİS — 694)

Balvit

KUVVET ve ENERJİ
BALI



- Sporcularda
- Çalışan her insanda
- Dimagi yorgunluklarda
- İhtiyarlıkta
- Yorgun iş adamlarında
- Zayıflama rejiminde
- Genlerde

(AKİS — 696)

HERKES



OKUYOR

EMPERYALİZM NEDİR?

Hazırlayan Fethi Naci, Gerçek Yaşanevi yayımları 2, İstanbul Matbaası 1965, 160 sayfa 6 lira.

Son yılların moda kelimelerinden birisi de emperyalizmdir. Tıpkı Kurtuluş Savaşı yıllarında olduğu gibi, bugün de, bu memleketi seven gerçek milliyetçiler, Türkiyeyi bir kere daha emperyalizmin boyunduruğundan kurtarmamın savaşını vermekte, bu uğurda çeşitli tehlikeleri göze almaktadırlar.

Kurtuluş Savaşı yıllarında nasıl, saldırgan yunan ordularının arkasında, başta İngiltere olmak üzere, bütün bir kapitalizm dünyası varmış gibi, bugün de aynı şekilde, yurdumuzu bir örümcek ağı gibi sarmış yabancı sermayenin gerisinde batı kapitalizminin doymaz, ahtapot kolları vardır. Kurtuluş Savaşı günlerinde nasıl, Mustafa Kemal ve arkadaşları, canları pahasına Kurtuluş Savaşının halka dayanarak öncülüğünü yaparlarken, bir takım adamlar Vahdettinin etrafında çöreklenip, mandacılıktan köleliğe kadar derece derece her görüşe boyun eğerek kuyruk sallıyorlardı ise, bugün de emperyalizmin yeni şekliyle savaşanların karşısına yine, bazı partilerin liderlerinin etrafına çöreklenmiş, kendi çıkarları için memleketi satmaktan bile en ufak bir utanç duymayacak bir takım kimseler çıkmıştır. Bunlar, emperyalizmin dış yardım, ikili anlaşma, iktisadi işbirliği, konsorsiyom, ortak pazar adları altında boynumuzu dolanmış ahtapot kollarına baka baka, tıpkı Vahdettin yaranının Düvel-i Muazzama donanması için, "hani efendim, emperyalizm neredeymiş? Bunlar bizim kurtarıcılarımız" demeleri gibi, Türkiyeyi tehdit eden yeni sömürgeciliği görmezlikten gelmekte, bu yolda savaş verenleri de, tıpkı Vahdettin Yaranı Damat Ferit üslûbuyla karalamaya çalışmaktadırlar. Bunların, şayet ellerinde fırsat olsa, Damat Ferit'in Kürt Mustafa Divan-ı Harbinin idam fermanı gibi fermanlar çıkartması da kimseyi yadırgatmayacaktır.

İşte Fethi Naci, yurdumuzdaki İkinci Kurtuluş Savaşına katılanlardan biri olarak, ülkemizi tehdit eden, kanımı emip sömüren emperyalizmin ne olduğunu, sadece Türki-

yede değil, dünyanın öteki geri bırakılmış ülkelerinde de halkları nasıl avucu içine aldığı anlatan bir kitap yazmış. Kendi kurduğu ve tek başına yürütüp yaşatmak peşinde olduğu Gerçek Yayınevinin "Az Gelişmiş Ülkeler ve Sosyalizm" adlı ilk kitabından sonra yayınladığı ikinci kitabı "Emperyalizm Nedir?" de emperyalizm şöyle tanımlanmaktadır: "Emperyalizm, bankalarda dolardır, okullarda süt tuzudur, stadyumlarda çiklettir. Emperyalizm, radyolarda 'Memlekete Sanadır yağların en güzeli' nakaratıdır, sofrada soya yağıdır, limanlarda tönrenlerle karşılanan buğdaydır. Düne kadar emperyalizm bunlardı. Ama bugün, emperyalizm, sattırılmayan zeytin yağıdır, en sıkışık zamanlarda jet uçaklarımıza verilmeven yakittir, ay çiçeğinin düşük fiyatıdır, petrolün yüzde 35 yüksek fiyatıdır...

Emperyalizm, günlük yaşayışımıza karışmış; Ali Cengiz oyununu andırıcısına durmadan yeni bir kılığa, yeni bir biçime bürünmede. Ne var ki günlük gerçeklerin ardında yatan bir büyük gerçek var. İşte o zaman söze 'kapitalizm' devip başlamak gerek."

Fethi Naci kitabını onbir bölüme ayırmış. Bölümlerin ara başlıkları, kitabın kapsadığı konular hakkında açık bir fikir vermeye yeter sanırım. Bu başlıklar şöyle sıralanıyor: "Emperyalizme geçiş", "Üretimin yoğunlaşması ve tekel-ler", "Mali sermaye ve mali oligarşi", "Sermaye ihracı", "Tekel kârı", "Emperyalizmin tarihteki yeri", "Kapitalizmin genel krizi", "Çağdaş emperyalizmin sömürme metodları", "Çağdaş emperyalizmin kurtulma çabaları", "Bugünkü dönemde emperyalizmin gelişmeleri", "Tarih emperyalizmi mahkûm etmiştir".

Sıradan okuyucunun, hattâ Kerime Nadir cinsinden romancıların romanlarının ötesinde kitap okumak olanağına kavuşmamış okuyucunun bu fasıl başlıkları karşısında dehşete düşmesi ve "aman, bu benim anlamıyacağım bir kitap" demesi ihtimaline karşı hemen şu nu söyleyeyim. Fethi Nacinin kitabı bir ders kitabı, koyu bir iktisat kitabı değildir. Zaten Fethi Nacinin asıl büyük başarısı da buradadır. En çetrefil iktisadi konuları bile anlaması güç bir kolaylıkla açıklığa

OYUNCAKLAR

Dr. Süleyman Gündüz Günyüz ve Halim Yağcıoğlunun oyunu, kendi basımı, Ankara 64 sayfa 5 lira.

**MARKS VE BİLİM**

Yazan: J.D. Bernal. Fiyatı: 300 kuruş. Bütün kitapçılarda bulunur. Ödemeli isteme adresi: Bilim ve Sosyalizm Yayınları 22. Sok. No. 12/A Bahçelievler Ankara

**TURAN YOLU**

André Malraux'dan çeviren Sabahattin Eyüboğlu, Çan yayınları İstanbul, 44 sayfa 3 lira.

**YUNUS EMRE**

Sıtkı Soylunun incelemesi, Larende Basımevi Karaman, 82 sayfa 2 lira.

**BİR UÇTAN BİR UCA**

Çetin Altan'ın gezi notları, Dönem yayınları İstanbul, 158 sayfa 5 lira.

**SEVMEK DİYE BİRSEY**

Tarık Dursunun hikâyeleri, Kukul yayımevi İstanbul, 88 sayfa 4 lira.

**FRANSIZCA - TÜRKÇE OKUL SÖZLÜĞÜ**

Hazırlayan Nijat Özön, Arkın Kitapevi yayını İstanbul, 480 sayfa 750 kuruş.

kavuşturan Fethi Naci, 158 sayfalık kitabını adeta bir tatlı hikâye okur gibi okutmasını bilmektedir. Yüreğinde, bu memleketin dertlerine karşı en ufak bir ilgi duyan kimse dahi, Fethi Nacinin "Emperyalizm Nedir?" adlı kitabını, pek fazla yadırgamadan ve anlattığı şeyleri rahatça anlayarak sonuna kadar okuyabilir ve yurdumuzu tehdit eden tehlikeyi şimdiye kadar düşünmediği kadar açıklıkla görmek imkânına kavuşur.

Fethi Naci bu kitabından dolayı ne kadar kurtlansa azdır. Dileğim, Gerçek Yayınevinin bu tipten yayınlarını aksatmadan sürdürmesi, Türkiye'nin İkinci Kurtuluş Savaşının bir öncüsü olarak yılmadan, yoluna devam etmesidir.

İlhami SOYSAL