

Johnson'un Müdahalesi
İçyüzü

AKİS

H

KTÜALİTE MECMUASI

12 Haziran 1964



AP

Genel

Başkanı

Kim olacak?

AKİS

HAFTALIK AKTUALİTE MECMUASI

Sayı : 520 Cilt : XXX. Yıl : 11

Sahibi
Mübin Toker

Yazı İşleri Müdürü
Kurtul Altuğ

Bu sayıda Yazı Kurulu
İç Haberler Kısmı: Metin Toker, Güler Civaoglu, Teoman Erel, Egemen Bostancı, Tarık Kastroğ (İstanbul), Seyfi Özgene (İzmir) — Dış Haberler Kısmı: Halûk Ülman — Dış Geziler: Mahmut T. Ongören — Magazin Kısmı: Jale Cançan, Tülli Sezgin, Bihit Anter, Hüseyin Korkmazgil — Turizm: Daniyal Eriç — İş Alemi: Faah İnal

Resim
Ali Parmakerit

Fotograf
Hüseyin Ezer
Erdoğan Çiftler

Klişe
Doğan Klişe Öz Atölyesi
Tel : 11 70 15

Yazı İşleri
Rüzgâr Sokak No 15/2
Tel: 11 89 92
P. K. 582

İdare
Rüzgâr Sokak No: 15/1
Tel: 10 61 88

Abone Şartları
3 aylık (12 nüsha) 10.00 lira
6 aylık (25 nüsha) 20.00 lira
1 senelik (52 nüsha) 40.00 lira

Nân şartları
Santimi 20 lira
3 renkli arka kapak 1500 lira

AKİS Basın Ahlak Yasasına uymayı taahhüt etmiştir.

Dizildiği yer
Rüzgâr Matbaa

Basıldığı yer
Hürriyet Matbaası

Ankara

Basıldığı tarih :
11.6.1964

Fiyatı 1 lira

Kendi Aramızda

Sevgili AKİS Okuyucuları

Sevgili AKİS Okuyucular:

Seçimlerden on gün kadar önce bu mecmuada bir seçim tahmini yapılmıştır. Bunda varılan netice hiç bir halde AP'nin 25, CHP'nin 18 senatörlükten azını çıkarmayacağı olmuştur. Bu sırada başta Yeni İstanbul, AP'nin organları ve AP Genel Merkezi şu tahmini ilân etmekteydiler: AP 35 - CHP 16. Bu endahsız atış şimdi neticesini vermiştir. Bir bağımsız senatörlük koparmasıyla geri kalan 50 senatörlüğü AP ile CHP 30 ve 20 olarak paylaşmışlardır. Aradaki farkın 10'u bulması iki ilde AP'nin güç bir başarıyı gerçekleştirmiş olmasının sonucudur. Çanakkalede ve Kütahyada, nisbi temsile rağmen AP iki senatörlükten ikisini de kazanmıştır.

Senato seçimlerinin neticesi, AKİS'in tahminlerine uygun çıkmıştır. Bu bakımdan AKİS okuyucuları bir sürprizle karşılaşmamışlardır.



Senato seçimleri bu hafta iki önemli hadiseyle götelenmiştir. Bunların birincisi Kıbrıs ile ilgili son gelişmelerdir. Herkesin bir başka şey söylediği bu konuda, okuyucularımız en doğru bilgiyi gene AKİS'te, AKİS'in bu sayısında bulacaklardır. Amerika Cumhurbaşkanı Johnson'un Türkiye'ye Kıbrıs alâkalı bazı tasarruflarına müdahale ettiği Beyaz Saray tarafından açıklandıktan sonra mesele'nin esasının ne olduğu Türkiye'de ve dünyada büyük merak konusu olmuştur.

Gerçek nedir ve bunun türk milleti, türk halkı üzerindeki tepkisi ne olmuştur? KIBRIS OLAYLARI başlığı altında hazırladığımız kısımda bu soruların en doğru cevapları bulunmaktadır. Hadiseler umumi efkârımız tarafından mutlaka dikkatle ve ibretle okunacaktır. Arkadaşımız Halûk Ülmanın hazırladığı bu sayfalar karanlığa keskin bir ışık tutmaktadır.

Haftanın ikinci önemli hadisesi, AP Genel Başkanı Ragıp Gümüşpaşanın hiç beklenilmedik bir sırada bir kalp krizi neticesi vefat etmesidir. Bu vefat AP içinde bir Genel Başkanlık mücadelesinin vesilesini teşkil etmiştir. AP'nin yeni Genel Başkanı bu partinin kaderinin tayininde de büyük rol oynayacağından AP içinde hangi cereyanın ötekilere hakim bulunduğu bu suretle anlaşılacaktır. O bakımdan "AP'nin Genel Başkanlığı"nın bu sayımızın kapak konusu olarak seçtik.

Saygılarımızla

AKİS

İçindekiler

Günlerin Getirdiği	4	Turizm	23
Kıbrıs Olayları	6	Dünyada Olup Bitenler	24
Haftanın İçinden	7	Dış Geziler	25
AKİS'in Yazı Serisi	17	Tülden Haberler	26
İş Alemi	21	Sosyal Hayat	29
		Sinema	32

Günlerin getirdiği

Yurttan Akisler

Sanayi — Kurulduğundan bu yana geçen 34 yıl içinde yavaş yavaş büyük bir imalat sanayii haline gelen "Türk Philips Sanayii" geçen haftanın ortasında yeni ve büyük bir bölümünü işletmeye açtı.

Bugüne kadar 40.000 traş makinesi ve 10.000 pikapla bir o kadar çeşitli elektrik aleti imal eden fabrikaya yapılan bu yeni ilâve ile daha çeşitli tipte aksamın yerli imalatı başlayacaktır. Bu yeni kısımda operatörler, elektrikli traş makineleri, ses alma cihazları - bir süre sonra da - televizyon cihazları monte edilecektir.

Konferans — Elinizdeki mecmuanın basılıp, bayilete şevkedilmeye başlandığı gün, Birinci Kızılay Millî Konferansı çalışmalarına başladı. Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'in himayesinde, bu güne kadar ilk defa olarak yapılan bu konferans aynı zamanda Türkiye Kızılay Derneğinin 96. kuruluş yıldönümüne tesadüf etti. Konferans üç gün devam edecek, Kızılayla ilgili çeşitli konular ihtisas sahibi kişiler tarafından incelenecek ve toplantı sonunda bildirimler yayınlanacaktır.

Bu arada incelenecek konular arasında; Kızılay fikrinin türk tarihinden gelen kaynakları, Kızılayın kuru-



Philips sitesi
İş bilentisi

luşundan bu yana gelişmesi, milletlerarası Kızıllaç teşkilâtının kuruluşu, gelişmesi ve bu teşkilâtın Kızıllaçla ilişkileri, Türkiye'deki sosyal politika gelişmeleri ile Kızıllaç dâişincesi arasındaki münasebetler, sosyal yardım-ışmanın hukuk yönünden genel eğilimleri yer almaktadır.

Yıllardan beri devam eden hizmetlerinin önemini son olarak Kıbrıs olaylarında bir defa daha ispat eden Kızıllaç ile ilgili bu konferansın geniş yankılar yaratması ve faydalı sonuçlara varması beklenmektedir.

Senato — Cumhuriyet Senatosunda Cumhurbaşkanlığı kontenjanından kura ile boşalan beş senatörlük için Gürsel tarafından yapılan seçim bu haftanın başında açıklandı. Cumhurbaşkanı, Anayasamızın 73. maddesinin kendisine tanıdığı yetkiye dayanarak altı yıl teşri görev yapacak senatörleri şu isimlerden seçti :

Nadir Nadi, Osman Köksal, Sadı Koças, Adil Ünlü ve Zerrin Tüzün.

Cumhurbaşkanlığı kontenjanından Senatora giren Bayan Zerrin Tüzün Kız Teknik Öğretim Genel Müdürüdür. Böylece ancak mumla arandığında rastlanılacak kadar az sayıdaki kadın TBMM üyelerine Gürselin delaleti ile bir senatör eklenmiş olmaktadır. Bu haber türk kadınları ve öğretmenleri arasında büyük sevinçle karşılanmıştır.

Sadı Koças ile Adil Ünlü Senatora, Cumhurbaşkanlığı kontenjanı ile daha evvel giren fakat çok kısa bir zaman içinde kura sonucu çıkmak şanssızlığına uğrayan eski senatörlerdir. Gürselin bu iki eski senatörü tekrar kontenjanına dahil etmesi haklı bir hareket olarak kabul edilmiştir.

Yapılan seçimin en ilginç tarafı Osman Köksalın tekrar Senatora dönmesidir. Köksal bir süre önce Tabii Senatörlükten ani bir istifaya vazgeçmiş ve bu hususta herhangi bir açıklama yapmamıştı. Bu arada Cumhurbaşkanımı ile bir görüşme yapan Köksal istifası hakkında yine herhangi bir açıklamada bulunmadı ama, Cumhurbaşkanının geçen haftanın sonunda bir yürüyüş sırasında gazetecilerle yaptığı sohbet bu konuyu oldukça aydınlattı.

Gürsel gazetecilere, AP'liler tarafından "Tabii Senatörlük" müessesesine yapılan hücumların tamamen haksız olduğunu, seçim propagandası sırasında Evliyaoglu Gökhan "Beg" in bu konuda ettiği lafların Fenni İslimiyeli tarafından "Güzlece" cevaplandırıldığını ifade etti ve şöyle dedi :

"— Tabii Senatörler Senatora bugün için çok faydalı olmakta ve tamamen tarafsız ölçüler içindeki mesallerine devam etmektedirler. Onların zararlı ve hafif davranışlara tevessül ettüklerine rastlanmamıştır."

Gürsel gazetecilerden ayrılırken, Tabii Senatörlerin kafalarında yerleştiği anlaşılın ve kendisinin de tasvip ettiği belli olan bir fikri açıkladı ve Türkiye'deki politik ortam normale döndüğünde Tabii Senatörlük ve hatta Cumhurbaşkanlığı kontenjan müesseselerine lüzum kalmayabileceğini ifade etti..

Kongre — Beynelmillel Mimarlar Birliği yıllık toplantısı bu defa Türkiye'de, İmar ve İskân Bakanlığın toplantı salonunda yapıldı. Çeşitli milletlere mensup mimarların katıldığı toplantıda bazı gariplikler oldu ve delegeler türkerin yabancılarda görmeye pek alışmadıkları davranışlarda bulundular. Meselâ toplantının ilk günü çalışmalarını takip etmek için giden türk mimarları salona alınmadılar ve buna sebep olarak :

"— Toplantı gizlidir!" denildi.. Daha sonra artık toplantıları takip edebileceklerini kendilerine gelen davetiyelerden öğrenip İmar İskân Bakanlığın giden türk mimarları bu defa da çalışmaların bitmiş olduğunu gördüler.. Yabancı mimarlar şerefine İmar İskân Bakanlığın tarafından verilen yemeğe eşleri ile birlikte davetli giden İler Bankası ve Emlâk Kredi Bankası Genel Müdürler uzun bir süre sofraya başında yabancı misafirleri bekletiler. Onlardan ses seda çıkmayınca da hayretler içinde ayrıldılar..

Dünyadan Akisler

Güney Kore — Güney Korenin ikide bir ayaklanıp yönetimi değiştirmeye pek meraklı öğrencileri, geride bıraktığımız hafta içinde de, daha işbaşına gelmesinin üzerinden altı ay bile geçmeyen General Park rejimine karşı ayaklandılar. Bu kereli ayaklanmalarının sebebi, General Park'ın, Japonya ile anlaşma yapmak istemesidir. Güney koreli öğrenciler, ülkelerindeki uzun yıllar süren japon yönetiminin acılarını unutamamaktadırlar. Ancak, buna karşılık, General Park yönetimi de Japonya ile ya-

pılacak bir anlaşmanın Güney Korenin ekonomik durumu bakımından büyük faydalar sağlayacağını ummaktadır. Gerçekten, bir yandan işlenmesi güç bir bürokratik düzen, bir yandan siyasi istikrarsızlık, Güney Korenin ekonomik durumunu şimdiye kadar düzelmekten alakovuştur. Eğer Japonya ile bir anlaşma yapılırsa, General Park, ülkesinin o kadar muhtaç olduğu dış yatırım ve yardım imkânlarını kolayca bulabileceğini düşünmektedir.

KIBRIS OLAYLARI



Orgeneral Lemnitzer gazetecilerle sohbet ediyor

Beklenmedik misafir

Müdahale

Dostun dosta ettiği

Bu haftanın ortasında, şu satırların yazılmakta olduğu sırada, Ankara'da Dışişleri Bakanlığında bir metin büyük bir dikkatle türkçeden İngilizceye çevrilmekteydi. Metin, Türkiye Başbakanı İsmet İnönü'nün Amerika Cumhurbaşkanı Lyndon Johnson'un kendisine gönderdiği mektubun cevabıdır. Cevap, bu satırların okunmakta olduğu sırada verilmiş olacaktır. Başbakan İsmet İnönü bu cevabında, gerekirse, Amerikaya gelmekten memnuniyet duyacağını, ancak 15 Haziran'da Güvenlik Konseyi toplanacağına

göre o tarihte bir yeni durumun hasıl olacağını, bunun yanında Amerikanın bir fikri olup olmadığını, yani kendisiyle ne görüşülmek istendiğini öğrenmesinde fayda bulunduğunu belirtmekte, bu noktalar aydınlandıktan sonra bir ziyaret icap ettiği takdirde kendisi için 20 Haziran civarının uygun düşeceğini belirtmektedir. Dışişleri Bakanlığı çevrelerinden belirtildiğine göre İnönü'nün cevabının tonu Johnson'un mektubunun tonudur. Bu ton hakkında Beyaz Saray, yayınladığı bir tebliğde temasın "yakın müttefikler arasında yapılması mutad temas"lardan olduğunu belirtmiştir. Anlaşılan "gayet açık kalp"le konu-

şan Johnson ile Başbakan İnönü de "aynı açık kalp"e konuşmaktadır.

Bakanlıkta bir elçi

Johnson'un mektubu Ankara'ya 4 Haziranı 6 Hazirana bağlayan akşam geldi. Bir gün evvel, Ankaradaki Amerika Büyükelçisi Raymond Hare'in kendisi, Dışişleri Bakanlığına ve Başbakanlığa gelmişti. Hare ile Türk sorunlarının görüşmesi beş saat sürdü. Amerika Büyükelçisi kendiliğinden gelmişti. Aldığı bazı bilgiler hakkında bir müttefik sıfatıyla aydınlanmak istiyordu. Başbakan İnönü ve Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Erkin kendisini aydınlattılar. Raymond Hare'in aldığı bilgiler Kıbrıs'a bir Türk

«Aptal dostu olmaktansa...»

Metin TOKER

Biz türkler, zaman zaman kendimizi beğenmesek ve ken dimize çok kızsak da, her halde bir eski millet olduğumuzu inkâr edemeyiz. Bir eski millet olduğumuzdan dolayı da bizim pek tatlı ve o nisbette hikmet ifade eden atasözlerimiz vardır. Bunlardan her biri, geçmiş bir tecrübenin bizlere verdiği dersin neticesidir. Ekseri zaman safca, belki budalaca, bir insan kalbinin müsaade edebileceği en iyi ve en samimi hislerle bir dosta bağlanmışlardır, onun için her şeyimizi tehlikeye atmışlardır, onun üstüne titremişlerdir, sonra onun ne kadar budala olduğunu görüp üzülmüşlerdir. Ondan düşmanımızdan görmediğimiz muameleyi gördüğümüzde donup kalmışlardır. Hiç şüphe yok. «Aptal dostu olmaktansa akıllı düşmanı olmak evlâdır» sözü böyle bir ruh hâletinin neticesidir.

Dostlar bazen ne kadar budala olur, akıl ermez. Sizin kendi histerinizi bir ifade ediş tarzınız vardır. Bu müli hasletlerinize dahildir. Siz «Defol, git!» demezsiniz. Siz «Ne işin var, burada?» diye haykırmazsınız. Kırdığımızı, hayâl sukutuna uğradığımızı bir küçük burkulmayla, bir yüz burusukluğuyla, bir masum ifadeyle anlatmak istersiniz. Ama, kime? Bir sığır çobanına!

Sığır çobanı ister ki yüzüne karşı «Defol, git!» diye haykurasınız. Resimlerini, kendisini rezil eder tarzda değiştirip sokaklarda dolaştırarsınız. Kütleler toplansın, galyana gelsin, küfürler savursun, memnunsuzluğu belli etsin. Bir yerde böyle yapıldı mı o size karşı dönecek ve diyecektir ki: «Görüyor musun, bak bunları ne kadar kazdurdım. Eee, şimdi biraz da ondan yana görünmeliyim ki muvazaneyi temin edeyim. Yoksa, beni senden sanacaklardır...»

Akılız!

Şantaj yaptığımı, sizin zaaflarınızdan faydalanıldığımı, sana kumpas kurulduğunu fark edemeyen zavallı zengin! Sana acımak mı lâzımdır, yoksa kızmak mı, milletce bunu dahi fark edemeyecek kadar saçkınsınız. Böylesine bir gâffet, böylesine bir budalalık, böylesine küçük hesap bizim aklımıza alabileceği bir husus değildir. Her kurgunluk mutlaka tükürükte mi ifade edilmiştir ve tükürmeyecek kadar kendini bilmek, ağırbaşlı olmak, içinden çıkabilecek tükürük heveslilerine meydan vermemek için bazen kendi varlığını tehlikeye sokmak bir suç müdür, bir aciz midir, bir zaaf âlameti midir? Başkalarının yularını dünyamın dört bucağında bu şekilde davranıp i neticeler aldığını gördükten sonra hâlâ milli âdetlere, alışılmış usullere başvurmak belki asıl aptallıktır, asıl budalalıktır. Ama milletler başka türlü olmayı kolay beceremiyorlar ki... Anlaşılmamak, haklarının yenildiğini görmek pahasına da olsa...

Ey yarabbi, insan bir aptal dostum ileri sürdüğü fikirler karşısında deli olmanın kendisini güç alır, Adam der ki: «Bir allenin içine girdim mi, artık allenin öteki mensuplarıyla döğüşemezsin!» Bunu kime söyle? Allentü, namusunu korumak isteyen mensubuna! Be adam, bunu, alle fertlerinin namusunu korumasını bir döğüş seçebeli telâkki etmek isteyenlere söylesene... Hayır! Çünkü o edepsizdir ve sen akli başında bir kimsesin. Edepsizlerin üstüne yürürmez, akli başında olanlara nasihat edilir. Bu, akli başında olmanın verdiği primdir. Ama akıl, hü-

le hallerde ne kadar başta kalır? Bunu, akılız dost düşünmez. Üstüne bu nisbette vardı ki kimsenin akli da başından gittiğindedir ki akılız dost «Eyyah, ne oluyorsun?» diye telâşlanır ve bu sefer 180 derecelik bir dönüş yapar. Yani, akılız dostun akıllı başına getirmek için ya şantaj yapmak lâzımdır, ya da sahtem aklın baştan gitmesi.

Ama, bu niçin bir mecburiyet olsun ve neden mantığın hudutları böylesine zorlansın? Her halde, dostun akılız olması yüzünden!

Adam der ki: «Ooo, bu çok karışık bir mesele». Be hâl çaresi bulmuş degilim! Böyle bir durumda olan kimse, dostta ve kırk paralık akli varsa susar, oturur. Dost dahi olsa, akli yoksa, yapacağı şey burnunu bir hâl çaresi bulmuş olmadığı meseleye sokmak ve tek hâl çaresini bulmuş olmadığı meseleye sokmak ve tek hâl çaresini bulmuş olmadığı meseleye sokmak ibarettir. Bununla hangi kalpleri kırduğunu hiç farketmeden, Sadece kalp kırma zararı azdır. Ama o noktada, gösterdiği acizle, bizzat kendi güvenliğini, ahbaplarının güvenliğini tehlikeye attığını bile ancak tehlike çanları çaldığı zaman fark edecektir ve o zaman her şey çok geç kalmış olacaktır. Tıpkı, başka noktalarda olduğu gibi. Bir lider evvelâ kendi aklında bir hâl çaresi bulur. Ondan sonra, kendisine inananları o istikamete iter. Baraj kurmanın liderliğin tek vasfı olduğuna inanan simdiye kadar bir kimse çıkmış değildir.

Elele akılız dost, karışıklık bir menfaat uğrunda sadece kendisinin yaptığı yardımları bahis konusu eder de bunların bedelini milletlerin şerfinden, haysiyetinden, yaşamak haklarından almaya kalkarsa o zaman büsbütün gözden düşer. Bunlar serefil, haysiyetli milletleri kararlarından ve azimlerinden döndürerek tehditler değildir. Nihayet böyle milletlerin o yardımları ne zaman ve nasıl kabul ettikleri, o yardımlar hiç bahis konusu değiken ve başka milletler kaderlerine terk edilirken o milletlerin müteacizlere tek başlarına ne cevap verdikleri düşünülürse bu çeşit sözlerin edilmesi aptallığın dik âlâsını teşkil ettiği daha kolay görülür. Tıpkı insanlar gibi milletler de çok şeye tahammül ederler. Ama hakstzlığa, hehe insafsızlığa asla! Eğer samimiyet, eğer ciddi dostluk, eğer inanc ve güven mutlaka bir bedel ödemek mecburiyetinde tutulursa bu hasletlere iltifat edenler dünyada çok çıkmaz. Dünya ise, huzur ve güvenlik için, asıl bunlara muhtaçtır.

Ben sana her şeyimi vereceğim. Sen bana benim hakkı olduğumu, benimle beraber bulduğumu, beni tuttuğumu söyleyeceksin. Ben sana inanacağım. Sonra her gün gelecek ben senin aleyhinde gösteri tertiplemediğimden dolayı benim senin dümen yanında gittiğinden dolayı, ben hiç bir toprak üzerinde hiç bir fuzuli hak iddia edip bir talepte bulunmadığımdan dolayı senin, evet senin his mine uğrayacağım! Benim barış severliğim, benim bugünkü dünyamın ideallerime bağlılığım, benim basiretim ve ihtivatum, hareket günü geldiğinde, harekete etmekte baska care kalmadığımda karşında seni, aptal dostunu bulacağım! Sen, ancak benden kötüke vicesini aklının bir köşesine yerleştirdiğinden mantık, itidat konuşacak olana bu kötüke benim mani olacağını inancımı vereceksin ve ondan sonra bekleyeceksin ki ben sana karşı eski hislerimi muhafaza edeyim. İste ki aklım basına devşirsin!

Haydi kaçam, sen de!

askeri müdahalesiyle ilgilidir.

Büyük Elçiye o beş saat süresince söyledikleri Hare'nin bilmediği hususlar olmadı. Amerikalının temsilcisi bu hakkı sözleri daha önce de dinlemişti ve türklere hem ruh haletlerini, hem de fikirlerini anlatıyordu. Türkiye'de Kıbrıs meselesi ne mâna ifade etmektedir, türk-amerikan dostluğu bundan dolayı neden bir çetin imtihanın arefesindedir, türk halkının hissiyatı nedir, niçin türklere kendilerinin anlaşılacaklarından şikâyetçidirler, bütün bunlar Büyük Elçi Hare'nin meçhullü değildi. Fakat Büyük Elçinin aldığı talimat vardı ve kendisi nihayet bir aracı idi. Hare, beş saatın sonunda "her hangi bir harekete geçmeden" yeni bir mehil istedi. Bu mehil de kendisine verildi.

Amerika Büyük Elçisi ertesi gün tekrar Başbakanlığa geldiğinde, ekinde Başkan Johnson'un Başbakan İnönüye hitap eden ve daktiloyle beş sayfa tutan şahsi mektubu vardı. Başkan Türkiye'den, kendisiyle, yani Amerikayla konuşup bir mutabakata varmadan harekete geçilmemesi hakkında taahhüt istiyordu. İnönü'nün mektubun verilmesinden sonra amerikan başında da bildirildiği gibi, "anayasa muvacehesindeki durumu" dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri terkedecek hale olmadığını belirtiyor - zira Başkanın, şimdi Yardımcısı yoktur; kendisi Yardımcılıktan Başkan olmuştur -, fakat İsmet İnönü Amerikaya gelebildiği takdirde bundan büyük memnuniyet duyacağını söylüyordu. O takdirde iki sorumlu olan meseleleri görülebiller ve bir netleşme varabilirlerdi.

Cumhuriyet Hükümeti 5 Haziran 6 Hazirana bağlayan gece, Johnson'un

arzusunu kabul ettiğini ve bir harekati o vakte kadar tahlil ettiğini Amerika Büyük Elçisine tebliğ etti.

Raymond Hare derin bir nefes aldı. Çok şey, bu arada Büyük Elçinin birinci planda önem verdiği türk-amerikan münasebetleri yeni bir mehil kavuşmuş oluyordu.

Kaba bir üstlük

Ancak Başkan Johnson'un "samimi müttelifler arasında mutad te-

vabında bu hususu itinayla belirtmekten geri kalmadı. Bunların yanında Başkanın bir çok tefsiri, tahlihi ve benzetiş de pek talihiz şeylerdi, Her halde Johnson'un mektubu, diploma-tik vesikalar arşivine "başarılı" etiketiyle geçebilecek bir vasıf taşımıyordu. Gerçi "samimi müttelifler" arasında "samimi ton" da şaşılacak bir şey yoktu. Ama galiba sayın Başkan, samimiyetin dozunu biraz fazla kaçırmıştı.

Temeldeki hata
İşin aslını söylemek gerekirse, Türkiye'nin Kıbrıs konusundaki tutumunu anlamakta amerikalı idareciler daha işin başındanberi büyük bir başarısızlık göstermişlerdir. Amerikan dış politikasını yönetenlere göre, Kıbrıs meselesi, Türkiye'de bir iç politika oyunu olarak kullanılmaktadır. Bunlara kalırsa, Türkiye'de İktidar Kıbrıs konusunda sert bir tutum takındıkça kamu oyunu kazanacağını sanıyor, muhalefet ise daha da aşırı davranışlar isteyerek durumunu kuvvetlendirmeye çalışıyor. Oysa, artık amerikalı yöneticileri için bu düşünceyi netleştiren hiçbir ilgisiz olmadığını anlamak zaman gelmiştir. Bazı politikacıların sorumsuz davranışları dışında, Kıbrıs meselesi Türkiye'de hiçbir zaman bir iç politika oyunu olmamıştır. Türk halkını, partilerini ve hükümetini Kıbrıs'a ilgilendirmeye yönelik sebep, Adadaki türklere varlığı ve Adanın türk savunmasındaki stratejik değeridir. Her türk bilemezdir ki Adadaki rum çeteciler oradaki türk topluluğunu ya Adadan kaçırmak ya da ortadan kaldırmak nitindedirler. Kendilerine yapılan herşeye rağmen orada kalanlar ise, basit bir azınlık durumuna düşürülecektir.

Görüşüp ne olacak?

Başkan Johnson'un, Kıbrıs konusunda bir mutabakata varmak için Başbakan İsmet İnönü'yü Amerikaya davet etmiş olduğu açıklanmıştır. İnsanlar konuşa konuşa anlaşmalarına göre her müzakerecin elbette faydalı bir tarafı vardır. Ama, Johnson ile İnönü tam bir mutabakata varsalar bile bundan ne netice alınabilecektir? Amerika, kafasında bir hal çaresi hazırlasa bunun bütün taraflarca kabulü için gerekli iradeyi, enerjiyi ve azmi gösterecek midir ki?

Amerika bugün, Kıbrıs konusunda bir şey düşünmediğini ilân ediyor. Bu, hafızaları pek fazla nisyan ile mâlûl saymaktır. Zira bu konuda, adı üstünde, bir "anglo-amerikan teklifi" vardır. Bu teklifi satmak için Mr. George Ball ta Amerikan kalkıp Atinalara, Ankaralara, Lefkoşelere gelmiş, yumuşak başlı müşteri olarak bula bula bir bizi bulmuştur. Amerika, "anglo-amerikan teklifi"ni Makariosa kabul ettirebilmiş midir?

Amerikanın düşündüğü tek hal çaresi bu "anglo-amerikan teklifi" olmamıştır. Mr. George Ball Amerikanın Güvenlik Korsevinden bir karar sureti geçirmek azmini açıklamıştır. Amerika bu karar suretini geçirmek şöyle dursun bunu Korseve sunmamıştır bile.

Nihayet gene Mr. George Ball, Lefkoşe dönüsünde bir zaferini müjdelmiştir. Makariosa "anglo-amerikan teklifi"ni kabul ettirememiştir ama sayın Kıbrıs Cumhurbaşkanı bir aoktada ikna etmiştir: Sayın Başkan, Mr. George Ball'un delilleri karşısında mevcud andlaşmaların Güvenlik Korsevi tarafından dahi ortadan kaldırılmayacağını anlamıştır!

Bu Makariosla andlaşmaların mevcud olmadığını -hatta bu sefer sayın Papandreu ile birlikte- ilân eden Makarios aynı zattır.

Şimdi Amerika, bütün bu maceralar hiç yaşanmamış gibi, bir teklifi üzerinde "anglo-amerikan" etiketini dahi görmemezlikten gelerek diyor ki: "Ben bir hal çaresini hiç düşünmedim. Beraber düşünelim!"

Düşündük, bulduk! Sonra ne olacak? Buna bir tatbikat sahası bulmaya Amerikanın gücü yetecek mi? Amerikanın gücü, sadece bizim gibi kuzu mütteliflere dur demeye yetiyor. Ezer tek mutabakat Türkiye'nin açık müdahale hakkından vazgeçmesi üzerinde olacaktır. mersi Mr. Johnson!

mas" adı verilen bu temasta kullanılan üstlük Ankarada bir soğuk dus tesiri yaptı. Bir defa Başkan bir çok gerekten tamamiyle habersiz görünüyordu. Bundan evvel yapılan çok şey ya bilmiyordu, ya bilmemezlikten gelmeyi tercih ediyordu. Sanki Başkan bir hafta şoku geçirmişti veya olup bitenler kendisine itikâl ettirilmemişti. Mektubun bazı yerleri o derece çarpıktı. Nitekim Başkan İnönü ce-

namıştır. Türk halkını, partilerini ve hükümetini Kıbrıs'a ilgilendirmeye yönelik sebep, Adadaki türklere varlığı ve Adanın türk savunmasındaki stratejik değeridir. Her türk bilemezdir ki Adadaki rum çeteciler oradaki türk topluluğunu ya Adadan kaçırmak ya da ortadan kaldırmak nitindedirler. Kendilerine yapılan herşeye rağmen orada kalanlar ise, basit bir azınlık durumuna düşürülecektir.

İşte türklerin buna tahammülü yoktur. Her türk hakkı olarak düşünmektedir ki, Kıbrıstaki türkler uzun yüz yüze boyunca oraya yerleşip yaşamış insanlardır ve onların da Ada üzerinde en az rumlar kadar hakkı vardır. Türkiye Adayla bunun için ilgilidir, yoksa iç politika düşünceleriyle değil. Türkiye'de hiçbir parti Kıbrıs meselesini kendi durumunu kuvvetlendirmek için kullanmayacağı gibi, hiçbir İktidar da kuvvetten düşmeden, Ada türklerini kendi kaderleriyle başbaşa bırakarak kararını alamayacaktır.

Amerikalı yöneticiler, tam tersine, bunun Türkiye için değil, fakat Yunanistan için bir iç politika oyunu olduğunu anlamalıdır. Bugün İktidarda bulunan Panandreu, muhalefetteki yıllarında ucuz ve kolay bir seçim sloganı bulabilmek için Kıbrıs konusuna el atmış, ortaya Zürih ve Londra anlaşmalarını değiştirmek vaadiyle çıkmıştı. Şimdi de, bu yüzden, akımı başına devşirip sağduyuya dönmek cesaretini gösterememektedir. Hatta son aylar içinde işi daha da ileri götürerek, hiç çekinmeden, Kıbrısta olup bitenleri ellenizm açısından değerlendirmektedir.

Yunanistanın samimiyetsizliğini anlamak için çok akıllı bir insan olmayı lüzum yoktur. Yunan idarecileri, Kıbrıs meselesinde gemilerini yürütmek için bir self-determinasyon ilkesinin arkasına sığınmışlardır. Oysa onların babaları, bundan çok önce değil, daha Lausanne yıllarında, Batı Trakya'yı kendi sınırları içine alabilmek için bu ilkeyi ellerinin tersiyle bir tarafa iterek ağızlarında çeşitli sakızlar çiğnemişlerdi. Kendileri de, bugün bile, Epir konusunda değişik davranışlarla karşımıza çıkmaktadırlar. Yunan idarecilerine göre, halkın yapısı ne olursa olsun, Epir, stratejik gerekler yüzünden Yunanistana katılmalıdır. Epir için stratejik gerekleri öne süren insanların Kıbrısta self-determinasyon ilkesine sarılmaları, samimiyetsizlik değil de nedir? Ama ne yazık ki, sokaktaki adamın bile anlayabileceği bu gerçeği kavramak direyetini, amerikalı dostlarımız hâlâ gösterememişlerdir.

Kambur üzerine kambur

Yunanistanın Kıbrıs üzerindeki emelleri konusunda büyük yanılgılar içinde olan amerikalı idarecileri, kıbrıslı rum liderleri hakkında da aynı şekilde yanılgıdadırlar. Karşlarındaki rum liderler, bir devlet kurup yürütecek nitelikte insanlar değildir. Bunlar, bir çeteci süflüsüdür. Bun-

ların kurduğu yönetim düzenine orman kanunları hâkimdir. Bunu anlamadan, Kıbrıs meselesine doğru bir teşhis koymaya imkân yoktur.

Amerikalı idareciler sarıyollar ki kıbrıslı rum liderlerin amacı Adada bağımsız bir devlet düzeninin kurulup işlemesi için gerekli tedbirleri almaktır. Aslında bu çetecilerin böyle birşey düşündükleri bile yoktur. Onların asıl amacı, Kıbrısı her ne bahasına olursa olsun Yunanistanla birleştirmektir. Bağımsızlık, birleşmeye gidecek ilk adım olarak kabul edilmelidir. Nitekim, üç yıllık bir bağımsızlık denemesinden sonra hemen birleşmeye giden yollar aranmış ve ilk olarak da, Kıbrıs türklerinin bu konuda katıyolcu hakları ellerinden alınmak

yen bize değil, Adanın tamamını isteyen -ve elacaklarını zanneden- yunanlılara "bazı tavsiyeler"de bulunurlardı.

Bir de asker geliyor

Başkan Johnson, Türkiye'ye bir mektup göndermekle yetinmedi. Aynı gün, NATO'nun amerikalı Başkomutanı General Lemnitzer Ankaraya çıkageldi, General Lemnitzer bu seyahati için doğrudan doğruya Başkan Johnson'dan emir almıştı. NATO Başkomutanı, durumu NATO açısından inceledi, Fakat General Lemnitzer'n meseleyi sayın Başkandan çok daha iyi anladığı, bildiği ve kavradığı, her halde kelimelerini çok daha talihî şekilde seçerek konuştuğu dikkat nazaretinden kaçmadı. Hiç olmazsa Lemnit-



Başbakan İnönü Johnson'un mesajından sonra gazetecilerle

"Görüşelim ama, ne görüşelim?"

İstenmiştir. Türkler buna karşı koynca da çeteciler silâha sarılmışlar, isteklerini silâh gücüyle yürütmeye çalışmışlardır.

Türkiyenin Kıbrıs konusundaki tek amacı, öyle düşünülmeden söylendiği gibi taksim değildir. Adanın bağımsızlığına s-ygı duyan türk hükümeti, daha ilk günden başlayarak, ortaya necn bu bağımsızlığı, hem de Ada türklerinin güvenlik ve haklarını koruyacak bir federasyon planıyla çıkmıştır. Eğer rumlar bağımsızlık teranelerinde samimi olsalardı, bu plân karşısında daha anlayışlı davranırlar, bir kalemde "hayır" demezlerdi.

Amerikalılara gelince, onlar biraz akıllı olsalardı Adadan parça isteme-

zer, Türkiyenin bir müdahale kararını vermeden önce öteki teminatı devletlerle, anlaşmaların gerektirdiği bütün temasları yaptığında haberdardı!

General Lemnitzer'e de, kendisine haber verilmeyen, sürpriz şekilde bir teşebbüs gelişmeyeceği temin edildi.

Ama, bu kadar anlayışsızlık karşısında türklerin kabının NATO'ya, Amerikalıya, Ba'tan Johnson'a kırılması olduğunu anlamak güç olmadı.

Gözler New York'ta

Kıbrıs içinde bir perde, Güvenlik Konseyinin önümüzdeki Pazartesi günü New York'ta yapacağı toplantıda aralanacaktır, Birleşmiş Milletler Kuvvetleri Adaya, üç aylık bir süre

İçin gönderilmişlerdir. Bu süre sona ermektedir. Kuvvetlerin Adada gör-
dükları için bilançosu Konseyde yapı-
lacaktır, arabulucu Tuomioja'nın ne
netice aldığı ve nasıl bir inanca var-
dığı da orada anlaşılacaktır.

Ama asıl, bir yandan dostlarımız
Amerika ve İngilterenin, diğer taraf-
tan büyük kuzey komşumuz Sovyet
Rusyanın toplantıda nasıl bir tavır
takınacakları, hangi fikirlerle ortaya
çıkacakları, neyi destekleyecekleri
türkler için merak konusudur. Sovyet
Rusyanın Enosis'e karşı olduğu bilin-
mektedir. Enosis istikametinde bir ge-
lişme istidadı rusları hemen Makario-
s'un gerisinden alıp, tabii bunu asla
kabul etmeyecek Ada türklerinin ar-
kasına getirecektir. Ama Sovyetler,
Makariosu kışkırtmak ve ona cüret
vermek suretiyle, zaten bulandırdıkla-

rı suları büsbütün karıştırmaktan, hiç
şüphesiz büyük zevk alacaklardır.

Papandreu şimdi Batılılara "Doğu
Akdenizde Batılıların menfaatini sa-
vanan bir asian" postu içinde görün-
meye çalışmaktadır. Adamcağazın tek
endiseş, Kıbrısın bir komünist haki-
miyeti altına düşmesini önlemektir!
Bunun için bulduğu yol da, Adanın
Yunanistana katılmasıdır. Papandreu
Sovyetlerin buna karşı olmasını, söz-
lerinin bir delilli gibi bazı Batılılara
satmaya bile muvaffak olmaktadır.
Yunanlıların iyi tanıdığı Türkiyede
bu manevralar ibretle seyredilmektedir.
Ama Amerikanın bu kadar kaba bir
oyuna gelmek istidadını taşımaması
daha da fazla ibretle temasa edilmek-
tedir.

Her şeyin, ancak bir müdahaleyle
halledilebilecek hale geldiğini Amerika

anlayacak mıdır ve anlayabilecek mi-
dir? Amerikanın, dünyanın dört bir
köşesinde, sadece anlayışsızlığı veya
geç anlaması yüzünden ne kadar sı-
kışık halde olduğunu bilenler, onun
Vietnamdaki ve bütün Güney Doğu
Asyadaki inanılmaz çırpınışlarını gö-
renler Türkiyede elbette ki fazla ü-
mitli değillerdir. Endişe, bu anlayış-
sızlık veya geç anlamaman bizim böl-
gemizi de bir "daimi huzursuz bölge"
haline getirmesidir. "Daimi huzursuz
bölgeler" o hale kendi kendilerine gel-
memişlerdir. Bugün hal çaresi olarak,
sadece türkler ortaya bir teklif getir-
mektedirler: Federasyon!

Her halde Güvenlik Konseyinde ne-
lerin olup biteceğini beklemek bugün
Kıbrıs konusunda türklerin yapacak-
ları en akıllıca iştir. Ankara buna
yapmaya niyetlidir.

Amerika ne derdi?

İnsanlar gibi milletler de, çuvaldızı başkasına batırma-
dan önce iğneyi kendilerine batırmalıdır. Böyle bir
deneme yaptığında, acaba Amerikanın camı acunayacak
mıdır?

Şimdi, bakınız, Amerika ile Panama arasında bir
andlaşma vardır. Bu andlaşma Amerikaya bazı haklar
tanıtmaktadır. Kanal bölgesi bu andlaşma gereğince Ame-
rikanın idaresindedir. Bu bölgenin savunmasını amerikan
askerleri deruhte etmektedirler. Bu bölgede bulunan halk,
amerikan vatandaşları muamelesi görür. Hatta bir de, meş-
hur "Bayrak Meselesi" vardır.

Panama Hükümeti bir gün bu andlaşmayı tek tarafı
olarak feshettiğini ilân etse Amerika ne yapacaktır? Ame-
rika bu andlaşmanın kendisine verdiği hakları kullan-
acaktır. Dikkat edilsin: Amerika Panamayı istilâ etmeye
veya Panama topraklarının bir parçasını, meselâ Kanal
Bölgesini ilhak etmeye çalışmayacaktır. Panamanın
taksimini derpiş etmeyecektir. Hayır! Sadece, mevcut ve
tek tarafı feshedilemeyecek olan andlaşmanın kendisine
tanıdığı hakkı kullanacaktır. Panama bunu kabul ettiği
gün de Amerika müdahalesi sona erecektir.

Fazrediniz ki böyle bir durumda, NATO müttefiki
Fransadan bir ses yükseldi, General de Gaulle dedi ki:
"Benim Panamaya karşı, bağımsızlığım garanti eden va-
zifelerim vardır, Amerika müdahalesini ben harp sebebi
sayacağım!"

Ne der acaba, buna Mr. Johnson? Acaba der mi ki:
"Devletler NATO Andlaşmasına katılmakla birbirleriyle
harp etmemek taahhüdü altına girmişlerdir. Onun için,
madem ki Fransa böyle bir vaziyet alıyor, o halde pek

âlâ, ben hakkımı kullanmam, Panamanın andlaşmayı tek
tarafı olarak bozmasına hoyun ederim. Fransaya camı
feda!"

Yoksa, Mr. Johnson söyle mi der: "Olur mu böyle sac-
ma şey! Panama Fransayla Garanti Andlaşmasını imza-
larken veya Birleşmiş Milletlere alınırken benimle ara-
sındaki andlaşmanın şartları bilinmiyor muydu? Pan-
amanın bağımsızlığını tehdit eden kim? Benim istediğim,
mevcut andlaşmanın yürütülmesi. O kadar! Fransaya ne
oluyor? Hiç böyle zibidilik görmedim."

Ne der acaba, buna Mr. Johnson, Acaba der mi ki:
"Ben bu hakkımı kullandığım için Rusyanın tecavüzüne
ugrarsam, NATO pek âlâ beni savunmama kalkışabilir.
Baksana, Fransa bile bana hak vermiyor. Aman; hem
bir dünya harbine yol açmak tehlikesi var, hem de ben
Rusyayla başbaşa kalabilirim. Onun için, müdahale filan
etmeyeyim!"

Yoksa Mr. Johnson söyle mi der: "NATO üyeleri bir
müttefikleri tecavüze uğradığında kimin hakkı, kimin
haksız olduğu münakaşasına girişeceklerse ve buna göre
karar vereceklerse NATO yandı! Biz Kübaya müdahaleyi
düşünürken müttefiklerimizden nasıl vaziyet alacaklarını
sorduk. Meselâ Türkiye, üzerine düşen görevi tereddütsüz
yapacağını bildirdi. Hem de ilk günden ve hem de en
tehlikeli noktada bulunduğu halde. Bir ittifakın gerektir-
diği budur. Başka türü mütteliklik olur muymuş?"

Amerika böyle mi derdi, söyle mi derdi, bu bir spe-
külasyondur. Ama muhakkak olan bir husus vardır. Eğer
bir müttefiki kendisiyle bu şekilde ve bu tonda konuşma-
ya kalksaydı Amerika bunu çirkin, çok çirkin bulurdu.



Yüksek Seçim Kurulu itirazları tetkik ediyor

Alan memnun, satan memnun

Millet

Panorama

Kısmi Senato seçimlerinde bu hafta bir gerçek ortaya çıkmıştır: Türk milleti, çok yerde olduğu gibi ve biraz da tabiatının icabı olarak iki parti etrafında gruplaşmıştır. Akıllarının bir köşesinde hâlâ "Tek millet, tek parti, tek şef" sloganı bulunanların bu durumu yadırgaması tabiidir. Atatürk Devrimleri adı altında "Atatürksüz bir Atatürk Devri" hasretini duyanlar da bundan endişe verici neticeler çıkaracaklardır. "İkiye ayrılmış millet", "İkiye bölünmüş halk", "kardeş kavgası" gibi tâbirler mutlaka bol bol duyulacaktır. Ama ne, mânasız küçük partilerin ortadan kaybolması ve ne de geniş kitlelerin CHP ve AP olarak siyaset sahnesinde gruplaşması bir tehlike taşımaktadır. Nitekim, demokratik rejime geçmemizden sonra halkın DP ve CHP olarak ikiye ayrılması da hiç bir zarar vermemiştir. Nihayet "oyunun kaideleri" ne riayetkâr iki par-

tinin, sırayla iktidar ve muhalefette görev almalarının yadırganacak hiç bir tarafı yoktur.

Türk demokrasisine darbeyi, bu partilerden birinin başına geçmiş olan idareci takım ve onun zihniyeti vurmuştur. Türkiyede bazı kuvvetlerin temayülünün aksine memleket idare etmek imkânının bulunmadığını herkesin kabul etmesi lâzımdır. Bu kuvvetlerin memleketi bizzat idare etmek hevesleri yoktur. Buna cevaz olmadığını, böyle bir hevesin Türkiyeyi en koyu karanlığa götüreceğini bu kuvvetlerin kendileri herkesten iyi bilmektedirler. Nitekim kendi aralarından çıkan macera heveslilerini bu kuvvetler bizzat tasfiye edip cezalandırmışlardır. Ama partilerin bilmeleri gerekçi husus da bu kuvvetlerin kendilerine güven verecek bazı esasları siyasi hayatın şartı olarak ortaya koyduklarıdır. Bunlara 1960 Mayısından bu yana tek bir yenisi eklenmiştir: 27 Mayıs saygı. Yani bir parti, DP'nin âkibetine ugramak istemiyorsa,

bu kuvvetlerin DP'ye karşı silâhla vaziyet almalarına yol açan davranışları benimsemeyecektir; bunlara ilâveten 27 Mayıs ile onun getirdiği fikirleri de birer gerçek olarak kabul edecektir.

AP'de bu istidat olmadığı için milletin bir büyük kısmının bu parti etrafında gruplaşması asıl endişe noktasını teşkil etmektedir. DP milletin gösterdiği yakınlığın sebeplerine doğru teşhis koymadığından dolayı gitkiçe kendisini çıkmaz yollara sokmuş ve en sonunda dünyanın başına yıkıldığını görmüştür. Şimdi, AP'yi elinde tutan takım DP'yi taklit etmeyi marifet sanmaktadır. Demokrasi rejimi en azından iki partiye muhtaçtır. Çok memleketteki tecrübe, partilerin adedi sadece iki olursa bunun hayir getirdiğini göstermiştir. Ama iki partinin ikisinin de Anayasamın ruhuna ve mânasına uygun, onun esaslarını ve prensiplerini benimsemiş partiler olması lâzımdır, AP'nin eline bir fırsat geçmiş bulunmaktadır. Şimdi he-

defi "DP'ye benzememek" olmalıdır. Bunu yapabilirse, başındaki takımdan kurtulabilirse "tahtrevallı oyunu" oynanabilecektir.

Senato seçimleri, her şeyden önce Partiler Kanununun bir an önce çıkması gerektiğinin "elle tutulur, göze görülür" ispatını teşkil etmiştir.

A. P.

Erken inen bayraklar

(Kapaktaki költük)

Bundan on gün kadar önce Ankara'da Ulus sinemasının önünden geçenler, sinemanın bitişindeki A.P. Genel Merkez binasının cephesinde asılı bulunan türk bayrağı ile parti bayrağının direklerin yarısında durduğunu farkettikler. O sırada Genel Merkezde bulunanların, hararetle de vatan ettirilen seçim kampanyası sebebiyle başlarını bile kaşıyacak halleri yoktu. Genel Başkan Gümüşpala ise. Doğunun tozlu yollarında bozulan arabalar ve irad edilmesi gerekli nutuklarla uğraşıp duruyordu.

Ortada herhangi bir olay olmadığı halde, bayrakların yarıya inmisi olmasında, bir A.P. lînin dikkatini çekti. Durum, parti ileri gelenlerine arz edildi ve şu cevap alındı :

"— Şimdi bu kadar iş arasında bayraklarla uğraşılır mı?. Seçimden sonra düzeltiriz!"

Ancak, bayrakları düzeltmeğe ilü züm kalmadı. Lider Gümüşpalanın. Senato ara seçimlerine 24 saat kala ani olarak vefatı sebebiyle bayraklar bugün de eski durumlarını muhafaza etmektedirler. Bu garip olayın bir ihmâl neticesi mi, yoksa "mukaddesatçı" partiye semavi bir işaret mi olduğu bazı A. P. ileri arasında ciddiyle tartışıldı.

Gümüşpalanın vefat ettiği gecenin sabahı A. P. Genel Merkezinde gerçekten insana üzüntü veren bir manzara görülmekteydi. Bütün katlar ve merdiven boşlukları partili, sempo tizan, milletvekil ve senatörlerle dolmuş ve ağlaşmalar, "rahmetli" diye başlayan acılı sözler bütün binayı kaplamıştı.

Haberî öğrenen diğer partilere ve siyasi gruplara mensup kimseler de sabahın erken saatleriyle itibaren taziyet ziyaretlerine gelmeğe başladılar. Saat 11'e doğru Başbakan İsmet İnönü'nün geleceği haber alındı. Bu bambaşka bir telaşa sebep oldu. Ele güne karşı dağınık ve temizlenmemiş bir Genel Merkez göstermek istemeyen AP ileri, daha bir kaç gün



Başbakan İnönü A. P. Genel Merkezinde taziyede bulunuyor

Bir insanlık görevi

önce bayrak düzeltmekte gösterdikleri ihmâlin tam tersine, "hamaratlık" kelimesiyle ifade olunabilecek bir faaliyetle giriştiler. Yerlerden izmarit toplayan milletvekilleri, sağı solu düzelten parti ileri gelenleri ilgi çekici bir tablo meydana getiriyorlardı.

Bu arada, Gümüşpalanın resminin hâlâ eski, göze çarpmayan yerinde asılı olduğu görüldü. Bir partilî koştu ve biraz yüksekte olan çerçeveyi bir kaç zıplayıştan sonra indirdi. Resim, ziyaretçilerin kabul edilecekleri odanın en mutena yerine konulacaktır.

İnönü'nün ziyareti yaklaşıyordu. Bir partilinin aklına, resmin etrafına siyah şerit çekmek geldi. Ancak vakit dar olduğundan, Genel Merkezde çalışan odacı hanımın siyah başörtüsünü siyah şerit yerine kullanıldı.

Bir Başbakan

Başbakan ve CHP Genel Başkanı İsmet İnönü saat 11.55'te, AP Genel Merkezinin girişini teşkil eden çıkışından içeri girdi. Başbakan Yardımcısı Kemal Satır ile İçişleri Bakanı Orhan Öztürk de Başbakanla birlikte taziyet ziyaretine gelmişlerdi. Koyu renk bir elbise giymiş olan ve üzgün görünen, İnönü'yü Baki Güzev ile İhsan Sabri Çağlayangil birinci katta karşıladılar. Binayı dolduran A. P. ilerin gözleri hayretten fal taşı gibi açıldı. Adını her zaman küfürle anmaya dikkat ettikleri 80 yaşındaki Başbakan, işte karşısında duruyor-

du. Hem de AP Genel merkezinde!.. Bu şaşkınlık, ziyaretin sonuna kadar devam etti.

Üst kattaki odaya buyur edilen İnönü ve Bakanları, üzüntülerini samimi bir şekilde ifade ettiler, başsağlığı dilediler. Konuşmaların ağır lîk merkezini, rahmetli Gümüşpalanın, mustarip bulunduğu ağır kalp hastalığına rağmen nasıl olup da bu yorucu geziye çıkması - veya çıkarılması - olduğu teşkil etti.

Ertuğrul Akça, bu konuda :

"— Söyledik kendisine, bu kadar çok yorulmasını. Fakat dinlemedi!" diyordu.

Konuşma şu şekilde devam etti:

İnönü :

"— Enfarktüsün tek çaresi dinlenmektir. Dinlenmesi gerekirdi."

Akça :

"— Doğru ama, Paşam, dinletemedik bir türlü."

İnönü :

"— Evet, doğrudur. Bu, askerlikten gelme bir ihtiyattır. İnsanın mizacı ve tabiatı mesalesidir."

Kemal Satır :

"— Ben arz etmiştim kendisine 'Paşam, bu kadar yorulma' dedim. Geçen sefer hastalandığında Şişli Hastahanesine gitmiştim. Beni görünce hemen ayağa kalkmaya teşebbüs etmişti. Tez canlıydı."

Muhavereyi İnönü bağladı ve icrumiu mevkideki bir insanın, suhha-

tinli bu derecede ihmâl etmesini doğru bulmadığını belirterek :

"— Sigarayı bırakmadan gitti. Söyledim 'içme' diye. Yarım yarım tıçtırıyor demmişti.." dedi.

İnönü, deminden beri konuşmaya katılmadan kendisini süzen göz- lüklü adamın kim olduğunu merak etmişti. Akçaya :

"— Bu bey kim?" diye sordu.

Akçanın :

"— Cevat Önder, Paşam.' Şek- lindeki cevabı Başbakan'a bir şeyler hatırlatmış olacak ki, Öndere dikkatle bakarak :

"— Haaaaa, hatırladım.." dedi.

Taziyet ziyareti sona ermişti. İnönü Genel Merkezden ayrılrken gazetecilerin sorularını şöyle cevaplarırdı :

"— Hürmetle taziyet ettim. Çok müteessirim. Rahmetlinin cenazesinde üzerimize düşen hizmet vazifelerini yapacağız. Resmî merasim yapılacaktır."

Vaksizs pathyan çtba.

İnönünün ziyaretinden sonra AP Genel Merkezine AP'li olmayanlar tarafından yapılan taziyet ziyaretleri arttı. Bazı tabii senatörler bile, uğradıkları hücumları bir tarafa bırakıp ve insanlık görevlerini yerine getirdiler.

Ancak, Senato ara seçimlerinin sonuçlarının belli olduğu Pazartesi sa- bahından itibaren ziyarete gelenler Genel Merkezde Gümüşpaladan çok

seçim sonuçlarından bahsedildiğini gördüler. Gelen ziyaretçiler Gümüş- palanın kaybindan duydukları üzün- tülü anlatırlarken, aynı odada yüksek sesle yapılan seçim esprileri birbiri- ni kovalıyordu. Bazen de bir partili, kafasında düğümlenen soruyu ortaya atacak ötüyor ve çekingen bir sesle, "Hayırlısı ile bir de Genel Başkan seç sek... Acaba kim seçilecek?" diye sö- ze başlıyor, fakat çatalın kaşlarla kar- şılaştığı gibi şu şekilde de azarlanı- yordu :

"— Daha rahmetliyi toprağa ver medik!"

A.P. ilerin Gümüşpala toprağa ve- rilmeden önce tartışmaktan kaçınır görüldükleri bu mesele aşında parti için çok önemli ve muğlak bir mese- ledir. Gümüşpala, ani ölümüyle, son günlerde bölünmelerden biraz olsun uzaklaşmış olan partisini meğhullerle karşı karşıya bırakmıştır: Şimdi ne olacaktır? Partinin bütün ümitleri- nin ve geleceğinin bağlandığı 1965 mil- letvekili genel seçimlerine bir yıl kala parti içinde zorla sağlanabilen denge- birdenbire bozulmuş, istikrarsızlık çan- ları çalmağa başlamıştır. Eski bir Ge- nel Kurmay Başkanı ve Orgeneral ol- ması itibarile seçimle teveccülh ede- bilecek bir iktidarın alınmasında müs- bet tesir oynayabilecek bir "bayrak" erken inmiştir. Nisbeten tarafsız ve itidalkı tutumu ile, parti bünyesinde çoğunluğu teşkil eden ifratçıları biraz- cık da olsa frenleyebilen bir emniyet

Kulağa Küpe...

Amma yüz!

Bir gazeteden bir kaç satır :

"AP'nin, bundan önceki seç- imlerde olduğu gibi 7 Haziran seçimlerinde de tahmin ettiği sayı - hem AP için, hem de CHP - aritmetik kesinlikle gerçekleşmiştir."

Bu, seçimlerden sonra yazı- lıyor.

Şimdi, aynı gazetenin - Ye- ni İstanbul - seçim tahmini : 55 AP - 16 CHP.

Ne "aritmetik kesinlik" de- ğül mi?

Ama ondan da önemlisi, bir yazının mürekkebi kurumadan öteki yazın yazılabileceği.. Ne yüz, değil mi?

supabı, artık bu görevi yapacak mev- kilde değildir.

Keşmekeşin eşiği

Bugün, Gümüşpalanın Genel Başkan- lığı maziyeye karıştıktan sonra, "s- kiden pek belli olmıyan bir gerçek olanca açıklığı ile sırtımıza başla- mıştır: AP'nin idaresi, parti içindeki en müfrit kimselerden meydana ge- len, düşünce ve ideal bakımından eski DP'ye daha pek benzemediği gibi iktidar üzerinde söz sahibi sağları- kuvvetlere en fazla sevimsiz gelen bir ekipin elindedir. Saadetin Bilgiç ve arkadaşları, partinin bütün kilit nok- talarını tutmuşlar ve ekip olarak ik- tidara yaklaşmanın sevincini şindiden yaşamaya başlamışlardır. A.P. yi idare eden, politikasını çizen ve uy- gulayan adam, Saadetin Bilgiçtir. Genel Başkan seçimi ile bu durum değiştirilebilecek midir? Yoksa Bil- giçin veya onun tuttuğu şahsın Genel Başkan seçilmesi ile bu durum artık hiç önlenemeyecek bir vakıa haline mi gelecektir?

Ragıp Gümüşpalanın ani ölümü ile, belki partinin karşısına bir kaç yıl sonra çıkabilecek olan bu proble- min birdenbire günlük bir mesele ha- line gelmesi, bugüne kadar Bilgiç ve arkadaşlarının parti içindeki iktidar- larını tasvip etmeyen, fakat onların karşısına açıkça çıkmaya da cesaret edemeyen bazı AP'ilerin şapkalarını önlerine koyup derin düşüncelere dal- malarına sebep olmuştur.



Yüksel Menderes A. P. Genel Merkezinde

Alleden biri

Akıllı olsalardı !



E. Alican

İki küçük parti, YTP ile CKMP fiilen iflas etmiş bulunuyorlar. Mahallî seçimlerde uğradıkları hezimet kısmî Senato seçimlerinde perçinlenmiştir. MP daha bugünden bir seçime giremeyecek durumdadır. Bundan sonraki seçimlerde aynı âkîbet YTP ile CKMP'yi beklemektedir. Türkiye'de, CHP'nin karşısında bir parti vardır: AP. Bu, bir bakıma, eski CHP - DP iktidarının tekrar doğuşudur.

İhtilâlden sonra, demokratik siste-

me yeniden geçtiğimizde, CHP'nin karşısına partiler gerekti. Bölükbaşının CKMP si bir silindirdi. Ekrem Alicana YTP kurdurdu. Gümüşpala eski DP tayfalarıyla AP yi kurdu. Bu üç parti, işin başından itibaren "Kim eski DP'ye benzeyecek" yarışına giriştiler. Yarışta bir tek şanslı vardı: AP. Ne YTP ve ne CKMP bu basit geçergi sürebildiler. Kendileri için hayat hakkı, DP olmadıkları süre bulunacaktır. Bir parti DP olmaya kalkıştı mı, o mutlaka AP olacaktır. Zira AP öteki ikisinin yapamayacağı yapacak seviye ve kurattaydı. Akıllılık, Alican, Bölükbaş ve CKMP de Bölükbaşının yerine geçener için AP ye karşı AP nin silâhlarıyla değil, kendi bulacakları silâhlarla dövüşmekti.

Bunu yapmadılar. Belki istedikleri güçleri ve kabiliyetleri, kıymetleri yetmedi. Zira, bir memlekette yeni bir parti olarak, bir lüzumun ifadesi halinde ortaya çıkabilmek ve bunu "kop-yâ çekmeden" yapabilmek kolay değildir. "İhtilâlin Partisi" olsun diye kurdurulan YTP başarıyı Yüksel Menderesin kucağında ve "Altın Devir Edebiyatı"nda aradı, AP'nin dışındaki partiler feinde en fazla şanslı oydu.

Bu şans en hovardaca yitiren o oldu.

CKMP de, MP de CHP ile uğraşmayı fikir söylemekten kolay buldular. Halbuki bu iş için AP vardı ve bir defa rakiplerini o sahaya çekti mi, AP onları kolaylıkla yitirecekti.

Şimdi neticeler alınmıştır. Liderlerinin elinde, o bedbaht "DP'ye benzeme" yarışının fedaisi olarak ortaya atılan küçük partiler dökülmüşlerdir. Bunlar teselliyi "Bu memleket iki partiden fazlasını kaldırmıyor" teranesinde arıyorlar.

Yanıtlıyorlar,

Bu memleket, DP'nin birden fazlasını kaldırmıyor!



A. Oğuz

Bugüne kadar müferit halde kalan gayrimemnun AP' lilerin Genel Başkanlık seçimi sebebiyle birkaç gündünlük organize bir klik haline gelme çabasına giriştikleri gözden kaçmamaktadır. Bazı Aydın, Sinop, İstanbul ve Bursa milletvekillerinin önderliğinde gelişen bu hareket birkaç gün içinde Bilgiç ekibinin karşısına dikilmek için eksik ve gediklerini kapatmak gayretindedir. Bu kliğe Genel Başkan adayı emekli Orgeneral Tekin Arıburnudur.

Ancak, yakın istikbâlde bir Genel Başkan seçmek A. P' nin tüzelî bakımından imkânsızdır.

Bu yüzden mücadele, şimdilik "Genel Başkan Vekilliği" iktidirdir. Bu mücadelede hüküm verecek olan Merkez Temsilciler Meclisi üzerinde Saadet'in Bilgiç ve arkadaşlarının kılcımsamıyacak bir nüfuzla saht olduklarını bilen muhalifler, yapılacak toplantıya kadar durumu değiştirecek çok kuvvetli bir propaganda ve kulis çalışması gerektiğini ifade etmektedirler.

Bilgiç mi, Demirel mi?

Bilgiç grubunun kimi Genel Başkan Vekilli adayı olarak ortaya çıkaracağı henüz belli değildir. Pek kuvvetli bir ihtimâl olmaksızın beraber, Saadet'in Bilgiç'in, bugüne kadar fiilen yürüttüğü Genel Başkanlığa ar-

tık resmen oturmak isteyeceği ve adaylığını koyacağı söylenmektedir. Ancak Saadet'in Bilgiç ve ekibinin Kayseri Cezaevinden de desteklediği ifade edilmiş Menderes'in meşhur Su İşleri Genel Müdürü Süleyman Demirel'i aday göstermeleri ve desteklemeleri ihtimâlî daha kuvvetli görülmektedir. Bu ihtimâlî kuvvetine delil olarak, Saadet'in Bilgiç'in kendisinin Genel Başkanlık için antipatik bulunması ihtimâlî bildiği ve ihtiyatlı bir politikacı olarak bir mağlubiyet riskini göze almayacağı ileri sürülmektedir. Ancak Bilgiç veya Demirel'in adaylığı konusunda bu etki pin seçim öncesinde karara varacaklarına muhakkak nazarıyla bakılmak tadır.

Saadet'in Bilgiç ekibinin tanınmış simalarından biri bu konuda AKİS muhabirine şöyle dedi :

"— Saadet'in bey ile Süleyman Demirel çok yakın arkadaşlarıdır. Aynı idealle baskoymuşlardır. İkisi de İspartalıdır. Eğer Demirel aday ise, Bilgiç aday olmayacaktır. Eğer Bilgiç aday ise, Süleyman bey muhakkak onu destekleyecektir!"

Bilgiç ekibinin karşısındaki muhalif gruba mensup bir AP milletvekili de anlattığı şu olayla, bu arkadaşın kuvvetini teyid etti :

"— Süleyman Demirel! bu ara seçimlerinde Meclise getirmek istiyorlardı. Fakat Demirel'in yaşı senatörlük için kâfi gelmediğinden başka bir yol tuttular. İspartalılar hepisi Bilgiç grubuna dahilirdi. Fakat İspartanın milletvekilli kontenjanı Ja mahdut. Hiçbiri de milletvekilliğinden vazgeçmek istemiyor. Halbuki Demirel de 1965 seçimlerinde milletvekili olarak Meclise getirmek istiyorlar. Buna çare olarak Mustafa Gülcügil milletvekili olduğu halde senatör adayı olarak ara seçimlerine katıldı. Şimdi ondan boşalan milletvekilliği için 1965 'te Demirel'in adaylığını so yapacaklar Bu taktik uğruna İspartalı olan Aydın Yalçın'ın AP' den senatör seçilme ihtimâlî gürlüğe gitti."

Su İşleri Genel Müdürlüğü 27 Mayıs devrimi ile sona eren ve askerliğini ancak bundan sonra yapabilen Süleyman Demirel halen kardeşi Hacı Ali Demirel ile birlikte milyonluk taahhüt ve proje işleri yapmaktadır. Demirel bu haftanın başında bir AKİS muhabirinin:

"— Adaylığımızı koyacak mısınız?" sorusuna müspet veya menfi herhangi bir cevap vermeden sakinmiştir.

Ancak Süleyman Demirel beklenen Hacı kardeşi ile konuşmak fırsatını bulan AKİS muhabiri, Demirel-

ellerin AP Genel Başkanlığını kuvvetle arzu ettikleri intibamı edindi.

Hacı Ali Demirel partilere artık genç liderler getirilmesi gerektiğini yürekle ifade etti ve hattâ AP'linin en çok nefret ettikleri bir fırka yazarını -bu konuda aynı yönde bir fikirleri sürdürdüğü için- haklı bulduğunu söyledi.

Temsilciler Meclisi toplantısına doğru büyük bir fırtınaya dalan AP gemisi, bundan ya Bilgiç ekibinin havasını çalacak genç, atak ve ifratçı bir kaptanın idaresinde çıkarak sonucunu tahmin edilemeyecek bir rota tutturacak, ya da nisbenden itidâl sahibi AP'linin ağır basmaları ile, orgenerallik yapmış, sağduyu sahibi bir Genel Başkanı sahip olacak ve -belki de- böylece sâkin ve durgun denizlere dâmen kırabilecekler.

Bu arada Temsilciler Meclisinde tek oy almaları dahi şüpheli bazı isimlerin de adaylıklarından bahsedilmektedir. AP üyesi olmayan Ali Fuat Çebesoy ve Suat Hayri Ürgüplü ile herhangi bir grupun desteğini sağlayacak durumda bulunmayan İhsan Sabri Çağlayangil bu ikinci tip adaylardandır.

Gümüşpalanın son anları

Adalet Partisini bu beklenmedik problemlerle karşı karşıya bırakan lüzüclü olay şöyle başladı :

Koyu renkli bir araba, Ortaköy çukusunda birdenbire daralan, sonra Lido Oteli önünde yine birdenbire genişleyen döşemeçi huzla aldı. Lâstikler hem süratlen ve hem de hızla viraaj aşktan gecenin sessizliğinde acı acı inlediler. Geçen haftanın sonunda, Cumayı Cumartesiye bağlayan gece yarısı idi ve saatler 1,32 yi gösteriyordu.

Araba aynı süratle Lido Oteli'nin önüne gelip durdu. İçinden fırlayan bir adam, otelin bahçeli ön kapısından içeriye daldı ve asıl giriş kapısına geldiği anda durdu. Kapıdan yaşlı ca, orta boyu, bitkin görünümlü bir ikinci adam daha çıkmıştı. Birinci ile ikinci karşılıklı durdular. Birinci :
"— Ne haber? Nasil, iyi mi hocam?" diye sordu,
İkinci adam, birincinin gözlerinden gözlerini kaçırdı ve ağır bir sesle :

"— Paşayı maalesef kaybettik. Celâli" dedi.

Hoca, Profesör Doktor Ekrem Şerif Egelî; Celâl de, doktor ve AP milletvekili Celâl Ertuğdu. Egelînin "maalesef kaybettik" dediği "Paşa" ise AP'nin vurgun asker lideri Ragıp Gökümpalan'dan başka değildi.

Yorgun askerler

Olay, basın ve yayın organlarının çalışma sürelerini doldurduğu bir

Hükümet Meselesi

Mahallî seçimlerden sonra, Hükümet ile ilgili olarak ortaya atılmış olan bir fikir, daha pek berdeden dahi olsa, kısmi Senato seçimlerinden sonra da tekrarlanmasını beklemek lâzımdır. Bu sefer de "la sesi"ni, seçimlerde Ekrem Alican vermiştir. Kendi kendini yediği anlaşılan YTP Genel Başkanının seçim neticelerinden çıkardığı hüküm, AP gazetelerine başlık olan şu kerametler : "Hükümetin bir ekalliyet hükümeti olduğu anlaşıldı". Bunun anlamak pek zor olmadığına göre, asıl anlaşılan YTP liderinin anlama kabiliyetidir. Zira İnönü'nün üçüncü hükümeti kurulduğunda bu husus Mecliste uzun uzadıya tartışılmış, belirlenmiş, kabul olunmuştur.

Demokratilerde usul şudur : Bir Genel Seçimde bir Meclis kurulur, O Mecliste ekseriyet bulan hükümet, Hükümet olur. Genel Seçim yenileninceye kadar Mecliste teşekkül eden ekseriyetlere dayanan Hükümetler hükümet ederler. Yoksa her kısmi veya mahallî seçimden sonra İktidarda bir değişiklik hiç kimsenin hatırlarından geçmez. İngilterede yıllardır hemen bütün kısmi seçimleri işçiler kazanmaktadır. Ama İngiltereyi bir Muhafazakâr Hükümet idare etmektedir ve yeni seçimlere kadar da idarede devam edecektir.

Bu bakımdan, kısmi Senato seçimlerinin bizzat bir Hükümet Meselesi yaratabileceği pek hatıra getirilmemelidir. Meclis seçimi öne almak kararını verir, yeni Genel Seçime gidilir, o başka. Böyle bir istidat Mecliste görülmektedir. Böyle bir istidat küçük partilerin milletvekillerinde hiç yoktur. AP milletvekillerinin büyük kısmı buna karşıdır. CHP milletvekilleri bu çeşit bir arzu beslememektedirler. O halde? Ekrem Alican kendisini ne kadar dev aynasında görse, her halde bir tek kendi oyuyla Meclisin feshedebileceğini düşünülür kadar ölçüyü kaçırmamıştır. Bugünkü Mecliste CHP siz fâilen bir hükümet kurulamayacağına, CHP'nin ise AP ile bir koalisyona asla yapamayacağına göre memleket bir Hükümet Buhraının önünde değildir.

Hükümet, CHP'nin dışında herhangi bir partinin, parti olarak destiğyle kurulmamıştır. Onun için bu hükümeti düşürmek. İkinci Koalisyonda olduğu gibi bir partinin iktidarında değildir. Alicanın nihayet yapabileceği, Hükümeti bir güven oyununa zorlamaktır ki o bile pek kabili görünmemektedir. Meclisin temayülü daha ziyade, devreyi bu Hükümetin bitirmesidir.

Peki seçimlerde Alican ne kaptırdı?

Ha, bakınız, onun bir muhtemel sebebi olabilir. İnönü'nün Amerikaya, Johnson ile görüşmeye gideceği yolunda söylentiler ortada doluyor ya. Üstadın merakı, yurt dışında olan Hükümet Başkanlarını hükümete bırakmaktır.

Her halde, gene öyle bir ümidle kaptırılmıştır.

saate rastladığı için İstanbulda pek çabuk duyulmadı. Gümüşpalanın İstanbulda gelişinde yarımdan ayrılmış olan AP Urfa milletvekili Kadri Erogan, bu arada yıldırım telefonla Ankarayı aradı ve Genel Merkeze acı haberi ulaştırmıştı. Ankarada da haber, yalnızca Genel Merkez'te Gümüşpalanın ifinden başka bir yere pek sızmadı.

Aynı saatlerde, Babiali yokuşunun yeni, eski bütün rotatifler bütün güçleriyle dönüyorlar, ertesi günün gazetelerini basıyorlardı. Türkiye'nin en büyük gazetesel Hürriyet, Trakya ve dolayları baskısını geçmiş. Batı Anadolu baskısını çoktan bitirmişti bile. Yokuşta teknik işçilerden ve bayilerden başka kimse kalmamıştı. O sırada Cemal Nadir sokagındaki çalışan

iki rotatiften biri ansızın sustu. Az basıklı Bedli Falkin Dinyası baskısını çoktan sona erdirmişti ama, komşusu Akşam baskıya devam ediyordu. Susan, Akşamın rotatifiydi. Gece, saat 2,30 sularında saçı başı darmadagan, ağzında kalın bir puro olduğu halde gazetenin sorumlu yazı müdürü Doğan Can telaşla kapıdan içeri girmiş ve baskıyı durdurmuştu. Basılan 15 bin gazete derhal bayiden geri çekildi ve ambara atıldı. Her ne kadar bu geri çekişte öbür bayiler bir bitiyenliği aradılarsa da, Akşamcılar atı kendileri alıp Üsküdarı da yine kendileri geçmek istediklerinden, kapıları, pencereleri sımsıkı kapayıp hummalı bir faaliyetle giriştiler. Çabucak kalıp değiştirildi ve "Gümüşpala Dün Gece Öldü" manşeti çekildi.

Tabii, haber daha fazla gizli kalamadı ve Akşamın yanı sıra öbür büyük gazeteler de uyandılar ama, artık vakit çok geçti.

Sonun başlangıcı

İki gün gazetelerde arka arkaya "Söylediler, söylediler, Şimdi biz konuşuyoruz, Vatandaş, CHP'nin Sarayhanedeki açık hava toplantısına mutlaka gel!" yolu ilânlar veren CHP, cuma günü randevu yerinde pek umduğunu buldu sayılamaz. Seçim propagandasının son günü olan Cumartesi günü ise aynı yerde AP'nin bir başka toplantısı vardı ve lider Gümüşpala, çıktığı büyük yurt gezisini böylece İstanbul'da tamamlayıp bitecekti.

Gümüşpala, otomobilyle Perşembe günü öğleye doğru İstanbul'a geldi. Doğruca, sahibini çok yakından tanıdığı ve İstanbul'da gelişlerinde inmeyi âdet haline getirdiği Lido oteline gitti. Ancak ertesi günü İstanbul AP İl Merkezine gitti. Teşkilât tam takımıyla lideri bekliyordu. Gümüşpala 10 bin kilometrelik büyük yurt gezisinin bütün yorgunluğunu üzerinde taşıyordu. Hafif sararmış, göz atlarındaki torbalar sarıkmıştı. Üstelik sinirliydi de. Çevresindekiler bu sinirliliği Paşanın yol yorgunluğuna verirdi. Gümüşpala'nın yanında özel doktoru, milletvekili Prof. Dr. Celâl Ertuğ da vardı. Ertuğ, devamlı surette Gümüşpala'ya bir çeşit fren görevi görüyordu.

Gümüşpala parti İl merkezinde ilgililerle ertesi günlük açık hava toplantısını ve Pazar günlük seçimleri konuştu. Son derece güvenliydi.

"— İstanbul'da en azından seçtik senatör çıkaracağız" dedi, memnun memnun çevresindekilere baktı. Berikler de bu sayıda senatör çıkaracaklarına inanıyorlardı.

Daha sonra Gümüşpala, İl Başkanının odasına çekildi ve Cumartesi günü açık hava toplantısında okuyacağı nutkunun müsveddelerini hazırlamağa koyuldu. Partililer de başka hazırlıkların tamamlanmasıyla ilgilenmeye başladılar. Bir ara, Başkan odasında çalışan Gümüşpaladan herhangi bir ses gelmeyince, doktor Ertuğ kapıyı açıp içeri girdi ve Gümüşpalayı oturduğu koltukta hafifçe yana yıkımsı ve boynundaki kravatını gevşetmiş, hırıltil bir şekilde soluk alıp verirken buldu ve derhal yanına koştu. Gümüşpalaya, son günlerde kendisini sık sık yoklayan "çarpıntı"lardan biri gelmişti, Ertuğ gerekeni yaptı, yatıştırıcı bir ilaç verdi ve gerçekten de Gümüşpalanın az sonra sakinleşip normale döndüğü görüldü.

Çevresindekilerin endişeli bakışlar



Süleyman Demirel

Perdenin arkasında

karşısında Gümüşpala yine güldü ve: "— Bu, geçen yılki gibi korkulu cinsinden değil canım! O krizdi. Bu sadece, çıktığım üç kat merdivenin verdiği bir tıkanma. Hepsil bu!" dedi.

Cuma gününün hikâyesi

Ertuğ'un ayrılmasından sonra Gümüşpala, ertesi günlük nutkunun müsveddelerini de yanına aldı ve parti binasından çıkarak, kapı önünde kendisini beklemekte olan 06 AC 535 sayılı Buick marka otomobile bindi. Doğruca Fatihteki annesini ziyarete gitti. Anne Gümüşpala 86 yaşını sürüyordu ve bir yanı imneliydi. Ana oğul hasretle birbirlerine sarıldılar. Gümüşpala, yaşlı anasının elini, ana da oğlunu yanaklarından öptü ve hemen, nası olduğunu sordu. Gümüşpala, anasının bu yakın ilgisine güle-güle karşılık verdi, iyi olduğunu, hiç birşey olmadığını, endişe etmemesini söyledi. Sadece biraz yorgundu, o kadar. Tabii şu kadar bin kilometre yolu katetmişti, kolay değildi. Hem artık eski Ragıp değildi ki... Yaşlanmış, yağlandığını yavaş yavaş duyuyordu.

Gümüşpala, annesini ziyaretten sonra, akşam sularında, yine kalmakta olduğu oteli Lidoya döndü. Gelen partililerle salonda oturup konuştu. Partililerle birlikte o da en çok Pazar günü Senato seçimleriyle ilgilendi. Arada bir, yanından ayrılmayan otelin sahibi ve askerliği sırasında emir subaylığında bulunan Sabit Ünsal ile başka konularda ve havadan sudan da konuşuyordu.

Akşam yemeğini canı istemedi. Gündüz gelen "çarpıntı"dan -pek belli etmek istememişti ama - biraz ilrk-

ması gibi bir nâfil vardı. Ünsalın ısrarlarına da aldırmadı. Odasına çıkacak, dinlenecek ve yarınki nutkunun son düzeltmelerini yapacaktı. Yemek konusunda ise, Ünsal yukarıya bir kâse yoğurtda biraz toz şeker gönderirse onu yer, sonra da yatardı.

Gümüşpala odasına çekildi. Ünsal da Paşasının dediğini ikiletmedi, yukarıya bir kâse Ömür yoğurdu ile bir tabak toz şeker yolladı. Gümüşpala odanın denize bakan penceresi önüne konmuş küçük bir masada nutkunun müsveddeleri üzerine kapanmış çalışıyordu.

Çalışmasını bir anlığına bıraktı, yoğurduyu şekerledi, yedi ve yeniden çalışmalarına döndü. Saat geceyarısına yaklaşıyordu.

Kriz geliyor

Büyük kriz geldiğinde çevresindekiler hemen Prof. Ekrem Şerif Egeliyi telefonda buldular ve durumun vahametini belirterek çarçabuk gelmesini söylediler.

Egeli, Lido Otelindeki Gümüşpala'nın odasına vardığında saat yarımaya geliyordu ve AP lideri gitgide ağırlaşıyordu. Hırıltil bir şekilde solu-yordu, çevresindekilerin kolu kanadı kırılmıştı ve hepsi de Egeliyi bir mücize yaratıcısı görüyordu.

Gümüşpalanın bütün canlılığı gözlerindedeydi. Soluğu gayrimuntazamdı ve göğsündeki hırıltilar gitgide artıyordu. Egeli, acele bir oksijen çadırına ihtiyacı olduğunu söyledi. Son çare, Gümüşpalayı oksijen çadırına koymaktı. Yakınlarda bir yerde oksijen çadırı olup olmadığını düşünülürken Kadri Eroğannın aklına eski meslek arkadaşı İstanbul Valisi Niyazi Aktıdan bu konuda yardım istemek geldi. Derhal telefona sarıldı, Akıy evinde buldu, durumu anlattı.

Akı, Eroğana gerekli herşeyi yapacağını, hemen şimdi oksijen çadır için Ortaköy şifa yurduna telefon edip emir vereceğini ve merak etmemelerini söyledi.

Oksijen çadırı bir fayda sağlayabilecek, Gümüşpalayı kurtarabilecek miydi?

Saatler gece yarısından sonra 1.28'de öbsteriyordu ve Eroğann telefonda yukarıya - Gümüşpalanın odası otelin ilicimci katındaydı - hızla koşup çıktığında artık iş isten geçmişti. Gümüşpala başucunda toplananlara bütün gücünü gözlerinde toplayarak baktı ve hayata sözlerini kapadı. Saat tam 1.30'du.

Gümüşpalanın cenazesi Salı günü yapılan büyük bir törenle istirahatgâhına bırakıldı.

Rumların Yanında Ermeniler

Yunanlılar, Türkiye'nin paralam bir parçasının kendilerine verilmesi için harekete geçtiklerinde yanlarında ermenileri bulmakta gecikmediler. Ermeniler de aynı gayenin peşindeydiler. Onlar da, türk toprakları üzerinde kendilerine ait bir devlet kurmak istiyorlardı. 1918 yazında, Cenevrede "Türkiyede Baskı Altında Bulunan Milletler Birliği" adı altında bir cemiyet kuruldu. Cemiyetin âlemdarları Venizelos ile Nubar Paşa idi. Eski Mısır Başbakanı Nubar Paşanın oğlu Bodos Nubar'ın muazzam bir serveti vardı. Bodos, bu parasıyla bir Ermeni Devletinin propagandasını yapıyordu. Venizelos da aynı kampanyayı açmıştı. Ermenilerle rumlar bir çatı altında birleştiler.

Aşlında, yunanlılarla ermenilerin Türkiye'nin parçalanması konusunda fazla bir ayrılıkları yoktu. Anadolu'nun bir parçasını biri, bir parçasını öteki alacaklardı. Yalnız, Pontus yüzünden ermenilerin Yunanistan Hükümetiyle değil de Pontus rumlarıyla ihtilâfları vardı. Ermeniler istiyorlardı ki Trabzon ermeni Devletine katılsın ve ermeniler Pontus rumlarına bazı haklar tanınsınlar. Halbuki Pontus rumları bir müstakil Pontus Devleti istiyorlar ve bunun Ermeni Devletiyle birlikte ancak bir konfederasyon kurmasına razı oluyorlardı. Bu mahallî ihtilafa rağmen, 1919-20 yıllarında iki çakalın işbirliği mükemmel yürümüştür.

Cemiyetler kurulumu

Cenevrede bilhassa ermenilerin teşebbüsüyle ve rumlarla bazı arapların ve yahudilerin de iştirakiyle "Türkiyede Baskı Altında Bulunan Milletler Birliği" kurulunca Venizelos bu tarz cemiyetlerin bütün dünyada çoğaltılmasını faydalı buldu. Bunun üzerine Yunan Dışişleri Bakanı Politis, Londradaki elçileri Kaklamancosa bir şifre göndererek bazı direktifler verdi. Böyle bir birlik Londrada da kurulmalıydı. Onun için Elçi, Nubar Paşanın Londradaki temsilcileriyle temasa geçecekti. Elçiye, birliğin statüsü ve gerekli malzeme yollanmıştı. "Türkiyede Baskı Altında Bulunan Milletler Birliği" Londrada kurulduktan sonra Amerika, İtalya ve İsviçre de kurulacaktı. Yunanlılar İspanya ve Brezilya için de ümitliyidiler. Bir ermeni, Geseryan, bu iş için Madride hareket etmişti. Cemiyetlerin çoğalması, türklere karşı açılmış olan kampanyayı çok kuvvetlendirecekti.

Birliğin statüsünün 1. Maddesi şudur: "Cenevrede Baskı Altında Bulunan Milletler Birliği adını taşıyan bir cemiyet kurulmuştur". 4. Maddede şöyle denilmektedir: "Hedefine varmak için Birlik aşağıdaki vasıtaları kullanacaktır: a) Her çeşit yayın. b) Konferanslar. c) Mitingler. d) Kardeşlik bayramları". 5. Madde ise şudur: "Birlik, fikirlerini bütün dost ve müttefik memleketlerde yaymaya ve orada dostluk yuvaları kurmaya çalışacaktır." Nihayet 6. Madde şöyle demektedir: "Birlik, Türkiye'ye karşı girişilmiş olan mücadeleyi kuvvetlendirmek ve gönüllülerin faaliyetlerine hız vermek için taraf-sız ve müttefik memleketlerde şubeler açacaktır."

Görüldüğü ki bu tam bir harp planıdır ve rumlarla ermeniler Türkiye'nin parçalanması için elelediler,

Bu birliğin yayınlarından biri bu bakımdan ilgi çekicidir. "Ermeni-rum dostluğu" adını taşıyan kitapta, üç kişinin nutukları vardır: Arşak Çobaniyan, Bodos Nubar ve Venizelos! Üç ahbab çavuşlar bu nutuklarında Türkiye'nin için parçalanması gerektiğini dünya umumi efkârına anlatmaktadırlar.

Venizelos ve Nubar Paşa

Ermeniler, bilhassa Nubar Paşa, Venizelosun Türkiye'ye karşı kampanyasında ellerinden gelen hiç bir yardımı esirgememişlerdir. Venizelos 27 Eylül 1919'da Başkan Wilson'a Yunanistanın Trakya hakkındaki taleplerini anlatan, daktilyoyla dokuz sayfalık bir muhtıra vermiştir. Bu muhtırada Yunan Başbakanı bir takım rakamlar sayıp dökerek Yunanistanın istediği topraklardan zaten rumların oturmakta olduğunu ispat etmeye çalışmaktadır. Venizelosa bakılırsa bu topraklarda, 1912 sayımına göre, 400 bin rum, 360 bin türk ve 70 bin bulgar oturmaktadır.

Venizelos bu muhtırayı Başkan Wilson'a verdikten sonra bunun bir yazıyla tasdikini ermenilerden istemiştir. Ermenilerden gelecek böyle bir teyidin amerikalılar üzerinde çok müsbet intiba bırakacağını kurnaz girtili hesaplamıştır. Venizelos bu hususta Nubar Paşayla mutabak kalmıştır. Nubar Paşa, Venizelosun istediği ve-



Rusları bekleyen Trabzon



Başkan Wilson Fransız Meclisinde

sıkayı vermiştir. Kurnaz giritlinin Amerika Cumburbaşkanına delil diye sunduğu bu vesika şudur:

"Millî Ermeni Delegasyonu, 12, Başkan Wilson Cadesi, Paris, 4 Ekim 1919. Aşağıda imzası bulunan ben, Ermeni Delegasyonu Başkanı Bodos Nubar, Başbakan Venizelos ve Albay House tarafından Trakya halkına ait bazı istatistikî malûmatı yunan delegasyonuna ait evraktan ve bir resmî türk istatistik almanagından kontrol etmek üzere davet olunduğumda aşağıdaki vesikalar emrime âmâde tutuldu. . . . Bu vesikalari inceledikten ve yunan delegasyonuna ait evraktaki rakamları türk kaynaklarındaki rakamlarla karşılaştırdıktan sonra bunların bana verilmiş olan resmî türk istatistik almanagındaki rakamlarla tamamen mutabakat hâlinde olduğunu beyan ederim. İmza: Bodos Nubar".

Ortaklık gösterileri

Zaten, rumlarla ermeniler arasındaki işbirliği İstanbul'daki ermeni basınının da daima hararetle savunduğu bir konu olmuştur. İstanbul'daki ermeni basını, Müttefiklerin zaferi üzerine her-çen İstanbul'a, Trakya'ya ve Anadolu'ya ait meselelerin hâlinde sıkı bir ermeni-rum işbirliğini istemiştir.

Müttefiklerin zaferi üzerine Lloyd George, Balfour Clemenceau, Orlando, Wilson, Venizelos ve Paçice gönderilen bir telgraf da ilgi çekicidir. Telgrafın altında bir ermeni ile bir rumun imzası vardır. Ermeni, Manchester Ermeni Temsil Heyeti adına Arapyandır Rum Manchester Rum Cemiyeti adına Bostancıdır. Bunlara, Manchester Suriyeliler Cemiyeti adına Kahla diye bir de arap katılmıştır. Telgrafta şöyle denilmektedir :

"12 Kasım 1918, Biz, Manchester'deki Ermeni, Rum ve Suriyeliler Cemiyetinin temsilcileri harbin zaferle sona erişi münasebetiyle saygılı ve samimi tebriklerimizi sunarız, Türklerin asırlardır süren zulümlerinden milletlerimizi tam ve kesin olarak kurtaracak bir genel barışı hararetle beklediğimizi arz ederiz."

Bugün, Londradaki yunan elçiliğinin açıklanmış bulunan arşivlerindeki vesikalar göstermektedir ki bu telgraf ve bunun gibi telgraflar Venizelosun propaganda mekanizması tarafından düzenlenmiştir. Nitekim bu hususu Yunanistanın Manchester'deki Başkonsolosu Mavrudis, Kaklamancosa yolladığı 2 Kasım 1918 tarihli mektubunda teyit etmektedir. Mavrudis bu mektubunda ermeniler ve suriyelilerle işbirliği yapmak hususunda direktif aldığını, bu esasa göre temaslar kurduğunu, Müttefiklerden harpten sonra hristiyan toplulukların türklerin idaresinde kalmaması için teminat koparmaya çalıştıklarını, buna göre telgraflar hazırladığını anlatmaktadır. Bu maksatla Mavrudis, her üç cemiyetin sekreterleri tarafından imzalanmış bir mektubu Manchester Guardian'a gönderttiğini, bu mektubun bir telgraf halinde Müttefik liderlere de gönderilmesini düşünülüğünü bildirmekte ve şöyle demektedir :

"Ancak, böyle bir hareketi tasvip edip etmeyeceğinizi bilmediğimden dolayı telgraf işini geçiktirdim".

Yunan elçisi, bu telgrafın derhal gönderilmesini Manchester'deki Başkonsolosuna bildirmiş, bunun üzerine yukarıdaki telgraf yollanmıştır. Bu da, işlerin kıtın elinde olduğunu göstermektedir.



Fransa'nın iki generali : Joffre ve Foch

"Türkiye parçalanmandır!"

Rumlarla ermenilerin müşterek kampanyalarının ana parolası şu olmuştur: "Barıştan sonra, Türkiye'de, türk idaresinde hristiyan topluluk bırakılmamalıdır." Tabii bunun mânası, hristiyan toplulukların bulunduğu türk topraklarının türklere alınıp ermenilere veya rumlara verilmesini istemekten başka şey değildir. Nitekim bu maksatla, Müttefiklerin zaferinden sonra bir çok büyük ingiliz şehrinde ermenilerle rumlar müşterek toplantılar yapmışlar ve bu talepte bulunmuşlardır. Bu talepler bizzat Venizelos ile Nubar Paşa tarafından desteklenmiştir. Kurnaz giritli kendi adamlarına, bu taleplerin bütün Müttefik Devletler Başkanlarına iletilmesini tembih etmiştir. Kaklamanosun bu konuda Paristeki Venizelosa yazdığı bir şifre önemlidir, Londradaki yunan elçisi Başbakanına şöyle demektedir :

"Londra, Ocak 1919. Bay Başkan, buradaki Yunanlar Cemiyetinin İdare Heyeti ermenilerle birlikte hazırladıkları bir karar suretinin metnini, sizin mutabakatınıza almak üzere bana getirdi. Bu karar suretini Müttefiklerin temsilcilerine göndermek istemektedirler. Metni okuduktan sonra, bunun Kraliyet Hükümetinin (Yunan Kraliyet Hükümetinin) görüşlerine tamamen uygundğunu belirterek bunu olduğu gibi, Müttefiklerin temsilcilerine gönderebileceklerini söyledim."

Kaklamanosun bahsettiği ve Bodos Nubar Paşaya da mutabakatı almak üzere gönderilen karar sureti şudur :

"Biz, asırlardır türklere tarafından baskı altında tutulan, işkence edilen ve katledilen Türkiye'nin hristiyan ermeni ve rumları, Müttefiklerin ulhaf zaferinde bizim de hissemiz bulunduğu inancı içinde şu hususları talep etmekteyiz: 1) Yunan ve ermeni toprakları üzerinde ki türk hakimiyeti bitmelidir, 2) Her milletin kendi kaderini bizzat tayin hakkı esasına uygun olarak müstakl bir Ermeni Devleti kurulmalı ve Osmanlı İmparatorluğunun rum bölgeleri Yunanistana katılmalıdır. 3) Suçludan uygun bir tazminat alınmalı ve iki milyon hristiyanın katlinin sorumluları mutlaka cezalandırılmalıdır."

Gerçekten de Londrada, bu maksatla bir müşterek rum-ermenî komitesi kurulmuştur. Bu hususta, yunan hükümeti tarafından "Yabancı hakimiyeti altında bulunan topraklarda yaşayan yunanlılar hareketi" ni teşkilatlandırmaya memur edilen Spanudisin Londradaki yunan elçisine yazdığı mektup şudur : .

"Ritz Hotel, Londra, 7 Şubat 1919. Bay Elçi, Cemiyetimiz İdare heyeti muvakkaten kurulup harekete geçen rum-ermenî komitesinin faaliyetinin çok başarılı olduğunu görerek bunu daha sağlam ve daha devamlı temel üzerine oturtmakta fayda mülhaza etmiştir. Bu konuda Başbakanın (Venizelosun) mütealeasının alınmasına karar vermiştir. Bu itibarla, Cemiyetimiz adına siz den şifreyle Başbakanın fikrini ve bir işbirliğinin hangi hudutlar içinde kalması gerektiği konusundaki talimatını almanızı rica ederiz. Bu arada, Atınada ve Pariste bu hususta bir çok defalar konuşmuş olduğun Başbakanın böyle bir işbirliğine tamamlıye taraftar bulunduğunu ve bana sık sık bunun lüzumuna, hatta zaruretine işaret etmiş olduğunu size bildirmekte fayda görüyorum. Size teşekkür eder, saygılarımı sunarım Spanudis".

Kaklamanos bu müracaat üzerine vaziyeti Venizelosa bildirmiş ve ondan talimat istemiştir. Elçinin Başba-



Clemenceau Petain ile beraber

kana telgrafını Dışişleri Bakanı Politis cevaplandırmıştır:

"Paris, 12 Şubat 1919. Başbakan Londradaki yunanlılar cemiyetinden ermenilerle umumî mahiyette işbirliği yapmalarını ve bir hudut çizmemelerini rica etmektedir. Zira cemiyetin ermenilerle Trabzon konusunda ihtilafa düşmesi gerekmektedir."

Aynı gün elçiyi Paristen bir paket geliyordu. Paket, Paristeki yunan heyeti tarafından gönderilmişti. Pakette, 11 Aralık 1918 'de Paris Aydın Ermeniler Birliği'nin açılış münasebetiyle verilmiş olan nutukları derleyen bir broşürden elli tane bulunmaktaydı. Yunanlılar bunun Londradaki elçileri tarafından "gerekli yerler" e dağıtılmasını istiyorlardı.

Bozacının şahidi

Bundan sonra, yunanlılarla ermenilerin birbirlerini desteklemeleri ve birbirlerinin Türkiye üzerindeki taleplerini savunup reklâm etmeleri devam etmiş. daha da geniş bir çap almıştır 1919' un Ağustos ayında J.J. Verpeol'daki Rotary Klüpte bir konuşma yapan ermeni Zekiyan, İzmirdeki kötü türk idaresine mutlaka son verilmesini ve İzmir Meselesine bir hâl çaresi bulunmasını istemiştir. Zekiyan bir ermeni iş adamıdır. Aynı ayın sonunda Londradaki Ermeni Bürosü Kaklamanos ile temasa geçerek kendisine bazı broşürler göndermiş ve ermeni toplantılarında yunan taleplerinden bahsedildiğini bildirmiştir.

Yunanlılarla ermeniler arasındaki işbirliği, Venizelosun 1920 Kasımında iktidardan düşmesinden sonra da devam etmiştir. Nitekim ermeni generali Torkom 1921 yazında, İngiliz başkentindeki yeni yunan elçisi Rizo-Rangabeye aşağıdaki mektubu yazmıştır :

"Sayın Elçi, yakında Ermenistan ve Yeni Doğu adında bir dergiyi yayınlamaya başlıyoruz. Bildiğiniz gibi bu dergi Doğudaki yunan ve ermeni taleplerinin savunmasını yapacaktır. Sizden Yunanistanın Paris, Roma, Madrid, İskandinav memleketleri, Hollanda, Danimarka, İsviçre, Belgrat, Bükreş, İstanbul, Mısır ve Washington'daki elçi, maslahatgüzar veya konsoloslarınıza bir mektup yazarak kendi bölgelerindeki yunan kolonisinden dergiyeye yardım sağlamlarını istemenizi rica ederiz. Aynı talep oralardaki ermeni kolonilerine de yapılacaktır. Ümidimiz, dergimizin yayınlanmasının, Doğuda menfaatleri bir olan iki kardeş milletin, ermeniler rumların arasındaki işbirliğini daha da kuvvetlendirmesidir. Size ve bize ilgil gösterecek meslekdaşlarınıza saygılarımızı sunarken şerefli Yunanistan hakkında beslediğimiz iyi hisleri de ifade etmek isteriz. Saygılarımla. Torkom."

Torkom, çıkaracağı derginin mahiyeti hakkında bir broşür yayınlamıştır. Broşürde bildirildiğine göre yeni dergi "Ermenistan ve Yeni Doğu hakkında insaniyete bir çağrı" mahiyetinde olacaktır ve aynı zamanda yunan haklarının savunması için de çalışacaktır.

Londradaki yunan elçisi bunun üzerine yabancı memleketlerdeki bütün yunan temsilciliklerine şu gizli tebliği yapmıştır :

"Gizlidir. Londra, 5 Ağustos. Bir süredir, vaktiyle rus ordusunda çalışmış olan ermeni generali Torkom buradadır ve Ermenistanın istiklali için çalışmaktadır. Bu maksatla, yakında haftalık bir dergi yayınlayacaktır. Elçiliğimiz, ermenilerin İngilterede büyük bir sempatiye sahip olduklarını düşünerek bu derginin bizim tezlerimizi de desteklemesinden fayda ummaktadır..."

Tebliğ, oralardaki yunan kolonisinden dergiyeye yardım parası toplanmasını istemekle sona ermektedir.

İşbirliğinin neticesi

Venizelosun propaganda mekanizması tarafından beslenen, hatta kurulan bu işbirliği Birinci Dünya Har-



Clemenceau siperde

binin galipleri üzerinde kuvvetli tesir icra etmiştir. Ermeniler sevelerini bilhassa Amerikada duyurmuşlar ve amerikahıları Anadoluda bir Ermenistan kurup onun mandasını üzerlerine almaya ikna etmişlerdir. Hatta bu maksatla hareket geçtikleri de bilinmektedir. Ancak bizim, Milli Mücadelede Doğu Cephesinde süratle kazandığımız zaferlerdir ki ermenilerin elindeki imkânları almış ve besledikleri ümitleri söndürmüştür. Buna rağmen ermeniler, sonuna kadar yunanlıları desteklemek maksadıyla kendi tezlerini ve davalarını da savunmuşlardır.

Bu kampanyada dikkatli çeken bir husus, daima din konusunun ortaya atılmasıdır. Ermeniler ve yunanlılar mücadelelerini hep "Yakın doğunun hristiyan toplulukları" etiketi altında yapmışlar ve müslüman türkerin kendilerine zulüm, işkence ettikleri intibamı Batının mädeni hristiyan âleminde yaratmaya her şeyden fazla önem vermişlerdir.

Bunda muvaffak olmadıklarını söylemek imkânı yoktur. Bilhassa kanlı ve çetin bir harpten çıkmış olan Batı Avrupada bu tohumlar filiz vermiştir ve çok kimsenin Anadolunun ermeniler, rumlar arasında taksimini adeta bir dini zaruret olarak görmüştür. Hele kampanyanın alemdarlığını politikacı papazlar yapınca eldeki kozlar büsbütün kıymet ve kuvvet kazanmıştır.

Bugün dahı yunanlıların bir takım meseleleri bir hristiyanlık - müslümanlık, yani bağ-hilâl davası olarak; umumî efkâra aksettirdikleri bilinmekte ve görülmektedir. Bu, onların eski bir oyunudur.



İsmet Paşa Lozanda çalışıyor

İthalat

Teminatlar meselesi

Ankara'da 4 Temmuz'da yayınlanacak kotalarla ilgili hazırlıklar gün geçtikçe ilerlemektedir. Bu sefer gerek dış ticaret rejimi, gerekse yönetmelik bakımından piyasayı en ziyade ilgilendiren konu, teminatların alabildiğine yükseltmiş olmasıdır. Teminatların bu kadar yüksek bir seviyeye çıkarılmış olması bu konunun sonunda hukuki bir yola dökülmesine yol açacaktır. Kıra Kanununda, otomobil fonlarında olduğu gibi teminat alınması iptal edilirse durum ciddiye hazin bir mahiyet alıverecektir.

Haddizatında İthalatta nakdi teminat mecburiyeti, İthalat yapmak isteyen bir garanti vermeye zorlamak için konulmuştur. Fakat zamanla bu gaye unutulmuş ve teminat müessesesi, piyasadaki para çekmeğe, hazineye vasıtalı veya vasıtasız gelir sağlamağa yarar bir hale getirilmiştir. Bir zamanlar yüzde 2 veya 4 olan teminatlar ha biraz daha, ha biraz daha derken yüzde 70'e kadar çıkmış bulunuyor. İşte bu yüzde 70 nispeti, çok muhtemeldir ki, günün birinde iş hukuki yollara götürmeye sebep olacak ve altın yumurta yumurtlayan tavuk sizlere ömür öbür dünyaya göç edecektir.

Tahsisli İthal malları listesinde İthalat yapmak isteyen sanayici yüzde 10, İthalatçılar ise yüzde 30 nispetinde teminat yatırmaktadırlar. Liberasyon listesindeyse teminat yüzde 50'den başlamakta ve 60-70'e kadar yükselmektedir.

Yüzde 70 teminat ve bu teminatın mal bedeline mahsup edilmeyeceğine dair kayıt da göz önüne alınınca, mesela 3 sayılı liberasyon listesinde yapılacak bir İthal talebi için yüzde 170 bedel yatırılması gerekmektedir.

Bir zamanlar teminatın yüzde 2 olduğu düşünülürse, yüzde 70 demek yüzde 2000'a bir yükseliş olmuş demektir. Bu durum, üzerinde durulacak bir önem taşısa gerektir.

Değişikliğin sebebi

Teminatların 4 Ocakta yayınlanan rejimde yüzde 70'e yükseltilmesine paralel olarak, alınan ve haddizatında çok masummuş İtibaini uyandıran bir tedbir, bu kararı verenlerin de yüzde 70'e pek ziyade inandırmadıkları İtibaini uyandırmaktadır. Şimdiye kadar teminat nispetleri, rejimin tabikatiy-

la ilgili ve Ticaret Bakanlığının tasarrufunda olan İthalat yönetmeliğinde gösterilirdi. 4 Ocakta yayınlanan kota sisteminde teminat müessesesinin yönetmelikte değil, Bakanlığın tasarrufunda olan dış ticaret rejiminde gösterildiği malumdur. Bu değişikliğe neden İhtizam görülmüştür? Bize öyle geliyor ki, piyasadaki gelebilecek çok şiddetli İtirazlara karşı konulamiyarak nispetin indirilmesi mesburiyetiyle karşılaşılmasının önüne geçmek için teminat nispetleri yönetmelikten aktarılıp rejime alınmıştır. Çünkü bu durumda Bakanlar Kurulundan kararname çıkarmanın güçlüğünden bahsederek yapılacak şiddetli talepler önlenilecektir. Fakat asıl mesele, bu kadar yüksek teminatların İthalat hacmini daraltıp daraltımayacağı konusudur. Bugünkü sistemde İthalat yapıldığı zaman memleketi giren mal

karşılığı verilen döviz miktarında hiç bir değişiklik olmamakta, sadece İthalat yapanlar değişmektedir. Yani yüzde 170 teminatla İthalatı sadece büyük kapital sahibi yapabilmekte, buna karşılık, küçük sermayedarı İthalat İmkânları daralmakta, hattâ tahsisli İthal mallarından yapılacak İthalatta tamamen ortadan kalkmaktadır.

Tahsisli İthal mallarından küçük sermayeli tüccarın İthalat yapamaması bu listedeki malların dağıtımına tabii tutulmasından İleri gelmektedir. Böylece talepte bulunduğu miktarın yüzde 10'u veya daha azı hissesine düşen bir firma, çok yüksek taleplerde bulunmadığı takdirde hiç bir işe yaramıyacak tahsisler alabilmektedir. Bu yüzden de İthalat sadece büyük sermayeli tüccar tarafından yapılabilmektedir.

PİLO-CURA

HARİKA SAÇ İLACI



- 1- Saç dökülmesini önler.
- 2- Kepek ve kaşıntıyı yok eder.
- 3- Saçları kuvvetlendirir ve besler.
- 4- Genç hücrelerin faaliyetini artırarak dökülen saçların yerine yenisinin gelmesini sağlar.
- 5- Saçlara canlılık, hayatîyet ve güzelliği verir.

PİLO-CURA SAÇLARINIZIN SİGORTASIDIR

TOPTAN SATIŞ YERİ: Emniyet Tahsisçiler Kurukahverci Han No: 10, Tel: 22 05 16

FIATİ: 575 KURUŞ

(AKİS — 994)

Oysa ki, bizim gibi az gelişmiş memleketlerde, gerek özel, gerekse resmi sektörün imkân nispetinde daha fazla yatırım yapması lazımdır. Özel sektörün yatırıma gitmesi de ancak bu sayıyı ithalattan daha karlı bulması ile kaabil olabilecektir.

Büyük para, büyük kâr

Sunul yatırıma gidecek firmalar genellikle amali kapasiteleri büyük firmalardır. Bu durumda ithalat imkânı sadece kendilerine verilmiş olursa, bundan sağlayacakları kâr muvacehasında başka hiç bir işe tevessül etmeyecekleri aşkârdır. Bu sebeple, yatırımların teşvikî isteniyorsa, ithalâta konulan teminatların normal seviyeye indirilmesi ve bu suretle ithalâtın sadece büyük sermayenin istifade ederek azami kâr sağlayabileceği bir konu olması önlenmelidir. O zaman bir çok firmanın ithalâtçılığı bırakıp sanayiye dönecek müşahede edilecektir. Teminatların ithalâtçıya garanti verecek seviyede olması ile hazîneye külliyetli miktarda para verecek miktarda olması arasındaki asıl muazzam fark buradadır. Tahsisli ithal malları listesinden yapılan ithalâtta bu dâimî daha da belirli bir mahiyet almaktadır. Meselâ, 100 bin dolarlık bir kota tasavvur edilsin, Yönetmeliğin 17 maddesi gereğince aynı firma tarafından kotaşa yapılan müraعاتların toplamı yüzde 20'yi geçmeyeceğine göre, her firma 100 bin doların yüzde 20'si olan 20 bin dolar veya 180 bin dolarlık talepte bulunabileceği yüzde 30 teminat yatıracağı için de 54 bin lira verecektir. Bunun karşılığında 100 veya 200 dolarlık tahsis alan firmalar bir hayli çoktur. 200 dolar, yani 1800 lira., 54 bin liraya karşılık 1800 liralık tahsisin gücüne meydanacaktır. Bu 1800 lira, 54 bin liradan da mahsup edilememektedir. Zira yönetmeliğin 4. maddesinde, teminatın mal bedeline mahsup edilemeyeceği belirtilmektedir. Alman teminatın mal bedeline niçin mahsup edilemediğini anlamaya imkân yoktur. Bir adamdan tahsisli mallarda yüzde 30'a, liberasyondaysa yüzde 70'e varan paralar kesilmekte, aylarca tahsis çıkacak diye müraعات sahibi bekletilmekte, ondan sonra, talebin onda veya beşte biri nispetinde tahsis çıkınca da akreditif bedeli ayrıca alınmaktadır. Bu tabiiyatın mazur görülecek bir tarafı olmasa gerektir.

Perhiz ve Turşu

Razan kendi kendimize düşündürüz de çeşitli mevzularda ne akla hizmet et-tigimizi, bir taraftan yapmak istediklerimizi öbür taraftan bir tekme ile nası yığtığımızı ve bunları yaparken gayemizin ne olduğunu bir türlü kestiremeyiz.

Su beş yıllık kalkınma planında esas gayenin memleketin sanayiini geliştirmek olduğunu inkâr imkân var mıdır? Buna karşılık, bir taraftan memleketi sanayi kalkındırmaya, yenilerini kurmaya çalışırken, öte yandan kurulanları tepelemek için aldığımız tedbirler de ölümleri güldürecek kadar enteresandır.

Bir taraftan döviz darlığı yüzünden en önemli ihtiyaç maddelerimizin sağlanmasında muazzam güçlüklerle karşılaşılıyor, APA memleketlerinden disponibilesizlik dolayısıyla getirmedikimiz maddeleri Bilateral anlaşmalı memleketlerden sağlamaya çalışıyoruz; öte yandan, en lüks maddelerin ithali için yığınlarla döviz tahsis ediyor ve bu maddelerin memleketi ithalinin ekonomik düzeni altüst etmesini gözmezlikten gelmeği bir marifet sayıyoruz.

Seneler senesi amerikan yardımından memleketi süttozu getirildi. Bu suretle hem döviz ödmeden memleketi gıda maddesi ithali kaabil olabildi, hem de fakir fukaraları ucuz süt içmeleri, hastalarını, çocuklarını beslemeleri imkân dahiline girdi. Derken süttozu ithali muazzam bir kampanyayla karşılaştı, "yerli sütcülüğümüz mahvoluyor, memleketi imal edilen süttozları satılmıyor" (tirazları susturulamaz hale geldiği için Amerika'dan yapılmakta olan bedava süttozu ithalâtının önüne geçildi).

Bu tedbir yerinde midir, değil midir, burada bunun münakaşasını yapacak değiliz. Zira konunun hem müspet, hem de menfi yönden müdafaaası kaabilirdi. Fakat süttozunun bedava dahi olsa memleketi ithali yasak edildiğine göre, artık ithal malı süttozunun türk piyasalarına gelmesi bahis konusu olmamalıdır, değil mi?

Açık IX. Kotayı, X. Kotayı, XI. Kotayı, herbirinde süttozu ve çocuk maması için onar bin dolarlık tahsis mevcuttur. İlk anda insanın aklına, "on bin dolarlık tahsisten neçkar?" gibi bir fikir geliyor. Eger iş yalnız kotaya kalsın, hiç bir şey çıkmaz tabii. Fakat kotaya bir dolarlık tahsis konuldu mu, fuar kontenjanından istenildiği kadar mal getirmek kaabil olabiliyor. Böylece, başta ezahaneler olmak üzere, bakkallara kadar her taraf gayet şık ambalajlar içinde süttozu ile dolmuş bulunuyor.

Öte yandan, süttozu imalâtı memleketi hakikaten tam mânasıyla gelişmiş durumdadır. İthal malı süttozları ile aynı kalitedeki yerli süttozları yüzde 25 ucuz fiyatla şakır şakır satılmaktadır. Quick Lait - Çabuk süt-markalı süt tozlarının 300 gramlık kutularını 820 kuruşa, biraz araştırırsanız, belki zerzevatçılarda bile bulabilecektiniz. Buna karşılık, aynı evsafta ve aynı miktarda yerli süttozu 170 kuruş ucuz, yani 650 kuruşa piyasaya arz ediliyor. Böylece süttozu fabrikaları imalâtlarında kullandıkları 3-5 kuruşluk yardımcı madde için aylarca sıra beklerlerken, süttozlarına bütün gümrük kapıları ardına kadar açılmış durumda, âdeta!..

Ooh, ne âlä memleket!.. Gelsin çabucak süt haline gelebilen tozlar, gitsin kolayca deve olablen dövizler ve dostlar birer muazzam bir alışverişte gör-sünler de imrensinler!..

Su süt tozlarını memleketi neye soktuğumuzu izah edecek kimse yok mu, allah aşkına? Yoksa, sakın, içecek aramızız olmadığ için bu süttozlarını ayran imalinde kullanmak üzere ithal etmiş olmayalım?!

Fasih İNAL

Yollar

Sırat köprüsü

Genç adam, Manavgat Kaymakamının odasında heyecanlı anlatıyordu. Yolunu, önünü keşip soldaki şarampola inmesine sebebiyet veren traktörün plâkasını sormuş, "yok" cevabını almıştı; direksiyondaki adandan ehliyetini istemiş, olmadığını öğrenmişti. Üstelik, römorkta oturan traktörün sahibi, şoförü göstererek, şu vedeyi yumurtlamıştı: "Beyim, kusura na bakmayın, bu adam sağdır, klâkson çaldığını duymamış!"

Olay, geçen haftalardan birinde "turizmin ve tabiatın cenneti" olarak tanıtılan Antalya şehrinin dolaylı olarak ana karayolu üzerinde geçmişti.

Bu ve buna benzer bir sürü olay hergün ve her saat, turizm amacıyla veya diğer amaçlarla yola çıkan yerli yabancı herkeşin başından geçmektedir. Bütün bunlar sadece Karayollarımızın disiplinsizliğini, hattâ bazen sahipsizliğini gösteren delillerdir. Direksiyona geçen adamın sağr olmasını mazur görebilecek kadar cahil, trafik kurallarından değil, hattâ plâka ve muayene cüzdanı taşınmak mecburiyetinden bile habersiz traktör sahipleri bir yana, karayolları üzerinde sürü otlatan, deve silerek yolu tamamen işgal eden, istenilmediği kadar korna çalınan, yolu açmamakta ısrar eden, bunu sırf taşıt aracının içindeki gazeteye veya para istemek amacıyla bile bile yapan kimselere daima rastlamak mümkündür.

Karayolları kanununda hernekadar "umumun geçmesine ait karayolunu hangi sebeple olursa olsun, kısa bir süre için dahi olsa kapatmak" suç olarak gösterilmekteseyse de bu, uygulamaları sırasında, genellikle taşıt araçları için uygulanmakta ve böyle bir duruma sebep olanlara ceza yazılmaktadır.

Turizm ve tabii güzellikler yönünden en önde gelen yurt köşelerinden birisi olan Antalya ve çevresi, özellikle Anamüra kadar olan sahil yolları bu yönden en tehlikeli ve üzerinde önemle durulması gerekli durumdadır. Üstelik, bilhassa yabancı turistlerin rağbet ettikleri tarihi değer taşıyan köşelerden biri olduğundan "yâr"e olduğu gibi "ağyar"e karşı da bu kötü propaganda sebebinin mutlaka gidermek memleket turizmine en büyük hizmetlerden biri olacaktır. Yine Antalya dolaylarındaki karayollarının belirli bir özelliği, kamyon şoförlerinin yolun ortasından gitmesi, karşısında-

kine ve yandan geçene yol vermek üzere sağa çekilmemesi, geceleri de genellikle yakın ışıklarını yakmak "zahmetine" hiç katlanmamasıdır. Bu yüzden feci olaylar meydana geldiği anlaşılmaktadır.

Her-yiden önce turizm

Karayolları Genel Müdürlüğü, kurulduğu 1948 yılından bu yana büyük bir gayretle ve verimli metodlarla çalışmaktadır. Başlarda, beş-altı yıllık bir sürede memlekette görülmemiş bir hamle yarattığı, ekonomik kalkınmada, askerlik stratejisinde, sosyal münasebetlerde büyük kolaylıklar yaratacak ana yollar şebekesini "bir çırpıda" denecek kadar hızla gerçekleştirdiği de şüphe götürmez. Ancak sonraları, hele eski iktidarın son yıllarında, bayındırlık hizmetlerinin başındakilerin politik etkileri yüzünden yol inşaat ve bakım programlarının adanıklılı aksatıldığı da bir gerçektir.

Bu aksamalara 1958-60 periyunda hâd safhaya gelen döviz sıkıntılarında eklenince, Karayolları Genel Müdürlüğü, yeni yol inşa etmek şöyle dursun, yaptığı güzelim yolların bakımını bile başarıyla yürütmekten bir süre âciz kalmıştır. Buna mukabil bazı büyük şehirlerde gösterişli bulvarlar açılmış, cadde ve meydanların indirilip yükseltilmesi gibi işlerle, zamanın politikası gereğince, uğraşmak zorunda bırakılmıştır.

Bunun misalleri çok olmakla beraber, özellikle turistlerin -tabii, bilhassa otomobilli yabancı turistlerin-

büyük rağbetlerine mazhar olan Antalya, Ege kıyıları gibi yerlerde, diğer bazı bölgelerin tam tersine "karayolu" denebilecek yol olmaması en başlıca tenkit konusudur. Yine Ankaradan Balıkesirin inç dızlı şokindeki Edremit körfezi ve Ayvalık sayfiyelerine gitmek isteyenlerin Balıkesirle Edremit arasındaki "korkunc" yoldan saatlerce içleri bulanarak geçmeleri mukadderdir.

Bütün bu örnekler de göstermektedir ki karayolları politikasında henüz memleket gerçekleri tam olarak etki sağlayamamıştır. Şimdiye kadar yapılan "trafik sayımı" na göre hükümlere varılması da tam doğru olmasa gerektir. Çünkü, diğer birçok konularda olduğu gibi karayolu konusunda da talep, yani karayolu trafiği, yolun mükemmelleşmesi ve özellikle kısıltılmasıyla birlikte artmaktadır.

Bu artışın ne kadar olabileceği ise eski karayolu trafik istatistikleri elde bulunmadığından, asla doğru olarak kestirilemez. Buna karşılık, özellikle Doğuda mükemmel olarak yeniden inşa edilmiş öyle yollar vardır ki üzerinden geçen trafik akımıyla yolun kalitesi arasında tersine bir orantı vardır. O halde kaliteyi ve yol standartlarını da memleketin gerçeklerine göre ayarlamak şarttır. Herhâlde Karayolları Genel Müdürlüğünün son yıllarda büyük önem kazanan turizm davasına paralel bir yönde yürütmesi, trafik akımını düzenleyen Emniyet Genel Müdürlüğünün ise daha iyi teşkilatlanarak kazaları önleyici yönde çalışması ve karayollarındaki güvenliği sağlaması turizm yolundaki gayretlerin başında gelmektedir.

Sağlığınız için, sizde; PANASON ÇAYI içiniz.





**TABIATIN
SUNDUĞU
ŞİFA ÇAYI**

PANASON

**PAPATYA
NANE
ANASON**

PANASON Çayı

(AKİS - 996)

A.B.D.

Yaydan çıkan ok

Geride bıraktığımız hafta içinde bütün amerikalıların aklını kuralayan tek bir önemli soru vardı: Bütün siyasi hayatı boyunca gerici ve tepkici bir politikacı olarak tanınan Arizona senatörü Goldwater, nasıl olup da birdenbire Cumhuriyetçi Partinin başkan adaylığına en kuvvetli aday olarak belirvermişti?

Gerçekten, AKİS'in şimdiye kadar birkaç kefe de belirttiği gibi, Arizona senatörü Goldwater seçim kampanyası ağırlığı gündemden başlayarak ortaya kuvvetli bir aday olarak çıkmıştı ama, hemen herkes, günün birinde daha kuvvetli bir Cumhuriyetçi adayın belireceğini, Goldwater'in eninde sonunda ikinci plâna düşeceğini düşünüyordu. Oysa bu düşüncelerin hepsi yanlış çıkmış ve Goldwater, geçen hafta içinde yapılan Kaliforniya ön seçimlerinde çoğunluğu kazanarak her kesil kara kara düşüncelere sürüklenmiştir. Arizona senatörü, 13. Temmuzda San Francisco'da yapılacak Cumhuriyetçi Parti kurultayında başkan adayı seçilebilmek için gerekli 655 oyun en az altıyüzünü, şimdi çan tada keklük saymaktadır.

Amerikan iç politika sahnesini yakından izleyen gözlemciler, Goldwater'in geri kalan elli kadar oyu da büyük bir güçle karşılansadan ka zanacağını söylemektedirler. Bu bakımdan, eğer büyük bir sürpriz olmazsa, bu yıl sonu yapılacak başkanlık seçimlerine Cumhuriyetçi Parti Goldwater'in arkasında katılacak demektir. Bu durumun Cumhuriyetçi Partinin Amerika içindeki itibarı kadar Birleşik Amerikanın bütün dünyadaki itibarı için de büyük bir darbe olacağına şüphe etmemek gerekir.

Bir tuhaflık örneği

A'dı geçer geçmez bütün aklı başında amerikalılarda ürperti yaratmakla beraber, Arizona senatörünün kişiliği ve düşüncelerinin kimse şimdiye kadar kesin olarak anlamış değildir. Zaten kendisi de çok kötü bir konuşucu olduğunu kabul etmekte, fazla akıllı bir kimse olmadığını açıkça söylemektedir. İç politikada federal otoritenin azaltılıp eyaletlere daha geniş yetkiler verilmesine, devletin sosyal ve ekonomik alanlardaki görevlerinin daraltılmasına taraftardır. Eğer bu görüşlerini uygulayacak olursa, Güneydeki siyah-beyaz

ayrılığının kaldırılmasına, aç ve işsiz amerikalıların devletten yardım görmesine imkân kalmıyacaktır. Dış politikada ise komünist bloka karşı daha sert bir tavır takınılmasını, gerekli yerlerde ve gerektiği zaman atom silahları kullanılmasını istemektedir. Böyle bir politika izlendiği zaman da dünyadaki bugünkü gevşemenin ortadan kalkacağı, silâhlannın hızlanacağı ve hergün bir atom savaşı tehdidinin belireceği aşaktır.

Bu düşünceleri gözönünde tutulunca, böylesine tuhaf bir insanın nasıl olup da Cumhuriyetçi Parti için de en kuvvetli başkan adayı olarak



Goldwater
Şafda

belirdiği sorusu, büyük bir önem kazanmaktadır. Tarafsız gözlemcilerin söylediğine bakılırsa, bunun iki sebebi olmak gerekir. Birincisi, Cumhuriyetçi Parti liderlerinin, bu arada eski başkan Eisenhower'ın taktik hatasıdır. Bu liderlerin hiçbir, Goldwater'in giderek parlayan yıldızına bakıp da bu gidice bir son vermek için ortaya yeni ve ilimli bir aday sürmek basiretini gösterememiştir. Liberal Rockefeller, karısından boşanıp yeniden dul bir kadınla evlenmiş olmanın günahını ödeyememiş, Cumhuriyetçi Partinin hârika çocuğu diye adlandırılan Scranton ise yeteri ka-

dar tanınmadığı için oy toplayamamıştır. Eğer Eisenhower büyük itibarı ve ağırlığı zamanında bunların arkasına koyabilseydi, şimdi durum bambaşka olurdu.

Eskinin çekiciliği

Tarafsız gözlemcilerin, Goldwater'in başarılarını açıklamakta gösterdikleri ikinci sebep de, amerikan toplumunun bugün içinde bulunduğu ruh hâletidir. Alabildiğine endüstrilemiş ve bunun sonucunda bütün değer yarıları bir çeyrek yüzyıl içinde kökten sarsılmış, ya da değişmiş olan bir toplumda, eski güzel ve kolay günlere dönmüş özlemi hergün biraz daha büyümektedir. Goldwater, gerici amerikalıların çoğuna bu eskiye dönüşü sağlayacak adam gibi görünmektedir. Onun sayesinde beyaz adam Amerika da eskisi gibi siyah düşünmeden yaşayabilecek, onun sayesinde devlet müdahalesinden bunalmış iş adamı kendi bildiğini okuyabilecek, onun sayesinde Amerika yeniden dünyanın en kuvvetli ve korkulan devleti olacaktır.

Cumhuriyetçi liderlerin yavaşlığı ve eskiye dönüşün çekiciliği yüzünden ortaya çıkan Goldwater'i artık durdurmak mümkün müdür? Bu konuda olumlu bir söz söylemek çok güçtür. Gerçi Eisenhower işlediği hatayı anlamsız ve son dakikada Scranton'u ortaya sürmek için bir kampanya açmak istemiştir ama, Pennsylvania Valisi bu tehlikeli yarışa gitmekten Goldwater'in başkan yardımcılığıyla yetinmeyi daha uygun görmüştür. Şimdiki halde Arizona senatörüne karşı açıktan açığa cephe alan tek kimse, Michigan Valisi Romney'dir. Fakat onun da kısa bir zamanda büyük bir destek kazanabileceğini söylemek çok güçtür.

Cumhuriyetçi Partinin kendine rağmen düştüğü bu acıklı durum, parti liderlerinin gözlerini iyice açmış olsa gerektir. Cumhuriyetçi Parti bugün Birleşik Amerikada her alan da azınlıkta kalmıştır. Eyalet valiliklerinin çoğu Demokratların elindedir, Senato ve Temsilciler Meclisinde çoğunluk Demokratların elindedir, Goldwater aday olarak ortaya çıkar sa, başkanlık seçimlerinde de şimdiye kadar topladığı oyları çok altına düşürecektir. Cumhuriyetçi Partinin bu durumunu, amerikan siyasi bilimcileri endişe ile izlemektedirler. Çünkü bu gidice devam ederse Birleşik Amerikadaki iki parti düzeni büyük bir dengelessnesse karşı karşıya kalacaktır.

Amerika

Astronotlar geçidi

Amerikada üç haftalık bir gezi yapmış olan arkadaşlarımız Mahmut Tali Öngören, bundan önceki yazılarında size, Amerikan halkının ve Stratejik Kuvvetler mensubunun Kibris konusundaki görüşlerini aktetmişti. Bugünkü yazısında ise Öngören, amerikalı uzay adamlarını anlatmaktadır.

— Aya siz mi gideceksiniz?"

Türk gazeteci, karşısındaki genç adama bu soruyu sorduğu zaman alay etmiyordu. Genç, dinç ve oldukça yakışıklı genç adam da :

— Aya kimin gideceği henüz kesinlikle belli değil, ama ben gitmek isterdim" diye cevap verdiği zaman son derece ciddi idi.

Bu karşılıklı konuşma, Texas'ın Houston şehri civarında, Amerika Birleşik Devletlerinin uzay yolculuklarını planladığı, hazırladığı ve bu konuda araştırma yaptığı merkezinde geçti. Türk gazetecilerin sorularına cevap veren genç adam ise, Amerikanın uzaya gönderdiği ilk astronot Alan Shepard'di. Shepard, diğer amerikalı ve rus astronotlar gibi dünyanın çevresinde dönmemiştir ama, ilk rus uzay adamından sonra yükseklere çıkan amerikalı olmak bakımından önem kazanmıştır. Şu anda Amerikanın 30 astronotu vardır. Bunlardan biri, bundan bir süre önce banyosunun rafını tamir ederken ayağı kayıp düşmüş ve kafasını banyonun kenarına çarpmıştır. Glenn ismini taşıyan bu astronot, Amerikada ikinci defa uzaya çıktığı zaman, kapsülün içinde beş buçuk saat kalmış ve yaralanmak şöyle dursun, en basit bir çizik dahi almadan tekrar yeryüzüne dönmüştür.

Uzaydan dünyaya bakış

Alan Shepard, Aya gitmek için Grissom ve Young isimli iki arkadaşının ayrıldığını, fakat bu iki astronotun durumunun henüz kesinleşmediğini söyledi. Grissom da bundan önce uzaya çıkan astronotlardan biridir.

— Uzaya çıktığınız zaman siz ne ler şaşırttı?" sorusuna Shepard şöyle cevap verdi :

— İki şey bir türlü alışamadım. Ama bunların ikisi de hârikülâde şeylerdi. Bir, dünyanın uzaydan görüldüğü. Yüksekte o kadar çok şey görünüyor ki... Ve herşey o kadar renkli

ki... Renkler hârikülâde! Yalnız, hafifce donuk renkler bunlar. Çünkü yukarıdan dünyaya bakarken uzay gemisi ile yeryüzü arasında rutubet ve toz dalgaları var. Renklere bunlar ayrı bir güzellik veriyorlar. Beni şaşırtan ikinci şey ise, ağırlıksız kalmam oldu. Tabii, astronot olarak yetişirken yeryüzü çekiminin ortadan kaybolduğu zaman kazanılan ağırlıksızlığa alıştığımız. Fakat bizzat uzayda, kapsülün içinde belli bir yükseklikten sonra yeryüzü çekimi kalmayınca hissettiklerimi burada anlatılabilmem çok güç. Bu, insana suda yüzmek gibi bir his veriyor."

Bu sırada gazetecilerden biri, Shepard'a :

sine yol açtı :

— Rusların bizden önce Aya gidip gitmeyeceklerini bilmiyorum. Çünkü Aya gidecek ilk rus uzay gemisinin tarifesi henüz bize vermediler."

Ardan Aya yolculuk

Aşlında amerikalıların, rus programının bir tarafı bir yana, daha kendi programlarının ana hatlarını adamaklı derleyip toplayamadıkları ortadadır. Çünkü Aya gidiş tarihi, Amerikada, bu konu üstünde çalışan kuruluşlara göre henüz kesinlikle tesbit edilmiş değildir veya herkes ayrı bir tarih vererek ortalığı karıştırmaktadır. İkincisi, Aya gidiş programı, açıklanmayan bir sebepten ötürü, sekiz ay gecikmiştir. Bu konuda da Shepard Türk



Astronot ve türk gazeteciler

Fazada geçenler

— Uzaydayken hiç korktunuz mu?" diye sordu.

Astronot hafifce güldü ve :

— "Biraz" cevabını verdi.

Ya Aya seyahat? O da astronotu korkutuyor muydu? Shepard bu soruya kesinlikle "Hayır!" cevabını verdi. Astronotun bu konuda gerçekten korkusuz olduğuna elbette inanılabilir. Fakat bu demek değildir ki Ay yolculuğu ile ilgili olarak amerikalıların hiç korkusu yoktur. Bu korkunun sebebi, rusların bu konuda Amerikan'dan daha atik davranmasıdır. Bu konuda soruların bir soru Shepard'ı sadece güldürdü ve esprili bir cevap verme-

gazetecilerle konuşurken, geri kaldıklarım itiraf etti ve :

— Ne yapalım, bu işleri ilk defa yapıyoruz, elbette hatalarımız olacaktır" demeyi de ihmal etmedi.

Gazeteciler Houston şehrinin civarındaki uzay araştırma ve planlama merkezinden ayrılırken, Amerikanın bu konuda milyonlar sarfettiğini, fakat bu milyonların nereye gittiğini anlamaklı anlayamadıklarını farkettiler. Gerçi uzay çalışmaları ile yakından ilgili olmayan birinin bunu anlaması imkânsızdır ama, amerikan basınında çıkan haberler, uzay çalışmalarında işlerin hayli aksak gittiğine dair insanda bir his uyandırmaktadır.

Tüli'den haberler



Haftanın başında Pazartesi günü, Tunusun bağımsızlık yıldönümü dolayısıyla Elçilik binasında bir kokteyl verildi. Oldukça kalabalık olan kokteyde, havanın sıcaklığı yüzünden, çok kimse bahçeye çıkmayı tercih etti. Geçen seneye göre pek sıkışık olmayan toplantıda Sovyet Büyük Elçisi Rıjov, Habesistan Büyük Elçisi, kordiplomatige mensup daha birçok kimse, Dışişleri Bakanımız Feridun Cemal Erkin, o gece alabilirdiğine konuşkan olan Fahrettin Kerim Gökay, İzzet Aksalur ve eşi Mehvuz Aksalur, Kızılay Umum Müdürü Muzafer Akın ve eşi Hatice Akın, Kızılay İdare Heyeti Başkanı Dr. Fikret Pamir ve eşi, Adile Ayda, Vedat Abut ve eşi Muallâ Abut ile Leylâ Çambel vardı.

★
Ankara Belediye Meclisi toplantılarında bazan enteresan konuşmalara kulak misafirliği ediyoruz. Meselâ, üyelerden Rahmi Güneş (A.P.) geçenlerde söz istedi ve hanım üyelerin fazla konuşmalarından yakınıarak :

"— Bize hiç konuşma sırası gelmiyor. Konuşabilmek için bir dahaki sefere dünyaya yazar yahut avukat gelmeliyim!" dedi.

"— Konuşmak istiyorsan, dünyaya kadın olarak gelmeliğin" sesleri duyuldu.

Fakat Güneş, konuşabilmek için bile olsa, kadın olma riskini göze almadı!..

★
Kavaklıdere'deki Tenis Kulübü üyeleri, sıcak havalarda hemen bütün günlerini, daima serin olan Kulüp bahçesinde geçirmeyi tercih ediyorlar. Bu arada etkiler, akşam tizerleri, günün yorgunluğunu kortlarda top peşinde koşarak gidermeğe çalışıyorlar. Hanımların bir kısmı ise masa başında iskamböl oynuyarak spor yapıyorlar! Onbeş günde bir çarşamba akşamları ise Külliye akşam yemekleri çok kalabalık ve değişik programlı oluyor. Daha uzaktaki kulüplere nazaran buraya gidip gelmenin kolaylığı yüzünden, çok kimse burayı tercih ediyor.

Geçenlerde bir akşam üzeri yine Külliye kimler, kimler yoktu ki..
Bayan Araf, Leman Terzioğlu ve Ni-



TÖREN — Türk Silahlı Kuvvetleri geçen hafta iki kıymetli evladını kaybetti, ve üzüntülü günler yaşadı. Kaybedilen şahsiyetlerin değerleri bakımından olay, Türk Milleti için de acı oldu. İki emekli orgeneral birer gün ara ile vefat ettiler: Kâzım Orbay ve Ragıp Gümüşpala - eski Genel Kurmay Başkanı -.. Kâzım Ormay uzun bir süreden beri pençeleştigi kanser illetine nihayet mağlup oldu ve kendisine layık olmasına dikkat edilen büyük bir askeri törenle toprağa verildi. Töre'de Cumhurbaşkanı, Başbakan ve ordu ileri gelenleri bulundular.

hal Güven oyun masası başındaydılar. Başka bir tarafta, otobüsle yapılacak Avrupa gezisinin organizatörlerinden Selva Tamkan, yol paralarını ve resimlerle nüfus kâğıtlarını topluyordu.

Fakat nedense, hanım üyeler, nüfus kâğıtlarını ısrarla bırakmak istemiyorlardı. Son gün getirecekler galiba. Akşam üzeri beyler sökül etmeğe başladılar. Eski galatasaraylı sporculardan Suavi Atasâğın, hiç yorulmadan uzun zaman tenis oynadı. Hindistan Büyük Elçisi hem Kulübü, hem oyuncuların tekniğini çok beğenmiş olacak ki, hemen üye oldu. Libyanın Ankara'ya yeni tayin olunan Büyük Elçisi Abdüsselâm Busayri de mütad akşam nargilesini Külliye içmeğe başlamış. Eski ankaralıların çok iyi tanıdıkları bu, iyilik ve nezaket timsali türk dostunun Libyayı temsilen Ankara'ya gelişi herkesi pek çok sevindirdiği gibi, kendisi de buraya gelmekten çok memnun.

★
Yüksek mimar Muhittin Gürell yalnız olarak geldi. Gürell ne kortta, ne de oyun masasında görünüyor. Daha çok dostlarıyla konuşmayı tercih ediyor. — Çeneye de spor yaptırmak lâzım, diye düşünüyor galiba! —

★
Geçen haftanın sonunda, Cumartesi günü, bütün ilkokullar tatil girdiler. Muhtelif okullarda törenler yapıldı ve karneler dağıtıldı. Bu arada, bir yuva da iki ay içinde yaz tatiline girdi: Tandoğan meydanındaki Zübeyde Hanım Ana Okulu.. Binasının inşa tarzından eğitim metodlarına kadar her şeyi çok yeni ve değişik olan bu okulda yazın, bir ay süreyle, Türkiye'deki bütün ana okullarından gelecek öğretmenler için bir seminer açılacak. Böylece, bu güzel tehisten bütün yaz istifade edilmemesinden üzüntü duyan enerjik okul müdiresi Zekiye Gülsel bir bakıma iç huzuruna kavuşmuş olacak. Hem bu seminer, Anadolu'dan gelecek öğretmenler için de çok istifadeli olacağı benziyor.

Okul, kapanış dolayısıyla, toplu olarak bir tören hazırlamamış, her sınıf öğretmeni ayrı ayrı bir şeyler hazırlayıp kendi vellerine göstermeyi uygun bulmuştu. Küçükler de bu gün için ayrı bir İtina ile giydürülmüşlerdi. Sınıflardan birine girdik. Kapıda, sınıf öğretmeninin ismi yazılı: **Zuhâl Tuncel..** Çocuklarda ayrı bir sevinç ve kaynaşma göze çarpıyordu. Küçüklerin boyuna göre yapılmış uzun ve

alçak masanın etrafına küçüklük iskemleler sıralanmıştı. Bardaklar ve tabaklar hazırdı. Ortada, üstünde 6 mum bulunan bir pasta vardı. Öğrencilerden küçük Ayşegülün yaş gününü imiş. Annesi de gelmiş, kızının arkadaşlarına ve öğretmenine masayı hazırlıyordu. Öğretmenleriyle beraber şarkılar söyleyip oyunlar oynayan küçüklükler de biraz sonra masanın başına geçtiler. Beş mumu üflüyen arkadaşlarını, kendilerinden umulmıyacak kadar düzgün cümlelerle kutladılar.

Bu arada, çocukların yıl içinde yaptıkları şeylerin sergilerini ligi ile izledik. Eni konu düzgün resimler, plasterin işleri, kâğıttan sepetler, eliş kâğıdından yapılmış hasır işleri, küçüklüklerin her biri ile ayrı ayrı meşgul olunup, kabiliyetlerinin ortaya çıkarıldığını gösteriyordu.

★

Geçen haftanın sonunda, Cumartesi akşamüzeri, Ballı Oteli salonlarında Selim Sarperin kızı Ayşe Sarper ile yüksek mimar Şevki Vanlı evlendiler. Akşamın geç saatlerine kadar devam eden kokteyl çok kalabalıktı. CHP den pek çok tanınmış sima, kordiplomatikten bazı kimseler, mimarlar ve Forumcular kalabalığın ekseriyetini teşkil ediyordu. Yeni evlilerin nikâh şahitlerinden biri Nâsir Zeytin-oğluydu. Günün şeref misafirleri ise İsmet İnönü ile Mevhibe İnönüyüdü. Başbakan gene çok neşeli ve babacan

bir gününde görüntüyordu. Gelin uzun bir gelinlik giymişti, çok cici ve sevimli bir halli vardı. Siyah elbiseli damat, ikinci defa evlendiği halde çok heyecanlıydı. Düğünün misafirleri arasında Turhan Feyzioglu ve eşi Leyla Feyzioglu, Bülent Ecevit ve eşi, Feyzioglu ile sık sık sarmaşdolaş olan Turgut Cansever, Mehmet Baydur, yüksek mimar Selçuk Milâr ve tatlı eşi Aynur, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Dekanı Abdullah Kuran, Rektör Fâmal Kurdaş, Prof. Cahit Talas, Muammer Aksoy, Şerif Mardin ve zarif eşi, Kemal Satır ve eşi, Metin And, ve ressam Cemil Eren vardı.

★

Pazar günü, havanın bozuk olmasına rağmen, artık yazın gecikmesinden usanan ankaralıları gene otomobillerle şehir dışına, gezmelere çıktılar. Bu arada İstanbul yolu üzerinde kırkıncı kilometrede Mehdikavaklara gidenler, hafif ciseleyen yağmura rağmen iki-üç arabanın park etmiş olduğunu gördüler. Devrilmemiş bir ağaç kütüğünün yanında yaktıkları ateşte becerikli bir zat bir kuzu budunu çevirmekle meşguldü. Akşam üzerine doğru üç arabalık yeni bir kafilie geldi: Güzel bir siyah Mercedes'le Dr. Cazip Sümer ve eşi Günül Sümer, arkalarındaki Volkswagen'de arkadaşları Dr. Cengiz Kevenk, eşi ve çocukları. Fakat hava iyice bozduğu için kafilie fazla kalamadı ve şehre döndü.

★

Kızılay Genel Merkez Kurulu üyesi emekli General Şükri Ansay, evini ve muayenehanesini İstanbula naklediyor. Muayenehane eşyalarının tamamını satmış. Nakilde kolaylık ol-

mak üzere ev eşyalarında da azaltma düşünyormuş.

★
Melek Güz, hafta başında, annesinin rahatsızlığı haberi üzerine acele olarak İstanbul'a gitti.

★
Türk-Amerikan Kadınlar Derneğinin kapanış çayı Amerikan Büyüke Elçisinin evinin bahçesinde, geçen hafta Perşembe günü yapıldı. Ev sahibesi bütün salonlarını açmıştı. Çok güzel bir büfe hazırdu. Fakat misafirlerin çoğu yemyeşil, geniş, güzel bahçede oturmayı tercih etti. O gün esid idare heyeti vazifeyi yenilere devretti. Bayan Mevhibe İnönü siyah, geniş kenarlı bir sapka giymişti. Ayten Sirmen, kıza ile birlikte gelmişti. Dr. Muzaffer Paykoçun eşi Rukiye Paykoç ve Muallâ Atasağın misafirleri arasındaydılar.

★

★
Haftanın sonunda Pazar günü Golf Kulüp gene çok kalabalıktı. Hemen hemen bütün üyeler gelmişlerdi. Amerikalılarla türkler arasında golf müsabakaları yapıldı. Amerikalılar kazandılar. O gün kulüpte, büyükten çok çocuk vardı. Ellerinde frukolar, dondurmalar olduğu halde, ortaklık dolayan kıza erkekli bir sürü türk, amerikalı, alman çocuk. Yeta Çomo, gazetelerde kendisinden bahsedilmesinden hoşlanmıyormuş! Yana yakı'a anlatıyordu. Sağtörler ise, zararlı olmadıkça yazılmasında bir mahzur olmadığını söylüyorlar. Ayşe İnceer de oğluyla gelmişti. Bayan İnceer, golfçüler için hazırlanmış dolmalara imrendi durdu. Nihayet yeni iyileştini göze alarak acıdılar da ona da dolma getirdiler. Rahat etti. Bazısı böyle isteyerek dolma yutuyor galiba!

Ş A F A K

Manifatura - Mefrusat Mağazası
MEHMET ve TURGUT GÜDÜLLÜOĞLU

Zengin, yeni çeşitleri ile her cins ve kalitede Pamuklu, İpeklî Kumaşlar, Perdelik ve Düşemelik mevcuttur.

Yenişehir, Atatürk Bulvarı 88/A — Ankara

Telefon : 12 77 50

(AKİS — 999)

AĞRILARA KARŞI

YENİ BİR İLAÇ

Algo

TABLET

Günde 3 ilâ 6 tablet



Üşütme, Soğukalgınlığı
BAŞ, DIŞ, NEZLE ve
Romatizma ağrılarında
ALGO Alınız

(AKİS — 995)



Hareketli New York Dünya Fuarı 22 Nisan'da açılır.

United States Steel

PanAm ile Dünya Fuarını ziyaret seyahatinizin sadece ilk merhalesidir

Bu sene A. B. D.'ni ziyaret edecekler muhakkak New York Dünya Fuarını da görmelidirler.

Diğer bütün havayollarına kıyasla daha çok transatlantik jet seferi yapan PanAm, Fuarını resmi müraaat merkezlerinden biridir. Ne PanAm paranzını karşılığında çok daha fazlasını istifadenize ümide kılabilir.

PanAm'in temin ettiği hususi **tenzillâtli tarifeler**: PanAm'in yeni bilet ücretleri şimdi A. B. D. seyahatinizde %21 kadar tasarruf etmenizi sağlar. PanAm ayrıca Amerika **daftinde** de sizler için tenzillât temin etmektedir. Otel, şehir içi gezileri ve Dünya

Fuarı giriş biletiniz dahil, yalnız \$17 ödiyerek New York'da 3 gün 2 gece geçebilirsiniz, bütün Amerikada sadece \$6 karşılığında (yemek için günde \$6 ödemek lâzımdır) 50 lüks Sheraton otelinden herhangi birinde kalabilirsiniz. Pan American, temin ettiği sayısız tenzillât sayesinde seyahat için ayırdığımız paradan azami istifade etmenizi sağlar.

PanAm ile daha çok yer görünüz: Yalnız PanAm 15 A. B. D. şehrine, **direkt** olarak, aktarmasız sefer yapar. Amerikaya New York dan girip Fuarı gördükten sonra PanAm'in uğradığı herhangi başka bir şehirden direkt olarak dönebilir, **hiçbir ilâze ücret**

ödemeden 20 şehir görebilirsiniz.

PanAm ile seyahatinizde misafirperver, iki dil konuşan kabin memurlarına yakın alışkanlıklarından... **Paris'in meşhur Maxim's Lokantasının** nefis yemeklerinden... ve dünyanın en teerbeli havayolu ile seyahat etmenin verdiği **huzurdan** istifade edersiniz.

Rezervasyon ve Fuar hakkında malûmat için PanAm Seyahat Acentenize veya Bürolarımıza müraaat ediniz:

İstanbul: Hilton Mithali, Tel.: 47 45 30
Ankara: Atatürk Biv. 53, Tel.: 12 11 20
İzmir: İzmir Palas Oteli, Tel.: 32 1 00
Adana: Akba Oteli, Tel.: 32 38

Dünyanın En Tecrübeli Havayolu PanAm ile Daha İyi Seyahat Edersiniz

İlkte Birinci... Pasifikte Birinci... Latin Amerikada Birinci... Dünya Turunda Birinci...



Moda

Bir özel defile

Birçok batı ülkelerinde hastahaneler, gerek gönüllü kolları, gerekse hastahanedeki görevli şahısların kendi aralarında kurdukları topluluklar ve kollarla aynı zamanda sosyal faaliyet merkezleri halinde, birçok alanda topluma yararlı olmağa çalışırlar. Hastahanelerin soğuk havalı birer tedavi kurumları halinden çıkıp sıcak bir ev havasına kavuşması, personelin ve bütün görevlilerin bağlılık ve anlaşma içinde çalışmasını kolaylaştırıcı bir takım sosyal faaliyetlerin tertiplenmesi ile de yakından ilgilidir. Hastahane mimarisi, hastahane atmosferi, ilerleyen tıpla beraber, aynı hızda bugün büyük bir gelişme göstermekte, bu atmosfer hastanın tedavisi üzerinde ön planda etkili olmaktadır.

Bugün birçok hastahanelerimizin gönüllü yardımcı kolları vardır. Hacettepe Tıp Fakültesinde bu gönüllü koluna ilâveten şimdi bir de doktor eşleri kulübü açılmıştır. Bu kol, hastahanelerin birçok sosyal faaliyetlerini hazırlamak üzere ayda bir defa, doktor eşleri arasında bir tanışma ve kaynaşma toplantısı tertiplemekte ve bu toplantıda ilginç bir konferans ve ya herhangi bir kültürel faaliyet de yer almaktadır.

6 Haziranda Aysel Doğramacının evinde toplanan doktor eşlerine, Ankaranın tanınmış terzilerinden Vedda Aksoy zarif mankenler ve çok şık, pratik yaz kıyafetleri ile demonstrasyonlu bir giyim ve moda konuşması yapmış ve bu şık, güzel defile toplantısında hazır bulunan 65 üye tarafından büyük bir ilgi ile izlenmiştir.

Kullanışlı, fakat romantik

"Veni modanın büyük özelliği hem kullanışlı ve giyimi kolay, hem de ufak teferruatlarla romantik oluşudur" diye sözlerine başlayan Vedda Aksoy, çok şık, yarı klâsik, yuvarlak yakalı bir lâcivert yaz tayyörü giyiniyordu. Elbiseler geçtikçe, kısa cümleler halinde bu pratik, fakat romantik modayı misalleriyle anlattı. Mankenler Tülin Tezgören, Gülter Gülsoy ve Serap Ertansel daha çok Vedda Aksoyın kreasyonu olan kıyafetlere gereklilikleri veriyorlardı, bol bol alkış topluyorlardı.

Mevsimin moda rengi fısıktı yeşil, pembe ve sarı idi. Lâcivert - Beyaz kombinasyonu da en başta geliyordu. Vedda Aksoy, sırtı büzün bir fular



Defileden bir sahne

Güzel ve yakışıklı

emprime elbisede, pembe, sarı ve portakal renginin çok değişik ve yepyeni bir şekilde karışımından doğan âhenge de işaret ederek, bu mevsim çok görülen değişik renk kombinezonlarından bahsetti.

Bilindiği gibi, bu mevsim pano kumaşlar çok rağbet görmüştür. Mesela, bir keten veya emprime elbise için bir tarafında bulunan herhangi bir desen belirli bir biçimde kullanılmaktadır. Vedda Aksoy, defilesinde, bu moda pano kumaşların daha değişik olarak nasıl kullanılabileceğini gösterdi. Siyahlı beyazlı bir pano kumaşın eteğe gelecek su kısmını çevirmiş ve uzunlamasına elbisenin ön kısmını meydana getirmiş, düz siyahı da

arkada kullanmıştı.

Yünlü biçim

Tutunan ve her kadına kolayca yakışan, beğenilen, rahat giyilen biçim, vücuda yakın, fakat oturmayan, eteğe doğru düz hat halinde inen prenses biçimli elbiselerdir. Vedda Aksoy bu biçimin, çeşitli yakalarla, değişik şekillerini gösterdi. Bir fular emprimenin arkada, çapraz şekilde açılan yakası, abiye olarak elbisenin içindeki "senlerder" ilham almış bir büyük kırmızı gülle süsleniyor. Bir başka dümdüz, prenses biçimli fular elbise, sol yan dikişinde çok hafif bir drap yapıyordu. Güne düz beyaz bir katan prenses elbisenin eteği, tabanın da çıkabilecek, iki muazzam kabart-

ma papatyay ile zenginleştirilmiştir. Koton jerselerden, santuğdan yapılmış çok sade görünümlü prenses elbiseler biyeler ve nervüleriyle, ufak bir teferruata gerçekten hem ışık, hem kul lanışı olmuştur.

Defilenin yıldız kolsuz ve elbisenin ön kısmı çok hafif işle süslenmiş bir yeşil keten tayyör-elbise takımı oldu. Elbise, en şık yere gidebilecek kadar giyimliydi. Tam kolsuz tayyör ceketli ile de sokak kıyafeti ve resmi bir kıyafet olabildi. Tam kolsuz, kır mızı ve beyaz sutas ile çevrilmiş bir kolsuz yaz tayyör, emprime ceketli düz bir elbise, bir keten emprime par desül-etek takımı, alttan birkaç parmak lacivert iç eteği gözükken beyaz koton bir modern tünik de çok rağbet gören kıyafetler oldu.

Giyimli elbiseler

Giyimli elbiselerin en pratikleri, yaz ve kış giyilebilecek olan renkli krep lerden yapılmış olanlarıdır. Çoğu arkada çiçekle ve vücudu kalınlaştırmayan drapeli panolarla giydirilmiş, önden dölzörünüştü elbiselerdir. Bir emprime ağır yaz tayyörünün elbisesinin be deni de sakım şeklinde işlenmiş pul larla süslenmiş, fakat renkler itibarıyla kibar kalmasını bilmiştir. Şifon bir elbisenin modaya uygun olarak oyuk kolları vardı. Yaka şifondan yapılmış çiçeklerle meydana gelmişti. Kolsuz ve yakasız şifon pardesüden ise ceketli kolye-yaka, pardesünün yakası hissinli vererek gözüküyordu.

Defile çok güzel iki gelinlikle bitti. Fatsinin duvağı diğerinin de tülü çok uzundu ve pek çok akışlandı.

Dernekler

Faydalı bir dernek

Türk-Amerikan Kadınları Kültür Derneği, çok başarılı bir çalışma yılından sonra Amerikan Büyük Elçisinin evinde, Elçinin eşi Mrs. Hare'in verdiği bir kapanış çayı ile tatil girdi. Mrs. Hare, 600 kadar üyeye o gün evinin büyük kabul salonları ile beraber bahçesini de açmış, Şemsiyeli masalarda oturarak sohbet eden üyeler yüklü bir çalışma yılının yorulmuşluğunu çıkarmaya çalışırken, gelecekte yıllık faaliyetler için fikir toplantısında bulunuyorlardı. Bayan İnönü ve Bayan Sirmen şeref misafirleri olarak çayda hazırıldılar.

Türk-Amerikan Kadınları Kültür Derneği iki mealeket mensubu kadınlara bu iki mealeketin kültürünü de ha lyl tanıtmak amacıyla kurulmuş, fakat kısa zamanda, bu amaç etra-

fında yapılan çok sistemli bir çalışma ile Ankara çevresinde, köylere kadar uzanarak çok çeşitli sosyal faaliyetler ile ilgili uyandırmış, muntazam aylık haber bültenleri, boş zamanı değerlendirme konusunda ve kültürel sahada girilen teşebbüslerle Başkentteki birçok derneğe adeta örnek olmuştur. Dernek, evlerde grup faali-

yetlerinde bulunarak, devamlı ve muntazam toplantılar yapmakta ve aylık yemek toplantılarında da, her bir faaliyet grubunun hazırladığı programla, bütün üyeleri ayda bir defa bir araya toplamaktadır. Yönetim Kurulu ile bütün üyelerin hep beraber faal oldukları çok ender derneklerden biri olan Türk-Amerikan Kadınları Kültür Derneği, gelirdini burslu öğrencilere, geçekundu muntakala rında açılan okuma odaları ile köy çalışmalarına harcamaktadır. Hâlen 22 si üniversitede ve 7'si tekrik okul larda okuyan 29 burslu öğrencisi, 23 okuma odası vardır. Ankara yakınında iki köyde, Yavrucağ ile Çerkez-höyükte muntazam faaliyetlerde bulunmaktadırlar. Bu iki köyde de derneğin birer ev ekonomisi kursu vardır. Burada köy kızlarına ve kadınlara el sanatları, ev idaresi dersleri, sağlık bilgileri verilmekte, ayrıca yuvada, okul çağına gelmemiş çocuklarla mesgul olunmaktadır.

Yeni yönetim kurulu

Okul çağındaki çocuklara gösterilen el sanatları dersi köylerde ayrıca büyük ilgiyle karşılanmaktadır. Dernek her iki köyde birer çamaşırhane yapılması için köylüye maddi ve mânevi yardımda bulunmuş, okulun onarılmasına önyak olurken köylüler arasında işbirliğini de sağlamıştır. Köy çalışmalarında ve diğer bütün çalışmalarında dernek, yetişmiş elemanlardan, ev ekonomilerinden, kız teknik öğretmen okulu yuva öğretmenlerinden ve diğer uzmanlardan faydalanmakta, onların işbirliğini sağlayarak bilgiye en önde yer vermektedir.

Dernek her çalışma yılı sonunda bir kongre yapmakta ve yeni seçilen yönetim kurulu, tatilde çalışma programını hazırlayarak, Etildeki ocultis çayında bunu bütün üyelere takdim etmekte, onların işbirliğini üstemektedir.

Amerikan Büyük Elçisinin evinde verilen kapanış çayında eski yönetim kurulu yerini yenisine terk etmiş, geçen yılın Başkanı Beria Kemren yeni Başkan Refia Çelikleri üyelere takdim etmiştir. Derneğin tüzüğüne göre bir başkan iki yıl üstüste başkanlık edememektedir. Teamlüye göre, genel olarak, yönetim kurulu toptan değişmekte, böylece herkes, sorumluluğa katılma tükümü verilirken, yorulan yönetim kurulunun dinlenmesi de sağlanmaktadır. Bu yıl ikinci başkanlığı Nancy Wandell yapacaktır. Yönetim kurulu 14 kişil olup, 7'si türk, 7'si amerikalıdır.

GIRGIR
GIRGIR
GIRGIR

GIRGIRLA SÜPÜRMEK ZEVKTİR. YORMAZ VE TOZ KALDIRMAZ

GIRGIR
(AKİS - 993)

S a b o

Turistik Tesisler

Konyaaltı

ANTALYA

**Plâjı, Gazinosu, Moteli ve Nefis
Yemekleriyle, Hafta Tatillerini En
İyi Şekilde Geçirmek İstiyenlerin
Emrindedir**

S A B O !

S A B O !

S A B O !

(AKİS - 997)

Filmler

Bir mevsim böyle geçti

Türk sineması, bir mevsimi daha arkada bıraktı. Bu arkada bırakılan 1963-64 sinema mevsimi, daha önceki yıllardan öyle pek büyük bir ayırım göstermemektedir. Çünkü, türk sineması 1950 den bu yana yalnızca teknik ilerleme kaydetmiştir. Bu teknik ilerlemenin yanısıra zorunlu olan "öz" unutulmuş, yıllar yılı "milli bir türk sineması" için gerekli olan herhangi bir atılışa ne yapımcılarda, ne de senaryocularla rejisörlerde rastlanmıştır. Aradaki ferdi çıkışlar da, arkası getirilmediğinden, yarım bir başarıya olsun ulaşamamıştır.

Bugün için türk sinemasında iki büyük kuvvet hakimiyetini devam ettirmektedir. Bunların başında işletmeciler, işletmecinin hemen ardından da "star sistemi" gelmektedir. İşletmeciler, yapımcılara kendi isteklerine uygun filmleri büyük bir rahatlıkla kabul ettirmekte, yine bu "istek filmleri"nde mutlaka "star sistemi"nin oyuncularını da oynatmaktadır. Bu yüzden geçen yıl ile başlayan yüksek maliyetli filmler bu yıl da devam etmiş ve yapımcılarla işletmeciler yanlış hesaplarını tâ Bağdatlılar kadar götürdükten sonra geri döndürmüşlerdir. İşletmeci baskısıyla ayakta tutulan "star sistemi"nin oyuncuları, 1963-64 sinema mevsiminde "altın çağ"larını yaşamışlardır ama, bu altın çağ yeni 1964-65 sinema mevsiminde de devam edecek midir? İşin orası, şimdiden bellidir. Mümkün olduğu kadar ucuz film çıkartmak isteyen yapımcılar, işletmeci baskısından yakalarını kurtararak, kendi başlarına buyruk çalışma yolunu seçmişlerdir. Artık 60 bin liralara, bir mevsim içinde onbeş filmde birden oynamalar geçmişe karışmıştır. Yapımcılar yeni, fakat ucuz oyuncular peşindedirler.

Star sistemine karşı ilk bayrak açış, Erman-Saner Filmden gelmiştir. Mevsim sonunda küllâhlarını ölerine kopup keşin hesabı oturan şirket sorumluları, star sistemi oyuncularıyla film yapmaktan vazgeçmişlerdir. Türk sinema pazarında son beş yıldır bir çeşit önder şirket durumunda olan Erman-Sanerellerin bu yeni davranışı, ardından yürümeyle bir gelenek haline getirmiş olan ortanca ve küçük şirketlere benimsenivermiştir. Çünkü işlerine öyle gelmektedir ve uçurumdan kendilerini kurtaracak tek yol da budur.

Geride kalanlar

1963-64 yılında sinema mevsiminde - moda, boşlangıçta bütünüyle belirlenmediğinden - daha çok, bir karışıklık hüküm sürmüştür. Her yerli film şirketinin listesinde her türden filme rastlanmıştır: avantürler, komediler, çocuk filmleri, melodramlar, v.s.

Bu karışıklık, seyirciyi de etkilemiştir. Seyirciyi etkileyen sebeplerin başında, asıl "star sistemi"nin oyuncuları gelmektedir. Seyirci, film türleri değişik olmasına rağmen, oyuncularının hep aynı kişiler olması dolayısıyla da yerli filmlerimize karşı bir bıkkınlık duymaya başlamıştır. Bunların ötesinde çevrilen yüzelliye yakın

kadar uğraşabilmekte, ne de bunları sinemaya akta rsta herhangi bir çaba gösterebilmektedirler. Buna kalkışsalar bile, gerçekte imkân yoktur. O yüzden herşey bir oldu bittiye getirilmektedir. Sinemanın gereklerini senaryocusundan yapımcısına kadar hiç kimse düşünmemektedir. Çünkü düşünmek demek para ve zaman demektir ve buna yönelindiğinde bir film, astronomik rakamlara malolmaktadır.

Geride bıraktığımız mevsim boyunca, samimi olarak iyiniyet gösterisine kalkışmış herhangi bir türk filmine rastlanmamasının tek sebebi buradadır. Senaryocusu, yapımcısı, rejisörü, oyuncusu ve teknikerleri, aldıkları bir filmi mümkün olduğu kadar çabuk elden çıkarmak ve hemencecik başka yenisine başlamak amacındadırlar. Yani bütün filmlerimiz, üzerinde durulmadan işlenmeden, gereği yapı-



Ayhan Işık ve Semra Sar : "Kırık Anahtar"da

Kellim kelim lâ yen fa!

türk filminin senaryo yazarları da ancak dört, ya da beş kişi olduklarından, konuşmalarından tutunuz da olaylar dizisine varıncaya kadar filmlerimizde herşey birbirine benzemektedir.

Bir filmi mümkün olduğu kadar ucuz çıkarmak çok az sayıda çalışma gücüne bağlı olduğundan, yapımcılar bu konuda en hünereli saydıkları kişilere filmlerini çevirtmişler, böylece eldeki yüzelli türk filmi de beş-on rejisör arasında kolaylıkla bölüştürülmüştür. Normal olarak bir film in çalışmasını - çekiminden dublajının sonuna kadar - yirmi, yirmibeş güne sığdıran bu gerçekten şihirbaz tipi rejisörlerimiz yine çok normal olarak ne ellerine verilen senaryolarla gereği

madan çarçabuk kotarıp pişirilmektedir. Bir filmi değerlendirme gücüne sahip tek yetkili, seyircimiz ise, bu gücünün henüz farkında değildir ve Anadoluda en ucuz eğlence aracı sinema oldukça - seyirciyi uyandıracak yayınların yokuşu, günlük gazetelerden uyarıcı tenkitlerin yavaş yavaş uzaklaşması, yerli filmlere yanlış uygulanan vergilendirme de cabası tabii - bu hep böyle, yıllar yılı sürüp gidecektir de..

İki kuşak arası

Geçen mevsim, türk sinemasında hememen hemen her üç kuşak da - eski kuşak, orta kuşak ve yeni kuşak - film yapma imkânına sahip olmuştur denilebilir. Eski kuşaktan Faruk Koro,

acayip bir bedevî filmi "Çöl Kanunu" nu, kendi kuşağının tek büyük ustası Lütfi Ö. Akad, yarım kalan "Üç Tekerlekli Bisklet"i, doktor A. Alyanak eski fransız ve ermeni vodvil ve komedilerinden lerlediği "Kızlar Büyüdü", "Fatosun Beklekleri", "Büceler" ve "Taşralı Kız"ı çevirmiştir. Eski kuşaktan bugün için ayakta kalabilenler yalnız bu üç rejisördür. Geridekilerin büyük çoğunluğunu orta kuşak rejisörleri - Memduh Ünler, Atif Yılmazlar, Nevzat Pensesler, Metin Erkanlar, Orhan Elmaslar, Ertem Göreçler v.s. - meydana getirmektedirler.

Bir Osman F. Seden yakışık değilse bile, en azından ona yakışık bir teknik üstünlüğe erişmiş Memduh Ün, bu mevsim, aşağı yukarı her türlü denemiştir: "Yavaş Gel Güzelim" komedi, "Bire On Vardı" polisiye, "Ağacın Ayakta Ölü" melodram türü örneklemeleriydiler.

Bir Atif Yılmaz, dünya sinemasına "Yarım Bizindir"i ile sosyal avantür komedi türünü getirmiş. "Azrailin Harcı" ise polisiyede ilk Murat Davran filminin çok altında bir sonuca varmıştır. Üçüncü filmi olan "Kalbe Vuran Düşman" ise, Hitchcock'un "Vergöt"ü ile Robbe Grillet'in "Ölümsüz Kadın"ının karışımı, anlaşılması, çözülmesi son derece güç bir film ortaya koymaktadır.

Orta kuşağın en hızlı rejisörü Osman F. Seden, iki yıldır görülmemiş bir çaba içindedir. Bu çaba, sahibi bulunduğu film şirketini, eski itibarına kavuşturmak, yeniden güvenilirdir bir firma durumuna getirmek amaçlıdır. Seden, sinema kişiliğinden korkusuzca fedakârlık ederek bu işin üstesinden gelmiştir. Ucuz film, çabuk film ve çok film ilkesine bağlanan orta kuşağın bu umutlu rejisörünü, bir Nejat Saydam veya bir Ülkü Erakalın ile bir hızda tutmak her ne kadar geçmiş bakımından acı ise de, Sedeni bekleyen son budur. Seden, bu yıl on filmi rejisör olarak imzasını atmıştır ve bu on filmin onu da Sedenin filmleri olmaması gereken filmlerdir.

"İkimize Bir Dünya"yıyla upki Memduh Ünün "17 Arkadaş"ı gibi beklenmedik bir çıkış yapan Nevzat Pesen, yeni mevsimde "Kötü Tohum"uyla yine ilgili üzerine çekmiştir. Pesen, bu filminde bize pek uygun düşmeyen bir hikâyeyi gözle görülür bir zorlamayla uydurmaya çalışmasının ötesinde, sinema diline büyük önem verdiğini, kendi gerçeklerimizle tam oranlanan bir hikâyeyi pekâlâ işleyip başaracağını ve bu konuda güvenlidir.



Sadri Alışık

Kuşaklık yıldızı

bir rejisör olduğunu açıkça belirtmiştir.

Orta kuşaktan Ertem Göreçin bir mevsim başında çıkan "Ayşecik Fakir Prenses"i ile diğer mevsim sonlarına yetişen "Korkunc Şüphesi", rejisörünün kötü konulara kendini bir türlü uyarlayamadığını defillereydiler. Orhan Elmas da öyle.

.. ve yeni kuşak

Yeni kuşak, orta kuşağa göre, sayı bakımından az olmakla beraber, yaptığı filmler bakımından orta kuşağın hayli ilerisindedir. Meselâ bir Nejat Saydam ile bir Ülkü Erakalın bir mevsim içinde en azından onar adet filmi rahatlıkla çevirmektedirler. Genç kuşağın bu iki hız temsilcisi arasında yapılacak bir kıyaslamada, Nejat Saydamın gerilediği, Ülkü Erakalın ise -sinema grameri yönün-

den - kuşakdaşı ve saydaşı Saydam karşılık ilerleme kaydettiği görülmektedir.

Bu yıl sinemaya geçenler arasında en ilgi çekiciler, Orhan Aksoy ile genç Feyzi Tunadır. Orhan Aksoy, bir yıl içinde üç film çevirmiştir: "Şişevdi" komedi, "Bomba Gibi Kız" avantür ve "Vurun Kahbeye" ise konusunu Kurtuluş Savaşımızdan almaktadır. Aksoy, sinema montajculuğundan gelmektedir. Bu yüzden sağlam bir sinema diline sahiptir ve uzun bir süre de senaryo yazarlığı yapması, basacağı zemini sağlam tarafından seçmesinde kendisine büyük yardımcı olmuştur.

Yine yenilerden gazeteci - senaryocu İhan Engin de "Üç Öfkeli Genç" -kiyle sinemayı ilk olarak denemektedir. "Üç Öfkeli Genç" ne seyreliye, ne de tenkitçiyse İhan Engin hakkında tam ve kesin bir fikir vermekten -şimdilik - uzaktır.

Daha çok Osman F. Seden etkisini sürdürdün Mehmet Dinlerin üç filminden birincisi, ustası Seden tarafından tamammaz bir şekilde tamir edilmiş, ikinci ve üçüncü filmleri olan "Köröğlü" ile "Cilalı İbo Kırk Haramiler Arasında"ı İstanbul'da gösterilmemiştir. Dinlerin yerine geçen Zafer Davutoğlu, "Adanalı Tayfur" ve "Adanalı Tayfur Kardeşler"inde bütünüyle yeni Seden etkisini sürdürmektedir.

Adları yeni kuşak rejisörleri arasında sayılan Yalınkuşlar ve Okçugiller ise, sinemada henüz yerlerini ve kişiliklerini ortaya koyamamış rejisörlerdir ve çevirdikleri ne seyirciler, ne de yapımcılar tarafından önemsenmektedir.

Bu sayılanların dışında, montajculuktan Aksoy gibi bu yıl sinemaya geçen Yılmaz Atadeniz de "Yedi Kocalı Hümmüz" ve "Yüz Kararı"nda iyi tekniklerini kötü hikâyelere boşboşuna harcamakta, ama yine de, gelecek için kendisine umut bağlatmaktadır.

Oyuncularımıza gelince: Ayhan İşık -erkek oyuncular arasında- ve Türkân Şoray -kadın oyuncular arasında- bu yıl da başı çekmektedirler. En çok film çeviren ve yüksek ücret alanlar yine bu oyunculardır. İçlerinde yalnız bir kişi, Sadri Alışık, geleceği bozmuş ve "Helâl Olsun Ali Abi" adlı avantür komedide ani bir fırlamayla seyircisinin gözbebeği durumuna yükselmiştir. Yeni mevsimde en çok film çeviren oyuncuların başında bu ikinci sınıf oyuncu Alışık gelecektir.

Böylece türk sineması yine girdiği çıkamazından bu yıl da kurtulamamış durumdadır.

Dr. Ali Yıldız'ın

Beyaz Hürriyet

Siyasi Romanı

Çıktı

Kitapçılardan arayınız.

Te l : 11 05 20

(AKİS - 998)



REKLAM.
LARINIZ
IÇIN



"BASIN İLÂN KURUMU"

Genel Müdürlük

Cağaloğlu, Türk Ocağı Caddesi No. 1
İstanbul

Telefon : 22 43 84 - 22 43 85

Telgraf Adresi : BASIN KURUMU

ŞUBELER

İstanbul
Ankara
İzmir
Adana
Bursa
Diyarbakır
Erzurum
Eskişehir
Konya
Zonguldak

A.B.D.
Almanya (Federal)
Almanya
Avusturya
Avustralya
Belçika
Bulgaristan
Çekoslovakya
Danimarka
Fransa
Hollanda
İngiltere
İspanya
İsrail

DIŞ MUHABİRLER

İsviçre
İtalya
Japonya
Lübnan
Macaristan
Norveç
Pakistan
Polonya
Portekiz
Romanya
Yugoslavya
Yunanistan

PURO * fay

1964 BÜYÜK YILININ PİYANGOSUNA

katılınız!

Piyangoya iştirak için...
3 adet Puro Tuvalet Sabunu kabı ile 3 adet Fay Temizleme Tozu kapağını P.K. 24 İstanbul adresine postalayınız. Zarfın arkasına açık adresinizi yazmayı unutmayınız. Kur'a numaralarınız adresinize gönderilecek ve kur'alar 28 Haziranda Nöter huzurunda çekilecektir.



ARÇELİK



Terkibinde
G-11 bulunan

PURO

piyasada satın alabileceğiniz
en mükemmel tuvalet sabunudur

İkramiyeler:

- ✓ FORD "GALAXIE" 64
- ✓ 10 ADET ARÇELİK BUZDOLABI
(en üstün kaliteli buzdolabı)
- ✓ 300 adet teselli mükâfatı

Talihiniz Açık Olsun...



Terkibinde
TEXAPON Z
bulunan
köpüklü-deterjanlı

fay

kalite bakımından
üstün,
fiyat bakımından
ucuzdur.